

Over eigen Kerk

Nieuws uit de parochies

St. Adrianus,
Onze Lieve Vrouw van Goeden Raad
H. Jacobus



De tien RK parochies van het Westland en Hoek van Holland
vormen samen de
parochiefederatie Sint Franciscus, *tussen duin en tuin*

12 oktober 2019 – 25 oktober 2019

St. Adrianus te Naaldwijk

Openingstijden parochiesecretariaat: dinsdag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur

Molenstraat 31, 2671 EW Naaldwijk

tel. 0174-621010 / email: adrianus@rkwestland.nl

Bankrekening: NL53 RABO 0135.301.394 t.n.v. parochiebestuur

Onze Lieve Vrouw van Goeden Raad te Honselersdijk

Openingstijden parochiesecretariaat: donderdag van 09.00-12.00 uur

Dijkstraat 25, 2675 AV Honselersdijk

tel. 0174-624585 / email: olvvangoedenraad@rkwestland.nl

Bankrekening: NL61 RABO 0135.306.779 t.n.v. parochiebestuur

H. Jacobus te Maasdijk

Openingstijden parochiesecretariaat: vrijdag 10.00-11.30 uur

Prinses Marianneplein 12, 2676 BB Maasdijk

tel. 0174-514339 / b.g.g 518804 of 06-47620270 email:

jacobus@rkwestland.nl

Bankrekening: NL47 RABO 0340.343.885 t.n.v. H. Jacobus Parochie, Maasdijk

Kopij inleveren uiterlijk **donderdag 10 oktober 2019 voor 11.00 uur** uitgave van 26 oktober t/m 22 november (*parochieblad = voor 4 weken*) liefst per email bij het redactieadres: redactieovereigenkerk@rkwestland.nl

Gebedsintenties inleveren uiterlijk **donderdag 10 oktober 2019 vóór 11.00 uur** bij uw eigen parochiesecretariaat.

De redactie behoudt zich het recht voor de kopij, langer dan 25 regels, in te korten, aan te passen of te weigeren zonder opgaaf van reden. Ingezonden kopij die te laat, na **donderdagochtend 11.30 uur**, binnenkomt bij de redactie zal, indien mogelijk, bewaard blijven voor het volgende parochieblad. Folders en dergelijke kunnen niet worden ingesloten.

Parochiële Caritas Instelling (P.C.I.)

De P.C.I. kan een rol vervullen bij parochianen die in financiële nood verkeren en is bereikbaar via tel.: 06 2232 5575 mw. L. Badoux P.C.I. Naaldwijk/Maasdijk
0174-622601 mw. L. de Jong P.C.I. Honselersdijk

Zij zullen u discreet te woord staan.

Beste mede parochianen,

Terwijl ik de Over Eigen Kerk in elkaar aan het zetten ben, waait de wind rond het huis en klettert de regen tegen de ramen. Ik vind dit gezellig. Ook weet ik van een aantal die dit weer heel deprimerend vinden. Hierbij wil ik deze mensen zeggen, dat je het ook kan zien als een teken om heerlijk thuis te zijn. Maar wat is thuis. Voor mij bij mensen die van mij houden. Dan ben ik thuis. Gezellig een praatje en 'een bakkie doen' en dan vliegt de tijd. Ik hoop dat u/jullie ook bij mensen kunnen zijn die van je houden. Dan zal het weer je een zorg zijn.

Veel leesplezier
namens de redactie
Romilda Mulder

Inhoud

Van de redactie	pag. 3
Pastoraal woord	pag. 4
Mededeling	pag. 5
Terugblik activiteiten	pag. 5
Activiteiten	pag. 7
Nieuws Bedevaarten	pag. 9
Familie berichten	pag. 10
In Memoriam	pag. 10
Speciale vieringen	pag. 11
Vieringen	pag. 12
Vervolg In Memoriam	pag. 14
M.O.V. nieuws	pag. 16
Parochienieuws Naaldwijk	pag. 20
Uw gebed wordt gevraagd	pag. 22

PASTORAAL WOORD

Rembrandt

In de zomer heb ik een museumjaarkaart gekocht. Je moet wat met je schaarse vrijetijd ☺. Nee, ik was het al langer van plan, maar het kwam er nooit van. Het eerste museum was het Scheepvaartmuseum in Sneek; het tweede De Fundatie in Zwolle. Beide mooie musea. Maar eigenlijk wil ik al sinds de verbouwing van het Rijksmuseum in Amsterdam daar naartoe gaan... maar ik kom er nog niet toe. En toen zag ik het oktobernummer van oecumenisch maandblad Open Deur. Thema: Rembrandt.

Het thema in Open Deur is iets breder ingezet dan alleen Rembrandt van Rijn, en luidt voluit 'De Bijbel in met Rembrandt'. Een paar mooie verhalen over hoe de schilder Rembrandt de Bijbel herschrijft met zijn kunstenaarshand én met zijn geroerd hart. Vaker -zo lees ik- lopen er verschillende verhalen door elkaar heen in het schilderij of de ets die we van hem kennen.

Zo leer je via Open Deur de beroemde schilder kennen als gelovige, als twijfelaar, als interpreteerder en als Bijbelkenner... Afbeeldingen van de Verloren Zoon, de Babylonische koning Belsassar, Saul, Paulus, Petrus en Paulus, en de Storm op het meer zijn wereldberoemd geworden. Rembrandt geeft er zijn eigen draai aan. Natuurlijk door met de lichtval te spelen, maar meer nog door datgene op te lichten dat iets vertelt over een andere passage in ons geloofsboek. Een verwijzing. Ik wist niet dat Rembrandt zó thuis was in de Bijbel!

Opvallend is ook hoe hij zichzelf afbeeldt. Onder andere als de Verloren Zoon, brassend met een glas wijn in de hand, zijn handen op de onderrug van Saskia zijn vrouw. Lang leve de lol zouden wij tegenwoordig zeggen. Beide feestvierders kijken direct de lens in met zo'n schalkse blik van: 'Kom op, doe mee. Het leven is één groot feest, waarvan je kan genieten.' Ik dacht niet dat het Bijbelverhaal dáárover ging. Rembrandt vergelijkt zichzelf blijkbaar wel met die figuur uit deze parabel, en dan vooral in het zondige deel.

Tegenwoordig leggen we niet meer zo de nadruk op het verloren gaan van de zoon, maar besteden we meer aandacht aan de barmhartigheid van de Vader. Ook daar heeft Rembrandt een prachtige voorstelling van gemaakt, die we kennen we het boek van Henri Nouwen: Eindelijk thuis. De barmhartigheid van de vader is zo groot, dat hij bijna onnavolgbaar voor ons is. Dat zien we goed terug in de reactie van de oudste zoon, die verongelijkt en boos is over dat zijn vader een feestmaal aanricht voor die schuinsmarcheerder van een broer van hem. Zoals zo vaak is de Bijbel hier oer-menselijk én mooi-goddelijk! Uiteindelijk gaat het om de buitengewoon grote barmhartigheid. Die maakt al het andere onschadelijk en lost het op in liefde.

Kunst moet je niet uitleggen, want dan maak je het kapot. Toelichting krijgen we vier eeuwen later niet meer van Rembrandt. En commentaren van kunstkenner heb ik niet gelezen. Toch denk ik dat iedereen die met een gelovig hart spreekt iets kan uitdragen over wat God met mensen en met de wereld voor heeft. In de kerk proberen we dat elke keer weer als we samen vieren, onze naasten dienen en openstaan voor andere mensen. Ons gelovig hart laten spreken. En ernaar handelen. Dat is wat God van ons vraagt. Rembrandt heeft zijn talenten gebruikt om in zijn tijd uiting te geven aan wat in zijn hart leeft. Waar liggen onze talenten?

Ik weet nog steeds niet wanneer ik naar het Rijksmuseum ga, maar ik heb wel weer een nieuw stimulans om nu eens een keer een datum te prikken. Het themanummer over De Bijbel in met Rembrandt heeft dat voor mij bewerkstelligd.

Diaken W. Burgering

MEDEDELING

Aanmelden 1^e Heilige Communie

De werkgroep Eerste Heilige Communie gaat binnenkort weer starten met de voorbereidingen voor de Eerste Heilige communie. Wilt u uw kind opgeven hiervoor, dan kunt u dit doen via de website. Ga naar www.rkwestland.nl daar ziet u de knop contact. Hieronder staat het kopje formulieren. Als u hierop klikt, ziet u aanmelden communie. Als u alles hebt ingevuld krijgt de werkgroep automatisch uw gegevens en nemen zij contact met u op. Aanmelden kan tot zondag 20 oktober 2019.

TERUGBLIK ACTIVITEITEN

Patronesfeest Onze Lieve Vrouw van Goeden Raad-parochie zondag 15 september

Het patronesfeest begon zoals gebruikelijk met een eucharistieviering waarbij pastoor Steenvoorden en diaken Ronald Dits voorgingen. Een feestelijke viering met als thema 'Thuiskomen bij Maria' en zoals altijd met vele tradities. De communicantjes van afgelopen jaar liepen mee in de openingsstoet met een mooie bloem, die zij op het altaar bij Maria plaatsten. De viering werd opgeluisterd met de vocale klanken van gemengd koor Cantemus Domino en het dameskoor Jubilate. Het uitreiken van de parochiepenning aan parochianen die al vele jaren actief betrokken zijn in deze geloofsgemeenschap blijft ook altijd een hoogtepunt van dit feest.

Zo ontvingen aan het eind van de viering Anny van Dijk-Wubben en Jos Janssen de parochiepenning en kreeg Romy Damen de motivatiepenning. Bea van der Helm-de Groot kon helaas niet aanwezig zijn om de aan haar toegekende parochiepenning in ontvangst te nemen. Voor aanvang van de feestelijke viering was haar man met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Zij zal de parochiepenning op een later tijdstip alsnog ontvangen bij haar thuis. Alle jubilarissen kregen een mooie toespraak van pastoor Steenvoorden over de vrijwillige taken die zij in de vele jaren verricht hebben. Naast de penning kregen de jubilarissen een oorkonde en een mooi boeket bloemen uitgereikt.



Ruud van de Zalm, vicevoorzitter, hield vervolgens een toespraak om de diverse vrijwilligersvacatures ingevuld te krijgen.



Als klap op de vuurpijl werd daarna hulde gebracht aan de zangers en zangeressen van het recent opgeheven jongerenkoor de New Sound Singers, dirigent Loek Post en begeleiders Cocky Stijger (orgel) en Angelique Vis (dwarsfluit). De verrassing was groot toen een groot aantal oud-leden van het koor een tweetal liederen ten gehore brachten. De tekst van het tweede lied, 'Top of the World' was door Cocky Stijger zodanig aangepast dat het een hommage was aan Loek Post. Niet alleen Loek, maar de vele toehoorders waren soms zelfs emotioneel geraakt door deze persoonlijke noot. De uitvoerenden werden vervolgens verrast met meerdere cadeaus en een mooie rode roos als dank voor hun muzikale inzet in de afgelopen jaren. Al met al een indrukwekkend maar ook verdrietig moment om een koor als de NSS te verliezen voor onze gemeenschap! Na afloop van de viering werd er met elkaar koffie gedronken en werden de jubilarissen door de mede parochianen gefeliciteerd.



In de middag was er de traditionele fietstocht uitgezet door en onder leiding van Toos Slaman. De weergoden waren ons goed gezind. Dat kwam goed uit omdat we naast een fietstocht ook een boottocht met de Fast Ferry

naar de Maasvlakte gingen maken.

Na de boottocht fietsten we van Hoek van Holland via de duinen terug naar de pastorie voor een gezellige nazit met een hapje en een drankje. Toos, Helma en Angela verdienen een grote pluim voor de geweldige verzorging van de deelnemers aan de tocht.

Terugkijkend op deze feestelijke dag vol met tradities, was het zeker weer een hoogtepunt in onze gemeenschap.

Ruud van der Zalm

ACTIVITEITEN



Samen Hart voor Mensen

17 oktober is het Wereldarmoededag. Bij armoede denken we al snel aan mensen in de “derde wereld”, maar ook in ons rijke land zijn er veel mensen die arm zijn. Die niet rond kunnen komen of schulden hebben en hier niet meer alleen uitkomen. SchuldHulpMaatje vraagt hier aandacht voor en vraagt kerken rond deze datum mee te doen aan de campagne Samen Hart voor Mensen. Met elkaar willen we het taboe rondom schulden doorbreken. Het doel is dan ook om met de kerken aandacht te vragen voor mensen met schulden. Voor de mensen zelf, maar ook voor de mensen om hen heen. Het taboe moet doorbroken worden, hoe moeilijk ook, want pas dan durven mensen hulp te zoeken en kunnen we hen helpen! Eén op de vijf huishoudens in Nederland heeft schulden. We gunnen iedereen met geldzorgen nieuwe hoop en perspectief. Er is immers samen nog veel inzet nodig om meer en eerder mensen met schulden te vinden, te bereiken en beter te ondersteunen. Voor inspiratie, informatie en ideeën om aan de slag te gaan voor kerken en vrijwilligers is er de website www.samenhartvoormensen.nl

Deze actie wordt ondersteund door SchuldHulpMaatjeWestland.nl.

Herinnering: komt allen!

Wat: Kerkenveiling Honselersdijk

Wanneer: 1 november 2019

Waar: Hemelsblauw, Poeldijksepad 1

Waarom: Samen sterk voor school, scouting en kerk

Unieke kans om te bieden op de leukste en meest gevarieerde kavels, die leuk zijn voor jong en oud.

Wat denkt u van een massagebehandeling, een parachutesprong, een spannend escaperoom uitje, deelname aan Pub quiz met bijv. vriendenteam, glowgolf, karten, klassenfeestje op school met zelfgebakken patatjes van meester Wilco, bakkie fietsen enz. Nieuwsgierig geworden? Kom dan vooral naar deze gezellige avond. Neemt u vooraf een kijkje in het kavelboekje; de papieren OEK-ontvangers krijgen het boekje in de brievenbus. Het boekje is ook te vinden op de website van de federatie vanaf ca. 21 oktober. Geen boekje ontvangen? Neemt u dan contact op met Leo van Heijningen. Tevens zal de winnaar van de loterij bekend gemaakt worden tijdens deze avond. Is er nog geen lotenverkoper van het Startblok bij u aan de deur geweest, maar zou u wel een lot willen kopen? Neemt u dan contact op met Mieke Stijger.

Krönungsmesse van W.A. Mozart met orkest

Op zondag 24 november wordt - ter gelegenheid van het feest van Christus Koning - traditioneel de Krönungsmesse van W.A. Mozart uitgevoerd in de H. Adrianuskerk. Ook bekende motetten als Benedictus sit Deus en Ave verum worden ten gehore gebracht en de eucharistieviering wordt afgesloten met Hallelujah van G.F. Händel. Behalve het Liturgisch Koor Cantate Domino (aangevuld met een groep projectzangers) zal dit jaar ook het Hongaarse Budapesti Lantos Kórus meewerken. Dit koor brengt in november een jubileumbezoek aan het Westland, omdat het precies 50 jaar geleden is dat het naam maakte in het Westland. Solisten zijn Marijke Groenendaal (sopraan), Elly Peeters-Heuchemer (alt), Theo Vogels (tenor) en Emiel Vogels (bariton). Het Delfts Symphonie Orkest verzorgt als vanouds de begeleiding en Jeroen de Ridder bespeelt het orgel. Het geheel staat onder de bezielende en inspirerende leiding van Jos Vranken. De aanvang is 11.00 uur en voorganger is Pastoor J. Steenvoorden.

Reserveer de datum en wees getuige van deze feestelijke viering!

Peter van Leeuwen

secr. Liturgisch Koor Cantate Domino

Kledingactie voor projecten van Westlandse missionarissen!

Het is weer zover!

De MOV werkgroep van Honselersdijk organiseert **op zaterdag 12 oktober** a.s. weer een grote inzameling van gebruikte kleding, schoenen, riemen, gordijnen, dekens en lakens, waarvan de opbrengst bestemd is voor de **Westlandse missionarissen**. Deze kleding kunt u, **in goed dichtgebonden zakken** inleveren bij de volgende inzamelingsplaatsen. (Geen lorren!)

Honselersdijk	Bij de missiewinkel Grote Waard 11 tussen 9.00 – 11.30 uur
Kwintsheul	Bij de R.K.Kerk op het Kerkplein tussen 9.00 – 11.30 uur
Monster	Bij gebouw Ojos in de Choorstraat

Poeldijk	Bij Bartholomeuskerk, Voorstraat 11	tussen	9.00 – 11.30 uur
Hoek van Holland	Cordesstraat 27/29	tussen	9.00 – 11.00 uur
“s-Gravenzande	Kath. Kerk Iepstraat 1	Tussen	9.00 – 11.00 uur
		Vrijdag tussen	14:00 – 16:00 uur
		Zaterdag tussen	9:00 – 10:30 uur

De volgende kledingbeurs is in april 2020 Blijven sparen dus.

Ook bestaat de mogelijkheid om elke woensdag en/of zaterdag uw kleding bij de missiewinkel in Honselersdijk af te geven. Hebt u geen kleding en wilt u het missiewerk toch steunen? Kom dan zaterdag even naar de missiewinkel en kijk of er nog iets van uw gading bij is. Ook deze winkelopbrengst gaat volledig naar de missiegebieden. De winkel kunt u vinden op Grote Waard 11 in Honselersdijk

Inlichtingen Hans Damen of Fia Luiten

NIEUWS BEDEVAARTEN

Expositie Westlandse bedevaarten

Met een jubileumbedevoort op 30 en 31 augustus jl. naar Kevelaer werd de oprichting herdacht van het ‘Broederschap van de Westlandsche Processie naar Kevelaer’. In het kader van deze herdenking hebben het Westlands Museum en de Westlandse historische verenigingen en werkgroepen besloten een tentoonstelling te organiseren over bedevaarten die vanuit het Westland werden en worden georganiseerd.

Een bedevaart is een (pelgrims)reis naar een plaats die een bijzondere betekenis heeft binnen een godsdienst. De redenen voor het doen van een bedevaart zijn divers. Ze dient om na te denken over het leven en over God, of om een gunst of een genezing te vragen. Ook dient ze om boete te doen voor zonden en om tot bezinning te komen. Tegelijk was en is het een mogelijkheid om samen met anderen het geloof te beleven.

In de katholieke traditie betreft een bedevaart een reis naar een plaats waar een heilige wordt vereerd, of waar er volgens ooggetuigenverslagen verschijningen hebben plaatsgevonden, meestal van Maria, een engel of een andere heilige.

In de Middeleeuwen waren er diverse Westlandse dorpen die als bedevaartplaats werden geduid en waar bedevaartgangers uit de verre omtrek naartoe kwamen. Deze Westlandse bedevaartplaatsen komen ook aan de orde in deze expositie, maar het accent ligt op de bedevaartplaatsen waar Westlanders naar toe gingen. In Nederland zijn dat Brielle, Heiloo en Amsterdam (de Stille Omgang).

Wat buitenlandse plaatsen betreft wordt in de tentoonstelling aandacht besteed aan de reizen naar Kevelaer, Lourdes, Santiago de Compostella en Rome.

De expositie werd door pastoor Martien Straathof geopend en is tot en met 16 februari 2020 dagelijks te bezichtigen van 13.00 – 17.00 uur, met uitzondering van de maandagen. Het Westlands Museum is gevestigd aan de Middel Broekweg 154 in Honselersdijk. Meer informatie is te vinden op www.westlandsmuseum.nl

FAMILIE BERICHTEN



Geboren

Op 11 september 2019 is Nola Leentje van Dalen geboren. Zij is de dochter van René en Simone van Dalen en het zusje van Ravi. Van harte gefeliciteerd!

Op 13 september is Febe Anne Devilee geboren. Zij is de dochter van Kevin en Cynthia Devilee en het zusje van Sara. Van harte gefeliciteerd!

Doopvieringen

Het aanmelden voor een doopviering kan digitaal gebeuren.

Op de homepage van de federatie: www.rkwestland.nl staat onder Contact een blokje genaamd Formulieren. Op het formulier aanmelden Doop kunnen de gegevens ingevuld worden. Het formulier zal via de digitale weg bezorgd worden bij het desbetreffende parochiesecretariaat. Zij zullen ervoor zorgen, dat de aanmelding bij de juiste verantwoordelijke personen terecht komt en in behandeling genomen wordt.

Huwelijk

Op 18 oktober zal er 's middags om 14.30 uur in de Sint Joseph kerk te Wateringen het huwelijk worden ingezegend tussen Wim van Os en Rianne Lakerveld.

IN MEMORIAM



Op 18 augustus is overleden de heer ***Johannes Arnoldus Josephus Toussaint*** uit Naaldwijk op de leeftijd van 78 jaar. Zijn overlijden kwam, zeker voor het gezin, niet geheel onverwachts. De laatste maanden ging zijn gezondheid snel achteruit en kreeg hij veel last van benauwdheid.

Johan is geboren op 18 april 1941 in Kwintsheul. Hij was het 7^e kind in een gezin van 11 kinderen en opgegroeid aan het Slimpad. Johan is na het

doorlopen van de lagere school en de tuinbouwschool gaan werken in de tuin van zijn vader.

Ook heeft Johan, vele jaren, met veel plezier bij de Raaf Potplanten gewerkt. Tijdens de Oranje Feesten in Naaldwijk leerde hij Annie Slaman kennen, het werd de liefde van zijn leven. Hun huwelijk werd in 1969 in de Adrianuskerk bezegeld. Ook zij gingen wonen aan het Slimpad te Kwintsheul. Het huwelijk werd bekroond met 3 zonen Marcel, Edwin en Arthur. Er zijn vele mooie herinneringen aan de vakanties waarin zij met het gezin gingen kamperen en windsurfen. Johan was een vader die vertrouwen had in zijn jongens, waar Annie zich vaak bezorgd maakte, zei Johan: 'het komt wel goed'. Na een werkzaam leven brak er met zijn pensionering een nieuwe periode aan. Er kwam tijd voor zijn hobby's, het opknappen van een boot en varen door de Westlandse wateren. En natuurlijk zingen, dat was een bezigheid die Johan heel graag deed. 23 jaar bij het parochiekoor in Kwintsheul en later bij Cantemus Domino in Naaldwijk. Daar heeft hij 4 jaar trouw meegezongen. In november zou Johan de Gregorius penning hebben mogen ontvangen. Helaas heeft hij dat niet meer mee mogen maken. De kinderen vlogen uit en kleinkinderen kwamen daarvoor in de plaats. Johan was trots dat hij opa werd en vond het fijn om op te passen. (vervolg op pagina 14)

SPECIALE VIERINGEN

Vieringen in verzorgingshuizen

Behalve in de kerken van parochiefederatie Sint Franciscus (regio zuid) worden er ook vieringen gehouden in zorgcentra, het verpleeghuis en wooncentra voor ouderen:

- | | | |
|-------------|-----------|---|
| za. 12 okt. | 10.00 uur | Woord- en communieviering in zorgcentrum
'De Triangel' te De Lier |
| vr. 18 okt. | 15.00 uur | Woord- en communieviering in zorgcentrum
'Het Woerdblok' te Naaldwijk |

Gezinsviering Naaldwijk

Op 20 oktober zal er weer een gezinsviering zijn in de Sint Adrianuskerk. Het thema is: Gedoopt en erop uitgestuurd. De viering begint om 11.00 uur. Pastoor Steenvoorden gaat in deze viering voor en het koor Eigenwijs, o.l.v. mw. Laura Kok en dhr. Roy Harms op de piano zorgen voor de muzikale omlijsting.

U bent allen van harte welkom om bij deze viering aanwezig te zijn.

VIERINGEN

Weekend

Oogstdankdag

Schriftlezingen: 2 Koningen 5, 14-17 en Lucas 17, 11-19

Thema: ***Dankbaarheid tonen***

Maasdijk

za. 12 okt. 19.00 u: Woord- en communieviering
volkszang
voorganger: diaken R. Dits

Naaldwijk

za. 12 okt. 19.00 u: Eucharistieviering
cantor

zo. 13 okt. 11.00 u: Woord- en communieviering
parochiekoor Cantemus Domino
voorganger: diaken R. Dits

Honselersdijk

zo. 13 okt. 09.30 u: Eucharistieviering
parochiekoor Cantemus Domino
18.00 u: Eucharistieviering in de Poolse taal
volkszang
voorganger: pater Kozienski

De Lier

za. 12 okt. 19.00 u: Eucharistieviering
volkszang
voorganger: pastoor J. Steenvoorden
zo. 13 okt. 09.30 u: Woord- en communieviering
parochiekoor St. Caecilia
voorganger: diaken R. Dits

Doordeweeks

Naaldwijk

di. 15 okt. 19.00 u: Eucharistieviering
Feest: H. Teresia van Jezus,
maagd en kerklerares
voorganger: pastoor J. Steenvoorden

vr. 18 okt. 19.00 u: Eucharistieviering
Feest: H. Lucas, evangelist
voorganger: pastoor J. Steenvoorden

Honselersdijk

di. 15 okt. 09.00 u: Eucharistieviering
Feest: H. Teresia van Jezus,
maagd en kerklerares

Weekend

29^e zondag door het jaar

Schriftlezingen: Exodus 17, 8-13 en Lucas 18, 1-8

Thema: **Recht verschaffen**

Maasdijk

za. 19 okt. 19.00 u: Eucharistieviering
volkszang
voorganger: pastor M. Kwee

Naaldwijk

za. 19 okt. 19.00 u: Woord- en communieviering
cantor
voorganger: pastoraal werker E. Geelen

zo. 20 okt. 11.00 u: Eucharistieviering (*gezinsviering*)
kinderkoor Eigenwijs
voorganger: pastoor J. Steenvoorden

Honselersdijk

zo. 20 okt. 09.30 u: Eucharistieviering (*gezinsviering*)
(*koorinvulling niet bekend*)
voorganger: pastoor J. Steenvoorden

18.00 u: Eucharistieviering in de Poolse taal
volkszang
voorganger: pater Kozienski

De Lier

za. 19 okt. 19.00 u: Eucharistieviering
volkszang
voorganger: pastoor J. Steenvoorden

zo. 20 okt. 09.30 u: Eucharistieviering
volkszang

Doordeweeks

Naaldwijk

di. 22 okt. 19.00 u: Woord- en communieviering
voorganger: mw. D. van Dijk

vr. 25 okt. 19.00 u: Eucharistieviering
voorganger: pastoor J. Steenvoorden

Honselersdijk

di. 22 okt. 09.00 u: Woord- en communieviering
voorganger: dhr. H. Rouw

Vervolg *IN MEMORIAM*

Met veel geduld en een groot gevoel voor humor stond hij in het leven. In 2014 verhuisden Johan en Annie naar een appartement aan het Verhagenplein. Johan voelde zich direct thuis in Naaldwijk en werd een graag geziene gast bij Brasserie Mirell. Afgelopen maart hebben zij met het gezin, familie en vrienden hun 50-jarig huwelijksfeest gevierd. Een prachtig feest uit dankbaarheid voor hun huwelijk, van zorgzaamheid en liefde voor elkaar. Moge Johan nu, na een leven met goede en kwade dagen, rusten in vrede. In de avondwake op 23 augustus hebben we de lezing gehoord, 'Alles heeft zijn tijd'. We hoorden 'alles heeft zijn tijd; niets gebeurt zomaar. Alles gebeurt op zijn eigen tijd. Als mens word je geboren en gaat eens weer dood'. Die tijd is voor Johan gekomen, we mogen geloven dat hij is opgenomen in het Rijk van God. Wij wensen Annie en haar gezin kracht en troost toe bij het dragen van het gemis.

Maria Vijverberg-Lelieveld.

Op 6 september 2019 is, op 75-jarige leeftijd en gesterkt door het H. Sacrament van de zieken, **Apollonia Johanna Maria van Luijk** thuis in Honselersdijk overleden. Paula is geboren op 1 juli 1944 en ze groeide op aan de Boslaan in Naaldwijk. Haar vader was een tuinder en het gezin bestond uit negen kinderen. Paula volgde de Huishoudschool en ze heeft ook altijd in de zorg gewerkt: 25 jaar bij Maatzorg en acht jaar bij de Iris (verstandelijk gehandicapten). Ze huwde met Markus de Regt en samen kregen zij zoon Walter en dochter Marjan. Paula was een geweldige moeder, goudeerlijk en recht door zee. Ze hield van gezelschap en ze was creatief. Daarnaast dacht Paula vaak dieper na over gebeurtenissen en dan kwam ze daarop terug. Ze had ook plezier in zingen en ze was meer dan 25 jaar lid van het Westlands Dameskoor. Haar huwelijk met Markus kende mooie maar ook moeilijke tijden en het eindigde in 2000. Later ontmoette Paula Coen tijdens de 'country line dance', want Paula hield ook van dansen. In 2002 gingen zij samenwonen op het Stokdijkhof in Honselersdijk, in 2013 verhuisden zij naar de Reigerstraat. Paula genoot ook van het oppassen op de kleinkinderen, ze nam altijd zelfgemaakte appelmoes mee zodat zij 'oma appelmoes' werd genoemd. Vol bewondering keek zij naar het opgroeien van hen en ze was trots op het volwassen worden van haar oudste kleinkind. Met Coen genoot zij van toertochten met de fiets en op pad gaan met de caravan. Vanaf 2015 kreeg Paula lichamelijke problemen, die gaven nog niet veel problemen. Twee jaar later werd longkanker ontdekt en Paula vocht daartegen, hoewel zij ook heel verdrietig hierom was. Verdere behandelingen gaven geen verbetering en Paula werd heel zwak, totdat zij thuis overleed. De uitvaartplechtigheid vond plaats op 13 september in de St. Adrianuskerk waarna Paula is begraven op de Algemene Begraafplaats. Paula verzamelde engelen, zij mocht daar ook kracht uit ervaren. Dat Gods engelen Paula mogen begeleiden naar het

hemelse paradijs, waar Paula mag rusten. Daar is Paula geborgen, in Gods huis van licht en liefde.

Diaken Dits

Op 9 september 2019 is, op 89-jarige leeftijd, **Cornelis Vincentius Bijleveld** thuis in Honselersdijk overleden. Cor is geboren op 22 januari 1930 en hij groeide op in Naaldwijk, in een gezin van acht kinderen. Zijn vader was tuinder en Cor heeft in zijn jeugd ook op het bedrijf geholpen. Toch ging Cor naar de LTS, hij volgde een opleiding tot lasser. Na deze tijd heeft hij nog gevaren. Hij ontmoette Corrie Buijs tijdens dansles en een kerkelijk huwelijk volgde op 1 augustus 1959. Ze gingen wonen op de 's-Gravenzandseweg waar het gezin werd uitgebreid met twee dochters. In 1968 verhuisde het gezin naar de Patrijsslaan in Honselersdijk. Cor werkte altijd erg hard en hij maakte lange dagen bij Sosef. In zijn weinige vrije uurtjes had hij aandacht voor zijn gezin. Af en toe waren er dagjes uit naar Bosbad Hoeve. Cor was een rustige man, die geen medelijden had met zichzelf. Hij had een uitgesproken mening en genoot van sociale contacten. Op zijn 52^e werd Cor meteropnemer bij Evides. Er kwam meer vrije tijd, die Cor gebruikte om te kaarten, te puzzelen en te fietsen. Ook genoot hij heel erg van zijn kleinkinderen en van een bezoekje naar Hoek van Holland. Een jaar geleden kocht hij nog een nieuwe elektrische fiets, maar opeens bleek hij grotere lichamelijke problemen te krijgen. Er volgden vele behandelingen en hij werd zwakker. Toen werd Cor thuis opeens onwel en hij viel op de trap. Hij overleed kort daarna. De uitvaartplechtigheid vond plaats op 16 september in de aula 'De Woerdtuinen' waarna Cor is begraven op de Algemene Begraafplaats in Naaldwijk. De ziel van Cor is op weg naar de overkant, als een schip dat is vertrokken. God zal hem aan de overkant opwachten, waar Cor mag rusten in de geborgenheid van Gods liefde en licht.

Diaken Dits

Op 16 mei 1935 werd **Theodora Maria van Zeijl-Jutte** – Thea geboren als jongste dochter van de elf kinderen van Dora en Kees Jutte. Ze groeide op in Wateringen waar haar vader timmerman was. Na de basisschool ging Thea naar de huishoudschool. Ze ging werken in de huishouding bij de familie Naar in Den Haag. Toen ze een middagje naar de film was, leerde zij Wim van Zeijl kennen.

Ze trouwden op 6 maart 1959 en gingen wonen aan het Poeldijksepad in Honselersdijk. Wim was tuindersknecht en ze woonden naast het bedrijf. Thea werd huisvrouw. Het gezin werd gezegend met twee dochters en een zoon. Wim ging werken in ploegendiensten bij Gist Brocades zodat er meer geld werd verdiend. Het gezin verhuisde naar een nieuwbouwflat aan de Patrijsslaan. Hier was meer luxe dan in de vorige woning. Omdat zowel Wim als Thea geen rijbewijs hadden, werden voor uitjes broers of zwager ingeschakeld. En ook het openbaar vervoer was handig. Het hele gezin

verhuisde in 1981 naar een eengezinswoning in Naaldwijk, de Gele Plomp. Omdat de kinderen de deur uit gingen werd het huis te groot en verhuisden Wim en Thea naar een appartement. Thea ging vaak op stap met haar zus Agaath. Later gingen ze met een georganiseerde groepsbusreis op vakantie. In 2008 werd Wim ziek en heeft Thea hem liefdevol verzorgd in eerst het ziekenhuis en daarna in de Naaldhorst.

Na het overlijden van Wim ging de gezondheid van Thea achteruit. Het lopen werd moeilijker waardoor ze minder mobiel werd. Gelukkig konden haar dochters haar helpen om thuis te blijven. Vorig jaar kreeg Thea een blaasontsteking en bleek ze ook een CVA gehad te hebben. Hierdoor werd er crisisopvang geregeld. Helaas wel helemaal in Krimpen aan den IJssel. Vandaar ging ze naar woonzorgcentrum De Burcht in Rotterdam. Door een grotere CVA kon ze geen kruiswoordpuzzels meer doen, haar favoriete hobby. Op 10 september is zij rustig overleden en hebben wij op 16 september afscheid van haar genomen tijdens de afscheidsdienst in crematorium Ockenburgh. We wensen haar kinderen, kleinkinderen en verdere familieleden sterkte in deze tijd.

Els Geelen, pastoraal werker



MOV NIEUWS

Op zaterdag 14 september heeft de MOV Honselersdijk een hele fijne bijeenkomst gehad met de leden van de werkgroep, de missiewinkel en zij, die elk half jaar weer paraat zijn bij de kledinginzamelingen.

Het werd een hele gezellige middag, maar ook een beetje droevig, want op deze middag werd er afscheid genomen van enkele leden die zich vele jaar hebben ingezet voor de MOV. Dat waren Dinie Zandvliet, Frans en Nel Vijverberg, Siem van Bergenhegouwen en Andre Wooning en Jan Middendorp. Dinie, vele jaren drijvende kracht in de missiewinkel was helaas niet aanwezig omdat zij ziek was. Ook Jan had helaas andere verplichtingen. Frans en zijn vrouw Nel waren een enorme steun voor de halfjaarlijkse kledingacties. Het hele jaar door wordt er in de missiewinkel kleding gebracht en wat was het altijd fijn dat al die zakken bij Frans en Nel konden worden opgeslagen totdat deze in april en oktober, werden meegenomen naar dhr. Schmaal die per kilo betaalde. Met de opbrengst van de kleding is menig missionaris ondersteund.

Deze middag werden we gastvrij ontvangen in "de druiventuin" bij Frans en Nel. Joke Wubben, onze fantastische penningmeester, had gezorgd voor lekkere hapjes en onder het genot van koffie en later heerlijke drankjes, werd het een gezellige middag. En de druiven van Frans waren heerlijk. Ondergetekende gaf een terugblik op vele jaren samenwerken binnen de MOV. We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst en ik spreek de hoop uit

dat er in de toekomst weer mensen opstaan die het werk van de MOV voort willen zetten.

Fia Luiten, secretaris



Mov bijeenkomst 14 september 2019.

Na 2 jaar weer eens een bijeenkomst van onze MOV

De M van missie, de O van ontwikkeling en de V van vrede doet ook nog mee.

En natuurlijk is het fijn om weer eens bij elkaar te zijn.

Vanuit de "annalen" heb ik vernomen, dat de MOV is voortgekomen uit een idee van Nel Jansen, Cock Wubben, familie van Rijn en Nol de Groot

Het was 1968....En hun inzet was bijzonder groot.

De familie van Rijn begon met een bakfiets, door elke straat en elke wijk en haalde huisraad en kleding op in heel Honselersdijk.

Want we hadden destijds veel priesters en zusters overzee

En met de verkoop van die spullen, waren zij zeer tevree.

We kregen een pand, hoek Endeldijk, ooit een fietsenzaak

En ook in de winkel van Kuivenhoven, hebben we van alles mee gemaakt

Kranenburg, ooit een garage op de hoek Prinsengracht, bij de brug

En regelmatig kwamen dezelfde mensen weer terug

Er werd toen al van alles gedoneerd:

huisraad, kleding, en dat was niet verkeerd.

Want we hadden destijds veel missionarissen over zee

En met de opbrengst waren zij zeer tevree.

We begonnen in 2008 aan het Poeldijkse Pad

en daar hebben we een prachtige behuizing gehad.

Diny Zandvliet heeft destijds het initiatief daartoe genomen

En zo is daar toen een klein glazen kasje gekomen.

"Een goudmijntje" zo werd het initiatief in de krant genoemd en het initiatief werd alom geroemd.

Diny vond al snel een aantal die haar wilden helpen

en het aanbod van spullen en huisraad was bijna niet te stelpen.

Helaas, het kasje moest weg, er kwamen huizen te staan

dus de MOV moest daar vandaan

Een tijdelijk onderkomen werd bij kwekerij Zeurniet ingericht.

En in die periode kwam de heer Voeght bij ons in 't zicht.

Hij bood ons een nieuw onderkomen aan,

maar dat is toen niet echt van een leien dakje gegaan.

Bedrijf Altisol, gevestigd aan de overkant, plaatste hele stukken in de krant.

Hij was boos en bang voor parkeeroverlast

*en dacht: “ ik krijg dat bij de gemeente heus wel aangepast!”
Maar de MOV, strijdvaardig als altijd, raakte niet in een stress bij deze strijd
Samen met Wim de Voeght kregen we de gemeente Naaldwijk achter de MOV
en dat werkte in ons voordeel mee.*

*Alle berichten in de kranten werden door iedereen gelezen
en om onze volhardendheid werden we zeer geprezen.
De aanhouder wint en iedereen weet nog:
de missiewinkel op de grote Waard kwam er toch!*

*De officiële opening in 2005, op 3 april, we gingen er voor
En Diny knipte zeer gedreven de openingslinten door!
Terecht dat zij dit op deze dag mocht verrichten,
en heus: alleen maar blij en vrolijke gezichten.
Maar zo'n winkel run je niet helemaal alleen
En Diny had al snel een heel fijn team toen om zich heen.*

*Denken we ook aan de kleding, wekelijks opgespaard
En die werd dan weer bij Frans en Nel in de opslag bewaard
Dat was natuurlijk helemaal niet verkeerd
en daarom wordt dat vandaag nog eens hier gememoreerd.
Zonder Nel en zonder Frans, had die kledingactie heus geen kans.
Want er kwam elke week zoveel kleding binnen, en wat moesten we daar mee
beginnen?*

*“ Kom maar op” zei Frans, gooi maar in mijn schuur. Plaats genoeg en geen
dubbeltje huur”*

*Er werd vanzelf een kledingteam georganiseerd
en vele handen maken licht werk, dat hebben we wel geleerd.
Het wordt intussen wel een heel verhaal, Maar....waarom vertel ik dit nu
allemaal?*

*5 hele goede mensen werkten jarenlang mee, en die gaan nu stoppen bij de
MOV*

*André, Jan, Frans, Nel en Siem, stappen helaas nu uit het team.
Veel dank zijn wij hen verschuldigd en daarom worden zij nu
(misschien wel tegen hun zin) hier gehuldigd.*

*En Diny dan? De 90 voorbij.....maar zij blijft nog even
om misschien regelmatig de boeken een goede plek te geven.*

*Dus geen afscheid, maar voor je inzet en trouw
Komt er nu een bloemetje aan voor jou!*

*Siem, Jan, Andre, Frans en Nel, onze dank aan jullie is ook echt terecht
jullie deden het nooit voor jezelf, dat mag hier best worden gezegd.*

*We hebben nog missionarissen, dus de winkel is niet overbodig
want zij hebben een steuntje in de rug (en wat centen) echt nog nodig.*

*Lieve mensen, ik kon het niet laten, ik heb weer veel te lang staan praten.
Ik hoop dat de MOV, en de winkel nog lang zullen leven.
En volgens mij.....wil Joke nu enkele mensen iets gaan geven.*

MISSIO Wereldmissiemaand 2019: NOORDOOST-INDIA

Wat is jouw missie?

Het noordoosten van India is slechts via een smalle doorgang verbonden met het centrale gedeelte van India. Er leven veel verschillende etnische bevolkingsgroepen, die zich vaak tweederangsburgers voelen. Ze worden uitgebuit en bedreigd in hun culturele identiteit.



Christenen

Talrijke religieuze gemeenschappen zijn in de regio werkzaam. Steeds meer priesters en religieuzen komen uit de regio zelf. Dat is een positieve ontwikkeling. Zij zijn vanwege hun afkomst vertrouwd met de cultuur. De katholieke kerk ziet het hier als haar missie om zich in te zetten voor de bescherming van de waardigheid en de rechten van de mensen en voor de bescherming van de schepping en de inheemse bevolking te begeleiden in een samenleving die verandert.

Touring Sisters

Twee aan twee gaan de 'Touring Sisters' naar de dorpen in de Himalaya. De rondtrekkende zusters verlenen medische zorg, geven onderwijs en delen gedurende enkele weken het eenvoudige leven met de inwoners van het dorp. Door hun leven zijn de zusters een voorbeeld en een symbool van christelijke naastenliefde. Op de theeplantages in de deelstaat Assam worden de theepluksters uitgebuit en vaak slachtoffer van mensenhandel. Zusters van de

Salesianen maken de vrouwen en meisjes met behulp van straattheater bewust van de gevaren.

Buitengewone Missiemaand: Gedoopt en Gezonden

Met de campagneslogan 'Wat is jouw missie?' sluit Missio aan bij het thema van de Buitengewone Missiemaand. Iedere gedoopte heeft een missie. Iedereen heeft de opdracht de Blijde Boodschap te verkondigen. MISSIO ondersteunt de opbouw van de kerk en het pastorale werk in Noordoost-India. Help mee!

Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de collecte op Missiezondag 20 oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio wereldmissiemaand, te Den Haag. Meer informatie: www.missio.nl

MOV Naaldwijk

De opbrengst van de deurcollecte voor de MIVA van 24/25 augustus was € 504,65. De opbrengst van de deurcollecte voor onze eigen missionarissen van 14/15 september was € 421,70. Alle gevers hartelijk bedankt.



PAROCHIEBERICHTEN NAALDWIJK

Vakantie

Het parochiesecretariaat is i.v.m. vakantie gesloten van 11 tot en met 21 oktober. Intenties voor deze periode kunnen worden doorgegeven tot en met donderdag 10 oktober 11.00 uur.

Vervoer naar de kerk

Mogelijk zijn er parochianen in de St. Adrianusparochie die op zaterdagavond of zondagmorgen graag naar de kerk zouden willen gaan, maar op eigen kracht niet kunnen. Indien U geen vervoer heeft, kunt u bellen naar: het parochiesecretariaat voor vrijdagochtend 11.00 uur, tel 621010.

Open kerk

De Adrianuskerk in Naaldwijk is iedere zaterdag van 14.00-16.00 uur geopend. Er is gelegenheid voor bezinning of het rustig kunnen bewonderen van bouwkunst en interieur. Er zijn altijd vrijwilligers aanwezig om uw vragen te beantwoorden. U bent van harte welkom.

Kerstproject 2019 koor Manna

Het koor Manna is op zoek naar nieuwe leden om ons leuke koor te komen versterken. We zijn een hecht middenkoor waar gezelligheid de boventoon

voert. Om de drempel te verlagen kunt u vrijblijvend kennismaken en meezingen met ons koor doormiddel van ons kerstproject. Vanaf dinsdagavond 1 oktober bent u welkom in de scoutingzaal van de Binnenhof, van der Hoevenstraat 17a te Naaldwijk. De repetitie is van 20.00 tot 21.00 uur voor het kerstproject.

We zingen op 21 december in de Hof van Heden en verzorgen op 24 december de kerstnachtdienst in de Sint Adrianus kerk te Naaldwijk. Voor meer informatie kunt u mailen naar manna@kabelfoon.net of bellen naar Astrid Middendorp. U bent van harte welkom.

Nieuwe toekomst voor kinderkoor Kiko

Onze gezinsvieringen werden decennialang opgeluisterd door kinderkoor Kiko. Dit koor stond onder leiding van Anke van Bree en Veronique Becqué. De laatste jaren nam het aantal kinderen af en werd het steeds moeilijker om nieuwe kinderen voor ons koortje te vinden. Wij hebben daarom gezocht naar een nieuwe toekomst voor Kiko en die is gevonden! Kiko gaat met ingang van het nieuwe schooljaar samen met kinderkoor EigenWijs. Dit is een oecumenisch koor dat bestaat uit ongeveer 16 enthousiaste kinderen en het wordt geleid door Ina Kok en haar dochter Laura Kok. Het koor repeteert iedere vrijdag van 15.30 uur tot 16.30 uur aan de Anjerlaan 47 in Naaldwijk. De eerste gezamenlijke repetities hebben al plaats gevonden en de kinderen van Kiko vonden het super leuk! Kinderkoor EigenWijs zal in de nieuwe samenstelling vier a zes keer optreden in onze eigen kerk. Daarnaast treedt EigenWijs drie keer per jaar op in andere kerken en zijn er optredens in verzorgingscentra en wordt er zelfs opgetreden bij Podium Westland en het Westlands Korenfestival. In totaal wordt er ongeveer 11 keer per jaar ergens gezongen. Het samengaan van Kiko met EigenWijs betekent ook dat er naast de vertrouwde liedjes ook nieuwe liedjes zullen worden ingestudeerd en andersom zullen de kinderen van EigenWijs ook liedjes gaan instuderen die ze voorheen nog niet zongen.

EigenWijs heeft een eigen bestuur en namens onze parochie zal Tricia Bolier hier in plaats nemen. Tricia begeleidde Kiko gedurende de afgelopen 16 jaren. Wij zijn heel blij met deze nieuwe toekomst voor Kiko en hopen vanzelfsprekend dat er vanuit onze parochie kinderen gaan zingen bij EigenWijs. Iedereen vanaf groep 4 tot en met groep 8 is welkom! Wij denken in het bijzonder ook aan de communicanten. Kinderen die jonger of ouder zijn kunnen terecht bij de koorklas (5-7 jaar) respectievelijk het tienerkoor (12-18 jaar) van EigenWijs. Voor meer informatie over kinderkoor EigenWijs kunt u terecht op de site: www.eigenwijs-naaldwijk.nl

Christine van der Hoeven
Secretaris parochiebestuur
Sint Adrianuskerk te Naaldwijk

Seniorenviering Naaldwijk

Hierbij nodigen wij u uit voor de seniorenviering van 30 oktober a.s. De viering begint 's morgens om 9.30 uur in de Binnenhof. Pastoor Steenvoorden gaat ons voor. Na de viering is er gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie nog wat gezellig bij elkaar te zijn. Als u opgehaald wilt worden belt u dan naar mevrouw Mien Barendse voor dinsdag 29 oktober 18.00 uur en zij regelt het voor u. Tot ziens op 30 oktober in de Binnenhof.

Mien Barendse
Jose Hakvoort

UW GEBED WORDT GEVRAAGD

Maasdijk

Za. 12 okt. 19.00 u. Intentie voor: Siem en Berna Veenman-Oorsprong
Za. 19 okt. 19.00 u. Intentie voor: Siem en Berna Veenman-Oorsprong

Naaldwijk

Za. 12 okt. 19.00 u. Jaargetijden van: Alida Zwaartman-Gram; Petronella van Berghenegouwen-Heskes; Pieter Rijdsdijk; Ed Debets
Intentie voor: Willem v.d. Helm; Riet en Arnold van Scheijndel en overl. fam.; Piet Verbeek

Zo. 13 okt. 11.00 u. Jaargetijden van: Alida Zwaartman-Gram; Petronella van Berghenegouwen-Heskes; Pieter Rijdsdijk; Ed Debets
Intentie voor: Hans van Santen; Chris Koehler en levende en overl. fam.; Petrus Vijverberg en overl. fam.; Pieter Rijdsdijk; Overl. fam. Groenewegen; Bernhard en Els van Giesen-Roos; Helena van Dijk; Kees Vijverberg; Jan Zwinkels; Willem Fictorie; Overl. ouders Debets-van Dijk; Dorus v.d. Berg en fam.

Di 15 okt. 19.00 u. Intentie voor: Martinus en Pieterella Nieuwenbroek-van Aggelen; Tom en Nina van Summeren-van Velzen

Vr. 18 okt. 19.00 u. Intentie voor: Cor en Kitty van Kaam-Bouwman; Joke en Frans van Antwerpen en hun zoon Dick

Za. 19 okt. 19.00 u. Jaargetijden van: Maria Henselmans-van der Ende; Petrus Scholtes; Franciscus Kalesaran
Intentie voor: Cornelis en Elisabeth Jansen-v.d.

Zo. 20 okt.	11.00 u.	Helm; Wilhelmus van der Voort; Jan Kester Jaargetijden van: Maria Henselmans-van der Ende; Petrus Scholtes; Franciscus Kalesaran Intentie voor: Aad van Leest; Piet Scholtes en overl. fam.; Nic en Bets Sosef en overl. fam.; Nico en Beppie v.d. Berg-Broch en overl. fam.; Bernhard en Els van Giesen-Roos; Kitty Kluwen; Pater Nico v.d. Berg; Frans Siemerink en overl. fam.; Overl. ouders en fam. v.d. Laan-Voorham; Overl. ouders van der Hoeven-Persoon; Antony van Dijk; Uit dankbaarheid van Vliet
Di. 22 okt.	19.00 u.	Intentie voor: Corry van Paassen; Leny Barendse-van Vliet
Vr. 25 okt.	19.00 u.	Intentie voor: Edmondus en Marie Julie van Broeck-Blommaert; Lucia van Broeck

Honselersdijk

Zo. 13 okt.	09.30 u.	Intentie voor: Ton v.d. Voort; Piet en Emmy Goeijenbier-Kester; Bram en Riet van Marrewijk-Wennekers; Gre Meijburg-van Leent; Anton Hendriks; Wim Bol; Piet en Agnes Lansbergen-van Puffelen; Kees van Marrewijk
Di. 15 okt.	09.00 u.	Intentie voor: Hendrikus Koehler
Zo. 20 okt.	09.30 u.	Intentie voor: Stefen Boerma; Kees Janssen; Arie Boeters; Riet Odijk-Burge
Di. 22 okt.	09.00 u.	Intentie voor: Siem van Lier

Parochiefederatie Sint Franciscus

tussen duin en tuin



Regio Zuid: St. Adrianus te Naaldwijk
O.L. Vrouw van Goeden Raad te Honselersdijk
H. Jacobus te Maasdijk
HH Martelaren van Gorcum te De Lier

Regiopastores: pastoor/moderator J.C.M. Steenvoorden
Molenstraat 31, 2671 EW Naaldwijk
☎ 0174-624536 / ✉ steenvoorden@rkwestland.nl

diaken R.H. Dits
p/a Dijkstraat 25, 2675 AV Honselersdijk
☎ 06 1682 2267 / ✉ dits@rkwestland.nl

Overige leden van het pastoraal team

pastor I.M. Kwee
☎ 0174-764338 / ✉ kwee@rkwestland.nl

diaken C.W. Burgering
☎ 06 2956 2865 / ✉ burgering@rkwestland.nl

pastoraal werkster E.M. Geelen
☎ 06 3628 6952 / ✉ geelen@rkwestland.nl

Federatiesecretariaat *(gegevens parochiesecretariaten zie pag. 2)*

mw. M. de Jong
Dijkstraat 25, 2675 AV Honselersdijk
☎ 06 5147 7580 / ✉ info@rkwestland.nl
Aanwezig: maandag t/m donderdag van 09.00-14.00 uur

Het federatiesecretariaat kunt u ook buiten deze tijden bellen voor het melden van een overlijden of in dringende gevallen wanneer u een priester nodig heeft.

Website: rkwestland.nl Kopij voor de website: website@rkwestland.nl

Voor een persoonlijk gesprek kunt u contact opnemen met uw regiopastores en voor overige vragen of bijv. het opgeven van gebedsintenties, aanvragen voor dopen of huwelijk kunt u terecht bij uw parochiesecretariaat.