

Parochie H.H. Martelaren van Gorcum

Ons Torentje



31 augustus 2019

**De elf RK parochies van het Westland
en Hoek van Holland
vormen samen de parochiefederatie
Sint Franciscus, *tussen duin en tuin***



Parochie H.H. Martelaren van Gorcum,

behorend tot parochiefederatie Sint Franciscus, *tussen duin en tuin*

Kerklaan 8, 2678 SV De Lier,
tel. 0174 512287.

Bij geen gehoor alleen in dringende gevallen 015-3809154

e-mail: martelarenvangorcum@rkwestland.nl

website : www.rkwestland.nl

Secretariaat

Het secretariaat is geopend maandag en woensdag van 9.00 tot 11.30 uur.

Voor afspraken die te maken hebben met o.a. doop, jubilea, misintenties en ziekenbezoek, kunt u contact opnemen met Monique van Paassen, via het hierboven genoemde adres of telefoonnummer 0174 512287.

Bankrekeningnummers

RK Parochiebestuur NL13RABO03362.27.817

Kerkbijdrage NL20RABO03362.14.014

Redactie Ons Torentje

Contactpersoon:

Marijke van der Knaap, tel. 0174 621971

Redactieleden:

Joke van der Marel, Marian Burger, Marijke van der Knaap

Bezorging:

Wil Hofstede, tel. 0615242140

Indien u Ons Torentje niet meer wilt ontvangen, kunt u bellen naar het secretariaat, 0174 512287, of mailen naar redactietorentje@rkwestland.nl

Kopij kan worden ingestuurd via e-mail naar redactietorentje@rkwestland.nl met als onderwerp 'kopij Torentje', of schriftelijk naar de pastorie.

Uiterste inleverdata

22 september

20 oktober

17 november

15 december

12 januari

Verschijningsdata

28 september

26 oktober

23 november

21 december

18 januari

PASTORAAL WOORD

Opgeladen voor een nieuwe start?

Velen van ons zijn de afgelopen periode vrij geweest. Het schooljaar was weer voorbij. In de kerk waren er buiten de uitvaarten ook weinig bezigheden, dus er was ook gelegenheid om even op adem te komen van een jaar hard werken. Natuurlijk besef ik mij heel goed dat niet iedereen met vakantie kan gaan. Onder andere omdat het werk in de tuin of kas nu eenmaal doorgaat. Of omdat de gezondheid het niet toe laat, of vult u maar in.

Zelf mocht ik in juli met vakantie. Eerst een paar dagen in Nederland en daarna naar Engeland. Daar heb ik schitterende natuur gezien in de Cotswolds. U kent deze streek wellicht want diverse detective series zoals Inspector Morse zijn er opgenomen. Verder ben ik ook naar Oxford en Cambridge geweest en heb vele prachtige kerken gezien. Aansluitend nog een paar dagen weg in eigen land.

Even er helemaal uit en mij weer opladen voor het nieuwe seizoen. Een seizoen waarin we door het vertrek van pastor Straathof als pastoraal team met één persoon minder beginnen. Natuurlijk hopen we met ons allen dat er snel een opvolger mag komen. Tot die tijd moeten we roeien met de riemen die we hebben. Gelukkig mag het pastoraal team rekenen op de vele vrijwilligers die helpen. Zichtbaar maar ook op de achtergrond zijn zij werkzaam met de vele taken die gedaan moeten worden. Denkt u er weleens over na om een nieuwe start te maken en dat te doen met vrijwilligerswerk in de kerk?

Nieuwe vrijwilligers zijn in alle parochies van harte welkom.

Een nieuwe start maken ook de kinderen die vorige jaar in groep 8 van de basisschool zaten. Ze gaan nu naar het voortgezet onderwijs, ze worden brugpiepers.

In september/oktober maken de kinderen die zich hebben aangemeld voor het vormsel een nieuwe start. Ze zetten een volgende stap want het Sacrament van het Vormsel is de laatste stap van de initiatie sacramenten (Doop, Eerste Heilige Communie en Vormsel).

Een nieuwe start geeft ook een kans om opnieuw te beginnen, misschien wel om de bijbel opnieuw te leren kennen tijdens de cursus die collega Dits geeft. Of weer te gaan zingen bij één van onze vele zangkoren of één van de kinderkoren opnieuw leven in te blazen. Verschillende parochies hebben een aanbod van activiteiten voor alle leeftijden. Zo zijn er vele manieren om opnieuw te beginnen. Sommigen van u / jullie gaan door met iets waar ze vorig jaar mee begonnen zijn. Ik zelf ga door met het laatste jaar van mijn opleiding tot professioneel begeleider bibliodrama. Misschien maakt u een nieuwe start door deel te nemen aan de bijeenkomsten die ik hierover ga geven.

De accu's zijn hopelijk weer opgeladen om er een nieuw seizoen tegen te kunnen. Wij hopen velen van u / jullie te ontmoeten in het nieuwe seizoen.

Els Geelen, pastoraal werker

Dank bij afscheid Onze wegen gaan uiteen

Het was afgelopen juni 8 jaar geleden dat onze parochiefederatie, Sint Franciscus tussen duin en tuin, is opgericht. Bij de start zijn we met 200 deelnemers uit alle parochies van de federatie op bedevaart geweest naar Lourdes. Het is daar, dat ik voor het eerst een grote groep Westlanders mocht ontmoeten. Daar in Lourdes, onder het toezien van Maria, werden wij als parochianen van 11 parochies aan elkaar gegeven om samen met het pastoresteam te groeien in geloof. Nu na 8 jaar neem ik afscheid. Daar ik toen met een bedevaart binnengehaald ben als pastor en lid van het team, ga ik jullie nu met een bedevaart verlaten. De jubileumbedevoert, 200 jaar Westlandse bedevaart naar Kevelaer, zal mijn afscheid van het Westland zijn.

Op verzoek van de bisschop ga ik per 1 september als pastoor/moderator werken, in de St. Maartenparochie in Noordwijk, Noordwijkerhout, Sassenheim, Voorhout en Warmond. Een grote uitdaging, maar waar ik met geloof en vertrouwen naar uitkijk.

Afscheid nemen valt niet mee, vooral als je in de loop van de tijd veel met elkaar hebt meegemaakt. Mensen die trouw iedere week of met enige regelmaat in de weekendvieringen aanwezig waren, het is familie geworden. Een familie waarbij Christus het middelpunt is. Christus is de liefdesband die je persoonlijk kunt ervaren maar die tegelijk ook universeel is. De kostbare momenten in de doordeweekse vieringen, het deed ons goed. Het deed ons groeien in geloof. Momenten zoals de gesprekken bij de koffie of de stilte vóór de viering en de maandelijkse aanbidding, waarin God de ruimte kreeg om tot ons te spreken. De gesprekken bij de voorbereiding bij één van de Sacramenten. De vele doopjes van jonge kinderen en de Eerste Heilige Communie waarbij ik iedere keer dacht: "God laat ons niet in de steek, Hij schenkt de kerkgemeenschap ook vandaag nog nieuw leven." Indrukwekkend waren de mensen die zich op volwassen leeftijd lieten dopen en vormen. De gesprekken bij de voorbereiding en hun getuigenissen in de viering waren iedere keer ontroerend. Door de jaren heen ben ik gevraagd vóór te gaan bij heel veel uitvaarten. Voorafgaand aan de uitvaart ben ik menigmaal gebeld voor de ziekenzalving. Het vertrouwen dat ik kreeg, juist in momenten waarin mensen kwetsbaar zijn, beschouw ik steeds opnieuw als bijzonder. Wie ben ik, dat ik mensen in kwetsbare momenten mag bijstaan en daarbij iets van Gods aanwezigheid mag doen ervaren. De stukjes in het parochieblad, de gesprekken achterin de kerk of aan de keukentafel of die mail met bemoedigende woorden en het telefoongesprek, op het juiste moment. Vaak gaf u terug er iets aan gehad te hebben. Ik heb het graag gedaan. Ik ben mij bewust dat ik ook steken heb laten vallen, dat ik er niet was, daar waar ik er voor u als pastor had moeten zijn. Samen met u onderweg, mochten wij groeien met elkaar in geloof. Dank daarvoor. Het gaat u goed, wetend, gelovend dat de Heer met ons mee gaat.

pastor Martien Straathof

Dankwoord van pastor Kwee

Beste mensen,
hartelijk dank voor alle condoleances die ik mocht ontvangen naar aanleiding van het overlijden van mijn vader op 4 juni jongstleden. Zoals velen van u hebben opgemerkt, was zijn overlijden kort na het overlijden van mijn moeder, op 16 maart. Zijn heengaan was onverwacht. Nog maar net hadden we zijn inboedel overgebracht van de serviceflat naar zijn kamer in zorginstelling Tabitha. De volgende dag overleed hij. Ze hebben beiden een mooie leeftijd bereikt. Mijn moeder is 92 geworden, mijn vader 98 jaar. Ze waren 73 jaar getrouwd. Ook de uitvaartplechtigheid van mijn vader heeft, net zoals die van mijn moeder, in besloten kring plaatsgevonden. Dit op uitdrukkelijk verzoek van hen beiden. Veel dank voor al uw aandacht, medeleven en gebeden.
Met vriendelijke groet,
pastor Kwee.

VAN HET BESTUUR

Zomer

Als u dit Torentje in handen krijgt, is voor de meesten van ons de vakantieperiode voorbij. De kinderen gaan weer naar school en de rust in De Lier is teruggekeerd na een fantastische feestweek met mooi weer en spetterende activiteiten voor jong en oud.

Ook kunnen wij terugkijken op een mooi jubileumfeest op 7 juli. De kerk was schitterend versierd in allerlei tinten rood passend bij de kazuifels van de voorgangers. De liturgie was toepasselijk met mooie lezingen, gebeden en gezangen. Het muzikale intermezzo was prachtig. Om het feest compleet te maken was er na afloop voor iedereen koffie met “home made” taart.

Allen dank voor zijn of haar inzet en bijdrage.

In de week voorafgaand aan de feestelijke gezinsviering van 13 juli hebben de leerlingen van de Achtsprong meegeholpen met het versieren van de jarige kerk. Samen met de school zijn er allerlei activiteiten georganiseerd en is de viering van 13 juli voorbereid. De Achtsprong Singers zongen weer de sterren van de hemel. We zijn blij en dankbaar voor de medewerking die we krijgen van het team van de Achtsprong.

Reünie van de misdienaars

In het kader van de jubileumactiviteiten wordt er op 20 september een reünie gehouden voor allen die eens in De Lier misdienaar zijn geweest. Opgeven kan nog steeds bij het secretariaat van de kerk.

Startzondag.

Een van de eerste activiteiten na de vakantie is de Startzondag. Op zondag 8 september om 10.00 uur wordt er een oecumenische openluchtviering gehouden op het veldje tegenover het Centrum.

In onze kerk is er op die zondag geen viering.

Meer informatie over de Startzondag vindt u verderop in dit Torentje.

Open Monumentendag

Op zaterdag 14 september is de kerk open van 10.00 uur – 17.00uur i.v.m. “Open Monumentendag”. Belangstellenden kunnen een kijkje komen nemen in de kerk en krijgen informatie over de geschiedenis en het interieur van de kerk. Tevens kunnen zij de tentoonstelling bekijken die de jubileumcommissie heeft opgezet in de zijbeuk. Deze tentoonstelling is zeker de moeite waard en we hopen op een flink aantal bezoekers.

Koren.

Op zondag 1 september komt koor Vocalis uit Katwijk naar het Westland. Tijdens de eucharistieviering van 9.00 uur zullen zij in De Lier optreden.

Tijdens de viering van Oogstdankdag op zondag 6 oktober kunt u luisteren naar het Kozakkenkoor.

Tip

Voor alle kinderen van 0-10 jaar en hun (groot)ouders is er op zondag 22 september alweer voor de tiende keer een "Kliederkerk". Dit keer op basisschool De Achtsprong. Het belooft een leuke dag te worden waarbij alles draait om de storm op het meer.

Aanmelden bij: kliederkerkdelier@gmail.com.

Letty van Steekelenburg

Oogstdankdag Heiloo.

Woensdag 4 september 2019.

Thema: *LEEF MEE-DEEL MEE.*

10.30 uur Eucharistieviering.

13.30 uur Danklof met processie.

Voorganger: pastoor J. Steenvoorden.

Vanuit Naaldwijk is er busvervoer.

Voor informatie en deelname
kunt u contact opnemen met :

Kees Groenewegen
Peter v.d. Knaap



90 JAAR



Het ontstaan van de parochie (6)

De schulden

Het was in de dertiger jaren voor de tuinderij geen gemakkelijke tijd: er heerste een zware crisis en de bedrijven konden nauwelijks het hoofd boven water houden. Het door de tuinders opgerichte Druivenfonds en het Schapenfonds van de boeren brachten nauwelijks iets op voor de kerk.

Terwijl de financiële toestand van de parochie steeds zorgelijker werd, bereikte men in 1932 toch, dankzij bezuiniging op het salaris van de pastoor en het verkrijgen van een lagere rente op de lopende lening, dat men het boekjaar sluitend kon krijgen.

Activiteitenkalender

Vr 11 oktober Kerkenveiling

Zo 15 dec Kerstconcert voor en door parochianen

Uit het archief

Ingezonden brief in Ons Torentje van 1 juli 1967:

Ik feliciteer de parochieraad met het plan om de verjaardagsactie en het druiven- en tomatenfonds te laten vervallen. Ik woon pas enkele jaren in De Lier, maar het heeft mij erg verbaasd dat de pastoor zo moest bedelen.

Natuurlijk vind ik het niet leuk dat de zondagse kollekte nu f 1,50 wordt, maar het is nu eenmaal nodig. Op mijn bijdrage kunt u rekenen.

Torentje van 30 december 1967:

Het eerste jaar heb ik nu als pastoor volgemaakt. (...) Ik ben er nog niet in geslaagd alle parochianen te bezoeken, maar ik hoop in 1968 wel de hele parochie te bereiken. (...)

Bij de rondgang in 1967 mocht ik een gezamenlijk bedrag ophalen van f 2.200,- voor de kerk. Ik ben de milde gevers heel dankbaar voor die steun ten bate van de schuldaflossing van onze kerk en mag ik het komende jaar weer op de steun van u allen rekenen? Pastoor Lagerberg

Verslag parochievergadering maart 1967:

Aantal parochianen 0-6 jaar: 377, 7-64 jaar 1290, 65 en ouder: 44.

Totaal 1711.

Bij nadere specificatie bleek dat meer dan de helft van de parochianen behoort bij de groep 0-21 jaar, nl. 927. Het aantal bejaarden bedraagt nog geen 3%.

PAROCHIE- en ALGEMEEN NIEUWS

H. Doopsel

Op 14 juli zijn door het Heilig Doopsel opgenomen in onze gemeenschap:
Amy Catharina van der Meijs, Hoek van Holland
Pola Berezowska, Leeuweriklaan 26
Hartelijk gefeliciteerd en welkom in onze geloofsgemeenschap.
De doopvoorbereidingsgroep

In memoriam

Op 29 juni is, gesterkt door het H. Sacrament der zieken van ons heengegaan, de heer **Petrus Martinus Maria Zwinkels** in de leeftijd van 81 jaar. Piet werd geboren aan de Nieuweweg in Honselersdijk en groeide op als tweede in een gezin van 5 kinderen. Van jongs af aan leerde hij aanpakken in het tuinbouwbedrijf van zijn vader, was sterk en werkte met plezier. In de winter ging hij graag schaatsen en in de zomer na het werk zwemmen in zee.

Als jonge man ontmoette hij bij het dansen Jeanne van de Laar uit De Lier.

Op 26 juli 1962 traden zij in het huwelijk. Jarenlang hebben zij gewerkt in de kwekerij in Den Hoorn waar eerst groenten werden gekweekt en later bloemen en kuipplanten. Vele bossen irissen, anjers, chrysanthen en lelies zijn door Piet zijn handen gegaan. Hij had passie voor zijn bedrijf en heeft in de loop der jaren een enorme ontwikkeling meegemaakt van eenruikers tot een moderne kas.

Piet heeft geleefd voor zijn gezin. Hij was een zorgzame echtgenoot en vader.

Naast hard werken werd er altijd tijd gemaakt voor ontmoeting, gezelligheid en vakantie. Hij was trots op zijn kinderen Ad, Astrid en Miranda en vond het fijn dat zijn zoon in de tuin kwam werken. Door woningbouwplannen werd het bedrijf beëindigd. Ad emigreerde naar Nieuw-Zeeland en zette een mooie orchideeën-kwekerij op. Samen met Jeanne is hij daar twee keer geweest en heeft zeer van deze reis genoten. Als opa had hij veel belangstelling voor zijn 8 kleinkinderen en vond het altijd fijn om hen te ontmoeten. Piet zijn vrije tijd kreeg invulling in het onderhoud van een grote bloementuin. Hij bouwde daar fijne contacten op en deed zijn werk met veel plezier. Piet was een man van de natuur en kon genieten van alles wat groeit en bloeit. Naast dagen van voorspoed heeft hij ook tegenslagen moeten incasseren in zijn gezondheid. Dat waren ingrijpende ervaringen. Maar toch liet hij zich niet uit het veld slaan. Hij was moedig en flink en bleef de lichtpuntjes zien. Dankbaar was hij voor bezoek en meeleven. Door de goede zorgen van Jeanne, de steun van het gezin en thuiszorg kon Piet in zijn vertrouwde omgeving blijven. Na een kortstondig stervensproces is Piet van ons heengegaan. Met velen hebben wij afscheid van hem genomen tijdens de avondwake op 4 juli in de kerk en de afscheidsviering op 5 juli in crematorium Eikelenburg in Rijswijk. Moge Piet Zwinkels, na een liefdevol en welbesteed leven, rusten in vrede. Wij wensen Jeanne, kinderen en kleinkinderen, familie en vrienden veel sterkte toe in de komende tijd.

Pastoor J. Steenvoorden

Ter nagedachtenis

Op 20 juli 2019 overleed, gesterkt door het Heilig Sacrament van de Zieken, **Maria Theresia Stornebrink**, in zorginstelling de Kreek in 's-Gravenzande. Mieke werd geboren op 28 juli 1925 in Jirnsum in Friesland. Zij was de derde in een gezin met nog drie zussen en drie broers. Na het doorlopen van de ULO volgde zij de verpleegstersopleiding. Na enkele jaren op de kinderafdeling te hebben gewerkt, besloot ze om de aantekening voor vroedvrouw in Engeland te halen om daarna aan de slag te kunnen in Afrika. Mieke heeft drie jaar gewerkt in Tanzania en drie jaar in Ghana. In die opleidingsperiode heeft ze Zita uit Wales leren kennen, een vriendschap voor het leven. Vakantie naar Schotland of Texel, het was een feest om de verhalen van hen te horen. Na het werk in Afrika kwam Mieke terecht in De Lier. Bijna 30 jaar was Mieke aldaar wijkverpleegster, waar iedereen haar kende als zuster Stornebrink. Eerst met de fiets, later met de brommer en de auto, verleende zij zorg in vele gezinnen. Na haar pensionering bleef ze actief, ze hielp o.a. bij vluchtelingenwerk een Somalisch gezin, waar ze vele jaren contact mee heeft gehouden. Ook ging ze graag op vakantie naar verre landen. Voor haar reizen naar China heeft ze Chinese taalles genomen. In De Lier bleef ze sociaal actief tot op hoge leeftijd, de agenda was dagelijks gevuld met afspraken, waarover ze graag vertelde. Ze had een grote kennissenkring en haar familie nam een grote plek in: geen verjaardag werd vergeten. Het verlies van steeds meer dierbaren greep haar erg aan en zelf gaf ze in de laatste levensjaren aan, dat door de afname van haar mobiliteit en de toename van haar afhankelijkheid, ze wel afscheid wilde nemen. Op 22 juli verhuisde Mieke naar de Kreek, waar haar krachten verder afnamen. Ze overleed op 30 juli in alle rust. De uitvaartplechtigheid was op 3 augustus in de aula van de begraafplaats in De Lier, waarna Mieke aldaar is begraven. Tijdens de gebedsviering lasen we een gedicht wat Mieke elke avond bad. Het is in het Engels en heet 'I Thank Thee'. Mieke was God dankbaar voor het leven en wat zij mocht beleven. En ze vertrouwde volop op een leven na de dood. Dat Mieke nu bij de goede God mag zijn en daar mag putten ook die eeuwige bron.
Diaken Ronald Dits

Torentjesclub

Volgend Torentje afhaken op donderdag 19 september aan de pastorie tussen 13.30 uur en 15.30 uur.

Startzondag

Na de Bradelierviering is er ook weer een openluchtdienst tegenover 't Centrum. Zo beginnen we zondag 8 september gezamenlijk aan het nieuwe kerkseizoen. Het landelijke P.K.N thema is: "Een goed verhaal", want vanuit de kerken leven en werken we van al de verhalen die ons vanuit de bijbel worden verteld. Zo willen we met elkaar één gemeenschap zijn, waar Gods aanwezigheid wordt gevierd in prediking, in liederen en gebeden. De openluchtdienst begint om 10.00 uur. Onze eigen Lierse pastores zullen in deze dienst voorgaan. Er wordt medewerking verleend door een gelegenheidskoor. We hopen op een zonnige dag en verwachten natuurlijk veel mensen. Iedereen is welkom, zeker ook de

kinderen! Na de dienst is er nog gelegenheid bij de koffie en koek, om nog even na te praten met uw eigen verhaal. Zo rond 11.30 uur is er weer een gezellige fietspuzzeltocht voor het hele gezin. Wij staan onderweg weer voor u klaar, met een krentenbol en een sapje. Als u niet gaat fietsen kunt u nog even u koppie gebruiken bij koppensneller o.l.v. Frans Voskamp in de gereformeerde kerk vrijgemaakt.

Namens de startzondag commissie

Dirk Keijzer

Zangers gevraagd

Voor de Startdienst op 8 september, de Openluchtdienst, gaan we weer een gelegenheidskoortje formeren.

Dhr. Klaas Boeringa zal de (eenvoudige) liederen weer instuderen en dirigeren. De repetities hiervoor zijn op 30 augustus, 2 en 6 september In de GKV, Hoofdstraat 149. Van 19.00 – 20.00 uur

Graag opgeven bij de Boeringa's: of bij Geke de Haan:

Jeugdactiviteit Startzondag op 8 september

Tis bijna weer startzondag, dus tijd voor een leuke jeugdactiviteit. We willen gaan boogschieten op het strand van 's-Gravenzande. Denk niet van pfff, hoe moeilijk kan het zijn, want het is niet voor niets een olympische sport. Na het krijgen van een workshop boogschieten zal je merken hoe lastig en toch ook hoe leuk het eigenlijk is. Naast het individueel schieten voor punten, zal er ook in teamverband geschoten gaan worden. Wie wordt de beste boogschiet(st)er van De Lier??? Direct na de openluchtviering verzamelen we ons in het "Jeugthuis" waar we wat eten en drinken en om 11.45 uur op de fiets zullen vertrekken richting 's-Gravenzande. Omstreeks 14.30 uur zullen we weer terug zijn in De Lier. Ben je tussen de 12 en 18 jaar en heb je zin in een gezellig uitje? Geef je dan meteen op.

Neem gerust een vriend/vriendin mee, maar vergeet je niet VOOR 5 september op te geven!

Namens de startdienstcommissie,

Elbert v/d Akker

Vredesweek 22 t/m 29 september

Wij nodigen u uit voor een lezing in de Domkerk. Deze lezing luidt dit jaar de Vredesweek officieel in. Sprekers zijn dit jaar de Algemeen Directeur van PAX Jan Gruiters en Theoloog Rikko Voorberg. Het motto van de Vredesweek is "Vrede Verbindt Over Grenzen."

In deze openbare lezing van Gruiters neemt hij de toehoorders mee in vier decennia vredesweek.

Van demonstraties tegen kernwapens naar lobby voor Soedan, van de val van Aleppo in Syrië en het afschaffen van het INF-kernwapenverdrag naar tekenen van hoop in het werk van de vredesorganisatie PAX. Na 38 jaar werkzaam te zi

jn geweest bij PAX, waarvan 19 jaar als directeur, neemt Jan Gruiters weliswaar afscheid maar hij blijft nog enige tijd betrokken als adviseur.

Naast Jan Gruiters zal de jonge theoloog Rikko Voorberg zijn reflectie op het Vredesweek thema van dit jaar geven. Het belooft dan ook een inspirerende Vredesweeklezing te worden en wij hopen van harte dat u samen met ons de Vredesweek 2019 in de Domkerk begint.

Datum: vrijdag 20 september 2019

Tijd: inloop 15.30 uur, lezing 16.00 – 17.00 uur

Locatie: Domkerk

Toegang: gratis

Tevens nodigen wij u uit voor een viering in de St. Andreaskerk te Kwintsheul op 29 september, met ook als thema “Vrede verbindt over grenzen”. Aanvang 9.30 uur. Na de viering is er een muzikaal optreden in de Stiltetuin, achter de kerk en wordt er koffie en thee geschonken. Vanaf 11.45 uur kunt u deelnemen aan een Vredewandeling in en om Kwintsheul.

Zondag 29 september 2019 in de St. Andreas kerk in Kwintsheul

9.30 uur Viering met aandacht voor vrede

10.45 uur Muziek in de stiltetuin achter de kerk, met koffie en thee

11.45 uur Vredeswandeling in en om Kwintsheul.

Kliederkerk

Thema: Storm op het meer

zondag 22 september 2019

Hoe laat? binnenlopen:10.45uur

samen ontdekken:11.00 uur

samen eten:12.30 uur

gedag zeggen:13.00 uur

Waar? De Achtsprong, Achterlaantje10, De Lier

Wie?(klein)kinderen en (groot)ouders

Hoe? aanmelden kan tot uiterlijk15 september

kliederkerkdelier@gmail.com

Katholiek Vrouwengilde

Het KVG organiseert op woensdag 25 september een dag fietstocht voor haar leden. Dames die geen lid zijn van het KVG maar gezellig mee willen, zijn van harte welkom. Hieronder vindt u het dagprogramma:

Wij starten om 9.00 uur bij De Ark.

Om 10.00 uur drinken wij ergens een kopje koffie of thee.

Van 12.00 – 14.00 is er tijd ingeruimd om op eigen gelegenheid ergens te lunchen.

Om 14.00 uur vervolgen wij onze fietstocht en hebben

Om 15.00 nog een koffie/thee/limonade stop.

Om 17.00 uur zijn wij uiterlijk weer in De Lier.

Zoals te doen gebruikelijk zijn koffie/thee/limonade en lunch voor eigen rekening.

Verder zijn aan de fietstocht geen kosten verbonden.

LECTIO DIVINA, seizoen 2019 - 2020.

In het komende seizoen vervolgen we vanuit de parochie onze Bijbelstudie (Lectio Divina) op de manier zoals die in de kloosters is ontwikkeld. De aandacht gaat dan vooral uit naar onze eigen reacties op de teksten. Daarbij zal er ook altijd enige uitleg van de teksten zijn.

Dit jaar is het onderwerp **(GELOOFS)VERTROUWEN**

Echt een onderwerp dat zich goed leent om aan de hand van Bijbelteksten te onderzoeken. Want het woord VERTROUWEN is veel gemakkelijker gezegd dan gedaan. Het gaat uiteraard zowel over vertrouwen in onze medemensen als in onze toekomst maar ook over het vertrouwen dat we op grond van ons geloof wel/niet hebben. En als we geloofsvertrouwen hebben, op wie of wat vertrouwen we dan. Op God? Op Maria? Op Christus? Tot hoeveel vertrouwen zijn wij eigenlijk in staat? En is vertrouwen hetzelfde als overgave?

Kortom, vragen genoeg en het is spannend welke antwoorden we zullen vinden. We bespreken dit onderwerp en onze mogelijkheden daarin aan de hand van 4 psalmen, een deel uit één van de kleine profeten en een brief van de apostel Petrus. Een ogenschijnlijk wonderlijke samenstelling van teksten maar we gaan ons laten verrassen!

De huidige groep, die doorgaat, bestaat uit zowel Rooms Katholieken als leden van de PKN en er is ook dit jaar plaats voor nieuwe deelnemers. Uiteraard zijn ook niet-parochianen weer van harte welkom. De avonden zullen worden weer gehouden in het Parochiecentrum. U kunt zich aanmelden bij het parochiesecretariaat tel. 0174-512287 of via het mailadres martelarenavangorcum@rkwestland.nl Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Tineke van der Wel, tel. 0174 – 422653.

Tijd: woensdagavonden van 20.00 tot ongeveer 21.30 uur

Plaats: Parochiecentrum, Kerklaan 8 in De Lier

Data: Woensdagavonden: 9 oktober, 13 november, 11 december, 8 januari, 12 februari, 11 maart, 8 april en 13 mei.

Tineke van der Wel.
Werkgroep Geloofsverdieping

Oproep

Vorig jaar september ben ik begonnen aan een opleiding tot professioneel begeleider Bibliodrama. Voor deze cursus heb ik een oefengroep gevormd van mensen die ik ken uit diverse werkgroepen. Echter niet altijd kan iedereen op de avond als we oefenen. Dit is eens in de maand in de Parochiezaal de Kolenkit te Wateringen op een maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur. Het zou fijn zijn als de groep iets groter is. Vandaar deze oproep.

Nu hoor ik u/jou denken....bibliodrama??? wat is dat?

Bibliodrama is een methode om je eigen levensverhaal en bijbelverhalen aan elkaar te spiegelen. Spelenderwijs en interactief ontdek je hoe het bijbelverhaal jouw verhaal belicht, en hoe jouw levensverhaal meespeelt in de uitleg van het bijbelverhaal.

Omdat we soms ook tafels en stoelen gebruiken voor hoogteverschillen of een vreemde houding aannemen, zoek ik voor de oefengroep mensen die fysiek actief zijn zodat ik allerlei vormen kan oefenen met de groep.

Wil je aansluiten bij de oefengroep, neem dan contact op met geelen@rkwestland.nl of bel 06-36286952.

Els Geelen, pastoraal werker.

Kennismaken met de Bijbel

In september start een groep mensen met een reeks bijeenkomsten waarin zij kennis gaan maken met de Bijbel. Onder leiding van diaken Dits gaan we op zoek naar de opbouw van de Bijbel, naar de betekenis van de verschillende verhalen en wat ze kunnen betekenen voor de moderne mens. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen die de Bijbel beter willen leren kennen en nog weinig in de Bijbel hebben gelezen. Je hoeft dus geen achtergrondkennis te hebben van de Bijbel.

De bijeenkomsten vinden plaats op maandagavonden, de eerste is op 9 september en we komen samen van 19:30 tot 21:30 uur. De vervolgbijeenkomsten zijn op 7 oktober, 11 november, 9 december en volgend jaar op: 6 januari, 3 februari, 2 maart, 6 april en 11 mei.

Waar de bijeenkomsten plaats gaan vinden is nog afhankelijk van de deelnemers. Op dit moment zijn er al zes deelnemers en er is een lichte voorkeur voor 's-Gravenzande.

Hebt u interesse, wilt u deelnemen of heeft u vragen, stuur een e-mail naar diaken Dits: dits@rkwestland.nl
diaken Ronald Dits

Aanmelden Doopsel, 1^e H. Communie, Vormsel voortaan digitaal

Beste parochianen

Er gaat het een en ander veranderen. Was men nog gewend dat er een 'papieren' formulier ingevuld en ingeleverd/opgestuurd moest worden. Dat is verleden tijd.

We leven in een digitaal tijdperk en elk gezin heeft wel de beschikking over een computer, laptop of IPAD.

Daarom zal het aanmelden om o.a. het Doopsel te ontvangen, het meedoen aan de voorbereidingen en de vieringen van de 1^e Heilige Communie en het Vormsel alleen nog digitaal kunnen plaatsvinden.



Op de homepage www.rkwestland.nl staat onder Contact een blokje genaamd Formulieren. Als u daarop klikt, komt u op een pagina waar de ouders/verzorgers de gegevens van hun kind(eren) en het gezin invullen op het formulier naar keuze. Het formulier zal via de digitale weg bezorgd worden bij het desbetreffende parochiesecretariaat. Zij zullen er voor zorgen, dat de aanmelding/inschrijving bij de juiste verantwoordelijke personen terecht komt en in behandeling genomen wordt.

Behalve de digitale aanmelding voor Dopen, 1^e H. Communie en Vormsel vindt u hier ook formulieren voor Huwelijk, Verhuizen en inschrijven parochie voor nieuwe parochianen.

Pastoraal team en Federatiebestuur

MEDEDELINGEN

Vieringen

Za	31 aug	10.00	Woord- en Communieviering in de Triangel met diaken Dits	
		19.00	Geen viering	
zo	1 sept	09.00	Eucharistieviering met Pastoor Steenvoorden Koffiedrinken na de viering	Katwijk's Koor Vocalis
Za	7 sept	19.00	Eucharistieviering	Volkszang
zo	8 sept	10.00	Startzondag Oecumenische openluchtviering t.o. 't Centrum	
za	14 sept	10.00	Woord- en communieviering in De Triangel met past. Werkster Theuvenet	
		19.00	Eucharistieviering met pater Zwaard	Volkszang
zo	15 sept	09.00	Woord en communieviering met Past. werkster Theuvenet	St.Caecilia
za	21 sept	19.00	Woord en communieviering met Diaken Burgering	Volkszang
zo	22 sept	09.00	Woord- en communieviering met Diaken Dits	St.Caecilia
za	28 sept	10.00	Eucharistieviering in De Triangel met pastor Lansbergen	
		19.00	Woord- en communieviering Amosgilde	Volkszang
zo	29 sept	09.00	Woord- en Communieviering met Amosgilde	Constantkoor

Uw gebed wordt gevraagd

zo	1 sep	09.00:	Jan Gerritse en An Gerritse-Ruijgt, overl. Ouders Enthoven – Janssen, Leonardus en Catharina Ammerlaan, Loek Boeters en familie, Nel van Zwet-van Lwijk, Toos Damen-Vijverberg en Piet Damen, Wim Aarts, Piet Zwinkels
za	7 sep	19.00:	Rudolf en Willemien Alsemgeest-van Rutten, Leida van Etten-Hofstede,
zo	8 sep	09.00:	Startzondag / Oec. viering bij 't Centrum Kerk gesloten
za	14 sep	19.00:	Voor de parochiegemeenschap

- zo 15 sep 09.00: Aad van den Berg, Nel van Adrichem-van Os,
overl. ouders Adri en Joh. Verbeek – Ham,
Co Kouwenhoven – Groenewegen
- za 21 sep 19.00: Pastor Kuijpers
- zo 22 sep 09.00: Pastor Kuijpers, Paula van der Knaap-Zwinkels,
Willy Vijverberg-Dukker, Kees van den Nouweland,
Toos Damen-Vijverberg en Piet Damen,
Piet Zwinkels, Letty Kesselaar-v.d. Laar
- za 28 sep 19.00: *Jaargetijde voor Joke Willems-Knijnenburg*
- zo 29 sep 09.00: *Jaargetijde voor Joke Willems-Knijnenburg*
Jan en Toos van der Knaap- van Kester,
Ank van den Berg-van der Meer,

Altaardienst

- | | | | | |
|----|----------|-------|---------|-----------------------------|
| zo | 1 sept. | 09.00 | Misd. | Szymon en Mikolai Dembski |
| za | 7 sept | 19.00 | Acoliet | Beaudine Buijs |
| za | 14 sept. | 19.00 | Misd. | Simon en Lucas Hoogerbrugge |

Kerkschoonmaak

- 9 t/m 22 sept. *Gastvrouwen : Anneke van Winden, Margreet van Mil en Madelène van Adrichem*
Lianne Demmenie en Susan van Uffelen
- 23 sep t/m 6 okt. *Gastvrouwen: Anneke van Winden, Margreet van Mil en Madelène van Adrichem*
Lianne Demmenie en Susan van Uffelen

Contactadressen werkgroepen

Telefoon

Amosgilde: dhr. F. Scheele
Bezorging envelop kerkbijdrage: mw. T. de Wit
College van Collectanten: dhr. M. van der Spek
Communie-werkgroep: werkgroepchdelier@gmail.com
Constantkoor: mw. K. Houweling
Doopselwerkgroep: mw. G. Slegers
Dragersvereniging St. Barbara: dhr. A. van der Meijs
Geloofsverdieping: mw. T. van de Wel
Gezinsliturgiegroep: mw. W. v.d. Meijs
Liturgiegroep tussenkoor: mw. M. van Adrichem
KBO-afdeling De Lier: dhr. F. Alsemgeest
Kerkbijdrage: mw T. de Wit
Kerkledenadministratie: mw. L. Zeestraten
Kerkschoonmaak: mw. N. van der Hoeven
Kosterswerkgroep: dhr. N. van Dijk
Lectoren/lectrices: dhr. L. Zwinkels
Leonardusfonds: dhr. W. van der Knaap
Missie- en ontwikkelingswerk: mw. J. Koene
Nabestaandenbezoek: mw. A. v.d. Knaap
Parochiekoor St. Caecilia: mw. A. van Winden
Raad van Kerken: mw. W. Scheele
Scouting: mw. A. van Meekeren
Secretariaat: mw. M. van Paassen
Seniorenwerkgroep: mw. mw. J. Koene
Vormselwerkgroep: Mw. A. Koene vormsel14@gmail.com
Welkomstbezoek: mw. T. Halkes
Zondagscrèche: mw. C. van den Berg
Parochiebestuur: dhr. J. Pruisken
Parochiebestuur: mw. E. Heemskerk
Parochiebestuur: dhr. G. Overgaag
Parochiebestuur: mw. L. van Steekelenburg

Leonardusfonds

Het Leonardusfonds heeft tot doel financiële hulp te geven aan mensen in onze omgeving die zo'n steuntje in de rug hard nodig hebben.

Bent u zo iemand of kent u iemand die hiervoor in aanmerking komt dan kunt u dit melden bij het parochiesecretariaat of bij een van de werkgroepleden: Leonie Dukker, Wim van der Knaap of Theo van Rodijnen

Parochiefederatie Sint Franciscus

tussen duin en tuin



Regio Zuid: St. Adrianus te Naaldwijk
O.L. Vrouw van Goeden Raad te Honselersdijk
H. Jacobus te Maasdijk
HH Martelaren van Gorcum te De Lier

Regiopastores: pastoor/moderator J.C.M. Steenvoorden
Molenstraat 31, 2671 EW Naaldwijk
☎ (0174) 62 45 36 ✉ steenvoorden@rkwesland.nl
diaken R.H. Dits
p/a Dijkstraat 25, 2675 AV Honselersdijk
☎ 06 16 82 22 67 ✉ dits@rkwesland.nl

Overige leden van het pastoraal team

pastor I.M. Kwee
☎ (0174) 76 43 38 ✉ kwee@rkwesland.nl
diaken C.W. Burgering
☎ 06 29 56 28 65 ✉ burgering@rkwesland.nl
pastoraal werkster E.M. Geelen
☎ 06 36 28 69 52 ✉ geelen@rkwesland.nl

Federatiesecretariaat (gegevens parochiesecretariaten zie pag. 2)

mw. M. de Jong
Dijkstraat 25, 2675 AV Honselersdijk
☎ 06 51 47 75 80 ✉ info@rkwesland.nl
Aanwezig: maandag t/m donderdag van 09.00-14.00 uur

Het federatiesecretariaat kunt u ook buiten deze tijden bellen voor het melden van een overlijden of in dringende gevallen wanneer u een priester nodig heeft.

Website: rkwesland.nl Kopij voor de website: website@rkwesland.nl

Voor een persoonlijk gesprek kunt u contact opnemen met uw regiopastores en voor overige vragen of bijv. het opgeven van gebedsintenties, aanvragen voor dopen of huwelijk kunt u terecht bij uw parochiesecretariaat.