

Parochieblad van O.L. Vrouw ten Hemelopneming te
's-Gravenzande

Maria

*Maria is in de kerk
het symbool van zorg
toewijding,
aandacht en nabijheid.
Bidden tot Maria
kan ons vertrouwen geven
ons aanmoedigen
om met eenzelfde
zorg en toewijding
open te staan voor anderen.*



en

Onze Lieve Vrouw Ten Hemelopneming parochie

Iepstraat 1, 2691 EX 's-Gravenzande

Parochiesecretariaat

Openingstijden woensdag en vrijdag van 09.30 u. tot 11.30 u.
Op maandag voortaan gesloten.
☎ 0174 41 91 62 ✉ olvtenhemelopneming@rkwestland.nl

Regiopastor:

pastor I.M. Kwee
Esdoornstraat 1, 2691 VG 's-Gravenzande
☎ 0174 76 43 38 / ✉ kwee@rkwestland.nl
pastoraal werkster E.M. Geelen
Choorstraat 105, 2681 AR Monster
☎ 06 36 28 69 52 / ✉ geelen@rkwestland.nl

Parochiebestuur

vicevoorzitter	vacant
secretaris	vacant
penningmeester	mw. A. Bol
gemeenschaps- opbouw	dhr. J. Jacobs dhr. P. Hendriks
liturgie	mw. M. van Ruijven
communicatie, structuur en diaconie	vacant
catechese	vacant

Redactie Hoeksteentjes

Mw. G. Kruijthof, ✉ redactiehoeksteentjes@rkwestland.nl

Contactpersoon bezorgers Hoeksteentjes

Mw. J. Smit

Financiële bijdragen

Voor ondersteuning aan activiteiten kunt u uw bijdrage storten op:
NL43 RABO 0135.3053.57 t.n.v. r.-k. Parochie te 's-Gravenzande.

Sleuteladres contactpersonen:

Mevrouw M. Valentin
De heer P. Hendriks

<p>Kopij voor de volgende uitgave: uiterlijk inleveren 30 oktober. Verschijningsdatum 6 november</p>

Pastoraal woord

Rembrandt

In de zomer heb ik een museumjaarkaart gekocht. Je moet wat met je schaarse vrijetijd ☺. Nee, ik was het al langer van plan, maar het kwam er nooit van. Het eerste museum was het Scheepvaartmuseum in Sneek; het tweede De Fundatie in Zwolle. Beide mooie musea. Maar eigenlijk wil ik al sinds de verbouwing van het Rijksmuseum in Amsterdam daar naartoe gaan... maar ik kom er nog niet toe. En toen zag ik het oktober-nummer van oecumenisch maandblad Open Deur. Thema: Rembrandt.

Het thema in Open Deur is iets breder ingezet dan alleen Rembrandt van Rijn en luidt voluit 'De Bijbel in met Rembrandt'. Een paar mooie verhalen over hoe de schilder Rembrandt de Bijbel herschrijft met zijn kunstenaarshand én met zijn geroerd hart. Vaker -zo lees ik- lopen er verschillende verhalen door elkaar heen in het schilderij of de ets die we van hem kennen.

Zo leer je via Open Deur de beroemde schilder kennen als gelovige, als twijfelaar, als interpreteerder en als Bijbelkenner... Afbeeldingen van de Verloren Zoon, de Babylonische koning Belsassar, Saul, Paulus, Petrus en Paulus, en de Storm op het meer zijn wereldberoemd geworden. Rembrandt geeft er zijn eigen draai aan. Natuurlijk door met de lichtval te spelen, maar meer nog door datgene op te lichten dat iets vertelt over een andere passage in ons geloofsboek. Een verwijzing. Ik wist niet dat Rembrandt zó thuis was in de Bijbel!

Opvallend is ook hoe hij zichzelf afbeeldt. Onder andere als de Verloren Zoon, brassend met een glas wijn in de hand, zijn handen op de onderrug van Saskia zijn vrouw. Lang leve de lol zouden wij tegenwoordig zeggen. Beide feestvierders kijken direct de lens in met zo'n schalkse blik van: 'Kom op, doe mee. Het leven is één groot feest, waarvan je kan genieten.' Ik dacht niet dat het Bijbelverhaal dáárover ging. Rembrandt vergelijkt zichzelf blijkbaar wel met die figuur uit deze parabel, en dan vooral in het zondige deel.

Tegenwoordig leggen we niet meer zo de nadruk op het verloren gaan van de zoon, maar besteden we meer aandacht aan de barmhartigheid van de Vader. Ook daar heeft Rembrandt een prachtige voorstelling van gemaakt, die we kennen van het boek van Henri Nouwen: Eindelijk thuis. De barmhartigheid van de vader is zo groot, dat hij bijna onnavolgbaar voor ons is. Dat zien we goed terug in de reactie van de oudste zoon, die verongelijkt en boos is over dat zijn vader een feestmaal aanricht voor die schuinsmarcheerder van een broer van hem. Zoals zo vaak is de Bijbel hier oer-menselijk én mooi-goddelijk! Uiteindelijk gaat het om de buitengewoon

grote barmhartigheid. Die maakt al het andere onschadelijk en lost het op in liefde.

Kunst moet je niet uitleggen, want dan maak je het kapot. Toelichting krijgen we vier eeuwen later niet meer van Rembrandt. En commentaren van kunstkenner heb ik niet gelezen. Toch denk ik dat iedereen die met een gelovig hart spreekt iets kan uitdragen over wat God met mensen en met de wereld voor heeft. In de kerk proberen we dat elke keer weer als we samen vieren, onze naasten dienen en openstaan voor andere mensen. Ons gelovig hart laten spreken. En ernaar handelen. Dat is wat God van ons vraagt. Rembrandt heeft zijn talenten gebruikt om in zijn tijd uiting te geven aan wat in zijn hart leeft. Waar liggen onze talenten?

Ik weet nog steeds niet wanneer ik naar het Rijksmuseum ga, maar ik heb wel weer een nieuw stimulans om nu eens een keer een datum te prikken. Het themanummer over 'De Bijbel in met Rembrandt' heeft dat voor mij bewerkstelligd.

diaken W. Burgering

Omgaan met rouwenden

Inspiratiebijeenkomst voor bezoekers van mensen die een dierbare hebben verloren

Op **29 oktober a.s.** vindt een inspiratiebijeenkomst plaats onder de noemer: 'Omgaan met rouwenden?' De avond is bedoeld voor vrijwilligers in de kerk, zoals leden van bezoekgroepen en voor pastorale beroepskrachten, maar ook voor vrijwilligers van de Zonnebloem en anderen die bezoekwerk verrichten en geestelijke ondersteuning verlenen aan mensen die een dierbare hebben verloren.

Voor deze avond is Paul Stolwijk uitgenodigd. Paul heeft theologie gestudeerd en is na de studie gaan werken in de zorg en in de uitvaartsector. Inmiddels heeft hij vele nabestaanden begeleid als spreker bij veelal niet-kerkelijke uitvaarten. Ook verzorgt hij workshops op het gebied van rouwverwerking. Voor medewerkers in de zorg behandelt hij vragen als: 'Hoe professioneel om te gaan met het overlijden van zorgvragers en hoe te communiceren met de familieleden rondom het sterfbed van een zorgvrager?'

Op deze avond vertelt Paul vanuit zijn persoonlijke verlieservaringen en vanuit zijn expertise opgedaan tijdens de begeleiding van rouwenden over de vraag wat rouwen betekent en wat wel of niet helpt tijdens het omgaan met een verlies.

De bijeenkomst vindt plaats in de wijkcentrum de Hunselaer (Vitis Welzijn) De Hunselaer 1, 2675 XJ Honselersdijk. De bijeenkomst start om 20 uur en duurt tot uiterlijk 22 uur.

Het is voor de organisatie prettig wanneer u zich opgeeft. Dit kan bij diaken Ronald Dits met een mailbericht naar: dits@rkwetland.nl

Hoogfeest van Allerheiligen

Op vrijdag 1 november om 19.00 uur zal in de St. Adrianuskerk in Naaldwijk een viering zijn ter gelegenheid van het hoogfeest van Allerheiligen. Alle parochianen van de elf parochies van onze federatie zijn uitgenodigd om deze viering mee te vieren.

Pastoor J. Steenvoorden zal voorgaan inde viering.

Vieringen en diensten de komende tijd:

voorgangers onder voorbehoud

Zondag 13 oktober 28ste zondag door het jaar Oogstdankdag

09.30 uur eucharistieviering
Voorganger pastor M. Kwee
 volkszang
Misdienaars Linda en Demi van Oosten
Intentie voor een zieke

dinsdag 15 oktober

09.00 uur eucharistieviering
Voorganger pastor M. Kwee

zondag 20 oktober 29ste zondag door het jaar Collecte MISSIO

09.30 uur woord- en communieviering
Voorganger de heer Hans Rouw
Koor parochiekoor
Intenties voor een zieke
 Leo Valentin

dinsdag 22 oktober

09.00 uur woord- en communieviering
Voorganger Ineke Hartman

zondag 27 oktober 30ste zondag door het jaar

09.30 uur eucharistieviering
Voorganger pastoor J. Steenvoorden
Koor Cantamus

Misdienaars Linda en Demi van Oosten
Intenties voor een zieke
Peter Borsboom

dinsdag 29 oktober vervalt

zondag 3 november **Allerzielen**

09.30 uur woord- en communieviering
Voorganger Volt 's-Gravenzande
Koor R.E.T. koor en volkszang
Intenties voor een zieke
Theo Kruijthof



dinsdag 5 november

09.00 uur eucharistieviering
Voorganger pastor M. Kwee

zondag 10 november **32ste zondag door het jaar**

09.30 uur eucharistieviering
Voorganger pastor B. Lansbergen
volkszang
Misdienaars Linda en Demi van Oosten
Intenties voor een zieke
Leo Valentin
Ruby van Leeuwen-Ray
Jeanne Hofstede-Zuidgeest

dinsdag 12 november **vervalt**



Iedere zondag en dinsdag is er na de viering gelegenheid om met elkaar koffie te drinken.

Van de bestuurstafel

Zoals gebruikelijk staat er in het Hoeksteentje altijd een stukje van het bestuur geschreven door de vicevoorzitter. Het bestuur heeft geen vicevoorzitter en secretaris meer. Ik zal toch enkele mededelingen doen die zich voordoen binnen de federatie.

Het aantal vieringen dat in de week wordt gehouden wordt gehalveerd i.v.m. te weinig pastorale medewerkers. Vervanging van pastor Straathof door het bisdom gaat lang duren. Ook in het bisdom zijn weinig pastorale medewerkers. Op 9 november is er weer een dag voor de bestuursleden van



alle parochies. Mevrouw Bernadette Alders komt ons namens het bisdom vertellen wat ons te wachten staat binnen de kerken en wat de besturen er eventueel aan kunnen doen.

De nog zittende bestuursleden zijn druk bezig met nadenken hoe het verder moet met onze kerk als er zo weinig bestuursleden zijn.

Op 31 oktober is er weer een filmavond u bent allen van harte welkom.

Jan Jacobs

Uit de parochieagenda

Woensdag 30 oktober

18.45 – 21.15 uur Werkgroep Vormsel (kerk en vergaderzaal)

Inleveren kopij 'Hoeksteentjes'

donderdag 31 oktober

20.00 uur film "Novitiate". Kerk open om 19.30 uur.

woensdag 6 november

Uitgifte 'Hoeksteentjes'

maandag 11 november

19.30 – 21.30 uur Bijbelcursus – Ronald Dits (vergaderzaal)

dinsdag 12 november

19.00 uur vergadering commissiebeheer (vergaderzaal)

woensdag 13 november

19.30 uur vergadering parochiebestuur

Opbrengst collectes

zondag 8 september € 87,55

zondag 15 september € 128,70

zondag 22 september € 100,90

zondag 29 september € 97,75



Voor diegene die de collecte gemist heeft of anderszins aan onze parochie wil bijdragen, bestaat de mogelijkheid uw gave over te maken op rekeningnr. NL43 RABO 0135.3053.57 t.n.v. r.-k. parochie te 's-Gravenzande o.v.v. het doel.

Gerarduskalender

Deze is weer te bestellen via het parochiesecretariaat.

De dagkalender kost € 7,40; het schild is gratis.

Iepstraat 1, 2691 EX 's-Gravenzande; op per e-mail:

olvtenhemelopneming@rkwestland.nl



Aanmelden Eerste Heilige Communie

De werkgroep Eerste Heilige Communie is weer gestart met de voorbereidingen. De datum van de Eerste Heilige Communie is op 17 mei 2020 om 09.30 uur.

U kunt uw dochter/zoon aanmelden via de website van de federatie:

www.rkwestland.nl/aanmelden-eersteheiligecommunie.

De aanmelding moet vóór 23 november a.s. binnen zijn in verband met het bestellen van de projecten.

Er komt geen aanmeldingsformulier meer in 'de Hoeksteentjes'!

Aanmelden gaat via de website.

Namens de werkgroep:

Joke Mulder, Charlotte van Os, Els Geelen en Ineke van der Meer

Vorbereiding Vormsel gestart!

De eerste ouderavond is geweest en ook de kinderen (uit Wateringen/Kwintsheul/Poeldijk/'s-Gravenzande en Hoek van Holland) die meedoen aan de voorbereiding op het Vormsel, hebben de eerste bijeenkomst gehad.

Zowel de kinderen als de ouders hebben geluisterd naar het verhaal uit Johannes 3, waarin in de nacht Nikodemus in gesprek gaat met Jezus. Waarom in de nacht? Omdat hij als Joodse kenner van de Bijbel niet wil laten zien dat hij met Jezus in gesprek gaat. Wij gaan juist wel met elkaar in gesprek over het geloof. Wij laten aan elkaar zien dat we ons willen voorbereiden op het ontvangen van het sacrament van het Vormsel. Dat willen de kinderen laten zien op **zaterdagavond 16 november** tijdens de jongerenviering in Poeldijk. Samen gaan we de viering maken, zodat de viering van de jongeren en door de jongeren wordt. Gelukkig hebben we het jongerenkoor Corbulo bereid gevonden om voor de muzikale ondersteuning te zorgen. Tijdens de eerste bijeenkomst hebben ze ideeën mogen noemen hoe zij zich voorstellen. Eén was wel spectaculair, dus moet ik even nadenken of het kan. Wilt u weten hoe de 21 kinderen zich gaan voorstellen en wie het zijn? Kom dan naar de viering!

Els Geelen, pastoraal werker

De volgende bijeenkomst zijn:

Maandag 14 oktober 2019

Parochiezaal van de St Josephparochie, Schaepmanstraat 12, Wateringen

Aanvang: 19.15 uur tot 20.45 uur

2de jongerenbijeenkomst H. Vormsel

Woensdag 30 oktober 2019

Kerkzaal van OLV ten Hemelopneming, Iepstraat 1 's-Gravenzande

Aanvang: 19.15 uur tot 20.45 uur

3de jongerenbijeenkomst H. Vormsel

Maandag 11 november 2019

Parochiezaal van de St Josephparochie, Schaepmanstraat 12, Wateringen

Aanvang: 19.15 uur tot 20.45 uur

4de jongerenbijeenkomst H. Vormsel

Oogstdankdag in Monster

Beste jongere,

Op **zondagmiddag 13 oktober** gaan we op Oogstdankdag in de H. Machutuskerk in Monster doosjes met groenten en fruit klaarmaken. Vervolgens brengen we deze naar zieken en ouderen in de woon- en zorgcentra en daarna naar ouderen of zieken in Monster. Deze activiteit start om 13.00 uur in de pastorie aan de Choorstraat 105 in Monster. Als je 12 jaar of ouder bent, mag je helpen.

Heb jij zin om te helpen?

Geef je dan snel op!

Opgeven doe je door je naam, leeftijd, woonplaats en telefoonnummer te mailen naar info@M25Westland.nl. Zet in het onderwerp 'Oogstdankdag'.

Deze activiteit telt mee voor de Maatschappelijke Stage.

En je kan gerust een vriend of vriendin uitnodigen om mee te helpen!

Met vriendelijke groet,
namens M25 Westland

Ronald Dits, info@m25westland.nl



Vieringen Regio West van 12 oktober t/m 17 november	HOEK VAN HOLLAND Parochie H. Egbertus	HEENWEG & H. Lambertus	's-GRAVENZANDE Par. O.L.V. ten Hemelopneming	MONSTER Parochie H. Machutus	POELDIJK Parochie H. Bartholomeus
Zaterdag 12 oktober				19.00 uur Eucharistieviering Laus Deo Pastor M. Kwee	
Zondag 13 oktober 28^e zondag d.h. jaar OOGSTDANKDAG	11.00 uur Woord- en communiev. Parochiekoor Mevr. E. Geelen, p.w.	09.30 uur Woord- en communiev. Parochiekoor Mevr. E. Geelen, p.w.	09.30 uur Eucharistieviering Pastor M. Kwee	09.30 uur Familie Eucharistieviering Mojeko/Medea Pastor B. Lansbergen	11.00 uur Eucharistieviering Pastor M. Kwee
Zaterdag 19 oktober					19,00 uur Woord- en communiev. VOLP Poeldijk
Zondag 20 oktober 29^e zondag d.h. jaar	11.00 uur Eucharistieviering Cantor Pastor M. Kwee	09.30 uur Eucharistieviering Parochiekoor Pastor M. Kwee	09.30 uur Woord- en communieviering Parochiekoor Dhr. Hans Rouw	09.30 uur Woord- en Communiev. Laus Deo Mevr. E. Geelen, p.w.	11.00 uur Eucharistieviering Pastor A. Vijftigschild
Zaterdag 26 oktober ALLERHEILIGEN				19.00 uur Woord- en communiev. Cantor? Dhr. Batist, p.w.	
Zondag 27 oktober ALLERHEILIGEN	11.00 uur Eucharistieviering Parochiekoor Pastor A. van Well	09.30 uur Woord- en communiev. Parochiekoor Dhr. Batist, p.w.	09.30 uur Eucharistieviering Cantamus Pastoor J. Steenvoorden	09.30 uur Eucharistieviering Medea Pastor A. van Well	11.00 uur Eucharistieviering Pastor M. Kwee
Zaterdag 2 november ALLERZIELEN				19.00 uur Woord- en communiev. Vivace VOLP Monster	19.00 uur Eucharistieviering Pastor M. Kwee
Zondag 3 november ALLERZIELEN 31^e zondag d.h. jaar	11.00 uur Eucharistieviering Parochiekoor Pastor M. Kwee	09.30 uur Eucharistieviering Parochiekoor Pastor M. Kwee	09.30 uur Woord- en communieviering Volkszang en RET-koor VOLP 's-Gravenzande	09.30 uur Woord- en communiev. Mojeko Mevr. E. Geelen, p.w.	11.00 uur Eucharistieviering Pastor B. Lansbergen
Zaterdag 9 november				19.00 uur Woord- en communiev. Cantor Medea Mevr. E. Geelen, p.w.	
Zondag 10 november 32^e zondag d.h. jaar	11.00 uur Eucharistieviering Cantor Pastor B. Lansbergen	09.30 uur Woord- en communiev. Parochiekoor VOLP Naaldwijk	09.30 uur Eucharistieviering Pastor B. Lansbergen	09.30 uur Eucharistieviering Laus Deo Pastor A. van Well	11.00 uur Woord- en communiev. Mevr. E. Geelen, p.w.

Allerzielen

Zoals ieder jaar willen wij ook dit jaar met Allerzielen aandacht geven aan onze dierbare overledenen.

Wij doen dit in een woord- en communieviering, waarin wij speciaal hen gedenken, die het afgelopen jaar gestorven zijn. Wij steken een kaars aan en noemen hun namen. Een moment om weer even stil te staan bij hetgeen die man of vrouw voor ons heeft betekend. Zo willen wij elkaar met warmte en in liefde nabij zijn.

U bent van harte uitgenodigd bij deze viering op **zondagmorgen 3 november. Aanvang van de viering 09.30 uur.**

Ineke Hartman-Brabander

*Streep hun naam niet door alsof ze nooit hebben bestaan.
't Liefste wat ik heb bezeten. 't Toekomstbeeld van mijn bestaan.
Vraag me niet om dat te vergeten en gewoon weer door te gaan,
want ik wil weer verder leven, maar ik weet niet doe dat moet.
'k Hoor bij hen die achterblijven, overleven vergt veel moed.
Streep daarom hun naam niet door,
Noem hun naam en laat me weten,
dat ook jij niet zult vergeten.
Zo alleen kan ik verder gaan.*

Terugblik op de Mee-ga start:

Na een mooie viering in onze kerk, met medewerking van de 2 koren, koffie van onze vrijwilligers, gingen mensen op weg naar een gastgezin of naar de Monsterseweg, waar ook de koffie klaarstond met lekkere koeken.

De commissie is blij met alle positieve reacties die we afgelopen week ontvingen van zowel deelnemers als gastadressen! Eén persoon schreef: 'Ik hoop dat de commissie er zelf ook van genoten heeft!' Nu: dat hebben we zeker gedaan. Tussen 11 en 12 uur stroomden op locatie 3 de mensen binnen, het waren er al zo'n 120 + veel kinderen. Fijn dat er spontaan mensen bijsprongen om hand- en spandiensten te verrichten! Ondertussen fietsten zo'n 230! mensen van het ene gastadres naar het andere onder een prachtig zonnetje. Er werden nieuwe contacten gemaakt en op informele manier vonden sommigen zelfs passend vrijwilligerswerk! In gesprekken werden mooie overeenkomsten gevonden in geloofs- en zangbeleving. We hebben nog eens nageteld hoeveel mensen hebben meegeholpen met de organisatie van dit evenement: zeker 75! En, zei iemand 'dat we van zo'n plantenbedrijf de locatie mogen gebruiken, ècht fantastisch!'



Filmavond

Op **donderdag 31 oktober 2019** is er weer een filmavond in onze kerk. Kerk open om 19.30 uur. Aanvang 20.00 uur. De koffie staat voor u klaar. Na afloop is er gelegenheid om onder een genot van een glaasje elkaar te ontmoeten. **Toegang gratis**

De titel van de film **Novitiate**

NOVITIATE zit vol prachtige acteerprestaties en gaat over de inwijding in de liefde van een jong meisje, in dit geval de liefde voor God. Ze is opgevoed door een niet-religieuze, alleenstaande moeder op het platteland van Tennessee in de jaren '50 en komt door een studiebeurs op een katholieke school terecht. Cathleen voelt zich al snel aangetrokken door de mysterie en de romantiek van een aan God toegewijd leven. Als ze van postulante novice wordt, wordt haar geloof regelmatig in twijfel geroepen door de harde en vaak onmenselijke realiteit van een leven in dienst van God. Met de opkomst van het Vaticaan worstelt Cathleen steeds meer met geloofsvragen, seksualiteit en radicale veranderingen in de kerk die de levensloop van nonnen dreigt te veranderen.

Ineke Hartman en Jan Jaco



GEEF VOOR JE KERK

In de maand januari is, zoals bij onze parochie gebruikelijk, weer aangehaakt bij de landelijke actie “Kerkbalans”. In deze actie vragen wij aan de parochianen ons een opgave te doen van een bijdrage, die zij dit jaar willen geven voor de financiering van de kosten die de parochie ook dit jaar weer heeft.

Velen van u hebben de toegezegde bijdrage reeds voldaan; hartelijk dank daarvoor.

In geval u nog niet tot betaling bent overgegaan en de toegezegde betalingsmaand reeds voorbij is, dan verzoeken wij u hierbij uw toezeg-ging over te maken op rekening:

NL43RABO0135305357

ten name van de R.K. parochie O.L.V.ten Hemelopneming.

Van een aantal van u hebben wij toen helaas geen antwoord ontvangen. Mocht u in de gelegenheid en daartoe ook bereid zijn, willen wij u hierbij verzoeken alsnog uw jaarlijkse bijdrage aan ons over te maken op de hierboven vermelde bankrekening.

Bij voorbaat onze dank voor uw bijdrage.

Ton Borsboom
Administrateur “Actie Kerkbalans”

MISSIO Wereldmissiemaand 2019: NOORDOOST-INDIA

Wat is jouw missie?

Het noordoosten van India is slechts via een smalle doorgang verbonden met het centrale gedeelte van India. Er leven veel verschillende etnische bevolkingsgroepen, die zich vaak tweederangsburgers voelen. Ze worden uitgebuit en bedreigd in hun culturele identiteit.

Christenen

Talrijke religieuze gemeenschappen zijn in de regio werkzaam. Steeds meer priesters en religieuzen komen uit de regio zelf. Dat is een positieve ontwikkeling. Zij zijn vanwege hun afkomst vertrouwd met de cultuur. De katholieke kerk ziet het hier als haar missie om zich in te zetten voor de bescherming van de waardigheid en de rechten van de mensen en voor de

bescherming van de schepping en de inheemse bevolking te begeleiden in een samenleving die verandert.

Touring Sisters

Twee aan twee gaan de 'Touring Sisters' naar de dorpen in de Himalaya. De rondtrekkende zusters verlenen medische zorg, geven onderwijs en delen gedurende enkele weken het eenvoudige leven met de inwoners van het dorp. Door hun leven zijn de zusters een voorbeeld en een symbool van christelijke naastenliefde.

Op de theeplantages in de deelstaat Assam worden de theepluksters uitgebuit en vaak slachtoffer van mensenhandel. Zusters van de Salesianen maken de vrouwen en meisjes met behulp van straattheater bewust van de gevaren.

Buitengewone Missiemaand: Gedoopt en Gezonden

Met de campagneslogan 'Wat is jouw missie?' sluit Missio aan bij het thema van de Buitengewone Missiemaand. Iedere gedoopte heeft een missie. Iedereen heeft de opdracht de Blijde Boodschap te verkondigen.

MISSIO ondersteunt de opbouw van de kerk en het pastorale werk in Noordoost-India.

Help mee!

Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de collecte op **Missiezondag 20 oktober** of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, te Den Haag.

Meer informatie: www.missio.nl

Kerst 2019. Maak er wat moois van!!

Deze kerstavond, 24 december, zal er om 19.00 uur 's avonds een **gezinsviering** gehouden worden in onze kerk.



Om 21.00uur zal er geen viering zijn.

Het koor Cantamus zingt, maar daar het een gezinsviering zal zijn lijkt het ons mooi als er **een groepje kinderen**

mee gaat zingen en ook zelf wat liedjes ten gehore brengt! **We willen 2 repetities plannen in december.**

Eerste communicantjes, maar natuurlijk alle kinderen die het leuk vinden om mee te zingen, laat het weten. Ook kinderen die willen lezen of collecteren zijn welkom!!!

Mail naar: ellenvijverberg@kpnmail.nl

JONGERENKOOR CORBULO 50 JAAR!

Jongerenkoor Corbulo uit Wateringen bestaat dit jaar 50 jaar! Dit vieren we op zaterdag **9 november** in de st. Josephkerk in Wateringen. Hiervoor zijn we opzoek naar oud leden en oude foto's. Ben JIJ oud lid of weet je iemand die oud lid is? Mail naar corbulo50jaar@gmail.com voor aanmelden of meer informatie.

Het programma van de dag zal er globaal als volgt uit komen te zien:

14:00-15:00 inloop

15:00-17:30 gezamenlijke repetitie voor Corbulo door 50 jaar heen

17:30-18:30 gezamenlijk eten

19:00-20:00 Eucharistieviering Jongerenkoor Corbulo

20:00-20:30 Koffiepauze

20:30-21:30 Corbulo door 50 jaar heen

21:30-Borrel + feest voor oud-leden

Lieve groet,

De Jubileumcommissie van Jongerenkoor Corbulo

Voor u gelezen Verhaal in 3 delen

Auteur onbekend

Beschermengel Deel 1

Met een grote zwaai slaat Wim zijn dekens en flanellen laken terug. Hij laat zijn voeten in de afgesleten pantoffels glijpen die naast zijn bed staan. Warm zijn ze niet meer. Ze zijn al een jaar of vijf oud. De wol is eruit en zijn grote teen krijgt extra lucht. Het is zondagmorgen en nog roetdonker. Hij moet eerst zijn bril opzetten om de wijzers van de klok goed te zien. Hij schiet even zijn ochtendjas aan.

De woonomstandigheden van Wim zijn niet optimaal. Zijn huis is een oude woonboot die meer op de kant dan in het water ligt. Maar hij heeft in ieder geval een dak boven zijn hoofd. En daar is Wim erg blij mee.

De boiler is kapot en warm water is er niet, wel een klein kacheltje met daarop een grote oude grijze ketel van email. Je kunt het een erfenis noemen. Naar buiten kijkend ziet hij dat het na dagen van hevige regenval vannacht stevig gevroren heeft.

Het is twee weken voor Kerstmis. Wim scheurt het blaadje van e dagkalender met daarop grootmoeders recepten. Het recept van vandaag is een stoofpotje. Misschien iets voor de kerst. Met zijn kleine vlees-voorraad moet dat te doen zijn. “Maar ja”, denk Wim, “voor wie kook ik eigenlijk elke dag? Alleen voor mijzelf”.

Zijn enige zus heeft hij sinds het overlijden van ouders niet meer gezien. En dat is al gauw tien jaar geleden. Het was altijd al een eigenwijsje. Maar toch waren ze twee handen op één buik. “Wat kan er toch gebeurd zijn?”, vraagt Wim zich af. Alles heeft hij gedaan om haar te vinden. Hij slikt een brok in de keel weg. Het blijft moeilijk.

Hij heeft zijn ouders tot het laatst verzorgd met de fantastische hulp van de thuiszorg. Op hoge leeftijd zijn beiden kort na elkaar overleden. Zijn wereld stortte in. Hij hangt eerst de porseleinen engel recht. Zijn beschermengel ooit van zijn moeder gekregen, die iedere adventstijd thuis aan de muur hing, dichtbij de kerststal. Het geeft zijn leven inhoud en rust.

Zijn werkterrein is thuis als striptekenaar. Overal liggen blaadjes en aantekeningen. Uitgever van Zie de Zon stripboeken is blij met zijn vakmanschap. Het tekenen op de lagere school ging al heel gemakkelijk. Zo uit de losse pols kwamen de mooiste schetsen op papier.

Een houten kruisbeeld met twee kandelaars staan op het kleine dressoir. Daarboven aan de muur hang een icoon van Maria. Iedere avond steekt hij een kaarsje aan.

Volgende maand deel 2 Ineke Hartman

Jongerenbedevaart naar Rome

De Nederlandse bisschoppen nodigen jongeren van 18 t/m 28 jaar uit om de stad Rome te bezoeken en met elkaar op weg te gaan in een bedevaart van 26 april t/m 2 mei 2020.

Organisatie: Jong Katholiek en Huis voor de Pelgrim.

Contactgegevens: Huis voor de Pelgrim,
e-mail info@huisvoordepelgrim.nl , tel. 043-3215715.

Maximaal aantal deelnemers: 100 jongeren tussen de 18 t/m 28 jaar.

Prijs: € 450,- (naar schatting).

Programma bedevaart

Zondag 26 april vertrek per vliegtuig. Deze bedevaart is een reis naar Rome, naar de graven van de apostelen Petrus en Paulus. Tijdens de bedevaart wordt elke dag de eucharistie gevierd op een bijzondere plaats, waaronder in de St.

Pieter en in de oudste Mariakerk van het westen: de Santa Maria Maggiore. Uiteraard is er ook de audiëntie met de paus op het St. Pietersplein. De deelnemers logeren in de jeugdherberg van de paters Teatijnen in het centrum van Rome, naast de basiliek van Sint Andreas. Verreweg het meeste in Rome zal te voet of met het openbaar vervoer worden gedaan. Een goede conditie en goed kunnen lopen is daarom een vereiste, mede vanwege het 'stevige' programma en de vele indrukken die opgedaan worden. Op zaterdag 2 mei reizen de deelnemers per vliegtuig terug naar Nederland.

Bij het hoogfeest van Allerheiligen

Heilig zijn....

Op een dag vroeg een leerling aan zijn meester:

"Toon me hoe ik heilig kan worden."

De meester zei:

"Ga naar het opvanghuis voor zwervers en thuislozen.

Daar werkt een leerling van mij."

De leerling ging er naartoe.

Hij bleef er vele weken,

maar merkte geen enkel spoor van bijzondere heiligheid.

Tenslotte voeg hij:

"Wat doe je zoal de hele dag?"

De man zei: "Mijn voornaamste bezigheid bestaat erin

de mensen die hier aankloppen

zonder tegenzin te ontvangen.

Ze voedsel, drank en een bed te geven

en naar hun gebrabbel en gevloek te luisteren.

De rest van de dag was ik af

en zorg ik ervoor dat alles kraaknet is."

Toen de leerling thuiskwam,

vertelde hij aan zijn meester

wat hij gezien en gehoord had.

Daarop zei de meester:

"Wel, nu weet je wat je weten wou."

Uit: Een parel voor elke dag, 366 verhalen om bij stil te staan (Chantal Leterne, Averbode, 2012)

Missioneren met Maria, Moeder van de evangelisatie

Geliefde broeders en zusters,
laten wij missioneren door ons te laten inspireren
door Maria, Moeder van de evangelisatie.

Zij ontving, bewogen door de Geest,
het Woord van leven
in de diepte van haar nederig geloof.

Moge de Maagd ons helpen om 'ja' te zeggen
op de noodzaak om de Blijde Boodschap van Jezus
te laten weerklinken in onze tijd.

Moge zij van de Verrezen Christus
voor ons een nieuw vuur verkrijgen
om aan allen het evangelie van het leven te brengen,
dat de dood overwint.

Moge zij voor ons ten beste spreken,
zodat wij de stoutmoedigheid verwerven
om nieuwe wegen te zoeken,
waarmee de gave van het heil iedereen bereikt.

(Gebed van Paus Franciscus)

Berichten uit 'De Kreek' en 'Sonnevanck'



Opgenomen

23 augustus mevrouw C.T. Gardien-de Vette, afdeling Mantelmeeuw
28 augustus` mevrouw A.H. v.d. Knaap-v. Holsteijn, afdeling Rietgans
13 september mevrouw M.C. Steentjes-Krijger, afdeling Rietzanger
25 september de heer J.C. v.d. Muijsenberg, afdeling Mantelmeeuw.

Elke vrijdagmiddag is er voor de bewoners van 'de Kreek' en 'Sonnevanck' om
15.00 uur een eucharistieviering of een woord- en communieviering.
Voorganger is pastor Kwee of een van de pastoraal werksters of een van de
medewerkers van het team.

Rieky Israel

Regio West: H. Bartholomeus te Poeldijk
H. Machutus te Monster
O.L. Vrouw ten Hemelopneming te 's-Gravenzande
H. Egbertus en H. Lambertus te Hoek van Holland /Heenweg

Regiopastores: pastor I.M. Kwee
Esdoornstraat 1, 2691 VG 's-Gravenzande
☎ (0174) 76 43 38 ✉ kwee@rkwestland.nl
pastoraal werkster E.M. Geelen
p/a Choorstraat 105, 2681 AR Monster
☎ 06 36 28 69 52 ✉ geelen@rkwestland.nl

Overige leden van het pastoraal team

pastoor/moderator J.C.M. Steenvoorden
☎ (0174) 62 45 36 ✉ steenvoorden@rkwestland.nl
diaken R.H. Dits
☎ 06 16 82 22 67 ✉ dits@rkwestland.nl
diaken C.W. Burgering
☎ 06 29 56 28 65 ✉ buringing@rkwestland.nl

Federatiesecretariaat (gegevens parochiesecretariaat zie pag. 2)

mw. M. de Jong
Dijkstraat 25, 2675 AV Honselersdijk
☎ 06 51 47 75 80 ✉ info@rkwestland.nl
Aanwezig: maandag t/m donderdag van 09.00-14.00 uur

Het federatiesecretariaat kunt u ook buiten deze tijden bellen voor het melden van een overlijden of in dringende gevallen wanneer u een priester nodig heeft.

Website: rkwestland.nl Kopij voor de website: website@rkwestland.nl

Voor een persoonlijk gesprek kunt u contact opnemen met uw regiopastores en voor overige vragen of bijv. het opgeven van gebedsintenties, aanvragen voor dopen of huwelijk kunt u terecht bij uw parochiesecretariaat.