



## H. Bartholomeus

Voorstraat 111

2685 EK Poeldijk

**Telefoon:** 0174-245058

**Algemeen nummer:** NL 91 RABO 01422 06 334

**Bijdrage Kerkbalans:** NL 44 RABO 01422 00 875

**Openingstijden secretariaat:** dinsdag van 9.30 uur-12.00 uur  
donderdag van 9.30 uur-12.00 uur

### Pastoresteam regio West:

**Pastor I.M. Kwee**, Esdoornstraat 1, 2691 VG 's-Gravenzande

Tel. 0174-764338 email: [kwee@rkwestland.nl](mailto:kwee@rkwestland.nl)

**Pastoraal werker E. Geelen**, Choorstraat 105, 2681 AR Monster

Tel. 06 3628 6952 email: [geelen@rkwestland.nl](mailto:geelen@rkwestland.nl)



**Parochie homepage internet:** [www.rkwestland.nl](http://www.rkwestland.nl)

**E-mail:** [bartholomeus@rkwestland.nl](mailto:bartholomeus@rkwestland.nl)

**Federatiesecretariaat:**

Dijkstraat 25, 2675 AV Honselersdijk

Tel: 06 5147 7580 / email: [info@rkwestland.nl](mailto:info@rkwestland.nl)

### Op weg naar Kerst

Zondag 2 december is het de eerste zondag van de Advent. Het nieuwe kerkelijk jaar (jaar C) begint dan. We gaan lezen uit het Evangelie van Lucas. Overigens is Lucas de enige evangelist die het kerstverhaal heeft geschreven.

Wat is Advent? Advent is de tijd van voorbereiding op het Kerstfeest; de tijd waarin de geboorte van Jezus wordt herdacht en Zijn wederkomst wordt verwacht. De Advent is een periode van inkeer en gebed. We hebben verwachtingsvol toegeleefd naar het Kerstfeest, opdat Jezus, Emmanuel God-met-ons, ook in ieders eigen leven geboren mag worden. De voorgangers dragen in de liturgie de kleur paars. Deze kleur staat voor bezinning, boete en inkeer.

Begin november hebben de werkgroepen kinderwoorddienst gekeken hoe zij dit jaar invulling kunnen geven aan de zondagen van de Advent. In de St. Joseph te Wateringen, St. Adrianus te Naaldwijk, O.L. Vrouw van Goeden Raad te Honselersdijk en H. Egbertus te Hoek van Holland zijn er kinderwoorddiensten. De kinderen gaan tijdens de viering luisteren naar de verhalen uit de Bijbel en maken een knutselwerkje. Zij versieren o.a. een jampotje waarin een waxinelichtje kan branden of een versiersel om in de kerstboom te hangen. Op deze manier kijken zij uit naar Kerst.

Dit jaar zal voor mij Kerst wellicht anders zijn dan andere jaren. Van 14 t/m 21 november was de Westlandse Bedevaart naar het Heilige Land en hebben wij door de steden gelopen waar de evangelisten over schrijven. Wij hebben o.a. de weg afgelegd die Maria en Jozef zijn gegaan. Vanuit Nazareth gingen wij per bus naar Bethlehem. Heel anders dan meer dan 2000 jaar geleden. Toen reisden ze per ezel. Als ik niet helemaal meer weet vanwaar ze vertrokken (Nazareth of Betlehem) en naar welke stad ze moesten reizen voor de volkstelling, dan zing ik zacht het bekende kerstliedje: Maria die zoude naar Betlehem gaan. In de Catharinakerk van Betlehem vierden wij de eucharistie met alle 450 pelgrims uit Nederland. We lazen de lezingen uit de Kerstnacht en zongen de bekende kerstliederen. Bij het schrijven van dit pastoraal woord is het nog november. De ervaringen opgedaan in het Heilige Land zal ik zeker nog vertellen in de vieringen waarin ik in december mag voorgaan.

In die maand zijn er ook lessen op de basisscholen in regio west. Het lijkt mij heel mooi om vanuit de indrukken opgedaan in het Heilige Land de kinderen te vertellen over het Kerstverhaal. Waarom vieren wij Kerst? En wat vieren wij dan?

We vieren de geboorte van een kind. Een kind dat voor ons is geboren om ons redding te brengen. Een kind waarvan wij al weten dat het voor ons zal lijden en sterven met Pasen. In de kerk zijn er diverse vieringen in deze dagen. De kerk zit dan voller dan op andere dagen. De muziek is na een periode van inkeer weer opgewekt en vrolijk. Ik wens u allen, mede namens mijn collega's, een goede voorbereiding toe op Kerst. Zalig Kerstfeest.

Els Geelen, pastoraal werker.

### In dankbare herinnering Hermanus Adrianus Jozephus van den Ende.

Tegenover de watertoren in Monster werd Herman van den Ende geboren, op 9 november 1949. Hij groeide op in een tuindersgezin met 4 kinderen. Het aanpakken heeft hij van huis uit mee gekregen. Hij haalde zijn rijbewijs en ook zijn groot rijbewijs. Met zijn Ford 2000 heeft hij heel wat groente naar de veilig gebracht. Herman was overal thuis. Hoek van Holland, de Efteling of bij familie in Schoorl. Ook liep hij veemarkten en jaarmarkten af. De veemarkt van Utrecht, Leiden en Rotterdam. De paardenmarkt in Voorschoten. Daar heeft hij het 'handje klap' geleerd. Naast tomatenkistjes papieren had Patijnenburg en het Palet -werk en dagbesteding- altijd wel werk voor hem. Herman zei altijd: "Je moet kijken naar je mogelijkheden, niet naar je beperkingen." Herman wist ook de weg in heel Europa. Van zijn internationale wegennet kennis konden zijn vrienden goed gebruik maken als ze op vakantie gingen. Herman wist precies hoe je het beste kon rijden en welk hotel je onderweg het beste kon

aandoen. Soms had hij zelfs het visitekaartje van het hotel voor je. Als het even kon sloeg Herman geen feestje over. Bij de feestjes die hij zelf gaf, was hij het stralend middelpunt. Maar het leven voor Herman was niet altijd een feest. De begeleiding in het Gezinsvervangend Tehuis, Het Leon Jaspershuis, hadden het niet altijd even makkelijk met Herm. De favoriete vakantiestek, dat hij op zijn duimpje kende was Valkenburg. Een ijsje halen bij zijn favoriete ijs-tent dat was hij helemaal in z'n element. Ook van boottochten kon hij genieten. Herman had een grote vrienden en kennissenkring dat was goed te zien in de kerk bij zijn uitvaart. Vaak bracht hij een bloemetje van top/super-kwaliteit mee van de markt uit 's Gravenzande. De laatste tijd verbleef Herman in Westerhonnk in het hospice. De dag na zijn verjaardag ontving hij de ziekenzalving. De daaropvolgende dag, zondag 11 november 2018, is hij gestorven, 69 jaar mocht hij worden. Zaterdag 17 November kwamen we met vele samen in de H. Bartholomeus voor zijn uitvaart. Waarna wij Herman te rusten hebben gelegd op de katholieke begraafplaats in Loosduinen, waar zijn ouders ook begraven liggen. Dat Herman mag rusten in vrede en het licht bij God.  
Pastor Straathof

---

### **Nederlandse vespers in de Advent in Naaldwijk**

In de Advent op de zondagen 2, 9, 16 en 23 december om 16.30 u zijn er weer gezongen vespers in de St. Adrianuskerk. De Schola Cantorum wil op regelmatige basis Nederlandse vespers in gregoriaanse stijl zingen van de in 2012 overleden priester-componist Gerard Lesscher.

De Nederlandse vespers zoals Gerard Lesscher die componeerde, ademen de meditatieve sfeer van het gregoriaans, zijn fijn om te zingen, geven veel ruimte aan volksdeelname en de teksten zijn geheel volgens het getijdenboek van de R.K. kerk.

Voor informatie over de vespervieringen zie: [www.nederlandsgraduale.nl](http://www.nederlandsgraduale.nl).

---

### **Bericht van de Vormselwerkgroep**

Maandag 10 december 2018

Parochiezaal van de St Josephparochie, Schaepmanstraat 12, Wateringen

Aanvang: 19.15 uur tot 20.45 uur

6e jongerenbijeenkomst H. Vormsel.

---

## **PAROCHIE H. BARTHOLOMEUS**

### **Kerkberichten 2018-25**

**Weekeinde van 8 en 9 december:** 2<sup>e</sup> Zondag van de Advent (C).

**Zaterdag om 19.00 uur: Geen viering.** Er is een viering in de Heilige Machutuskerk te Monster.

**Zondag om 09.30 uur:** Woord- en communieviering m.m.v. het Bartholomeuskoor.

**Voorganger:** P.w. mw. Els Geelen. **Intenties:** Harry en Grarda Heuchemer, overleden ouders Brabander- Greve en Martha Brabander, Piet van der Valk, Jan van Marrewijk, Piet van der Arend.

**Weekeinde van 15 en 16 december:** 3<sup>e</sup> Zondag van de Advent (C).

**Zaterdag 19.00 uur: Geen viering in de hele regio.**

**Zondag 09.30 uur: BOETERITUS.** Woord en communieviering m.m.v. het herenkoor Latijn/ Gregoriaans.

**Voorgangers:** Voltgroep Poeldijk. **Intenties:** Pater Arie van der Elst, levende en overleden familie Van Paassen- van Kester-Oosterveer, Koos van der Ende, Wim van Dijk en Marie van Dijk- Bol, uit dankbaarheid voor een 70-ste verjaardag.

### **Kerk open:**

Iedere woensdag is de kerk van 13.30 tot 15.00 uur geopend, om zomaar even binnen te lopen voor een stil moment, alleen of met anderen, om een kaarsje aan te steken of er gewoon even te zijn.

### **Vieringen in De Backerhof**

**Donderdag 13 december om 19.00 uur:** Eucharistieviering met Pastor M. Kwee..

**Donderdag 20 december om 19.00 uur:** Rozenkrans bidden.

### **Huisbezoek**

Het wordt gewaardeerd indien u het secretariaat attent maakt op personen, die graag bezoek willen ontvangen omdat ze in het ziekenhuis liggen, of ziek en aan huis gebonden zijn. (tel.245058)

### **Internet**

Op het Internet vindt u bij <http://www.rkwestland.nl> onze parochie.