

13 in DRIE IN ÉÉN



Nieuws uit de parochies

St. Andreas, St. Jan de Doper, St. Joseph

14^e jaargang nummer 1

Kerst - Januari 2019



De elf RK parochies van het Westland en
Hoek van Holland vormen samen
parochiefederatie Sint Franciscus, *tussen duin en tuin*

St. Andreasparochie

Kerkstraat 20
2295 LG KWINTSHEUL
e-mail: andreas@rkwestland.nl

Secretariaat: 0174 - 29 22 16
Openingstijden: dinsdag en vrijdag van 09.30 – 11.00 uur
Kerkbestuur: NL 91 RABO 0126 5068 84
Kerkbalans: NL 06 RABO 0126 5002 66



St. Jan de Doperparochie

Herenstraat 162
2291 BL WATERINGEN
e-mail: jandedoper@rkwestland.nl

Secretariaat: 0174 - 29 23 16
Openingstijden: maandag / woensdag en vrijdag van 9.30 – 11.30 uur
RK Parochie St. Jan de Doper:
NL 70 RABO 0156 6114 06 en NL 97 INGB 0000 3652 25
Kerkbalans: NL 62 RABO 0156 6909 93 en NL 64 INGB 0000 2720 20



St. Josephparochie

Harry Hoekstraat 37
2291 SL WATERINGEN
e-mail: joseph@rkwestland.nl

Secretariaat: 0174 - 29 21 97
Openingstijden: maandag / woensdag en vrijdag van 10.00 – 12.00 uur
Kerkbestuur: NL 48 RABO 0156 6114 14
Kerkbalans: NL 94 RABO 0156 6939 09



Parochiële Caritas Instelling (P.C.I.)

De P.C.I. kan een rol vervullen bij parochianen die in financiële nood verkeren. De contactpersonen zijn:

St. Andreasparochie:	Ineke van der Valk	0174 – 62 75 63
St. Jan de Doperparochie:	Cok van Steekelenburg	0174 – 29 21 84
St. Josephparochie:	Afra Vollering	0174 – 76 49 49

Kopij “DRIE in EEN”

Kopij inleveren: redactiedrieineen@rkwestland.nl of in de brievenbus van het secretariaat van uw parochie o.v.v. “kopij 3in1” vóór **15 januari 2019**.

De volgende uitgave is nr. 2, februari 2019.

De redactie behoudt zich het recht voor kopij in te korten, aan te passen of te weigeren. Ingezonden kopij die te laat binnenkomt bij de redactie zal, indien mogelijk, bewaard blijven voor het volgende parochieblad.

PASTORAAL WOORD

Wees niet bang

In de Bijbelse verhalen rond kerst komt in ieder geval twee keer voor dat mensen schrikken of bang zijn. De eerste keer komt de engel Gabriël onverwacht bij Maria. En de groet luidt: 'Verheug u, Begenadigde, de Heer is met u!' Maria schrikt en denkt: 'Wat heeft dit te betekenen?' De engel stelt haar gerust met de woorden 'Vrees niet, Maria.'

De tweede keer vinden we het bij de herders op het veld. Ook daar komt iets nieuws plotseling hun leven binnen. Opeens is een engel van de Heer daar en ze werden omstraald door glorie van de Heer. Ze werden erg bang. Maar ook hier de woorden 'Vreest niet'.

Ook wij zijn wel eens bang. Ik zat te denken wanneer zoiets gebeurt. Het lijkt me, dat het gebeurt als er een verandering in ons leven komt (soms plotseling en onverwacht), die onzekerheid met zich meebrengt. Of een verandering waarvan we vrezen dat de gevolgen negatief zullen zijn. Ook daar is er onzekerheid, want die gevolgen zijn er nog niet.

Die verandering kan er zeer snel zijn, of op langere termijn. Een voorbeeld van het snelle: je steekt over en een auto komt met grote snelheid op je af. Een nieuw gegeven. Je moet zeer snel handelen. Als je snel weggesprongen bent, klopt je hart in je keel. "Wat was ik bang dat het mis zou gaan," zeg je dan waarschijnlijk. Ook kan het op langere termijn. De dokter heeft een ernstige ziekte bij je vastgesteld. Heel veel onzekerheden. Hoe zal het allemaal gaan? Hoe snel? Hoe lang heb ik nog? Hoe moet ik met deze situatie omgaan? Heel veel vragen. Angst kan dan snel toeslaan.

In de bijbel staat heel vaak 'Vrees niet'. Bij Maria en de herders heeft dat te maken met God. Iets goeds komt van Gods kant. Maria hoort: "Je hebt genade gevonden bij God." De herders horen: "Ik verkondig u een vreugdevolle boodschap." Het gaat om Gods nabijheid, Gods toewending. Heel kerstmis is het nabijkomen van God in zijn Zoon Jezus.

Als we bang zijn, is het vaak omdat er iets nieuws op ons afkomt. Iets, wat onzekerheid brengt. Iets waarvan we de gevolgen vrezen. De Heer zegt: 'Kom maar bij Mij. Ik ben mens geworden, Ik weet wat je doormaakt.'

Zijn menswording vieren we uitgebreid, in vele kerstvieringen. Daarna, op 1 januari, vertrouwen we onszelf en het nieuwe jaar toe aan de H. Maria. In het verhaal van de bruiloft van Kana horen we haar zeggen: "Doe maar wat Jezus je zeggen zal." Als we dat doen, hoeven we niet te vrezen.

Pastor Kwee

ALGEMEEN NIEUWS

Oriëntatie dag Vronesteyn zondag 10 februari 2019

Voor wie erover denkt priester of diaken te worden

Zondag 10 februari staan de deuren van Vronesteyn wijd open. Het Voorburgse huis aan de Vliet ontvangt die dag belangstellenden die nadenken over hun plaats in de kerk.

Misschien denk je erover priester te worden, maar weet je niet wat daar allemaal bij komt kijken. Misschien denk je dat het diaconaat iets voor je is, maar wil je eerst weten wat dat inhoudt. Of misschien wil je eens met iemand praten omdat je gelooft dat je roeping voelt, maar...

Op de oriëntatie dag kun je met al je vragen terecht bij de rector van de priester- en diakenopleiding, maar ook bij de spiritual (een geestelijk leidsman die bij de opleiding is betrokken) en natuurlijk bij de studenten.

Je krijgt informatie over het opleidingstraject, de studie, de geestelijke vorming, stages.

Je kunt het huis zien waar de studenten wonen, de kapel waar de vieringen worden gehouden, de bibliotheek, de woonkamer. De studenten kunnen je vertellen hoe het is om in Vronesteyn je vorming en toerusting te krijgen en je bijvoorbeeld de studieboeken laten zien.

Om 14.00 uur wordt iedereen welkom geheten, daarna is er alle ruimte voor informatie en vragen in twee groepen: een voor de belangstellenden voor het priesterschap, de ander voor degene die meer willen weten over het diaconaat.

Vronesteyn is gemakkelijk met de trein te bereiken: vijf minuten lopen vanaf halte Voorburg-Leidschendam. Laat je weten dat je komt? (Wil je nu al meer weten, kijk dan op www.vronesteyn.nl.) Graag tot ziens!

Rector Walter Broeders

T: 070 – 3873804

E: w.broeders@bisdomrotterdam.nl

Adres: Park Vronesteyn 14, 2271 HS Voorburg

Dag van het Jodendom

Elk jaar in januari houdt de katholieke kerk in Nederland een ‘Dag van het Jodendom’. Het thema van de dag luidt dit jaar “Lernen”. Het woord ‘lernen’ betekent in het Nederlands ‘leren’. In de Joodse betekenis is leren een heilige bezigheid om de bijbel en de traditie van het Jodendom beter te leren begrijpen.

De Dag van het Jodendom wil kennis over het jodendom onder christenen bevorderen. Tevens wil dit initiatief het contact tussen joden en christenen stimuleren. Limburg kent een actieve werkgroep Katholieke Kerk en Jodendom. Deze organiseert diverse keren per jaar lezingen bijeenkomsten.

Verhoging bijdrage misintenties / tarieven

Binnen parochiefederatie Sint Franciscus, *tussen duin en tuin* zijn er enkele jaren geleden vaste tarieven vastgesteld voor huwelijken, speciale vieringen, uitvaarten, dopen en misintenties. Deze tarieven gelden voor alle parochies binnen onze federatie.

Na enkele jaren heeft het federatiebestuur besloten de bedragen met ingang van 01 januari 2019 vast te stellen op:

MISINTENTIES	€ 12,00	(richtlijn)
DOPEN	€ 52,50	(richtlijn)
HUWELIJK	Deze tarieven gelden ook voor huwelijken elders (buiten het federatiegebied).	
Doordeweeks	€ 375,00 *	
Zaterdag	€ 525,00 *	
JUBILEUM		
Aparte viering	€ 275,00 *	
Weekendviering	Vrije gift	
OVERLIJDEN		
Opbaren	€ 120,00	
Condoleren zonder avondwake	€ 225,00 *	
	€ 275,00 *	
Avondwake (gebruik kerk + koor)	€ 450,00 *	
Uitvaart (met voorganger + koor)		
Voorganger bij plechtigheid in aula crematorium/begraafplaats	€ 350,00	

* De bedragen zijn incl. de gebruikelijke kerkversiering, maar excl. o.a. de misboekjes

*Namens het federatiebestuur
Peter Zuidgeest, voorzitter*

58^e Kerstmeeting in verwarmde veilinghal

Op 26 december, 2^e Kerstdag, vindt in de hal van HZ Logistics, traditiegetrouw de Kerstmeeting plaats. Zo'n 1500 mensen komen bijeen voor een sfeervolle Kerstviering. Muziekvereniging Excelsior, kinderkoor Do Re Mi en interkerkelijk koor Les Sirènes verzorgen de muziek en zang. Een grote kerstboom met lichtjes en het kerstverhaal geven een fijne kerstbeleving. Iedereen is welkom.

De jaarlijks terugkerende Kerstmeeting, met het kerstverhaal, samenzang en saamhorigheid, is dé plek om kerstsfeer te ervaren. Ook voor niet-kerkgangers een bijzondere en fijne manier om Kerst te beleven.

Muziek, zang en verhalen

Het welkomstwoord bij deze 58^e editie wordt gesproken door de voorzitter van het Comité Interkerkelijke Kerstmeeting, Agnes van Ardenne. Kinderkoor Do Re Mi zorgt voor de vrolijke noot. Kinderen steken de kaarsen aan en zeggen een versje op. Muzikaal wordt de viering ondersteund door christelijke harmonievereniging Excelsior. Het interkerkelijk koor Les Sirènes zal mooie liederen ten gehore brengen. En verder is er een bijdrage van diaken Ronald Dits, Anne-Mieke Ridder en Janine Stolze. Na 75 minuten vol afwisseling van muziek, zang en verhalen, keer je met een fijn kerstgevoel terug naar huis en/of familie.

Uitnodiging

Tot ziens op 26 december, 2^e kerstdag, bij de Kerstmeeting, in de hal van HZ Logistics, op het voormalige veilingterrein Westerlee in De Lier (volg de wegwijzers). Aanvang: 10.00 uur. Bent u niet in de gelegenheid? Via WOS Radio is de meeting ook te beluisteren.

20 + C + M + B + 19

Inmiddels een echte traditie; nu voor het jaar: de huiszegen 2019. Op Driekoningen (Epifanie) wordt de huiszegen uitgedeeld.

De letters C, M, B staan niet alleen voor: Christus mansionem benedicat (Christus zegene dit huis), maar ook voor Caspar Melchior en Balthasar (Driekoningen!) en voor Cana, Magi, Baptisma (Epifanie - de eerste openbare optredens van Jezus – bruiloft, Wijzen uit het Oosten en Zijn doop). In een land als Oostenrijk gaat de Pastor langs de huizen van de parochie om de zegen met krijt op de huizen aan te brengen. Op Driekoningen ligt de zegen achter in de Kerk.

Gebed bij de huiszegen

Heer onze God aan u horen de tijd en de eeuwigheid.

Gij zijt de oorsprong van al wat geschapen is.

Wij wijden u dit jaar toe.

Moge het een jaar van genade zijn.

Wees steeds bij ons.

Zegen onze levens en onze woning.

Geef ons onderlinge liefde en laat ons ooit thuis komen bij u in de hemel,

Dat vragen wij door Christus onze Heer.

Week van Gebed 2019 zet het recht voor ogen

'Recht voor ogen' is deze keer het thema van de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 20 tot en met 27 januari. Het thema sluit aan bij de oproep om 'recht te zoeken' die in het Bijbelboek Deuteronomium (16, 10 -20) te vinden is.

Het thema is gekozen door de kerken in Indonesië. Zij vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor eenheid. In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht kan zorgen voor verdeeldheid. Terwijl de Indonesische samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door samenwerking en solidariteit. Deze thematiek sluit prachtig aan bij de jaarlijkse Week van Gebed voor de eenheid. In die week proberen we als gelovigen van verschillende christelijke kerken een stapje dichterbij elkaar te komen.

De woorden uit het Bijbelboek Deuteronomium – “Zoek het recht en niets dan het recht” – spreken krachtig in de situatie van de Indonesiërs. De tekst volgt op een hoofdstuk waar feesten het centrale thema zijn. God instrueert zijn volk iedereen bij het feest te betrekken: “Vier dan uitbundig feest, samen met uw zonen en dochters, uw slaven, uw slavinnen, en de Levieten, de vreemdelingen, de weduwen en de wezen die bij u in de stad wonen.” Deze opdracht geldt ook voor ons. Laten we niemand uitsluiten. Het zoeken van recht is daar onlosmakelijk aan verbonden. Dat mogen we elke dag voor ogen houden.

Kerkbalans 2019 komt eraan!

Voor iedereen is de kerk op een andere manier van andere waarde. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie en hebben daarom een financiële bijdrage nodig van hun leden om te kunnen bestaan. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. Het thema voor Actie Kerkbalans 2019 is 'Geef voor je kerk'. De actieperiode loopt van 19 januari tot en met 2 februari 2019.



De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans zijn al in volle gang. Het thema van de actie is dit jaar: 'Geef voor je kerk'. In januari ontvangt u een verzoek om bij te dragen. Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. Daarom vragen we elk jaar aan al onze parochianen om een bijdrage. Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder! De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze parochie. We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en nieuwe plannen maken.

Kringloop Wateringen – Kwintsheul

“De Goede Doelen Kringloop”

De Gorzen 5 – Zijstraat van het Guldeland

www.kringloopwateringenkwintsheul.nl

POELDIJK – Popkoor Fine Tuning uit Poeldijk zoekt enthousiaste zangers/zangeressen voor de jubileumeditie van de Westland Passion, welke voor de vijfde keer zal worden opgevoerd op Goede Vrijdag in de H. Bartholomeuskerk. Al vier jaar op rij is deze voorstelling een Paasbelevens voor jong en oud, en daarmee een daverend succes. Doe jij mee?

De afgelopen vier jaar was de H. Bartholomeuskerk op Goede Vrijdag afgeladen met naar schatting 800-1000 bezoekers. Popkoor Fine Tuning vertolkte er het eeuwenoude Paasverhaal in een modern, Westlands jasje: de Westland Passion. Door de jaren heen werd er steeds een eigen draai aan het stuk gegeven, door het verhaal te spelen vanuit het oogpunt van verschillende belangrijke personages uit het verhaal. Zo heeft Petrus het publiek meegenomen in zijn belevingswereld als beste vriend van Jezus en heeft moeder Maria laten zien wat de kruisiging van haar zoon met haar deed. Voor de vijfde Westland Passion wacht wederom een nieuwe, verrassende invalshoek.

Het verhaal wordt ieder jaar voor een groot deel verteld via (pop)muziek, zowel Nederlands- als Engelstalig, gezongen door het enthousiaste Popkoor. Het eigen combo maakt de muzikale beleving compleet. Muziek van onder anderen Bløf, Within Temptation, Justin Timberlake, Dotan, Evanescence, Avicii en Katy Perry is al voorbijgekomen de afgelopen jaren. En een nieuwe editie van de Westland Passion betekent uiteraard weer nieuwe muziek!

Deze zomer zijn de voorbereidingen al gestart voor de vijfde editie van de Westland Passion. Het script begint vorm te krijgen en er wordt druk gezocht naar passende songs. Vanaf half oktober begint Popkoor Fine Tuning met het instuderen van de muziek. Maar om deze jubileumeditie echt vorm te kunnen gaan geven, zijn er meer zangstemmen nodig!

Gemotiveerde zangers/zangeressen in de leeftijd van 18-40 jaar kunnen op projectbasis lid worden van Fine Tuning en zo meezingen in het koor. Door middel van vrijwillige audities onder de (project)leden wordt verder bepaald wie welke rol gaat spelen in het stuk.

Popkoor Fine Tuning repeteert op donderdagavond van 20.00 – 22.00 uur, in De Leuningjes in Poeldijk. Eens per twee weken is dirigent Marlous Tolhuisen aanwezig. Zij heeft veel ervaring als zang- en theatercoach, en leidt de hele productie.

Dus, ben je tussen de 18 en 40 jaar jong, zing je graag, en wil je meewerken aan de Westland Passion? Dan is Popkoor Fine Tuning op zoek naar jou! Bezoek de Facebookpagina en stuur een berichtje, of mail naar PopkoorFineTuning@gmail.com.

Vormselproject in Noord-West in volle gang

Zeventien vormelingen uit 's-Gravenzande, Kwintshuil, Poeldijk en Wateringen doen mee aan het Vormselproject ter voorbereiding van de toediening van het Vormsel op zaterdag 16 februari 2019. Half november hebben zij zich samen met de vormelingen van Monster gepresenteerd tijdens een jongerenviering in Wateringen.

Inmiddels zijn er al 6 van de 8 bijeenkomsten van het vormselproject "Vormselkracht" achter de rug. De bijeenkomsten worden geleid door pastoor Straathof of pastoraal werker Els Geelen met medewerking van ouders en werkgroepleden.

Naast de bijeenkomsten bezoeken we activiteiten van vrijwilligers die met elkaar proberen de wereld een beetje beter te maken voor een ander. In de herfstvakantie hebben we mee geholpen bij de Voedselbank Haaglanden. Een van de vormelingen heeft hiervan een verslagje gemaakt. In januari brengen we een bezoek aan de zusters van Charity in Rotterdam.

De vormselwerkgroepen..

LITURGIE

24 december - Nachtmis (Kleur: wit)

Het thema is: Verlicht

We lezen: Jesaja (, 1-3.5-6; Psalm 96; Titus 2, 11-24; Lucas 2, 1-4.



In het Evangelie horen we hoe het Licht in de wereld kwam. Onmiddellijk vindt er een grote verandering plaats. Het zijn de herders, de geminachten (ze konden immers zich niet aan de wet houden), die als eersten het grote nieuws horen en het Kind komen eren. Machtigen en regeerders zijn bij God dus niet altijd de eersten! Ook de eerste lezing spreekt over het Kind, dat de duisternis verbreekt met zijn Licht. Paulus zegt ons dat in Jezus, God de bron van het heil, zich aan ons vertoont. Terecht zingen we het in de psalm uit: "Heden is ons een Redder geboren."

25 december - Dagmis (Kleur: wit)

Het thema is: Gezien

We lezen: Jesaja 52, 7-10; Psalm 98; Hebréeën 1, 1-6; Johannes 1,1-18.

Het is misschien een moeilijk evangelie. In tegenstelling met de andere evangelisten, die de geboorte van Jezus als een verhaal brengen, behandelt Johannes het geboorteverhaal theologisch. De beginwoorden doen denken aan de eerste woorden van het boek Genesis. In dit Boek speelt het Woord van God een grote rol. In Jezus is het Woord van God levend geworden voor en in de wereld. De eerste lezing gebruikt het beeld van de vreugdebode en beschrijft de vreugde, die zijn boodschap brengt. De tweede lezing verbindt ons met het Evangelie. In Jezus is Gods Woord voor de wereld zichtbaar geworden. De Psalm zegt dan ook: "Geheel de aarde aanschouwde wat God voor ons deed. "

26 december - Heilige Stefanus (Kleur rood)

Het thema is: Volgen

We lezen: Handelingen 6, 8-10; 7, 54-60; Matteüs 10-17-22.

De viering van vandaag maakt ons duidelijk hoe de komst van de Verlosser ook tegenkrachten oproept en dat Jezus volgen pijn, lijden en zelfs de dood kan betekenen. De eerste lezing maakt ons dit zeer duidelijk. In het Evangelie horen we de waarschuwingen, die Jezus zijn volgelingen voorhoudt als Hij zegt wat de gevolgen daarvan kunnen zijn. In de psalm zeggen we dus: "Vetrouwvol leg ik mijn geest in uw handen, Heer."

30 december - Feest van de Heilige Familie (Kleur: wit)

Het thema is; Verbonden

We lezen: 1 Samuël 1, 20-22. 24-28; Psalm 84; 1 Johannes 3,1-2.21-24; Lucas 2, 41-52.

Het is Gods verlangen, dat we zorgdragen voor elkaar, we zijn immers allen zijn kinderen. Het evangelie toont ons de zorg van Jozef en Maria, maar ook het onbegrip over de rol die Jezus zal gaan vervullen. Ze aanvaarden echter zijn woorden, gaan er niet tegenin. De eerste lezing verhaalt ons de afgesmeekte geboorte van Samuël en daarmee zijn verbonden zijn met God zoals verder blijkt. De tweede lezing werkt de betekenis van het verbonden zijn met God verder uit. Verbonden zijn met God wordt in de Psalm uitgedrukt met de woorden: "Gelukkig zij, die wonen in uw huis, o Heer."

1 januari - Moederschap van Maria (Kleur: Wit)

Het thema is: Begroeten

We lezen: Numeri 6, 22-27; Psalm 67; Galaten 4, 4-7; Lucas 2, 16-21.

Het evangelie vertelt ons hoe de herders het Kind vonden en aan Maria en Jozef vertelden hoe het hun was meegedeeld. Ook vermeldt het, dat Jezus als joodse jongen op de achtste dag besneden werd en de naam Jezus kreeg. De eerste lezing leert ons hoe God Aäron van God vernam welke zegenwens hij over het volk moest uitspreken. Ook voor ons is het op de eerste dag van het nieuwe jaar een prachtige wens. De tweede lezing zegt ons: door Jezus zijn we zonen, kinderen van God geworden. Daarom kunnen we met de psalmist zeggen: "God, wees ons barmhartig".

5 en 6 januari - Openbaring des Heren (Kleur: wit)

Het thema is; Gezonden

We lezen: Jesaja 60, 1-6; Psalm 72; Efeziërs 3, 2-3a.5-6; Lucas 2, 1-12.

Het evangelie verhaalt ons van de zoektocht van de Wijzen uit het Oosten de koning der Joden. Zo komen ze bij Herodes die bang is, dat dit Kind een rivaal voor hem is en vraagt de Wijzen hem te berichten, als ze dit Kind gevonden hebben. Zijn kwade bedoelingen zijn duidelijk. Als ze het gevonden hebben, keren ze daarom langs een andere weg terug. Wil Lucas daarmee ook zeggen, dat het aanblik van het Kind een verandering in hun geest veroorzaakt? Lucas maakt ons met dit verhaal duidelijk, dat Het Licht, nu verschenen op aarde, niet voor één volk bestemd is, maar voor de

gehele wereld. De eerste lezing loopt vooruit op het evangelie: “Volkeren komen af op uw Licht, koningen op de dageraad van uw luister. “Met recht zeggen we in de Psalm: “Alle volkeren der aarde huldigen U, Heer. “Paulus zegt ons: in dit Kind zijn we allen erfgenamen en mededeelgenoten aan de belofte van het evangelie.

12 en 13 januari - Doop van de Heer (Kleur: wit)

Het thema is: Gegeven

We lezen: Jesaja 40, 1-5. 9-11; Psalm 104; Titus 2, 11-14.3, 4-7; Lucas 3, 15-16. 21-22.

Vandaag horen we hoe Jezus zich onder de mensen bevond, die zich door Johannes lieten dopen. Na zijn doop ging Jezus in gebed; tijdens dit gebed ervoer Jezus de komst van de Heilige Geest en zijn uitverkiezing door God. De eerste lezing is een bemoediging van het volk in ballingschap. Jesaja zegt: “Uw God is op komst.” Deze woorden worden waar in het evangelie. De Psalm is een Lofzang op God, die dit alles verricht. Paulus zegt Titus en dus ook ons, dat de goedheid en de liefde van God voor de mens met Jezus’ komst op aarde verschenen is.

19 en 20 januari - Tweede zondag door het jaar (Kleur: groen)

Het thema is: Beginnen

We lezen: Jesaja 62 1-5; Psalm 96; 1 Korintiërs 12, 4-11; Johannes 2, 1-12.

Nadat Johannes verhaalt van de roeping van enkele leerlingen, waaronder Andreas, beschrijft hij Jezus’ optreden tijdens een bruiloft in Kana. Wijn is bij deze joodse plechtigheid belangrijk; bruid en bruidegom geven elkaar als teken van hun verbond wijn te drinken. Dit huwelijksverbond verwijst naar het verbond van God met ons. Ook dit verbond is onverbrekkelijk. Tevens doet dit verhaal Jezus zorgende liefde uitkomen. Hij is hierin een beeld van zijn Vader. In de teksten van de Schrift wordt het Godsverbond altijd vergeleken met een huwelijk. Zie de versregel uit de eerste lezing: “Gij zult niet heten de verlatene, maar mijn welbehagen, mijn gehuwde.” De Psalm is een lofzang op Gods goedheid. In de gemeente van Korinte waren net als nu veel vrijwilligers aan het werk, dat mag geen verdeeldheid teweegbrengen zegt Paulus, want allen werken krachtens de hulp van dezelfde Geest.

26 en 27 januari - Derde zondag door het jaar (Kleur: groen)

Het thema is: Dit is de zending

We lezen: Nehemia 8, 2-4a.5-6.8-10; psalm 19; 1 Korintiërs 12, - 14.27; Lucas 1, 1-4; 4, 14-21.

Vandaag horen we in het evangelie hoe Jezus in de synagoge van Nazareth voorlas uit de boekrol van Jesaja. Elke joodse man had het recht om uit de Schrift voor te lezen, dus niemand zal hiervan opgekeken hebben. De tekst die Jezus koos was echter veelzeggend: Hij openbaarde hiermee zijn zending, zijn opdracht. De eerste lezing beschrijft de terugkeer uit de ballingschap in de herbouwde tempel. De Psalm spreekt van de vreugde en de rijkdom, die Gods Woord ons schenkt. In het vervolg op de brief van vorige week betoogt Paulus, dat het verschil in gaven van de Geest niet tot onenigheid mag leiden. Allen tezamen vormen één lichaam: het Lichaam van Christus.

		St. Andreas		St. Jan de Doper		St. Joseph
Kerstavond Ma 24-12	19.00	Woord- en Communieviering met Andreasbengels Voorganger diaken W. Burgering	19.30	Eucharistieviering met muzikale begeleiding	18.00	Gezinsviering met muzikale begeleiding van Dennis Chafia Voorganger pastor M. Straathof
	22.00	Eucharistieviering met Esperanca Voorganger pastor M. Straathof	22.00	Eucharistieviering met Rejoice Voorganger pastor M. Straathof	22.00	Woord- en Communieviering met Corbulo Voorganger diaken W. Burgering
Eerste Kerstdag Di 25-12	9.30	Eucharistieviering met Andreaskoor Voorganger pastor M. Straathof	11.00	Eucharistieviering met Jubilate Deo Voorganger pastor Straathof		
Tweede Kerstdag Wo 26-12		Regionale viering in de St Joseph		Regionale viering in de St Joseph	10.00	Eucharistieviering met Beatween Voorganger pastor M. Straathof
Zo 30-12	9.30	Woord- en Communieviering met cantor Voorganger dhr. R. van der Knaap	9.30	Eucharistieviering met cantor Voorganger pastor M. Straathof	11.00	Eucharistieviering met Jubilate Deo Voorganger pastor M. Straathof
Ma 31-12		Regionale viering in de St Joseph		Regionale viering in de St Joseph	19.00	Eucharistieviering met Rejoice Voorganger pastor B. Lansbergen
Di 01-01	11.00	Eucharistieviering met Andreaskoor Voorganger pastor M. Straathof	9.30	Eucharistieviering met Jubilate Deo Voorganger pastor M. Straathof		
Za 05-01	19.00	Woord- en Communieviering - Corbulo Voorganger diaken W. Burgering				
Zo 06-01	9.30	Eucharistieviering Andreaskoor Voorganger pastor M. Straathof	9.30	Woord- en Communieviering Jubilate Deo Heren Voorganger diaken W. Burgering	11.00	Eucharistieviering Jubilate Deo Dames Voorganger pastor M. Straathof
Za 12-01			19.00	Woord- en Gebedsviering - Corbulo Voorganger pastor M. Straathof Taizéviering		
Zo 13-01	9.30	Eucharistieviering Cantor Voorganger pastor M. Straathof	9.30	Woord- en Communieviering Jubilate Deo Voorganger VOLP	11.00	Eucharistieviering Beatween Voorganger pastor M. Straathof
Za 19-01			19.00	Woord- en Communieviering - Rejoice Voorganger Mw. Geelen p.w.		
Zo 20-01	9.30	Woord- en Communieviering Andreaskoor Voorganger VOLP	9.30	Eucharistieviering Voorganger pastor M. Kwee	11.00	Eucharistieviering Voorganger pastor M. Kwee
Za 26-01					19.00	Woord- en Communieviering - Corbulo Voorganger diaken W. Burgering
Zo 27-01	9.30	Woord- en Communieviering Esperanca Voorganger diaken W. Burgering	9.30	Eucharistieviering met Rejoice Presentatie Communicanten Voorganger pastor M. Straathof	11.00	Eucharistieviering Presentatie Communicanten Voorganger pastor M. Straathof

Vieringen in de week

St. Andreas

Elke donderdag om 09.00 uur

St. Jan de Doper

Elke dinsdag om 09.00 uur

St. Joseph:

Elke vrijdag om 09.00 uur, in de dagkapel

Iedere 1^{ste} vrijdag van de maand van 13.30 – 15.30 uur
aanbidding in de dagkapel

Iedere laatste woensdag van de maand om 20.00 uur
oecumenische viering van de Gebedsgroep in de kerk en
gedurende de wintermaanden in de vergaderkamer.

Vieringen in de kapel van de Ark

Wo 19-12	19.00 uur	Oecumenisch avondgebed	
Za 22-12	10.00 uur	Eucharistieviering	pastor M. Straathof
Di 25-12	10.00 uur	Woord- en communieviering	p.w. P. Mantelaers
Za 29-12	10.00 uur	Woord- en communieviering	dhr. Ch. Groot
Za 05-01	10.00 uur	Woord- en communieviering	p.w. P. Mantelaers
Za 12-01	10.00 uur	Woord- en communieviering	dhr. N. Meijer
Wo 16-01	19.00 uur	Oecumenisch avondgebed	
Za 19-01	10.00 uur	Eucharistieviering	pastor M. Straathof
Za 26-01	10.00 uur	Woord- en communieviering	dhr. Ch. Groot

Uit de parochieagenda's

St. Andreas

Ma 14-01	19.30 uur	Contactpersonen
	19.30 uur	Parochiebestuur



St. Jan de Doper

Za 29-12	14.00 uur -	16.00 uur	Kerk open
Do 03-01	19.30 uur		Kaartavond
Za 05-01	14.00 uur -	16.00 uur	Kerk open
Di 08-01	19.30 uur		Pastoraatsgroep
Za 12-01	14.00 uur -	16.00 uur	Kerk open
Di 15-01	20.00 uur		Parochiebestuur
Vr 18-01	14.00 uur -	16.00 uur	Bijbellezen
Za 19-01	14.00 uur -	16.00 uur	Kerk open
Za 26-01	14.00 uur -	16.00 uur	Kerk open

St. Joseph

Zo 06-01	12.00 uur	Nieuwjaarsreceptie na de viering van 11.00 uur
Zo 27-01	20.00 uur	Filmavond in de parochiezaal over paus Johannes Paulus II
Ma 21-01	19.30 uur	Kaartavond in de parochiezaal
Do 31-01	18.00 uur	Kennismaking Vormelingen / Corbulo parochiezaal

Regionale agenda

- Ma 14-01 19.15 uur - 20.45 uur; 7^e Jongerenbijeenkomst Heilig Vormsel
Pastorie H. Bartholomeusparochie, Voorstraat 111, Poeldijk
- Wo 23-01 20.00 uur - 21.00 uur; 2^e Ouderbijeenkomst Heilig Vormsel
Basisschool de Zeester, Kloosterlaan 4, Monster
- Do 31-01 18.00 uur - 21.15 uur; Oefenen Vormselviering en kennismaking met
gezamenlijke maaltijd met jongerenkoor Corbulo
Parochiezaal St. Josephparochie, Dr. Schaepmanstraat 12,
Wateringen
- Ma 04-02 19.15 uur - 20.45 uur; 8^e Jongerenbijeenkomst Heilig Vormsel
Pastorie H. Bartholomeusparochie, Voorstraat 111, Poeldijk

Koffiedrinken

St. Andreas

Elke donderdag na de viering van 09.00 uur

St. Jan de Doper

Elke dinsdag na de viering van 09.00 uur

Elke tweede en vierde zondag van de maand

St. Joseph

Elke vrijdag na de viering van 09.00 uur

Elke laatste zondag van de maand



Schoonmaak

St. Jan de Doper

Week 3

Groep 4

St. Joseph

Week 3

Jan van Paasen en Ed van Mil - kant sacristie

Week 4

Ton en Juliana Eijken - kant dagkapel

En andere vrijwilligers voor grote schoonmaak

Uw gebed wordt gevraagd

St. Andreas

Ma 24-12 19.00 uur
22.00 uur

Voor alle parochianen van de St. Andreas

Ouders Wagemakers en Corrie

Harrie Flaton

Sjaak Volkering

Mirlanda Volkering

Koos Enthoven – Riet Enthoven- Damen en overleden
familie



Leo Jansen en ouders Jansen- Groenewegen
en de Ruijt- van der Haar
Wim van Steekelenburg b.g.v. zijn geboortedag
Di 25-12 Arie Ammerlaan
Henk en Ploon van Gaalen – Olsthoorn
Voor onze dochter Jacqueline van Koppen
Gera Kester – van den Berg
Kees van Adrichem
Wim Schulte en overleden familie Schulte – Groenewegen
Frans Zwinkels en zegen over het gezin
Jeanne Groot – van Steekelenburg b.g.v. haar sterfdag
Overleden ouders Helleman – Vis
Overleden ouders van Etten-Tetteroo en voor Joke en Hans
Zo 30-12 Voor alle zieken, thuis en in het ziekenhuis en allen die hen
verzorgen
Zo 13-01 Ploon van Gaalen – Olsthoorn b.g.v. haar geboortedag
Arthur van der Voort b.g.v. zijn geboortedag
Do 24-01 09.00 uur Co en Jo Smeets
Zo 27-01 09.30 uur Henk en Ploon van Gaalen - Olsthoorn

St. Jan de Doper

Ma 24-12 22.00 uur Berry Krijger
Cor van Paassen
Ineke Duyvesteijn-vd Lans
Hans den Reijer
Di 25-12 11.00 uur Hans Suijker
Koos en Anna Schrader- de Bruin en zoon Peter
Cok van Mil
Jan van Adrichem
Wim van Leeuwen
Wim Schrader
Riet en Antoon van Rutte-van Gaalen
Theo van der Zande t.g.v. geboortedag
Leo Helderman
Jan van Adrichem
Zo 30-12 09.30 uur Aad van Meurs
Steven Hoogendoorn
Zo 06-01 09.30 uur Koos en Anna Schrader-de Bruin en zoon Peter
Aad van Meurs
Za 12-01 19.00 uur Arjan van der Goes en overleden familieleden
Frans Duijvestijn
Zo 13-01 09.30 uur Theo van der Zande t.g.v. sterfdag
Aad van Meurs
Nico Bouwmeester

			Leo Arkesteijn
			Corry Droog – Scholters t.g.v. haar sterfdag en Jan Droog
Za	19-01	19.00 uur	Bert en Cis Bom- van Zon
Zo	20-01	09.30 uur	Aad van Meurs
			Cok van Mil
Zo	27-01	09.30 uur	Aad van Meurs
<u>St. Joseph</u>			
Ma	24-12	22.00 uur	de heer C. v. Aarssen
			Gerda Hertsig- van Gessel
			Leny v.d. Hoeven-Zwinkels
			Francien Jetten-de Groot
			Voor levende en overleden familie
			Gerard Hendriks
			Maria van Loon-Helmers
			Henk van Loon
			Riet van Loon-Knippling
			Leen Kwakkenbos
			C. Aarsen
Wo	26-12	10.00 uur	Ineke Duijndam-van Beek
			Leny v.d. Hoeven-Zwinkels
			Corrie Persoon van der Beek
			Gerda Hertsig- van Gessel
			C. Aarsen
Zo	30-12	11.00 uur	Gerda Hertsig-van Gessel
			Voor levende en overleden familie
Zo	20-01	11.00 uur	Uit dankbaarheid voor een 59-jarig huwelijk
Za	26-01	19.00 uur	voor levende en overleden familie
Zo	27-01	11.00 uur	voor overleden dochter Leny
			en overleden familie Schrader en familie Witte

ALGEMEEN NIEUWS VERVOLG

Vormselgroep uitstapje naar de voedselbank

Ik vond dit uitstapje naar de voedselbank heel leuk gezellig en leerzaam. Ik ga nu vertellen waarom:

Het begin van het uitstapje vooral leerzaam we hadden het over waar de bussen met de kratten met voedsel heen gaan en naar wie, dat er heel veel voedsel was en dat veel mensen het nodig hadden. Ook hoorde ik dat een gezin altijd evenveel kreeg dus was je alleen kreeg je evenveel als een gezin van 5! Ook hadden we het erover dat mensen het niet ophaalden en bij de deur bezorgd kregen. En dat deze mensen niks konden kiezen. Het voedsel was een aanvulling en de mensen moesten nog wel gewoon boodschappen doen.

Toen gingen we aan de slag en per tweetal theezakjes uit een grote doos in plastic zakjes doen. Eerst was het best lastig een duerde het lang, maar als je het door had ging het als een trein. We hadden zelfs een taakverdeling. Ik deed de kartonnen plankjes in de bak en Joshua de plastic zak, ook werkten we beiden naar elkaar toe zodat we niet elkaar voor de voeten liepen.

Daarna hadden we pauze en aten we wat lekkers. Maar wel snel weer door. Toen gingen we samenwerken met Teun. We hadden een bak onder ons en probeerde er zoveel mogelijk gevulde zakjes in te doen zonder dat iemand hem zag. Toen zat de bak tot de nok vol en had de degene die de zakjes moest tellen een taakje.

Daarna stopten we en begonnen we een tour door de loods. De meneer vertelde wie alles had gedoneerd en Joshua en ik zagen oranje chocomel (eerst dachten we dat het sinaasappelsap was maar hij zat tussen de chocomel en had het chocomel etiket). Toen gingen we naar huis en was het voorbij. *Nando*

NIEUWS VAN DE ST. ANDREAS

Kerstviering

Op 24 december om 19.00 uur is er een kerstviering in de Andreaskerk in Kwintsheul. Het thema van de viering is: "Samen zijn". Een viering door en voor kinderen. Deze viering is mede gemaakt door: Tim v.d. K., Freek, Tim H., Sophie, Louise, Eva.

Vaders, moeders, kinderen, opa's, oma's, ooms en tantes, iedereen is van harte welkom.

Musical in de St. Andreas

De Andreasbengels i.s.m. het duo Komfort en Joy (o.a. Koos Sekrève) treden voor u op in een musical. Met muziek uit het mooie Westland.

Het verhaal:

In een parodie op de Sound of Music wordt het verhaal gezongen en gespeeld van tuinder Antoon Zwinkels van "Kwekerij de Druiventrap" uit Kwintsheul en zijn kinderen.

Als zijn vrouw en moeder van de kinderen na lang ziekbed overlijdt, besluit Toon de Alpe d'Huez te gaan beklimmen en zoekt voor die periode een oppas voor zijn kinderen. Die vindt hij bij het klooster van Monster in de persoon van Maria van Steekelenburg. Beleef het overbekende verhaal opnieuw, in een Westlands jasje gegoten en zing mee met de liedjes zoals: Blaadjes van Rozen, Do-Re-Mi en Edelweiss, in deze productie omgetoverd tot "Madelief".

Op Vrijdag 18 januari, aanvang 19.00 uur

St. Andreaskerk is open om 18.30 uur, duur 45 minuten.

De toegang is gratis maar wij stellen een vrijwillige bijdrage (na afloop) op prijs om in de onkosten te kunnen voorzien.!!

Zalig Kerstfeest en een gezegend en gezond 2019

Geachte parochianen, het jaar 2018 loopt ten einde, voor de St. Andreaskerk was het een jaar vol hoogtepunten.

Het 125 jarig feest van 30 september en alle feesten hier omheen, zoals een beëdiging van Walter Burgering, de tuinconcerten, de opening van het monumenten weekend en de vieringen van het Franciscusfeest. Dit alles heeft het feestjaar compleet gemaakt.

Het bestuur wil alle vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun inzet van het afgelopen jaar. Wij kunnen niemand missen, en zouden het liefst een aantal personen erbij hebben. Er is altijd wat te doen, voor iedere discipline.

Daarnaast willen we zo min mogelijk dubbele taken neerleggen bij één persoon. Heeft u tijd, heeft u zin, en wilt u zich inzetten voor onze mooie kerk en kerkgemeenschap, meld u zich aan bij het secretariaat. Namens het parochiebestuur wil ik u allen een Zalig Kerstfeest wensen en een gezegend en gezond weerzien in 2019.

*Namens het parochiebestuur van de St. Andreas,
Ab van Marrewijk (vice-voorzitter)*

NIEUWS VAN DE ST. JAN DE DOPER

SCHENK EEN TOEKOMST: KERSTCOLLECTE 2018

De kerstcollecte is deze Kerst bestemd voor de HCR- stichting hulpverlening door Christenen in Roemenië. Het thema is "Schenk een toekomst". De laatste statistiek over de armoede in Roemenië, laat een slecht beeld zien. Meer dan 1/3 van de bevolking kan nauwelijks of niet rondkomen.

Dat zijn vier op de tien Roemenen. Het meest dramatische is dat de helft hiervan de jonge bevolking betreft. Er wordt wel gezegd dat Roemenië een land is waar zelfs werken je niet uit de armoede helpt. We zien het maar al te vaak dat ouders werken, en zo slechts weinig verdienen (vaak zwart), dat ze met moeite voor hun kinderen kunnen zorgen. Ze maken vaak lange werkdagen, terwijl de inkomsten zeer gering zijn. De regering 'juicht' over een geweldige economische groei.

Helaas ligt de werkelijkheid iets anders. Dat merken we elke dag. Gezinnen die bij ons terecht komen en zelf niet meer verder kunnen. **Gezinnen die uw en onze hulp dringend nodig hebben om weer zelfstandig aan de slag te kunnen gaan.** Dat is het doel: de gezinnen zo te helpen dat ze op een zo kort mogelijke termijn zelf weer verder kunnen. Al jaren doen we dat met maatschappelijk werkers, psychologen, een jurist en een pastoraal medewerker: een team dat om zo'n gezin heen staat en de beste oplossingen probeert te vinden.

We zijn hiermee een voorbeeld voor andere organisaties, en niet alleen in Roemenië. Eerst ging men voor uitdelen van voedselpakketten en kleding, nu wordt ons concept regelmatig overgenomen. Soms is volhouden echt de moeite waard. **Uw bijdrage kan de toekomst van een gezin veranderen! Meer informatie over deze stichting www.stichtinghcr.nl** en hun IBAN nummer.

Zing jij met ons mee in het Kerstkinderkoor??

Op **kerstavond**, 24 december, vieren we met elkaar de geboorte van Jezus. Natuurlijk gaan we veel kerstliedjes zingen in deze viering. Met heel veel kinderen samen willen we speciaal voor deze kerstviering een Kerstkinderkoor vormen. Doe **jij** met ons mee??

- * Oefenen met het koor: zaterdag 22 december om 10.30 uur in het parochiehuis naast de kerk
- * Oefenen voorgaand aan de viering: 24 december 18.45 - 19.15 uur in het parochiehuis naast de kerk
- * Kerstviering: 24 december 19.30 - 20.30 uur in de St. Jan de Doper kerk

Als je niet kan komen oefenen op zaterdag 22 december, dan kan je toch meedoen op 24 december als je alle bekende kerstliedjes al kan meezingen. Het is wel leuk (en nuttig) als er op zaterdag zoveel mogelijk kinderen komen oefenen!

Doopviering

Op zondag 30 december tijdens de viering van 09.30 uur zal Ximena van den Brule, het sacrament van het Doopsel ontvangen.

Voortgang fusie van de parochies St. Joseph en de St. Jan de Doper.

De officiële bevestiging is nog niet binnen maar, diverse signalen dat de fusie tussen de beide parochiebesturen per 1 januari 2019 gestalte krijgt, zijn positief. De bestuurlijke voorbereidingen zijn in volle gang. De huidige bestuursleden van de twee parochiebesturen zijn voorgedragen om samen het nieuwe bestuur vorm te geven. Voorts wordt voluit gewerkt aan de integratie van de financiële en boekhoudkundige administratie, wat op zich al een hele klus is. We zijn ook nog in afwachting van de nieuwe naam van de nieuw te vormen parochie, een besluit dat de goedkeuring behoeft van de bisschop.

We willen het samengaan van de parochiebesturen natuurlijk starten met een feestelijke viering met beide gemeenschappen waarbij de bisschop en onze pastores in voor zullen gaan. Naar een passende datum wordt momenteel gezocht.

Om elkaar beter (en anders) te leren kennen, zijn tijdens een bijzondere kookworkshop de gezamenlijke besturen, de secretariaten en pastores met elkaar een avond flink aan het koken geslagen. Op de website van RKWestland.nl staan diverse foto's van de workshop. U kunt daar zien dat het de onderlinge band heeft verstrekt en brandstof gaf voor allerlei nieuwe ideeën hoe we de toekomst van en katholiek Wateringen vorm en inhoud kunnen gaan geven. We hopen u spoedig meer te kunnen melden.

Jos Raaphorst en Guus Wouters

Van de bestuurstafel

Zoals u elders kan lezen wordt de agenda van het bestuur voor een belangrijk deel bepaald door de aanstaande fusie met de St. Joseph. De werkzaamheden liggen op schema en de verwachtingen zijn positief.

De brandweer Wateringen (voor een belangrijk deel bestaande uit een grote groep vrijwilligers) heeft 2 weken geleden een grote oefening gehouden in de St. Jan op verzoek van het bestuur. Het was al weer even geleden en het is verstandig op gezette tijden een dergelijke oefening te herhalen. Met 3 brandweerauto's werd uitgerukt waaronder, een wagen uit de Lier omdat, het een zogenaamde midden brand betrof. Een als brandweer man verklede Monnik die de brand had gemeld gaf wel aan met welke serieusheid de oefening werd gedaan. Na anderhalf uur klonk het sein "brandmeester" en kon worden teruggekeken op een geslaagde oefening.

Guus Wouters

Kaartavond

Op donderdag 3 januari om 19.30 uur is de eerste kaartavond van 2019. Van harte welkom!

Nieuwjaarsreceptie

Na de viering op zondag 6 januari drinken we met elkaar koffie/thee in het Parochiehuis en toasten we op het nieuwe jaar 2019. U bent allen van harte welkom.

Bijbellezen

Een keer in de maand is er op vrijdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur bijbellezen in het parochiehuis van de Sint Jan. Op vrijdag 18 januari gaat het over de tekst 1 Koningen 21, de wijngaard van Nabot.

Riet Klemann

Voorstellen 1^e communicanten

Op zondag 27 januari om 09.30 uur is de voorstellingsviering van onze communicanten van 2019. U bent van harte uitgenodigd om deze viering bij te wonen. Op 12 mei is de viering van de Eerste Heilige communie

Open Huis

Na de viering van 09.00 uur op dinsdagochtend is er gelegenheid koffie te drinken, maar ook te handwerken, dit gezamenlijk of met uw eigen handwerk. Ook kan er als u dit wilt een spel gespeeld worden.

Kent u soms mensen(ouderen), die dit misschien graag willen, maar hier niet van op de hoogte zijn?

Laat het hen of ons weten. Halen en brengen hoort ook tot de mogelijkheden.

Belt u naar het secretariaat 0174-292316

Gerarduskalender en Postzegels

Op het secretariaat en op zaterdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur(kerk open) is de Gerardus kalender voor 2019 weer te koop voor € 7,25. Ook kunt u postzegels met de afbeelding van de Sint Jan kerk kopen voor €10. U kunt terecht op het secretariaat op maandag en vrijdagochtend van 9.30 uur tot 11.30 uur

NIEUWS VAN DE ST. JOSEPH

Bijzondere vieringen

Wo 19-12	18.15 uur	Kerstviering de Hofvilla
Vr 22-12	09.15 uur	Kerstviering Mariaschool
Zo 27-01	11.00 uur	presentatieviering Communicantjes

Vrijdagochtendviering 22 december

Op vrijdag 22 december is de ochtendviering in de vergaderkamer in verband met de kerstviering van de Mariaschool in de kerk.

Nieuwjaarsreceptie

Op 6 januari, na de viering van 11 uur is er nieuwjaarsreceptie in de parochiezaal; na de koffie zullen we proosten op het nieuw jaar.

Kaartavond

Op maandag 21 januari is de maandelijkse kaartavond in de parochiezaal. Aanvang 19.30 uur; zaal open 19.00 uur.

Presentatieviering communicantjes

Op zondag 27 januari is de presentatieviering van de communicantjes om 11.00 uur.

Filmavonden

De eerstvolgende filmavond is op 27 januari. De overige filmavonden zijn op: 24 februari, 24 maart en 5 mei 2019.

Opbrengst collecte PCI

De opbrengst van de collecte voor de PCI op 25 november heeft € 111,15 opgebracht.

Bloemetje van de maand

Iedere laatste zondag van de maand geven we een bloemetje aan één van onze parochianen die een steuntje in de rug kan gebruiken of die het verdient om in het zonnetje te worden gezet. Dit is niet altijd bekend bij bestuur of secretariaat. Mocht u in uw omgeving iemand weten die dit toekomt, wilt u dit dan melden bij het secretariaat tel.: 0174-292197.

Vrijwilligers

Natuurlijk blijven we op zoek naar vrijwilligers. We zijn nog steeds op zoek naar een kosten en bezorgers voor het parochieblad zijn ook altijd welkom.

Aanbidding op iedere eerste vrijdag van de maand

Iedere eerste vrijdag van de maand is er in de dagkapel van de St. Josephkerk aanbidding (ingang Dr. Schaepmanstraat). Tussen 13.30 uur en 15.30 uur kunt u gerust even binnen lopen.

Viering Gebedsgroep

Iedere laatste woensdag van de maand is er een viering van de gebedsgroep. Aanvang 20.00 uur.

Dank je wel vrijwilligers!

Vele handen maken licht werk. Hoe meer zielen hoe meer vreugd. Twee spreekwoorden die van toepassing zijn op onze vrijwilligers. Ze zijn onmisbaar voor een vitale kerkgemeenschap. De St Joseph mag zich gelukkig prijzen met zoveel mensen die zich vrijwillig inzetten en zo zorgen dat we ons geloof kunnen vieren en in praktijk kunnen brengen.

Nu onze St Josephkerk letterlijk op de drempel staat om deel uit te maken van een nieuwe parochie, wil ik namens het parochiebestuur deze vrijwilligers van harte bedanken voor hun inzet. Zij voelen als echte Josephisten haarfijn aan dat vrijwillig niet vrijblijvend is.

Jos Raaphorst vicevoorzitter

De redactie van “Drie-in-Een” wenst U allen een Zalig Kerstfeest en een Gezegend Nieuwjaar toe!

*Hans Smeele,
Hannie van der Valk,
Marja van Steekelenburg,
Lia Beekman,
Lida van der Knaap,
Niek Duynisveld,
Peter Zwinkels*





Regio Noord: St. Jan de Doper te Wieringen
St. Andreas te Kwintshuul
St. Joseph te Wieringen
Parochiesecretariaten zie pagina 2

Regiopastores: pastor M.Th.J. Straathof
Harry Hoekstraat 39, 2291 SL Wieringen
☎ 0174-270378 ✉ straathof@rkwestland.nl

diaken C.W. Burgering
p/a Herenstraat 162, 2291 BL Wieringen
☎ 06 29 56 28 65 ✉ burgering@rkwestland.nl

Overige leden van het pastoraal team:

pastoor/moderator J.C.M. Steenvoorden
☎ 0174-624536 ✉ steenvoorden@rkwestland.nl

pastor I.M. Kwee
☎ 0174-764338 ✉ kwee@rkwestland.nl

pastor G.Th.J. Lansbergen
☎ 010-7613741 ✉ lansbergen@rkwestland.nl

diaken R.H. Dits
☎ 06 16 82 22 67 ✉ dits@rkwestland.nl

pastoraal werkster E.M. Geelen
☎ 06 36 28 69 52 ✉ geelen@rkwestland.nl

Federatiesecretariaat:

mw. M. de Jong
Dijkstraat 25, 2675 AV Honselersdijk
Bereikbaar: ☎ 06 5147 7580 / ✉ info@rkwestland.nl
Aanwezig: maandag t/m donderdag van 09.00-14.00 uur

Het federatiesecretariaat kunt u ook buiten deze tijden bellen voor het melden van een overlijden of in dringende gevallen wanneer u een priester nodig heeft.

Website: rkwestland.nl Kopij voor de website: website@rkwestland.nl

Voor een persoonlijk gesprek kunt u contact opnemen met uw regiopastores en voor overige vragen of bijv. het opgeven van gebedsintenties, aanvragen voor dopen of huwelijk kunt u terecht bij uw parochiesecretariaat.