

# 13 in DRIE IN ÉÉN



Nieuws uit de parochies

St. Andreas, St. Jan de Doper, St. Joseph

13<sup>e</sup> jaargang nummer 11

December 2018 - Advent



De elf RK parochies van het Westland en  
Hoek van Holland vormen samen  
parochiefederatie Sint Franciscus, *tussen duin en tuin*

## St. Andreasparochie

Kerkstraat 20  
2295 LG KWINTSHEUL  
e-mail: [andreas@rkwestland.nl](mailto:andreas@rkwestland.nl)

Secretariaat: 0174 - 29 22 16  
Openingstijden: dinsdag en vrijdag van 09.30 – 11.00 uur  
Kerkbestuur: NL 91 RABO 0126 5068 84  
Kerkebalans: NL 06 RABO 0126 5002 66



## St. Jan de Doperparochie

Herenstraat 162  
2291 BL WATERINGEN  
e-mail: [jandedoper@rkwestland.nl](mailto:jandedoper@rkwestland.nl)

Secretariaat: 0174 - 29 23 16  
Openingstijden: maandag / woensdag en vrijdag van 9.30 – 11.30 uur  
RK Parochie St. Jan de Doper:  
NL 70 RABO 0156 6114 06 en NL 97 INGB 0000 3652 25  
Kerkebalans: NL 62 RABO 0156 6909 93 en NL 64 INGB 0000 2720 20



## St. Josephparochie

Harry Hoekstraat 37  
2291 SL WATERINGEN  
e-mail: [joseph@rkwestland.nl](mailto:joseph@rkwestland.nl)

Secretariaat: 0174 - 29 21 97  
Openingstijden: maandag / woensdag en vrijdag van 10.00 – 12.00 uur  
Kerkbestuur: NL 48 RABO 0156 6114 14  
Kerkebalans: NL 94 RABO 0156 6939 09



## Parochiële Caritas Instelling (P.C.I.)

De P.C.I. kan een rol vervullen bij parochianen die in financiële nood verkeren. De contactpersonen zijn:

St. Andreasparochie:	Ineke van der Valk	0174 – 62 75 63
St. Jan de Doperparochie:	Cok van Steekelenburg	0174 – 29 21 84
St. Josephparochie:	Afra Vollering	0174 – 76 49 49

## Kopij “DRIE in EEN”

Kopij inleveren: [redactiedrieineen@rkwestland.nl](mailto:redactiedrieineen@rkwestland.nl) of in de brievenbus van het secretariaat van uw parochie o.v.v. “kopij 3in1” vóór **9 december 2018**.

De volgende uitgave is nr. 1, Kerst + januari 2019.

*De redactie behoudt zich het recht voor kopij in te korten, aan te passen of te weigeren. Ingezonden kopij die te laat binnenkomt bij de redactie zal, indien mogelijk, bewaard blijven voor het volgende parochieblad.*

## PASTORAAL WOORD

### Op weg naar Kerst

Zondag 2 december is het de eerste zondag van de Advent. Het nieuwe kerkelijk jaar (jaar C) begint dan. We gaan lezen uit het Evangelie van Lucas. Overigens is Lucas de enige evangelist die het kerstverhaal heeft geschreven.

Wat is Advent? Advent is de tijd van voorbereiding op het Kerstfeest; de tijd waarin de geboorte van Jezus wordt herdacht en Zijn wederkomst wordt verwacht. De Advent is een periode van inkeer en gebed. We hebben verwachtingsvol toegeleefd naar het Kerstfeest, opdat Jezus, Emanuel God-met-ons, ook in ieders eigen leven geboren mag worden. De voorgangers dragen in de liturgie de kleur paars. Deze kleur staat voor bezinning, boete en inkeer.

Begin november hebben de werkgroepen kinderwoorddienst gekeken hoe zij dit jaar invulling kunnen geven aan de zondagen van de Advent. In de St. Joseph te Wateringen, St. Adrianus te Naaldwijk, O.L. Vrouw van Goeden Raad te Honselersdijk en H. Egbertus te Hoek van Holland zijn er kinderwoorddiensten. De kinderen gaan tijdens de viering luisteren naar de verhalen uit de Bijbel en maken een knutselwerkje. Zij versieren o.a. een jampotje waarin een waxinelichtje kan branden of een versiersel om in de kerstboom te hangen. Op deze manier kijken zij uit naar Kerst.

Dit jaar zal voor mij Kerst wellicht anders zijn dan andere jaren. Van 14 t/m 21 november was de Westlandse Bedevaart naar het Heilige Land en hebben wij door de steden gelopen waar de evangelisten over schrijven. Wij hebben o.a. de weg afgelegd die Maria en Jozef zijn gegaan. Vanuit Nazareth gingen wij per bus naar Bethlehem. Heel anders dan meer dan 2000 jaar geleden. Toen reisden ze per ezel. Als ik niet helemaal meer weet vanwaar ze vertrokken (Nazareth of Betlehem) en naar welke stad ze moesten reizen voor de volkstelling, dan zing ik zacht het bekende kerstliedje: Maria die zouden naar Betlehem gaan. In de Catharinakerk van Betlehem vierden wij de eucharistie met alle 450 pelgrims uit Nederland. We lazen de lezingen uit de Kerstnacht en zongen de bekende kerstliederen.

Bij het schrijven van dit pastoraal woord is het nog november. De ervaringen opgedaan in het Heilige Land zal ik zeker nog vertellen in de vieringen waarin ik in december mag voorgaan.

In die maand zijn er ook lessen op de basisscholen in regio west. Het lijkt mij heel mooi om vanuit de indrukken opgedaan in het Heilige Land de kinderen te vertellen over het Kerstverhaal.

Waarom vieren wij Kerst? En wat vieren wij dan? We vieren de geboorte van een kind. Een kind dat voor ons is geboren om ons redding te brengen. Een kind waarvan wij al weten dat het voor ons zal lijden en sterven met Pasen.

In de kerk zijn er diverse gezinsvieringen maar ook de traditionele kerstnachtviering ontbreekt niet. De kerk zit dan voller dan op andere dagen. De muziek is na een periode van inkeer weer opgewekt en vrolijk.

Ik wens u allen, mede namens mijn collega's, een goede voorbereiding toe op Kerst. Zalig Kerstfeest.

*Els Geelen, pastoraal werker*

## LIEF EN LEED



### In dankbare herinnering Paula Zuiderwijk - Smits (St. Andreas)

Geboren 11-01-1935 Overleden: 18-10-2018

Aan de Kerkstraat in Kwintsheul werd Paula Smits geboren. Ze was na een tweeling, het 4<sup>de</sup> kind van een gezin, dat uit 7 kinderen ging bestaan. Paula was een zorgzame, hardwerkende vrouw. Gewoon doen stond hoog in haar vaandel. Haar vader was veel ziek en is vroeg gestorven. Naast de vele werkhuzen hielp ze haar moeder bij het werk. De druivenkrent was ieder jaar een bijzondere periode. Hard werken en lol maken. In het Bondsgebouw, op dansles, leerde ze Piet Zuiderwijk kennen. Na 4 jaar verkering trouwde het gelukkige stel in april 1964. Over gelukkig waren ze toen in februari 1965 Marco werd geboren en ze op Kerkstraat 135 konden gaan wonen. Kleine jongens worden groot en in 1991 trouwde Marco met zijn geliefde Mariëlle. Het was niet vanzelfsprekend dat moeder haar zoon moest loslaten, want niemand kan zo goed voor hem zorgen als zij. Toen de tweeling, Bridget en Renate geboren werden, was oma Paula apetrots op die meiden. De laatste jaren ging ze regelmatig met de meiden gezellig in De Bogaard winkelen. In 2002 stierf haar man Piet. Ze miste hem iedere dag. Vaak ging ze naar het kerkhof om even dicht bij hem te zijn. Iedere week naar de kerk om een kaarsje op te steken voor allen die steun kunnen gebruiken. Paula verhuisde naar De Lessenaar. Dagelijks ging ze op de fiets naar Wateringen voor vrijwilligerswerk in De Ark en voor de boodschappen. Ze was gastvrij, ieder was bij haar welkom, je had het goed bij Paula. Ze was heel zelfstandig en vond dat ze zichzelf moest kunnen redden. Donderdag 18 oktober 2018, vroeg in de ochtend, belde ze haar schoondochter dat ze zich echt niet goed voelde. De ambulance bracht haar naar het Leyenburg ziekenhuis. In het ziekenhuis stapte ze zelf nog van de brancard in het ziekenhuisbed. Toen vloeide het leven uit haar weg. Er was niets meer aan te doen. Voor Marco en vele andere een grote schok dat zijn moeder Paula er niet meer is. We gunnen haar de rust in het hemelrijk bij haar man Piet, die ze zo mistte. Dinsdag 23 oktober kwamen we samen voor haar uitvaart in de St. Andreas. Marco heeft al het goede, de vreugde en de zorgen uit het leven van zijn moeder met ons gedeeld. Mondharmonica muziek klonk en het koor ondersteunde deze uitvaart met de ons zo vertrouwde liederen. Daarna hebben we Paula bijgezet in het familiegraf. Dat Paula mag rusten in vrede en het licht bij God. *Pastor Straathof*

### In dankbare herinnering Riny van Leeuwen (St. Jan)

Geboren: 28-04-1930 Overleden: 11-10-2018

In Abtouwde werd bij de familie van Leeuwen, Riny geboren. Het gezin zou uit 13 kinderen gaan bestaan. Al jong wilde Riny niets liever dan haar vader helpen op de boerderij. Haar broers en zussen trouwden en waaierde uit over heel de wereld, zoals Australië en Canada. 2 Broers werden religieus, een bij de trappisten in Zundert en de ander werd pater S.V.D. in de Filipijnen. Vader, moeder, broer Piet en Riny verhuisde naar Den Hoorn. Riny werkte als kraamverpleegster en daarnaast verzorgde ze haar ouders en haar zieke broer Piet. De tijd gaat door en Riny werd verpleegkundige op de ic-hartbewaking in het ziekenhuis. Haar kordate optreden,



punctueel zijn en het werk niet schuwend maakt haar een zeer gewaardeerde collega. Met vriendinnen maakte ze reizen over de hele wereld. Wandeltochten waren favoriet. Ze was een gelovige vrouw die de kerk hoog in het vaandel droeg. Ze was een zeer goede sponsor voor de missie. Met name haar priester broer in de Filipijnen, kon op de steun van Riny rekenen. De laatste jaren ging Alzheimer meer en meer het leven van Riny bepalen. Zowel voor haar, als de mensen rond Riny, een moeilijke en onzekere tijd. Het alléén wonen ging niet meer. Kleinschalig wonen in De Ark, zo'n 5,5 jaar geleden, werd een plek waar ze zich thuis voelde. Ze hielp waar ze kon met koken, tafeldekken en medebewoners eten geven. Ze genoot van alle creatieve activiteiten. Fijntjes kon ze de verpleging wijzen op; dat ze wel door moesten gaan met werken. Iedereen was gek met haar, ze was een lieverd. De laatste tijd was zwaar. Haar spraak raakte verlamd en ze raakte steeds meer gevangen in haar eigen lichaam. We stonden machteloos, we konden haar, en zij ons, niet meer bereiken in haar vreugde, verdriet, angst en zorgen. Na haar overlijden 11 oktober 2018 in de Ark te Wateringen, moest de familie de rouwkaart opstellen. Ze schreven: "Na een leven dat zich kenmerkte door eenvoud, goedheid en zorg voor anderen is van ons heengegaan." In de kapel van De Ark hebben we op donderdag 18 oktober 2018 in een eucharistieviering leven van Riny teruggegeven aan God en we hebben onze grote dankbaarheid en waardering uitgesproken, voor al het goede wat zij gedaan - en de liefde die zij ons gegeven heeft. Aansluitend vond de crematieplechtigheid plaats, te Rijswijk. Dat Riny mag rusten in vrede en een voorspraak mag zijn bij God, voor allen die achterblijven.

*Pastor Straathof*

### **In dankbare herinnering Theo Hoogveen (St. Jan)**

Geboren: 03-05-1931 Overleden: 06-11-2018

Het wiegje van Theo stond in Hazerswoude-Dorp waar hij op 3 mei 1931 het levenslicht zag. Zijn ouders hadden een boerderij aan het Westeinde 31. Als oudste zoon van totaal 11 kinderen, (8 jongens en 3 meisjes) groeide hij daarop. Meehelpen het vee verzorgen was er al vroeg bij. Hij kreeg verkering met Truus van Leeuwen. Ze trouwden op 26 november 1958. Ze zouden dus aan het eind van deze maand 60 jaar getrouwd zijn. In die 60 jaar samen is er veel gebeurd. Er werden drie kinderen geboren Sylvia, Peter en Esther. Niet iedere boerenzoon kon thuis het bedrijf over nemen. Vele emigreerde naar Canada, Nieuw-Zeeland, Frankrijk of elders op de wereld. Rond de grote steden verrezen hele woonwijken. Als kleine zelfstandigen vestigde zich vele boerenzonen zich als melkhandelaar, slager of groenteboer. Zo ook Theo, hij werd melkboer en hij had samen met zijn vrouw een melkzaak in de Galvanistraat in Den Haag. Met hard werken kon je een leuke boterham verdienen. Maar halverwege de jaren 60 braken andere tijden aan en deed de supermarkt zijn intrede. De mensen gingen zelf de boodschappen halen. Theo verkocht zijn melkzaak, zijn melkwijk, en werd ambtenaar bij het ministerie van verkeer en waterstaat. Theo was een vriendelijke, blije en opgeruimde man met humor. Hij was belangstellend en leefde met vele mee. Hij was een lieve man, rustig, zorgzaam en dienstbaar. Hij fietste graag door de polder. Een ritje naar 't Woud deed hem altijd goed. De polder met in de zomer de koeien en de paarden, het deed zijn



boerenbloed weer sneller stormen. Ja, hij bleef een paarden man. Hij kon goed met deze edele viervoeters omgaan. Het was zijn lust en zijn leven. In de winter schaatsen, tot op hoge leeftijd bond hij de ijzers nog onder. Een kaartje leggen, klaverjassen en verschillende puzzelprogramma's op de tv volgen daar had Theo aardigheid in. Hij mocht de opa worden van Jorrit en Bente, zijn oogappeltjes. De laatste jaren liet zijn geheugen hem in de steek. Net na de kerst 2017 kon hij opgenomen worden in De Ark, kleinschalig wonen. Hij heeft daar een goede tijd mogen beleven. Dinsdag 6 november 2018 is Theo gestorven. Met de klanken van het altijd indrukwekkende Requiem en In Paradisum hebben wij op dinsdag 13 november vanuit de St. Jan de Doper, Theo uitgevaren en begeleid naar het crematorium te Rijswijk. Dat Theo mag rusten in de vrede van Christus en mag zijn, in het licht van het hemels Jeruzalem bij God de Vader.

*Pastor Straathof*

### **In dankbare herinnering Thérèse Alders - Leenes (St. Jan)**

Geboren: 01-08-1935 Overleden: 08-11-2018

In Groningen werd Thérèse geboren als 9<sup>de</sup> in een rij van 11 kinderen. Vanwege het ziekzijn van haar moeder verhuisde het gezin naar Leusden. Daar, in de nieuwe woonplaats, ontmoette de 20-jarige Thérèse, een nieuwe liefde, Cor Alders. Ze beloofde elkaar op 18 juli 1961 huwelijkse trouw. Al snel mochten ze de ouders worden van Jack en Monique. Thérèse gaf haar baan op, en nam thuis de verzorging van man en kinderen op zich. Na 10 jaar verhuisde het gezin naar Wateringen en daar werd Ralf geboren. Thérèse mocht graag borduren, puzzelen en lezen. Ze was zorgzaam en zette haar man en gezin op de eerste plaats. Met gezelschapspelletjes en kaarten was dat anders, daar wist zij altijd te winnen. Af en toe een sigaret, een borreltje, met bonbonnetje en zelfgebakken gevulde speculaas of die heerlijke macaroni schotel á la oma, daar kon ze van genieten, en vele met haar. Ze was trots op haar verzameling Delfts blauw en sieraden. De vakanties in Limburg waren onvergetelijk. Toen haar man Cor pensioen kreeg, gingen ze 1 á 2 keer per jaar op vakantie naar Spanje, maar ook naar Amerika zelfs Israël. Op een van de vakanties in Spanje, 10 jaar geleden, kreeg Thérèse een herseninfarct. Het leven werd toen anders, de liefde voor elkaar en het gezin groeide uit, tot een hechte familieband. Inmiddels tellen zij 8 kleinkinderen en 1 achterkleinkind. Een bezit om trots op te zijn. Thérèse was een bescheiden vrouw, ondanks haar beperkingen klaagde nooit, ze was dankbaar voor iedere vorm van hulp. De laatste tijd ging het niet goed met haar, ze werd opgenomen in het ziekenhuis in Delft. Toen het duidelijk werd dat we haar moesten teruggeven aan God, heeft ze de ziekenzalving mogen ontvangen op 1 november 2018. Op donderdag 8 november 2018 is Thérèse, moegestreden maar omringd met liefde gestorven. Woensdagmorgen kwamen we samen in de St. Jan de Doper voor haar Requiemmis. In het evangelie hoorden we Jezus zeggen: "Ik ben de weg de waarheid en het leven. Ieder komt tot God de Vader, door mij." In dit geloof bidden wij: God zorg goed voor haar, U kunt het zoveel beter dan wij. We hebben Thérèse naar haar laatste rustplaats gebracht op het parochiekerkhof naast de St. Jan de Doper. Dat Thérèse mag rusten in vrede in het eeuwig licht bij God. *Pastor Straathof*



## Nazorg

Nabestaanden van een overledene krijgt doorgaans nazorg. Indien de overledene niet via één van de parochiekerken is begraven of gecremeerd en u wilt ook graag de nazorg ontvangen, dan kunt u dit melden bij het parochiesecretariaat.

## ALGEMEEN NIEUWS

### Parochiefederatie neemt afscheid van haar voorzitter

Op het feest van onze patroonheilige, de Heilige Franciscus, heeft de parochiefederatie afscheid genomen van haar eerste voorzitter, de heer Joop Gardien. Vanaf de oprichting was Joop Gardien (65) voorzitter van de Westlandse parochiefederatie Sint Franciscus *tussen duin en tuin*. De parochiefederatie Sint Franciscus werd in 2011 opgericht om de onderlinge samenwerking tussen de Westlandse parochies en die van Hoek van Holland te bevorderen.

Samenwerking is geboden: "Om de beschikbare financiën en menskracht goed te benutten moet je samenwerken", aldus Gardien. De belangrijkste taak van de federatie is om het draagvlak voor de samenwerking in stand te houden en te vergroten. "Je moet zorgen dat mensen elkaar verstaan", vindt Gardien. "Er moet bereidheid zijn naar elkaar te luisteren. Dwingen heeft in ieder geval geen zin."

Joop Gardien kijkt dan ook terug op goede jaren. Niettemin vindt hij dat het nu tijd wordt om het stokje over te dragen: "Ik zeg altijd dat je nergens te lang moet blijven. Er moet nu, na zeven jaar, ruimte komen voor iemand anders. Dat is gezond voor de organisatie. De huidige secretaris van de federatie, Peter Zuidgeest, neemt zijn taak over. Op de feestdag van de Heilige Franciscus, 4 oktober, nam de federatie tijdens de mis in de Andreaskerk afscheid van Joop Gardien. "Mijn advies voor mijn opvolger is: verder gaan op de ingeslagen weg. Geef de parochies de gelegenheid naar elkaar toe te groeien."

### Nieuw boekje – geschenkcadeau – van diaken Walther Burgering uit

Eind november verschijnt *BLOGisch, overwegingen die ergens toe leiden* van onze pastor en diaken Walther Burgering. Tussen juni en oktober 2018 schreef hij twee keer per week een blog, die hij *post* op [www.pastorwaltherburgering.nl](http://www.pastorwaltherburgering.nl). Zesentwintig van zijn overdenkingen in de reeks 'Zin geven aan ons dagelijks leven' zijn voor deze bundel geselecteerd. Vanuit verschillende ontmoetingen uit zijn pastorale werk neemt hij de lezer mee in gedachten over zingeving, rouwen, jeugd, multi-religiositeit, geld, waarheid, pastoraat, inspiratie, detentie en andere maatschappelijke issues. Een aanrader als geschenkcadeau voor de feestdagen. Verkrijgbaar in de boekhandel of bij hem persoonlijk.

## **SING SING SING XII - Kerst meezingconcert, Zing met ons mee!**

Op zondag 23 december geeft muziekvereniging St. Gregorius een gratis toegankelijk kerstconcert ZING MET ONS MEE in de St. Andreaskerk te Kwintshuil. Het concert begint om 15.00 uur, bij binnenkomst ontvangt u een meezingboekje zodat u heerlijk mee kunt zingen.

De kerk zal in mooie kerstsfeer zijn. In deze sfeer wordt u ontvangen door de muziekvereniging van Gregorius. Wij gaan u in de kerststemming brengen met een zeer gevarieerd optreden, zo kunt u genieten van het startersorkest en de prachtige kerstmuziek gespeeld door de Harmonie; herkenbare kerstmelodieën waar u zeker van zult genieten. Met de Waterlanders kunt u meezingen met de bekende Nederlandstalige Kerstliedjes zoals: Kerstfeest in ons mooie Nederland, ik droom van een Kerstfeest, stille nacht, de herdertjes lagen bij nachte en vele andere bekende liedjes. Ook zal de harmonie en de Waterlanders gezamenlijk voor u optreden. U kunt weer gaan genieten van een solo optreden van onze sopraan Tessa Maalcke. Wij hopen u daar te ontmoeten. Laat alle Kerststress thuis en kom genieten van dit concert.

Na afloop wordt u een glaasje Glühwein aangeboden.

Verder informatie vindt u op onze website [www.st-gregorius.nl](http://www.st-gregorius.nl) en op [www.koordewaterlanders.nl](http://www.koordewaterlanders.nl)

**Het Strijkersensemble StringWise** zal een prachtig optreden verzorgen in de RK-kerk van De Lier op **zondag 2 december om 14.00 uur**. StringWise is een groep zeer getalenteerde jonge violisten tussen de 11 en 15 jaar, onder leiding van vioolpedagoog Wiesje Miedema en op piano begeleid door Violaine Deplanque, beiden verbonden aan het Conservatorium van Amsterdam. Een aantal van de kinderen is leerling aan de Sweelinckacademie, de Jong Talent opleiding van het Conservatorium van Amsterdam. Ze treden zeer regelmatig samen op, ze speelden onder andere voor prinses Beatrix en waren te zien op tv met André Rieu om zich in te zetten voor KIKA. Sommigen van hen wonnen verschillende prijzen tijdens landelijke vioolconcoursen. **Kortom: een kans om niet te missen!**



Deze groep kinderen wil zich verbinden met kinderen in Burkina Faso door mooie muziek te maken en de opbrengst volledig aan het Adventsproject te schenken. Dit project van de Zusters van Onze Lieve Vrouw van Liefde van de Goede Herder in Burkina Faso biedt hulp aan vrouwen en kinderen die slachtoffer werden van diverse vormen van (seksueel) geweld. De zusters geven hen onderdak, zorgen voor kinderopvang, scholing en opleidingen en zorgen zo dat deze vrouwen en kinderen weer een toekomstperspectief krijgen.

Dit unieke concert wordt éénmalig gegeven voor alle parochies van Delft, Sion en Westland speciaal voor dit Adventsproject. De toegang is gratis, de deurcollecte aan het einde is bestemd voor het Adventsproject. Het adres van de RK-kerk is Kerklaan 8, 2678 SV in De Lier.



Meer info over het strijkersensemble via [info@stringwise.nl](mailto:info@stringwise.nl). Verdere info via diaken R.H. Dits, [dits@rkwestland.nl](mailto:dits@rkwestland.nl)

## **Jongeren van M25 Westland gaan Sinterklaas helpen**

Door Harry Stijger

In oktober heeft M25 Westland twee succesvolle activiteiten gedaan. Op 14 oktober, Oogstdankdag, zijn in de pastorie van de H. Machutuskerk in Monster 38 doosjes met groenten en fruit klaargemaakt. De jongeren hebben een gedeelte van de doosjes naar bewoners in de woonzorgcentra De Masemude en De Opmaat gebracht. In drie groepen verdeeld zijn de overige doosjes met een bos bloemen bij ouderen en zieken in Monster bezorgd. Van ouderen en zieken ontvingen we dankbare reacties dat aan hen werd gedacht. Voor degene die het voor hun maatschappelijke stage deden, was het zeker een nuttige en leerzame middag over de werken van barmhartigheid.



Op 28 oktober hebben M25-jongeren een zondagmiddagbreak met een spel verzorgd voor de bewoners van woonzorgcentrum De Prinsenhof in Maasdijk. M25 Westland gaat Sinterklaas weer helpen in de zware weken voor zijn verjaardag. Samen met de Sint en sociaal makelaars van Vitis Welzijn gaat de werkgroep van M25 Westland in Honselersdijk en Monster op zoek naar gezinnen met jonge kinderen waar geen Sinterklaasfeest wordt gevierd, omdat er geen geld voor is of omdat er andere problemen zijn. Ze krijgen dan een uitnodiging voor een bijeenkomst met de goedheiligman. Op woensdagmiddag 28 november om 17.30 uur komt Sinterklaas speciaal voor deze gezinnen naar de pastorie van de O.L.V. van Goeden Raad parochie in Honselersdijk. Op zondagmiddag 2 december om 12.15 uur komt hij naar de pastorie van de H. Machutuskerk in Monster.

De jongeren van M25 Westland gaan een uur eerder al met de kinderen mooie mutsen maken, schenken limonade in en helpen de Sint met het uitdelen van de cadeautjes. Ben je tussen 12 en 18 jaar en heb je zin om mee te helpen? Meld je dan per mail aan. In de mail naar [info@m25westland.nl](mailto:info@m25westland.nl) zet je je naam, woonplaats, leeftijd, telefoonnummer en de datum (28 november of 2 december) dat je wilt helpen.

## **Eucharistieviering in de Poolse taal met Kerstmis.**

Elke zondag is er in de parochiekerk van Honselersdijk een eucharistieviering in de Poolse taal. Deze vieringen worden gehouden om 18.00 uur. Vanaf 17.30 uur is er gelegenheid voor een biechtgesprek. Ook op Eerste Kerstdag zal er om 18.00 uur een Poolstalige eucharistieviering zijn. Heeft u medewerkers of collega's uit Polen of als burens, geef dan onderstaand bericht aan hen door. Vriendelijke dank voor uw medewerking.

**Msze Swiete w jezyku polskim we wszystkie niedziele i dnia 25 grudnia (Boże Narodzenie)**

Serdecznie zapraszamy na Msze Święte w języku polskim, które odprawiane są we wszystkie niedziele o godz. 18:00. Możliwość spowiedzi od godz. 17.30.

Msze Świętą w języku polskim, która odprawiona będzie dnia 25 grudnia (Boże Narodzenie) godz. 18.00

Adres kościoła (Onze Lieve-Vrouw van Goeden Raad): Dijkstraat 23, 2675 AV Honselersdijk.

### **Amnesty International**

10 december is *de dag van de rechten van de mens*, misschien ook voor uw kerkgangers aanleiding om eens extra stil te staan bij de mensen die het slachtoffer zijn van mensenrechtenschendingen.



De Wateringse - en Kwintseheulse werkgroep van Amnesty International wil deze belangrijke dag onder de aandacht brengen en organiseert weer haar jaarlijkse groetenactie.

Op zaterdag 8 en zondag 9 december zullen de kerkgangers na de viering in de gelegenheid gesteld worden een groetenkaart (à € 1,50 inclusief wereldpostzegel) te kopen. Het adres en situatiebeschrijving van de gevangene en een passende (vertaalde) groet is bij de kaart ingesloten.

Deze kaart is bedoeld om gestuurd te worden naar een politieke of gewetensgevangene en/of mensenrechtenstrijder uit verschillende delen van de wereld. Voor een gevangene betekent het ontvangen van post heel veel steun.

Met vriendelijke groet, Arianne van der Waal,  
Amnesty International, Werkgroep Wateringen/Kwintseheul

### **Viering eerste adventszondag 2 december**

#### ***Voor alle kinderen uit Wateringen en Wateringeveld***

Op de eerste zondag van de adventsperiode is er weer een gezinsviering om 9.30 uur in de St. Jan de Doper. In de viering zal de eerste kaars van de adventskrans worden ontstoken. Daarna is er speciaal voor de kinderen een kindernevendienst. Daar zal aandacht worden besteed aan de betekenis van deze bijzondere periode waarin licht een belangrijke rol speelt en bespreken we hoe iedereen deze periode voor kerst zelf beleefd. Natuurlijk wordt er ook geknutseld en is er voor de kinderen een kadootje. We hopen dat veel kinderen het begin van de adventsperiode met ons mee komen vieren.

#### **Vol verwachting klopt ons hart!**

### **LITURGIE**

#### **2 december - Eerste zondag van de Advent (Kleur: paars)**

*We beginnen aan een nieuw kerkelijk jaar. Wat zal het brengen? In het woord advent zit de betekenis: verwachting, uitzien naar. We richten onze blik naar Kerstmis, onze verwachting is de komst van het Licht.*

Het thema is: Gerechtigheid



We lezen: Jeremia 33, 14-16; Psalm 25; 1 Thessalonicenzen 3, 12- 4, 2; Lucas 21, 25-28.34-36.

Iets van de zorg uitgesproken in de eerste regels van het evangelie herkennen we. Het nieuws ontlokt bij ons vaak de opmerking: wanneer is er eindelijk gerechtigheid op aarde. Laat deze gedachte u dan niet moedeloos maken, richt u op, is Jezus' opdracht. De eerste lezing is een belofte: eens komt de stad van vrede en gerechtigheid. Dit zal bereikt worden als we de raad van de tweede lezing opvolgen. In de Psalm zeggen we dan ook terecht: "Wijs mij uw wegen Heer, leer mij uw paden kennen."

### **9 december - Tweede zondag van de Advent (Kleur: paars)**

Het thema is: Bekering

We lezen: Baruch 5, 1-9 Psalm 126; Filippenzen 1, 3-6.8-11: Lucas 3,1-6.

Lucas beschrijft de roeping van Johannes de Doper en ziet in hem de woorden van Jesaja in vervulling gaan. Johannes roept ons op tot bekering. Zoals toen gebruikelijk was, dateert Lucas het optreden van Johannes met behulp van de dan regerende personen. De lezing van de profeet Bbaruch steunt onze hoop, dat eens Gods Licht over heel de aarde straalt. In de Psalm overwegen we de weldaden die God ons schenkt. Paulus wenst ons toe, dat onze liefde groeit en daarmee het inzicht waar het in het leven waarlijk op aankomt.

### **16 december - Derde zondag van de Advent (Kleur: paars of roze)**

Het thema is: Verwachting

We lezen: Sefanja 3, 14-18a; Tussenzang Jesaja 12, 2-3.4bcd.5-6; Filippenzen 4,4-7; Lucas 3, 10-18.

Vandaag komen we over de helft van de Adventstijd. Vreugde dat Kerstmis zo nabij is. We merken het al in de eerste twee lezingen. Beide lezingen spreken over jubel en verheugenis Ook de psalm spreekt van vreugde: " "Jubelt en juicht, gij die Sion bewoont." In het evangelie spreekt Johannes woorden uit die getuigen van zijn geloof in de spoedige komst van de Messias.

### **23 december - Vierde zondag van de Advent (Kleur: paars)**

Het thema is: Vervulling

We lezen: Micha 5, 1-4a; Psalm 80; Hebreeën 10, 5-10; Lucas 1, 39-45.

In het evangelie vernemen we, dat Maria ondanks haar zwangerschap naar Elisabeth gaat, die eveneens zwanger is. Het is Elisabeth, die begrijpt dat het ongeboren Kind van Maria de vervulling is van Gods belofte.

De eerste lezing loopt vooruit op Kerstmis en bejubelt Betlehem als de plaats waar de Verlosser geboren wordt. Het Psalmgebed sluit bij het evangelie aan en zegt: "Laat uw hand op uw gunsteling rusten, op het Kind dat Gij grootgebracht hebt." De tweede lezing zegt ons, dat Jezus zich overgeeft aan Gods Wil, hierdoor zijn wij geheiligd en worden we aangespoord dit beeld te volgen.

***De liturgie van de Kerstdagen en van de verdere zondagen in januari vindt u in het volgende nummer dat nog voor de kerstdagen uitkomt.***

	<b>St. Andreas</b>		<b>St. Jan de Doper</b>		<b>St. Joseph</b>	
Za 1-12	19.00	Woord-en Communieviering met Corbulo Voorganger diaken W. Burgering				
Zo 2-12	9.30	Eucharistieviering met Andreaskoor Voorganger pastor B. Lansbergen	9.30	Woord- en communieviering met Jubilate Deo Voorganger diaken W. Burgering	11.00	Woord- en communieviering met koor Eendracht Maakt Macht Voorganger diaken W. Burgering
Za 8-12			19.00	Eucharistieviering met Rejoice Voorganger pastor B. Lansbergen		
Zo 9-12	9.30	Eucharistieviering met cantor Voorganger pastor M. Straathof	9.30	Woord- en Communieviering met Jubilate Deo Voorganger dhr. Ch. Groot	11.00	Eucharistieviering met Beatween tevens kinder woorddienst Voorganger pastor M. Straathof
Za 15-12			19.00	Eucharistie- en regionale boeteviering met Rejoice Voorganger pastor M. Kwee		
Zo 16-12	9.30	Woord-en Communieviering met Andreaskoor Voorganger past.werkster mevr. E. Geelen	9.30	Eucharistieviering met cantor Voorganger pastor A. van Eijk	11.00	Woord- en Communieviering met Jubilate Deo Voorganger past.werkster mevr. E. Geelen
Za 22-12						
Zo 23-12	9.30	Eucharistieviering met cantor Voorganger pastor M. Straathof	9.30	Woord- en Communieviering met Jubilate heren Voorganger diaken W. Burgering	11.00	Eucharistieviering met Jubilate Deo dames Voorganger pastor M. Straathof
Ma 24-12	19.00	Woord-en Communieviering met Andreasbengels Voorganger diaken W. Burgering	19.30	Eucharistieviering met muzikale begeleiding Voorganger pastor M. Straathof	18.00	Gezinsviering, muzikalebegeleiding van Dennis Chafiã Voorganger pastor M. Straathof
	22.00	Eucharistieviering met Esperança Voorganger pastor M. Straathof	22.00	Eucharistieviering met Rejoice Voorganger pastor B. Lansbergen	22.00	Woord-en Communieviering met Corbulo Voorganger diaken W. Burgering
Di 25-12	9.30	Eucharistieviering met Andreaskoor Voorganger pastor M. Straathof	11.00	Eucharistieviering met Jubilate Deo Voorganger pastor M. Straathof		
Wo 26-12					10.00	Eucharistieviering met Beatween Voorganger pastor M. Straathof
Za 29-12						
Zo 30-12	9.30	Woord- en Communieviering met cantor Voorganger dhr. R. van der Knaap	9.30	Eucharistieviering met cantor Voorganger pastor M. Straathof	11.00	Eucharistieviering met Jubilate Deo Voorganger pastor M. Straathof
Ma 31-12					19.00	Eucharistieviering Voorganger pastor B. Lansbergen
Di 1-01	11.00	Eucharistieviering met Andreaskoor Voorganger pastor M. Straathof	9.30	Eucharistieviering met Jubilate Deo Voorganger pastor M. Straathof		

## Vieringen in de week

St. Andreas

Elke donderdag 09.00 uur

St. Jan de Doper

Elke dinsdag om 09.00 uur

St. Joseph:

Elke vrijdag om 09.00 uur

Iedere 1<sup>ste</sup> vrijdag van de maand van 13.30 – 15.30 uur  
aanbidding in de dagkapel en iedere laatste woensdag van  
de maand om 20.00 uur oecumenische viering van de  
Gebedsgroep in de kerk.

## Vieringen in de kapel van de Ark

Za 01-12	10.00 uur	Woord- en communieviering	p.w. P. Mantelaers
Za 08-12	10.00 uur	Gebedsdienst	ds Lock
Za 15-12	10.00 uur	Woord- en Communieviering	dhr. N. Meijer
Wo 19-12	19.00 uur	Oecumenisch avondgebed	
Za 22-12	10.00 uur	Eucharistieviering	pastor M. Straathof
Di 25-12	10.00 uur	Woord- en communieviering	p.w. P. Mantelaers
Za 29-12	10.00 uur	Woord- en communieviering	dhr. Ch. Groot

## Uit de parochieagenda's

St. Andreas

Di 18-12 19.30 uur Parochievergadering

St. Jan de Doper

Za 01-12 14.00 uur - 16.00 uur Kerk open  
Di 04-12 19.30 uur Pastoraatsgroep  
Do 06-12 19.30 uur Kaartavond  
Za 08-12 14.00 uur - 16.00 uur Kerk open  
Di 11-12 20.00 uur Parochiebestuur  
Do 13-12 19.30 uur Kostensoverleg  
Za 15-12 14.00 uur - 16.00 uur Kerk open  
Vr 21-12 14.00 uur - 16.00 uur Bijbellezen  
Za 22-12 14.00 uur - 16.00 uur Kerk open

St. Joseph

Zo 02-12 09.30 uur Kleutervertelviering  
Ma 10-12 19.00 uur Bijeenkomst Vormsel in de parochiezaal  
Wo 12-12 19.45 uur Bestuursvergadering  
Zo 16-12 20.30 uur Filmavond in de parochiezaal  
Ma 17-12 19.30 uur Kaartavond in de parochiezaal

## Regionale agenda

Ma 10-12 19.15 uur - 20.45 uur – 6<sup>e</sup> jongerenbijeenkomst Heilig Vormsel  
Parochiezaal St. Josephparochie  
Wo 12-12 19.30 uur Redactievergadering



## Koffiedrinken

### St. Andreas

Elke donderdag na de viering van 09.00 uur

### St. Jan de Doper

Elke dinsdag na de viering van 9.00 uur

Elke tweede en vierde zondag van de maand



### St. Joseph

Elke vrijdag na de viering van 09.00 uur

Elke laatste zondag van de maand

## Schoonmaak

### St. Jan de Doper

Groep 3 week 51

### St. Joseph

Week 48

Jan van Paasen en Ed van Mil

- kant sacristie

Week 49

Ton en Juliana Eijken

- kant dagkapel

## Uw gebed wordt gevraagd

### St. Andreas

Za 01-12	19.00 uur	Voor alle parochianen
Zo 02-12	09.30 uur	Martien Verbraeken b.g.v. zijn geboortedag
Do 06-12	09.00 uur	Aad van der Voort
Zo 09-12	09.30 uur	Remi Alsemgeest en overleden ouders Henk en Ploon van Gaalen – Olsthoorn
Zo 16-12	09.30 uur	Nic van Steekelenburg b.g.v. zijn geboortedag en overleden familie van Steekelenburg – Wubben
Do 20-12	09.00 uur	Willy Barendse – Raaphorst
Zo 23-12	09.30 uur	Aad van Zeijl b.g.v. zijn geboortedag



### St. Jan de Doper

Zo 02-12	09.30 uur	Hillegonda Kouwenhoven-Vollebregt Aad van Meurs Voor de leden en overleden leden van de kostersgroep
Za 08-12	19.00 uur	Wim Nederpel Frans Duijvestijn
Zo 09-12	09.30 uur	Wim en Will van Paassen Wim Nederpel Aad van Meurs Nico Bouwmeester Jan Droog t.g.v. sterfdag

			Corry Droog-Scholtes
			Antoon en Riet van Rutte-van Gaalen b.g.v. geboortedag
			Antoon
Za	15-12	19.00 uur	Bert en Cis Bom- van Zon
			Aad van Meurs
Zo	16-12	09.30 uur	Leo Arkesteijn
			Jacques Nunnink
			Gerard Helderman
Zo	23-12	09.30 uur	Aad van Meurs
<u>St. Joseph</u>			
Zo	09-12	11.00 uur	Corrie Persoon-van der Beek
			Gerardus van Leeuwen
			Catharina de Groot
			Cornelis de Groot
			Jim van Holstein
			Ineke Duijndam van Beek

***De intenties van de Kerstdagen en van de verdere zondagen in januari vindt u in het volgende nummer dat nog voor de kerstdagen uitkomt.***

## **ALGEMEEN NIEUWS (VERVOLG)**

### **Parochie-avond over jongerenpastoraat**

Eind september kwamen 15 parochianen samen om interactief te luisteren naar een lezing van diaken Burgering over jongerenpastoraat. Het werd een enerverend gesprek over kerk, geloof, de moderne samenleving en de leefwereld van jongeren. Gelukkig gebeurt er nog steeds redelijk veel in onze kerken op het gebied van jongerenpastoraat, maar sommige zaken kunnen beter én de groepen jongeren zijn veelal beperkt in grootte. Dat zouden we met zijn allen anders willen zien. Een kerngroepje wordt deze maand bij elkaar geroepen om in 2019 een vervolg te geven aan de avond over jongerenpastoraat.

### **SAVE THE DATE**

Intussen zit niemand stil en zijn er plannen om de WereldJongerenDagen, eind januari 2019 in Panama, naar het Westland te halen. Een activiteit in de nacht van 26 op 27 januari – vergelijkbaar met de nachtwake van de WereldJongerenDagen – is in voorbereiding. Meer informatie volgt.

Ook doet de Tour of Faith van ons bisdom Rotterdam Wateringen weer aan. Deze bijeenkomst van jongeren op zondagmiddag met catechese van de bisschop in samenwerking met andere jongeren van omliggende streken vindt plaats op zondag 10 maart 2019 in de Josephkerk. Dus, save the date!

## **KBO Wateringen bestaat 65 jaar**

Op dinsdagmiddag 18 december wordt de Jaarlijkse Kerstviering van de KBO gehouden, met een extra feestelijk tintje. De KBO bestaat dit jaar 65 jaar, wij willen hier toch wat aandacht aan besteden, zoals we bij de opening van het seizoen al een kleine verloting hebben gehouden, willen we bij de Kerstviering van dit jaar het buffet gratis aanbieden aan de leden van de KBO Wateringen, introducés zijn welkom maar wij vragen dan een bijdrage van € 15,00. Deze middag wordt muzikaal opgeluisterd met een optreden van Nathaly Masclé en Jean Louis van Dam met een speciaal Kerstrepertoire.

U kunt zich aanmelden voor deze middag vóór 1 december op een van de soosmiddagen, op dinsdag en donderdagmiddag in de kantine van Velo aan de Noordweg, u ontvangt dan een toegangsbewijs.

De Kerstviering vindt ook plaats op deze locatie aan de Noordweg in Wateringen, de middag begint om 13.30 uur, de zaal is open om 13.00 uur.

## **Voedselinzameling**

Ook in deze Adventstijd staan er weer manden achterin de kerk. Al draait de economie op volle toeren, veel gezinnen maar ook alleenstaanden, merken hier niets van en komen zelfs te kort.

Houdbare en feestelijke voedingswaren zijn dan ook van harte welkom in deze manden waar mooie pakketten van gemaakt worden.

De pakketten zullen vlak voor Kerstmis bij de gezinnen en alleenstaanden bezorgd worden. Van harte aanbevolen.

## **Adventsactie - Actie voor alleenstaande moeders in Congo.**

De Adventstijd is begonnen. In deze weken voor Kerstmis willen we middels de Adventsactie in het district Congo Central alleenstaande moeders een toekomst geven.

**ADVENTSACTIE**

De stichting Redemptio van de paters Redemptoristen is 2 jaar geleden een opleidingsproject gestart met als doel naaiateliers, naai-coöperaties en verkooppunten hiervan op te richten.

Dit om de jonge alleenstaande moeders, in de leeftijd van 13 tot 23 jaar, in staat te stellen in het levensonderhoud van hun gezin te voorzien.

Van elk van de 3 parochies van Miyanmba, Mbanza Ngungu en Luozi starten ieder jaar 20 vrouwen de opleiding.

180 vrouwen zijn nu in opleiding waar in het eerste jaar gestart wordt met alfabetisering en elementaire landbouwkennis, daarna volgt bedrijfsbeheer om een eigen naaiatelier op te kunnen zetten in coöperatief verband.

Heel graag zien wij uw financiële ondersteuning tegemoet in de collecte van het weekend van 15 en 16 december. Ook kunt u uw bijdrage storten op IBAN, NL 89



INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie, project Congo. Bij voorbaat dank voor uw bijdrage!

### **Kleuterverteleviering 'Samen delen'**

Deze viering is speciaal voor kleuters en iedereen die van hen houdt. Tijdens deze viering gaan wij samen met de kinderen bidden, zingen en luisteren naar een verhaal over de vrienden van Jezus.

In deze viering horen we het verhaal dat Jezus aan een grote groep mensen over God aan het vertellen is. Al deze mensen jong en oud moeten 's avonds ook eten. Hoe lost Jezus dit probleem op? En wat kunnen wij doen?

Alle kinderen (3 t/m 7 jaar) en iedereen die van hen houdt zijn harte welkom. De viering op zondag 2 december begint om 9.30 uur in de sint Josephkerk. Tot dan!



### **Nederlandse vespers in de Advent in Naaldwijk**

In de Advent op de zondagen 2, 9, 16 en 23 december om 16.30 u zijn er weer gezongen vespers in de St. Adrianuskerk. De Schola Cantorum wil op regelmatige basis Nederlandse vespers in gregoriaanse stijl zingen van de in 2012 overleden priester-componist Gerard Lesscher.

De Nederlandse vespers zoals Gerard Lesscher die componeerde, ademen de meditatieve sfeer van het gregoriaans, zijn fijn om te zingen, geven veel ruimte aan volksdeelname en de teksten zijn geheel volgens het getijdenboek van de R.K. kerk.

Voor informatie over de vespervieringen zie: [www.nederlandsgraduale.nl](http://www.nederlandsgraduale.nl).

## **NIEUWS VAN DE ST. ANDREAS**

### **Overboeking naar Brazilië**

Voor bisschop Hugo van Steekelenburg én voor het project van zuster Ammerlaan, een bejaardentehuis dat door een Zeeuwse familie wordt "gerund", hebben we weer een mooi bedrag kunnen overmaken. Dit is van de opbrengst van de kledingacties van april en oktober, van giften van particulieren én van de kringloopwinkel. Héél fijn dat u hen steunt! Heeft u kleding, dekens, schoenen, lakens, dekens of riemen die u weg wilt doen, breng het bij H. Barendse, de Driesprong 15, Kwintshuil. U kunt het er neerzetten, of, wilt u bellen: 0174-293387. Ons streven is toch voor één keer de schuur vol tot de nok! Mocht u een gift willen doen (aftrekbaar van de belasting) is dat ook mogelijk. Het rekeningnummer van het missiecentrum is: NL05 RABO 0126 5011 57.

*Namens het missiecomité, Wil Vis.*

## De stiltetuin

De leden van de werkgroep Stiltetuin hebben nog een laatste sprint getrokken aan het einde van het seizoen. Zonder schep of hark maar met koffie en zelfgemaakte appeltaart zijn we op zaterdag 10 november aan de slag gegaan met hamer, spijkers, vet en ijzerdraad. Het is fijn om met elkaar even iets anders te doen dan onkruid weghalen, snoeien, her-planten etc.



Werkgroep Stiltetuin

We hebben de Stiltetuin opgesierd met zelfgemaakt kettingen met pinda's en vetbollen in soorten en maten. Ook zijn er 4 nestkastjes getimmerd en in de tuin opgehangen in afwachting van de nieuwe bewoners.

Behalve dat het erg gezellig was om te doen hebben we het niet zonder reden gedaan. Afgelopen zomer hebben we de taxuskever in de tuin gesignaleerd en zijn daar niet zo heel blij mee. De taxuskever is namelijk dol op vers jong blad en vreten onze mooie planten en struiken aan. We willen meer vogels in de tuin omdat zij ons kunnen helpen met een natuurlijke bestrijding van de taxuskevers.

Wij zijn creatief los gegaan om de vogels in de tuin te houden en hebben gezorgd voor een vrolijke versiering in de tuin. Ga eens kijken als u in de buurt bent, het nieuwe bord wijst u de weg... Fijne wintermaanden en tot ziens.

*Namens de werkgroep Stiltetuin  
Joke Vis van der Zande, Coördinator.*

## NIEUWS VAN DE ST. JAN DE DOPER

### Zaterdagavondviering in het parochiehuis.

Vanaf november worden de zaterdagavond vieringen van 19.00 uur weer in het parochiehuis gehouden. Dit om de stookkosten in de kerk te verminderen.

### Gezinsviering kerstavond

Maandagavond 24 december om 19.30 uur vieren we samen de geboorte van Jezus. In deze eucharistieviering gaat Pastor Straathof ons voor en is de viering speciaal gericht op gezinnen met jonge kinderen. Het begint al bijna een traditie te worden: ook dit jaar willen we weer een groot kinderkoor samenstellen. Voorgaande jaren hadden we 20 - 25 kinderen die samen speciaal voor kerstavond een kinderkoortje vormden. Het zou geweldig zijn als we ook dit jaar weer zoveel kinderen bij elkaar kunnen krijgen om een kinderkoor te vormen, en stiekem hopen we dat het er weer wat meer zijn dan vorig jaar. Het is de bedoeling dat zij, onder begeleiding van een dirigente en een aantal muzikanten, weer vele bekende kerstliedjes gaan zingen. Natuurlijk wordt er weer geoefend: het is de bedoeling om een keer bij elkaar te komen om de liedjes alvast een keer met elkaar te zingen. In het volgende parochieblad (medio december) zal hiervoor een datum bekend worden gemaakt. Komt het niet uit om te oefenen, dan willen we toch zoveel mogelijk kinderen uitnodigen om toch in ons kinderkoor te komen zingen. Dan wordt het zeker een extra bijzondere kerstavond!

## **Kerstvieringen scholen in de St. Jan de Doperkerk**

- Dinsdag 18 december om 19.00 uur de kinderen van de Fontein school
  - Vrijdag 21 december om 9.30 uur en 10.45 uur de kinderen van de Jozefschool
- Wij wensen alle kinderen en leerkrachten een mooie kerstviering en een fijne kerstvakantie!

## **Producten oogstdankdag**

Vanuit het Gulden Huis en kleinschalig wonen in de Ark ontvingen wij een dankmailtje voor de producten van oogstdankdag. Alle gevers dankjewel.

## **Verzoek Vlietzicht**

In Vlietzicht willen we elke 4e vrijdagmorgen van de maand een eenvoudige huiskamerviering houden.



Wie zou 1 of 2 keer per jaar willen begeleiden op de piano? Een grote dienst aan onze mensen! Dank u wel! Neem contact op met Rafaël Maria Theuvenet, geestelijk verzorger

## **St. Maarten viering**

Op zondag 11 maart (op de naamdag van St. Maarten) is in de St. Jan de Doperkerk een groep van 40 mensen (ouders en kinderen) samengekomen om St. Maarten te vieren. De bijeenkomst werd georganiseerd door de werkgroep gezinsvieringen en Hilke Cuylenborg ondersteunde de bijeenkomst door het lezen van de verhalen van St. Maarten. Na het zingen van een lied is de lampion optocht in een mooi met kaarsen verlichte kerk gelopen (het regende namelijk heel erg). Na het eten van een pannenkoek en een appel, bleek het weer te zijn opgeklaard en is buiten de vuurkorf aangestoken. Bedankt voor de organisatie.

*Hartelijke groet, Alex Vollerling*

## **Bijbellezen**

Een keer in de maand is er op vrijdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur Bijbellezen in het parochiehuis van de Sint Jan. Van september tot december zijn de bijeenkomsten gewijd aan "gebed". Op vrijdag 21 december wordt gelezen: Efesiërs 01, 03-14.

*Met hartelijke groet, Riet Klemann,*

## **Kerstconcert 2018 op zondag 16 december**

Zondag 16 december om 14.30 uur is er een kerstconcert verzorgd door het Kozakken Ensemble. Het repertoire van Het Kozakken Ensemble bestaat uit koormuziek met bekende melodieën uit Rusland en andere Oost-Europese landen. Dit zijn onder meer liederen uit de Russische Orthodoxe liturgie, de traditionele volksmuziek, maar natuurlijk ook kozakkenliederen.



## Kaartavond

Op donderdag 6 december om 19.30 uur is alweer de laatste kaartavond van 2018 in ons parochiehuis, maar we gaan volgende jaar gewoon verder op donderdag 3 januari 2019.

## Splintergroep Glaskunst

Terwijl we intens hebben kunnen nagenieten van de mooie zomer wordt er op de achtergrond al volop gewerkt aan de voorbereidingen voor de Kersttijd.

De Splintergroep wil ook dit jaar weer de aandacht vragen voor onze mooie kerstglaskunst.

Vanaf november zal er in ons atelier een kersttafel worden ingericht met een gevarieerd aanbod van kerstartikelen allemaal vervaardigd door onze leden. Er is een ruime keuze zoals engelen, klein en groot, kerstgroepjes, sterren, sfeerlichtjes, kaarsjes enz. Er wordt ook op bestelling gewerkt. Dit moet wel tijdig worden besteld zodat we ruim de tijd hebben om alles naar wens te maken.

Er is vrije inloop op de dagen dat er wordt gewerkt. Dinsdag van 09.00 – 16.00 uur en donderdagavond van 19.00 – 22.00 uur.

U kunt ons ook vinden op [www.splintergroepwateringen.nl](http://www.splintergroepwateringen.nl) Daar vindt u alle informatie over onze groep. Hebben wij uw interesse gewekt, kom dan gerust een kijkje nemen in ons atelier. U bent van harte welkom *De Splintergroep*

## Postzegels

Al vele jaren worden er gebruikte postzegels verzameld ten bate van Missie- en Ontwikkelingswerk. Wilt u ook meedoen? **Knip de zegels royaal uit** of lever de enveloppen en ansichtkaarten bij ons af. U mag ze ook in de brievenbus deponeren.

Voor dit doel zijn ook welkom: brillen, hoorapparaten en kleine religieuze artikelen zoals: Rozenkransen, kruisjes, schilderijtjes, zangbundeltjes enz. Geen wenskaarten meer, wel (vooral oude) ansichtkaarten, knip de postzegels hier niet vanaf. Deze kaarten vinden een andere goede bestemming.

U kunt het niet brengen? Een telefoontje en we halen het bij U op. Namens de medewerkers uit Steyl, dank aan ieder die mee spaart!

## Inleveradressen:

- Mw. C. Willemsen      Randveen 22, Wateringen
- Mw. M. Vollebregt      Lenteblok 9, Wateringen
- Mw. A. van Mierlo      Harry Hoekstraat 112, Wateringen
- Mw. J. van Adrichem      Azaleapark 2, Wateringen
- Mw. W. Vis      Leeuwerik 89, Kwintsheul
- Dhr. K. Vis      Waterlandsingel 178, Den-Haag
- Fam. Holierhoek      Bakkershof 40, Wateringen
- Mw. R. Vijverberg      Eliasdreef 119, Poeldijk
- Mw. T. Vijverberg      De Ark, app. 211, Wateringen

## **Gerarduskalender en Postzegels**

Op het secretariaat en op zaterdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur (kerk open) is de Gerardus kalender voor 2019 weer te koop voor €7,25. Ook kunt u postzegels met de afbeelding van de Sint Jan kerk kopen voor €10. U kunt terecht op het secretariaat op maandag en vrijdagochtend van 9.30 uur tot 11.30 uur

## **Open Huis**

Na de viering van 9.00 uur op dinsdagochtend is er gelegenheid koffie te drinken, maar ook te handwerken, dit gezamenlijk of met uw eigen handwerk. Ook kan er als u dit wilt een spel gespeeld worden.

Kent u soms mensen(ouderen), die dit misschien graag willen, maar hier niet van op de hoogte zijn? Laat het hen of ons weten. Halen en brengen hoort ook tot de mogelijkheden. Belt u naar het secretariaat 0174-292316

## **NIEUWS VAN DE ST. JOSEPH**

### **Viering Gebedsgroep**

Iedere laatste woensdag van de maand is er een viering van de gebedsgroep. Aanvang 20.00 uur.

### **Kleuterverteleviering**

Op 2 december is er een kleuterverteleviering om 09.30 uur in de Josephparochie. Deze viering is speciaal voor kleuters en iedereen die van hen houdt. Tijdens deze viering wordt er samen met de kinderen gebeden, gezongen en geluisterd naar een verhaal over de vrienden van Jezus. In deze viering horen we het verhaal dat Jezus aan een grote groep mensen over God aan het vertellen is. Al deze mensen, jong en oud, moeten 's avonds ook eten. Hoe lost Jezus dat probleem op? En wat kunnen wij doen?

### **Mannenkoor Eendracht Maakt Macht uit 's Gravenzande in onze kerk**

Op zondag 2 december komt het mannenkoor EMM uit 's Gravenzande zingen in onze Josephkerk.

Tijdens de viering van 11.00 uur waarin diaken Walther Burgering voorgaat, zal de muziek door EMM verzorgd worden. Zij zullen liederen zingen variërend van het Panis Angelicus, Ave Maria, het Russische Onze Vader tot en met Latijnse misstukken zoals het Gloria en Sanctus. U bent van harte uitgenodigd om deze bijzondere Woord- en Communieviering mee te beleven.

### **Aanbidding op iedere eerste vrijdag van de maand**

Iedere eerste vrijdag van de maand is er in de dagkapel van de St. Josephkerk aanbidding (ingang Dr. Schaepmanstraat). Tussen 13.30 uur en 15.30 uur kunt u gerust even binnen lopen.

## Kinderwoorddienst

Op 9 december is er tijdens de viering met Beatween een kinderwoorddienst. Aan de hand van een thema gaan de kinderen aan de slag met een knutselwerkje en wordt er op eenvoudige wijze een verhaaltje verteld uit de bijbel. We hopen dat er veel kinderen komen.

## Misintenties

Op 19 december verschijnt er nog een “Drie in één”. U kunt tot **9 december** uw misintentie opgeven aan het secretariaat van de Josephparochie voor de vieringen op Kerstavond met Corbulo en 2<sup>e</sup> kerstdag met Beatween (richtprijs € 10,--).

## Kaartavond

Op maandag 17 december is de maandelijkse kaartavond in de parochiezaal. Aanvang 19.30 uur; zaal open 19.00 uur.

## Filmavonden

De eerstvolgende filmavond is op 16 december met als titel “Sam Sara”. De overige filmavonden zijn op: 27 januari, 24 februari, 24 maart en 5 mei 2019.

## Geef je op voor het levend kerstverhaal (kindje wiegen)

Zoals ieder jaar zal op 1<sup>ste</sup> kerstdag het levend kerstverhaal worden opgevoerd om 14.00 uur in de Josephkerk. Het levend kerstverhaal wordt gespeeld door jongens en meisjes uit de groepen 3 t/m 8 van de Mariaschool, de Hofvilla, en de Josephschool, alsmede vanuit de 2 parochies in Wateringen.



De kinderen kunnen zich **aanmelden t/m maandag 4 december** bij het secretariaat van de Josephparochie. Tel.: 0174-292197. Op zaterdag 15 en 22 december zal er van 10.00 – 12.00 uur worden geoefend in de Josephkerk.

Ook hebben we ouders nodig om de kinderen te begeleiden, te schminken, helpen met verkleeden etc. Dus ouders geeft u op!!

## Opbrengst collecte Missio

De opbrengst van de collecte voor de missie op 21 oktober bedraagt € 175,97.

## Bloemetje van de maand

Iedere laatste zondag van de maand geven we een bloemetje aan één van onze parochianen die een steuntje in de rug kan gebruiken of die het verdient om in het zonnetje te worden gezet. Dit is niet altijd bekend bij bestuur of secretariaat. Mocht u in uw omgeving iemand weten die dit toekomt, laat u het dan weten aan het secretariaat tel.: 0174-292197.



**Regio Noord:** St. Jan de Doper te Wieringen  
St. Andreas te Kwintshuil  
St. Joseph te Wieringen  
Parochiesecretariaten zie pagina 2

---

**Regiopastores:** pastor M.Th.J. Straathof  
Harry Hoekstraat 39, 2291 SL Wieringen  
☎ 0174-270378    ✉ [straathof@rkwestland.nl](mailto:straathof@rkwestland.nl)

diaken C.W. Burgering  
p/a Herenstraat 162, 2291 BL Wieringen  
☎ 06 29 56 28 65    ✉ [burgering@rkwestland.nl](mailto:burgering@rkwestland.nl)

---

**Overige leden van het pastoraal team:**

pastoor/moderator J.C.M. Steenvoorden  
☎ 0174-624536    ✉ [steenvoorden@rkwestland.nl](mailto:steenvoorden@rkwestland.nl)

pastor I.M. Kwee  
☎ 0174-764338    ✉ [kwee@rkwestland.nl](mailto:kwee@rkwestland.nl)

pastor G.Th.J. Lansbergen  
☎ 010-7613741    ✉ [lansbergen@rkwestland.nl](mailto:lansbergen@rkwestland.nl)

diaken R.H. Dits  
☎ 06 16 82 22 67    ✉ [dits@rkwestland.nl](mailto:dits@rkwestland.nl)

pastoraal werkster E.M. Geelen  
☎ 06 36 28 69 52    ✉ [geelen@rkwestland.nl](mailto:geelen@rkwestland.nl)

---

**Federatiesecretariaat:**

mw. M. de Jong  
Dijkstraat 25, 2675 AV Honselersdijk  
Bereikbaar: ☎ 06 5147 7580 / ✉ [info@rkwestland.nl](mailto:info@rkwestland.nl)  
Aanwezig: maandag t/m donderdag van 09.00-14.00 uur

Het federatiesecretariaat kunt u ook buiten deze tijden bellen voor het melden van een overlijden of in dringende gevallen wanneer u een priester nodig heeft.

---

**Website:** [rkwestland.nl](http://rkwestland.nl) Kopij voor de website: [website@rkwestland.nl](mailto:website@rkwestland.nl)

---

Voor een persoonlijk gesprek kunt u contact opnemen met uw regiopastores en voor overige vragen of bijv. het opgeven van gebedsintenties, aanvragen voor dopen of huwelijk kunt u terecht bij uw parochiesecretariaat.