

INTERKOM

Parochieblad van de H. Machutus te Monster



47^e jaargang nummer 7 – 20 juli t/m 15 september 2019



De elf r.k. parochies van Westland en Hoek van Holland
vormen samen de
parochiefederatie Sint Franciscus, *tussen duin en tuin.*

Bezoekadres H. Machutus, Choorstraat 105, 2681 AR Monster
☎ 0174-213253 ✉ machutus@rkwestland.nl

Parochiesecretariaat:

Openingstijden op maandag, woensdag en vrijdag van 09.30 uur tot 12.00 uur

Maandagmorgen:	Dhr. Henk van Ruijven
Woensdagmorgen:	Mevr. Marian van Meerkerk
Vrijdagmorgen:	Mevr. Ria Regeer

Leden dagelijks bestuur:

Vicevoorzitter : Dhr. R. van der Burg

Secretaris : Mw. M. van Leeuwen

Penningmeester: Dhr. B. Dijkhuizen

Financiële bijdragen:

Voor ondersteuning aan onderstaande activiteiten kunt u uw bijdragen storten op:

Interkom	: NL46 RABO 0342916246
Parochiebestuur	: NL59 RABO 0342901753 of NL97 INGB 0000238446
Kerkbijdrage	: NL26 RABO 0342906518 of NL59 INGB 0000061523
Restauratiefonds H. Machutuskerk:	NL78 RABO 0108249778

Bezoekersgroep:

Voor bezoek in het ziekenhuis: melden via het parochiesecretariaat

Voor bezoek thuis: Mevr. Th. Hofstede-van Adrichem,

Bezorgerscontact Interkom:

Mw. Hilde Peeters

Redactie Interkom:

Mw. Ans Vollebregt,
Dhr. Henk van Ruijven,

Kopij inleveren: redactieinterkom@rkwestland.nl of in de brievenbus van de pastorie vóór maandag **2 september voor 19.00 uur**.

De redactie behoudt zich het recht voor kopij in te korten, aan te passen of te weigeren. Ingezonden kopij die te laat binnenkomt bij de redactie zal, indien mogelijk, bewaard blijven voor het volgende parochieblad.

Geloven met elkaar

Eind juni mochten we de geboorte vieren van een nieuw gebeuren rondom alle jeugdigen in onze parochiefederatie: het JongerenEvent ‘Meet Up’. 21 jongeren kwamen workshops volgen, eucharistievieren, samen eten en karaoken. “Meet Up” was een zeer geslaagd evenement waarbij vooral opviel hoe jongeren enthousiast zijn, genieten én ook in stilte met aandacht het mysterie kunnen vieren. Het kan een jaarlijks gebeuren worden, dat aansluit bij de jeugd van tegenwoordig. De jeugd die over het algemeen liever gevoed wordt door ‘events’, dan door de wekelijkse kerkgang. Aan ons de taak om dit goed te organiseren.

We horen het vaak: “De jeugd heeft de toekomst”. Paus Franciscus zegt hierover: “De jeugd heeft niet alleen de toekomst, maar ook het heden.” Ik denk dat hij gelijk heeft. Wij moeten NU aandacht schenken aan alle mensen die jonger zijn dan wijzelf. Wij moeten nu jeugdigen in onze armen sluiten en volwaardig deel laten zijn van de geloofsgemeenschap. Wij moeten NU investeren in kinderen en jongeren die mogen groeien in geloof. Wij moeten NU voorbeeld zijn voor opgroeiende jonge mensen.

Toen begin dit jaar het pastoraal team op teamdag was hebben we met elkaar stilgestaan bij het thema jongerenpastoraat in onze parochiefederatie. Eén van de onderdelen die we bespraken was hoe we onze eigen jeugd hadden ervaren, in persoonlijke ontwikkelingen maar ook kerkelijk gesproken. En hoewel onze jeugd van elkaar verschilde en de tijd totaal anders was, waren er ook belangrijke gelijkenissen. Eén opvallende conclusie was dat we allemaal een voorbeeldfiguur hadden ontmoet die ons de weg van het pastoraat had laten zien en een rol had gespeeld in onze keuze en onze roeping tot pastor.

Voorbeeldfiguren zijn ook in deze tijd enorm belangrijk voor jongeren. In eerste instantie spiegelen tieners zich aan elkaar, vriendschappen zijn van levensbelang. Daarnaast trekken zij zich op aan mensen die dichtbij hen staan. Dat kunnen leraren zijn, trainers, leiding van scouting of musical en natuurlijk: ouders en grootouders. Pastores en andere gelovige volwassenen hebben hierin ook hun plaats. Vroeger was deze plek vanzelfsprekend en alom tegenwoordig. In onze tijd moeten we die positie vaker bevechten en is de tijd die we met jeugd kunnen doorbrengen beperkt. Tóch is en blijft dit van belang. Geloven moet je namelijk ook leren, net als fietsen, praten en lopen. En daar heb je dus anderen, volwassenen, voorbeeldfiguren en aanspreekpunten bij nodig.

Dat betekent ook dat we het goede voorbeeld moeten zijn. Wat dat precies is, is voor eenieder anders. We zijn immers allemaal anders gebakken. Maar als we dichtbij onszelf blijven en openstaan voor vragen van jongeren én hun af en toe vertellen waarom we bidden, op bedevaart gaan of zondag in de kerk zitten, dan ontstaat er negen van de tien keer interesse, een gesprek en wordt de interesse gewekt in een manier van gelovig leven die tegenwoordig onder druk staat in een steeds stressvollere samenleving.

Geloven is ook rust vinden in iemand anders, die het dagelijks leven overstijgt. Geloven is je toevertrouwen aan het Mysterie, dat fundament geeft aan ons

bestaan. Geloven is weten dat je het niet alleen af kunt in het leven. Geloven is niet altijd makkelijk. Het roept vragen op, die om antwoord vragen. Je hebt er vaak echt anderen bij nodig. Dat geldt ook voor jonge mensen.

Mogen wij er voor elkaar zijn, niet alleen in de toekomst, maar juist ook in het heden. Uiteindelijk zijn we maar één keer jong. En geldt ook hier niet: jong geleerd, oud gedaan?

Walther Burgering,
diaken.

Pastor Straathof neemt afscheid met een bedevaart

Voorafgaand aan de viering in het weekend van 1 en 2 juni 2019 is in alle kerken van onze parochiefederatie een brief van het bisdom voorgelezen waarin het vertrek van pastor Martien Straathof per 1 september 2019 wordt aangekondigd. Per gelijke datum wordt pastor Straathof door de bisschop benoemd tot pastoor van de parochie Sint Maarten te Noordwijk, Noordwijkerhout, Sassenheim, Warmond en Voorhout.



Pastor Straathof komt al sinds zijn militaire dienst in Lourdes. Op bedevaartgaan zit hem als het ware in het bloed. Toeval of niet, onze jubileumbedevoort naar Kevelaer is de laatste bedevaart waarin wij als Westland met pastor Straathof Samen op weg zijn. Een mooiere afsluiting van zijn pastoraat in het Westland kunnen we hem niet geven! En hij is dan niet alleen, want ook de bisschop en andere leden van het pastoraal team, waaronder pastoor Steenvoorden zijn aanwezig.

Hoe mooi kan het zijn dat je de laatste dag van je pastoraat in het Westland afsluit met één van je geliefde activiteiten, Samen op weg, samen pelgrimeren. Laten we met velen aanwezig zijn en pastor Straathof een waardig afscheid geven. De 2-daagse bedevaart is volgeboekt maar voor de 1-daagse op zaterdag 31 augustus 2019 kunt u nog inschrijven. Kijk op www.westlandsebedevaarten.nl Deze bedevaart sluiten we af met een feestelijk diner. En ja, dan zullen we ook we afscheid nemen van pastor Straathof, onze geestelijk adviseur van SBW. Feest en afscheid kunnen heel goed samen!

Pastor Straathof keert terug naar de plek waar hij van 1996-2000 als pas gewijde priester werkzaam is geweest. Eind maart werd hij 58 jaar. Een mooie leeftijd om nog één keer van plek te veranderen. Nu staat hij 8 jaar hier in het Westland, met name Wateringen en Kwintsheul, over 10 jaar hoopt hij van een welverdiend emeritaat te gaan genieten.

Het zal een hele verandering teweeg brengen. Pastor Straathof heeft er alle vertrouwen in dat de verrezen Heer met ons gaat, ook in de toekomst.

Hoogfeest van Maria ten Hemelopnemingviering H. Machutus kerk te Monster

‘Er verscheen een groot teken aan de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.’
Woorden van een visioen van de apostel Johannes dat hij had in zijn gevangenschap op het eiland Padmos en dat ons is overgeleverd in het boek ‘Openbaringen’.

God heeft de Moeder van Jezus in zijn heerlijkheid opgenomen, om voor altijd in zijn nabijheid te leven, onttrokken aan dood en duisternis. Maria heeft een bijzondere plaats in het leven van veel mensen. Hoeveel kaarsen worden er niet bij haar opgestoken? Zij is de moeder van Jezus en daarom de moeder van alle christenen. Met onze vragen en zorgen, onze blijdschap en dankbaarheid kunnen wij altijd bij haar terecht.

Op dit Mariafeest nodigt zij ons zelf uit om haar Zoon te volgen op zijn weg van recht en vrede. En dat betekent oog hebben voor de kleinen en kwetsbaren in ons midden.

Het Hoogfeest van Maria ten Hemelopneming vieren wij op **donderdag 15 augustus** in een feestelijke viering in de H. Machutus kerk aan de Choorstraat 103 te Monster: aanvang 19.00 uur. Na afloop is er een lichtprocessie naar de Lourdesgrot.

In de andere Westlandse parochies wordt dit Mariafeest gevierd in het weekend van 10 en 11 augustus.

Aanmelden Doopsel, 1^e H. Communie, Vormsel voortaan digitaal

Beste parochianen

Er gaat het een en ander veranderen. Was men nog gewend dat er een ‘papieren’ formulier ingevuld en ingeleverd/opgestuurd moest worden.

Dat is verleden tijd.

We leven in een digitaal tijdperk en elk gezin heeft wel de beschikking over een computer, laptop of IPAD.

Daarom zal het aanmelden om o.a. het Doopsel te ontvangen, het meedoen aan de voorbereidingen en de vieringen van de 1^e Heilige Communie en het Vormsel alleen nog digitaal kunnen plaatsvinden.

Op de homepage www.rkwestland.nl staat onder Contact een blokje genaamd Formulieren. Als u daarop klikt, komt u op een pagina waar de ouders/verzorgers de gegevens van hun kind(eren) en het gezin invullen op het formulier naar keuze. Het formulier zal via de digitale weg bezorgd worden bij het desbetreffende parochiesecretariaat. Zij zullen er voor zorgen, dat de aanmelding/inschrijving bij de juiste verantwoordelijke personen terecht komt en in behandeling genomen wordt.



Behalve de digitale aanmelding voor Dopen, 1^e H. Communie en Vormsel vindt u hier ook formulieren voor Huwelijk, Verhuizen en inschrijven parochie voor nieuwe parochianen.

Pastoraal team en Federatiebestuur
Sint Franciscus, *tussen duin en tuin*

Niet rinkelen maar zoemen

Menig pasto(o)r heeft u uitgenodigd om uw financiële bijdrage te doen en dat hij het dan liever hoort “ritselen in plaats van rinkelen”. Als penningmeester hoor ik het ook graag zoemen in plaats van rinkelen! De collectezakken zijn tegenwoordig uitgerust met zenders en een actieve chip. U kunt uw bijdrage aan de collecte dus niet alleen in contanten doen maar ook heel eenvoudig met uw mobiele telefoon. Dus jong en oud: download de GIVT-app en draag bij en geef aan onze Machutus parochie. Mocht u hulp nodig hebben, kijk dan even op de GIVT-website waar op de meest gestelde vragen de antwoorden zijn te vinden, <https://www.givtapp.net/veelgestelde vragen/> U kunt uw collecte via GIVT gebruiken tijdens de Eucharistieviering of woord- en communieviering maar u kunt er ook voor kiezen om uw bijdrage al thuis over te maken.



Voordeel van de GIVT-app

Het voordeel van de GIVT-app is dat de bijdragen die u hiermee aan goede doelen, waaronder onze Machutus parochie fiscaal aftrekbaar zijn! Dus wacht niet langer en download de GIVT-app en help onze Machutus aan een zoemgeluid, dan wennen wij alvast aan het lekkere zomergevoel en helpt u onze Machutus parochie financieel gezond te houden.

Schenken en een gift nalaten aan onze Machutus parochie

De afgelopen jaren lopen de inkomsten uit kerkbijdragen en collecten terug. Met het invoeren van het digitaal collecteren en het voor u als parochiaan fiscaal aantrekkelijk te maken, hopen wij dat u ons helpt om de inkomsten uit kerkbijdragen en collecten minimaal op peil te houden.

Van een aantal parochianen hebben wij de afgelopen jaren schenkingen en/of legaten (uit een nalatenschap) ontvangen. Daardoor hebben wij de lagere inkomsten uit kerkbijdragen en collecten kunnen opvangen en is onze parochie nog steeds financieel gezond.

Geef uw legaat een bestemming

Toch willen wij uw aandacht erop vestigen dat wij een deel van onze inkomsten afdragen aan bisdom Rotterdam. Mocht u overwegen om een legaat na te laten aan onze Machutus parochie vraagt u dan uw notaris om aan het legaat een bestemming toe te kennen. Met andere woorden: u geeft zelf aan waar uw

geld door de parochie aan besteed moet worden. Bijvoorbeeld aan het onderhoud van het kerkorgel of de glas-in-loodramen. Hierdoor kunnen wij bisdom Rotterdam om vrijstelling voor het legaat verzoeken en blijft het volledige bedrag voor onze parochie beschikbaar.

In 2018 hebben wij uit een legaat de vleugel kunnen bekostigen en kunt u als parochiaan nog jaren van het mooie geluid genieten.

Onze Machutusparochie zijn wij samen. Laten wij elkaar dan ook blijven opzoeken en spannen wij ons in om, met of zonder geld, onze parochie actief en gezond te houden. Mocht u meer informatie willen over schenken of legaten neemt u dan contact met mij op.

Met een hartelijke financiële groet wens ik u namens het parochiebestuur een fijne zomer toe.

Bert Dijkhuizen
penningmeester parochiebestuur

Dankwoord van pastor Kwee

Beste mensen,

hartelijk dank voor alle condoleances die ik mocht ontvangen naar aanleiding van het overlijden van mijn vader op 4 juni jongstleden. Zoals velen van u hebben opgemerkt, was zijn overlijden kort na het overlijden van mijn moeder, op 16 maart j.l.. Zijn heengaan was onverwacht. Nog maar net hadden we zijn inboedel overgebracht van de serviceflat naar zijn kamer in zorginstelling Tabitha. De volgende dag overleed hij. Ze hebben beiden een mooie leeftijd bereikt. Mijn moeder is 92 geworden, mijn vader 98 jaar. Ze waren 73 jaar getrouwd.

Ook de uitvaartplechtigheid van mijn vader heeft, net zoals die van mijn moeder, in besloten kring plaatsgevonden. Dit op uitdrukkelijk verzoek van hen beiden.

Veel dank voor al uw aandacht, medeleven en gebeden.

Met vriendelijke groet,
pastor Kwee.

Bijzondere vieringen

Elke dinsdag om 09.00 uur: Viering

Elke 2^e dinsdag van de maand is er koffiedrinken na de viering.

De eerstvolgende keer is dat op 13 augustus en 10 september

In de maanden juli en augustus is er GEEN koffiedrinken op de laatste zondag na de viering

Donderdag 15 augustus om 19.00 uur: Maria ten Hemelopnemingviering

Zondag 25 augustus om 10.00 uur:

Oecumenische Openlucht viering op het kerkplein te Ter Heijde aan Zee. Zie artikel verderop.

Zaterdag 14 september om 12.00 uur:

Huwelijksviering voor het bruidspaar:

KATE DE JONG en BRIAN VAN VLIET

Heilig Doopsel

Op is in onze gemeenschap opgenomen:

GUUSJE Schokker, dochter van Jos en Shirley Schokker

Wij wensen de ouders veel geluk en voorspoed met hun kindje.

Overledenen



In dankbare herinnering

Op 6 juni is, op 46-jarige leeftijd en gesterkt door het H. Sacrament van de zieken, **Maria Catharina den Besten-van den Berg** thuis overleden. Marja is geboren op 14 mei 1973 en ze groeide, samen met haar zus Anja, op in Monster. Na het doorlopen van de MAVO, volgde Marja het KMBO en ze haalde diploma's voor PDB (Boekhouden) en MBA (Bedrijfsadministratie). Ze ging werken bij een accountant. In 2000 verhuisde Marja naar de Zeereep in Monster. Op dat moment was duidelijk dat Marja leed aan een ziekte aan haar bindweefsel, EDS. Haar nieuwe woning werd aangepast voor een rolstoel. Op 24 januari 2001 kwam Marja in contact met Gert-Jan den Besten, die oorspronkelijk uit Gorinchem komt. Het klikte tussen hen en er volgde een huwelijk op 13 mei 2005. Ze gingen wonen in een appartement op het Slangekruid in Monster. Marja kreeg steeds meer last van haar ziekte en ze moest steeds vaker op bed liggen. Uiteindelijk was staan niet meer mogelijk en ze kreeg steeds meer pijn. Toch genoot Marja van het samenzijn met Gert-Jan, van haar hulphond Roel en later hulphond Uggs. Daarnaast kreeg Marja steeds meer verzorging en ze bouwde een fijne band op met haar verzorgenden. Ze genoot van uitjes naar de zee, van vakanties in Wapenveld en van al de bezoeken van familie en vrienden. Dankbaar was Marja hiervoor en ze had aandacht voor de mensen om haar heen. Die dank heeft ze uitgesproken door een CD te laten maken, met de titel: Dankbaar. Daarop staat: 'Dankbaar voor het leven, dankbaar voor de dag'. Marja leefde vanuit deze dankbaarheid, met vertrouwen en geloof in de toekomst.

Uiteindelijk was het gevecht tegen de pijn ongelijk en overleed zij, met dierbaren om haar heen.

De uitvaartplechtigheid, voorafgaand aan de crematie, vond plaats op 11 juni in crematorium Ockenburgh in Den Haag. Marja heeft een onuitwisbare indruk nagelaten op mensen om haar heen, door haar wilskracht, door haar levenskracht, door positieve instelling, door haar geloof. Nu is ons geloof dat zij, zonder pijn, mag rusten in de schoot van onze God.

diaken Dits



In dankbare herinnering **Catharina Elisabeth Maria Kester van Velthoven**

Op 9 juni stierf in De Kreek te 's Gravenzande toch nog onverwachts Toos Kester. Toos werd geboren op 27 april 1933 met als familienaam van Velthoven. Ze was een veelzijdige vrouw met een brede belangstelling. De rode draad in het leven van Toos zijn de 3 'R's te weten: rust, regelmaat en reinheid. De rust bij haar, was wel aan een vast tijd gebonden. Bij een middag slaapje werd de kookwekker gezet want er moest ook tijd zijn om te werken. Haar dag verliep volgens een vast patroon waar ze maar moeilijk van af week. Zolang je in dat patroon meeliep ging het goed. Reinheid had ze hoog in het vaandel. In huis en later toen ze in een chalet in de tuin woonde, zag alles er pico bello uit. Ook in de tuin moest alles strak gesnoeid en gemaaid zijn. Ze genoot van de bloemenpracht. Haar werklust was niet te temmen. Het kwam regelmatig voor dat ze de te grote inspanning een dag later moest bezuren. Toos heeft nog een vierde 'R' aan het rijtje toegevoegd en dat is: regelen. Ze had het vermogen om iedereen te mobiliseren. Voor iedere klus had ze wel iemand op het oog die haar op gedragen taak precies volgens haar wensen ten uitvoer kon brengen. Ze had een zwak voor haar kleinkinderen. Ze wist precies waarmee ze ze kon verwennen. Patat, een dubbel boterham pindakaas, in je pyjama opblijven. Maar wel de volgende morgen op tijd naar school. De kleinkinderen herinneren hun oma dat ze altijd aan het zorgen was. In december 2014 stierf haar man Nic. Door haar sterke geloof wist ze de dood van haar geliefde een plek te geven. Ondanks de dood van haar man heeft ze nog een paar gelukkige jaren mogen beleven. Ze genoot van haar fruitboompjes, vogels in de tuin en de vele mensen die op bezoek kwamen. Haar heldere geest en sterke hart en wilskracht waren bewonderenswaardig. De ouderdom en de pijn van de artrose ging steeds meer opspelen. Ze waardeerde de hulp voor de warme maaltijden, de thuiszorg van verpleegkundigen van Careyn en de verzorging, de revalidatie in De Kreek. "Dag allemaal." Dat waren haar laatste woorden. De kaars was op 9 juni 2019 opgebrand. Zaterdag 15 juni kwamen we samen in de St. Machutus te Monster voor de afscheidsviering waarna we haar hebben begeleid naar haar laatste rustplaats op het parochiekerkhof. Dat Toos mag rusten bij de Vader van alle leven samen met haar man Nic en daar een voorspreekster ten goede voor ons mogen zijn.

Pastor Straathof.

VOORGANGERS EN SOORT VIERINGEN ONDER VOORBEHOUD

Vieringen Regio West van 20 juli t/m 1 september	HOEK VAN HOLLAND Parochie H. Egbertus	HEENWEG & H. Lambertus	's-GRAVENZANDE Par. O.L.V. ten Hemel- opneming	MONSTER Parochie H. Machutus	POELDIJK Parochie H. Bartholomeus
Zaterdag 20 juli				19.00 uur Eucharistieviering Laus Deo Pater K. Janssen	
Zondag 21 juli 16 ^e zondag dh jaar	11.00 uur Eucharistieviering Parochiekoor Voorganger bekend	09.30 uur Woord- en Communiev. Parochiekoor VOLP Honselersdijk	11.00 uur Oec. Braderieviering Marktplein Pastor M. Kwee	09.30 uur Woord- en Communiev. Medea VOLP Monster	11.00 uur Eucharistieviering Pater K. Janssen
Zaterdag 27 juli					19.00 uur Woord- en Communiev. VOLP Poeldijk
Zondag 28 juli 17 ^e zondag dh jaar	11.00 uur Eucharistieviering Studiegroep Gregoriaans Pastor M. Kwee	09.30 uur Eucharistieviering Parochiekoor Pastor M. Kwee	09.30 uur Woord- en Communiev. Cantamus VOLP Poeldijk	09.30 uur Eucharistieviering Laus Deo / Cantor Voorganger bekend	11.00 uur Eucharistieviering Pastor A. Vijftigschild
Zaterdag 3 augustus				19.00 uur Eucharistieviering Cantor Medea Pastor M. Kwee	
Zondag 4 augustus 18 ^e zondag dh jaar	11.00 uur Eucharistieviering Parochiekoor Pastor M. Kwee	09.30 uur Eucharistieviering Parochiekoor Voorganger bekend	09.30 uur Eucharistieviering Parochiekoor Pastor M. Kwee	09.30 uur Woord- en Communiev. Laus Deo Dhr. J. Batist, p.w.	11.00 uur Woord- en Communiev. Diaken R. Dits
Zaterdag 10 augustus					19.00 uur Woord- en Communiev. VOLP Poeldijk
Zondag 11 augustus 19 ^e zondag dh jaar Maria Tenhemelop- neming	11.00 uur Woord- en Communiev. Parochiekoor VOLP Poeldijk	09.30 uur Woord- en Communiev. Parochiekoor VOLP Poeldijk	09.30 uur Patroons-Eucharistiev. Cantamus/Parochiekoor Pastor B. Lansbergen + Mevr. E. Geelen, p.w.	09.30 uur Eucharistieviering Laus Deo Pastor A. Vijftigschild	11.00 uur Eucharistieviering Pastor M. Straathof
Donderdag 15 augustus Maria Tenhemel- opneming				19.00 uur Eucharistieviering Vivace Pastoraal team	
Zaterdag 17 augustus				19.00 uur Woord- en Communiev. Cantor Laus Deo Mevr. E. Geelen, p.w.	

Zondag 18 augustus 20^e zondag dh jaar	11.00 uur Woord- en Communiev. Cantor Diaken R. Dits	09.30 uur Woord- en Communiev. Parochiekoor Mevr. E. Geelen, p.w.	09.30 uur Woord- en Communiev. Parochiekoor Diaken R. Dits	09.30 uur Eucharistieviering Laus Deo Voorganger bekend	11.00 uur Woord- en Communiev. Mevr. E. Geelen, p.w.
Zaterdag 24 augustus					19.00 uur Eucharistieviering Pastor M. Straathof
Zondag 25 augustus 21^e zondag dh jaar	11.00 uur Eucharistieviering Parochiekoor Pastor B. Lansbergen	09.30 uur Eucharistieviering Parochiekoor Pastor B. Lansbergen	09.30 uur Eucharistieviering Voorganger bekend	10.00 uur Oec. Openluchtviering Kerkplein Ter Heijde Mevr. E. Geelen, p.w.	11.00 uur Patroons-Eucharistiev. Pater Valentin
Zaterdag 31 augustus				19.00 uur Eucharistieviering Cantor Medea Pastor M. Kwee	
Zondag 1 september 22^e zondag dh jaar	11.00 uur Eucharistieviering Parochiekoor Voorganger bekend	09.30 uur Eucharistieviering Parochiekoor Voorganger bekend	09.30 uur Eucharistieviering Parochiekoor Pastor M. Kwee	09.30 uur Woord- en Communiev Laus Deo VOLP Monster	11.00 uur Eucharistieviering Pastor M. Kwee
Zaterdag 7 september					19.00 uur Eucharistieviering Pastor M. Kwee
Zondag 8 september 23^e zondag dh jaar	11.00 uur Woord- en Communiev Cantor Dhr. J. Batist, p.w.	09.30 uur Woord- en Communiev Parochiekoor Dhr. J. Batist, p.w.	09.30 uur Woord- en Communiev Parochiekoor Mevr. M. vd Loo, p.w	09.30 uur Eucharistieviering Medea Voorganger bekend	11.00 uur Woord- Communie- GOSPEL viering Mevr. E. Geelen, p.w
Zaterdag 14 september				19.00 uur Eucharistieviering Mojeko Pastor M. Kwee	
Zondag 15 september 24^e zondag dh jaar	11.00 uur Eucharistieviering Parochiekoor Pastor M. Kwee	09.30 uur Patroonsfeest/Eucharistiev. Parochiekoor Pastor M. Kwee	09.30 uur Startzondag Woord- en Communiev Mevr. E. Geelen, p.w	09.30 uur Woord- en Communiev Laus Deo Diaken H. Berbee	11.00 uur Eucharistieviering Pastoor J. Steenvoorden

Parochie-agenda

Donderdag 1 augustus om 19.00 uur: Bijeenkomst van de VOLP Groep

Weekend 31 augustus/1 september: MIVA deurcollecte na de vieringen

Maandag 2 september om 19.30 uur: Redactievergadering van de Interkom

Donderdag 12 september om 08.30 uur:

Vouwen, nieten en rondbrengen van de Interkom

Aanmelden voor vormsel 2019-2020

Ook komend seizoen werken de vormselwerkgroepen uit Wateringen/Kwintsheul (Noord) weer samen met Poeldijk/Monster/'s-Gravenzande/Hoek van Holland (West). Kinderen die in Monster wonen en in 2016 of eerder hun Eerste Heilige Communie hebben gedaan kunnen gevormd worden. De datum van het Vormsel is op zaterdag 15 februari 2020.

En ben je 12/13 jaar en wil je gevormd worden maar ben je nog niet gedoopt of Eerste Communie gedaan...neem dan contact op met geelen@rkwestland.nl of 06-36286952 voor meer informatie.

Woensdag 26 juni en donderdag 27 juni zijn er informatieavonden geweest in Wateringen en 's-Gravenzande over het vormsel van komend seizoen. Als alle kinderen waarvan een ouder er was zich aanmelden, hebben we een leuke groep vormelingen. Hoe leuk is het als we proberen het aantal nog hoger te krijgen? Want hoe meer vormelingen, hoe meer je ziet dat je niet alleen bent, maar dat er meer jongeren zijn die iets met hun geloof doen. Hoe kan je aangemeld worden? Heel makkelijk...via de website van de federatie <https://rkwestland.nl/aanmelden-vormsel> want alle aanmeldingen gaan vanaf nu digitaal. Zie ook elders in dit parochieblad.

Tot wanneer kan je ingeschreven worden? Omdat wij als vormselwerkgroepen de data waarop de bijeenkomsten zijn moeten gaan plannen, willen wij graag uiterlijk 6 september weten wie mee doen met de voorbereidingen op het vormsel. We plannen de bijeenkomsten zo dat er 4 keer op de maandagavond een bijeenkomst is en 4 keer op een woensdagavond. Zo hoef je (hopelijk) niet 8 keer je training of repetitie te missen. Het is nog niet zeker waar de avonden gegeven worden, maar we proberen ze 4 keer in Wateringen te houden en 4 keer in regio West.

Mocht je toch nog vragen hebben, neem gerust contact op met vormselgroep-noordwest@gmail.com Wij kijken uit naar een grote groep enthousiaste jongeren die gevormd willen worden.

Namens de vormselwerkgroepen regio's Noord en West,
Els Geelen, pastoraal werker

Muzikaal genieten in De Masemude

Op **zondag 11 augustus** om 11.00 uur kunt u muzikaal genieten in De Masemude met De Westlanders

Het meezingkoor De Westlanders is een gemengd koor van ongeveer 50 enthousiaste leden van uiteenlopende leeftijd. Het repertoire bestaat uit smartlappen, tranentrekkers, liefde- luister- en zeemansliedjes, dijenkletsers en levensliedjes. Dit koor staat onder de bezielende leiding van Luc Ket.

Op **1 september** om 11.00 uur is er in het Paviljoen een Dixilandband die u wilt verrassen met een swingend feestelijk concert waarbij men niet kan blijven zitten!

Iedereen is van harte welkom. De koffie/thee staat klaar en kost € 1,--.

Tot dan!!

Oecumenische Openluchtdienst 2019 in Ter Heijde a/Zee

Zondag 25 augustus wordt om 10.00 uur weer de jaarlijkse oecumenische openluchtdienst gehouden op het Prins Willem III-plein voor de kerk in Ter Heijde. Thema dit jaar is: **'sta jij in je kracht?'**

Voorganger is pastoraal werker E. Geelen. De samenzang wordt als vanouds verzorgd door Leo Bouma.

Voor de kinderen is er een speciale nevendienst die bij goed weer wordt gehouden op het strand.

Na afloop staat er voor iedereen koffie, thee en limonade klaar mét wat lekkers erbij. Bij regen wordt de dienst verplaatst naar de kerk.

U bent allen van harte welkom.

Raad van Kerken Monster/Ter Heijde aan Zee

WERKGROEP – MOV

Vorige week is er via de werkgroep die regelmatig groente, fruit en brood naar de zusters van Moeder Theresa in Rotterdam brengt, een aantal dozen met vrijwel nieuwe kleding afgeleverd. De zusters dankten de chauffeur en de Machutusparochie voor de kleding.

De laatste tijd komen er regelmatig gebreide mutsjes en sokken binnen voor Gambia. Vanuit verschillende plaatsen vanuit het Westland zijn mensen aan het breien geslagen om de kinderen in Gambia van mutsjes en sokken te voorzien. De te vroeg geboren kinderen hebben daarbij een streepje voor. Dankbaarheid is groot als er vanuit Nederland weer een aantal aankomen.

Afgelopen voorjaar is er tijdens de vastenactie veel ruchtbaarheid gegeven aan de schoolrenovatie in Batelling in Gambia. We kunnen melden dat er onderhand al een behoorlijk bedrag is binnen gekomen. Wat wel mooi is om te ver-

melden, is dat er een bedrag van 1497 euro aan giften van particulieren is binnengekomen. Het project is nog niet geheel rond maar we maken mooie stappen. We hopen u binnenkort meer te laten weten over de voortgang van het project.

MIVA – DEURCOLLECTE

Op zaterdag 31 augustus en zondag 1 september is de jaarlijkse MIVA deurcollecte. Centraal in de MIVA campagne staat dit jaar Kameroen. De slogan is "Geef meisjes in Kameroen een toekomst". Een van de inspirerende mensen is zuster Clementine. Zij zet zich in voor de meisjes in West Kameroen. Vaak zijn het wezen of kinderen verstoten door familie. Zuster Clementine woont hier al 17 jaar. Zij vangt de meisjes op in een sober klooster, zonder stromend water en soms is er elektriciteit. Ze krijgen hier les in vaardigheden waarmee ze later werk kunnen vinden. Naaiwerk en computerkunde zijn onderdelen van de opleiding. De kinderen voelen zich thuis in het centrum en zijn blij dat ze veel kunnen leren.



Zr. Clementine heeft weinig inkomsten. Er komt wat geld binnen van een kleine farm en de groentetuin. De zuster krijgt steeds meer waardering vanuit de omgeving. De zuster krijgt informatie over kinderen die hulp nodig hebben. Ze gaat deze bezoeken en kijkt of ze hulp kan bieden. Twee mensen van de MIVA zijn met de zuster op huisbezoek gegaan. Daar hebben ze een meisje van vier, Marvelous, ontmoet. Zij kon helemaal niets, maar door een operatie, geregeld door zuster Clementine, kan ze nu kruipen. In de toekomst zal ze nog een operatie ondergaan om ook te kunnen lopen. Als zuster Clementine gevraagd wordt 'waarom doe je het werk?' dan is haar antwoord: ALLES VOOR EEN GLIMLACH. Laten we deze gedachte meenemen op weg naar de MIVA deurcollecte, en een bijdrage leveren aan een auto voor zuster Clementine, zodat ze haar werk beter kan uitvoeren en meer mensen kan bijstaan.



Namens de werkgroep MOV, Henk van Ruijven

Rondom de Machutustoren

De kinderen van kinderkoor Mojeko zijn een dagje uit geweest na een jaar van veel oefenen en zingen. Het was ze gegund. Overal kwam je ze tegen: in de kerk, bij een jongerenviering in Poeldijk, bij de terugkomvieringen van dopelingen in 's-Gravenzande, in verzorgingshuizen, in bejaardentehuizen, ect, ect,. Met behulp van sponsors, met de puntenspaarders van een grootgrutter, die van ver buiten het Westland aangeleverd werden, en niet te vergeten de onmisbare vrijwilligers/sters, is het een



dag met een gouden randje geworden. Met heel veel plezier wordt erop teruggekeken.

De tuinmannen hadden ook hun jaarlijkse bijeenkomst. Met een gezellige barbecue werd het jaar nog eens doorgenomen. Of het tot een rustige zomer komt voor hen dat valt te bezien. Als de zon veel schijnt dan zal er hier en daar voor water gezorgd moeten worden, en als het een natte zomer wordt, groeit het onkruid hard. Bij deze groep vrijwilligers is er dus altijd reuring. Voor allen een mooie zomer gewenst, al kan die er voor iedereen anders uitzien

Oogstdankdag Heiloo 2019

Op woensdag 4 september wordt oogstdankdag gevierd in Heiloo. L.T.O-Noord organiseert deze dag met het thema: "Leef mee – Deel mee".

De eucharistieviering zal worden voorgedaan door pastoor Steenvoorden. De meegebrachte agrarische producten, zoals druiven, paprika's ect. die tijdens de Eucharistieviering op het altaar gelegd worden, zullen na afloop naar een huis voor thuis- en daklozen worden gebracht. Heeft u nog producten mee te geven, dan zijn deze van harte welkom.

Het hele programma is als volgt:

07.30 uur: vertrek van AH-plein Naaldwijk

07.45 uur: Kwintsheul (Kastanjehof)

08.00 uur: Wateringen (de Ark)

10.30 uur: Eucharistieviering

12.00 uur: lunch

13.30 uur: Middagoverweging en processie in het park

15.00 uur: vertrek uit Heiloo voor een gezellige tussenstop in restaurant Halfweg

19.00 uur: thuiskomst

De kosten zijn 25 euro per persoon.

U kunt zich opgeven bij:

Kees Groenewegen

Peter en Bernadette van der Knaap

Open Monumentendag 2019 zaterdag 14 september

Open Monumentendag is een van de grootste culturele activiteiten in Nederland. Vorig jaar hebben meer dan een miljoen mensen een bezoek gebracht aan een of meerdere monumenten!

Het landelijk thema waar dit jaar voor gekozen is luidt: PLEKKEN van PLEZIER



Ook dit jaar zetten vele monumenten in de gemeente Westland hun deuren open voor publiek: zo ook onze H. Machutuskerk. Op zaterdag 14 september bent u van harte welkom. Vanwege een huwelijksplechtigheid in de ochtend is de kerk vanaf 13.30 uur tot 16.00 uur geopend!



Na een fijne vakantie gaan we ons weer richten op het laatste trimester van dit jaar.

Maandag 16 september is er een modeshow met medewerking van ITS MI, een modezaak uit Monster. Er lopen zeer bekende mannequins mee, die u de nieuwe wintermode zullen showen. We beginnen, zoals gewoonlijk om 19.45 uur. Een ieder is hierbij van harte uitgenodigd vanaf 19.30 uur in de Noviteit.

In oktober komt dr. Knippenberg een lezing houden over het hart.
In november vertelt Lex Thoen over zijn ervaringen als schaaпsherder .
In december hebben we onze kerstviering.
Over deze laatste maanden meer in de volgende Interkoms.

Vriendelijke groeten, namens het KVG,
Joke van der Burg

Oproep

Vorig jaar september ben ik begonnen aan een opleiding tot professioneel begeleider Bibliodrama. Voor deze cursus heb ik een oefengroep gevormd van mensen die ik ken uit diverse werkgroepen. Echter niet altijd kan iedereen op de avond als we oefenen. Dit is eens in de maand in de Parochiezaal de Kolentkit te Wateringen op een maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur. Het zou fijn zijn als de groep iets groter is. Vandaar deze oproep.

Nu hoor ik u/jou denken...bibliodrama??? wat is dat?

Bibliodrama is een methode om je eigen levensverhaal en bijbelverhalen aan elkaar te spiegelen. Spelenderwijs en interactief ontdek je hoe het bijbelverhaal jouw verhaal belicht, en hoe jouw levensverhaal meespeelt in de uitleg van het bijbelverhaal.

Omdat we soms ook tafels en stoelen gebruiken voor hoogteverschillen of een vreemde houding aannemen, zoek ik voor de oefengroep mensen die fysiek actief zijn zodat ik allerlei vormen kan oefenen met de groep.

Wil je je aansluiten bij de oefengroep, neem dan contact op met geelen@rkwestland.nl of bel 06-36286952.

Els Geelen, pastoraal werker.

Inleiding Gregoriaans zingen of:

ad Festis Sancti Gregorii Magni

Voor ongelovigen en alle gezindten. Voor ieder die zich graag eens in het Gregoriaans wil verdiepen, ook als dat voor één keer is. Wie het eerder gezongen heeft en wil opfrissen: net zo welkom.

Dinsdagavond 3 september aan de Cordesstraat 29 te Hoek van Holland.

Inloop in het Schip en Egbertuskerk is vanaf 19.30 uur.

Vanaf 20.00 uur inleiding Gregoriaans zingen door de studiegroep Gregoriaans.

De dan gebruikte gezangen komen grotendeels uit de zogenaamde volkszang van het Gregoriaans. De bedoeling is dat die door de gewone bezoekers samen met de voorganger of voorzanger gezongen kunnen worden. Zangervaring is geen vereiste. U hoeft het notenschrift evenmin te kunnen lezen. Latijn begrijpen is niet nodig; er komt uitleg en vertaling bij.

Gregoriaans wordt sterk in verband gebracht met de RK-kerk, maar hoort ook thuis in de liturgie van de Oosterse, de Anglicaanse, Lutherse en zelfs Gereformeerde kerken. Ook de nodige ongelovigen beoefenen het eenvoudig uit waardering voor de muziek. Wie geen kennis heeft genomen van het Gregoriaans mist een bouwsteen van heel veel latere muziek en laat zodoende een "laag" daarvan langs zich heen gaan.

De Gregoriaanse volkszang zingen is eigenlijk niet moeilijk. Het verloopt alleen via andere technieken dan het tegenwoordig gebruikelijke zingen. Heb je die beginselen eenmaal voor ogen dan is het eigenlijk heel vanzelfsprekend. Juist dat gaan we doen: onder ogen zien wat de beginselen van het Gregoriaans zingen zijn en die telkens even ondervinden.

We zijn dan bezig op de dag van het feest van de heilige paus en kerkvader, Gregorius de Grote, die eind 6^e eeuw een enorme kerkhervormer was. Hij heeft ook de centrale vastlegging van de naar hem genoemde gezangen verordonneerd. Het verhaal wil dat de Heilige Geest, als een duif gezeten op zijn schouder, hem een aantal gezangen in het oor blies. De oosterse en othodoxe kerken vieren overigens zijn feest op 12 maart.

Een cursus Theologische Vorming en Verdieping voor Geïnteresseerden (TVG)

Een cursus die open is voor iedereen,
ongeacht uw leeftijd, achtergrond of geloofsovertuiging

Heeft u zich altijd al eens wat meer willen verdiepen in wat er allemaal in de Bijbel staat.? Hoe is de Bijbel eigenlijk tot stand gekomen?, wat zijn de geheimen en verhalen in het oude en nieuwe testament?

Wat is de geschiedenis van de kerk in Nederland, Europa en de rest van de wereld, waarom zijn er in de loop van de tijd allerlei dogma's ontstaan? Wat betekenen die eigenlijk voor het Christelijk geloof? Welke levensvragen kom je tegen bij spiritualiteit, ethiek en filosofie?.

Hoe zit het met al die variaties in de liturgie bij de verschillende kerkgenootschappen? Maar ook hoe kijken we naar andere religies, wat kunnen andere religies ons te zeggen hebben

De cursus duurt 3 jaar en begint bij voldoende aanmeldingen op woensdagavond 4 september en/of donderdagmiddag 5 september met een 1^{ste} jaar.

De lessen worden gegeven in de zalen van Eltheto van de Betlehemkerk aan het Azaleaplein in Den Haag.

Wilt u meer informatie, bel of mail dan naar Annemarie van Duijn, (Secr.TVG, Den Haag e.o.) U kunt ook naar de website van TVG Den Haag gaan.



Regio West: H. Bartholomeus te Poeldijk
H. Machutus te Monster
O.L. Vrouw ten Hemelopneming te 's-Gravenzande
H. Egbertus en H. Lambertus te Hoek van Holland / Heenweg

Regiopastores: pastor I.M. Kwee
Esdoornstraat 1, 2691 VG 's-Gravenzande
☎ (0174) 76 43 38 ✉ kwee@rkwestland.nl

pastoraal werkster E.M. Geelen
p/a Choorstraat 105, 2681 AR Monster
☎ 06 36 28 69 52 ✉ geelen@rkwestland.nl

Overige leden van het pastoraal team

pastoor/moderator J.C.M. Steenvoorden
☎ (0174) 62 45 36 ✉ steenvoorden@rkwestland.nl

pastor M.Th.J. Straathof
☎ (0174) 27 03 78 ✉ straathof@rkwestland.nl

diaken R.H. Dits
☎ 06 16 82 22 67 ✉ dits@rkwestland.nl

diaken C.W. Burgering
☎ 06 29 56 28 65 ✉ buringing@rkwestland.nl

Federatiesecretariaat (gegevens parochiesecretariaat zie pag. 2)

mw. M. de Jong
Dijkstraat 25, 2675 AV Honselersdijk
☎ 06 51 47 75 80 ✉ info@rkwestland.nl
Aanwezig: maandag t/m donderdag van 09.00-14.00 uur

Het federatiesecretariaat kunt u ook buiten deze tijden bellen voor het melden van een overlijden of in dringende gevallen wanneer u een priester nodig heeft.

Website: rkwestland.nl Kopij voor de website: website@rkwestland.nl

Voor een persoonlijk gesprek kunt u contact opnemen met uw regiopastores en voor overige vragen of bijv. het opgeven van gebedsintenties, aanvragen voor dopen of huwelijk kunt u terecht bij uw parochiesecretariaat.