

Parochieblad van O.L. Vrouw ten Hemelopneming te
's-Gravenzande

Maria

*Maria is in de kerk
het symbool van zorg
toewijding,
aandacht en nabijheid.
Bidden tot Maria
kan ons vertrouwen geven
en ons aanmoedigen
om met eenzelfde
zorg en toewijding
open te staan voor anderen.*



Onze Lieve Vrouw Ten Hemelopneming parochie

Iepstraat 1, 2691 EX 's-Gravenzande

Parochiesecretariaat

Openingstijden

woensdag en vrijdag van 09.30 u. tot 11.30 u.

Op maandag voortaan gesloten.

☎ 0174 41 91 62 ✉ olvtenhemelopneming@rkwesland.nl

Regiopastor:

pastor I.M. Kwee

Esdoornstraat 1, 2691 VG 's-Gravenzande

☎ 0174 76 43 38 / ✉ kwee@rkwesland.nl

pastoraal werkster E.M. Geelen

Choorstraat 105, 2681 AR Monster

☎ 06 36 28 69 52 / ✉ geelen@rkwesland.nl

Parochiebestuur

vicevoorzitter

dhr. P. Vijverberg

secretaris

dhr. F. Post

penningmeester

mw. A. Bol

gemeenschaps-

dhr. J. Jacobs

opbouw

dhr. P. Hendriks

liturgie

mw. M. van Ruijven

communicatie, structuur

en diaconie

vacant

catechese

vacant

Redactie Hoeksteentjes

Mw. G. Kruijthof, ✉ redactiehoeksteentjes@rkwesland.nl

Contactpersoon bezorgers Hoeksteentjes

Mw. J. Smit

Financiële bijdragen

Voor ondersteuning aan activiteiten kunt u uw bijdrage storten op:

NL43 RABO 0135.3053.57 t.n.v. r.-k. Parochie te 's-Gravenzande.

Sleuteladres contactpersonen:

Mevrouw M. Valentin,

De heer P. Hendriks,

**Kopij voor de volgende uitgave: uiterlijk inleveren 5 december.
Verschijningsdatum 12 december.**

Pastoraal woord

Jaarkring

Kalenders en agenda's laten zien dat het einde van het jaar nadert!

Te midden van alle drukte en snelheid hoor je mensen vaak verzuchten: Waar blijft de tijd! Weer een jaar om! Wat de jaarwisseling betreft loopt de kerk voor op de wereld.

In het weekend van 24 en 25 november sluiten wij met het feest van Christus Koning het kerkelijk jaar af. Wij zijn aan het einde van de cyclus die begon met de Eerste Zondag van de Advent in 2017. De laatste zondag van het kerkelijk jaar heeft een feestelijk karakter. Dankbaar kijken wij terug op ons met Christus door de tijd gaan, van dag tot dag, van zondag tot zondag, van feest tot feest, bij lief en leed. Zo zijn wij op weg naar het koninkrijk van God waar wij om bidden in het 'Onze Vader': Uw Rijk kome.' De komst van Gods Koninkrijk op aarde zegt ons: Werk samen aan een wereld die gaaf is met vrede en gerechtigheid voor iedereen. Maar het zegt ons ook: je hoeft het niet alleen te doen, God staat aan de zijde van mensen van goede wil en werkt mee aan hun toekomst.

Opnieuw op weg naar het koninkrijk van God, dat doen wij op de eerste zondag van de Advent, 1 en 2 december. Er begint een nieuw kerkelijk jaar, waarin wij Christus mogen volgen aan de hand van het evangelie volgens Lucas. De Advent nodigt ons uit ruimte te scheppen voor het komen van God in onze wereld én in ons eigen leven. Dat het Kind van Bethlehem opnieuw in onze harten geboren mag worden!

Vier weken ook van bezinning en gebed. Ook van solidariteit wereldwijd via onze steun aan de Adventsactie. In deze voorbereidingstijd op het kerstfeest staat de adventskrans centraal.

In de klassieke oudheid was de krans een symbool van eer. Iets daarvan zien wij nog bij de Olympische Spelen als de winnaars een lauwerkrans ontvangen. De adventskrans is een teken van eerbetoon aan Christus. Als Hij komt in heerlijkheid verdient hij de krans als zegeteken. De zegekrans van de oudheid heeft in het christendom nog een andere betekenis gekregen. Het is een teken dat ons leven door Jezus Christus geheeld wordt. De krans symboliseert de belofte dat ons leven weer gaaf en rond wordt. Op allerlei manieren ervaren wij de scherpe kanten van het bestaan en verlangen wij naar verlossing en bevrijding. De adventskrans telt 4 kaarsen. Elke zondag wordt een nieuwe kaars ontstoken en zo groeit het licht. Totdat wij in de kerstnacht de geboorte van Christus vieren die Licht bracht in onze donkere wereld. Als je de adventstijd echt bewust meemaakt, krijgt Kerstmis veel meer betekenis en wordt het meer dan alleen een feest van gezelligheid en sfeer.

In onze parochies wordt er ook aan de kinderen gedacht! Om als gezin samen op weg te gaan naar het feest van het Licht. Mede namens de andere leden van het pastoraal team wens ik u allen een mooi Christus Koningfeest toe en een goede en zinvolle adventstijd.

pastoor J. Steenvoorden

Parochiefederatie neemt afscheid van haar voorzitter

Op het feest van onze patroonheilige, de Heilige Franciscus, heeft de parochiefederatie afscheid genomen van haar eerste voorzitter, de heer Joop Gardien. Vanaf de oprichting was Joop Gardien (65) voorzitter van de Westlandse parochiefederatie Sint Franciscus *tussen duin en tuin*. De parochiefederatie Sint Franciscus werd in 2011 opgericht om de onderlinge samenwerking tussen de Westlandse parochies en die van Hoek van Holland te bevorderen.

Samenwerking is geboden: "Om de beschikbare financiën en menskracht goed te benutten moet je samenwerken", aldus Gardien. De belangrijkste taak van de federatie is om het draagvlak voor de samenwerking in stand te houden en te vergroten. "Je moet zorgen dat mensen elkaar verstaan", vindt Gardien. "Er moet bereidheid zijn naar elkaar te luisteren. Dwingen heeft in ieder geval geen zin."

Joop Gardien kijkt dan ook terug op goede jaren. Niettemin vindt hij dat het nu tijd wordt om het stokje over te dragen: "Ik zeg altijd dat je nergens te lang moet blijven. Er moet nu, na zeven jaar, ruimte komen voor iemand anders. Dat is gezond voor de organisatie. De huidige secretaris van de federatie, Peter Zuidgeest, neemt zijn taak over. Op de feestdag van de Heilige Franciscus, 4 oktober, nam de federatie tijdens de mis in de Andreaskerk afscheid van Joop Gardien. "Mijn advies voor mijn opvolger is: verder gaan op de ingeslagen weg. Geef de parochies de gelegenheid naar elkaar toe te groeien."

Vieringen en diensten de komende tijd: *voorgangers onder voorbehoud*

zondag 11 november 32ste zondag door het jaar

09.30 uur	eucharistieviering
Voorganger	pastoor J. Steenvoorden
Koor	parochiekoor
Acolieten	Yvonne Tran en Demi van Oosten
Intenties	Bep Paalvast-Persoon Joop Pellekoorn Els van Rest-van Leeuwen

dinsdag 13 november

09.00 uur	eucharistieviering
Voorganger	pastor M. Kwee

zondag 18 november 33ste zondag door het jaar

09.30 uur woord- en communieviering
Voorganger diaken R. Dits
Koor Cantamus
Intenties In liefdevolle herinnering Jan Beneken-Kolmer
Riet Zwinkels-Zuidgeest

dinsdag 20 november

09.00 uur eucharistieviering
Voorganger pastor M. Kwee

zondag 25 november Hoogfeest Christus Koning

09.30 uur Latijnse eucharistieviering
Voorganger pastor M. Kwee
Koor parochiekoor
Acolieten Anthony Tran en Linda van Oosten
Intentie Ruby van Leeuwen-Ray



dinsdag 27 november

09.00 uur woord- en communieviering
Voorganger Ineke Hartman

zondag 2 december 1ste zondag van de Advent

09.30 uur eucharistieviering
Voorganger pastor M. Straathof
 volkszang
Acolieten Yvonne Tran en Demi van Oosten
Intenties pastor J. van Mastwijk
Ruby van Leeuwen-Ray

dinsdag 4 december

09.00 uur woord- en communieviering
Voorganger pastoraal werkster E. Geelen

zondag 9 december 2de zondag van de Advent

09.30 uur eucharistieviering
Voorganger pastor M. Kwee
Koor parochiekoor
Acolieten Anthony Tran en Linda van Oosten
Intentie In liefdevolle herinnering Jan Beneken-Kolmer

dinsdag 11 december

09.00 uur eucharistieviering
Voorganger pastor M. Kwee

zondag 16 december 3de zondag van de Advent

09.30 uur eucharistieviering + boeteviering
Voorganger pastor A. Vijftigschild
Koor Cantamus
Acolieten Yvonne Tran en Demi van Oosten
Intenties Riet Zwinkels-Zuidgeest
Ruby van Leeuwen-Ray
Willem de Vreeze

13.00 uur gezamenlijke doopviering

dinsdag 18 december

09.00 uur eucharistieviering
Voorganger pastor M. Kwee

donderdag 20 december Senioren kerstviering

15.00 uur eucharistieviering
Voorganger pastor M. Kwee
Koor R.e.T. koor
Voorganger pastor Ml. Kwee



Iedere zondag en dinsdag is er na de viering gelegenheid om met elkaar koffie te drinken.

Van de bestuurstafel

In de laatste bestuursvergadering is het eerste deel kort gehouden. Naast het feit dat mensen taken neerleggen, komen er van alle kanten berichten binnen die aandacht verdienen. Wij als bestuur moeten ons buigen over het werven van nieuwe vrijwilligers die bepaalde taken kunnen gaan overnemen alsmede het reageren op allerlei berichten.



Onze kledingactie heeft een geweldig resultaat opgeleverd. Totaal is er 910 kg aan kleding e.d. ingezameld. Iedereen die hieraan heeft meegewerkt willen wij als bestuur bedanken.

Voor 11 november a.s. staat er een gezamenlijke actie met andere 's-Gravenzandse kerken op stapel t.b.v. de voedselbank. Vanaf 3 november a.s. zal er een doos/uitstalling in de kerk staan. Alleen verpakte levensmiddelen kunnen wij accepteren.

Vervolgens schoof het Dagelijks Bestuur van onze federatie aan met een aantal vragen voor de verschillende taakvelden t.w. gemeenschaps-opbouw, liturgie, catechese, diaconie en financiën/beheer.

Hieronder vermeld ik de vragen waarover is gediscussieerd.

- Is er iets veranderd sinds het vorige bezoek van het D.B. van de federatie t.a.v. de diverse taakvelden?
- Hoe is de relatie van de parochie met de totale federatie?
- De samenwerking met andere parochies.
- Hoe staat de parochie er financieel voor?
- Lukt het de parochie om het vrijwilligersbestand op peil te houden?
- Wat is de mening van het parochiebestuur over de toekomst?

Het advies van het huidige parochiebestuur aan het federatiebestuur is om de parochiegemeenschap en de gebouwen los van elkaar te beoordelen. In ons land zien we te veel voorbeelden van fusies, kerksluitingen, waarbij de gemeenschap naar een verder gelegen kerk wordt verwezen.

Een parochiegemeenschap dient in stand te worden gehouden, doch het gebouw kan ook voor andere doeleinden worden gebruikt, verkocht of herontwikkeld. Voor een aantal parochies binnen onze federatie zal die keuze ook gemaakt dienen te worden.

Voor onze parochie (gemeenschap en gebouw) is in het verleden een aantal goede keuzes gemaakt, wij staan er financieel goed voor, slagen erin om steeds nieuwe vrijwilligers te vinden.

Een belangrijke vraag aan het Dagelijks Bestuur was: wordt er voldoende ruimte gegeven vanuit het bisdom voor veranderingen/vernieuwingen?

Piet Vijverberg,
vicevoorzitter.

Uit de parochieagenda

Dinsdag 13 november

20.00 uur vergadering commissie 'de Zonnebloem'

woensdag 14 november

13.00 – 16.30 uur bingo 'de Zonnebloem'

dinsdag 20 november

19.00 uur commissie onderhoud

donderdag 22 november

20.15 uur filmavond: film 'Matterhorn' (zie pagina 17)

zaterdag 24 november

14.00 – 17.00 uur reünie Westlandse bedevaarten

woensdag 5 december

Inleveren kopij 'Hoeksteentjes'

woensdag 12 december

20.00 uur bestuursvergadering

Uitgifte 'Hoeksteentjes'

donderdag 13 december

13.00- 16.30 uur kerstviering 'de Zonnebloem'

20.00 uur filmavond

woensdag 19 december

19.30 uur kerststukken maken

Opbrengst collectes

23 september	€ 118,60
30 september	€ 132,75
7 oktober	€ 152,15
14 oktober	€ 117,90
21 oktober	€ 223,50 (Missio Wereldmissiedag)
28 oktober	€ 136,35



Voor diegene die de collecte gemist heeft of anderszins aan onze parochie wil bijdragen, bestaat de mogelijkheid uw gave over te maken op rekeningnr. NL43 RABO 0135.3053.57 t.n.v. r.-k. parochie te 's-Gravenzande o.v.v. het doel.

Bedankt

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de troostrijke woorden en kaartjes die wij ontvingen na het overlijden van onze zoon Marco. Het heeft ons erg goed gedaan.

Piet en Riet Campfens.

Polskiej Mszy Świętej

Msze Świętą w języku polskim, która odprawiona będzie w każdą niedzielę o godz. **18.00**.

Adres kościoła: Dijkstraat 25, 2675 AV Honselersdijk.

(Polska Parafia pw. NMP Gwiazdy Morza; www.parafia-rotterdam.nl tel. (010) 477 00 66)

Poolse eucharistievieringen

De eucharistievieringen in de Poolse taal in Honselersdijk worden elke zondag gehouden om **18.00 uur**. Vooraf is er vanaf 17.30 uur gelegenheid voor een persoonlijk biechtgesprek met de Poolse priester. Adres van de kerk: Dijkstraat 25, Honselersdijk.

Blik-semactie.

Tot 11 november a.s. is er de mogelijkheid om voedsel in te leveren op het secretariaat van onze kerk. Wij zorgen dat alle ingezamelde levensmiddelen op 12 november a.s. bezorgd worden bij de Voedselbank Westland.

Het is natuurlijk jammer dat deze actie meer dan ooit nodig is, maar wel een compliment waard dat er elk jaar zoveel mensen aan de actie meedoen en levensmiddelen willen geven.

Stichting Voedselbank Westland wil de verspilling van voedsel tegengaan en een bijdrage leveren aan de bestrijding van armoede door gratis voedselpakketten uit te delen aan mensen die dat tijdelijk nodig hebben. Zo'n 145 gezinnen ontvangen iedere week een pakket van de voedselbank.

Eén van onze parochianen kwam in contact met de bedrijfsleider van Hoogvliet Supermarkten te 's-Gravenzande en die zegde zijn medewerking toe. Wij konden het de volgende dag ophalen. Via onze contacten bij de Voedselbank hebben wij 12 kratten levensmiddelen opgehaald en zaterdagochtend 3 november jl. bij het depot afgeleverd.



Wilt u een tas vullen met blikken groenten, fruit, vis en/of soep? Niet alleen blikken maar ook alle andere houdbare producten zijn uiteraard welkom. Liever geen glazen potten of flessen wijn e.d., deze kunnen tijdens het

transport kapot gaan.

Na het succes van afgelopen jaar worden ook de Douwe Egberts waardepunten voor de voedselbank verzameld. De ingezamelde punten worden ingewisseld voor koffie- en theeproducten en zullen wekelijks aan de voedselpakketten worden toegevoegd.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Aanmelden Eerste Heilige Communie

De eerste heilige communie wordt gehouden op 26 mei 2019. Zodra u uw zoon/dochter hebt opgegeven, krijgt u de stapavonden toegestuurd. Aanmelden kan via onderstaand overzicht. Dit kan ingeleverd worden bij het secretariaat. Of overnemen en via e-mail versturen naar

communiewerkgroepsgravenzande@gmail.com

Aanmelden graag voor **26 november 2018**

Roepnaam kind Jongen / meisje

Volledige voornamen

Achternaam

Geboortedatum

Is uw kind gedoopt? Ja / nee

Op welke school zit uw kind? Groep.....

Naam leerkracht

Naam ouder / verzorger

Adres.....

Telefoonnummer

e-mailadres ouder / verzorger.....

Eventuele opmerkingen / vragen.....

Met vriendelijke groet,

Ineke v.d. Meer, Charlotte van Os en Joyce v.d. Meer

Gerarduskalender 2018

Deze dagkalender met mooie citaten kost € 7,25 en is te bestellen tot 15 december bij het parochiesecretariaat Tel: 0174 - 419162

Jongerenviering: “Hoe vergaat jouw wereld?”



Op zaterdagavond **17 november** is er een jongerenviering waarvoor de jongeren in de regio Noord en West van harte worden uitgenodigd. In deze viering zullen de jongeren uit de regio's Noord en West, die meedoen aan de voorbereidingen voor het Vormsel, zich voorstellen.

Tijdens de viering staat onze wereld centraal. Heb je wel eens spijt van een ruzie om iets kleins, terwijl we hier in

Nederland tevreden mogen zijn met de welvaart die we hebben? In deze jongerenviering gaat het om jouw wereld! Hoe vergaat jouw wereld? Denk jij wel eens aan de kinderen in oorlogsgebieden, die mee moeten vechten voor hun wereld en toekomst? **Stel dat onze wereld zou vergaan, wat is dan jouw bijdrage geweest aan deze wereld?**

Kom op **zaterdagavond 17 november** naar de St. Jan de Doperkerk in Wateringen. De viering begint om 19:00 uur. Pastor Straathof zal voorgaan. Jongerenkoor Corbulo zorgt voor de muzikale ondersteuning.

Bijeenkomsten H. Vormsel

Woensdag 14 november 2018

Parochiezaal van de St Josephparochie, Schaepmanstraat 12, Wateringen

Aanvang: 19.15 uur tot 20.45 uur

4de jongerenbijeenkomst H. Vormsel

Maandag 26 november 2018

Parochiezaal van de St Josephparochie, Schaepmanstraat 12, Wateringen

Aanvang: 19.15 uur tot 20.45 uur

5de jongerenbijeenkomst H. Vormsel

Maandag 10 december 2018

Parochiezaal van de St Josephparochie, Schaepmanstraat 12, Wateringen

Aanvang: 19.15 uur tot 20.45 uur

6de jongerenbijeenkomst H. Vormsel.

Vieringen Regio West van 10 november t/m 16 december	HOEK VAN HOLLAND Parochie H. Egbertus	HEENWEG & H. Lambertus	's-GRAVENZANDE Par. O.L.V. ten Hemelopneming	MONSTER Parochie H. Machutus	POELDIJK Parochie H. Bartholomeus
Zaterdag 10 november				19.00 uur Woord- en communieviering Cantor Medea Mevr. E. Geelen. p.w.	
Zondag 11 november 32ste zondag d.h. jaar	11.00 uur Eucharistieviering Studiegroep Gregoriaans Pastor B. Lansbergen	09.30 uur Woord- en communieviering Parochiekoor Dhr. J. Batist, p.w.	09.30 uur Eucharistieviering Parochiekoor Pastoor J. Steenvoorden	11.00 uur Eucharistieviering Laus Deo Pastoor J. Steenvoorden	09.30 uur Eucharistieviering met zendingszegen Pastor M. Kwee + Mevr. E. Geelen, p.w.
Zaterdag 17 november					19.00 uur Eucharistieviering Pastor M. Kwee
Zondag 18 november 33ste zondag d.h. jaar	11.00 uur Woord- en communieviering Volkszang Diaken R. Dits	09.30 uur Eucharistieviering Parochiekoor Pastor M. Kwee	09.30 uur Woord- en communieviering Cantamus Diaken R. Dits	11.00 uur Patroons-eucharistieviering Alle koren Pastor M. Kwee	09.30 uur Eucharistieviering Pastor A. Vijftigschild
Zaterdag 24 november				19.00 uur Woord- en communieviering Laus Deo Diaken W. Burgering	
Zondag 25 november Christus Koning	11.00 uur Eucharistieviering Parochiekoor Pastor B. Lansbergen	09.30 uur Eucharistieviering Parochiekoor Pastor B. Lansbergen	09.30 uur Eucharistieviering, Latijn Parochiekoor Pastor M. Kwee	11.00 uur Eucharistieviering Medea Pastor M. Kwee	09.30 uur Woord- en communieviering Diaken R. Dits
Zaterdag 1 december					19.00 uur Eucharistieviering Pastor B. Lansbergen
Zondag 2 december 1ste zondag v.d. Advent	11.00 uur Eucharistieviering Parochiekoor Pastor M. Straathof	09.30 uur Woord- en communieviering Parochiekoor Diaken R. Dits	09.30 uur Eucharistieviering Pastor M. Straathof	11.00 uur Sinterklaasviering Mojeko Diaken R. Dits	09.30 uur Eucharistieviering
Zaterdag 8 december				19.00 uur Eucharistieviering Cantor Medea Pastor M. Kwee	
Zondag 9 december 2de zondag v.d. Advent	11.00 uur Eucharistieviering Cantor Pastor M. Kwee	09.30 uur Eucharistieviering Parochiekoor Pastor B. Lansbergen	09.30 uur Eucharistieviering Parochiekoor Pastor M. Kwee	11.00 uur Woord- en communieviering Laus Deo Mevr. E. Geelen, p.w.	09.30 uur Woord- en communieviering Mevr. E. Geelen, p.w.
Zondag 16 december 3de zondag v.d. Advent / Boeteritus	11.00 uur Eucharistieviering Parochiekoor Pastor M. Kwee	09.30 uur Eucharistieviering Parochiekoor Pastor M. Kwee	09.30 uur Eucharistieviering Cantamus Pastor A. Vijftigschild	11.00 uur Eucharistieviering Medea Pastor A. Vijftigschild	09.30 uur Woord- en communieviering VOLP Poeldijk

Zendingsviering 11 november Poeldijk

Op zondag 11 november zal er om 09.30 uur een eucharistieviering zijn in Poeldijk, met bijzondere aandacht voor de bedevaart die we naar het Heilig Land gaan maken. Aan het eind van de viering zal pastor Kwee ons de pelgrimszegen geven. Ieder die dus meegaat op bedevaart, maar ook de thuisblijvers die ons dierbaar zijn, zijn van harte welkom bij deze viering. Aansluitend wordt u uitgenodigd om met elkaar een kopje koffie of thee te drinken en kunnen parochianen ons uitzwaaien.



Bid u mee?!

Gebedsmeeting voor Westlandse jongeren en missionaire initiatieven in het Westland

In het Westland werken allerlei kerken samen om missionaire initiatieven voor jonge generaties mogelijk te maken. Gebed is een belangrijke drager van deze initiatieven.

We willen u daarom uitnodigen om samen in gebed te gaan. Samen te bidden voor alle jongeren in het Westland en alle missionaire initiatieven die er zijn of gaan komen. Te bidden of God wil geven dat jonge mensen in aanraking komen met het evangelie en de waarde van het christelijk geloof ontdekken. En nog belangrijker de Heer zelf leren kennen.

Bid u met ons mee?!

Wanneer: **dinsdagavond 20 november** om 20.00

Waar: Maranatha kerk, Molenstraat 71a te Monster

Vanaf 19.30 zijn de deuren open en is er gelegenheid om met een kop koffie of thee in de hand elkaar te ontmoeten. Ook na afloop is daar alle ruimte voor.

Adventsactie 2018 voor hulp aan vrouwen in Burkina Faso

De orde OLV van Liefde van de Goede Herder is een internationale congregatie, opgericht in Angers (Frankrijk) in 1835. De zusters werken sinds maart 2011 in Burkina Faso, een van de armste landen ter wereld. Zij geven aandacht aan de situatie van vrouwen en kinderen in de sloppenwijk Burkinabé. Het gebrek aan infrastructuur en overheidsdiensten (on-derwijs, gezondheidszorg, enz.) maakt de situatie van vrouwen en kinderen kwetsbaar, waardoor ze slachtoffer worden van geweld en mensenhandel.

In dit derde en laatste projectjaar wordt een programma ontwikkeld voor individuele psychische hulp. Ook is gestart met een inloopservice voor vrouwen uit de omgeving, die slachtoffer zijn van geweld. In het afgelopen jaar zijn er 21 jonge vrouwen opgevangen. Inmiddels zijn ook een kinderopvang en kleuterschool gerealiseerd, die plaats hebben geboden aan 77 kinderen. Tenslotte bieden de zusters ook opleidingen aan voor meisjes en vrouwen, van wie er in het afgelopen jaar 30 zijn opgeleid en 15 in opleiding zijn. De opleidingen variëren van catering, koken, banketbakkerij en Frans tot internet- en computervaardigheden.

Op middellange termijn wil het project de sociale en economische integratie van vrouwen in alle lagen van de maatschappij bevorderen. Op lange termijn voorziet het project de verbetering van de levensomstandigheden van vrouwen en kinderen, gendergelijkwaardigheid en emancipatie.

De zusters hopen ook om inclusief en kwalitatief onderwijs te verzorgen voor iedereen en het levenslange leren te bevorderen.



U kunt dit project steunen in onze kerk door uw gift in de advent in de daarvoor bestemde bus te doen, welke in de koffiehoek staat of de deurcollecte tijdens de kerstvieringen.

Stringwise: jonge violisten spelen de sterren van de hemel

Het Strijkersensemble StringWise zal een prachtig optreden verzorgen in de r.k.kerk van De Lier op **zondag 2 december om 14.00 uur**. StringWise is een groep zeer getalenteerde jonge violisten tussen de 11 en 15 jaar, onder leiding van vioolpedagoog Wiesje Miedema en op piano begeleid door Violaine Deplanque, beiden verbonden aan het Conservatorium van Amsterdam. Een aantal van de kinderen is leerling aan de



Sweelinckacademie, de Jong Talent opleiding van het Conservatorium van Amsterdam. Ze treden zeer regelmatig samen op, ze speelden onder andere voor prinses Beatrix en waren te zien op tv met André Rieu om zich in te zetten voor KIKA. Sommigen van hen wonnen verschillende prijzen tijdens landelijke vioolconcoursen.

Kortom: een kans om niet te missen!

Deze groep kinderen wil zich verbinden met kinderen in Burkina Faso door mooie muziek te maken en de opbrengst volledig aan het Adventsproject te schenken. Dit project van de Zusters van Onze Lieve Vrouw van Liefde van de Goede Herder in Burkina Faso biedt hulp aan vrouwen en kinderen die slachtoffer werden van diverse vormen van (seksueel) geweld. De zusters geven hen onderdak, zorgen voor kinderopvang, scholing en opleidingen en zorgen zo dat deze vrouwen en kinderen weer een toekomstperspectief krijgen.

Dit unieke concert wordt éénmalig gegeven voor alle parochies van Delft, Sion en Westland speciaal voor dit Adventsproject. De toegang is gratis, de deurcollecte aan het einde is bestemd voor het Adventsproject.

Het adres van de r.-k. kerk is Kerklaan 8, 2678 SV in De Lier.

Meer info over het strijkersensemble via info@stringwise.nl. Verdere info via diaken R.H. Dits, dits@rkwestland.nl



GEEF VOOR JE KERK

In de maand januari is, zoals bij onze parochie gebruikelijk, weer aan-gehaakt bij de landelijke actie "Kerkbalans". In deze actie vragen wij aan de parochianen ons een opgave te doen van een bijdrage, die zij dit jaar willen geven voor de financiering van de kosten die de parochie ook dit jaar weer heeft. Van een aantal van u hebben wij toen helaas geen antwoord ontvangen, bijvoorbeeld omdat u niet thuis was, met vakantie was, uw bijdrage zou storten of eerst later zou reageren. Daarom komen wij middels dit schrijven bij u terug.

Mocht u in de gelegenheid en daartoe ook bereid zijn, willen wij u hierbij verzoeken alsnog uw jaarlijkse bijdrage aan ons over te maken op de hieronder vermelde bankrekening.

Velen van u hebben de toegezegde bijdrage reeds voldaan; hartelijk dank daarvoor.

In geval u nog niet tot betaling bent overgegaan en de toegezegde betalingsmaand reeds voorbij is, dan verzoeken wij u hierbij uw toezegging over te maken op rekening:

NL43RABO0135305357

ten name van de R.K. parochie O.L.V.ten Hemelopneming.

Bij voorbaat onze dank voor uw bijdrage.

Ton Borsboom

Administrateur "Actie Kerkbalans"

Filmavond

Op donderdag 22 november 2018 is er weer een filmavond.

Opgelet, op deze filmavond zijn de tijden gewijzigd.

Om **19.15 uur** beginnen we met het laatste gedeelte van de film van donderdag 25 oktober "**Een man die Ove heet**".

Om **19.45** uur is er pauze met koffie.

Aanvang van de hoofdfilm '**Matterhorn**' is om **20.15 uur**

Plaats: r.-k. kerk Iepstraat 1, 2691 EX.

Kerk open voor beide films om **19.00 uur.**

Voor alleen de hoofdfilm om **19.45 uur**

Toegang gratis. De koffie staat klaar

Korte samenvatting

MATTERHORN is een tragikomedie over Fred, een eenzame man die sinds de dood van zijn vrouw alleen in een gehucht woont. Zijn zoon ziet hij al jaren niet meer. Hij heeft burens, gaat naar de kerk, maar verder gebeurt er bitter weinig in zijn leven. Tot hij op een dag een toevallige ontmoeting heeft met een vreemdeling die in het dorp opduikt. Door het contact met deze vreemdeling weet Fred uit zijn beklemmende omgeving los te breken. Hij vindt de moed om met zijn verleden en zichzelf in het reine te komen.

Ineke Hartman en Jan Jacobs

Een verhaal om stil te worden

Het was vlak voor Kerstmis. Vier kaarsen brandden op de adventskrans. Het was heel stil, zo stil dat te horen was hoe de kaarsen begonnen te spreken.

De eerste kaars zuchtte en zei: 'Ik heet vrede. Mijn licht straalt, maar de mensen hebben geen vrede, zij willen mij niet.' Zijn vlam werd steeds kleiner en doofde uiteindelijk uit.

De tweede kaars flakkerde en zei: 'Ik heet geloof, maar ik ben overbodig. Maar de mensen maken geen tijd meer voor God. Het heeft geen zin meer dat ik brand.' Een zuchtje wind blies de tweede kaars uit.

Zacht en bedroefd sprak de derde kaars: 'Ik heet liefde. Ik heb geen kracht meer om te branden. De mensen laten mij links liggen. Zij zien slechts zichzelf, niet de ander die vraagt om liefde.' Het kaarsje flakkerde nog even op en doofde toen uit.

Toen kwam een kind de kamer binnen. Het zag de kaarsen en zei: 'Maar jullie moeten toch branden!' Terwijl het kind begon te huilen, nam de vierde kaars het woord: 'Wees niet bang!' Zolang ik brand, kunnen we ook de andere kaarsen weer aansteken. Ik heet hoop'.

Jongeren van M25 Westland gaan Sinterklaas helpen

Door Harry Stijger

In oktober heeft M25 Westland twee succesvolle activiteiten gedaan. Op 14 oktober, Oogstdankdag, zijn in de pastorie van de H. Machutuskerk in Monster 38 doosjes met groenten en fruit klaargemaakt. De jongeren hebben een gedeelte van de doosjes naar bewoners in de woonzorgcentra De Masemude en De Opmaat gebracht. In drie groepen verdeeld zijn de overige doosjes met een bos bloemen bij ouderen en zieken in Monster bezorgd. Van ouderen en zieken ontvingen we dankbare reacties dat aan hen werd gedacht. Voor degenen die het voor hun maatschappelijke stage deden, was het zeker een nuttige en leerzame middag over de werken van barmhartigheid.

Op 28 oktober hebben M25-jongeren een zondagmiddagbreak met een spel verzorgd voor de bewoners van woonzorgcentrum De Prinsenhof in Maasdijk.

M25 Westland gaat Sinterklaas weer helpen in de zware weken voor zijn verjaardag. Samen met de Sint en sociaal makelaars van Vitis Welzijn gaat de werkgroep van M25 Westland in Honselersdijk en Monster op zoek naar gezinnen met jonge kinderen waar geen Sinterklaasfeest wordt gevierd, omdat er geen geld voor is of omdat er andere problemen zijn. Zij krijgen dan een uitnodiging voor een bijeenkomst met de goedheiligman. Op **woensdagmiddag 28 november** om 17.30 uur komt Sinterklaas speciaal voor deze gezinnen naar de pastorie van de O.L.V. van Goeden Raad parochie in Honselersdijk. Op **zondagmiddag 2 december** om 12.15 uur

komt hij naar de pastorie van de H. Machutuskerk in Monster.

De jongeren van M25 Westland gaan een uur eerder al met de kinderen mooie mutsen maken, schenken limonade in en helpen de Sint met het uitdelen van de cadeautjes. Ben je tussen 12 en 18 jaar en heb je zin om mee te helpen? Meld je dan per mail aan. In de mail naar info@m25westland.nl zet je je naam, woonplaats, leeftijd, telefoonnummer en de datum (28 november of 2 december) dat je wilt helpen.

STERRENKIJKERS

Tekst: Stephan de Jong

2. De wijzen zijn bang.

De wijzen woonden in het Oosten. Waarom ze in het Oosten woonden wisten ze niet. Dat was gewoon zo. Daar dachten ze nooit over na. Wel over andere dingen. Over de sterren bijvoorbeeld. Ze keken elke nacht naar de sterren. Die vertelden van alles, zachtjes maar wel duidelijk. Dat er geen duisternis is die niet verlicht kan worden, bijvoorbeeld. En dat er geen duisternis is waarin toch niet een beetje licht zit. Dat er nooit alleen maar duisternis is, maar altijd ook een beetje licht. Konden alle mensen dat maar denken, dan waren ze vast wat wijzer en misschien ook gelukkiger, en zeker minder bang. Opeens hield de oudste wijze zijn mond. Dat gebeurde niet vaak, want hij mocht graag praten. Waarom hij nu zijn mond hield? Hij was geschrokken. De op één na oudste wijze trok aan zijn baard. Dat gebeurde niet vaak, want hij wilde hem graag netjes houden. Waarom hij aan zijn baard trok? Hij was geschrokken. De jongste wijze begon te lachen. Dat deed hij vaak, want hij was goedlachs. Waarom de jongste lachte? Omdat hij niet schrok, hoewel hij hetzelfde zag als de andere wijzen: een heel bijzondere ster. Het was duidelijk wat die ster betekende: er zou een kind worden geboren; niet zomaar een kind, maar een koningskind, een koningskind van hogerhand zelfs.

De twee oudste wijzen waren bang. Wat zou zo'n koningskind van hogerhand allemaal niet kunnen doen? Misschien wilde hij koning worden over het Oosten, en misschien ook wel over het Westen, en het Zuiden en Noorden erbij! Misschien was het dan gedaan met de vrijheid. Maar de jongste wijze sprak de anderen toe: 'Kijk eens naar de hemel, naar al die honderden, duizenden, miljoenen sterren. Ongelofelijk toch? Allemaal van hogerhand.' De wijzen keken nog eens. Het licht van die sterren leek iets te willen zeggen. zoiets van: 'Als de goede Schepper deze sterrenhemel kon maken, kan Hij er toch ook wel voor zorgen dat dat kind van hogerhand een goede koning zal worden? De schrik van de twee oudste wijzen verdween. De jongste wijze lachte. Een echte wijze weet immers: als je op de sterren let, hoef je niet bang te zijn.

Ineke Hartman

Afsluiting bedevaartseizoen 2018

zaterdag **24 november 2018** van 14.00 tot 17.00 uur in 's-Gravenzande

'Samen op weg gaan' nodigt ook uit om samen de bedevaart(en) nog eens te beleven. Samen verhalen vertellen, samen foto's kijken van een bijzondere bedevaart naar het Heilig Land, Kevelaer, Brielle of Lourdes. Deze reünie, of zo u wilt feestelijke afsluiting van het bedevaartseizoen, wordt dit jaar gehouden op zaterdag 24 november 2018 in de O.L. Vrouw tenhemelopnemingkerk, Iepstraat 1 te 's-Gravenzande

Programma

Vanaf 14.00 uur ontvangst met koffie/thee

14.30 uur Woord van welkom

14.35 uur Bezinningsmoment

15.00 uur Bijzondere bedevaarten (Heilig Land, Kevelaer, Lourdes)

16.00 uur Bedevaarten 2019 (o.a. herdenking 200jaar Broederschap)

17.30 uur Afsluiting

Programma 2019

Tussen de bedrijven door vertonen we foto's van de bedevaarten van dit jaar, komt er een hapje en drankje voorbij en nemen we u mee in het bedevaartprogramma voor 2019. In augustus 2019 gaan we een bijzondere bedevaart naar Kevelaer maken in het kader van 200 jaar Broederschap.



*Westlandse
Bedevaarten*

Naam van de mascotte

Medio dit jaar hebben we een prijsvraag uitgeschreven om de mascotte een naam te geven. Maar liefst 25 inzendingen mochten we van u ontvangen. Op deze afsluitende bijeenkomst van het bedevaartseizoen zal pastor Straathof de naam onthullen en de mascotte ook zegenen.

Deelname aan deze bijeenkomst is gratis (de collectebus staat bij de uitgang). Vergeet niet uw eigen herinneringen mee te nemen!

Parochiekoor Cantemus Domino Naaldwijk bestaat 175 jaar.

Op 18 november 2018 is er feest in de St. Adrianuskerk in Naaldwijk.

Het parochiekoor viert het 175-jarig bestaan en sedert 50 jaar zingen daarin dames mee.

Die dag wordt ook het Caeciliafeest gevierd en worden er 4 jubilarissen, die hun sporen in het koor verdiend hebben, gedecoreerd met de Gregoriuspenning. Caecilia is de patrones van kerkmuziek en zangers.

Tijdens de eucharistieviering ter gelegenheid van deze festiviteiten zingt het koor de Missa Brevis St. Joannis de Deo van Joseph Haydn. Deze mis is ook

wel bekend als de Kleine Orgelmesse.

De viering is om 11.00 uur in de St. Adrianuskerk, Molenstraat 29 te Naaldwijk. Voor deze viering bent u van harte uitgenodigd.

Na de viering is er gelegenheid om in de kerk koffie of thee te drinken en de jubilarissen en het koor te feliciteren.

Door de koorleden Siem v.d. Ende en Henk Niemeijer is een herinneringsboekje samengesteld. Het boekje is voorzien van diverse foto's uit het koorarchief en er worden gebeurtenissen beschreven uit 175 jaar koorgeschiedenis.

Jauchzet, Frohloeket!

Het Westlands gemengd koor Kunst voor het Volk en het koor Sursum Corda zingt het Weihnachtsoratorium van J.S. Bach in de r.-k. kerk OLV van Goeden Raad te Honselersdijk.

De beide koren zijn al geruime tijd bezig onder leiding van José van Putten dit populaire werk van Bach in te studeren en het resultaat is verbluffend.

Voor de orkestrale begeleiding zorgt het symfonieorkest Con Passione met Gerard Bal op het klavecimbel. De solisten zijn Yvonne de Bruin (sopraan), Hester Hazelaar (alt) en Erik Bleichrodt (bas). De rol van de evangelist wordt niet gezongen, maar in het Nederlands verteld. Dit wordt gedaan door Chris Schreuder.

Wat is Kerstmis zonder het Weihnachtsoratorium? Kom genieten van dit prachtige werk op **vrijdag 23 november 2018** in Honselersdijk of zaterdag 24 november in de Immanuelkerk, Lange Boonestraat 5 te Maassluis.

Aanvang beide concerten 20.00 uur.

Kaarten à €18,00 zijn te bestellen bij het secretariaat via melikaarten@hetnet.nl of www.kunstvoorhetvolk.com

Het project wordt financieel ondersteund door beheerstichting Loswal De Bonnen



KERSTSTUKKEN MAKEN

Op **19 december** is er weer bloemschikken in de parochie van O.L. Vrouw te Hemelopneming, Iepstraat 1 te 's-Gravenzande Aanvangstijd 19.30 uur.

De kosten voor het bloemschikken zijn € 17,50 p.p.

Het bloemschikken gebeurt onder leiding van Corine Bongaards.

Wilt u zich hiervoor aanmelden dan kan dat vóór 9 december. Achter in de kerk liggen hiervoor lijsten.

Ook kunt u zich opgeven bij het parochiesecretariaat

olvtenhemelopneming@rkwestland.nl

Met vriendelijke groet,

Jan Jacobs

Berichten uit 'De Kreek' en 'Sonnevank'



Opgenomen

28 augustus mevrouw J. Willems, afdeling Albatros

20 september mevrouw A.J. Veenker-Ammerlaan, afdeling Reiger

12 oktober de heer L. Tettero, afdeling Mantelmeeuw

Overleden

18 september mevrouw M.C.T. Stijger-v.d. Knaap

4 oktober mevrouw A.J. Veenker-Ammerlaan

Elke vrijdagmiddag is er voor de bewoners van 'de Kreek' en 'Sonnevank' om 15.00 uur een eucharistieviering of een woord- en communie-viering. Voorganger is pastor Kwee of een van de pastoraal werkers of een van de medewerkers van het team.

Rieky Israel

Aanvraag voor misintenties *) doorhalen wat niet van toepassing is.

Verzoek een eucharistieviering op te dragen

voor:

op

Deze intentie is opgegeven door tel. nr.

De bijdrage ad € 10,50 treft u hierbij aan / is overgemaakt op rekening nr. NL43 RABO 0135.3053.57 t.n.v. r.-k. parochie te 's-Gravenzande. *

✂-----

Nieuw in de parochie of gaat u verhuizen?

Het parochiesecretariaat ontvangt graag een adreswijziging.

Naam.

Adres.

Postcode.

Plaats.

Tel. / e-mail /

r.-k. Parochie O.L.Vrouw ten Hemelopneming

Iepstraat 1

2691 EX 's-Gravenzande.

Tel. 0174-419162 E-mail.

olvtenhemelopneming@rkwesland.nl



Regio West: H. Bartholomeus te Poeldijk
H. Machutus te Monster
O.L. Vrouw ten Hemelopneming te 's-Gravenzande
H. Egbertus en H. Lambertus te Hoek van Holland /Heenweg

Regiopastores: pastor I.M. Kwee
Esdoornstraat 1, 2691 VG 's-Gravenzande
☎ (0174) 76 43 38 ✉ kwee@rkwesland.nl

pastoraal werkster E.M. Geelen
p/a Choorstraat 105, 2681 AR Monster
☎ 06 36 28 69 52 ✉ geelen@rkwesland.nl

Overige leden van het pastoraal team

pastoor/moderator J.C.M. Steenvoorden
☎ (0174) 62 45 36 ✉ steenvoorden@rkwesland.nl

pastor G.Th.J. Lansbergen
☎ (010) 761 37 41 ✉ lansbergen@rkwesland.nl

pastor M.Th.J. Straathof
☎ (0174) 27 03 78 ✉ straathof@rkwesland.nl

diaken R.H. Dits
☎ 06 16 82 22 67 ✉ dits@rkwesland.nl

diaken C.W. Burgering
☎ 06 29 56 28 65 ✉ burgering@rkwesland.nl

Federatiesecretariaat (gegevens parochiesecretariaat zie pag. 2)

mw. M. de Jong
Dijkstraat 25, 2675 AV Honselersdijk
☎ 06 51 47 75 80 ✉ info@rkwesland.nl
Aanwezig: maandag t/m donderdag van 09.00-14.00 uur

Het federatiesecretariaat kunt u ook buiten deze tijden bellen voor het melden van een overlijden of in dringende gevallen wanneer u een priester nodig heeft.

Website: rkwesland.nl Kopij voor de website: website@rkwesland.nl

Voor een persoonlijk gesprek kunt u contact opnemen met uw regiopastores en voor overige vragen of bijv. het opgeven van gebedsintenties, aanvragen voor dopen of huwelijk kunt u terecht bij uw parochiesecretariaat.