

Over eigen Kerk

Nieuws uit de parochies

St. Adrianus,
Onze Lieve Vrouw van Goeden Raad
H. Jacobus



De elf RK parochies van het Westland en Hoek van Holland
vormen samen de
parochiefederatie Sint Franciscus, *tussen duin en tuin*

22 december 2018 - 18 januari 2019

St. Adrianus te Naaldwijk

Openingstijden parochiesecretariaat: dinsdag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur

Molenstraat 31, 2671 EW Naaldwijk

tel. 0174-621010 / email: adrianus@rkwestland.nl

Bankrekening: NL53 RABO 0135.301.394 t.n.v. parochiebestuur

Onze Lieve Vrouw van Goeden Raad te Honselersdijk

Openingstijden parochiesecretariaat: donderdag van 09.00-12.00 uur

Dijkstraat 25, 2675 AV Honselersdijk

tel. 0174-624585 / email: olvvangoedenraad@rkwestland.nl

Bankrekening: NL61 RABO 0135.306.779 t.n.v. parochiebestuur

H. Jacobus te Maasdijk

Openingstijden parochiesecretariaat: vrijdag 10.00-11.30 uur

Prinses Marianneplein 12, 2676 BB Maasdijk

tel. 0174-514339 / b.g.g 518804 of 06-47620270 email:

jacobus@rkwestland.nl

Bankrekening: NL47 RABO 0340.343.885 t.n.v. H. Jacobus Parochie, Maasdijk

Kopij inleveren uiterlijk **donderdag 3 januari 2019 vóór 11.30 uur**.

uitgave van 19 januari 2019 t/m 1 februari 2019

liefst per email bij het redactieadres: redactieovereigenkerk@rkwestland.nl

Gebedsintenties inleveren uiterlijk **donderdag 3 januari 2019 vóór 11.00 uur** bij uw eigen parochiesecretariaat.

De redactie behoudt zich het recht voor de kopij, langer dan 25 regels, in te korten, aan te passen of te weigeren zonder opgaaf van reden. Ingezonden kopij die te laat, na **donderdagochtend 11.30 uur**, binnenkomt bij de redactie zal, indien mogelijk, bewaard blijven voor het volgende parochieblad. Folders en dergelijke kunnen niet worden ingesloten.

Parochiële Caritas Instelling (P.C.I.)

De P.C.I kan een rol vervullen bij parochianen die in financiële nood verkeren en is bereikbaar via:

mw. L. Badoux

P.C.I. Naaldwijk/Maasdijk

mw. L. de Jong

P.C.I. Honselersdijk

Zij zullen u discreet te woord staan.

Beste mede parochianen,

Al weer de laatste *Over Eigen Kerk* van dit jaar, waarin we mogen afsluiten met het Kerstfeest, ons feest van hoop, hoop op vrede. Er zijn weer veel vieringen, die door onze voorgangers en een heel team van trouwe vrijwilligers met veel zorg en liefde worden voorbereid en verzorgd.

Wat voor mij verder opvalt is de boodschap van de Paus, welke hij zal uitspreken op de dag van Wereldvrede op 1 januari 2019. De inhoud daarvan is al bekend en hij legt voor het bereiken van meer vrede een belangrijke taak bij de politiek en de politici. Gelukkig vlakt hij de persoonlijke verantwoordelijkheid van de burgers niet uit. We hebben vaak weinig invloed buiten onze eigen kring, maar zelf binnen onze eigen kring is het soms al moeilijk. Miscommunicatie en teleurstelling kunnen al voldoende redenen zijn om in eigen kring van familie, vrienden, werk of kennissen een toch wat minder vredige sfeer te laten ontstaan. En dan is het goed om even afstand te nemen, maar daarna ook met positieve zin weer samen door te gaan. Want als dat ons in kleine kring al niet lukt, hoe moeilijk is het dan wel niet in de landelijke of wereldpolitiek.

Namens de hele redactie van *Over Eigen Kerk* wens ik u van harte een

*Zalig Kerstfeest
en een vreedzaam en gelukkig
Nieuwjaar*

Inhoud

Van de redactie	pag. 3
Pastoraal woord	pag. 4
Federatie nieuws	pag. 5
Mededelingen	pag. 6
Activiteiten	pag. 8
In Memoriam	pag. 10
Kinderpagina	pag. 12
Speciale vieringen	pag. 13
Familie berichten	pag. 13
Vieringen	pag. 14
Kinderpagina (vervolg)	pag. 19
Jongerenpagina	pag. 20
M.O.V. nieuws	pag. 22
Parochienieuws Naaldwijk	pag. 22
Parochienieuws Maasdijk	pag. 23
Uw gebed wordt gevraagd	pag. 24

PASTORAAL WOORD

Wees niet bang

In de bijbelse verhalen rond kerst komt in ieder geval twee keer voor dat mensen schrikken of bang zijn. De eerste keer komt de engel Gabriël onverwacht bij Maria. En de groet luidt: 'Verheug u, Begenadigde, de Heer is met u!' Maria schrikt en denkt: 'Wat heeft dit te betekenen?' De engel stelt haar gerust met de woorden 'Vrees niet, Maria.'

De tweede keer vinden we het bij de herders op het veld. Ook daar komt iets nieuws plotseling hun leven binnen. Opeens was een engel van de Heer daar en ze werden omstraald door glorie van de Heer. Ze werden erg bang. Maar ook hier de woorden 'Vreest niet'.

Ook wij zijn wel eens bang. Ik zat te denken wanneer zoiets gebeurt. Het lijkt me, dat het gebeurt als er een verandering in ons leven komt (soms plotseling en onverwacht), die onzekerheid met zich meebrengt. Of een verandering waarvan we vrezen dat de gevolgen negatief zullen zijn. Ook daar is er onzekerheid, want die gevolgen zijn er nog niet. Die verandering kan er zeer snel zijn, of op langere termijn. Een voorbeeld van het snelle: je steekt over en een auto komt met grote snelheid op je af. Een nieuw gegeven. Je moet zeer snel handelen. Als je snel weggesprongen bent, klopt je hart in je keel. "Wat was ik bang dat het mis zou gaan", zeg je dan waarschijnlijk. Ook kan het op langere termijn. De dokter heeft een ernstige ziekte bij je vastgesteld. Heel veel onzekerheden. Hoe zal het allemaal gaan? Hoe snel? Hoe lang heb ik nog? Hoe moet ik met deze situatie omgaan? Heel veel vragen. Angst kan dan snel toeslaan.

In de Bijbel staat heel vaak 'Vrees niet'. Bij Maria en de herders heeft dat te maken met God. Iets goeds komt van Gods kant. Maria hoort: "Je hebt genade gevonden bij God." De herders horen: "Ik verkondig u een vreugdevolle boodschap." Het gaat om Gods nabijheid, Gods toewending. Heel kerstmis is het nabijkomen van God in zijn Zoon Jezus.

Als we bang zijn, is het vaak omdat er iets nieuws op ons afkomt. Iets, wat onzekerheid brengt. Iets waarvan we de gevolgen vrezen. De Heer zegt: 'Kom maar bij Mij. Ik ben mens geworden, Ik weet wat je doormaakt.'

Zijn menswording vieren we uitgebreid, in vele kerstvieringen. Daarna, op 1 januari, vertrouwen we onszelf en het nieuwe jaar toe aan de H. Maria. In het verhaal van de bruiloft van Kana horen we haar zeggen: "Doe maar wat Jezus je zegen zal." Als we dat doen, hoeven we niet te vrezen.

Pastor Kwee

FEDERATIE NIEUWS

Verhoging bijdrage misintenties/tarieven

Binnen parochiefederatie Sint Franciscus, *tussen duin en tuin* zijn enkele jaren geleden vaste tarieven vastgesteld voor huwelijken, speciale vieringen, uitvaarten, dopen en misintenties. Deze tarieven gelden voor alle parochies binnen onze federatie.

Na enkele jaren heeft het federatiebestuur besloten de bedragen met ingang van 01 januari 2019 vast te stellen op:

MISINTENTIES	€ 12,00 (richtlijn)
DOPEN	€ 52,50 (richtlijn)
HUWELIJK	Deze tarieven gelden ook voor huwelijken elders (buiten het federatiegebied).
Doordeweeks	€ 375,00 *
Zaterdag	€ 525,00 *
JUBILEUM	
Aparte viering	€ 275,00 *
Weekendviering	Vrije gift
OVERLIJDEN	
Opbaren	€ 120,00
Condoleren zonder avondwake	€ 225,00 *
Avondwake (gebruik kerk + koor)	€ 275,00 *
Uitvaart (met voorganger + koor)	€ 450,00 *
Voorganger bij plechtigheid in aula crematorium/begraafplaats	€ 350,00

* De bedragen zijn inclusief de gebruikelijke kerkversiering, maar exclusief o.a. de misboekjes

Namens het federatiebestuur
Peter Zuidgeest
(voorzitter)

MEDEDELING

Mantelzorg Inloop Westland

(persbericht)

*Een plek voor aandacht, ontmoeting
en informatie*



Vanaf 28 november heeft Westland er een unieke plek bij, Mantelzorg Inloop Westland. Mantelzorg Inloop Westland is een plek waar Westlandse mantelzorgers aan kunnen kloppen, hun verhaal kwijt kunnen en zorgen kunnen delen. In een gesprek met gespecialiseerde vrijwilligers wordt naar oplossingen gezocht en er is gelegenheid om andere mantelzorgers te ontmoeten. De mantelzorger wordt er gehoord en gezien.

Zorg voor jezelf, zorgen delen

Mantelzorg kan van grote invloed zijn op iemands leven. Een mantelzorger zorgt immers niet alleen voor een ander, maar deelt ook zijn of haar zorgen. Hoe ga je daarmee om en wat betekent het voor jezelf? “De zorg voor de ander kan te zwaar, te veel worden. Hoe voorkom je dat?”, vertelt Anny Berendse, een van de initiatiefnemers van Mantelzorg Inloop Westland. “Bij Mantelzorg Inloop Westland is er tijd en aandacht voor jezelf. Samen met de mantelzorger willen wij kijken welke weg het beste te bewandelen is om de balans te vinden tussen zorg voor de ander en zorg voor jezelf. Wij willen voorkomen dat de zorg, door druk en overbelasting, uiteindelijk te zwaar wordt”, vervolgt Anny.

Informatie en mogelijkheden voor ondersteuning

Bij Mantelzorg Inloop Westland vindt de mantelzorger niet alleen een klankbord voor zichzelf en de mantelzorgsituatie. Ze kunnen er ook terecht voor vragen en informatie over de mogelijkheden voor ondersteuning. Mantelzorg Inloop Westland werkt samen met gespecialiseerde instanties die zich inzetten voor mantelzorgers. De vrijwilligers zorgen voor gerichte doorverwijzingen en blijven in contact tijdens dit proces. Daarnaast is er bij Mantelzorg Inloop Westland de gelegenheid andere mantelzorgers te ontmoeten. “Wij zien in de praktijk dat er behoefte is aan laagdrempelige ondersteuning en een vaste plek om naar toe te gaan”, aldus Yvonne van Vliet, manager Informatie en Advies van Vitis Welzijn. “Wij ondersteunen daarom dit burgerinitiatief van harte en zien dit als een waardevolle aanvulling van het aanbod aan mantelzorgondersteuning in Westland”, vertelt Van Vliet.

Openingstijden en contact

Mantelzorg Inloop Westland is te vinden aan de Dijkweg 21 in Naaldwijk in

hetzelfde gebouw als Inloophuis Carma.

De deur staat elke woensdag open van 10.00 - 14.00 uur en elke 2e woensdag van de maand van 19.00 - 21.00 uur. Mantelzorg Inloop Westland is ontstaan vanuit een burgerinitiatief met als drijvende krachten, Anny Berendse, Diane Rang en H el ene van Winden en wordt ondersteund door Vitis Welzijn. Meer informatie is te vinden op www.mantelzorginloopwestland.nl. U kunt ook bellen naar 0174 – 630358 (Vitis Welzijn) of een mail sturen naar mantelzorginloopwestland@gmail.com

Geen vrede zonder vertrouwen

“Laat ons het goede nieuws van een vreedevolle toekomst verkondigen, waarin de waardigheid en de rechten van iedereen worden gerespecteerd”.

“De politiek moet ten dienste staan van de vrede.” Dat is de centrale oproep van paus Franciscus in zijn boodschap voor de Werelddag van de Vrede. Deze boodschap wordt elk jaar op Nieuwjaarsdag gehouden. Paus Franciscus schrijft dan – net als zijn voorgangers – een boodschap, waarin hij het thema vrede centraal stelt.



Dit jaar onderstreept hij daarin de noodzaak dat politiek en politici in dienst moeten staan van de vrede. Volgens de paus kan er geen vrede zijn zonder wederzijds vertrouwen. De eerste voorwaarde daarvoor is respect voor een gegeven woord. “Iedere burger draagt politieke verantwoordelijkheid” aldus de paus “maar zeker zij die het mandaat hebben gekregen om hun land te besturen en mensen te beschermen”. Politieke betrokkenheid noemt hij een van de hoogste vormen van liefdadigheid, als die is gericht op een oprechte zorg voor de toekomst van het leven en van de planeet en de zorg voor mensen.

Wereldvrede op 1 januari is intussen toe aan de 52ste editie. Sinds Franciscus vijf jaar geleden paus werd, vroeg hij in zijn boodschappen al aandacht voor de strijd tegen de onverschilligheid, de mensenhandel en moderne vormen van slavernij, de stopzetting van de wapenhandel, en de afschaffing van de doodstraf.

Bron: RKWestland/Kathpress.at

ACTIVITEITEN

Vieringen voor het hele gezin Kerst

De **werkgroep gezinsviering** nodigt jullie jongens en meisjes, en u allen uit voor de gezinsviering op **kerstavond, 24 december**.

Het thema van deze kerstviering is: **“Wees niet bang”**.

Enkele aandachtspunten voor deze viering:

Parochie Honselersdijk:

- ❖ aanvang: 17.00 uur;
- ❖ de kerk is open vanaf 16.15 uur;

Parochie Naaldwijk:

- ❖ aanvang: 18.30 uur;
- ❖ de kerk is open vanaf 18.00 uur;
- ❖ crèche voor de allerkleinsten tot 4 jaar in 'De Hofstede';
- ❖ kinderwoorddienst voor de kinderen van groep 1 en 2;
(neemt u i.v.m. de verwachte drukte de kinderen even op schoot.
Zij zullen pas aan het eind van de viering weer in de kerk terug komen.

Ook wordt er in de parochies aandacht besteed aan het **Kindje Wiegen**. Het kerstspel wordt gespeeld en de kinderen koren zingen weer de bekende kerstliedjes. Wilt u ook eens dit kerstspel -door kinderen gespeeld- meemaken, dan bent u van harte welkom op:

- ❖ 1^e Kerstdag, 25 december 12.00 uur H. Jacobuskerk te Maasdijk
- ❖ 1^e Kerstdag, 25 december 13.30 uur Adrianuskerk te Naaldwijk
- ❖ 2^e Kerstdag, 26 december 12.00 uur O.L.V. van Goeden Raad te Honselersdijk, m.m.v. kinderkoor De Hofzangertjes

Werkgroep gezinsviering.

Nieuwjaar wensen

Het is een goede gewoonte om elkaar in het nieuwe jaar de hand te schudden en alle goeds toe te wensen. Wij zeggen: ‘de beste wensen’, ‘veel geluk en voorspoed’, ‘vooral gezondheid, dat is belangrijk’, of tot iemand die het niet gemakkelijk heeft, ‘veel moed en vertrouwen’. Als christen zeggen wij ook ‘Zalig Nieuwjaar of Gezegend Nieuwjaar’. Beide wensen zeggen eigenlijk hetzelfde. Dat wij in verbondenheid met God onze wegen gaan en zijn liefdevolle Aanwezigheid op allerlei manieren in ons dagelijks leven mogen ervaren. Juist de diepe betekenis van deze aloude wensen maken het de moeite waard ze in ere te houden!

In de parochies is er ook gelegenheid om goede wensen uit te wisselen en elkaar te ontmoeten:

- In Honselersdijk: di. 1 januari na de viering van 10.00 uur.
- In Maasdijk: za. 5 januari na de viering van 19.00 uur.
- In Naaldwijk: zo. 6 januari na de viering van 11.00 uur.

58^e Kerstmeeting in verwarmde veilinghal

Op 26 december, 2^e Kerstdag, vindt in de hal van HZ Logistics, traditiegetrouw de Kerstmeeting plaats. Zo'n 1.500 mensen komen bijeen voor een sfeervolle Kerstviering. Muziekvereniging Excelsior, kinderkoor Do Re Mi en interkerkelijk koor Les Sirènes verzorgen de muziek en zang. Een grote kerstboom met lichtjes en het kerstverhaal geven een fijne kerstbeleving. De aanvang is om 10.00 uur en iedereen is welkom. De jaarlijks terugkerende Kerstmeeting, met het kerstverhaal, samenzang en saamhorigheid, is dé plek om kerstsfeer te ervaren. Ook voor niet-kerkgangers een bijzondere en fijne manier om Kerst te beleven.

Muziek, zang en verhalen:

Het welkomstwoord bij deze 58^e editie wordt gesproken door de voorzitter van het Comité Interkerkelijke Kerstmeeting, Agnes van Ardenne. Kinderkoor Do Re Mi zorgt voor de vrolijke noot. Kinderen steken de kaarsen aan en zeggen een versje op. Muzikaal wordt de viering ondersteund door christelijke harmonie-vereniging Excelsior. Het interkerkelijk koor Les Sirènes zal mooie liederen ten gehore brengen. En verder is er een bijdrage van diaken Ronald Dits, Anne-Mieke Ridder en Janine Stolze. Na 75 minuten vol afwisseling van muziek, zang en verhalen, keer je met een fijn kerstgevoel terug naar huis en/of familie.

Graag tot ziens op 26 december, tweede kerstdag, bij de Kerstmeeting, in de hal van HZ Logistics, op het voormalige veilingterrein Westerlee in De Lier (volg de wegwijzers). Aanvang: 10.00 uur. Bent u niet in de gelegenheid? Via WOS Radio is de meeting ook te beluisteren.

Kerstconcert koor Manna op zaterdag 22 december

Het Koor Manna nodigt u graag uit voor een kerstconcert op 22 december om 14.00 uur in het Hof van Heden aan de Dijkweg 20 in Naaldwijk. Bij het optreden zingen we bekende liedjes, zodat u allen mee kunt zingen, maar ook minder bekende liedjes komen langs. U komt toch ook?

Het koor heeft de laatste maanden hard gerepeteerd voor dit kerstproject en is uitgebreid met een aantal projectkoorleden. Natuurlijk hopen we dat er enkelen het zó leuk vinden om bij ons te zingen dat ze blijven, want nieuwe leden zijn nog steeds van harte welkom!

IN MEMORIAM



Op 13 november 2018 is, op 83-jarige leeftijd, **Jacobus Cornelis Henricus Maria Bijleveld** in het ziekenhuis in Delft overleden. Jacques is geboren op 15 augustus 1935 en hij groeide op in Naaldwijk. Hij was de zesde in een gezin met acht kinderen. In zijn jeugd volgde hij een opleiding in de zwakstroomtechniek en hij werd monteur bij de PTT. Dit beviel Jacques niet en hij ging werken in de groentehandel. Naast dit werk begon Jacques een winkeltje op de camping in Hoek van Holland. Hij ontmoette Coby van der Zalm eind jaren 50 en hun huwelijk was op 23 februari 1963. Ze gingen wonen achter de Oude Kerk in Naaldwijk, de Kerkstraat. Hier werd het gezin uitgebreid met twee zonen, Jos en Marcel. In 1968 verhuisde het gezin naar de Fazantlaan in Honselersdijk. Jacques had vaste structuren nodig. Hij werkte hard en was, vooral in de zomer, vaak van huis om te werken. In het naseizoen kon Jacques bijkomen en dan ging het gezin 14 dagen op vakantie. Jacques genoot, een beetje op de achtergrond, van de kinderen en later van de kleinkinderen. Jaren later nam Jacques ook een groentespeciaalzaak over in Hoek van Holland. In 1987 stopte hij met de winkel op de camping en in 1998 sloot de groentespeciaalzaak. Jacques had moeite met het niet meer bezig zijn en hij probeerde de dagen te vullen, zoals met kaarten. Hij ging medicijnen bezorgen voor de apotheek en op zaterdagavond beheerde hij de fietsen in het centrum van Naaldwijk. Hij trakteerde de kleinkinderen graag op een ijsje. Na een CVA in 2007 lukte het niet meer om deze werkzaamheden te vervullen. Een moeilijke periode brak aan toen Coby in de Hooge Tuinen opgenomen moest worden. Hij bezocht haar vaak, thuis was het stil. Op de 13^e ging de gezondheid van Jacques plotseling snel achteruit en overleed hij, toch wel onverwachts. De uitvaartplechtigheid vond plaats op 19 november in crematorium Ockenburgh, waarna Jacques aldaar is gecremeerd. We luisterden naar 'Bridge over troubled water', de brug over het onrustige water. Dat Jacques over die brug mag aankomen op die plaats van rust, licht en liefde, de plaats die wij de hemel noemen. Daar mag hij rusten in vrede.

Diaken Dits

Op 20 november 2018 is, op 89-jarige leeftijd, **Joanna Cornelia Adriana van der Maarel-Jansen** in zorgcentrum Eykenburg in Den Haag overleden. Jopie is geboren op 6 mei 1929 en opgegroeid in Poeldijk, als jongste in een tuindersgezin met zes kinderen. In haar jeugd hielp zij haar -16 jaar oudere-zus in de huishouding. Tijdens, of eerder na, een viering in de Bartholomeuskerk ontmoette zij Wim van der Maarel. Ze kregen verkering, maar Wim ging eerst drie jaar naar Indonesië. Toen hij terug kwam was de liefde niet bekoeld en volgde een huwelijk op 11 mei 1954. Ze gingen wonen in de Margrietstraat in Wateringen waar het gezin werd

uitgebreid met drie dochters en een zoon. Jopie was een zorgzame echtgenote en moeder, ze kon goed organiseren en was punctueel. Kinderen moesten bijvoorbeeld op tijd thuiskomen, anders werd Jopie bezorgd. Jopie was graag thuis en voor vakanties ging het gezin de grens niet over. Ze maakte zelf kleren voor haar kinderen en op latere leeftijd ging zij breien voor kinderen op de Krim. Ze was ook vrijwilligster bij de bibliotheek, wat ze heel plichtsgetrouw deed. In 1997, de kinderen waren het huis uit, verhuisden Jopie en Wim naar Honselersdijk (Poeldijksepad). Ze hield van contact met andere mensen en ging graag naar activiteiten in de Hunselaer. Ook genoot ze van de kleinkinderen en af en toe paste ze op. In 2015 overleed Wim, maar Jopie pakte de draad toch weer snel op. In het voorjaar van 2017 kreeg Jopie borstkanker, maar door therapie kon ze nog aardig van het leven genieten. De laatste maanden ging haar gezondheid snel achteruit en moest ze opgenomen worden, eerst in het ziekenhuis en later in zorgcentrum Eykenburg. Hier overleed zij in alle rust. De uitvaartplechtigheid vond plaats op 26 november in crematorium Ockenburg, waarna Jopie aldaar is gecremeerd. Jopie is op reis gegaan naar Gods Rijk van licht en liefde, waar zij verenigd mag worden met Wim en met al de dierbaren die haar in de dood zijn voorgegaan. Daar mag zij geborgen zijn in Gods hand.

Diaken Dits

Op 26 november is overleden mevrouw **Helena Elisabeth Adriana van Dijk** uit Delft in de leeftijd van 92 jaar. Zij werd geboren op 5 januari 1926 in Naaldwijk en groeide op met haar oudere broers en zus, Kees, Jo en Piet. Omdat Lena een kind was met beperkingen, had zij meer zorg nodig. Liefdevol stonden haar ouders altijd voor haar klaar. Haar broers en zus traden in het huwelijk en verlieten het ouderlijk huis. Lena bleef bij haar vader en moeder en ging aan de slag in de sociale werkplaats. Toen haar moeder dement werd en naar een verpleeghuis ging, trok haar vader met Lena in, in het verzorgingshuis Sint Martinus. Tot 1966 heeft zij daar gewoond. Na het overlijden van haar vader verhuisde Lena op 40 jarige leeftijd naar een gezinsvervangend tehuis in Delft.

Daar heeft zij op verschillende adressen gewoond. De laatste periode in het huis van Ipse de Bruggen aan de Paardenmarkt. Lena was een eenvoudige en blijmoedige vrouw. Zij kon blij zijn met gewone en kleine dingen. In die zin was zij kind gebleven. Zij stond open en onbevangen, dankbaar en vol verwondering in het leven. Zij kon ook zeer genieten van ontmoeting en samenzijn met haar familie. Ook al woonde zij vele jaren in Delft, graag kwam zij bij haar nichten Dineke en Toos van Dijk, die altijd zeer gastvrij voor haar zijn geweest en haar hebben gesteund en geholpen. Als Lena in Naaldwijk was vond zij het altijd fijn om de kerk te zien en de pastoor te ontmoeten. In Delft ging zij elke zondag trouw naar de kerk van de paters Franciscanen aan de Raamstraat. Lena was een gelovige vrouw en had een groot vertrouwen in haar hemelse Moeder Maria.

Met het toenemen der jaren gingen haar lichamelijke krachten gaandeweg achteruit en werd zij minder mobiel. Nu is zij na een lang leven de Heer tegemoet gegaan. Als kwetsbare vrouw heeft zij een zeer hoge leeftijd mogen bereiken. Altijd is er goed voor haar gezorgd, door de familie en door de medewerkers van de verschillende huizen waar zij heeft gewoond. Lena was de laatste van haar generatie in de familie van Dijk. Moge zij rusten in vrede. Wij wensen haar familie, medebewoners en verzorgers troost toe bij het dragen van het gemis van deze dierbare vrouw. De uitvaart heeft plaatsgevonden op 30 november in de Sint Adrianuskerk.
Pastoor J. Steenvoorden

KINDERPAGINA



Kerstmis

Tijd van vrede en van lichtjes
Versierde bomen, blijе gezichtjes
Voor anderen juist tijd van pijn en spijt
Van winterkoude en eenzaamheid
De bomen groen, toch de kleur van hoop
Maar een Zalige kerst is helaas niet te koop

Om dat te bereiken
Zullen we elkaar de hand moeten reiken
Een ander helpen als je kan
Daar wordt de wereld beter van
En zorgen we samen dat Kerstmis
een feest voor iedereen is.

SPECIALE VIERINGEN

Speciale Vieringen

zo. 23 december	16.30 uur	Vespers	Naaldwijk
do. 3 januari	19.00 uur	Aanbiddinguur	Naaldwijk

Vieringen in verzorgingshuizen

Behalve in de kerken van parochiefederatie Sint Franciscus (regio zuid) worden er ook vieringen gehouden in zorgcentra, het verpleeghuis en wooncentra voor ouderen:

vr. 11 jan.	09.00 uur	Woord- en communieviering in dienstencentrum 'De Hunselaar' te Honselersdijk
vr. 18 jan.	15.00 uur	Eucharistieviering in zorgcentrum 'Het Woerdblok' te Naaldwijk
za. 12 jan.	10.00 uur	Woord- en communieviering in zorgcentrum 'De Triangel' te De Lier

Jubileum

Op zaterdag 12 januari zal er 's middags om 14.30 uur in de parochiekerk te Honselersdijk een feestelijke Eucharistieviering zijn uit dankbaarheid bij gelegenheid van het 50 jarig huwelijksjubileum van Koos en Bep Bruinen-Van Santen.



VIERINGEN

rond de feestdagen



Heilige Jacobus te Maasdijk

za. 22 dec.	19.00 u:	GEEN VIERING
ma. 24 dec.	19.00 u:	Eucharistieviering middenkoor I Mellom voorganger: pastoor J. Steenvoorden
di. 25 dec.	12.00 u:	Kindje Wiegen kinderkoor De Dijkenaartjes
za. 29 dec.	19.00 u:	GEEN VIERING
ma. 31 dec.	19.00 u:	Woord- en communieviering middenkoor I Mellom voorganger: diaken R. Dits

Sint Adrianus te Naaldwijk

za. 22 dec.	19.00 u:	GEEN VIERING
zo. 23 dec.	11.00 u:	Eucharistieviering parochiekoor Cantemus Domino voorganger: pastoor J. Steenvoorden
	16.30	Vespers
ma. 24 dec.	18.30 u:	Woord- en communieviering (<i>gezinsviering</i>) kinderkoor KiKo voorganger: pastoraal werker J. Batist
	21.00 u:	Eucharistieviering middenkoor Manna voorgangers: pater G. Zwaard & diaken R. Dits
	23.00 u:	Eucharistieviering parochiekoor Cantemus Domino voorganger: pastoor J. Steenvoorden
di. 25 dec.	11.00 u:	Eucharistieviering parochiekoor Cantemus Domino voorganger: pastoor J. Steenvoorden
di. 25 dec.	13.30 u:	Kindje Wiegen
wo. 26 dec.	11.00 u:	Woord en Communieviering Cantor: Dhr. R. Kouwenhoven voorganger: mw. D. van Dijk
vr. 28 dec.	19.00 u:	Eucharistieviering Feest: HH Onnozele Kinderen, martelaren voorganger: pastoor J. Steenvoorden
za. 29 dec.	NVT	GEEN VIERING

zo. 30 dec.	11.00 u:	Eucharistieviering Schola
ma. 31 dec.	19.00 u:	voorganger: pastoor J. Steenvoorden Eucharistieviering parochiekoor Cantemus Domino voorganger: pastoor J. Steenvoorden
di. 1 jan.	11.00 u:	Eucharistieviering Cantor: dhr. R. Kouwenhoven voorganger:?.....
do. 3 jan.	19.00 u:	Aanbiddingsuur
vr. 4 jan.	19.00 u:	Eucharistieviering 1 ^e vrijdag ter ere van het Heilig Hart van Jezus voorganger: pastoor J. Steenvoorden

Onze Lieve Vrouw van Goeden Raad te Honselersdijk

zo. 23 dec.	09.30 u:	Eucharistieviering parochiekoor Cantemus Domino voorganger: pastoor J. Steenvoorden
	18.00 u:	Eucharistieviering in de Poolse taal volkszang voorganger: pater Kozienski
ma. 24 dec.	17.00 u:	Eucharistieviering (<i>gezinsviering</i>) kinderkoor De Hofzangertjes voorganger: pastoor J. Steenvoorden
	21.00 u:	Eucharistieviering jongerenkoor New Sound Singers
di. 25 dec.	09.30 u:	Woord- en communieviering parochiekoor Cantemus Domino voorganger: diaken R. Dits
	18.00 u:	Eucharistieviering in de Poolse taal volkszang voorganger: pater Kozienski
wo. 26 dec.	09.30 u:	Woord- en communieviering cantor: dhr. J. Middendorp voorganger: dhr. H. Rouw
	12.00 u:	Kindje Wiegen kinderkoor De Hofzangertjes
zo. 30. dec.	09.30 u:	Woord- en communieviering parochiekoor Cantemus Domino voorganger: diaken R. Dits
ma. 31 dec.	19.00 u:	Eucharistieviering parochiekoor Cantemus Domino voorganger: pastor M. Straathof

di. 1 jan. **10.00 u:** Eucharistieviering
cantor: dhr. J. Middendorp
voorganger: pastoor J. Steenvoorden

HH Martelaren van Gorcum te De Lier

za. 22 dec. 19.00 u: **GEEN VIERING**
zo. 23 dec. 09.30 u: Woord- en communieviering
parochiekoor St. Caecilia
voorgangers: leden van het Amosgilde
ma. 24 dec. **18.00 u:** Woord- en Communieviering (*gezinsviering*)
voorganger: diaken R. Dits
21.00 u: Eucharistieviering
jongerenkoor Constant
voorganger: pastoor J. Steenvoorden
di. 25 dec. **09.30 u:** Eucharistieviering
parochiekoor St. Caecilia
voorganger: pater G. Zwaard
14.30 u: Kindje Wiegen
wo. 26 dec. 10.00 u: Kerstmeeting
za. 29 dec. 19.00 u: **GEEN VIERING**
zo. .30 dec. 09.30 u: Eucharistieviering
Volkszang
voorganger: pastoor J. Steenvoorden
ma. 31 dec. **19.00 u:** Eucharistieviering
parochiekoor St. Caecilia

VIERINGEN

Weekend

Openbaring des Heren
Schriftlezingen: Jesaja 60, 1-6 en Matteüs 2, 1-12
Thema: **Gezonden**

Maasdijk

za. 5 jan. 19.00 u: Eucharistieviering
middenkoor I Mellom
voorganger: pastoor J. Steenvoorden

Naaldwijk

za. 5 jan. NVT **GEEN VIERING**
zo. 6 jan. 11.00 u: Eucharistieviering
middenkoor Manna
voorgangers: pastoor J. Steenvoorden
diaken R. Dits
Er is kinderwoorddienst in De Hofstede

Honselersdijk

- za. 5 jan. 19.00 u: Woord- en communieviering
jongerenkoor New Sound Singers
voorganger: diaken R. Dits
- zo. 6 jan. 09.30 u: Eucharistieviering
parochiekoor Cantemus Domino
voorganger: pastoor J. Steenvoorden
- 18.00 u: Eucharistieviering in de Poolse taal
Volkszang
voorganger: pater Kozienski

De Lier

- za. 5 jan. 19.00 u: Eucharistieviering
Constantkoor
voorganger: pastor M. Straathof
- zo. 6 jan. 09.30 u: Woord- en communieviering
Volkszang
voorganger: diaken R. Dits

Doordeweeks

Naaldwijk

- di. 8 jan. 19.00 u: Eucharistieviering
voorganger: pastoor J. Steenvoorden
- vr. 11 jan. 19.00 u: Eucharistieviering

Honselersdijk

- di. 8 jan. 09.00 u: Eucharistieviering

Weekend

Doop van de Heer

Schriftlezingen: Jesaja 40, 1-5.9-11 en Lucas 3, 15-16.21-22

Thema: ***Gegeven***

Maasdijk

- za. 12 jan. 19.00 u: Woord en communieviering
volkszang
voorganger: diaken R. Dits

Naaldwijk

- za. 12 jan. 19.00 u: Eucharistieviering
Cantor: dhr. R. Kouwenhoven
voorganger: pastor M. Kwee
- zo. 13 jan. 11.00 u: Eucharistieviering
parochiekoor Cantemus Domino
voorganger: pastor B. Lansbergen

Honselersdijk

- zo. 13 jan. 09.30 u: Woord- en communieviering
parochiekoor Cantemus Domino
voorganger: diaken R. Dits
- 18.00 u: Eucharistieviering in de Poolse taal
volkszang
voorganger: pater Kozienski

De Lier

- za. 12 jan. 19.00 u: Eucharistieviering
volkszang
- zo. 13 jan. 09.30 u: Eucharistieviering
parochiekoor St. Caecilia
voorganger: pastor B. Lansbergen

Doordeweeks**Naaldwijk**

- di. 15 jan. 19.00 u: Eucharistieviering
voorganger: pastoor J. Steenvoorden
- vr. 18 jan. 19.00 u: Eucharistieviering
voorganger: pastoor J. Steenvoorden

Honselersdijk

- di. 15 jan. 09.00 u: Woord- en communieviering
voorganger: diaken R. Dits



KINDERPAGINA (vervolg)



kleurplaat

JONGERENPAGINA

Daniel en Simon of ... De Magie van Kerst

Modern kerstverhaal of kerstspreekje voor jong en oud. Een verhaal over twee gewone jongens die tijdens de kersttijd een onverwachts avontuur meemaken. *Bron: Verhalen en Poëzie*



De sneeuw knarste onder hun schoenen toen Daniel en Simon van school naar huis liepen. Ze wilden snel naar huis om hun slee op te halen. Het was woensdag en ze hadden 's middags vrij. Onderweg naar huis zagen ze een zwerver op een bankje zitten: koud en verkleumd. Ze keken er even heen en liepen toen door.

Die middag hadden ze veel pret. Om beurten trokken ze de slee en toen ze gingen eten waren ze uitgehongerd. Moeder had een heerlijke Erwtensoep gemaakt met een groot stuk worst erin. Plotseling moest Simon denken aan de zwerver die ze gezien hadden. Het was bijna kerst. Na overleg met zijn moeder bracht hij de man een warme kom soep met extra worst. Zo kon de zwerver zijn lichaam een beetje opwarmen.

De volgende ochtend stonden de kom en lepel bij de voordeur. Naast de kom lag een brief. Daniel opende de brief en las hardop voor: Wisten jullie dat er gisteren 1.214 mensen langs me heen zijn gelopen? Wisten jullie dat niemand bij me stopte of me iets aanbood? Jullie kom soep was méér dan welkom. Ik heb ook een verrassing voor jullie in de envelop. In de envelop lagen drie kiezelsteentjes. Op een klein briefje stond geschreven: gebruik deze kiezelsteentjes wijs....

Daniel en Simon keken elkaar aan. Wat moesten ze met die kiezelsteentjes en hoe moesten ze die wijs gebruiken. Hun eerste reactie was om ze weg te gooien maar iets weerhield hen ervan. Het waren gewone kiezelsteentjes of niet soms? Simon stopte de steentjes in zijn broekzak en even later gingen ze weer samen naar school.



De bank waar de zwerver had gezeten was leeg, maar voor de Albert Hein, een stukje verderop, stond een dakloze de daklozenkrant te verkopen. Instinctief haalde Simon een kiezelsteentje uit zijn zak en in zijn hand veranderde het kiezelsteentje in een grote Kerstmand met allemaal lekkere dingen. Hij gaf de kerstmand aan de dakloze en samen vervolgden ze hun weg. Steentjes die veranderen: dat kan toch niet?

Een stukje verder op de hoek van de straat werden kerstbomen verkocht. Een kind hing aan de arm van zijn moeder ... ik wil een kerstboom. Nee, dit jaar niet! zei zijn moeder. We hebben geen geld. Maar ik wil een kerstboom mama. Zijn moeder zuchtte en trok hem verder. Weer nam Simon een kiezelsteentje uit zijn zak en het kiezelsteentje veranderde in een grote kerstboom die hij aan de moeder gaf. Weer keken Simon en Daniel elkaar aan. Steentjes die veranderen: dan kan toch niet?

Ze liepen weer verder en waren halverwege school toen ze Kasper zagen. Kasper was het jongetje wat altijd werd gepest op school. Iedereen deed er eigenlijk aan mee, al wist niemand goed waarom. Sommige kinderen zijn nou eenmaal altijd het pispaaftje en kinderen zijn soms keihard tegen elkaar. Simon pakte het kiezelsteentje en gaf het Daniel. Wat moeten we er mee doen? Daniel besloot samen met Kasper naar school te lopen en het kiezelsteentje in diens rugzak te laten glijden.

Enkeel maal op school was Kasper een ander kind en de andere kinderen voelden het meteen. Het was een bijzondere dag geworden en Daniel en Simon konden nog niet goed bevatten wat er was gebeurd. De vreemde zwerver en zijn vreemde kiezelsteentjes. Toen ze buiten de school kwamen stond de zwerver plotseling voor hun neus. Ze schrokken zichtbaar en wisten zich geen houding te geven. "Wat hebben jullie het ontzettend goed gedaan"! De zwerver sprak alsof hij wist wat de jongens gedaan hadden, op weg naar school. Daniel en Simon keken elkaar aan. Wie bent u eigenlijk en wat voor soort kiezelsteentjes heeft u ons gegeven? De zwerver keek om zich heen en zei: noem me maar de kerstgedachte. Als je om je heen kijkt is er heel veel wat je kunt doen om het leven voor anderen prettiger te maken en daar heb je geen kiezelsteentjes voor nodig. Hij gaf hun beiden een rode kaars en wenste de jongens een fijne kerst.

Terwijl hij wegliep zagen ze een kleine ster aan de hemel schijnen en daarna leek het als of hij oploste in de verte. Daniel en Simon liepen zwijgend naar

huis.



MOV NIEUWS

Opleiding en kinderopvang voor kwetsbare vrouwen uit Burkina Faso.

Het derde en laatste jaar van ons Adventproject, waarvan het thema is:

Moeder en Kind

Veel vrouwen in de stad Bobo-Dioulasso, Burkina Faso, zijn ongeschoold en ze trouwen vaak erg jong. Hun kans op werk is minimaal, ze leven in een cyclus van armoede, geweld en uitbuiting. De zusters van de Goede Herder bieden hulp aan de allerarmsten, meest alleenstaande moeders en hun kinderen.

Van opleiding naar werk

Jaarlijks volgen 45 vrouwen en meisjes een opleiding op het gebied van koken, catering en banketbakken. Dit jaar wordt de scholing uitgebreid met computer- lessen en Frans, de officiële voertaal in het land. De cursisten hebben hier zelf om gevraagd, omdat het hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot.

Bedrijfje starten met microcrediet

Uiteindelijk lukt het rond zeventig procent van de cursisten om werk te vinden. Er is echter ook een groep voor wie dit niet mogelijk is. Zij zouden graag een eigen bedrijfje opzetten, maar hebben daarvoor niet de financiële middelen. Daarom is voor komend jaar, met hulp van Adventsactie, een plan opgesteld om microkredieten te verlenen. Alleen haalbare plannen komen in aanmerking voor een microkrediet -maximaal 300 euro. Dit moet in kleine maandelijkse termijnen worden terugbetaald. Met het terugbetaalde geld worden vervolgens microkredieten verstrekt aan andere vrouwen.

Op deze manier draagt de Adventsactie bij aan de economische zelfstandigheid van de vrouwen uit Burkina Faso. Uw bijdrage aan de actie is zeer welkom op IBAN NL89INGB0653100000, t.n.v. Burkina Faso



PAROCHIEBERICHTEN NAALDWIJK

Opbrengt collecte PCI

De opbrengst van de PCI collecte in Naaldwijk was € 933,90

Kerstvieringen Adrianuskerk

De vieringen met Kerstmis zijn druk bezochte vieringen. Het is voor mensen met een hulpmiddel dan ook vaak moeilijk om een plaatsje te vinden. Dus komt u met een rolstoel, scootmobiel of rollator naar één van de vieringen op Kerstavond of naar de viering op Kerstochtend, geef dat dan voor 21 december door aan het parochie secretariaat (tel. 621010), dan zorgen wij dat er een goede plaats voor u is.

Vervoer naar de kerk

Mogelijk zijn er parochianen in de St. Adrianusparochie die op zaterdagavond of zondagmorgen graag naar de kerk zouden willen gaan, maar op eigen kracht niet kunnen. Indien U geen vervoer heeft, kunt u bellen naar: het parochiesecretariaat voor vrijdagochtend 11.00 uur, tel 621010.



PAROCHIEBERICHTEN MAASDIJK

Kerstavond in de H. Jacobus te Maasdijk

Voor de oudere parochianen is er weer de mogelijkheid om alvast een stoel te reserveren voor de kerstviering op 24 december om 19.00 uur. Dan bent u zeker van een mooie plek in de kerk. U kunt zich opgeven bij Joke de Jong,

Opbrengt collecte PCI

De opbrengst van de PCI collecte in Maasdijk was € 38,40.

Kerstwandeling Maasdijk

Wandel mee en ontdek hoe het kerstverhaal op een bijzondere manier tot leven komt! De wandeling wordt georganiseerd door de Protestantse gemeente Maasdijk, VVP Concordia en de Jacobus Parochie in Maasdijk.

Op vrijdag 21 december starten we tussen 18.00 – 19.30 uur bij Concordia, Maasdijk 40 in Maasdijk. De tocht is voor iedereen en duurt ongeveer een uur. Kom zoveel mogelijk lopend en neem voor de kinderen een lampion mee.



UW GEBED WORDT GEVRAAGD

Maasdijk

Za. 22 dec.	NVT	Geen viering
Ma. 24 dec.	19.00 u.	Intentie voor: Jan van Tongeren; Dick Moret, Siem en Berna Veenman; Aad en Anny Groenewegen-van Ruijven, Nel en Herman van der Hoeven
Ma. 31 dec.	19.00 u.	Intentie voor: Siem en Berna Veenman; Aad en Anny Groenewegen-van Ruijven; Nel en Herman van der Hoeven
Za. 5 jan.	19.00 u.	Intentie voor: Wil Gardien-v.d. Berg
Za. 12 jan.	19.00 u.	Intentie voor: pastor Roetenberg

Naaldwijk

Za. 22 dec.	NVT	Geen viering
Zo. 23 dec.	11.00 u.	Jaargetijden van: Adriana van Ruijven-Zwinkels Intentie voor: Wilhelmus en Huberta Barendse-Wubben en overl. fam.; Nico en Beppie van den Berg-Broch en overl. fam.; Overl. ouders en fam. v.d. Laan-Voorham
Ma. 24 dec.	18.30 u.	Jaargetijden van: Petrus Vos Intentie voor: Gerard de Vreede en overl. ouders en broer Aad; Loek Verschuren en overl. fam.; Freek Ruigrok; Piet, Gré en André Verbraeken en overl. fam.; Arthur Zwinkels; Theo van de Laar en zijn kleindochter Noëlle; overl. fam. v.d. Berg-Sosef
	21.00 u.	Jaargetijden van: Petrus Vos Intentie voor: Overl. ouders Adrianus en Beatrix de Groot-Zwinkels en hun kinderen Peter en Maria; Riet Engelen; Overl. ouders Ben en Co v.d. Klink-Hoogervorst; José Zwinkels en haar vader Leo Zwinkels; Overl. ouders Adriaan en Corrie van den

Ende-Janssen; Wilhelmus Olsthoorn; Ingrid Kauffman; David en Elizabeth v.d. Berg; Hen en Annie Schelvis; Wim en Emmie Zuijderwijk-van Dijk; Overl. ouders Sjaan en Piet v.d. Scheer; Overl. ouders Lena en Arie Bol; Theo van de Laar en zijn kleindochter Noëlle; Overl. ouders Cor en To de Vreede-van der Valk en broers Gerard en Aad; Dolf Barendse en overl. fam. Barendse-Groenewegen; Overl. ouders Jan en Bep Nederpel; Arnold Duijvestijn; Jan en Jeanne de Groot-Groenewegen; Pieter Rijdsdijk; Hans van Vliet en overl. fam. Groenewegen;

23.00 u.

Jaargetijden van: Petrus Vos

Intentie voor: Nel Franken-van der Knaap; Antoon en Annie Bol-van Holstein en overl. fam.; Jan en Gertrud Sta-Soszna en overl. fam.; Albert en Barbara van Holstein-Flaton; Annette van Holstein-Luijken; Siem en Toos Scheffers-van Hulst; Frans en Jeanne van Veen-Duyvesteijn en overl. fam.; Paula v.d. Ende-de Kok; Riet van der Valk-de Kok; Overl. fam. van der Valk-de Kok; Bep en An Zwinkels-van Veldhoven; Piet Verbeek; Jeannet van den Hoek en haar zoon Ron; Jan en Zus Langeveld-Groenewegen; Kees Vijverberg; Wim van den Berg en overl. fam.; Pater Nico van den Berg; Kitty Kluwen; Aad van Leest; Overl. ouders Kleijn-Janssen en hun kleindochter Corina de Vreede; Frans en Jeanne van Veen-Duijvesteijn en overl. fam.

Di. 25 dec.

11.00 u.

Jaargetijden van: Petrus Vos

Intentie voor: Aad Burger; Henricus en Wilhelmina Bühler-Heijmans; Truus Brabander-Kok; Wilhelmus en Huberta Barendse-Wubben en overl. fam.; Johannes Olsthoorn; Gerard Grootcholten en zijn dochter Hélène; Bert Vijverberg; Annie en Henk de Gier-van Kreij; Ary en Ceclia van de Waardt-van der Meijs; Jeanne Damen-Groenewegen; Antoon Zwinkels en overl. fam. en om zegen over zijn gezin; Peter Vijverberg en levende en overl. fam.; Piet Groenewegen; Arthur Zwinkels; Frans Siemerink en overl. fam.; Piet Vijverberg; Peet Barendse; Nic. en Clary van Leeuwen-van Marrewijk; overl. fam. Vijverberg-van Kester; Overl. fam. Olsthoorn-Koelink; Pater Adriaan Olsthoorn; Jo Langeveld; Chris Koehler en levende en overl. fam.; Anna en Piet Batist-Groenewegen en levende en overl. fam.; Rien en Mien v.d. Berg; Ger Vis en overl. fam.; Beatrix, Frans en

Freek Ruigrok en overl. fam.; Theo van de Laar en zijn kleindochter Noëlle; Overl. ouders Cor en To de Vreede-van der Valk en broers Gerard en Aad; Aad van Leest; Jan en Jeanne de Groot-Groenewegen; Aad Overdevest; Maria Zeestraten-Zonneveld; Ronald Roeleveld; Piet Burger en overl. Fam.

Woe. 26 dec.	19.00 u.	Jaargetijden van: Petrus Vos Intentie voor: Pastor Wil v.d. Burg; Pastor Hans Ammerlaan
Vr. 28 dec.	19.00 u.	Intentie voor: Lenie Barendse-van Vliet;
Za. 29 dec.	NVT	Geen viering
Zo. 30 dec.	11.00 u.	Jaargetijden van: Martina Ammerlaan-Raaphorst; Josephina Zwinkels Intentie voor: Piet en Emmy Goeijenbier-Kester; Jeanne van Ruijven-Zwinkels; Annie Hogervorst-Zuijderwijk; Marcel v.d. Vlucht en overl. fam.; Bep en An Zwinkels-van Veldhoven;
Ma. 31 dec.	19.00 u.	Intentie voor: Nel Franken-van der Knaap; Riet Engelen; Hans van Santen; Frans Siemerink en overl. fam.; Koos Post en overl.;
Di. 1 jan.	10.30 u.	Intentie voor: Annie en Henk de Gier van Kreij
Do. 3 jan.	19.00 u.	AANBIDDINGSUUR
Vr. 4 jan.	19.00 u.	Intentie voor: Pastoor Leonardus van Lijnschooten; pastoor Franciscus Wierdels
Za. 5 jan.	NVT	GEEN VIERING
Zo. 6 jan.	11.00 u.	Jaargetijden van Simon Veenman; Cecilia van de Waardt-van de Meijs; Maria de Wijs-Bol Intentie voor: Freek Ruigrok; José Zwinkels en haar vader Leo Zwinkels; Arthur Zwinkels; Nic en Clary van Leeuwen-van Marrewijk; Hans van Santen; Chris Koehler en levende en overl. fam.; Don Kouwenhoven; Adrianus Jansen
Di. 8 jan.	19.00 u.	Intentie voor: Pastoor Joannes van den Bergh; Pastoor Jacobus van Eeken
Vr. 11 jan.	19.00 u.	Intentie voor: Pastoor Cornelis Grootsholte; Oud kapelaan Wilhelmus Veth
Za. 12 jan.	19.00 u.	Intentie voor: Zus Scheffers-van Zijl; Aad Scheffers; Wim v.d. Ende
Zo. 13 jan.	11.00 u.	Intentie voor: Albert Grootsholten; Petrus Vijverberg en overl. fam.; Pieter Rijdsijk; pastor Hans Ammerlaan
Di. 15 jan.	19.00 u.	Intentie voor: Oud kapelaan Adrianus Cras; Oud kapelaan Hugo van der Heyden

Vr. 18 jan. 19.00 u. Intentie voor: Oud kapelaan Antonius Goeman; Oud kapelaan Nicolaas de Ruyter

Honselersdijk

Zo. 23 dec. 09.30 u. Intentie voor: Sjaak en Gon Mulder-van Kester
Zo. 24 dec. **17.00 u.** Intentie voor: Nic Slaman; Kees Janssen; Cor van
en Schie
21.00 u.

Di. 25 dec. 09.30 u. Intentie voor: Theo v.d. Helm; Pieter Scholtes en
overl. fam. leden; Overleden ouders van Lier;
Levende en overl. fam. Mol-Judels; Levende en
overl. fam. Alsemgeest-van Eeden; Vera
Schnabbel-Ran; Levende en overl. fam.
Duyndam-van Luijk; Tinus Brabander; Lena Bol-
Hulspas; Geert van Schie; Arie en Jo Planker-
Suijkerbuijk; Broeder Adrianus Wissenburg; Piet
Dukker en overl. ouders Nederpelt-Vogels; Leo en
Ton v.d. Geest; Wil van Schie-van Luijk; Jan
Vijverberg; Uit dankbaarheid voor een verjaardag

Wo. 26 dec, 09.30 u. Intentie voor: Rinie Toussant-Sistermans
Zo. 30 dec. 09.30 U. Jaargetijde van: Cornelia van Veldhoven-Ter
Laak
Intentie voor: Adriana van Schie; Elisabeth Kok

Ma. 31 dec. 19.00 u. Intentie voor: Overl. ouders van Lier; Kiro Maas;
Nanne Mol en levende en overl. fam. Mol-Judels;
Arie en Jo Planken-Suijkerbuijk

Di. 01 jan. **10.00 u.** Intentie voor: Arie en Jo Planken-Suijkerbuijk
Za. 05 jan. 19.00 U. Intentie voor: Gerrit en Nel van Merode-Kroonen;
Bart en Mien Thoen-van Leeuwen; Corry van
Veldhoven-Ter Laak

Zo. 06 jan. 09.30 u. Intentie voor: Henk en Geertruida v.d. Helm-van
Veen en dochter Margreet en zoon Theo v.d.
Helm; Theo en Mien van Schie-Wubben; Leo en
Antoon v.d. Geest

Di. 08 jan. 09.00 u. Intentie voor: Antonius Scholtus

Zo. 13 jan. 09.30 u. Intentie voor: Piet en Agnes Lansbergen-
v.Puffelen; Arie en Jo Planken-Suijkerbuijk; Piet
en Emmy Goeijenbier-Kester; Bram en Riet van
Marrewijk-Wennekers; Gre Meijburg-van Leent;
Aad en Miep v.d. Voort-van Steekenburg en
zoon Hans

Di 15 jan. 09.00 u. Intentie voor: Hendricus de Vetten

Parochiefederatie Sint Franciscus

tussen duin en tuin



Regio Zuid: St. Adrianus te Naaldwijk
O.L. Vrouw van Goeden Raad te Honselersdijk
H. Jacobus te Maasdijk
HH Martelaren van Gorcum te De Lier

Regiopastores: pastoor/moderator J.C.M. Steenvoorden
Molenstraat 31, 2671 EW Naaldwijk
☎ 0174-624536 / ✉ steenvoorden@rkwestland.nl

diaken R.H. Dits
p/a Dijkstraat 25, 2675 AV Honselersdijk
☎ 06 1682 2267 / ✉ dits@rkwestland.nl

Overige leden van het pastoraal team

pastor I.M. Kwee
☎ 0174-764338 / ✉ kwee@rkwestland.nl

pastor M.Th.J. Straathof
☎ 0174-270378 / ✉ straathof@rkwestland.nl

pastor G.Th.J. Lansbergen
☎ 010-761 3741 / ✉ lansbergen@rkwestland.nl

diaken C.W. Burgering
☎ 06 2956 2865 / ✉ buring@rkwestland.nl

pastoraal werkster E.M. Geelen
☎ 06 3628 6952 / ✉ geelen@rkwestland.nl

Federatiesecretariaat (*gegevens parochiesecretariaten zie pag. 2*)

mw. M. de Jong
Dijkstraat 25, 2675 AV Honselersdijk
☎ 06 5147 7580 / ✉ info@rkwestland.nl
Aanwezig: maandag t/m donderdag van 09.00-14.00 uur

Het federatiesecretariaat kunt u ook buiten deze tijden bellen voor het melden van een overlijden of in dringende gevallen wanneer u een priester nodig heeft.

Website: rkwestland.nl Kopij voor de website: website@rkwestland.nl

Voor een persoonlijk gesprek kunt u contact opnemen met uw regiopastores en voor overige vragen of bijv. het opgeven van gebedsintenties, aanvragen voor dopen of huwelijk kunt u terecht bij uw parochiesecretariaat.