

Parochieblad van O.L. Vrouw ten Hemelopneming te
's-Gravenzande



De elf r.-k. parochies van het Westland en
Hoek van Holland vormen samen de parochie-
federatie Sint Franciscus *tussen duin en tuin.*

Onze Lieve Vrouw Ten Hemelopneming parochie

Iepstraat 1, 2691 EX 's-Gravenzande

Parochiesecretariaat

Openingstijden woensdag en vrijdag van 09.30 u. tot 11.30 u.

Op maandag voortaan gesloten.

☎ 0174 41 91 62 ✉ olvtenhemelopneming@rkwestland.nl

Regiopastor:

pastor I.M. Kwee

Esdoornstraat 1, 2691 VG 's-Gravenzande

☎ 0174 76 43 38 / ✉ kwee@rkwestland.nl

pastoraal werkster E.M. Geelen

Choorstraat 105, 2681 AR Monster

☎ 06 36 28 69 52 / ✉ geelen@rkwestland.nl

Parochiebestuur

vicevoorzitter	dhr. P. Vijverberg
secretaris	dhr. F. Post
penningmeester	mw. A. Bol
gemeenschaps- opbouw	dhr. J. Jacobs
liturgie	dhr. P. Hendriks
communicatie, structuur en diaconie	mw. M. van Ruijven
catechese	vacant

Redactie Hoeksteentjes

Mw. G. Kruijthof, ✉ redactiehoeksteentjes@rkwestland.nl

Contactpersoon bezorgers Hoeksteentjes

Mw. J. Smit

Financiële bijdragen

Voor ondersteuning aan activiteiten kunt u uw bijdrage storten op:

NL43 RABO 0135.3053.57 t.n.v. r.-k. Parochie te 's-Gravenzande.

Sleuteladres contactpersonen:

Mevrouw M. Valentin

De heer P. Hendriks

<p>Kopij voor de volgende uitgave: uiterlijk inleveren 9 januari. Verschijningsdatum 16 januari.</p>

Pastoraal woord

Wees niet bang

In de Bijbelse verhalen rond Kerstmis komt in ieder geval twee keer voor dat mensen schrikken of bang zijn. De eerste keer komt de engel Gabriël onverwacht bij Maria. En de groet luidt: 'Verheug u, Begenadigde, de Heer is met u!' Maria schrikt en denkt: 'Wat heeft dit te betekenen?' De engel stelt haar gerust met de woorden 'Vrees niet, Maria.'

De tweede keer vinden we het bij de herders op het veld. Ook daar komt iets nieuws plotseling hun leven binnen. Opeens is een engel van de Heer daar en ze werden omstraald door glorie van de Heer. Ze werden erg bang. Maar ook hier de woorden 'Vreest niet'.

Ook wij zijn wel eens bang. Ik zat te denken wanneer zoiets gebeurt. Het lijkt me, dat het gebeurt als er een verandering in ons leven komt (soms plotseling en onverwacht), die onzekerheid met zich meebrengt. Of een verandering waarvan we vrezen dat de gevolgen negatief zullen zijn. Ook daar is er onzekerheid, want die gevolgen zijn er nog niet.

Die verandering kan er zeer snel zijn, of op langere termijn. Een voorbeeld van het snelle: je steekt over en een auto komt met grote snelheid op je af. Een nieuw gegeven. Je moet zeer snel handelen. Als je snel weggesprongen bent, klopt je hart in je keel. "Wat was ik bang dat het mis zou gaan," zeg je dan waarschijnlijk.

Ook kan het op langere termijn. De dokter heeft een ernstige ziekte bij je vastgesteld. Heel veel onzekerheden. Hoe zal het allemaal gaan? Hoe snel? Hoe lang heb ik nog? Hoe moet ik met deze situatie omgaan? Heel veel vragen. Angst kan dan snel toeslaan.

In de Bijbel staat heel vaak 'Vrees niet'. Bij Maria en de herders heeft dat te maken met God. Iets goeds komt van Gods kant. Maria hoort: "Je hebt genade gevonden bij God". De herders horen: "Ik verkondig u een vreugdevolle boodschap". Het gaat om Gods nabijheid, Gods toewending. Heel kerstmis is het nabijkomen van God in zijn Zoon Jezus.

Als we bang zijn, is het vaak omdat er iets nieuws op ons afkomt. Iets, wat onzekerheid brengt. Iets waarvan we de gevolgen vrezen. De Heer zegt: 'Kom maar bij Mij. Ik ben mens geworden, Ik weet wat je doormaakt.'

Zijn menswording vieren we uitgebreid, in vele kerstvieringen. Daarna, op 1 januari, vertrouwen we onszelf en het nieuwe jaar toe aan de H. Maria. In het verhaal van de bruiloft van Kana horen we haar zeggen: "Doe maar wat Jezus je zeggen zal." Als we dat doen, hoeven we niet te vrezen.

Pastor Kwee

Verhoging bijdrage misintenties / tarieven

Binnen parochiefederatie Sint Franciscus, *tussen duin en tuin*, zijn er enkele jaren geleden vaste tarieven vastgesteld voor huwelijken, speciale vieringen, uitvaarten, dopen en misintenties. Deze tarieven gelden voor alle parochies binnen onze federatie. Na enkele jaren heeft het federatie-bestuur besloten de bedragen met ingang van 01 januari 2019 vast te stellen op:

MISINTENTIES	€ 12,00	(richtlijn)
DOPEN	€ 52,50	(richtlijn)
HUWELIJK	Deze tarieven gelden ook voor huwelijken elders (buiten het federatiegebied).	
Doordeweeks	€ 375,00	*
Zaterdag	€ 525,00	*
JUBILEUM		
Aparte viering	€ 275,00	*
Weekendviering	Vrije gift	
OVERLIJDEN		
Opbaren	€ 120,00	
Condoleren zonder avondwake	€ 225,00	*
Avondwake (gebruik kerk + koor)	€ 275,00	*
Uitvaart (met voorganger + koor)	€ 450,00	*
Voorganger bij plechtigheid in aula crematorium/begraafplaats	€ 350,00	

* De bedragen zijn incl. de gebruikelijke kerkversiering, maar excl. o.a. de misboekjes.

Namens het federatiebestuur,
Peter Zuidgeest (voorzitter)

Voorkant Hoeksteentjes

Zoals u inmiddels heeft gezien staat er op de voorkant een foto van het Mariabeeld dat in onze kerk staat. Omdat wij een 'Mariakerk' zijn, hebben wij gemeend dat dit zichtbaarder moet zijn in ons parochieblad. Met dank aan de heer Piet Campfens voor de prachtige foto!

De redactie

Vieringen en diensten de komende tijd: *voorgangers onder voorbehoud*

zondag 16 december 3de zondag van de Advent

09.30 uur eucharistieviering + boeteritus
Voorganger pastoor A. Vijftigschild
Koor Cantamus
Acolieten Yvonne Tran en Demi van Oosten
Intenties in dankbare herinnering aan Leo Hartensveld en Anouk Riet Zwinkels-Zuidgeest
Ruby van Leeuwen-Ray
Willem de Vreeze
Annie Batist-Koene
Martha de Lorijn
Thérèse en Rudolf
Gerda Huppelschoten-van Kouwen



dinsdag 18 december Viering vervalt

donderdag 20 december senioren kerstviering

15.00 uur eucharistieviering
Voorganger pastor M. Kwee
Koor R.e.T. koor
Intenties in liefdevolle herinnering Steef van Winden
Joop Pellekoorn
Gerda Huppelschoten-van Kouwen

zondag 23 december 4de zondag van de Advent

09.30 uur eucharistieviering
Voorganger pastor M. Kwee
volkszang
Acolieten Linda en Demi van Oosten
Intenties Annie Batist-Koene
Martha de Lorijn
Joop en Frans
Gerda Huppelschoten-van Kouwen



maandag 24 december kerstavond / gezinsviering

19.00 uur woord- en communieviering
Voorganger past. werkster E. Geelen
Liedjes via de beamer
Intenties Phêrô en Anna Bui
Gerda Huppelschoten-van Kouwen

maandag 24 december kerstavond / nachtmis

21.00 uur eucharistieviering

Voorganger pastor A. Vijftigschild
Koor parochiekoor
Acoliet Anthony Tran
Intenties in liefdevolle herinnering Riek de Boer-Koene
Ruby van Leeuwen-Ray
Theo Kruijthof
Aad de Jong
Gerda Huppelschoten-van Kouwen

dinsdag 25 december Kerstmis

09.30 uur eucharistieviering
Voorganger pastor M. Kwee
Koor Cantamus
Acolieten Linda en Demi van Oosten
Intenties Riet Zwinkels-Zuidgeest
Ruby van Leeuwen-Ray
Leo Valentin
Evert van der Marck
Wim van Dijk
Gerda Huppelschoten-van Kouwen
In liefdevolle herinnering Joop, Annie en Anita Batist



woensdag 26 december Tweede kerstdag
12.30 uur Kindje wiegen

zondag 30 december feest H. Familie
09.30 uur eucharistieviering
Voorganger pastor B. Lansbergen
Koor parochiekoor
Acoliet Anthony Tran
Intenties Thérèse en Rudolf
Gerda Huppelschoten-van Kouwen

maandag 31 december oudejaarsviering
19.00 uur woord- en communieviering
Voorganger diaken W. Burgering
Koor Cantamus
Acolieten Linda en Demi van Oosten
Intenties Ruby van Leeuwen-Ray
Gerda Huppelschoten-van Kouwen



Happy New Year!

dinsdag 1 januari geen viering

zondag 6 januari hoogfeest H. Drie Koningen
09.30 uur eucharistieviering
Voorganger pastor M. Kwee

Koor parochiekoor
Acolieten Demi en Linda van Oosten
Intentie Gerda Huppelschoen-van Kouwen

dinsdag 8 januari

09.00 uur eucharistieviering
Voorganger pastor M. Kwee

zondag 13 januari

09.30 uur woord- en communieviering
Voorganger pastoraal werkster E. Geelen
 volkszang
Intentie Gerda Huppelschoten-van Kouwen

dinsdag 15 januari

09.00 uur eucharistieviering
Voorganger pastor M. Kwee

zondag 20 januari 2de zondag door het jaar

09.30 uur eucharistieviering
Voorganger pastor B. Lansbergen
Koor Cantamus
Acoliet Anthony Tran

dinsdag 22 januari

09.00 uur woord- en communieviering
Voorganger Ineke Hartman



Iedere zondag en dinsdag is er na de viering gelegenheid om met elkaar koffie te drinken.

Van de bestuurstafel

Op het secretariaat moet José het alleen klaren, daar Fred met gezondheidsproblemen kampt. Gelukkig kan hij een groot deel van de werkzaamheden thuis uitvoeren. Wij hopen dat hij spoedig – met Jose – op het secretariaat aanwezig kan zijn. Beterschap gewenst.



Sinds enige tijd hebben wij een nieuwe notulist voor de bestuursvergaderingen. De eerste ervaringen vinden wij bijzonder prettig. Er worden snel notulen geleverd.

Een belangrijk punt - binnen het bestuur - is de communicatie. Om dingen goed te laten verlopen is het noodzakelijk dat de betrokkenen tijdig geïnformeerd zijn of worden. Ook is een aantal taakvelden nog niet ingevuld. Het is steeds weer een uitdaging om alles goed te laten verlopen.

Wij zouden graag van u willen weten of het gedrukte exemplaar van dit blad op prijs wordt gesteld. Het parochieblad kan ook digitaal aangeleverd worden. Laat u aan het secretariaat weten of wij het blad ook digitaal aan u kunnen zenden?

De voorbereidingen voor Kerstmis zijn zo goed als klaar en zoals het er naar uit ziet worden het mooie vieringen.

Op zondag 6 januari a.s. is er de gebruikelijke zondagviering om 9.30 uur. Na afloop van de viering is er koffie en/of een drankje, alsmede gelegenheid elkaar een goed en gezond 2019 te wensen.

Begin januari 2019 staat de actie "Kerkbalans" op stapel. Het thema voor deze actie is: "Geef voor je Kerk". Wij verwachten een goede opbrengst!

Namens de leden van het bestuur wens ik u Zalig Kerstmisen een prettige jaarwisseling toe en alle goeds voor het Nieuwe Jaar!

Piet Vijverberg,
vicevoorzitter.

Uit de parochieagenda

Woensdag 19 december

19.30 uur bloemschikken

donderdag 20 december

08.30 uur kerstviering Kennedyschool

10.00 uur kerstviering Godfried Bomansschool

15.00 uur kerstviering senioren

dinsdag 8 januari

20.00 uur commissie onderhoud

woensdag 9 januari

14.00 – 16.00 uur 'de Zonnebloem'

Inleveren kopij 'Hoeksteentjes'

maandag 14 januari

19.30 uur overleg braderieviering

woensdag 16 januari

19.00 uur kostercursus federatie

Uitgifte 'Hoeksteentjes'

Opbrengst collectes

Vrijdag 2 november (Allerzielen)	€ 110,10
zondag 4 november	€ 127,20
zondag 11 november	€ 205,85
zondag 18 november	€ 144,70
zondag 25 november	€ 102,15
zondag 2 december	€ 119,95



Voor diegene die de collecte gemist heeft of anderszins aan onze parochie wil bijdragen, bestaat de mogelijkheid uw gave over te maken op rekeningnr. NL43 RABO 0135.3053.57 t.n.v. r.-k. parochie te 's-Gravenzande o.v.v. het doel.

In Memoriam Annie Batist-Koene

Annie werd geboren op 28 september 1923 te Honselersdijk in een tuindersgezin. Zij groeide op aan het kanaal tussen Naaldwijk en De Lier, als oudste van vijf kinderen. Haar vader overleed toen zij 18 jaar was.

Annie leerde Joop Batist kennen en ze trouwden in 1946. In een tijdelijke noodwoning werden drie kinderen geboren. Daarna gingen ze in een nieuw huis wonen, daar werden nog vijf kinderen geboren.

Een baan heeft zij nooit gehad, maar ze heeft wel ontzettend veel gedaan. In 1963 heeft ze, samen met anderen, het Katholieke Vrouwen-gilde opgericht. Ze is vele jaren voorzitter daarvan geweest en heeft als bestuurslid vele avonden georganiseerd. Verder was zij zo'n 40 jaar actief voor de Kankerbestrijding.

In 'De Kreek' heeft ze 35 jaren lang geholpen met het brengen en halen van patiënten. Bij de voetbal heeft ze geassisteerd in de kantine. Voor Joop heeft ze de administratie bijgehouden.

Ze nam zeker ook tijd voor de kinderen, ze was een fijne moeder. Toen Piet het bedrijf overnam, zijn ze verhuisd naar de Zeestraat in 's-Gravenzande.

Annie heeft ook geholpen bij de parochie-opbouw, toen men nog kerkte in de Pieter Heusstraat. Later gingen ze wonen aan het Marktpllein.



Ook waren er verdrietige dingen. Haar jongste dochter Anita overleed plotseling op 36-jarige leeftijd. In 2006 overleed Joop. Na een huwelijk van bijna 60 jaar, moest ze alleen verder. Ze pakte de draad weer op en genoot van haar wekelijkse kaartavond.

De laatste tijd woonde zij in zorgcentrum Triangel in De Lier. Op 8 november is ze overleden in de leeftijd van 95 jaar.

Wij denken terug aan een vrouw die altijd bezig was. Ze was recht door zee. Ze hield de regie op een lieve manier. Ze was heel sociaal. Ze was een goede gastvrouw en een lieve moeder.

Moge zij nu bij de Heer rusten in vrede.

Pastor Kwee

Uitnodiging kerstviering senioren

Wij nodigen u uit voor de kerstviering voor de ouderen op **donderdag 20 december** in onze kerk. Pastor Max Kwee zal in deze eucharistie voorgaan.

Om half drie is er koffie en thee. De viering begint om drie uur.

Het ReT koor onder leiding van José van Putten zal zingen. Anke van Rees speelt piano.

Na afloop is er een gezellig samenzijn met een drankje. Rond 5 uur kunt u weer thuis zijn.

Wilt u gehaald worden? Dan graag een berichtje naar het secretariaat:

Tel. 0174 419162. Of mail naar olvtenhemelopneming@rkwestland.nl

Ineke Hartman-Brabander

Kerstgezinsviering

Op maandag 24 december kerstavond is er weer een kerstgezinsviering om 19.00 uur.

Liedjes met de beamer, maar ook kerstliedjes die gezongen worden door Demi en Nina.

Zij worden begeleid door Daniel Sieckowki op de accordeon.

Het belooft een mooie viering te worden.

U bent met uw gezin van harte uitgenodigd!

Kindje wiegen



Op tweede kerstdag is **om 12.30 uur 'kindje wiegen'** in de kerk. Ook voor de allerkleinsten onder ons.

Tijdens het 'kindje wiegen' wordt het kerstverhaal verteld. De kinderen die het leuk vinden, kunnen meespelen in het kerstverhaal. Ook zingen we met elkaar verschillende kerstliedjes. We zijn nog op zoek naar iemand die de kerstliederen muzikaal kan begeleiden. Speelt u piano,

keyboard, gitaar of iets anders en lijkt u dat leuk, stuur dan een mailtje naar kindjewiegen@outlook.com.

Wij hopen dat jullie er bij zijn met jullie kinderen en kleinkinderen. Tot dan!

Eucharistieviering in de Poolse taal met Kerstmis.

Elke zondag is er in de parochiekerk van Honselersdijk een eucharistieviering in de Poolse taal. Deze vieringen worden gehouden om 18.00 uur. Vanaf 17.30 uur is er gelegenheid voor een biechtgesprek. Ook op Eerste Kerstdag zal er om 18.00 uur een Poolstalige eucharistieviering zijn. Heeft u medewerkers of collega's uit Polen of als burens, geef dan onderstaand bericht aan hen door. Vriendelijke dank voor uw medewerking.

Msze Swiete w jezyku polskim we wszystkie niedziele i dnia 25 grudnia (Boże Narodzenie)

Serdecznie zapraszamy na Msze Święte w języku polskim, które odprawiane są we wszystkie niedziele o godz. 18:00. Możliwość spowiedzi od godz. 17:30.

Msze Świętą w języku polskim, która odprawiona będzie dnia 25 grudnia (Boże Narodzenie) godz. 18.00

Adres kościoła (Onze Lieve Vrouw van Goeden Raad): Dijkstraat 23, 2675 AV Honselersdijk.

Vormselproject in Noord-West in volle gang

Zeventien vormelingen uit 's-Gravenzande, Kwintsheul, Poeldijk en Wateringen doen mee aan het Vormselproject ter voorbereiding van de toe-diening van het Vormsel op zaterdag 16 februari 2019. Half november hebben zij zich samen met de vormelingen van Monster gepresenteerd tijdens een jongerenviering in Wateringen.

Inmiddels zijn er al 6 van de 8 bijeenkomsten van het vormselproject "Vormselkracht" achter de rug. De bijeenkomsten worden geleid door pastoor

Straathof of pastoraal werker Els Geelen met medewerking van ouders en werkgroepleden.

Naast de bijeenkomsten bezoeken we activiteiten van vrijwilligers die met elkaar proberen de wereld een beetje beter te maken voor een ander. In de herfstvakantie hebben we meegeholpen bij de Voedselbank Haag-landen. Een van de vormelingen heeft hiervan een verslagje gemaakt. In januari brengen we een bezoek aan de zusters van Charity in Rotterdam.

De vormselwerkgroepen..

Vormselgroep uitstapje naar de voedselbank

Ik vond dit uitstapje naar de voedselbank heel leuk gezellig en leerzaam. Ik ga nu vertellen waarom:

Het begin van het uitstapje was vooral leerzaam; we hadden het over waar de bussen met de kratten met voedsel heen gaan en naar wie, dat er heel veel voedsel was en dat veel mensen het nodig hadden. Ook hoorde ik dat een gezin altijd evenveel kreeg, dus was je alleen kreeg je evenveel als een gezin van 5! Ook hadden we het er over dat mensen het niet ophaalden en bij de deur bezorgd kregen. En dat deze mensen niks konden kiezen. Het voedsel was een aanvulling en de mensen moesten nog wel gewoon boodschappen doen.

Toen gingen we aan de slag en per tweetal theezakjes uit een grote doos in plastic zakjes doen. Eerst was het best lastig en duurde het lang, maar als je het door had ging het als een trein. We hadden zelfs een taak-verdeling. Ik deed de kartonnen plankjes in de bak en Joshua de plastic zak, ook werkten we beiden naar elkaar toe, zodat we niet elkaar voor de voeten liepen.

Daarna hadden we pauze en aten we wat lekkers. Maar wel snel weer door.

Toen gingen we samenwerken met Teun. We hadden een bak onder ons en probeerde er zoveel mogelijk gevulde zakjes in te doen zonder dat iemand hem zag. Toen zat de bak tot de nok vol en had de degene die de zakjes moest tellen een taakje.

Daarna stopten we en begonnen we een tour door de loods. De meneer vertelde wie alles had gedoneerd en Joshua en ik zagen oranje chocomel (eerst dachten we dat het sinaasappelsap, was maar hij zat tussen de chocomel en had het chocomel etiket).

Toen gingen we naar huis en was het voorbij.

Nando

Bijeenkomsten H. Vormsel

Maandag 14 januari 2019

Pastorie H. Bartholomeusparochie, Voorstraat 111, Poeldijk.

Aanvang: 19.15 uur tot 20.45 uur

7e jongerenbijeenkomst H. Vormsel.

Woensdag 23 januari 2019

Basisschool de Zeester, Kloosterlaan 4, Monster

Aanvang: 20.00 uur tot 21.30 uur

2e ouderavond H. Vormsel

Donderdag 31 januari 2019

Parochiezaal van de St Josephparochie, Schaepmanstraat 12, Wateringen

Aanvang : 18.00 uur tot 21.15 uur

Oefenen Vormselviering en kennismaking en gezamenlijke maaltijd met het jongerenkoor Corbulo.

Maandag 4 februari 2019

Pastorie H. Bartholomeusparochie, Voorstraat 111, Poeldijk.

Aanvang: 19.15 uur tot 20.45 uur

8e jongerenbijeenkomst H. Vormsel.

Met vriendelijk groeten, namens werkgroep Vormsel regio Noord en West,
Jeanette Duyvesteyn.

Kerkbalans 2019 komt er aan!



In de tweede helft van januari gaat de actie "Kerkbalans" weer van start.

De voorbereidingen zijn in volle gang.

Het thema voor 2019 is: 'Geef voor je kerk'

De kerk krijgt, zoals u weet, geen subsidies en is dus volledig afhankelijk van de financiële bijdragen van betrokken kerkleden. Daarom vragen we elk jaar met de actie "Kerkbalans" aan onze parochianen om een donatie.

Het is een vrijwillige gave, maar we kunnen niet zonder! De inkomsten uit kerkbalans vormen de financiële basis voor onze parochie. We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen.

Dank zij uw gift blijft onze kerk een plek van betekenis en verbinding.

Mocht u in januari niet benaderd worden en u toch een schenking willen, doen dan kunt u deze overmaken op:

Rabobank: NL43RABO 013 53 05 357
t.n.v. RK Parochie O.L.V. ten Hemelopneming te 's-Gravenzande

Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage.

A.B. Borsboom,
Administratie actie "Kerkbalans"

Filmavond

Op donderdag 13 december 2018 is er weer een filmavond.

Kerk open om 19.30 uur
Aanvang 20.00 uur

Toegang gratis
De koffie en thee staat klaar

Na afloop is er gelegenheid om onder een genot van een glaasje elkaar te ontmoeten.

Korte samenvatting

In het waargebeurde liefdesverhaal **Breathe** heeft de avontuurlijke en charismatische Robin Cavendish (Andrew Garfield) nog een heel leven voor zich wanneer hij plots verlamd raakt door polio. Tegen alle doktersadviezen in brengt zijn vrouw Diana (Claire Foy) hem van het ziekenhuis in Afrika weer naar huis in Engeland.

Haar wilskracht, liefde en toewijding zorgen ervoor dat Robin ondanks zijn verlamming het leven weer oppakt. Samen weigeren ze zich over te geven aan zijn ziekte en inspireren ze iedereen met hun onverwoestbare humor, lef en levenslust.

Breathe is een hartverwarmend liefdesverhaal waarin elke dag geleefd wordt alsof het de laatste is. Gebaseerd op het waargebeurde verhaal van producent Jonathan Cavendish' ouders, laat Breathe zien hoeveel impact Robins strijd heeft gehad op de mobiliteit van mindervaliden.

Ineke Hartman en Jan Jacobs

Nederlandse vespers in de Advent in Naaldwijk

In de Advent op de **zondagen 16 en 23 december** om 16.30 u zijn er weer gezongen vespers in de St. Adrianuskerk. De Schola Cantorum wil op regelmatige basis Nederlandse vespers in gregoriaanse stijl zingen van de in 2012 overleden priester-componist Gerard Lesscher.

De Nederlandse vespers zoals Gerard Lesscher die componeerde, ademen de meditatieve sfeer van het gregoriaans, zijn fijn om te zingen, geven veel ruimte aan volksdeelname en de teksten zijn geheel volgens het getijdenboek van de r.-k. kerk.

Voor informatie over de vespervieringen zie: www.nederlandsgraduale.nl.

STERRENKIJKERS deel 3. Tekst: Stephan de Jong

De herders zijn bang

Het was nacht. Mosje en Fosje zaten bij het vuur. Miesje en Fiesje ook. Het waren herdertjes. Dat klinkt gezellig. Maar het was daar helemaal niet gezellig bij dat vuur. Dat kwam doordat die herders alsmaar ruzie maakten. Ze wisten niet beter. Ze ruzieden altijd. Waarover? Over niks. De meeste ruzies gaan over niks. Mosje vond dat de naam Fosje aan een vos deed denken. En Fosje dacht bij de naam Mosje aan mos. Maar moet je daarover ruzie maken? Jazeker. Want de nachten bij het vuur waren saai. Er gebeurde nooit wat. Nooit eens een wolf of een beer die een schaap kwam roven. Dan zouden de nachten minder saai zijn. Daarom ruzieden ze maar, als tijdverdrrijf. En Miesje en Fiesje? Die maakten ook ruzie. Miesje vond de naam Fisje een beetje vies klinken. En Fiesje dacht bij de naam Miesje aan lelijke eendjes. Dat sloeg nergens op, maar ook daarover kon je weer ruzie maken.

Opeens klonk er gezang in de nacht. Het waren engelen. Die hadden Mosje, Fosje, Miesje en Fiesje nog nooit gezien. Ze zongen over 'Vrede op aarde'. En dat vonden Mosje, Fosje, Miesje en Fiesje maar niets. Ze konden zich niet anders voorstellen dan dat er ruzie was. Ze werden bang: stel je voor dat er geen ruzie meer zou bestaan! Ze vreesden dat de lange nachten nog veel saaier zouden worden. De engelen zeiden dat ze niet bang hoefden te zijn: 'Kijk eens naar de hemel, naar al die honderden, duizenden, miljoenen sterren. Ongelofelijk toch? Allemaal van hogerhand.' De herders keken naar de hemel. Het licht van die sterren leek iets te willen zeggen. zoiets van: 'Als de goede Schepper deze sterrenhemel kon maken, kan Hij er toch ook wel voor zorgen dat de ruzies ophouden en dat dat helemaal niet saai is?' de herders begonnen te lachen. De engelen ook. Elke engel weet immers : als je op de sterren let, hoef je niet bang te zijn.

Deel 4 kunt u lezen in de 3 liturgieboekjes van Kerstmis.

Zalig Kerstmis, Ineke Hartman

Kerstconcert in de kathedraal

Op **zondag 16 december** is het traditionele kerstconcert in de kathedraal van Rotterdam. De “**Kathedrale Laurentius en Elisabeth Cantorij**” zingt dit jaar in gezelschap van het “**Schalkwijks koperensemble**”. Het koper-ensemble zal ook enkele solowerken ten gehore brengen.

Ook dit jaar biedt dit concert een sfeervol en afwisselend muzikaal programma. Het koor zingt bekende en minder bekende composities van onder meer Rutter, Mendelssohn, Reger, Couperin, Stainer en Tavener. Samen met alle aanwezigen worden de bekende kerstliederen gezongen om zo, in de donkere dagen van de Advent, het Licht van Kerstmis tegemoet te zingen.

Het geheel staat onder de vertrouwde leiding van dirigent Marc Schaap. Aart de Kort bespeelt het orgel.

Aanvang zondag 16 december, 15:30 uur. De toegang is gratis. Na afloop vindt er een deurcollecte plaats. Kijk voor meer sfeer en activiteiten op www.cantorijrotterdam.nl

Kathedrale Kerk HH. Laurentius en Elisabeth, Mathenesserlaan 307, Rotterdam. Aanvang: 15:30 uur. (Op zondag vrij parkeren)

Festival of Lessons & Carols

zondag 16 december – 19.00 uur Dorpskerk, Hoek van Holland

Namens de Raad van Kerken, Jolanda Schaap

Behalve dat het Festival of Lessons & Carols een Engels traditie is, is het inmiddels ook een, heel fijne, Hoekse traditie. De viering wordt georganiseerd door de Hoekse Raad van Kerken. Naast gemeenteleden van de Hoekse kerkelijke gemeenten bezoeken ook anderen deze viering. Natuurlijk voor de fijne viering én de ‘Christmas cakes’ na afloop, maar zeker ook voor de prachtige muziek en liederen.

Dit jaar is de viering op **16 december** om 19.00 uur in de Dorpskerk. Ook deze keer zal Karin Bos de leiding van het gelegenheidskoor op zich nemen. Rianne Korteland zal het koor muzikaal begeleiden. U bent van harte welkom!

Adventsactie voor hulp aan vrouwen in Burkina Faso

De orde OLV van Liefde van de Goede Herder is een internationale congregatie, opgericht in Anger (Frankrijk) in 1835. De zusters werken sinds maart 2011 in Burkina Faso, een van de armste landen ter wereld. De zusters geven aandacht aan de situatie van vrouwen en kinderen in



de sloppenwijk Burkinabé. Het gebrek aan infrastructuur en overheidsdiensten (onderwijs, gezondheidszorg, enz.) maakt de situatie van vrouwen en kinderen kwetsbaar, waardoor ze slachtoffer worden van geweld en mensenhandel.

In dit derde en laatste projectjaar wordt een programma ontwikkeld voor individuele psychische hulp. Ook is gestart met een inlooservice voor vrouwen uit de omgeving, die slachtoffer zijn van geweld. In het afgelopen jaar zijn er 21 jonge vrouwen opgevangen. Inmiddels zijn ook een kinderopvang en kleuterschool gerealiseerd, die plaats hebben geboden aan 77 kinderen. Ten slotte bieden de zusters ook opleidingen aan voor meisjes en vrouwen, van wie er in het afgelopen jaar 30 zijn opgeleid en 15 in opleiding zijn. De opleidingen variëren van catering, koken, banketbakkerij en Frans tot internet- en computervaardigheden.

Op middellange termijn wil het project de sociale en economische integratie van vrouwen in alle lagen van de maatschappij bevorderen. Op lange termijn voorziet het project in de verbetering van de levensomstandigheden van vrouwen en kinderen, gendergelijkwaardigheid en emancipatie. De zusters hopen ook om inclusief en kwalitatief onderwijs te verzorgen voor iedereen en het levenslange leren te bevorderen.

Op zondag 23 december is er een deurcollecte in onze kerk.

58ste Kerstmeeting in verwarmde veilinghal

Op 26 december, 2de kerstdag, vindt in de hal van HZ Logistics traditiegetrouw de kerstmeeting plaats. Zo'n 1500 mensen komen bijeen voor een sfeervolle kerstviering. Muziekvereniging Excelsior, kinderkoor Do Re Mi en interkerkelijk koor Les Sirènes verzorgen de muziek en zang. Een grote kerstboom met lichtjes en het kerstverhaal geven een fijne kerst-beleving. Iedereen is welkom, aanvang 10.00 uur.

De jaarlijks terugkerende kerstmeeting met het kerstverhaal, samenzang en saamhorigheid, is dé plek om kerst sfeer te ervaren. Ook voor niet-kerkgangers een bijzondere en fijne manier om Kerstmis te beleven.

Muziek, zang en verhalen

Het welkomstwoord bij deze 58ste editie wordt gesproken door de voorzitter van het Comité Interkerkelijke Kerstmeeting, Agnes van Ardenne. Kinderkoor Do Re Mi zorgt voor de vrolijke noot. Kinderen steken de kaarsen aan en zeggen een versje op. Muzikaal wordt de viering ondersteund door christelijke harmonievereniging Excelsior. Het interkerkelijk koor Les Sirènes zal mooie liederen ten gehore brengen. En verder is er een bijdrage van diaken Ronald Dits, Anne-Mieke Ridder en Janine Stolze. Na 75 minuten vol afwisseling van muziek, zang en verhalen, keer je met een fijn kerstgevoel terug naar huis en/of familie.

Uitnodiging

Tot ziens op 26 december, tweede kerstdag, bij de kerstmeeting, in de hal van HZ Logistics, op het voormalige veilingterrein Westerlee in De Lier (volg de wegwijzers). Aanvang: 10.00 uur. Bent u niet in de gelegenheid? Via WOS Radio is de meeting ook te beluisteren.

Het ontstaan van de Advent en de Adventskrans

De laatste vier weken vóór Kerstmis worden de Advent genoemd. De naam komt van het Latijnse woord 'adventus', wat 'komst' betekent. Dit verwijst uiteraard naar de komst van het Kerstkind. We vieren dan dat God zelf via zijn zoon Jezus mens geworden is. Met Kerstmis vieren we dus de komst van God op aarde en de Advent is de voorbereidingstijd daarop.

In de Kerk is de Advent ook een periode van inkeer en bezinning. De liturgische kleur is daarom paars, de kleur van de boetvaardigheid. Op de derde zondag van de Advent mag de kleur roze zijn, als teken dat de Advent halverwege is en het kerstfeest voorzichtig zijn licht vooruitwerpt. In een ver verleden gold de Advent ook als een vastentijd, maar dat gebruik is in 1917 al officieel afgeschaft. Van 17 december tot 24 december is de kerstnoveen. In die periode zijn er geen gedachtenissen van heiligen.

Het is niet helemaal zeker hoe de Advent als aparte voorbereidingstijd is ontstaan. Vermoedelijk is de traditie in de vijfde eeuw vanuit de Oosterse Kerken in Frankrijk en Spanje terechtgekomen. De Advent wordt voor het eerst genoemd in een boek van Gregorius van Tours, die in de 6de eeuw leefde. Hij beschrijft dat er rond het jaar 480 in delen van Frankrijk een voorbereidingstijd vóór Kerstmis bestond. Al was er toen waarschijnlijk sprake van een periode van zes weken, die op 11 november begon en tot Driekoningen doorliep.

Dat de Advent maar vier zondagen kent, dateert uit de 10de eeuw. Vanuit Zuid-Europa had de Advent vooral een feestelijk karakter, terwijl Ierse monniken later vooral het boetekarakter van de Advent benadrukten. Tegenwoordig is de Advent een combinatie van beide: een tijd van inkeer en tegelijkertijd een hoopvol uitzien naar de geboorte van Jezus.

Adventskrans

Soms denken we wel eens dat alle tradities in de kerk eeuwenoud zijn, maar dat is lang niet altijd het geval. Zo is het gebruik om een adventskrans op te hangen nog geen 200 jaar oud. En bovendien van protestantse oorsprong. In 1838 introduceerde de Duitse predikant Wichern voor het eerst een houten krans waarop kaarsen werden aangestoken. Rond 1860 werd de krans met dennentakken bekleed. Pas aan het einde van de 19de eeuw werd het gebruik ook in katholieke kringen overgenomen. De gewoonte om een adventskrans met wijwater te zegenen dateert pas uit de jaren twintig, dertig van de vorige eeuw.

Berichten uit 'De Kreek' en 'Sonnevanck'



Naar een ander huis:

9 november mevrouw M. Mc-Goff, 'de Bieslandhof' Delft

Opgenomen:

2 november mevrouw G. v.d. Haak-Groenewegen, afd. Zilvermeeuw
7 november mevrouw K. v.d. Vlucht-Vollebregt, afd. Rietgans
23 november mevrouw L. Schimmel-Thijs, afd. Mantelmeeuw.

Elke vrijdagmiddag is er voor de bewoners van 'de Kreek' en 'Sonnevanck' om 15.00 uur een eucharistieviering of een woord- en communie-viering. Voorganger is pastor Kwee of een van de pastoraal werkers of een van de medewerkers van het team.

Rieky Israel



Zalig Kerstmis en een gezond en mooi 2019!

Regio West: H. Bartholomeus te Poeldijk
H. Machutus te Monster
O.L. Vrouw ten Hemelopneming te 's-Gravenzande
H. Egbertus en H. Lambertus te Hoek van Holland /Heenweg

Regiopastores: pastor I.M. Kwee
Esdoornstraat 1, 2691 VG 's-Gravenzande
☎ (0174) 76 43 38 ✉ kwee@rkwestland.nl
pastoraal werkster E.M. Geelen
p/a Choorstraat 105, 2681 AR Monster
☎ 06 36 28 69 52 ✉ geelen@rkwestland.nl

Overige leden van het pastoraal team

pastoor/moderator J.C.M. Steenvoorden
☎ (0174) 62 45 36 ✉ steenvoorden@rkwestland.nl
pastor G.Th.J. Lansbergen
☎ (010) 761 37 41 ✉ lansbergen@rkwestland.nl
pastor M.Th.J. Straathof
☎ (0174) 27 03 78 ✉ straathof@rkwestland.nl
diaken R.H. Dits
☎ 06 16 82 22 67 ✉ dits@rkwestland.nl
diaken C.W. Burgering
☎ 06 29 56 28 65 ✉ burgering@rkwestland.nl

Federatiesecretariaat (gegevens parochiesecretariaat zie pag. 2)

mw. M. de Jong
Dijkstraat 25, 2675 AV Honselersdijk
☎ 06 51 47 75 80 ✉ info@rkwestland.nl
Aanwezig: maandag t/m donderdag van 09.00-14.00 uur

Het federatiesecretariaat kunt u ook buiten deze tijden bellen voor het melden van een overlijden of in dringende gevallen wanneer u een priester nodig heeft.

Website: rkwestland.nl Kopij voor de website: website@rkwestland.nl

Voor een persoonlijk gesprek kunt u contact opnemen met uw regiopastores en voor overige vragen of bijv. het opgeven van gebedsintenties, aanvragen voor dopen of huwelijk kunt u terecht bij uw parochiesecretariaat.

VOORGANGERS EN SOORT VIERINGEN ONDER VOORBEHOUD

Vieringen Regio West van 22 december t/m 20 januari 2019	HOEK VAN HOLLAND Parochie H. Egbertus	HEENWEG & H. Lambertus	's-GRAVENZANDE Parochie O.L.V. ten Hemelopneming	MONSTER Parochie H. Machutus	POELDIJK Parochie H. Bartholomeus
Zaterdag 15 december	GEEN VIERING	GEEN VIERING	GEEN VIERING	GEEN VIERING	GEEN VIERING
Zondag 16 december 3de zondag v.d. Advent Boeteritus	11.00 uur Eucharistieviering Parochiekoor Pastor M. Kwee	09.30 uur Eucharistieviering Parochiekoor Pastor M. Kwee	09.30 uur Eucharistieviering Cantamus Pastor A. Vijftigschild	11.00 uur Eucharistieviering Medea Pastor A. Vijftigschild	09.30 uur Woord- en communieviering VOLP Poeldijk
Zaterdag 22 december	GEEN VIERING	GEEN VIERING	GEEN VIERING	GEEN VIERING	GEEN VIERING
Zondag 23 december 4de zondag v.d. Advent	11.00 uur Eucharistieviering / Latijn Studiegroepje Gregoriaans Pastor B. Lansbergen	09.30 uur Eucharistieviering Parochiekoor Pastor B. Lansbergen	09.30 uur Eucharistieviering Pastor M. Kwee	11.00 uur Eucharistieviering Cantor Laus Deo Pastor M. Kwee	09.30 uur Eucharistieviering Voorganger bekend
Maandag 24 december KERSTAVOND	19.00 uur Eucharistieviering Parochiekoor Pastor B. Lansbergen ----- GEEN VIERING	GEEN VIERING ----- GEEN VIERING	19.00 uur Gezinsviering Liedjes via beamer Mevr. E. Geelen, p.w. 21.00 uur Eucharistieviering Parochiekoor Pastor A. Vijftigschild	17.00 uur Gezinsviering Mojeko Mevr. E. Geelen, pw Pastor M. Kwee 21.00 uur Woord- en communiev. Medea Mevr. E. Geelen, p.w.	19.00 uur Gezinsviering Eucharistie Kinderkoor Deo Sacrum Pastor M. Kwee 21.00 uur Eucharistieviering Fine Tuning Pastor M. Kwee
Dinsdag 25 december EERSTE KERSTDAG		09.30 uur Eucharistieviering Parochiekoor Voorganger bekend	09.30 uur Eucharistieviering Cantamus Pastor M. Kwee	11.00 uur Eucharistieviering Laus Deo Pastor A. Vijftigschild	10.30 uur Eucharistieviering Pastor B. Lansbergen
Woensdag 26 december			12.30 uur Kindje wiegen		10.00 uur Oecumenische gebedsv. Hervormde kerk Mevr. E. Geelen, pw VOLP Poeldijk ----- 15.00 uur Kindje Wiegen
Zondag 30 december Heilige Familie	11.00 uur Eucharistieviering Parochiekoor Pastor M. Kwee	09.30 uur Eucharistieviering Pastor M. Kwee	09.30 uur Eucharistieviering Parochiekoor Pastor B. Lansbergen	11.00 uur Eucharistieviering Cantor Medea Pastor B. Lansbergen	09.30 uur Woord- en communieviering Diaken W. Burgering

VOORGANGERS EN SOORT VIERINGEN ONDER VOORBEHOUD

Vieringen Regio West van 22 december t/m 20 januari 2019	HOEK VAN HOLLAND Parochie H. Egbertus	HEENWEG & H. Lambertus	's-GRAVENZANDE Parochie O.L.V. ten Hemelopneming	MONSTER Parochie H. Machutus	POELDIJK Parochie H. Bartholomeus
Maandag 31 december OUDJAAR	19.00 uur Oec. woord- en gebedsv. Protest. kerk (Dorpskerk) Mevr. E. Geelen, p.w.	GEEN VIERING	19.00 uur Woord- en communieviering Cantamus Diaken W. Burgering	19.00 uur Eucharistieviering Medea Pastor M. Kwee	19.00 uur Woord- en communieviering VOLP Poeldijk
Dinsdag 1 januari 2019 NIEUWJAAR	GEEN VIERING	09.30 uur Woord- en communiev. Parochiekoor Mevr. E. Geelen, p.w.	GEEN VIERING	09.30 uur Woord- en communiev. Laus Deo Diaken W. Burgering	11.00 uur Eucharistieviering Pastor M. Kwee
Zaterdag 5 januari				19.00 uur Eucharistieviering Vivace Pastor M. Kwee	
Zondag 6 januari Openbaring des Heren (DRIE KONINGEN)	11.00 uur Eucharistieviering Parochiekoor Pastor B. Lansbergen	09.30 uur Eucharistieviering Parochiekoor Pastor B. Lansbergen	09.30 uur Eucharistieviering Parochiekoor Pastor M. Kwee	09.30 uur Woord- en communiev. Laus Deo VOLP Monster	11.00 uur Eucharistieviering Pastor M. Kwee
Zaterdag 12 januari					19.00 uur Woord- en communieviering Mevr. E. Geelen, p.w.
Zondag 13 januari Doop van de Heer	11.00 uur Woord- en communiev. Cantor Diaken R. Dits	09.30 uur Woord- en communiev. Dhr. J. Batist, p.w.	09.30 uur Woord- en communieviering Mevr. E. Geelen, p.w.	09.30 uur Eucharistieviering Laus Deo Pastor M. Kwee	11.00 uur Eucharistieviering Pastor M. Kwee
Zaterdag 19 januari				19.00 uur Eucharistieviering Mojeko Pastor M. Kwee	
Zondag 20 januari 2de zondag d.h. jaar	11.00 uur Eucharistieviering Parochiekoor Pastor B. Lansbergen	09.30 uur Eucharistieviering Parochiekoor	09.30 uur Eucharistieviering Cantamus Pastor B. Lansbergen	10.00 uur Oecumenische gebedsviering. Medea Mevr. E. Geelen, p.w.	11.00 uur Woord- en communieviering VOLP Poeldijk