



Nieuwsbrief



Oktober 2019

Datum

16 okt

20 nov

Onderwerp

Christen zijn op de werkvloer

Schepping en geloof

Spreekers

Sander Verschuur

Arocha

Christen zijn op de werkvloer

Draag jij dagelijks een kruisje om je hals of zien collega's op een andere manier dat je gelovig bent? Juist in deze drukke, veelal egoïstische maatschappij kun je als christen op de werkvloer veel voor de ander betekenen. Maar wat verstaan we nu onder goed christen zijn op de werkvloer? Is dat een koffietje halen voor je stagiair, een bloemetje halen voor een collega die ziek is of gewoon een waardering uitspreken naar je baas, omdat je zo blij met hem bent! Deze voorbeelden zijn misschien wel vanzelfsprekend. Maar wat doe je als een collega toch niet heeft voldaan aan jouw verwachtingen? Word je boos of zeg je dat je oprecht teleurgesteld in hem bent, omdat je meer van hem had verwacht of vraag je eerst hoe het met hem gaat?



Tijdens de RKJ avond op woensdagavond 16 oktober komt Sander Verschuur, als gastspreker bij de RKJ Westland om juist dit thema aan te kaarten! Sander heeft gewerkt bij het Centrum voor Jeugd & Gezin en is nu priesterstudent binnen ons bisdom! Benieuwd wat hij hierover te vertellen heeft? kom gezellig langs!

Sander begint rond 20uur. Daarvoor is om 18:00uur een H. Mis o.l.v. pastoor Steenvoorden, waarna er met elkaar wordt gegeten. Elk moment van de avond kun je aansluiten! Wees welkom!
1ste x mee-eten = gratis! -> daarna 2euro p.p.

Twijfel?



Afgelopen thema-avond kwam Harry Bodifée vertellen over geloof, twijfel en wetenschap.

Tijdens deze enerverende avond stelde hij vast dat wetenschap nog helemaal niet zo vaststaat als dat wij denken en dat twijfel bij zowel geloof als wetenschap kan passen. Het bewijs dat een zwart gat zou bestaan, is zo sterk nog niet. Juist dit pleit er o.a. voor dat er misschien nog wel meer, danwel net zoveel twijfel over wetenschap bestaat, als over het geloof. Wetenschap zou immers niet bestaan, als er niet getwijfeld zou worden aan een bepaalde bewijskracht.

Twijfel staat geloof in ieder geval niet in de weg. Het is alleen zo dat er geen proefondervindelijk bewijs is, dat God bestaat. Verder kunnen we wel zeggen dat we niet wetenschappelijk kunnen bewijzen dat God niet bestaat. Geen twijfel over mogelijk toch?!:-)

Jongerenkoor Corbulo 50 jaar!

Mogelijk heeft u al vernomen dat dit jaar het 50ste levensjaar van Jongerenkoor Corbulo is. Dit vinden wij zo'n mijlpaal, dat we dit graag met iedereen willen vieren middels een jubileumviering en concert. U bent van harte uitgenodigd voor het 50 jarig jubileum op zaterdag 9 november 2019. Dit zal plaatsvinden in en rond de St. Josephkerk, aan de Doctor Schaepmanstraat 12 te Watingen. Om 19:00uur is er een H. Mis m.m.v. huidig Corbulo. Na de koffie van 20:30uur, is er een Concert "Corbulo door 50 jaar heen" (m.m.v. leden en oud-leden).

Nodig iedereen gezellig uit om te komen luisteren! Ben je oud-corbulolid en wil je meedoen met het concert? Mail dan naar corbulo50jaar@gmail.com voor meer informatie en het aanmeldformulier.



Podcasts!

Wil je theologie lezingen luisteren als podcast? Klik dan op onderstaande link! <https://soundcloud.com/user-959772513>



RKJ Westland viert feest!

Op zondag 22 september vond het RKJ 5-jarig jubileum plaats! De parochianen hebben heerlijk genoten van de cake na afloop van de viering met een heerlijk "bakkie" koffie. Op nog wat mooie jaren met de RKJ erbij!

RKJ Westland; info@rkjwestland.nl
Thema: Christen zijn op de werkvloer; Aanvang: 20:00 uur
Dijkstraat 25, Honselersdijk