

Over eigen Kerk

Nieuws uit de parochies

St. Adrianus,
Onze Lieve Vrouw van Goeden Raad
H. Jacobus



De tien RK parochies van het Westland en Hoek van Holland
vormen samen de
parochiefederatie Sint Franciscus, *tussen duin en tuin*

26 oktober 2019 – 22 november 2019

St. Adrianus te Naaldwijk

Openingstijden parochiesecretariaat: dinsdag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur

Molenstraat 31, 2671 EW Naaldwijk

tel. 0174-621010 / email: adrianus@rkwestland.nl

Bankrekening: NL53 RABO 0135.301.394 t.n.v. parochiebestuur

Onze Lieve Vrouw van Goeden Raad te Honselersdijk

Openingstijden parochiesecretariaat: donderdag van 09.00-12.00 uur

Dijkstraat 25, 2675 AV Honselersdijk

tel. 0174-624585 / email: olvvangoedenraad@rkwestland.nl

Bankrekening: NL61 RABO 0135.306.779 t.n.v. parochiebestuur

H. Jacobus te Maasdijk

Openingstijden parochiesecretariaat: vrijdag 10.00-11.30 uur

Prinses Marianneplein 12, 2676 BB Maasdijk

tel. 0174-514339 / b.g.g 518804 of 06-47620270 email: jacobus@rkwestland.nl

Bankrekening: NL47 RABO 0340.343.885 t.n.v. H. Jacobus Parochie, Maasdijk

Kopij inleveren uiterlijk **donderdag 07 november 2019 vóór 11.00 uur**

uitgave van 23 november 2019 t/m 06 december 2019

liefst per email bij het redactieadres: redactieovereigenkerk@rkwestland.nl

Gebedsintenties inleveren uiterlijk **donderdag 07 november 2019 vóór 11.00 uur** bij uw eigen parochiesecretariaat.

De redactie behoudt zich het recht voor de kopij, langer dan 25 regels, in te korten, aan te passen of te weigeren zonder opgaaf van reden. Ingezonden kopij die te laat, na **donderdagochtend 11.30 uur**, binnenkomt bij de redactie zal, indien mogelijk, bewaard blijven voor het volgende parochieblad. Folders en dergelijke kunnen niet worden ingesloten.

Parochiële Caritas Instelling (P.C.I.)

De P.C.I kan een rol vervullen bij parochianen die in financiële nood verkeren en is

bereikbaar via tel.: 06 2232 5575

mw. L. Badoux

P.C.I. Naaldwijk/Maasdijk

0174-622601

mw. L. de Jong

P.C.I. Honselersdijk

Zij zullen u discreet te woord staan.

Beste mede parochianen,

Met enige regelmaat kijk ik op de website RK Westland om te zien of er nog wat interessants staat en dan snuffel ik automatisch ook wat rond in oudere berichten. Altijd leuk om te lezen ... maar dit keer valt mijn oog op een tekst van *Loesje*. Opvallend hoe actueel deze tekst is in het kader van de huidige spanningen tussen Turkije en Syrië. Grootste slachtoffers zijn de bewoners in de grensgebieden aan beide zijden van de grens en de vluchtelingen in de kampen in Turkije. Zij dreigen als pionnen te worden ingezet door Erdogan om de instemming van de EU af te dwingen voor wat betreft zijn inval in Syrië. Maar de bevolking wil geen oorlog; alles wat zij verlangt is een veilige leefomgeving voor het gezin en redelijke levensomstandigheden. Ik weet niet hoe dit conflict zich heeft ontwikkeld tegen de tijd dat u deze tekst leest, maar ik hoop dat gezond verstand zal gaan overheersen en de president van Turkije zijn toon en daden matigt. Het is al moeilijk genoeg om ontstane conflicten op te lossen, maar als deze bewust gecreëerd worden, dan wordt het wel heel moeilijk. Ik wens de mensen in het getroffen gebied aan beide zijden van de grens heel veel sterkte en ik hoop dat de conflictsituatie snel wordt opgelost, zodat verdere slachtoffers uitblijven.

Namens Redactie Over Eigen Kerk
Karin Grootscholten

**BEIDE KAMPEN RAAKTEN IN DE WAR
TOEN BLEEK DAT HET VOLK
GEWOON VREDE WIL**

Loesje

Inhoud

Van de redactie	pag. 3
Pastoraal woord	pag. 4
Federatie nieuws	pag. 5
Mededelingen	pag. 6
Activiteiten	pag. 7
Nieuws Bedevaarten	pag. 8
Familie berichten	pag. 9
In Memoriam	pag. 9
Jongerenpagina	pag. 10
Speciale vieringen	pag. 11
Vieringen	pag. 12
Vervolg Jongerenpagina	pag. 15
M.O.V. nieuws	pag. 16
Parochienieuws Naaldwijk	pag. 17
Parochienieuws Honselersdijk	pag. 18
Parochienieuws Maasdijk	pag. 20
Uw gebed wordt gevraagd	pag. 21

PASTORAAL WOORD

Wij blijven jouw naam noemen

In het jaargetijde van de herfst als de bladeren van de bomen dwarrelen, ervaren wij de eindigheid van het bestaan. De natuur vertelt het verhaal van de kringloop van het leven.

Op de dagen van Allerheiligen (1 november) en Allerzielen (2 november) gaan onze gedachten op een bijzondere manier uit naar alle mensen die niet meer in ons midden zijn.

Hoe ouder je wordt, hoe meer mensen er zijn waar je afscheid van hebt moeten nemen.

Het is wel 'uit het oog, maar niet uit het hart'. In geloof, hoop en liefde blijven wij ons verbonden voelen met onze dierbaren.

Op Allerheiligen vieren wij onze verbondenheid met alle christenen die zijn thuisgekomen bij God in het Hemelse Jeruzalem. De kerk is ten diepste een gemeenschap van levenden en doden. Dit geloof brengen wij in de geloofsbelijdenis onder woorden als wij zeggen: 'Ik geloof in de gemeenschap van de heiligen.' Sommige christenen hebben een zo voorbeeldig leven geleid dat zij door de kerk uitverkozen zijn tot blijvende voorbeelden. Hun namen blijven wij met liefde en eerbied noemen. Hun leven blijft ons inspireren en delend in Gods Eeuwig Licht blijven zij voor ons ten beste spreken. Heiligen zijn voorbeelden en voorsprekers. Natuurlijk zijn er veel meer heiligen dan die paar duizenden mensen die in de loop der eeuwen op de officiële lijst van de wereldkerk zijn geplaatst. Er zijn zoveel gewone, goede, hele heilzame vrouwen en mannen geweest. Sommigen herinneren wij ons nog; een goede en zorgzame vader of moeder, een ongehuwde die altijd klaarstond voor zijn of haar medemens, een trouwe vriendin of vriend.....

Vorig jaar is mijn moeder overleden. Wij missen haar warme aanwezigheid zeer, maar zijn als gezin in haar geest verder gegaan. Zo blijven wij allemaal dankbaar onze dierbaren gedenken. Iemand zei me eens: 'Je bent pas echt dood als er niemand meer aan je denkt en niemand meer over je praat.' Het is inderdaad zinvol en troostend om de herinnering aan onze dierbaren levend te houden. Maar ook als er een paar generaties na onze dood niemand meer onze naam noemt, verdwijnen wij niet in de vergetelheid. In tegenstelling tot de mens kan God de doden niet vergeten. Hij heeft immers de naam van ieder van ons geschreven in de palm van zijn hand (Jes. 49,16). Op Allerheiligen gaan onze gedachten uit naar die ontelbare menigte die ons in de loop der geschiedenis is voorgaan.

In onze parochies vieren wij het feest van Allerheiligen in het weekend van 26 en 27 oktober (behalve in Naaldwijk) omdat 1 november in Nederland geen vrije dag (meer) is.

In Naaldwijk is er op vrijdag 1 november wel om 19.00 uur een feestelijke viering omdat er daar elke vrijdag een avondmis is. Iedereen die het Hoogfeest op de dag zelf wil vieren is van harte welkom.

In het weekend van 2 en 3 november gedenken wij in de Allerzielenviering de dierbaren die ons sinds 1 november 2018 ontvallen zijn. Bij elke naam ontsteken wij een kaars met het Licht van de paaskaars, teken van ons geloof in de Verrijzenis en het Eeuwige Leven.

Over namen blijven noemen gaat de volgende tekst van de kerkvader Augustinus die leefde van 354 tot 430. Oude woorden die het hart van mensen van nu nog steeds kunnen raken.

*'Terwijl jij weg bent en wij leegte ervaren,
voelen wij dat je nog steeds bestaat,
dat wij met je kunnen spreken
want alle liefde die er was, kan zelfs de dood niet breken.*

*Wij hebben jouw naam in het zand geschreven,
maar de golven hebben die uitgeveegd.
Wij hebben jouw naam in een boom gekerfd,
maar het schors is er afgevallen.
Wij hebben jouw naam in het marmer gegrift,
maar de steen is gebroken.*

*Wij hebben jouw naam in ons hart geborgen,
en de tijd zal die bewaren.'*

Mogen de dagen van Allerheiligen en Allerzielen ons troost en hoop geven.
Dat wens ik u/jou mede namens het pastoraal team van harte toe.

Met vriendelijke groet,
Pastoor J. Steenvoorden

FEDERATIENIEUWS

Dankwoord

In september heb ik een prachtige reis gemaakt in het voetspoor van Jezus door het Heilig Land. Lopen waar Jezus liep met een enthousiaste groep van ruim 40 mensen. Elke dag de Eucharistie vieren op plaatsen die je kent vanuit de Bijbel zoals Bethlehem, Nazareth, de berg van de Zaligsprekingen, Kana, de plaats van de wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging, Jericho bij de kleine Zacheüs en in Jeruzalem bij de zaal van het laatste avondmaal en bij het Heilig graf van de Heer. Wij hebben de kruisweg gebeden op de via Dolorosa, de weg die Jezus gegaan is naar Calvarie. Dat was heel

indrukwekkend, met pelgrims van over heel de wereld.

Ook de boottocht over het helderblauwe meer van Galilea, waar wij het verhaal over de storm op het meer hebben gelezen, was heel mooi! Verder zijn wij in Palestijns gebied geweest bij de graven van de aartsvader en moeder Abraham en Sarah in Hebron en in Nablus bij de put van Sichar waar Jezus de Samaritaanse vrouw heeft ontmoet.

Deze reis heb ik vorig jaar van de parochianen gekregen bij gelegenheid van mijn 25-jarig priesterfeest. Nogmaals heel veel dank daarvoor. Deze tocht heeft mij veel inspiratie gegeven en ik wil deze graag in mijn overwegingen met u/jou delen.

Ook ben ik van plan om een presentatie over mijn reis te geven en wil ik u/jou met mooie beelden en mijn verhaal graag meenemen op mijn tocht. Iedereen is van harte welkom!

Nadere informatie volgt.

Met vriendelijke groet,
Pastoor J. Steenvoorden

MEDEDELINGEN

Jongerenkoor Corbulo 50 jaar!

Jongerenkoor Corbulo uit Wieringen bestaat dit jaar 50 jaar! Dit vieren we op zaterdag 9 november in de St. Josephkerk in Wieringen.

Hiervoor zijn we ook op zoek naar oud-leden en naar oude foto's. Ben JIJ oud lid of weet je iemand die oud lid is? Mail naar corbulo50jaar@gmail.com voor aanmelden of meer informatie.

Het programma op zaterdag 9 november zal er globaal als volgt uitzien:

14:00-15:00 inloop

15:00-17:30 gezamenlijke repetitie voor Corbulo door 50 jaar heen

17:30-18:30 gezamenlijk eten

19:00-20:00 Eucharistieviering Jongerenkoor Corbulo

20:00-20:30 Koffiepauze

20:30-21:30 Corbulo door 50 jaar heen

21:30-Borrel + feest voor oud-leden

Lieve groet,
De Jubileumcommissie van Jongerenkoor Corbulo

ACTIVITEITEN

Uitnodiging voor Open Kerkconcert in de Adrianuskerk op 26 oktober a.s.

Op zaterdag 26 oktober a.s. organiseert de Werkgroep Open Kerk een concert in onze Adrianuskerk. Het concert wordt verzorgd door het Kernkoor van Cantemus Domino o.l.v. de heer Ben Hillen en onder begeleiding van Jeroen de Ridder. Het Kernkoor brengt onder het motto *vertrouwde klanken* een programma ten gehore met werken die al eerder in het kader van de *Open Kerk* concerten gezongen zijn. Vanwege de maand oktober zijn enkele Maria motteten in het programma opgenomen. Denk onder meer aan het Ave Maria en Salve Regina. Verder zingt het koor de feestelijk Missa Brevis in Bes van Mozart en het ontroerende "Verleih uns Frieden genädiglich" van Mendelssohn naar een melodie van Maarten Luther. Jeroen de Ridder speelt o.a. de Echo Fantasia in a van de Nederlandse componist Jan Pieterszoon Sweelinck.

Het belooft een mooi concert te worden waarvoor u van harte bent uitgenodigd! De aanvang van het concert op 26-10-19 is om 14.30 uur. Na een half uur volgt een pauze en gedurende de pauze wordt een gratis kopje koffie/thee geschonken. Het einde van het concert is gepland rond 15.45 uur. Een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.

Werkgroep Open Kerk

Krönungsmesse van W.A. Mozart met orkest

Op zondag 24 november wordt - ter gelegenheid van het feest van Christus Koning - traditioneel de Krönungsmesse van W.A. Mozart uitgevoerd in de H. Adrianuskerk. Ook bekende motetten als Benedictus sit Deus en Ave verum worden ten gehore gebracht en de eucharistieviering wordt afgesloten met Hallelujah van G.F. Händel.

Behalve het Liturgisch Koor Cantate Domino (aangevuld met een groep projectzangers) zal dit jaar ook het Hongaarse Budapesti Lantos Kórus meewerken. Dit koor brengt in november een jubileumbezoek aan het Westland, omdat het precies 50 jaar geleden is dat het naam maakte in het Westland. Solisten zijn Marijke Groenendaal (sopraan), Elly Peeters-Heuchemer (alt), Theo Vogels (tenor) en Emiel Vogels (bariton). Het Delfts Symphonie Orkest verzorgt als vanouds de begeleiding en Jeroen de Ridder bespeelt het orgel. Het geheel staat onder de bezielende en inspirerende leiding van Jos Vranken. De aanvang is 11.00 uur en voorganger is Pastoor J. Steenvoorden.

Reserveer de datum en wees getuige van deze feestelijke viering!

Peter van Leeuwen

secr. Liturgisch Koor Cantate Domino

Mariavespers in de rozenkransmaand oktober

Op zondag 27 oktober 2019 om 16.30 uur zijn er weer gezongen vespers in de St. Adrianuskerk te Naaldwijk. De Schola Cantorum zingt op regelmatige basis Nederlandse vespers van de priester-componist G. Lesscher uit zijn getijdenboek dat hopelijk in 2020 kan verschijnen.

U bent van harte uitgenodigd om bij de viering aanwezig te zijn.



NIEUWS BEDEVAARTEN

Afsluiting bedevaartseizoen 2019

Bron: RK Westland: Geplaatst op: 01 oktober 2019

De afsluiting van het Bedevaartseizoen 2019 is op zaterdag 23 november 2019 van 14.00 tot 17.00 uur in 's-Gravenzande. 'Samen op weg gaan' nodigt ook uit om samen de bedevaart(en) nog eens te beleven. Samen verhalen vertellen, samen foto's kijken van een bijzondere jubileumbedevaart naar Kevelaer. Deze feestelijke afsluiting van het bedevaartseizoen, of zo u wilt reünie, wordt dit jaar gehouden op zaterdag 23 november 2019 in de O.L. Vrouw tenhemelopneming kerk, Iepstraat 1 te 's-Gravenzande

Programma

- Vanaf 14.00 uur
- 14.30 uur Woord van welkom
- 14.35 uur Bezinningsmoment
- 14.45 uur Jubileumbedevaart Kevelaer
- 15.15 uur Expositie Westlandse Bedevaarten 'Toen en Nu'
- 15.45 uur Jongerenbedevaart naar Rome
- 16.00 uur Bedevaarten 2020 (o.a. twee bijzondere dagtochten)
- 17.30 uur Afsluiting

Tussen de bedrijven door vertonen we foto's van de bedevaarten van dit jaar, komen er een hapje en drankje voorbij en nemen we u mee in het bedevaartprogramma voor 2020. Vergeet niet uw eigen herinneringen mee te nemen! Deelname aan deze bijeenkomst is gratis (de collectebus staat bij de uitgang).

FAMILIE BERICHTEN

Doopvieringen

Het aanmelden voor een doopviering kan digitaal gebeuren.

Op de homepage van de federatie: www.rkwestland.nl staat onder Contact een blokje genaamd Formulieren. Op het formulier aanmelden Doop kunnen de gegevens ingevuld worden. Het formulier zal via de digitale weg bezorgd worden bij het desbetreffende parochiesecretariaat. Zij zullen ervoor zorgen, dat de aanmelding bij de juiste verantwoordelijke personen terecht komt en in behandeling genomen wordt.

IN MEMORIAM



Op 19 oktober 1935 werd **Arnoldus Jacobus Wilhelmus** (Arnold) geboren in het gezin Veenman. Hij groeide samen met zijn drie broers en zus op aan de Galgenweg in 's-Gravenzande.

Hoewel hij uit een tuindersfamilie kwam, trok de techniek Arnold meer. Hij ging werken als automonteur bij Maarten Mooi en later heeft hij zijn eigen bedrijf gestart. Eerst een gewone garage en later ging hij auto's laten leasen. Hij was heel gedreven en heeft zijn eigen bedrijf van de grond af opgebouwd. Tijdens de vastenperiode leerde hij na een meditatie Trees Wennekers kennen. Ze trouwden in 1963 en ze gingen wonen in de Muskaatstraat. Het gezin werd gezegend met twee dochters, Linda en Yvonne. Na 25 jaar verhuisde het gezin naar Schepen 30 in Naaldwijk. De dochters gingen het huis uit en stichtten zelf een gezin. Arnold was zeer gelukkig toen hij opa werd. Helaas heeft hij niet lang van zijn oudste kleinzoon mogen genieten, omdat deze al heel jong overleed. Heel blij was hij met nog twee kleinzoons en een kleindochter. Op latere leeftijd ging Arnold klaverjassen en had hij een bootje. Doordat hij ging dementeren kwam er voor Trees veel zorg bij. Na een val met zijn fiets eind juli kon hij niet meer thuisblijven. Er werd een plekje gevonden in Capelle a/d IJssel en daar is hij op 17 september overleden.

Met velen hebben wij hem herdacht op 24 september in de aula van Ockenburgh. Wij wensen Trees, de kinderen en hun partners, kleinkinderen en overige familieleden veel sterkte in deze tijd.

Els Geelen, pastoraal werker

JONGERENPAGINA

Bisschoppen organiseren jongerenbedevaart naar Rome

De Nederlandse bisschoppen organiseren in het voorjaar 2020 een jongerenbedevaart naar Rome.

Via de bisdommen is hierover een brief gestuurd aan de pastorale teams van parochies. De teams wordt gevraagd om na te denken over de mogelijkheden om deze reis onder de aandacht te brengen van jongeren. De inschrijving start in september. Parochies ontvangen binnenkort een poster om in de kerk of elders op te hangen, ansichtkaarten om jongeren uit te nodigen en een PowerPoint om groepen jongeren te informeren. Ook wordt gezorgd voor informatie die op websites en in parochiebladen kan worden opgenomen.



De jongerenbedevaart wordt georganiseerd, nadat vorig jaar in Rome de bisschoppensynode plaatsvond over 'jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping' (3-28 oktober 2018). De synode was een gezamenlijk op weg zijn van bisschoppen uit de Wereldkerk. Omdat aan deze synode ook jongeren deelnamen, was het ook een gezamenlijke tocht met hen.

In de brief aan de pastorale teams schrijven Mgr. Mutsaerts (bisschop-referent voor jongeren) en Mgr. Woorts (bisschop-referent voor bedevaarten): "Omdat het niet altijd eenvoudig is om je roeping te onderscheiden en de goede koers te kiezen in je leven, vraagt de paus om een vernieuwd commitment van de kant van de hele Kerk – priesters, religieuzen, pastoraal werkers en opleiders – op het terrein van jongerenwerk en roepingwerk. Met deze landelijke reis willen we hier als Nederlandse Kerk mede invulling aan geven."

"De Nederlandse bisschoppen hopen en bidden dat jongeren deze ervaring zullen hebben tijdens deze bedevaart, dat de Heer met hen meeloopt en hen roept om Hem te volgen", aldus de brief. De bisschoppen hopen dat de pastorale teams jongeren van harte willen uitnodigen, omdat "de ervaring leert dat een pelgrimage naar Rome een grote verrijking is voor hun geloofsleven, voor hun onderlinge band en hun band met de Kerk."

(Lees verder op pagina 15)

SPECIALE VIERINGEN

Speciale Vieringen

zo. 27 okt.	16.30 uur	Vespers	Naaldwijk
do. 31 okt.	19.00 uur	Aanbiddingsuur	Naaldwijk
vr. 01 nov.	19.00 uur	Allerheiligen	Naaldwijk
za. 16 nov.	19.00 uur	Vormsel	Naaldwijk
zo. 17 nov.	13.00 uur	Doopviering	Honselersdijk

Vieringen in verzorgingshuizen

Behalve in de kerken van parochiefederatie Sint Franciscus (regio zuid) worden er ook vieringen gehouden in zorgcentra, het verpleeghuis en wooncentra voor ouderen:

za. 26 okt.	10.00 uur	Eucharistieviering in zorgcentrum 'De Triangel' te De Lier
wo. 30 okt.	09.30 uur	Eucharistieviering in 'De Binnenhof' te Naaldwijk
vr. 08 nov.	09.00 uur	Woord- en communieviering in dienstencentrum 'De Hunselaer' te Honselersdijk
za. 09 nov.	10.00 uur	Woord- en communieviering in zorgcentrum 'De Triangel' te De Lier
vr. 15 nov.	15.00 uur	Eucharistieviering in zorgcentrum 'Het Woerdblok' te Naaldwijk

Viering ter gelegenheid van het hoogfeest van Allerheiligen

Op **vrijdag 1 november** om 19.00 uur zal in de **St. Adrianus kerk** te **Naaldwijk** een viering zijn ter gelegenheid van het hoogfeest van Allerheiligen. Alle parochianen van de elf parochies van federatie Sint Franciscus zijn uitgenodigd om deze viering mee te vieren. Pastor Steenvoorden zal voorgaan in de viering.

Caeciliafeest bij Parochiekoor Cantemus Domino Naaldwijk

Op zondag 17 november 2019 viert het koor Cantemus Domino het Caeciliafeest. Caecilia is de patrones van kerkmuziek en zangers.

Om 11.00 uur is er een eucharistieviering in de St. Adrianuskerk, Molenstraat 29 te Naaldwijk, waarin het koor de feestelijke Missa Brevis in C van Charles Gounod ten gehore zal brengen.

Aan het eind van de viering zullen 4 jubilarissen, die hun sporen in het koor verdiend hebben, door Pastoor Steenvoorden gedecoreerd worden met de Gregoriuspenning.

Voor deze viering bent u allen van harte uitgenodigd.

VIERINGEN

Weekend

Allerheiligen / 30^e zondag door het jaar

Maasdijk

za. 26 okt. 19.00 u: Woord- en communieviering (*Allerheiligen*)
volkszang
voorganger: dhr. H. Rouw

Naaldwijk

za. 26 okt. 19.00 u: Eucharistieviering (*30^e zondag door het jaar*)
cantor

zo. 27 okt. 11.00 u: Eucharistieviering (*30^e zondag door het jaar*)
parochiekoor Cantemus Domino
voorganger: pastoor J. Steenvoorden

16.30 u: vespers

Honselersdijk

zo. 27 okt. 09.30 u: Woord- en communieviering (*Allerheiligen*)
parochiekoor Cantemus Domino
voorganger: dhr. H. Rouw

18.00 u: Eucharistieviering in de Poolse taal
volkszang
voorganger: pater Kozienski

De Lier

za. 26 okt. 19.00 u: Woord- en communieviering (*Allerheiligen*)
volkszang

zo. 27 okt. 09.30 u: Woord- en communieviering (*Allerheiligen*)
parochiekoor St. Caecilia
voorgangers: leden van het Amosgilde

Doordeweeks

Naaldwijk

di. 29 okt. 19.00 u: Eucharistieviering
voorganger: pastoor J. Steenvoorden

do. 31 okt. 19.00 u: Aanbidingsuur

vr. 01 nov. 19.00 u: Eucharistieviering
Feest: Allerheiligen
voorganger: pastoor J. Steenvoorden

Honselersdijk

di. 29 okt. 09.00 u: Eucharistieviering

Weekend

31^e zondag door het jaar / Allerzielen

Maasdijk

za. 02 nov. 19.00 u: Woord- en communieviering (*Allerzielen*)
middenkoor I Mellom
voorganger: diaken R. Dits

Naaldwijk

za. 02 nov. 19.00 u: Eucharistieviering (*Allerzielen*)
parochiekoor Cantemus Domino
voorganger: pastoor J. Steenvoorden
zo. 03 nov. 11.00 u: Eucharistieviering (*31^e zondag door het jaar*)
middenkoor Manna
Er is kinderwoorddienst in de Hofstede.

Honselersdijk

zo. 03 nov. 09.30 u: Eucharistieviering (*Allerzielen*)
dameskoor Jubilate
voorganger: pastoor J. Steenvoorden
18.00 u: Eucharistieviering in de Poolse taal
volkszang
voorganger: pater Kozienski

De Lier

za. 02 nov. 19.00 u: Eucharistieviering (*31^e zondag door het jaar*)
zo. 03 nov. 09.30 u: Woord- en communieviering (*Allerzielen*)
parochiekoor St. Caecilia
voorganger: diaken R. Dits

Doordeweeks

Naaldwijk

di. 05 nov. 19.00 u: Eucharistieviering
voorganger: pastoor J. Steenvoorden
vr. 08 nov. 19.00 u: Eucharistieviering
voorganger: pastoor J. Steenvoorden

Honselersdijk

di. 05 nov. 09.00 u: Eucharistieviering
voorganger: pastoor J. Steenvoorden

Weekend

32^e zondag door het jaar

Schriftlezingen: 2 Makkabeeën 7, 1-2.9-14 en Lucas 20, 27-38

Thema: ***Voor Hem zijn allen levend***

Maasdijk

za. 09 nov. 19.00 u: Woord- en communieviering
volkszang
voorganger: diaken R. Dits

Naaldwijk

za. 09 nov. 19.00 u: Woord- en communieviering
cantor
voorganger: mw. D. van Dijk

zo. 10 nov. 11.00 u: Eucharistieviering
parochiekoor Cantemus Domino
voorganger: pastoor J. Steenvoorden

Honselersdijk

zo. 10 nov. 09.30 u: Eucharistieviering
parochiekoor Cantemus Domino
voorganger: pastoor J. Steenvoorden

18.00 u: Eucharistieviering in de Poolse taal
volkszang
voorganger: pater Kozienski

De Lier

za. 09 nov. 19.00 u: Eucharistieviering
Constantkoor

zo. 10 nov. 09.30 u: Woord- en communieviering
parochiekoor St. Caecilia
voorganger: diaken R. Dits

Doordeweeks

Naaldwijk

di. 12 nov. 19.00 u: Woord- en communieviering
Feest: . Josafat, bisschop en martelaar
voorganger: diaken R. Dits

vr. 15 nov. 19.00 u: Eucharistieviering
voorganger: pastoor J. Steenvoorden

Honselersdijk

di. 12 nov. 09.00 u: Eucharistieviering
Feest: H. Josafat, bisschop en martelaar

Weekend

33^e zondag door het jaar

Schriftlezingen: Maleachi 3, 19-20a en Lucas 21, 5-19

Thema: ***Opstaan door gerechtigheid***

Maasdijk

za. 16 nov. 19.00 u: Eucharistieviering
volkszang
voorganger: pastor A. Vijftigschild

Naaldwijk

za. 16 nov. 19.00 u: Eucharistieviering (*Sacrament van het Vormsel*)
Constantkoor
voorgangers: bisschop H. van den Hende
pastoor J. Steenvoorden

zo. 17 nov. 11.00 u: Eucharistieviering
parochiekoor Cantemus Domino
voorganger: pastoor J. Steenvoorden

Honselersdijk

zo. 17 nov. 09.30 u: Woord- en communieviering
parochiekoor Cantemus Domino
voorganger: dhr. A. Zwinkels
18.00 u: Eucharistieviering in de Poolse taal
volkszang
voorganger: pater Kozienski

De Lier

za. 16 nov. 19.00 u: Woord- en communieviering
volkszang
voorganger: diaken R. Dits
zo. 17 nov. 09.30 u: Eucharistieviering
volkszang
voorganger: pastoor J. Steenvoorden

Doordeweeks

Naaldwijk

di. 19 nov. 19.00 u: Eucharistieviering
voorganger: pastoor J. Steenvoorden
vr. 22 nov. 19.00 u: ***geen viering***

Honselersdijk

di. 19 nov. 09.00 u: Woord- en communieviering
voorganger: diaken R. Dits

JONGERENPAGINA (vervolg)

De bedevaart vindt plaats van 26 april t/m 2 mei 2020 en is voor jongeren van 18 t/m 28 jaar. Er kunnen maximaal honderd jongeren deelnemen. In Rome worden de jongeren in verschillende groepen begeleid door enkele priesters en diakens uit diverse Nederlandse bisdommen die Rome goed kennen. Zondag 26 april vertrek per vliegtuig. Deze bedevaart is een reis naar Rome, naar de graven van de apostelen Petrus en Paulus. Tijdens de bedevaart wordt elke dag de eucharistie gevierd op een bijzondere plaats, waaronder in de St. Pieter en in de oudste Mariakerk van het Westen: de Santa Maria Maggiore. Uiteraard is er ook de audiëntie met de paus op het St. Pietersplein.

De deelnemers logeren in de jeugdherberg van de paters Teatijnen in het centrum van Rome, naast de grote basiliek van Sint Andreas. Verreweg het meeste in Rome zal te voet of met het openbaar vervoer worden gedaan. Een goede conditie en goed kunnen lopen is daarom een vereiste, mede vanwege het 'stevige' programma en de vele indrukken die opgedaan worden.

Jongerenbedevaart Rome in het kort:

Van 26 april t/m 2 mei 2020.

Organisatie: [Jong Katholiek](#) en [Huis voor de Pelgrim](#).

Contactgegevens:

Huis voor de Pelgrim, e-mail info@huisvoordepelgrim.nl, tel. 043-3215715.

Maximaal aantal deelnemers: 100 jongeren tussen de 18 t/m 28 jaar.

Prijs: € 439,- (vroegboekorting tot 31 december 2019, daarna zal de prijs hoger liggen).

Op zaterdag 2 mei reizen de deelnemers per vliegtuig terug naar Nederland



MOV NIEUWS

De kaart van de hoop mag niet doven!

De Adventstijd is de weg naar de viering van de geboorte van de Emmanuel, van God die met ons is. God is mens geworden: dát is de bron van onze hoop.

Vanuit deze hoop willen we werken aan vreugde en vrede voor alle mensen. Leven met hoop is een grondhouding, die lijnrecht staat tegenover scepsis, twijfel en wantrouwen. Vanuit deze grondhouding ondersteunt de Adventsactie projecten die mensen –met name ouders en hun kinderen- een goede, hoopvolle toekomst geven.

In een bekend gebed vraagt de heilige Franciscus God om hem een instrument van vrede te maken. 'Laat mij hoop brengen bij wie niet meer hoopt, geloof aan wie twijfelt, licht waar het duister is.'

Ook Adventsactie wil zo'n instrument van hoop zijn.

De kaars van de hoop mag niet doven en wij hebben binnenkort weer de voor u bekende Adventskaarten, waarvoor u nu al uw bestelling kan doen. De prijs van de kaars is € 3,00 per stuk en hiervan gaat de meerwaarde naar projecten van de Adventsactie en van Solidaridad. Contactadressen zijn:

Naaldwijk Toos van Vliet

Honselersdijk Fia Luiten



PAROCHIEBERICHTEN NAALDWIJK

Caeciliafeest bij Cantemus Domino, Parochiekoor in Naaldwijk

Op zondag 17 november 2019 viert het koor Cantemus Domino het Caeciliafeest. Caecilia is de patrones van kerkmuziek en zangers.

Om 11.00 uur is er een eucharistieviering in de St. Adrianuskerk, Molenstraat 29 te Naaldwijk, waarin het koor de feestelijke Missa Brevis in C van Charles Gounod ten gehore zal brengen.

Aan het eind van de viering zullen er 4 jubilarissen, die hun sporen in het koor verdiend hebben, door Pastoor Steenvoorden gedecoreerd worden met de Gregoriuspenning.

Voor deze viering bent u allen van harte uitgenodigd.

Gezocht koffievoorbereiders en koffieschenkers

Het bestuur van de Sint Adrianusparochie zoekt vrijwilligers die het leuk vinden om ongeveer 10 x per jaar de koffie/thee voor te bereiden voor parochianen en bezoekers bij speciale gelegenheden in de Sint Adrianuskerk. Het voorbereiden houdt in: koffiezetten met ketels, koffietafels klaarzetten, alle benodigheden zoals bekers, melk, suiker, roerstaafjes, koek etc klaarzetten en bestellingen in de gaten houden en doorgeven aan het secretariaat.

De 'koffieschenkers' worden door het bestuur per toerbeurt geregeld. Er zijn op dit moment voldoende koffieschenkers maar we kunnen altijd nieuwe gebruiken! Hun taak is het -na de viering of een uitvoering- inschenken van de koffie / thee of limonade voor de bezoekers.

Na afloop van de koffie / thee worden de tafels, koffieketels en keuken weer door de koffievoorbereiders opgeruimd en schoongemaakt (dit behoort dus niet tot de taken van de koffieschenkers).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat, tel. 0174-621010

Vervoer naar de kerk

Mogelijk zijn er parochianen in de St. Adrianusparochie die op zaterdagavond of zondagmorgen graag naar de kerk zouden willen gaan, maar op eigen kracht niet kunnen. Indien U geen vervoer heeft, kunt u bellen naar: het parochiesecretariaat voor vrijdagochtend 11.00 uur, tel 621010.

Open kerk

De Adrianuskerk in Naaldwijk is iedere zaterdag van 14.00-16.00 uur geopend. Er is gelegenheid voor bezinning of het rustig kunnen bewonderen van bouwkunst en interieur. Er zijn altijd vrijwilligers aanwezig om uw vragen te beantwoorden. U bent van harte welkom.



PAROCHIEBERICHTEN HONSELERSDIJK

Kerkenveiling Honselersdijk: 1 november

Het is bijna zover. De werkgroep kerkenveiling is er klaar voor om u allen te ontvangen in gebouw Hemelsblauw op 1 november a.s. vanaf 20 uur.

We beloven u een sfeervolle en goed verzorgde avond, waarbij u voor het goede doel op de meest uiteenlopende kavels kunt bieden. Een kleine greep uit ons aanbod: rondleiding bij World Trade Center, frambozen plukken bij Plukkerij Framblij, Bakkie Fietsen, sightseeing bustour met activiteiten bij de Tuinderij, massagebehandeling, pedicurebehandeling, escaperoom, glowgolf, karten, gourmetavond, klaverjasavond, een pub quiz, high-tea, klassenfeest met zelfgebakken frietjes van meester Wilco en nog veel meer. Wat een diversiteit voor jong en oud. Nieuwsgierig geworden? Kijk dan in ons kavelboekje. U ontvangt dit boekje bij de OEK; u kunt het boekje ook vinden op de website www.rkwestland.nl. Als u geen papieren boekje heeft ontvangen en deze wel zou willen ontvangen, neemt u dan contact op met Leo van Heijningen

De opbrengst van de veiling zal verdeeld worden over de 3 organisatoren, namelijk: de RK school ('t Startblok), de scouting (Honselersdijk) en de kerk (parochie OLVr van Goeden Raad). Ons hoofddoel is en blijft: 'Samen sterk voor school, scouting en kerk'. Daar wil toch zeker iedereen deel van uitmaken? Daarom rekenen we ook graag op uw komst!

Helma

Ontmoetingsochtend in de Hunselaer

Wij nodigen alle parochianen uit voor onze ontmoetingsochtend op vrijdag 8 november in de Hunselaer. U wordt om 09.00 uur verwacht voor een Woorden- en Communieviering. Het koor Jubilate, onder leiding van dirigente Veronique Bequé en pianiste Anke v. Bree zal hierbij de muziek en zang verzorgen. Het zou fijn zijn als U in de gelegenheid bent om hierbij aanwezig te zijn.

Na afloop is er voor iedereen gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie of thee en ook een heerlijk drankje naar keuze gezellig nog wat met elkaar bij te praten.

Vriendelijke groeten, Nel Vijverberg

23e Dorcas Voedselactie 10 november

Van 3 tot en met 10 november wordt voor de 24e keer de Dorcas Voedselactie gehouden. Op vele locaties in Nederland – in 600 supermarkten en 450 kerken – zamelen duizenden vrijwilligers samen met consumenten voedsel en geld in voor de meest kwetsbare mensen in Oost-Europa. Ook in Honselersdijk leveren wij onze bijdrage aan deze voedselactie.

Van het ingezamelde voedsel worden voedselpakketten samengesteld. Afgelopen jaar kon Dorcas 40.000 pakketten versturen.

Het ontvangen van een voedselpakket is voor deze kwetsbare mensen een enorme bemoediging en een aanvulling op hun sobere maaltijden.

We willen aan u vragen ons te helpen weer een groot aantal voedselpakketten te kunnen versturen. Vrijwilligers delen voedsellijstjes uit aan het winkelende publiek. Op deze lijstjes staan producten die in de voedselpakketten worden gedaan. De klanten kunnen één of meerdere producten van het lijstje kopen en afgeven aan de vrijwilligers.

Meer informatie kunt u kijken op: www.dorcasvoedselactie.nl.

- Ⓢ Op zaterdag 9 november a.s. staan we tussen 9.00 en 16.00 uur bij de Albert Heijn met de vraag of u iets wilt kopen van het lijstje dat u krijgt uitgereikt.
- Ⓢ Wij zoeken nog vrijwilligers voor in de winkel, heeft u nog 1,5 uur de tijd, meld u dan aan als vrijwilliger voor deze actiedag. Laat het weten aan Wim de Lange of Karin Spaans
- Ⓢ Op 9 november kunt u ook kleding voor Dorcas afleveren bij basisschool De Hoeksteen.

Ook kunt u een gift overmaken naar Dorcas.

Doneer op NL04 RABO 0106 2500 00

Tevens kunt u via de bovenstaande website ook uw voedselpakket of een deel daarvan doneren.

PAROCHIEBERICHTEN MAASDIJK



Maasdijk (Westland)

(bron: Wikipedia, geschiedenis én binding)

Maasdijk is een dorp in de gemeente Westland. Het dorp telt zo'n 4.500 inwoners. Maasdijk is vernoemd naar de eeuwenoude zeedijk die door het plaatsje loopt, de Maasdijk. Onder aan deze dijk ligt het dorp. Door de reconstructie van wegen lijkt Maasdijk nu wat uit het zicht achter een grote rotonde, maar het dorp hoort -ook gevoelsmatig- onlosmakelijk bij het Westland.

Een klein stukje geschiedenis. In de middeleeuwen was de Maasdijk een vissersgehucht. Het gebied wat behoorde tot de 's-Gravenzandse buitengorzen, werd bedijkt in 1238. Vanaf de Noldijk bij Maasland tot de Kapittelduinen bij 's-Gravenzande werd er een dijk aangelegd. De Maasdijk vormde in de 13e eeuw de enige bescherming tegen de rivier de Maas. Gravin Machteld (diezelfde Machteld waarvan het grote beeld nu wel of niet op het marktplein in 's Gravenzande mag staan) en haar zoon Willem hebben de aanleg van deze dijk -meestal Maasdijk genoemd- met eigen middelen bekostigd. De bewoners waren verplicht om elk vijftig roeden van de zeedijk te onderhouden. Vissers gingen zich er vestigen, oefenden daar hun werk uit en op en rond de dijk ontstond een gehucht. Het oudste deel van Maasdijk is het Honderdland, gelegen tussen de oude Maasdijk en de later aangelegde nieuwe dijk langs de Maas.

Uit de *Enqueste ende Informacie* van 1494 blijkt dat in die tijd de visvangst minder belangrijk werd. De ondervraagden gaven aan dat de bewoners 60 koeien bezaten en zich verder aan de landbouw wijdde, wat hen weinig voorspoed gaf. Landbouw en veeteelt waren toen de voornaamste bronnen van inkomsten. Onder de bewoners was er maar één die eigen land bezat, ter grootte van één morgen. Het overige land was bezit van het klooster 'van der Lee'. Van het overige land bezat het Kapittel van Naaldwijk 8½ morgen en de zusters van St. Anne van Delft één morgen. Tezelfdertijd zou Maasdijk zich steeds meer richten op de tuinbouw.

Een stukje parochiegeschiedenis: De geloofsgemeenschap van de H. Jacobus bestaat december dit jaar al 46 jaar. Het enthousiasme voor een eigen kerk was destijds zo groot, dat vooruitlopend op de bouwvergunning al een start werd gemaakt met de bouw. Op 4 december 1963 werd de noodkerk in Maasdijk aan het Prinses Marianne plein toegewijd aan H. Jacobus en ingezegend, waarna het eerste H. Misoffer in deze kerk werd opgedragen.

De noodkerk voldeed al snel niet meer aan de eisen van een kerkgebouw en zodoende werd eind 1980 een aanvang gemaakt met de nieuwbouw. Deze nieuwbouw werd over de oude houten kerk heen gebouwd, zodat er ook tijdens de bouw gekerkt kon worden. Het aanzicht van de kerk werd ook hetzelfde als de vorm van de noodkerk. Het nieuwe kerkgebouw werd in de loop van 1981 in gebruik genomen. Aan de buiten voorzijde ziet men de eerste steen (gelegd op 14 nov 1980 door pastoor Van der Plas) met de tekst: 'GUN GOD, ELKAAR EN UZELF MEER TIJD'. In oktober 2002 is de kerk voorzien van een kleine luidklok, welke klok daarvoor jaren heeft gehangen bij de kapel van de zusters Dominicanessen in Naaldwijk (later het 'Trefpunt' geheten).

UW GEBED WORDT GEVRAAGD

Maasdijk

Za. 26 okt.	19.00 u.	Intentie voor: Pastor Roetenberg
Za. 2 nov.	19.00 u.	Intentie voor: Riet van der Knaap-Zuidgeest; Herman Petterson, Lia v.d. Ende-Petterson; Joop van Paassen-Vijverberg; Henk van Paassen
Za. 9 nov.	19.00 u.	Intentie voor: Pastor Roetenberg
Za. 16 nov.	19.00 u.	Intentie voor: Nel en Herman van der Hoeven

Naaldwijk

Za. 26 okt.	19.00 u.	Intentie voor: Overl. fam. Tabben-Seelie; Joh Bransen en overl. fam.
Zo. 27 okt.	11.00 u.	Intentie voor: Jan en Zus Langeveld-Groenewegen; Chris Koehler en levende en overl. fam.; Overl. ouders Adrianus en Beatrix de Groot-Zwinkels en hun overl. kinderen Peter en Maria; Piet en Emmy Goeijenbier-Kester; Loek Verschuren en overl. fam.; Anna Ammerlaan-Kester; Marcel van der Vlugt en overl. fam.; Bas en Jeannet v.d. Hoek en hun zoon Ron; Adriaan en Mies Lelieveld-van der Zande en Hansje en kleinzoon Tim; Pater Nicolaas v.d. Berg; Kitty Kluwen; Chris Bol; Piet en Tiny de Bruijn- Overgaag; Johan Toussaint; Harry van Veen
Di. 29 okt.	19.00 u.	Intentie voor: Martien en Ruud Groenewegen en overl. fam. en om zegen over het gezin; Harry van Veen; Laura Zuidgeest
Do. 31 okt.	19.00 u.	Aanbiddingsuur
Vr.. 1 nov.	19.00 u.	Allerheiligen Intentie voor: broeder Carlos Bruinen (redemptorist); Elisabeth Steenvoorden-Otte

- Za. 2 nov. 19.00 u. Jaargetijden: Anna Ammerlaan-Kester
 Intentie voor: Nic Grootsholten; Petronella van
 Berghenhenegouwen-Heskes; Piet Vijverberg en
 overl. fam.; Berna de Bruijn-van Kuijen; Arthur
 Zwinkels; Chris Koehler en levende en overl. fam.;
 Maria Zeestraten-Zonneveld; Annie en Henk de
 Gier-van Kreij; Overleden ouders Koos en Jana van
 der Hoeven en hun overl. zonen Gerard, Wil en
 Hen van der Hoeven; Arrie en Annie van Marrewijk;
 Antoon Zwinkels en overl. fam. en om zegen over
 ons gezin; Bep en An Zwinkels-van Veldhoven;
 Peter Vijverberg en overl. fam.; Wim Olsthoorn;
 Frans Siemerink en overl. fam.; Piet Verbeek; Leo
 Zwinkels en zijn dochter José
- Zo. 3 nov. 11.00 u. Jaargetijden van: Anna Ammerlaan-Kester
 Intentie voor: Rien en Mien v.d. Berg; Ger en
 Greetje Vis en overl. fam.; Beatrix, Frans en Freek
 Ruigrok en overl. fam.; Don Kouwenhoven; Ed
 Debets; Adrianus Jansen; Piet Scholtes en overl.
 fam.; Catharina Wubben-Strik; Frans Lagraauw; Leo
 en Annie van der Hoeven-van Adrichem; Riet van
 Zeijl; Overl. ouders en fam. v.d. Laan-Voorham;
 Mies Duijvestijn-Samsom; Aad van Veldhoven;
 Harry van Veen
- Di. 5 nov. 19.00 u. Intentie voor: Albert en Mien Steijn-van Elswijk en
 hun zoon Kees en hun schoondochter Hilde Steijn-
 v.d. Kleij
- Vr. 8 nov. 19.00 u. Intentie voor: Helena van Dijk
- Za. 9 nov. 19.00 u. Intentie voor: Willem v.d. Helm; Willem Fictorie;
 Overl. ouders Kleijn-Janssen en hun kleindochter
 Corina de Vreede
- Zo. 10 nov. 11.00 u. Intentie voor: Bernhard en Els van Giesen-Roos;
 Herman van Kester en overl. fam.; Harry van Veen;
 Uit dankbaarheid b.g.v. het 40 jarig
 huwelijksjubileum van Jos en Marjo van Scheijndel-
 Zuidgeest
- Di. 12 nov. 19.00 u. Intentie voor: Petronella van der Voort-Kester en
 overl. fam.
- Vr. 15 nov. 19.00 u. Intentie voor: Nic en Clary van Leeuwen-van
 Marrewijk
- Za. 16 nov. 19.00 u. Vormsel
 Jaargetijden voor: Johanna Groenewegen-van
 Ruijven
 Intentie voor: Chris Bol

- Zo. 17 nov. 11.00 u. Jaargetijden voor: Johanna Groenewegen-van Ruijven
 Intentie voor: Piet en Emmy Goeijenbier-Kester; Arthur Zwinkels; Chris Koehler en levende en overl. fam.; Aad van Leest; Jan Zwinkels; Frans Siemerink en overl. fam.; Overl. ouders en fam. v.d. Laan-Voorham;
 Mies Duyvestijn-Samsom; Truud Groenewegen; Johan Toussaint; Overl. ouders Henk en Jo van Heijningen-Zwinkels en overl. fam.; Harry van Veen; Voor alle levende en overl. leden van het koor Cantemus Domino
- Di. 19 nov. 19.00 u. Intentie voor: Frans Kalesaran; Piet en Riet Zeestraten-Zonneveld
- Vr. 22 nov. NVT Avondviering vervalt

Honselersdijk

- Zon. 27 okt. 09.30 u. Intentie voor: Bart en Mien Thoen-van Leeuwen; Rinie Toussaint-Sistermans; Wim Scholtes; Jacobus Bijleveld
- Di. 29 okt. 09.00 u. Intentie voor: Bernardus Schellekens
- Zo. 03 nov. 09.30 u. Intentie voor: Theo v.d. Helm; Tinus en Riet Vis-Cremers; Koos en Grard de Jong-Lunenburg; Corrie Bol; Henk en Geertruida v.d.Helm-v.Veen en dochter Margreet en zoon Theo v.d.Helm
- Di. 05 nov. 09.00 u. Intentie voor: Adriana van Schie
- Zo. 10 nov. 09.30 u. Jaargetijde van: Catharina Bol;
 Intentie voor: Nic Slaman; Voor de levende en overl. Fam.Slaman-Zwinkels; Uit dankbaarheid t.g.v. een 80e verjaardag; Rinie Toussaint-Sistermans; Piet en Emmy Goeijenbier-Kester; Bram en Riet van Marrewijk-Wennekers; Gre Meijburg-van Leent; Theo en Mien van Schie-Wubben; Anton Hendriks; Piet en Agnes Lansbergen-van Puffelen; Kees van Marrewijk; Mevr. J.W.v.d.Valk-Ruigrok en Adrianus Nicolaas v.d.Valk en overl. familie
- Di. 12 nov. 09.00 u. Intentie voor: Hendricus de Vetten
- Za. 16 nov. 19.00 u. Vormselviering in **Naaldwijk**
- Zo. 17 nov. 09.30 u. Jaargetijde van: Jacobus Bijleveld;
 Intentie voor: Arie Boeters; Wim en Jopie v.d. Maarel-Jansen; Riet Odijk-Burger
- Di. 19 nov. 09.00 u. Intentie voor: Antonius Scholtes

Parochiefederatie Sint Franciscus

tussen duin en tuin



Regio Zuid: St. Adrianus te Naaldwijk
O.L. Vrouw van Goeden Raad te Honselersdijk
H. Jacobus te Maasdijk
HH Martelaren van Gorcum te De Lier

Regiopastores: pastoor/moderator J.C.M. Steenvoorden
Molenstraat 31, 2671 EW Naaldwijk
☎ 0174-624536 / ✉ steenvoorden@rkwestland.nl

diaken R.H. Dits
p/a Dijkstraat 25, 2675 AV Honselersdijk
☎ 06 1682 2267 / ✉ dits@rkwestland.nl

Overige leden van het pastoraal team

pastor I.M. Kwee
☎ 0174-764338 / ✉ kwee@rkwestland.nl

diaken C.W. Burgering
☎ 06 2956 2865 / ✉ burgering@rkwestland.nl

pastoraal werkster E.M. Geelen
☎ 06 3628 6952 / ✉ geelen@rkwestland.nl

Federatiesecretariaat (*gegevens parochiesecretariaten zie pag. 2*)

mw. M. de Jong
Dijkstraat 25, 2675 AV Honselersdijk
☎ 06 5147 7580 / ✉ info@rkwestland.nl
Aanwezig: maandag t/m donderdag van 09.00-14.00 uur

Het federatiesecretariaat kunt u ook buiten deze tijden bellen voor het melden van een overlijden of in dringende gevallen wanneer u een priester nodig heeft.

Website: rkwestland.nl Kopij voor de website: website@rkwestland.nl

Voor een persoonlijk gesprek kunt u contact opnemen met uw regiopastores en voor overige vragen of bijv. het opgeven van gebedsintenties, aanvragen voor dopen of huwelijk kunt u terecht bij uw parochiesecretariaat.