



H. Bartholomeus

Voorstraat 111

2685 EK Poeldijk

Telefoon: 0174-245058

Algemeen nummer: NL 91 RABO 01422 06 334

Bijdrage Kerkbalans: NL 44 RABO 01422 00 875

Openingstijden secretariaat: dinsdag van 9.30 uur-12.00 uur
donderdag van 9.30 uur-12.00 uur

Pastoresteam regio West:

Pastor I.M. Kwee, Esdoornstraat 1, 2691 VG 's-Gravenzande

Tel. 0174-764338 email: kwee@rkwestland.nl

Pastoraal werker E.M. Geelen, Choorstraat 105, 2681 AR Monster

Tel. 06 3628 6952 email: geelen@rkwestland.nl



Parochie homepage internet: www.rkwestland.nl

E-mail: bartholomeus@rkwestland.nl

Federatiesecretariaat:

Dijkstraat 25, 2675 AV Honselersdijk

Tel: 06 5147 7580 / email: info@rkwestland.nl

Einde en start kerkelijk jaar

Het feest van Christus Koning van het Heelal (Dominus Noster Iesus Christus Universorum Rex in het Latijn) of kortweg Christus Koning is een hoogfeest dat eind november gevierd wordt, op de 34e en laatste zondag van het liturgisch jaar. Met dit feest sluiten we het jaar C, waarin wij voornamelijk het evangelie van Lucas lezen, af.

Het feest werd in 1925 ingesteld door paus Pius XI naar aanleiding van de 1600-jarige viering van het Concilie van Nicea om tegen het laïcisme en atheïsme nadruk te leggen op de allesomvattende betekenis van het koningschap van Christus over de mens en de wereld. Pius XI wijdde de encycliek Quas Primas aan dit feest dat telkens het kerkelijk jaar afsluit. Christus Koning is een van de vele verschillende titels van Jezus Christus. De titel "koning" wordt in het Nieuwe Testament meerdere keren in verband gebracht met Jezus. De term Christus Koning verwijst naar een van de drie Messiaanse functies van Jezus: Koning, Priester en Profeet. In het evangelie van Johannes zegt Jezus tegen Pontius Pilatus: "(...) ik ben koning. Met geen andere bestemming ben ik geboren en in de wereld gekomen dan om te getuigen van de waarheid." (Joh. 18, 37).

Op het kruis hing boven het hoofd van Jezus het opschrift INRI, "Jezus van Nazareth, koning der Joden". Bij zijn geboorte vroegen de drie koningen ook naar de koning der Joden. Ook op andere plaatsen wordt deze term nog vermeld. Daarom is het ook goed om stil te staan bij dit feest op de zondag voordat de Advent begint.

In de Advent mogen wij weer uitzien naar de geboorte en komst van Jezus. In vier weken worden wij voorbereid op de geboorte van deze bijzondere Zoon van God. Elke week aan het begin van de viering, wordt er een kaars meer aangestoken op de Adventskrans. Zo kunnen we zien dat we dichterbij Kerstmis komen. Met Kerstmis mogen wij zijn geboorte vieren en een aantal dagen later gaan de drie koningen bij Herodus langs omdat ze op bezoek willen bij de koning der Joden.

Met de eerste zondag van de Advent, begint ook een nieuw kerkelijk jaar. De groene kleur, de tijd door het jaar, verandert naar het paars. De kleur van ingetogenheid en inkeer. Het Gloria klinkt niet in die periode en ook de versieringen op het altaar zijn weg. De muziek is meer sober, ingetogen. Halverwege de Advent mogen we iets uitbundiger zijn, op zondag Gaudete. Zondag Verheugt U! We zien uit naar de komst van Jezus. We gaan aan het begin van de Advent over naar de liturgisch jaar A. We lezen in de vieringen uit het evangelie van Mattheüs. De auteur van dit bijbelboek heeft de verhalen over Jezus opgeschreven tussen de jaren 75-85. We zullen vooral lezen dat Jezus een leraar is. Een bekend gedeelte uit dit evangelie is de Bergrede (hoofdstuk 5). Maar ook hoofdstuk 25 is heel bekend. Daarin worden de werken van barmhartigheid genoemd. In onze parochiefederatie is er een jongerengroep bezig met deze werken van barmhartigheid, M25.

Als we met Kerstmis ook Mattheüs zouden lezen dan hebben we niet het mooie verhaal van de geboorte. Daarom lezen we op Kerstavond altijd uit het evangelie van Lucas.

Ik wens ons allen een goede voorbereidingstijd toe in de Advent.

Els Geelen, pastoraal werker

Perspektief op bezoek na de viering van zondag 1 december vanaf 12.10 uur.

Beste Poeldijkers,

Al enige tijd worden er door bewoners in de omgeving van PerspeKtief en bezoekers van het kerkhof problemen gemeld omtrent enkele bewoners van PerspeKtief.

Ons parochiebestuur heeft vorige maand met de Raad van Bestuur van gedachte gewisseld over de problematiek, veroorzaakt door enkele bewoners van PerspeKtief, de instelling die naast ons kerkgebouw zijn huisvesting heeft.

We zijn met elkaar in gesprek geweest en men is graag bereid om, op uitnodiging van ons parochiebestuur na de viering op zondagmorgen in gesprek te gaan met alle Poeldijkers .

Na de zondagviering van 1 december komt de voorzitter van de Raad van Bestuur en iemand van de begeleiding van PerspeKtief bij ons in de ontmoetingsruimte achterin de kerk een korte toelichting geven op het werk van PerspeKtief en met ons in gesprek te gaan .

Ook een of enkele van de bewoners zullen hun verhaal doen.

Aansluitend kunnen er vragen gesteld worden, dit onder het genot van een kopje koffie of thee.

Iedereen, dus alle Poeldijkers, zijn hierbij van harte welkom.

Met vriendelijke groeten, parochiebestuur H. Bartholomeusparochie.

OPROEP COMMUNICANTJES

Zondag 24 mei 2020 zullen de kinderen in Poeldijk communie gaan doen.

De kinderen in groep 4 van de WSKO scholen in Poeldijk, hebben hier op school een brief over meegekregen.

Natuurlijk zijn kinderen die in Poeldijk wonen, maar elders op school zitten, van harte uitgenodigd om samen met hen communie te doen. U kunt uw zoon of dochter aanmelden via deze link <https://rkwestland.nl/aanmelden-ehc-poeldijk> voor vragen kunt u terecht bij desireebune@gmail.com U heeft hiervoor twee weken de tijd voor!

MISSIE - ONTWIKKELING - VREDE
ADVENTSAKTIE 2019 30 NOVEMBER – 26 DECEMBER 2019.
Hulp aan Venezolaanse vluchtelingkinderen in Peru.

ADVENTSACTIE

EEN CAMPAGNE VAN VASTENACTIE

Slechte economische omstandigheden, oorlogen en klimaatsveranderingen veroorzaken problemen, die vooral vrouwen en kinderen treffen. Daarom steunt Adventsactie projecten, die zich richten op hulp aan deze kwetsbare groepen.

Hulp voor jonge vluchtelingen en kinderen in Peru, die lijden aan ondervoeding en gebukt gaan onder traumatische ervaringen. Met behulp van lokale netwerken krijgen zij en hun ouders voedsel en begeleiding. Ouders leren hoe ze de emotionele en motorische ontwikkeling van hun kinderen kunnen volgen en stimuleren. De katholieke organisatie Warmi Huasi (huis voor vrouwen) gaat 2 centra voor jonge kinderen opzetten. De regio MOV werkgroep in de St. Franciscus-Federatie heeft gekozen om met de parochies dit jaar te kiezen voor dit project in Peru, aangegeven door de Adventsactie. In de Adventsperiode gaan we geld inzamelen voor dit bijzondere project in Peru. In de Bartholomeus Parochie zal de offerkist, die achter in de kerk hangt, beschikbaar zijn om uw gift in ontvangst te nemen. U kunt ook via uw bank een gift overmaken: Adventsactie Den Haag o.v.v. ACTIE - PERU
NL 89 INGB 0653100000.



Doet u financieel ook mee om de situatie voor de kinderen in Peru te verbeteren?

Werkgroep Missie Ontwikkeling en Vrede
Jan van Paassen.

PAROCHIE H. BARTHOLOMEUS

Kerkberichten 2019-24

Weekeinde van 23 en 24 november: CHRISTUS KONING (C).

Zaterdag 19.00 uur: Geen viering. Er is een viering in de Heilige Machutuskerk te Monster.

Zondag 11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het dames en heren Bartholomeuskoor. **Voorganger:** Pastor M. Kwee.

Intenties: Jaargetijde Bert Wensveen, Gerard Thoen en zonen, Gré de Kok- Nederpelt, Piet van der Zanden, Jopie Verbeek- van Leeuwen, Agaath Zwinkels- van Leeuwen, overleden familie Van der Loos- van Leeuwen, Nico van Kester en familie, Nico en Nel van der Valk- Oosterveer en zoon Willem, Cornelia van Dijk- de Jong en dochter Ineke en Agnes, Bep Greve- de Wijs, Jeanne Duijvesteijn, Jeanne van Dijk-Dekker.

Weekeinde 30 november en 1 december: 1e zondag van de Advent (A).

Zaterdag om 19.00 uur: Woord- en communieviering met volkszang en cantor. **Voorgangers:** VOLT-groep Poeldijk.

Intenties: Jeanne de Vette- Groenewegen.

Zondag 11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het dames en heren Bartholomeuskoor. **Voorganger:** Pastor M. Kwee. **Intenties:** Jeanne de Vette- Groenewegen.

Kerk open

Iedere woensdag is de kerk van 13.30 tot 15.00 uur geopend, om zomaar even binnen te lopen voor een stil moment, alleen of met anderen, om een kaarsje aan te steken of er gewoon even te zijn.

Vieringen in De Backerhof

Donderdag 28 november om 19.00 uur: Woord en Communieviering.

Donderdag 5 december om 19.00 uur: Rozenkrans bidden.

Vervoer naar de Bartholomeuskerk om de vieringen bij te wonen

Vanuit de parochie is de vraag gekomen of het mogelijk is gebracht en gehaald te worden naar de kerk. Graag willen wij deze mogelijkheid u dan ook aanbieden.

Wanneer men niet op eigen gelegenheid naar de kerk kan komen, kan er voor vervoer worden gezorgd. U wordt dan met de auto gehaald en weer thuisgebracht. De contactpersoon hiervoor is Dhr. Jan van Dijk, tel: 06- 40917565

Huisbezoek

Het wordt gewaardeerd indien u het secretariaat attent maakt op personen, die graag bezoek willen ontvangen omdat ze in het ziekenhuis liggen, of ziek en aan huis gebonden zijn. (tel.245058)

Internet

Op het Internet vindt u bij <http://www.rkwestland.nl> onze parochie.