

Over eigen Kerk

Nieuws uit de parochies

St. Adrianus,
Onze Lieve Vrouw van Goeden Raad
H. Jacobus



De elf RK parochies van het Westland en Hoek van Holland
vormen samen de
parochiefederatie Sint Franciscus, *tussen duin en tuin*

08 december 2018 – 21 december 2018

St. Adrianus te Naaldwijk

Openingstijden parochiesecretariaat: dinsdag t/m vrijdag van 9.00-12.00 u
Molenstraat 31, 2671 EW Naaldwijk
tel. 0174-621010 / email: adrianus@rkwestland.nl

Bankrekening: NL53 RABO 0135.301.394 t.n.v. parochiebestuur

Onze Lieve Vrouw van Goeden Raad te Honselersdijk

Openingstijden parochiesecretariaat: donderdag van 09.00-12.00 uur
Dijkstraat 25, 2675 AV Honselersdijk
tel. 0174-624585 / email: olvvangoedenraad@rkwestland.nl

Bankrekening: NL61 RABO 0135.306.779 t.n.v. parochiebestuur

H. Jacobus te Maasdijk

Openingstijden parochiesecretariaat: vrijdag 10.00-11.30 uur
Prinses Marianneplein 12, 2676 BB Maasdijk
tel. 0174-514339 / b.g.g 518804 of 06-47620270 email: jacobus@rkwestland.nl

Bankrekening: NL47 RABO 0340.343.885 t.n.v. H. Jacobus Parochie,
Maasdijk

Kopij inleveren uiterlijk **donderdag 6 december 2018 voor 11.30 uur**
uitgave van 22 december 2018 t/m 18 januari 2019 (= 4 weken)
liefst per email bij het redactieadres: redactieovereigenkerk@rkwestland.nl

Gebedsintenties inleveren uiterlijk **donderdag 6 december 2018 vóór 11.00 uur** bij uw eigen parochiesecretariaat.

De redactie behoudt zich het recht voor de kopij, langer dan 25 regels, in te korten, aan te passen of te weigeren zonder opgaaf van reden. Ingezonden kopij die te laat, na **donderdagochtend 11.30 uur**, binnenkomt bij de redactie zal, indien mogelijk, bewaard blijven voor het volgende parochieblad. Folders en dergelijke kunnen niet worden ingesloten.

Parochiële Caritas Instelling (P.C.I.)

De P.C.I kan een rol vervullen bij parochianen die in financiële nood verkeren en is bereikbaar via tel.: 0174-513865 Dhr. A. Ruigrok P.C.I. Naaldwijk/Maasdijk
0174-622601 Mw. L. de Jong P.C.I. Honselersdijk

Zij zullen u discreet te woord staan.

Beste mede parochianen,

Hierbij weer uw eigen kerkblad. We hebben ook dit keer ons best gedaan alle teksten op te nemen. Veel leesplezier!

Ook de Sint is weer vertrokken en we gaan ons opmaken voor de donkere en gezellige dagen rond Kerstmis.

We hopen dat iedereen tijd voor elkaar kan en wil maken, zodat iedereen een bijzondere kerst mag beleven.

Wij denken vooral aan ouderen en aan mensen die alleen zijn achtergebleven. Wij hopen dat alle mensen niet worden vergeten. Ook zou het fijn zijn als mensen een extra stoel voor iemand zouden over hebben.

Namens de redactie
Romilda Mulder.

Inhoud

Van de redactie	pag. 3
Pastoraal woord	pag. 4
Terugblik activiteiten	pag. 5
Activiteiten	pag. 6
Speciale vieringen	pag. 8
Vieringen	pag. 10
Familie berichten	pag. 12
In Memoriam	pag. 13
Kinderpagina	pag. 14
M.O.V. nieuws	pag. 15
Parochienieuws Naaldwijk	pag. 16
Parochienieuws Honselersdijk	pag. 17
Uw gebed wordt gevraagd	pag. 18

PASTORAAL WOORD

Op weg naar Kerst

Zondag 2 december is het de eerste zondag van de Advent. Het nieuwe kerkelijk jaar (jaar C) begint dan. We gaan lezen uit het Evangelie van Lucas. Overigens is Lucas de enige evangelist die het kerstverhaal heeft geschreven. Wat is Advent? Advent is de tijd van voorbereiding op het Kerstfeest; de tijd waarin de geboorte van Jezus wordt herdacht en Zijn wederkomst wordt verwacht. De Advent is een periode van inkeer en gebed. We hebben verwachtingsvol toegeleefd naar het Kerstfeest, opdat Jezus, Emanuel God-met-ons, ook in ieders eigen leven geboren mag worden. De voorgangers dragen in de liturgie de kleur paars. Deze kleur staat voor bezinning, boete en inkeer. Begin november hebben de werkgroepen kinderwoorddienst gekeken hoe zij dit jaar invulling kunnen geven aan de zondagen van de Advent. In de St. Joseph te Wateringen, St. Adrianus te Naaldwijk, O.L. Vrouw van Goeden Raad te Honselersdijk en H. Egbertus te Hoek van Holland zijn er kinderwoord-diensten. De kinderen gaan tijdens de viering luisteren naar de verhalen uit de Bijbel en maken een knutselwerkje. Zij versieren o.a. een jampotje waarin een waxinelichtje kan branden of een versiersel om in de kerstboom te hangen. Op deze manier kijken zij uit naar Kerst. Dit jaar zal voor mij Kerst wellicht anders zijn dan andere jaren. Van 14 t/m 21 november was de Westlandse Bedevaart naar het Heilige Land en hebben wij door de steden gelopen waar de evangelisten over schrijven. Wij hebben o.a. de weg afgelegd die Maria en Jozef zijn gegaan. Vanuit Nazareth gingen wij per bus naar Bethlehem. Heel anders dan meer dan 2000 jaar geleden. Toen reisden ze per ezel. Als ik niet helemaal meer weet vanwaar ze vertrokken (Nazareth of Bethlehem) en naar welke stad ze moesten reizen voor de volkstelling, dan zing ik zacht het bekende kerstliedje: Maria die zoude naar Bethlehem gaan. In de Catharinakerk van Bethlehem vierden wij de eucharistie met alle 450 pelgrims uit Nederland. We lazen de lezingen uit de kerstnacht en zongen de bekende kerstliederen. Bij het schrijven van dit pastoraal woord is het nog november. De ervaringen opgedaan in het Heilige Land zal ik zeker nog vertellen in de vieringen waarin ik in december mag voorgaan. In die maand zijn er ook lessen op de basisscholen in regio west. Het lijkt mij heel mooi om vanuit de indrukken opgedaan in het Heilige Land de kinderen te vertellen over het Kerstverhaal. Waarom vieren wij Kerst? En wat vieren wij dan? We vieren de geboorte van een kind. Een kind dat voor ons is geboren om ons redding te brengen. Een kind waarvan wij al weten dat het voor ons zal lijden en sterven met Pasen. In de kerk zijn er diverse gezinsvieringen maar ook de traditionele kerstnachtviering ontbreekt niet. De kerk zit dan voller dan op andere dagen. De muziek is na een periode van inkeer weer opgewekt en vrolijk. Ik wens u allen, mede namens mijn collega's, een goede voorbereiding toe op Kerst. Zalig Kerstfeest.

Els Geelen, pastoraal werker

TERUGBLIK ACTIVITEITEN

23e Dorcas Voedselactie

Zaterdag 10 november jl. hebben we met vele vrijwilligers de Dorcas voedselactie gehouden bij De Hoeksteen en de Albert Heijn in Honselersdijk. Dit heeft in totaal 62 dozen voedsel opgeleverd om te verzenden naar de allerarmsten in Oost-Europa. Wat een geweldig resultaat! Ook is er € 250,---gedoneerd voor de transportkosten. Heel hartelijk dank voor uw financiële hulp om het transporteren van de dozen mogelijk te maken! Tevens is er veel kleding ingeleverd. Alle mensen die op welke wijze dan ook hebben bijgedragen aan dit resultaat, heel hartelijk dank!

De diaconie van de Protestantse Gemeente Honselersdijk

“Een culinaire wandeling door Honselersdijk, waarbij ontmoeten en verbinden centraal staat”

Doordat verbinden en ontmoeten de kerntaken zijn van mijn functie als Sociaal Makelaar raakte ik erg enthousiast over de eettafelwandeling. Ik gaf mij op om deel te nemen aan de wandeling en liet mij op vrijdagavond 9 november verrassen. Bij aankomst in Hemels Blauw, waar de start was, werd ik hartelijk ontvangen door 2 dames en kreeg een kaart met de 2 adressen waar ik naar toe moest. Onderweg naar het 1^e adres liep er een groepje voor me, en ja zij moesten ook naar de Sperwer. Bij de Sperwer aangekomen werden we ontvangen door de gastvrouw en haar vriendin, samen hadden zij voor een overheerlijk voorgerecht gezorgd wat bestond uit maar liefs 3-gangen. Aan tafel zat een gemêleerd gezelschap, een Oma met kleinkind waarvan oma uit de Filipijnen kwam en op bezoek was bij haar dochter in Honselersdijk. Een tuindersechtpaar en de 2 vriendinnen, waaronder de vrouw des huizes en ik als Sociaal Makelaar. Interessante verhalen kwamen boven tafel en de tijd vloog, dus op naar de Groenelaan voor het hoofdgerecht. Ook hier werden we hartelijk ontvangen door een 75 jarig echtpaar die samen een heerlijk maal hadden bereid. Voor mij heel lang geleden dat ik Tutti Frutti had gegeten: een mooie herinnering aan vroeger. Tijdens het eten werden herinneringen over Honselersdijk opgehaald en liep het al snel tegen 22.00 uur. Tijd om naar Hemels blauw te gaan om daar met alle deelnemers te genieten van een uitgebreid dessert buffet, bereid door inwoners uit Honselersdijk. Wat was dit een prachtige avond, waar nieuwe ontmoetingen zijn ontstaan, is bij geklets, gelachen en niet te vergeten heerlijk is gegeten. Complimenten voor de organisatie en ik zal dit concept zeker door vertellen aan mijn collega's Sociaal makelaar zodat dit misschien ook uitgerold kan worden naar de andere kernen in Westland.

Ana Heistert
Sociaal Makelaar Honselersdijk Vitus Welzijn

Vormsel 2018

Op zaterdag 17 november jl. hebben 14 jongeren uit Naaldwijk, Maasdijk en Honselersdijk het H. Vormsel ontvangen van Bisschop van den Hende. Het thema van de viering was: 'Samen bouwen aan onze toekomst in de kracht van de Heilige Geest'.

De feestelijke viering vond plaats in de Onze Lieve Vrouw van Goeden Raad kerk te Honselersdijk met muzikale omlijsting van het jongerenkoor New Sound Singers.

De voorgangers Pastoor Steenvoorden en Bisschop van den Hende hebben gezorgd voor een intieme, persoonlijke en sfeervolle viering. Tijdens het daadwerkelijke vormen was er voor elke vormeling een persoonlijk woord met de vraag wat de vormeling hoopte te ontvangen van de Heilige Geest. De 14 jongeren hebben zich gedurende een half jaar voorbereid op het H. Vormsel. Zowel op school als in de gastoudergezinnen is gesproken en nagedacht over het geloof en wat **vormen** nu eigenlijk is. Omdat de vormelingen in dit project graag hun steentje bij wilden dragen aan de minderbedeelden, hebben zij in de gastgezinnen verjaardagdozen samengesteld. Deze verjaardagdozen zijn bedoeld voor hun leeftijdgenoten, voor wie het niet vanzelfsprekend is om de eigen verjaardag te vieren, bijvoorbeeld vanwege geldgebrek of een moeilijke gezinssituatie.

Na afloop is er ook nog een deurcollecte gehouden voor de Voedselbank.

De vormselwerkgroepen van Naaldwijk en Honselersdijk kijken terug op een geslaagde viering.

ACTIVITEITEN

De Boeteviering

Ieder jaar worden we voor de grote feestdagen van Kerstmis en Pasen als christenen opgeroepen om tijdens een boeteviering samen te komen. Het is heel belangrijk om eens met elkaar stil te staan bij de momenten waarop we iets van de liefde voor elkaar verloren hebben laten gaan; op die momenten dat er iets verduisterd is in ons leven. Het thema van de viering is: "Licht brengen". In de komende tijd zullen heel wat lichtpuntjes ontstoken worden; feestverlichting, kaarsjes. In de boeteviering wordt u uitgenodigd om zelf ook een kaarsje aan te steken. Een kaarsje met God voor ogen, die wij in deze viering mogen ontmoeten in onze gebeden om ontferming, om vergeving. Dat de liefde van God (Deus Caritas Est) u, jou en mij mag vervullen, zodat wij op het komende kerstfeest niet alleen mooie lichtjes aansteken, maar ook in staat zijn om een echt lichtpuntje van vrede en liefde voor elkaar te zijn.

Kom in beweging en laten we ons samen voorbereiden als christenen op het komende kerstfeest.

De boetevieringen zijn:

- dinsdag 18 december O.L. Vrouw van Goeden Raad kerk te Honselersdijk om 19.00 uur en
- dinsdag 18 december St. Adrianuskerk te Naaldwijk om 19.00 uur.

Gelegenheid voor een persoonlijk biechtgesprek is er in:

- Honselersdijk op dinsdag 18 december aansluitend aan de boeteviering;
- Naaldwijk op vrijdag 21 december aansluitend aan de viering van 19.00 uur.

Pastoor J. Steenvoorden

Groetenactie voor gevangenen door Amnesty International

Rond de Dag van de Mensenrechten op 10 december vraagt Amnesty International extra aandacht voor de rechten van de mens. De werkgroep Westland van Amnesty International doet hier graag aan mee met de jaarlijkse groetenactie. In het weekend van 8 en 9 december kunt u voor én na afloop van de viering in de Sint Adrianuskerk weer kaarten kopen voor mensen die gevangenen zitten vanwege hun politieke, godsdienstige of andere overtuiging. Voor al deze gevangenen betekent het ontvangen van post veel. U kunt een kaart (inclusief wereldzegel à € 1,40) kopen voor € 1,50. Een adres en situatiebeschrijving van de gevangene en een passende (vertaalde) groet is bij de kaart ingesloten.

Wij hopen dat u weer meedoet!



KERSTSTALLEN IN HET STADSKLOOSTER
Elk jaar opnieuw een belevenis

OPEN KLOOSTER:

*Donderdag 27 december 2018
Vrijdag 28 december 2018
Woensdag 2 januari 2019
Donderdag 3 januari 2019
Vrijdag 4 januari 2019*

*Steeds van 13 tot 16 uur
Om 14.30 het Kerstverhaal door broeder Frans*

*Westeinde 101 Den Haag
Ingang bij Kloosterpad,
in het midden van het Westeinde*

*Vrije toegang,
vrijwillige bijdrage is welkom*
Zie ook Facebook: kerststallen stadsklooster

KERSTSTALLEN IN HET STADSKLOOSTER
al twintig jaar een bijzondere belevenis voor iedereen

SPECIALE VIERINGEN

Speciale Vieringen

zo. 9 dec.	12.30 uur	doopviering	Naaldwijk
	16.30 uur	vespers	Naaldwijk
zo. 16 dec.	16.30 uur	vespers	Naaldwijk
di. 18 dec.	09.00 uur	boeteviering	Honselersdijk
	13.30 uur	kerstviering voor de ouderen	Honselersdijk
	19.00 uur	boeteviering	Naaldwijk
wo. 19 dec.	13.30 uur	kerstviering voor de ouderen	Naaldwijk

Vieringen in verzorgingshuizen

Behalve in de kerken van parochiefederatie Sint Franciscus (regio zuid) worden er ook vieringen gehouden in zorgcentra, het verpleeghuis en wooncentra voor ouderen:

za. 08 dec.	10.00 uur	Woord- en communieviering in zorgcentrum 'De Triangel' te De Lier
za. 15 dec.	10.00 uur	Eucharistieviering in zorgcentrum 'De Triangel' Te De Lier
di. 18 dec.	13.30 uur	Kerstviering in dienstencentrum 'De Hunselaer' te Honselersdijk
wo. 19 dec.	13.30 uur	Kerstviering in 'De Binnenhof' te Naaldwijk
vr. 21 dec.	15.00 uur	Eucharistieviering in zorgcentrum 'Het Woerdblok' te Naaldwijk

Adventsvieringen

*We kunnen ervan dromen,
een wereld vol met licht.
Het kerstverhaal vertelt ervan,
het is een vergezicht.
Gods licht komt verder dan die stal
en eenmaal schijnt het overal.
We kijken uit naar dat moment.
Het is advent.*

In de weken voor Kerstmis bieden wij U een Adventsviering aan op dinsdag 11 december. U bent van harte uitgenodigd om deze bij te wonen en zo, U voor te bereiden op de komst van het Mensenkind. De dienst is in de Tuinzaal van de Hofstede naast de Sint Adrianuskerk en begint om 19.00 uur.

Wij zien u graag tegemoet!

Dineke van Dijk en Maria Vijverberg.
VOLP Werkgroep Naaldwijk.



Uitnodiging Kerstviering voor alle ouderen.

We nodigen u van harte uit voor de Kerstviering op dinsdag middag 18 december in de Hunselaer. De Eucharistieviering begint om 13.30 uur. Pastoor Steenvoorden zal in de viering voorgaan en het koor Jubilate o.l.v. Veronique en Anke zorgen voor de muzikale begeleiding.

Natuurlijk is er tijd voor een praatje, koffie met iets lekkers en een borreltje. Ook wordt u verrast met een mooi muzikaal optreden en zingen we samen kerstliederen

U bent allen van harte welkom.

KBO Honselersdijk

Nederlandse vespers in de Advent in Naaldwijk

In de Advent op de zondagen 2, 9, 16 en 23 december om 16.30 u zijn er weer gezongen vespers in de St. Adrianuskerk. De Schola Cantorum wil op regelmatige basis Nederlandse vespers in gregoriaanse stijl zingen van de in 2012 overleden priester-componist Gerard Lesscher.

De Nederlandse vespers zoals Gerard Lesscher die componeerde, ademen de meditatieve sfeer van het gregoriaans, zijn fijn om te zingen, geven veel ruimte aan volksdeelname en de teksten zijn geheel volgens het getijdenboek van de R.K. kerk.

Voor informatie over de vespervieringen zie: www.nederlandsgraduale.nl.



VIERINGEN

Weekend

2^e zondag van de Advent

Schriftlezingen: Baruch 5, 1-9 en Lucas 3, 1-6

Thema: **Bekering**

Maasdijk

za. 08 dec. 19.00 u: Eucharistieviering (*gezinsviering*)
Volkszang
Voorganger: pastoor J. Steenvoorden

Naaldwijk

za. 08 dec. 19.00 u: Woord- en communieviering
Cantor: dhr. Kouwenhoven
Voorganger: pastoraal werker M.T. van de Loo

zo. 09 dec. 11.00 u: Eucharistieviering (*gezinsviering*)
Kinderkoor KiKo
Voorganger: pastoor J. Steenvoorden

16.30 u: Vespers

Honselersdijk

zo. 09 dec. 09.30 u: Eucharistieviering
Parochiekoor Cantemus Domino
Voorganger: pastoor J. Steenvoorden
Er is kinderwoorddienst in de pastorie

18.00 u: Eucharistieviering in de Poolse taal
Volkszang
Voorganger: pater Kozienski

De Lier

za. 08 dec. 19.00 u: Eucharistieviering
Volkszang
Voorganger: pastor M. Straathof

zo. 09 dec. 09.30 u: Woord- en communieviering (*gezinsviering*)
Parochiekoor St. Caecilia
Voorganger: pastoraal werker M.T. van de Loo

Doordeweeks

Naaldwijk

di. 11 dec. 19.00 u: Viering van Woord- en gebed
Voorganger: mw. M. Vijverberg

vr. 14 dec. 19.00 u: Eucharistieviering
Feest: H. Johannes van het Kruis,
priester en kerkleeraar
Voorganger: pastoor J. Steenvoorden

Honselersdijk

di. 11 dec. 09.00 u: Eucharistieviering

Weekend

3^e zondag van de Advent

Schriftlezingen: Sefanja 3, 14-18a en Lucas 3, 10-18

Thema: ***Verwachting***

Maasdijk

za. 15 dec. 19.00 u: Eucharistieviering
Volkszang
Voorganger: pastor A. Vijftigschild

Naaldwijk

za. 15 dec. 19.00 u: Woord- en communieviering
Cantor: dhr. R. Kouwenhoven
Voorganger: mw. M. Vijverberg

zo. 16 dec. 11.00 u: Eucharistieviering
Parochiekoor Cantemus Domino
Voorganger: pastor B. Lansbergen
Er is kinderwoorddienst in De Hofstede

16.30 u: Vespers

Honselersdijk

zo. 16 dec. 09.30 Woord- en communieviering
Parochiekoor Cantemus Domino
Voorganger: diaken R. Dits
Er is kinderwoorddienst in de pastorie

18.00 u: Eucharistieviering in de Poolse taal
Volkszang
Voorganger: pater Kozienski

De Lier

za. 15 dec. 19.00 u: Woord- en communieviering
Volkszang
Voorganger: diaken R. Dits

zo. 16 dec. 09.30 u: Eucharistieviering
Volkszang
Voorganger: pastor B. Lansbergen

Doordeweeks

Naaldwijk

di. 18 dec. 19.00 u: Woord- en gebedsviering (***boeteviering***)
Parochiekoor Cantemus Domino
Voorganger: pastoor J. Steenvoorden

vr. 21 dec. 19.00 u: Eucharistieviering
Voorganger: pastoor J. Steenvoorden

Honselersdijk

di. 18 dec. 09.00 u: Woord- en gebedsviering (***boeteviering***)
Dameskoor Jubilate
Voorganger: pastoor J. Steenvoorden

FAMILIE BERICHTEN



Geboren

Op 30 oktober 2018

Jimi Norman Daniël

Zoon van Norman en Sandra van Domburg-Hooiveld

Broertje van Liam en Amy

Pijpkruid 23

2671 WT Naaldwijk

Geboren

Op 10 november 2018

Pim Johannes Robertus Hendriks

zoon van Ruud en Sylvia Hendriks

broertje van Lotte en Teun

's-Gravenzande

Doopsel

Door middel van het H. Doopsel mochten wij in de parochiegemeenschap van Honselersdijk opnemen:

Lucas Djedjo uit Honselersdijk

Nataniel Maibach uit Den Haag.

Met onze hartelijke gelukwensen.

Doopsel

Door middel van het H. Doopsel mochten wij in de parochiegemeenschap van Naaldwijk opnemen:

Fay Grootsholten, te Honselersdijk;

Liam Strik te 's-Gravenzande;

Pem van der Knaap, te Naaldwijk;

Daan Verschoore, te Naaldwijk;

Jolien Gardien, te Naaldwijk

Met onze hartelijke gelukwensen.

Doopvieringen

Afspraken voor doopvieringen kunnen gemaakt worden voor:

Maasdijk: Cora Groenewegen,

Naaldwijk: Yda de Jong

Honselersdijk: parochiesecretariaat, tel. 624585

IN MEMORIAM



Op 11 november is, gesterkt door het H. Sacrament der zieken overleden, mevrouw Johanna Helena **Theresia Groenewegen-van Ruyven** uit Naaldwijk in de leeftijd van 85 jaar. Anny groeide op als oudste dochter in een groot gezin in Poeldijk. Thuis leerde zij meehelpen en aanpakken. Het druiven krenten heeft zij jong geleerd en tot op haar oude dag gedaan.

Toen zij 12 jaar oud was overleed haar moeder. Ook haar vader is vroeg overleden. Dat waren zeer ingrijpende ervaringen. De kinderen in het gezin van Ruyven hebben de goede band met elkaar altijd bewaard, ondanks het feit dat hun ouders zo vroeg als spil zijn weggevallen. Op 21 jarige leeftijd trad Anny in het huwelijk met Aad Groenewegen en vestigden zij zich aan het Blauwe Hek in Maasdijk. Zij werd moeder van 9 kinderen: Carla, John, Leo, Ad, Annet, Ingrid, Edwin, Marijke en Esther. Anny heeft ook meegeholpen in de tuin, maar haar eerste taak was de zorg voor het gezin en het huishouden. Anny was een flinke en zorgzame vrouw. Zij wist het grote huishouden goed te organiseren en thuis een warme en gezellige sfeer te scheppen. John was gehandicapt en had veel zorg nodig. Na de eerste jaren in het gezin verzorgd te zijn, verhuisde hij op zijn 7^e jaar naar een tehuis in Brabant. Aad en Anny zochten hem trouw op, John had een bijzonder plekje in hun hart. In huize Groenewegen was het de zoete inval. Als kinderen het naar hun zin hadden, dan had moeder Anny het ook naar haar zin. De kinderen verlieten het ouderlijk huis om hun eigen leven op te bouwen. Anny bleef zeer betrokken bij hun leven en volgde hen met warme belangstelling. Heel trots was zij op haar 13 kleinkinderen. Zij vond het leuk om een spelletje met hen te doen en had veel interesse voor hun leven. Ook heeft zij twee achterkleinkinderen in haar armen mogen sluiten. Dat vond zij fantastisch. In 2006 is John overleden. Maar hij bleef bij het gezin horen, zijn foto had een ereplaats in de kamer en elk jaar liet zij misintenties lezen om hem te gedenken. Op 2 februari 2016 is Aad plotseling overleden. 61 jaar hebben zij het leven mogen delen, zij waren hecht met elkaar, een twee-eenheid, steun en toeverlaat in voor- en tegenspoed. Zij heeft hem zeer gemist maar ook moedig het leven weer opgepakt. Anny was een mensenmens, Zij hield van kaarten en ontmoetingen. Zij had een blij en opgeruimd karakter, onderhield veel goede contacten en leefde intens mee met de mensen om haar heen. Vele jaren heeft zij zich ingezet voor de Zonnebloem. Nu is zij, na een ziekteperiode van enkele maanden, de Heer tegemoet gegaan. Wij hebben afscheid van haar genomen tijdens de Uitvaartmis op 16 november in de Sint Adrianuskerk. Moge Anny Groenewegen-van Ruyven, na een welbestede leven, rusten in vrede. Wij wensen het gezin, familie, vrienden en vriendinnen veel kracht en troost toe bij het dragen van het gemis van deze dierbare vrouw.

Pastoor J. Steenvoorden

KINDERPAGINA



Kinderen, kerst en de kerk in de Sint Adrianuskerk

December is altijd een gezellige tijd voor onze kinderen. Na het vertrek van Sinterklaas breekt nu de advent periode aan, de 4 weken voor kerst, waarbij we in de kerk toeleven naar kerstmis.

Dat kan dit jaar met de kinderen op diverse zondagen. Deze vieringen zijn tevens een mooie gelegenheid, om de kinderen die dit jaar hun eerste Heilige Communie doen, kennis te laten maken met de kerk.

Agenda voor kinderen in de kerk:

Zondag 9 december 2018 om 11:00 uur, tweede Adventszondag:

Gezinsviering. Een leuke viering voor het hele gezin. Tijdens deze viering wordt er aandacht besteedt aan het kerstfeest dat nadert.

Zondag 16 december 2018 om 11:00 uur, derde Adventszondag:

Kinderwoorddienst, voor kinderen van groep 1 tot en met 8. De kinderen houden in een aparte ruimte een eigen bijeenkomst, waarbij zij luisteren naar een verhaal en gaan knutselen.

Maandag 24 december 2018 om 18:30 uur, Kerstavond in de kerk:

Op deze avond is er een *gezinsviering* voor de hele familie. Voor de kleuters van groep 1 en 2 zal er een aparte *kinderwoorddienst* worden gehouden, waarbij zij luisteren naar het verhaal over kerst en gaan knutselen. Voor de allerkleinsten van 0 tot en met 4 jaar is er een crèche ruimte met begeleiding.

Dinsdag 25 december 2018 om 13:30 uur, Kindje wiegen.

Gezinsviering voor het hele gezin. Tijdens deze viering zal er stil worden gestaan bij de geboorte van het kindje Jezus

Zondag 6 januari 2019, om 11:00 uur het feest van drie koningen

Kinderwoorddienst, voor kinderen van groep 1 tot en met 8. Deze kinderwoorddienst is in een aparte ruimte van de kerk. Tijdens deze kinderwoorddienst, gaan de kinderen als koning een speurtocht doen door diverse ruimtes in de kerk en gaan zij net als de drie koningen op reis. Onderweg vinden zij de cadeaus die de koningen in de stal aan het kindje Jezus geven. De kinderen komen als koningen de kerk in en leggen de cadeaus in de stal.

Zondag 20 januari 2019, om 10:30 uur Oecumenische viering

Kinderwoorddienst voor groep 1 tot en met 8. Tijdens deze kinderwoorddienst, komen de kinderen van alle kerken in Naaldwijk met elkaar samen. Er zal een verhaal worden verteld en er zal geknutseld worden.

Er is dus genoeg te doen voor de kinderen in de kerk! Wij hopen dan ook dat er veel kinderen en hun ouders de weg naar de kerk weten te vinden. Wil je meer informatie over de Kinderwoorddiensten, dan kun je op de Joannesschool terecht bij Corrola vd Laar, mama van Mirthe en Yenthe (groep 3-4 B en groep 1-2 C) en op de Regenboog Mary Anne Koenekoop, mama van Danique (groep 3) en Priscilla Buijs, mama van Lucas en Esmee (groep 1-2 C) Ook kun je onze [facebook pagina](#) volgen voor de laatste updates.



MOV NIEUWS



Op weg naar Kerstmis

Sinds enkele jaren promoot ik de Adventskaarsen: elke dag even laten branden zodat we al iets van die warmte en licht van het Kerstfeest mogen ervaren.

Deze kaarsen kosten € 2,50 en kunnen worden besteld en afgehaald bij Fia Luiten, in Honselersdijk

Verwachting en hoop - voor moeder en kind

Het begon in 2015. De adventsactie en een aantal Nederlandse projectpartners gingen het avontuur aan om drie jaar lang samen op te trekken. In 2016 voerden we voor het eerst campagne, en nu in 2018 sluiten we de cyclus met elkaar af.

Doet u weer mee?

De afgelopen twee jaar heeft u ons geholpen om de partners waarmee we zijn begonnen een hart onder de riem te steken. Steeds met dat ene gezamenlijke doel voor ogen: de mens in Burkina Faso, Congo, Malawi, Rwanda of Behtlehem en die onze steun en solidariteit zo hart nodig heeft. Nu hoop ik dat u nog een keer onze partners wilt ondersteunen in hun werk. Zij maken het mogelijk dat de mensen lokaal ondersteund worden en kunnen groeien.

Johan Compier, Campagneleider Vastenactie en Advertsactie
Uit: Nieuwsbrief oktober 2018

Weet u het nog?

Weet u het nog van de Vastenactie 2017? We hebben met veel kerken en scholen geld bijeengebracht voor een school in Gambia. Er was geen vervolgonderwijs in Sanyang na het 6^e leerjaar. Weet U het nog, dat we begin dit jaar bericht kregen van de feestelijke opening van het nieuwe gebouw, voor het vervolgonderwijs? Sinds september is de school gestart met het leerjaar 7. We hebben gehoord dat er 103 kinderen in twee lokalen, (in dagdelen) weer les krijgen! Een mooi resultaat van onze gezamenlijke inspanningen.

Marija en Kees Ruigrok,
St. Ursulaparochie Delft.



PAROCHIEBERICHTEN NAALDWIJK

Vervoer naar de kerk

Mogelijk zijn er parochianen in de St. Adrianusparochie die op zaterdagavond of zondagmorgen graag naar de kerk zouden willen gaan, maar op eigen kracht niet kunnen. Indien U geen vervoer heeft, kunt u bellen naar: het parochiesecretariaat voor vrijdagochtend 11.00 uur, tel 621010.

In de ban van de slechtvalk

Hoog torent de kerk boven het mooie dorpsplein uit. Stil zit ik op mijn hurken en schrik plots van de klok die elf slagen slaat. Vandaag heb ik mijn plekje ingenomen in de tuin achter de pastorie van de St. Adrianuskerk in Naaldwijk. Rondom de machtige toren blaast de wind en kraken de takken van hoge bomen. Roest-gele bladeren dwarrelen neer op de grond, herfst. Rondom de toren schuurt de wind altijd wat feller. Getooid met verrekijker en camera geniet ik van het ruige herfstweer. De slechtvalk spotten. Tientallen meters boven mij loert de snelste jager tussen hemel en aarde. De slechtvalk, een pracht van een roofvogel. Eigenlijk zijn het stadsvogels, maar gelukkig voor mij zit hij ook bij ons in het dorp. Het zijn de snelste roofvogels die er zijn. Jammer dat op hun menu niet de muis staat, want daar barst het ervan rondom de pastorie. Wanneer slechtvalken geslachtsrijp zijn zoeken ze een partner, waarmee ze maar kort samen blijven. De jongen zijn al na 2 tot 3 maanden volledig zelfstandig en trekken dan weg uit het leefgebied. Een volwassen slechtvalk heeft een vaalwitte onderkant, met donkere dwarsbandjes. De slechtvalk is onze grootste inheemse valk, dit met een lengte van 46 cm. De slechtvalk heeft een beschermende status, dit soms ter ergernis van postduifhouders, want een mooi actief duifje, is soms goud waard voor de postduifhouders.

En dan te bedenken dat de slechtvalk begin jaren zestig bijna was uitgestorven. Samen zijn we dorpsgenoten Plots en geheel onverwachts scheert de valk in een machtige duikvlucht laag over de pastoretuin. Met een snelle ruk draait hij zijn kop richting een boom maar schijnbaar vind hij deze merel te mager, en vliegt terug richting zijn standplaats. Ik kijk omhoog, een zwerm duiven zijn bezig met hun dagelijkse rondjes, ja, even de pootjes strekken. Opnieuw scheert de valk als een pijl zwevend door de lucht, hij heeft de duiven al lang in het vizier. Nu zie ik pas goed hoe machtig zijn klauwen zijn, hij heeft een speciale voorkeur voor de duif. Een delicatessen. Met een korte maar snelle klap heeft hij een van de duiven uit de groep te pakken. Langzaam, tergend langzaam dwarrelen de veertjes richting aarde. Al een aantal keren ben ik in de toren in geklommen, een hele klim, maar alleen het uitzicht is al meer dan de moeite waard. En tot mijn vreugde zag ik heel veel nestmateriaal liggen. Dit belooft wat voor de nabije toekomst!



Clemens Sta

Open kerk

De Adrianuskerk in Naaldwijk is iedere zaterdag van 14.00-16.00 uur geopend. Er is gelegenheid voor bezinning of het rustig kunnen bewonderen van bouwkunst en interieur. Er zijn altijd vrijwilligers aanwezig om uw vragen te beantwoorden. U bent van harte welkom.

Kerst met het Westlands Mannenkoor

Gewoontegetrouw vinden de kerstconcerten van het Westlands Mannenkoor weer plaats in de week voor Kerst. Op woensdag 19 december is de plaats van handeling De Doelen in Rotterdam. Op donderdag 20 december staat het koor in de Adrianuskerk in Naaldwijk. De koorcommissie heeft een programma samengesteld van bekende kerstliederen uit de Franse, Duitse en Engelstalige traditie en zeker uit de Nederlandse, waarbij naast luisteren ook kan worden meegezongen. Dit jaar is het WMK erg verheugd met de medewerking van Francis van Broekhuizen, een van Nederlands beste sopranen. Zij zal op beide concerten samen met het koor een aantal liederen ten gehore brengen.

In De Doelen is er ook een gastoptreden van de bekende zandkunstenaar, Gert van der Vijver. Hij zal een aantal liederen begeleiden met zijn fraaie zandtekeningen. Verder werken mee het Haags Kamerorkest, organist Leo Bouma en vaste begeleider en pianist Martin van Broekhoven. De algehele muzikale leiding is in handen van Hans de Wit.

Kaarten kosten 20 euro per stuk en zijn te verkrijgen bij de voorverkoopadressen: sigarenmagazijn De Wilde in Naaldwijk, Primera in 's-Gravenzande, de Bruin Fiets en Fitness in Honselersdijk en Monster, Bruna in de Lier en Jumbo Poeldijk, de Nationale Theater Kassa en bij de leden van het koor.



PAROCHIEBERICHTEN HONSELERSDIJK

DORCAS Because we care

Op zaterdag 10 november heeft Dorcas actie gehouden bij AH Honselersdijk met enkele vrijwilligers. De klanten werden geïnformeerd over de artikelen welke geschikt waren om in pakketten te bezorgen bij de allerarmste mensen in Oost Europa. Er was een aparte stelling met deze producten en enkele beleefde en vriendelijke tieners assisteerden de klanten bij hun keuze. Er zijn artikelen verzameld voor maar liefst 62 dozen levensmiddelen en een fijn bedrag van €260,00. Gulle gevers en vrijwilligers, hartelijk bedankt.

Vrijwilligers gezocht

De hele samenleving staat of valt met vrijwilligers. Ook in Honselersdijk zijn we op zoek naar dames en heren die de groep van collectanten wil komen versterken. De groep is tot het minimum aantal vrijwilligers gedaald. Daarom zijn we haastig op zoek naar nieuwe mensen die het werk van de kerk willen ondersteunen. U wordt in een rooster in gedeeld en collecteert met twee personen. Op dit moment zijn er vier groepen, dus om de vier weken ben je aan de beurt. Zijn we met nog een groep dan wordt het vijf weken.

Wilt u dit werk ondersteunen, schroom dan niet.

Voor aanmelden of meer informatie kunt u bellen naar:

Henk van der Meer

UW GEBED WORDT GEVRAAGD

Maasdijk

Za. 8 dec.	19.00 u.	Intentie voor: Siem en Berna Veenman
Za. 15 dec.	19.00 u.	Intentie voor: Jan van Tongeren

Naaldwijk

- Za. 8 dec. 19.00 u. Jaargetijden van: Margaretha van Luijk-Berendse; Maria van Marrewijk-Damen; Intentie voor: Gerard van der Hoeven; Zus Scheffers-van Zijl; Aad Scheffers; Wim v.d. Ende
- Zo. 9 dec. 11.00 u. Jaargetijden van: Margaretha van Luijk-Berendse; Maria van Marrewijk-Damen; Intentie voor: Riet Engelen; Annie en Henk de Gier-van Kreij; Jeanne van Ruijven-Zwinkels; Gerard van der Hoeven; Frans Siemerink en overl. fam.; Overl. ouders en fam. van der Laan-Voorham; Arie van Marrewijk; Voor een zieke moeder en oma; Albert en Gré Steijn-van Elswijk en hun zoon Kees en schoondochter Hilde Steijn-v.d. Kleij; Aad Burger; Petrus en Cornelia Groenewegen-van Paassen; Johannes en Elizabeth Stuijt-Overtoom; Bernard en Jo v.d. Valk-Sosef en levende en overl. fam.; Uit dankbaarheid b.g.v. het 50 jarig huwelijksjubileum van het echtpaar van Leeuwen-Dekker
- Di. 11 dec. 19.00 u. Adventviering; Intentie voor: Cornelia Persoon-'t Hoen; Koos en Tonia Fransen
- Vr. 14 dec. 19.00 u. Intentie voor: Johannes en Laura Augustinus-Duijkers
- Za. 15 dec. 19.00 u. Jaargetijden van: Apolonia van der Ende-de Kok; Intentie voor: Piet Groenewegen van de Baakwoning; Nico en Lenie de Vetten-Ammerlaan en hun dochter Marian en schoonzoon Kees Wassenberg
- Zo. 16 dec. 11.00 u. Jaargetijden van: Apolonia van der Ende-de Kok; Intentie voor: Riet en Harry de Jong; Chris Koehler en levende en overl. fam.; Nico en Lenie de Vetten-Ammerlaan en hun dochter Marian en schoonzoon Kees Wassenberg
- Di. 18 dec. 19.00 u. Boeteviering
- Vr. 21 dec. 19.00 u. Intentie voor: Martien en Ruud Groenewegen en overl. fam.

Honselersdijk

- Zo. 09 dec. 09.30 u. Intentie voor: Pieter en zoon Ted Scholtes; Piet en Emmy Goeijenbier-Kester; Piet en Agnes Lansbergen-van Puffelen; Bram en Riet van Marrewijk-Wennekers
- Di. 11 dec. 09.00 u. Intentie voor: Bernardus Schellekens
- Zo. 16 dec. 09.30 u. Jaargetijde van: Wilhelmina Thoen-van Leeuwen; Intentie voor: Herman Huberts; Joke Damen-Kester; Jo Barendse-Kester; Arie Boeters
- Di. 18 dec. 09.00 u. **Boeteviering**

Parochiefederatie Sint Franciscus

tussen duin en tuin



Regio Zuid: St. Adrianus te Naaldwijk
O.L. Vrouw van Goeden Raad te Honselersdijk
H. Jacobus te Maasdijk
HH Martelaren van Gorcum te De Lier

Regiopastores: pastoor/moderator J.C.M. Steenvoorden
Molenstraat 31, 2671 EW Naaldwijk
☎ 0174-624536 / ✉ steenvoorden@rkwestland.nl

diaken R.H. Dits
p/a Dijkstraat 25, 2675 AV Honselersdijk
☎ 06 1682 2267 / ✉ dits@rkwestland.nl

Overige leden van het pastoraal team

pastor I.M. Kwee
☎ 0174-764338 / ✉ kwee@rkwestland.nl

pastor M.Th.J. Straathof
☎ 0174-270378 / ✉ straathof@rkwestland.nl

pastor G.Th.J. Lansbergen
☎ 010-761 3741 / ✉ lansbergen@rkwestland.nl

diaken C.W. Burgering
☎ 06 2956 2865 / ✉ buring@rkwestland.nl

pastoraal werkster E.M. Geelen
☎ 06 3628 6952 / ✉ geelen@rkwestland.nl

Federatiesecretariaat (*gegevens parochiesecretariaten zie pag. 2*)

mw. M. de Jong
Dijkstraat 25, 2675 AV Honselersdijk
☎ 06 5147 7580 / ✉ info@rkwestland.nl
Aanwezig: maandag t/m donderdag van 09.00-14.00 uur

Het federatiesecretariaat kunt u ook buiten deze tijden bellen voor het melden van een overlijden of in dringende gevallen wanneer u een priester nodig heeft.

Website: rkwestland.nl Kopij voor de website: website@rkwestland.nl

Voor een persoonlijk gesprek kunt u contact opnemen met uw regiopastores en voor overige vragen of bijv. het opgeven van gebedsintenties, aanvragen voor dopen of huwelijk kunt u terecht bij uw parochiesecretariaat.