

Parochie H.H. Martelaren van Gorcum

Ons Torentje



28 september 2019

**De elf RK parochies van het Westland
en Hoek van Holland
vormen samen de parochiefederatie
Sint Franciscus, *tussen duin en tuin***



Parochie H.H. Martelaren van Gorcum,

behorend tot parochiefederatie Sint Franciscus, *tussen duin en tuin*

Kerklaan 8, 2678 SV De Lier,
tel. 0174 512287.

Bij geen gehoor alleen in dringende gevallen 015-3809154

e-mail: martelarevangorcum@rkwestland.nl

website : www.rkwestland.nl

Secretariaat

Het secretariaat is geopend maandag en woensdag van 9.00 tot 11.30 uur.

Voor afspraken die te maken hebben met o.a. doop, jubilea, misintenties en ziekenbezoek, kunt u contact opnemen met Monique van Paassen, via het hierboven genoemde adres of telefoonnummer 0174 512287.

Bankrekeningnummers

RK Parochiebestuur NL13RABO03362.27.817

Kerkbijdrage NL20RABO03362.14.014

Redactie Ons Torentje

Contactpersoon:

Marijke van der Knaap

Redactieleden:

Joke van der Marel, Marian Burger, Marijke van der Knaap

Bezorging:

Wil Hofstede

Indien u Ons Torentje niet meer wilt ontvangen, kunt u bellen naar het secretariaat, 0174 512287, of mailen naar redactietorentje@rkwestland.nl

Kopij kan worden ingestuurd via e-mail naar redactietorentje@rkwestland.nl met als onderwerp 'kopij Torentje', of schriftelijk naar de pastorie.

Uiterste inleverdata

20 oktober
17 november
15 december
12 januari

Verschijningsdata

26 oktober
23 november
21 december
18 januari

PASTORAAL WOORD

De wereld is een toverbal!

Op zondag 8 september heb ik mijn kleinzoon Sef mogen dopen. Dat gebeurde in de katholieke kerk in Rotterdam-zuid, dicht bij de Kuip, want mijn dochter woont 'op zuid'. Als slotlied zongen we het lied 'De wereld is een toverbal'. Dat is een vrolijk lied en ik heb altijd muziekinstrumentjes voor de kinderen bij mij, dus we zingen het enthousiast met begeleiding. Toen ik dit lied aan mijn dochter voorstelde, bleek dat zij het niet kende. 'Nou, dat komt dan nog wel', zei ik. Want op de basisschool leren ze dit lied echt wel. En ja hoor, ik was als voorganger ingeroosterd voor de ochtendviering in de St. Jan de Doper en wat bleek: de St. Jozefschool had even later een startviering in die kerk. En wat zongen ze? U raadt het al: 'De wereld is een toverbal'.

Dit vrolijke lied ken ik inmiddels volledig uit mijn hoofd en ik blijf het leuk vinden. En dat is niet alleen door de melodie maar ook door de tekst. Allereerst maakt het ons duidelijk dat de wereld mooi is, maar niet perfect. Het is een 'mooi maar bewerkelijk ding', soms is het zelfs een 'puinhoop' en 'het gaat zeker mis'. Nou, dat kunnen we allemaal onderschrijven. Is het niet te droog in ons land, dan stoten we wel teveel stikstof uit. We warmen de aarde op en putten de grondstoffen van de aarde uit. Juist als oproep om meer naar de aarde om te kijken, heeft de paus een achtste werk van barmhartigheid aan de bekende zeven toegevoegd: de zorg voor de schepping. Dit is inmiddels vier jaar geleden, waarbij de paus ook op 1 september een Wereldgebedsdag is voor de schepping heeft ingesteld.

Natuurlijk is het goed om te bidden voor het behoud van de aarde, dat mooie maar bewerkelijke ding. We bidden dat harten worden verzacht en worden omgevormd, zodat de mensen meer aandacht voor de schepping krijgen. Maar we moeten ook wat doen, met Gods hulp. En dat horen we ook in dat lied, de toverbal. Al in het eerste couplet worden we opgeroepen om samen te werken, want 'je kunt het niet alleen'. En 'we moeten er samen iets van maken' en er 'iets aan doen'. Prachtig dat de kinderen deze les wordt geleerd via een lied. Dat Gods schepping ons gegeven is, ook al weten wij niet hoe, maar dat wij die schepping wel moeten beheren. Dat wij het beheer hebben over die prachtige 'toverbal'.

Daarom hoop ik dat u, bij alles wat u doet, ook denkt aan die mooie 'toverbal'. De paus schreef een encycliek hierover omdat hij geïnspireerd is op het loflied op de schepping van Sint Franciscus. Wij mogen deze schepping loven, maar ons ook inzetten voor het behoud van die mooie schepping. Dat kunnen we niet alleen, zegt ook het lied de 'toverbal'. 'Kom maar in de kring', dan maken we er samen iets moois van. Laten we samenwerken, als mensen onderling en als mensen samen met God. Namens deze 'toverbal', van harte bedankt.

Vrede en alle goeds,

diaken Ronald Dits

VAN HET BESTUUR

Tentoonstelling en diavoorstelling

In het kader van de jubileumactiviteiten staat er in de zijbeuk van onze kerk een prachtige tentoonstelling met kerkelijke voorwerpen die in het verleden gebruikt werden. Er hangen foto's van jaren geleden van bijeenkomsten, optochten en processies. Op **zondag 29 september** is er na afloop van de viering weer koffiedrinken in de zijbeuk, zodat u de tentoonstelling kunt bekijken. Ook draait de diapresentatie weer. Deze is samengesteld door Ton Halkes en laat een mooi beeld zien van 90 jaar Lierse parochie. Komt u vooral eens een kijkje nemen. Grote kans dat u uzelf herkent op een van de dia's.

Patroonsfeest Federatie

Op vrijdagavond 4 oktober om 19.00 uur is in de Adrianuskerk te Naaldwijk De Franciscusviering, patroonheilige van onze federatie. De parochiekoren van Naaldwijk, Honselersdijk en De Lier zullen zingen en de leden van het pastorale team gaan voor.

Oogstdankdag

Achter de schermen wordt er alweer hard gewerkt om Oogstdankdag (6 oktober) voor te bereiden. Aad en Geert zijn druk bezig met het verzamelen van heerlijke en mooie tuinbouwproducten waarmee het altaar versierd zal gaan worden. Extra feestelijk wordt die viering vanwege het bijzondere optreden van het Oeral Kozakkenkoor o.l.v. Grégor Bak. Dit koor, dat in heel Nederland optreedt, zingt religieuze liederen die voor het merendeel ontleend zijn aan de Russisch-Orthodoxe liturgie en gezongen worden in de Kerkslavisch taal. Het belooft een prachtige viering te worden met schitterende muziek in een vrolijk versierde kerk.

Kerkenveiling

U heeft het spandoek al zien hangen in het dorp. **Op 11 oktober** is er weer een Kerkenveiling in onze kerk. De laatste is alweer 5 jaar geleden en dat was toen een groot succes. De kerk stond bomvol mensen, het was oergezellig en de opbrengst was een prachtig bedrag waarmee we het parochiecentrum opnieuw hebben kunnen inrichten. Ook dit jaar is de kerkenveilingcommissie druk in de weer om er een spetterend evenement van te maken. Er zijn mooie kavels te koop, een hapje en een drankje en heel veel gezelligheid!

Komt allen en mis dit niet!!

Letty van Steekelenburg

Ps. Vanaf zondag 6 oktober beginnen de zondagochtendvieringen weer om 09.30 uur!!



90 JAAR



Het ontstaan van de parochie (7)

In 1951 was al geconstateerd dat het oude deel van de kerk onverantwoord oud werd. Bovendien groeide de parochie zo snel, dat er ruimtegebrek ontstond. Dit gedeelte van de kerk moest dus nodig vervangen worden. De financiering was echter een grote zorg. Er werd een parochieel Bouwfonds opgericht waarvoor vanaf juli 1951 maandelijks collectes werden gehouden. Daarnaast begon de pastoor een verjaringsactie, die inhield dat iedere jarige vader door hem zou worden bezocht waarbij om een gift voor het fonds zou worden gevraagd. Dit liep uitstekend en mede dankzij de verkoop van stukken land was het saldo op de Boerenleenbank eind 1953 32.599,03 gulden.

Nu begon het gevecht met het bisdom, dat wilde dat het fonds zou worden overgestort in het Bisschoppelijke Fonds voor Kerkenbouw. Het kerkbestuur voelde daar niets voor en heeft na veel praten tenslotte toch gewonnen.

Activiteitenkalender

Vr 11 oktober Kerkenveiling

Zo 15 dec Kerstconcert voor en door parochianen

Uit het archief

Leonardusklok van 30 april 1939:

Als u nu in de kerk komt: palen, planken, stof, stof, stof. Als u hieruit een letter weglaat, hebt u het bij het rechte eind: het is in de kerk 'sof'. Maar we leven in de tijd van de grote schoonmaak. Dezer dagen hoorde ik iemand zeggen: "Zonde van het geld". En ik ben het ermee eens. Ik had ook liever gewild dat de kerk afgebouwd kon worden. Maarrrr....., weet u ergens zo ongeveer een f 25.000,- vandaan te halen? Mocht u zo'n adres weten, dan houd ik mij aanbevolen.

Pastoor Berlage

Ons Torentje 17 oktober 1993:

Wat een feest!!! En niet alleen om het prachtige bedrag, ruim over de vijftigduizend gulden heen! Maar vooral was de kerkveiling een feestelijk samenzijn met veel humor en plezier en vooral veel inzet. Het was in één woord: fantastisch!!

Pastoor Kuypers

PAROCHIE- en ALGEMEEN NIEUWS

Torentjesclub

Volgend Torentje afhalen op donderdag 24 oktober aan de pastorie tussen 13.30 uur en 15.30 uur.

Boekje kerkenveiling

Binnenkort kunt u het boekje voor de kerkenveiling tegemoet zien. Wij willen de mensen die deze boekjes rondbrengen hartelijk danken.

Fijn dat deze vrijwilligers bereid zijn om extra werk te verzetten.

MISSIO Wereldmissiemaand 2019: Noordoost-India.

Het noordoosten van India is slechts via een smalle doorgang verbonden met het centrale gedeelte van India. Er leven veel verschillende etnische bevolkingsgroepen, die zich vaak tweederangsburgers voelen. Ze worden uitgebuit en bedreigd in hun culturele identiteit. Talrijke religieuze gemeenschappen zijn in de regio werkzaam. Steeds meer priesters en religieuzen komen uit de regio zelf. Dat is een positieve ontwikkeling. Zij zijn vanwege hun afkomst vertrouwd met de cultuur. De katholieke kerk ziet het hier als haar missie om zich in te zetten voor de bescherming van de waardigheid en de rechten van de mensen en voor de bescherming van de schepping en de inheemse bevolking te begeleiden in een samenleving die verandert.

Twee aan twee gaan de 'Touring Sisters' naar de dorpen in de Himalaya. De rondtrekkende zusters verlenen medische zorg, geven onderwijs en delen gedurende enkele weken het eenvoudige leven met de inwoners van het dorp. Door hun leven zijn de zusters een voorbeeld en een symbool van christelijke naastenliefde. Op de theeplantages in de deelstaat Assam worden de theepluksters uitgebuit en vaak slachtoffer van mensenhandel. Zusters van de Salesianen maken de vrouwen en meisjes met behulp van straattheater bewust van de gevaren.

Met de campagneslogan 'Wat is jouw missie?' sluit Missio aan bij het thema van de Buitengewone Missiemaand. Iedere gedoopte heeft een missie. Iedereen heeft de opdracht de Blijde Boodschap te verkondigen. MISSIO ondersteunt de opbouw van de kerk en het pastorale werk in Noordoost-India. Help mee! Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de collecte op Missiezondag 20 oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, te Den Haag. Meer informatie: www.missio.nl.

Startzondag Westland 8 september 2019.

De Startzondag is weer voorbij. Het was deze keer wat zorgelijker vanwege de weersvoorspellingen. Het zou op het tijdstip van de dienst tussen de 13 en 15 graden zijn met een noordenwind. Dat is te koud, dus kon de openluchtdienst niet doorgaan.

En dan met elkaar in de Vredekerk.

Het was een goed besluit, alleen maar positieve berichten.

Het koffiedrinken in 't Centrum is super gegaan; bedankt koffieschenkers!
Een fietstocht waar nog 80 mensen aan deelnamen die erg enthousiast waren.
Maar later ging dat een beetje over door een plaatselijke regenbui precies in
Monster. Ook kregen we nog uitleg van Peter Zuiderwijk in de Machutuskerk in
Monster.

Al met al houden we het erop dat de Startzondag weer geslaagd is.

Een ieder bedankt voor zijn inzet deze dag!

Er waren maar een paar goede inzenders wat betreft de fietstocht, zij kunnen
een attentie verwachten. Dit zijn:

Jopie en Niek de Otter,

Gerrit en An Zuur,

Niek en Christien Luijendijk.

Startzondag commissie.

De Gerarduskalender: elke dag een beetje spirit!

De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender
met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken,
onder het motto: "Elke dag een beetje spirit!". Op de achterkant staan
afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over
verschillende onderwerpen.

De kalender is bedoeld om elke dag goed te beginnen. De spreuk op de voorkant
en de moppen, puzzels en informatie op de achterkant geven u aan het begin
van de dag een positief gevoel.

De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door een
uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem. De
opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit
Klooster Wittem worden georganiseerd (zie ook op internet:
www.kloosterwittem.nl)

U kunt de kalender kopen aan het einde van de viering in De Triangel op
zaterdag 19 oktober om 10.00 uur. Ook kunt u de kalender ophalen bij de familie
Zeestraten, Kerklaan 122. Tussen 17.00 en 19.00 uur zijn wij meestal wel thuis.
De prijs van de kalender bedraagt € 7,40.

Mededeling voor de dinsdagmiddagkaartclub.

Op 1 Oktober gaan we weer starten met deze middagen om 13.30 uur in De
Ark

Bij een verhindering even een belletje naar:

José Jorissen

Margreet van Mil

Tot ziens in De Ark

Bericht uit de PKN

De laatste jaren zien we veel onrust en onbehagen in de Nederlandse samenleving. Samenbindende krachten vallen weg en het gevoel van erbij horen wordt gemist. Tweedelingen ontstaan: stad en platteland, hoog en laag opgeleid, autochtoon en allochtoon, progressieve kosmopoliet en conservatieve nationalist.

Hoe kan de traditie van het christelijk geloof verbindend werken en perspectief bieden in deze tijd van secularisatie en onbehagen?

Dr. Wouter Beeker, directeur van het wetenschappelijk instituut van de Christenunie, is uitgenodigd om hierover met ons in gesprek gaan en u bent van harte uitgenodigd om aan dit gesprek uw steentje bij te dragen.

Tijd: Donderdag 10 oktober van 20.00 tot 22.00 uur.

Plaats: De Rank

Tineke v.d. Wel

Jubileumconcert Con Amore

Op **vrijdag 25 oktober** a.s. viert het gemengd koor Con Amore uit De Lier haar 85^e verjaardag met een spetterend concert in de Domkerk. Uitgevoerd wordt het muziekstuk **David: de man naar Gods hart** uit. Een muziekstuk over het leven van David, herdersjongen en koning uit Israël. Dit stuk is gecomponeerd door André van Vliet, en bevat liederen over het leven en de betekenis van David. Er zijn zeer vrolijke liederen bij, soms ook wat meer gedragen teksten. Er is ruime instrumentele begeleiding en er is medewerking van solisten

Er worden enige verbindende teksten tussendoor uitgesproken door “vertellers”.

Het geheel staat onder leiding van onze dirigent Marcel van Duijvenvoorde

Wij hebben in de afgelopen maanden intensief geoefend en kunnen met overtuiging zeggen: het is de moeite waard om deze voor Con Amore bijzondere uitvoering bij te wonen.

Het concert begint **om 20.00 uur** in de Domkerk. Ons mooiste verjaardagscadeau is een volle kerk. U bent van harte uitgenodigd voor dit **gratis** concert. Bij de uitgang vindt een collecte plaats.

Viering feestdag H. Franciscus Patroonsfeest van onze federatie

4 oktober, de dag na het overlijden van Franciscus (1226), is de dag die werd gekozen tot zijn feestdag. Maar het is ook een dag die bij veel mensen bekend staat als ‘dierendag’. De achtergrond daarvan is dat de heilige Franciscus, patroon van onze parochiefederatie, sprak tot de dieren. Zo sprak hij tot de vogels (hij vroeg of ze even stil wilden zijn tijdens het bidden) en hij vroeg de wolf om de mensen niet meer aan te vallen. Daarom werd de feestdag van Sint Franciscus, in 1929, ook Werelddierendag. Als parochiefederatie willen wij dit feest ook vieren en wel op **vrijdag 4 oktober** in de **St. Adrianus kerk** te **Naaldwijk**.

Aanvang van deze eucharistieviering is 19.00 uur, de pastores van de federatie zullen voorgaan in deze viering, waarin wij als parochiefederatie onze patroon eren en onze gemeenschappelijkheid vieren.

U bent allemaal van harte uitgenodigd voor deze feestelijke viering.
Het pastorale team van federatie Sint Franciscus, *tussen duin en tuin*

Marialof in O.L. Vrouw ten Hemelopneming kerk

Op zondag 6 oktober om 19.00 uur zal in de O.L. Vrouw ten Hemelopneming kerk te 's Gravenzande een Marialof zijn ter gelegenheid van de opening van de Mariamaand. Alle parochianen van de elf parochies van federatie Sint Franciscus zijn uitgenodigd om het lof mee te vieren.

Pastor Kwee zal voorgaan in deze viering, waarin bekende Marialiederen gezongen zullen worden.

Oogstdankdag in Monster

Beste jongere,

Op **zondagmiddag 13 oktober** gaan we op Oogstdankdag in de H. Machutuskerk in Monster doosjes met groenten en fruit klaarmaken. Vervolgens brengen we deze naar zieken en ouderen in de woon- en zorgcentra en daarna naar ouderen of zieken in Monster. Deze activiteit start om 13.00 uur in de pastorie aan de Choorstraat 105 in Monster. Als je 12 jaar of ouder bent, mag je helpen.

Heb jij zin om te helpen?

Geef je dan snel op!

Opgeven doe je door je naam, leeftijd, woonplaats en telefoonnummer te mailen naar info@M25Westland.nl. Zet in het onderwerp 'Oogstdankdag'. Deze activiteit telt mee voor de Maatschappelijke Stage.

En je kan gerust een vriend of vriendin uitnodigen om mee te helpen!

Met vriendelijke groet,
namens M25 Westland

Ronald Dits, info@m25westland.nl

Omgaan met rouwenden

Inspiratiebijeenkomst voor bezoekers van mensen die een dierbare hebben verloren

Op 29 oktober a.s. vindt een inspiratiebijeenkomst plaats onder de noemer: 'Omgaan met rouwenden?' De avond is bedoeld voor vrijwilligers in de kerk, zoals leden van bezoekgroepen en voor pastorale beroepskrachten, maar ook voor vrijwilligers van de Zonnebloem en anderen die bezoekwerk verrichten en geestelijke ondersteuning verlenen aan mensen die een dierbare hebben verloren.

Voor deze avond is Paul Stolwijk uitgenodigd. Paul heeft theologie gestudeerd en is na de studie gaan werken in de zorg en in de uitvaartsector. Inmiddels heeft hij vele nabestaanden begeleid als spreker bij veelal niet-kerkelijke uitvaarten. Ook verzorgt hij workshops op het gebied van rouwverwerking. Voor medewerkers in de zorg behandelt hij vragen als: 'Hoe professioneel om te gaan met het overlijden van zorgvragers en hoe te communiceren met de familieleden rondom het sterfbed van een zorgvrager?'

Op deze avond vertelt Paul vanuit zijn persoonlijke verlieservaringen en vanuit zijn expertise opgedaan tijdens de begeleiding van rouwenden over de vraag wat rouwen betekent en wat wel of niet helpt tijdens het omgaan met een verlies. De bijeenkomst vindt plaats in de wijkcentrum de Hunselaer (Vitis Welzijn) De Hunselaer 1, 2675 XJ Honselersdijk. De bijeenkomst start om 20 uur en duurt tot uiterlijk 22 uur.

Het is voor de organisatie prettig wanneer u zich opgeeft. Dit kan bij diaken Ronald Dits met een mailbericht naar: dits@kwestland.nl

MEDEDELINGEN

Vieringen

za	28 sep	10.00	Eucharistieviering in de Triangel met pastor Lansbergen	
		19.00	Woord- en communieviering met Amosgilde	Volkszang
zo	29 sep	09.00	Woord- en communieviering met Amosgilde	Constantkoor
vr	4 okt	19.00	Patroonsfeest federatie in de St. Adrianuskerk te Naaldwijk	
za	5 okt	19.00	Oogstdankdag Woord- en communieviering met diaken Dits	Constantkoor
zo	6 okt	09.30	Oogstdankdag Woord- en communieviering met diaken Dits	Oeral Kozakkenkoor
		19.00	Marialof O.L.V. ten Hemelopneming te 's Gravenzande met pastor Kwee	
za	12 okt	10.00	Woord- en communieviering in De Triangel met past. werkster Theuvenet	
		19.00	Eucharistieviering met pastoor Steenvoorden	Volkszang
zo	13 okt	09.30	Woord en communieviering met diaken Dits	St. Caecilia
		13.00	Dooptieviering	Constantkoor
za	19 okt	19.00	Eucharistieviering met pastoor Steenvoorden	Volkszang
zo	20 okt	09.30	Eucharistieviering	Volkszang
za	26 okt	10.00	Eucharistieviering in de Triangel met pastoor Steenvoorden	
		19.00	Woord- en communieviering met Amosgilde Allerheiligen	Volkszang
zo	27 okt	09.30	Woord- en communieviering met Amosgilde Allerheiligen	St. Caecilia

Uw gebed wordt gevraagd

za	28 sep	19.00:	<i>Jaargetijde voor Joke Willems-Knijnenburg</i> Piet Koene
zo	29 sep	09.00:	<i>Jaargetijde voor Joke Willems-Knijnenburg</i> Jan en Toos van der Knaap- van Kester, Ank van den Berg-van der Meer,
za	5 okt	19.00:	Giel van Zeijl
zo	6 okt	9.30:	Jan Gerritse en An Gerritse-Ruijgt, Paula van der Knaap-Zwinkels, Fer van den Berg, Kees van den Nouweland, Piet Zwinkels, Arend en Jeanne Overgaag - van Adrichem, Pim van Steekelenburg, Uit dankbaarheid,
za	12 okt	19.00:	Pastor Kuijpers, Harry Beijer,
zo	13 okt	9.30:	Pastor Kuijpers, Henk van Schie, Uit dankbaarheid,
za	19 okt	19.00:	
zo	20 okt	9.30:	Willy Vijverberg-Dukker, Nel van Zwet-van Luijk, Leonardus en Catharina Ammerlaan, Nel van Adrichem-van Os, Piet Zwinkels, Co Kouwenhoven – Groenewegen,
za	26 okt	19.00:	
zo	27 okt	9.30:	Paula van der Knaap-Zwinkels, Aad van den Berg, Leny van Rijn – van Winden, Toos Damen-Vijverberg en Piet Damen,

Altaardienst

Za	12 okt.	19.00	Misd.	Szymon en Mikolai Dembski
zo	20 okt.	09.30	Misd.	Simon en Lucas Hoogerbrugge
zo	3 nov.	09.30	Acoliet	Beaudine Buijs

Kerkschoonmaak

7 t/m 20 okt	<i>Gastvrouwen: Nicolè van den Hoeven en Jeannette Ammerlaan</i> Ria Hofstede, Margriet de Koning, Tiny en Piet Grootsholten
21 okt t/m 3 nov	<i>Gastvrouwen: Leny Verouden, Paula Fransen</i> Nel Scholtes, Agnes van Oosten, Bep Aarts
4 t/m 17 nov	<i>Gastvrouwen : Hennie Hofstede en José Jansen</i> Elly Boeters, Corry van Lieshout, Hennie Buijs



Zondag 6 oktober

Oogstdankdag

met medewerking van het
Oeral Kozakkenkoor

o.l.v.

Grégor Bak

Aanvang: 9.30 uur

RK Kerk HH: Martelaren van Gorcum
De Lier

“Samen sterk voor parochie en kerk”

Kerkenveiling

Vrijdag 11 oktober

Kerk open: 19.30 uur

Aanvang: 20.00 uur

RK Kerk De Lier

Contactadressen werkgroepen

Amosgilde: dhr. F. Scheele

Bezorging envelop kerkbijdrage: mw. T. de Wit

College van Collectanten: dhr. M. van der Spek

Communie-werkgroep: werkgroepchdelier@gmail.com

Constantkoor: mw. K. Houweling

Doopselwerkgroep: mw. G. Slegers

Dragersvereniging St. Barbara: dhr. A. van der Meijs

Geloofsverdieping: mw. T. van de Wel

Gezinsliturgiegroep: mw. W. v.d. Meijs

Liturgiegroep tussenkoor: mw. M. van Adrichem

KBO-afdeling De Lier: dhr. F. Alsemgeest

Kerkbijdrage: mw T. de Wit

Kerkledenadministratie: mw. L. Zeestraten

Kerkschoonmaak: mw. N. van der Hoeven

Kosterswerkgroep: dhr. N. van Dijk

Lectoren/lectrices: dhr. L. Zwinkels

Leonardusfonds: dhr. W. van der Knaap

Missie- en ontwikkelingswerk: mw. J. Koene

Nabestaandenbezoek: mw. A. v.d. Knaap

Parochiekoor St. Caecilia: mw. A. van Winden

Raad van Kerken: mw. W. Scheele

Scouting: mw. A. van Meekeren

Secretariaat: mw. M. van Paassen

Seniorenwerkgroep: mw. mw. J. Koene

Vormselwerkgroep: Mw. A. Koene vormsel14@gmail.com

Welkomstbezoek: mw. T. Halkes

Zondagscrèche: mw. C. van den Berg

Parochiebestuur: dhr. J. Pruiskens

Parochiebestuur: mw. E. Heemskerk

Parochiebestuur: dhr. G. Overgaag

Parochiebestuur: mw. L. van Steekelenburg

Leonardusfonds

Het Leonardusfonds heeft tot doel financiële hulp te geven aan mensen in onze omgeving die zo'n steuntje in de rug hard nodig hebben.

Bent u zo iemand of kent u iemand die hiervoor in aanmerking komt dan kunt u dit melden bij het parochiesecretariaat of bij een van de werkgroepleden: Leonie Dukker, Wim van der Knaap, Theo van Rodijnen



Regio Zuid: St. Adrianus te Naaldwijk
O.L. Vrouw van Goeden Raad te Honselersdijk
H. Jacobus te Maasdijk
HH Martelaren van Gorcum te De Lier

Regiopastores: pastoor/moderator J.C.M. Steenvoorden
Molenstraat 31, 2671 EW Naaldwijk
☎ (0174) 62 45 36 ✉ steenvoorden@rkwesland.nl
diaken R.H. Dits
p/a Dijkstraat 25, 2675 AV Honselersdijk
☎ 06 16 82 22 67 ✉ dits@rkwesland.nl

Overige leden van het pastoraal team

pastor I.M. Kwee
☎ (0174) 76 43 38 ✉ kwee@rkwesland.nl
diaken C.W. Burgering
☎ 06 29 56 28 65 ✉ burgering@rkwesland.nl
pastoraal werkster E.M. Geelen
☎ 06 36 28 69 52 ✉ geelen@rkwesland.nl

Federatiesecretariaat (gegevens parochiesecretariaten zie pag. 2)

mw. M. de Jong
Dijkstraat 25, 2675 AV Honselersdijk
☎ 06 51 47 75 80 ✉ info@rkwesland.nl
Aanwezig: maandag t/m donderdag van 09.00-14.00 uur

Het federatiesecretariaat kunt u ook buiten deze tijden bellen voor het melden van een overlijden of in dringende gevallen wanneer u een priester nodig heeft.

Website: rkwesland.nl Kopij voor de website: website@rkwesland.nl

Voor een persoonlijk gesprek kunt u contact opnemen met uw regiopastores en voor overige vragen of bijv. het opgeven van gebedsintenties, aanvragen voor dopen of huwelijk kunt u terecht bij uw parochiesecretariaat.