

INTERKOM

Parochieblad van de H. Machutus te Monster



46^e jaargang nummer 11 – 15 december 2018 / 20 januari 2019



De elf r.k. parochies van Westland het Hoek van Holland
vormen samen de
parochiefederatie Sint Franciscus, *tussen duin en tuin.*

Bezoekadres H. Machutus, Choorstraat 105, 2681 AR Monster
☎ 0174-213253 ✉ machutus@rkwestland.nl



Parochiesecretariaat:

Openingstijden op maandag, woensdag en vrijdag van 09.30 uur tot 12.00 uur

Maandagmorgen:	Dhr. Henk van Ruijven
Woensdagmorgen:	Mevr. Marian van Meerkerk
Vrijdagmorgen:	Mevr. Ria Regeer

Leden dagelijks bestuur:

Vicevoorzitter : Dhr. R. van der Burg
Secretaris : Mw. M. van Leeuwen
Penningmeester: Dhr. B. Dijkhuizen

Financiële bijdragen:

Voor ondersteuning aan onderstaande activiteiten kunt u uw bijdragen storten op:
Interkom : NL46 RABO 0342916246
Parochiebestuur : NL59 RABO 0342901753 of NL97 INGB 0000238446
Kerkbijdrage : NL26 RABO 0342906518 of NL59 INGB 0000061523
Restauratiefonds H. Machutuskerk: NL78 RABO 0108249778

Bezoekersgroep:

Voor bezoek in het ziekenhuis: melden via het parochiesecretariaat
Voor bezoek thuis: Mevr. Th. Hofstede-van Adrichem,

Bezorgerscontact Interkom:

Mw. Hilde Peeters

Redactie Interkom:

Mw. Ans Vollebregt
Dhr. Henk van Ruijven

Kopij inleveren: redactieinterkom@rkwestland.nl of in de brievenbus van de pastorie vóór maandag **7 januari 2019 voor 19.00 uur.**

De redactie behoudt zich het recht voor kopij in te korten, aan te passen of te weigeren. Ingezonden kopij die te laat binnenkomt bij de redactie zal, indien mogelijk, bewaard blijven voor het volgende parochieblad.

Wees niet bang



In de bijbelse verhalen rond kerst komt in ieder geval twee keer voor dat mensen schrikken of bang zijn. De eerste keer komt de engel Gabriël onverwacht bij Maria. En de groet luidt: 'Verheug u, Begeenadigde, de Heer is met u!' Maria schrikt en denkt: 'Wat heeft dit te betekenen?' De engel stelt haar gerust met de woorden 'Vrees niet, Maria.'

De tweede keer vinden we het bij de herders op het veld. Ook daar komt iets nieuws plotseling hun leven binnen. Opeens is een engel van de Heer daar en ze werden omstraald door glorie van de Heer. Ze werden erg bang. Maar ook hier de woorden 'Vreest niet'.

Ook wij zijn wel eens bang. Ik zat te denken wanneer zoiets gebeurt. Het lijkt me, dat het gebeurt als er een verandering in ons leven komt (soms plotseling en onverwacht), die onzekerheid met zich meebrengt. Of een verandering waarvan we vrezen dat de gevolgen negatief zullen zijn. Ook daar is er onzekerheid, want die gevolgen zijn er nog niet.

Die verandering kan er zeer snel zijn, of op langere termijn. Een voorbeeld van het snelle: je steekt over en een auto komt met grote snelheid op je af. Een nieuw gegeven. Je moet zeer snel handelen. Als je snel weggesprongen bent, klopt je hart in je keel. "Wat was ik bang dat het mis zou gaan," zeg je dan waarschijnlijk.

Ook kan het op langere termijn. De dokter heeft een ernstige ziekte bij je vastgesteld. Heel veel onzekerheden. Hoe zal het allemaal gaan? Hoe snel? Hoe lang heb ik nog? Hoe moet ik met deze situatie omgaan? Heel veel vragen. Angst kan dan snel toeslaan.

In de bijbel staat heel vaak 'Vrees niet'. Bij Maria en de herders heeft dat te maken met God. Iets goeds komt van Gods kant. Maria hoort: "Je hebt genade gevonden bij God." De herders horen: "Ik verkondig u een vreugdevolle boodschap." Het gaat om Gods nabijheid, Gods toewending. Heel kerstmis is het nabijkomen van God in zijn Zoon Jezus.

Als we bang zijn, is het vaak omdat er iets nieuws op ons afkomt. Iets, wat onzekerheid brengt. Iets waarvan we de gevolgen vrezen. De Heer zegt: 'Kom maar bij Mij. Ik ben mens geworden, Ik weet wat je doormaakt.'

Zijn menswording vieren we uitgebreid, in vele kerstvieringen. Daarna, op 1 januari, vertrouwen we onszelf en het nieuwe jaar toe aan de H. Maria. In het verhaal van de bruiloft van Kana horen we haar zeggen: "Doe maar wat Jezus je zeggen zal." Als we dat doen, hoeven we niet te vrezen.

Pastor Kwee

Verhoging bijdrage misintenties / tarieven

Binnen parochiefederatie Sint Franciscus, *tussen duin en tuin* zijn er enkele jaren geleden vaste tarieven vastgesteld voor huwelijken, speciale vieringen, uitvaarten, dopen en misintenties. Deze tarieven gelden voor alle parochies binnen onze federatie.

Na enkele jaren heeft het federatiebestuur besloten de bedragen met ingang van 01 januari 2019 vast te stellen op:

MISINTENTIES	€ 12,00	(richtlijn)
DOPEN	€ 52,50	(richtlijn)
HUWELIJK	Deze tarieven gelden ook voor huwelijken elders (buiten het federatiegebied).	
Doordeweeks	€ 375,00	*
Zaterdag	€ 525,00	*
JUBILEUM		
Aparte viering	€ 275,00	*
Weekendviering	Vrije gift	
OVERLIJDEN		
Opbaren	€ 120,00	
Condoleren zonder avondwake	€ 225,00	*
Avondwake (gebruik kerk + koor)	€ 275,00	*
Uitvaart (met voorganger + koor)	€ 450,00	*
Voorganger bij plechtigheid in aula crematorium/begraafplaats	€ 350,00	

* De bedragen zijn incl. de gebruikelijke kerkversiering, maar excl. o.a. de misboekjes

Namens het federatiebestuur
Peter Zuidgeest
(voorzitter)

Pastor en diaken Walther Burgering brengt BLOG-boekje uit

WATERINGEN - Zondag 2 december tussen 12.15 en 13.15 uur signeerde pastor en diaken Walther Burgering zijn eind november verschenen BLOG-boekje. *BLOGisch, overwegingen die ergens toe leiden* van pastor en diaken Walther Burgering is een bundeling van zesentwintig overdenkingen die hij twee keer per week tussen juni en oktober 2018 schreef als blog.

Hij *post* deze blogs op www.pastorwaltherburgering.nl . in de reeks 'Zingeven aan ons dagelijks leven'. Vanuit verschillende ontmoetingen met mensen die hij in zijn pastorale werk tegenkomt, neemt hij de lezer mee in gedachten over zingeving, rouwen, jeugd, multi-religiositeit, geld, waarheid, pastoraat, inspiratie, detentie en andere maatschappelijke issues.

Een aanrader als geschenkcadeau voor de feestdagen. Verkrijgbaar voor € 10,00 in de boekhandel of bij hem persoonlijk te bestellen via waltherburgering2013@gmail.com

Zaterdagavond 22 december om 19.30 uurKerstconcert in een sfeervolle Machutus.....

Je ruikt de dennengeur al bij de groene hardhouten kerkdeuren, die wijd open iedere bezoeker, welkom heten. Het kaarslicht schittert je tegemoet. De kerststal met daarin het kindeke klein staat prominent voorin de kerk. Daar draait het immers om!

De verlosser is geboren en dat betekent feest. Een feest van licht en zang.

Zang om naar te luisteren en van te genieten, maar ook samen-zang.

Want zingen verbindt. Samen zingen zorgt voor een warm gevoel en maakt je licht van binnen.

Ga met dat warme gevoel de feestdagen in en geniet van het samen zijn.



Wij wensen u heel prettige dagen in vrede en welbehagen toe. Maar eerst genieten van onze koren Vivace, Laus Deo, kinderkoor Mojeko plus gastkoor FlowerSound.

Wat zou het heerlijk zijn als de kerk vol loopt en er stoelen bijgezet moeten worden...

Een droom of werkelijkheid? Dat ligt aan u.

Voor het geld hoeft u het niet te laten,

want de entree is gratis.

Dus komt allen te samen, jubelend van vreugde en.....

Geef de Kerstdagen een inspirerende start.

Aan het einde van de dienst kunt u een vrijwillige bijdrage achterlaten in 1 van de mandjes.



Bijzondere vieringen

Elke dinsdag om 09.00 uur: Eucharistieviering

Elke 2^e dinsdag van de maand is er koffiedrinken na de viering achter in de kerk. De eerstvolgende keer is dat op 8 januari 2019.

Iedere laatste zondag van de maand NA de viering is er koffiedrinken achter in de kerk. De eerstvolgende keer is dat op 30 december.

Zaterdag 15 en 22 december: GEEN VIERING



Maandag 24 december – KERSTAVOND:

om 17.00 uur: Gezinsviering met Mojeko en Mevr. E. Geelen, p.w. en Pastor M. Kwee

om 21.00 uur: Woord- en Communieviering met Medea en Mevr. E. Geelen, p.w.

Dinsdag 25 december om 11.00 uur – EERSTE KERSTDAG:

Feestelijke Eucharistieviering met Laus Deo en pastor A. Vijftigschild

Woensdag 26 december – tweede kerstdag: GEEN VIERING

Maandag 31 december om 19.00 uur – OUDJAAR:

Eucharistieviering met Medea en Pastor M. Kwee

Dinsdag 1 januari 2019 om **09.30 uur**- NIEUWJAAR:

Woord- en Communieviering met Laus Deo en diaken W. Burgering

Overledenen



In dankbare herinnering

Op 1 november is, in de leeftijd van 84 jaar, **Maria Magdalena Cornelia de Vrede-van der Voort** in zorgcentrum Houthaaghe in Den Haag overleden.

Riet is geboren op 11 juni 1934 en opgegroeid in Poeldijk. Haar vader had een tuindersbedrijf aan de Casembrootlaan. Riet was één van de zeven kinderen en in haar jeugd werkte zij in de huishouding. Daarnaast was er tijd voor handbal. Ze ontmoette Aad van der Meer en kregen verkering hoewel Aad naar Nieuw-Zeeland wilde emigreren. Hij bleef voor Riet en ze trouwden op 7 september 1957 in Wateringen. Ze gingen wonen in een nieuwe woning op de Poeldijkseweg, waar Aad met Riet een tuindersbedrijf startte. Riet werkte hard mee in het bedrijf maar ze was ook zorgzaam voor de zeven kinderen die werden geboren. Riet was gastvrij maar ze hield niet van conflicten, ze bemiddelde en probeerde altijd de vrede te bewaren.

In 1980 werd het tuindersbedrijf beëindigd en verhuisde het gezin naar de Wiegers in Monster. Riet bleef werken bij een andere tuinder. Daarnaast had zij tijd voor hobby's als handwerken en creatief bezig zijn. Ook was zij actief in oudercommissies en was er aandacht voor haar uiterlijk. In 1993 werd een kleiner huis betrokken aan de Schubert in Monster. Riet genoot van de contacten met de kleinkinderen (uiteindelijk 18 en 7 achterkleinkinderen). In 2002 overleed Aad. Dat was moeilijk voor Riet die slecht alleen kon zijn. Ze kreeg een relatie met zwager (en weduwnaar) Bertus de Vreede. Hun huwelijk was op 30 september 2003. Samen genoten ze van het leven, met reisjes en veel verjaardagen. Na een kort ziekbed overleed Bertus in 2015. Voor Riet verloor het leven haar glans, ze ging slechter zien en kreeg hartfalen. Door een verdere lichamelijke achteruitgang moest ze worden opgenomen in een zorginstelling, uiteindelijk in Houthaaghe. Hier overleed zij in alle rust in de armen van haar dochter.

De uitvaartplechtigheid vond plaats op 6 november in de H. Machutuskerk, waarna Riet is begraven op de parochiële begraafplaats. Moeder Maria was voor Riet heel belangrijk. Zoals Riet voor haar kinderen bad, is ons vertrouwen dat Maria nu voor Riet mag bidden in het uur van haar dood. Maria mag Riet welkom heten in Gods rijk van licht en liefde. Daar mag Riet rusten, dichtbij onze God, in zijn liefde.

diaken Dits



Zaterdag 17 november hebben we definitief afscheid genomen van onze moeder, schoonmoeder en oma, **Leny Bol – van den Bos**.

Na de afscheidsdienst met diaken Ronald Dits is ze bijgezet in het familiegraf bij haar in oktober 2014 overleden dierbare echtgenoot Arie Bol.

Vrijdagochtend 9 november is ze op negentigjarige leeftijd vredig ingeslapen in verpleeghuis Houtwijk in Den Haag waar ze vanaf december 2014 door haar dementie was opgenomen op een gesloten afdeling. Geboren op 14 januari 1928 in Monster is ze in de Duinstraat en de Rijnweg opgegroeid als tweede in een gezin van twaalf. Met die plek zette ze zich op vele manieren in voor het drukke gezin. Maar ze was ook actief als gratis naaister voor de organisatie Hartentroof. Als coupeuse is ze tot op hoge leeftijd bezig geweest. En wat te denken van die gelukkige seizoenen dat ze met haar zussen ging krenten bij de familie Zuidgeest, Adriaan en Kees?

In 1957 trouwde ze met haar Arie en ze gingen in Rijswijk wonen waar een jaar later de tweeling Elly en Gerard werd geboren. Daar bleef het ook bij hoe graag Leny en Arie nog meer kinderen hadden gewenst. Die Rijswijkse periode aan de Karel Doormanlaan stond Leny altijd klaar voor haar gezin. Haar liefde voor de kinderen gaf ze toen vorm als leidster bij de schooltuinen en de peuterspeelzaal. De twee volkstuinten in Rijswijk lieten haar en Arie genieten van de natuur en vele opbrengsten van de koude grond. Als oma van inmiddels zeven kleinkinderen in Monster en Katwijk was 'oppassen' en 'zorgen voor' voor haar

oprecht genieten. Die liefde voor kinderen was de rode draad in haar leven. Met de verhuizing naar Loosduinen kwam hun volkstuin er in de vorm van een schitterende achtertuin. Later terug in Monster, in De Masemude, was de cirkel weer rond. Dichtbij haar Machutuskerk, voor Leny was het geloof belangrijk, waren het met Arie nog mooie jaren. 'Dank dat je was zoals je was: Martha én Maria voor ons, voor mij', dat waren de mooie woorden in de eerste lezing bij het afscheid. Nu rouwen wij, doch treuren niet.

Elly en Gerard Bol



In dankbare herinnering

Op 19 november is, op 68-jarige leeftijd, **Franciscus Wilhelmus Maria Brabander** thuis in Monster overleden.

Frans is geboren op 19 december 1949. Hij was de jongste van 14 kinderen, zijn vader was huisschilder. Hij was een sportieve jongen en hij voetbalde bij VV Verburch. In zijn latere jeugd volgde hij de Hogere Technische School in Den Haag; hij ging werken in de technische automatisering. Bij Droog in Naaldwijk zag hij Ria Jonkergouw staan en hij vroeg haar: 'wanneer drink je nou eens iets van mij?' Dat werd het begin van een mooie relatie. Ze trouwden op 8 december 1972 in de Machutuskerk en gingen wonen aan de Slachthuisgade. Niet veel later verhuisden ze naar de Rozenstraat, ook in Poeldijk. Hier werd het gezin uitgebreid met zoon Xavier. Na een verhuizing in 1978 naar de Maris in Monster, volgde nog een uitbreiding: zoon Boy werd in 1981 geboren. Frans was een praktische en nuchtere man, goed in organiseren. Hij had veel voor zijn gezin over, hij hielp met huiswerk en was altijd langs de lijn te vinden als Boy ging voetballen. Later ging hij hardlopen en Xavier ging met hem mee. Frans was ook een liefhebber van klassieke muziek en van actief bezig zijn: tennissen, bergklimmen, later wandelen met Ria. Op zijn 55^e stopte Frans met het werken voor een werkgever, maar hij ging niet stilzitten. Hij ging computers repareren en begon weer een winkeltje hiervoor. Ook hielp hij Boy met zijn eigen bedrijf. Daarnaast genoot hij erg van de drie kleinkinderen. In 2016 verhuisden Frans en Ria naar een nieuw huis op de Tapijtschelp. Eind 2017 kreeg Frans de diagnose dat hij ernstig ziek was. Het laatste levensjaar heeft hij, met zijn gezin, proberen te genieten van elke dag. Frans werd met de maand steeds zwakker, Ria nam de zorg voor hem op zich. Hierdoor kon hij thuis, in alle rust, overlijden.

De uitvaartplechtigheid vond plaats op 24 november in de H. Machutuskerk, waarna Frans is gecremeerd. We lazen twee Bijbelverhalen over de liefde, met name voor de medemens. Zoals de Barhartige Samaritaan zegt: 'zorg goed voor die man', vragen we nu aan de goede God om goed voor Frans te zorgen. Zijn zorgzaamheid zullen wij blijven herinneren.

Dat Frans geborgen mag zijn in Gods Licht en Liefde.

diaken Dits

Parochie-agenda

Dinsdag 18 december om 18.30 uur EN om 21.00 uur:
Kerstconcert van Musiaca



Zaterdag 22 december om 19.30 uur:
Kerstconcert van Laus Deo, Vivace, Mojeko en Flower Sound

Dinsdag 1 januari 2019 NA de viering van 09.30 uur:
Nieuwjaarsreceptie in de pastorie

Maandag 7 januari om 19.30 uur: Redactievergadering van de Interkom

Donderdag 10 januari om 20.00 uur:
Openbijbelgroep o.l.v. dhr. Jan van der Meer

Donderdag 17 januari om 08.30 uur:
Vouwen, nieten en rondbrengen van de Interkom

Msze Swiete w języku polskim we wszystkie niedziele i dnia 25 grudnia (Boże Narodzenie)

Serdecznie zapraszamy na Msze Święte w języku polskim, które odprawiane są we wszystkie niedziele o godz. 18:00. Możliwość spowiedzi od godz. 17.30. Msze Świętą w języku polskim, która odprawiona będzie dnia 25 grudnia (Boże Narodzenie) godz. 18.00

Adres kościoła (Onze Lieve Vrouw van Goeden Raad): Dijkstraat 23, 2675 AV Honselersdijk.

Eucharistieviering in de Poolse taal met Kerstmis.



Elke zondag is er in de parochiekerk van Honselersdijk een eucharistieviering in de Poolse taal. Deze vieringen worden gehouden om 18.00 uur. Vanaf 17.30 uur is er gelegenheid voor een biechtgesprek. Ook op Eerste Kerstdag zal er om 18.00 uur een Poolstalige eucharistieviering zijn. Heeft u medewerkers of collega's uit Polen of als burens, geef dan onderstaand bericht aan hen door.

Vriendelijke dank voor uw medewerking.

U leest graag de Interkom, ons mooie parochieblad.

Doordat mensen gestopt zijn met diverse werkzaamheden rond de Interkom, doen wij een dringend verzoek om vrijwilligers. Waarvoor allemaal?

1. Als wijkbezorger.

Dit houdt in dat u gemiddeld eens in de 4 weken diverse stapels Interkoms bij de pastorie ophaalt en bij de mensen bezorgt. Die brengen dan de Interkom bij de mensen in de brievenbus. Heeft u hier interesse in, neem dan contact op met Hilde Peeters.

2. Vouwsters.

Dit houdt in dat u gemiddeld eens in de 4 weken helpt om de Interkom in elkaar te zetten. Dit gebeurt altijd op een donderdag vanaf 08.30 uur tot 10.00/10.30 uur, afhankelijk hoe snel het gaat en hoe dik de Interkom is. Met als traktatie koffie en koek. Als u hiervoor interesse heeft, neem dan contact op met Ans Vollebregt.



Hilde Peeters, bezorgerscontact
Ans Vollebregt, coördinator Interkom

Adreswijzigingen / Verhuizingen

Wij verzoeken de parochianen zo vriendelijk te willen zijn om bij eventuele verhuizingen en/of adreswijzigingen van uzelf en/of uw huisgenoten, die te willen doorgeven aan het parochiesecretariaat via machutus@rkwestland.nl of op papier aan:

RK Parochiesecretariaat van de H. Machutus
Choorstraat 105
2681 AR MONSTER

Naam :

Oud adres :

Nieuw adres :

Postcode :

Emailadres :

Verhuisdatum :

Aantal personen behorend tot het gezin:

Gratis Kerstconcert Monster

Op dinsdag 18 december a.s. geeft de Westlandse Koorvereniging Musica samen met Marco Bakker haar traditionele **gratis** Kerstconcerten in de H. Machutus Kerk in Monster. Dit jaar is het voor de 21^{ste} keer!!

Aan dit Kerstconcert werken verder mee Peter Bontje (synthesizer), Aarnoud de Groen (vleugel) en Han Kapaan (hobo).

Met een heel mooi concertprogramma en in de sfeervolle omgeving van de Machutus kerk brengt WKV Musica, onder leiding van dirigent Gerard Brëas, u helemaal in Kerststemming.

Om de kosten van dit gratis concert te dekken zal er na afloop van beide concerten een deurcollecte worden gehouden.

Het 1^{ste} concert begint om 18:30 uur en de kerk gaat om 18:00 uur open.

Het 2^{de} concert begint om 21:00 uur.

De toegang tot dit 2^{de} concert is vanaf 20:30 uur.

Toegang tot het concert kan alleen indien u in het bezit bent van een toegangkaart.



(foto van Heleen Verduijn)

Kerstconcert in De masemude



Op zondag 16 december is in het Paviljoen een feestelijk kerstconcert dat gepresenteerd wordt door het koor Flower Sound.

Het koor bestaat uit 23 enthousiaste dames met als dirigent Sebastiaan Philippa. Sebastiaan zorgt met een gedrevenheid, kennis van zaken en ervaring ervoor dat het koor zich een gevarieerd repertoire eigen maakt. Voor de kerstvieringen zingt het koor een apart repertoire van zo'n 25 liedjes: beken-

de en minder bekende Carolls, zoals: "Mary did you".

We beginnen om 11.00 uur, de entree is gratis en de koffie staat klaar.

Het eerste koffieconcert in 2019 in De Masemude

Op zondag 6 januari begint om 11.00 het eerste koffieconcert in 2019 in het Paviljoen van De Masemude. Dit concert wordt verzorgd door Meghan Hilgerson. Meghan heeft een groot repertoire van klassieke tot populaire muziek, van aria's tot luisterliedjes. Zij heeft al regelmatig opgetreden in De Masemude.

Wij laten ons weer verrassen. Het wordt vast weer een gezellig muzikaal uur.

Iedereen is van harte welkom, de entree is gratis en de koffie staat klaar!



Nederlandse vespers in de Advent in Naaldwijk

In de Advent op de zondagen 2, 9, 16 en 23 december om 16.30 u zijn er weer gezongen vespers in de St. Adrianuskerk. De Schola Cantorum wil op regelmatige basis Nederlandse vespers in gregoriaanse stijl zingen van de in 2012 overleden priester-componist Gerard Lesscher.



De Nederlandse vespers zoals Gerard Lesscher die componeerde, ademen de meditatieve sfeer van het gregoriaans zijn fijn om te zingen, geven veel ruimte aan volksdeelname en de teksten zijn geheel volgens het getijdenboek van de R.K. kerk.

Voor informatie over de vespervieringen zie: www.nederlandsgraduale.nl



Festival of Lessons & Carols zondag 16 december – 19.00 uur Dorpskerk

Behalve dat het Festival of Lessons & Carols een Engels traditie is, is het inmiddels ook een, heel fijne, Hoekse traditie. De viering wordt georganiseerd door de Hoekse Raad van Kerken. Naast gemeenteleden van de Hoekse kerkelijke gemeenten bezoeken ook anderen deze viering. Natuurlijk voor de fijne viering én de 'Christmas cakes' na afloop, maar zeker ook voor de prachtige muziek en liederen.

Dit jaar is de viering op 16 december om 19.00 uur in de Dorpskerk. Ook deze keer zal Karin Bos de leiding van het gelegenheidskoor op zich nemen. Rianne Korteland zal het koor muzikaal begeleiden. U bent van harte welkom!

Namens de Raad van Kerken,
Jolanda Schaap

MOV MONSTER

Weet u het nog?

Weet u het nog van de Vastenactie van 2017? We hebben met veel kerken en scholen geld bijeengebracht voor een school in Gambia. Er was geen vervolgonderwijs in Sanyang na het 6de leerjaar.

Weet u het nog dat er begin dit jaar een bericht stond in het parochieblad over de feestelijke opening van het nieuwe gebouw voor het vervolgonderwijs. Sinds september is in het nieuwe gebouw gestart met leerjaar 7. We hebben gehoord dat er 103 leerlingen in twee lokalen les krijgen! Door een gift van een familie is het mogelijk gemaakt dat er een extra lokaal aan de school is toegevoegd.

Mogen we het een mooi resultaat noemen van een uw en onze gezamenlijke inspanningen?



Marija en Kees

De adventsactie voor 'hoop voor moeder en kind' in Burkina Faso, is weer begonnen. In de kerk staat daarom de groene bus voor uw bijdrage voor de adventsactie. Op het bord vindt u de nodige informatie.

Namens de werkgroep MOV
Henk van Ruijven



Beste mensen,

Na het prachtige concert van de jongeren van Stringwise is er een leuk bedrag opgehaald bij de deurcollecte voor het project van de Adventsactie: € 341,85. Alle goeds,

diaken Ronald Dits

Dag allen,

Ik wil jullie nogmaals heel hartelijk danken voor de mooie middag die we samen konden beleven, voor jullie attente aandacht en ook voor al die jaren van steun aan het project van onze zusters met de lange naam (haha). Het was fijn!

Mocht iemand van jullie ooit nog iets met Stringwise willen dan kan dat ook via mij.

Hartelijke groet, en een mooie dag gewenst.

Rosalie (begeleider Stringwise)

Op onderstaande link kunt u foto's zien van het concert in de Lierse kerk

<https://myalbum.com/album/85fRSgYak2Uc>

Verslagje van de Vormelingen

Op 18 november en 25 november hebben 12 kinderen uit Monster zich ingezet voor het goede doel. Ze hebben op de twee zondagen circa 150 maaltijden uitgedeeld samen met de zusters van de Sisters of Charity. De kinderen hadden zelf eten en kleding meegenomen en de zusters waren zichtbaar verrast door de hoeveelheid. 1 van de gasten van de Sisters of Charity vroeg om een warme jas, die konden de kinderen gelijk uitdelen. Voor de kinderen was het een hele ervaring. "Ze waren allemaal heel aardig en heel beleefd," zegt Imke, toen haar gevraagd werd wat haar was bijgebleven die dag. Melanie gaf aan dat het haar opviel dat het voornamelijk mannen zijn, die een maaltijd komen halen.

De kinderen nemen deel aan het Vormselproject en het helpen van de Sisters of Charity is 1 van de activiteiten. "Ongeacht of de kinderen straks definitief kiezen voor het Vormsel, de ervaringen uit de activiteiten zijn waardevol", geeft Debora van Zijl aan van de Vormselwerkgroep.

Op 16 februari zullen de Vormelingen, als ze er voor kiezen, hun Vormsel toegediend krijgen.

Namens de vormselwerkgroep Monster RK Westland,
Giséla Zuyderwijk en Debora van Zijl



Werkgroep Vormsel | E vormselwerkgroepmonster@rkwestland.nl | www.rkwestland.nl

RKJ nieuws

Kontaktavond

Op woensdag 19 december komt Jan Zonneveld vertellen over vrijwilligerswerk. Zorg jij voor je naasten? Jan is o.a. vrijwilliger bij het Hospice Beukenrode in Naaldwijk en zal ons meenemen in het onderwerp vrijwilligerswerk.

Om 18.00 uur starten we met een viering, waarna een maaltijd wordt genuttigd en vervolgens de inhoudelijke avond over vrijwilligerswerk begint. Mee-eten? Mail naar info@rkjwestland.nl De eerste keer kun je gratis mee-eten.

Dankjewel, vrijwilliger!



Ik vrijwillig	Wij vrijwilligen
Jij vrijwilligt	Jullie vrijwilligen
Hij vrijwilligt	Zij vrijwilligen
Zij vrijwilligt	Iedereen vrijwilligt!

RKJ Delft Kerstdiner

Op **zaterdag 22 december** houdt het RKJ Delft traditiegetrouw het RKJ Kerstdiner. Meld je aan voor 15 december via rkjdelftkerstdiner@gmail.com Wees er snel bij, want vol = vol.

Programma:
18.00 uur: Heilige Mis
19.00 uur: Kerstdiner Sacramentskerk,
Nassaulaan 2, Delft
Dresscode: Kerstfeestelijk
Kosten: 5 euro



Midwinterbarbeque



De RKJ-Lisse nodig alle leden van alle jongerengroepen van hart uit op **5 januari** 2019 voor de jaarlijkse MidwinterBBQ! Samen met alle jongeren (16 – 30 jaar) trotseren ze de kou en genieten van een gezellige en lekkere BBQ.

Het evenement bestaat uit:

17.00 uur: Heilige Mis door hulpbisschop de Jong van Roermond
18.15 uur: de barbecue in de tuin van de pastorie, Heereweg 273 te Lisse.
De kosten zijn 8 euro.

Kijk op de facebook van RKJ-Lisse voor meer informatie.

Filmavond

Op donderdag 13 december is er weer een filmavond.

Plaats: RK Kerk Iepstraat 1 2691 EX

Kerk open om 19.30 uur

Aanvang om 20.00 uur

Toegang is gratis

De koffie en thee staan klaar

Na afloop is er gelegenheid om onder een genot van een glaasje elkaar te ontmoeten.

Korte samenvatting

In het waargebeurde liefdesverhaal Breathe heeft de avontuurlijke en charismatische Robin Cavendish (Andrew Garfield) nog een heel leven voor zich wanneer hij plots verlamd raakt door polio. Tegen alle doktersadviezen in brengt zijn vrouw Diana (Claire Foy) hem van het ziekenhuis in Afrika weer naar huis in Engeland.

Haar wilskracht, liefde en toewijding zorgen ervoor dat Robin ondanks zijn verlamming het leven weer oppakt. Samen weigeren ze zich over te geven aan zijn ziekte en inspireren ze iedereen met hun onverwoestbare humor, lef en levenslust.

Breathe is een hartverwarmend liefdesverhaal waarin elke dag geleefd wordt alsof het de laatste is. Gebaseerd op het waargebeurde verhaal van producent Jonathan Cavendish' ouders, laat Breathe zien hoeveel impact Robins strijd heeft gehad op de mobiliteit van mindervaliden.

Ineke Hartman en Jan Jacobs

Met parochianen op reis naar Cyprus: Paulus achterna

Verschillende parochianen uit Monster, 's-Gravenzande, Hoek van Holland, Poeldijk en Heenweg hebben het spoor van de apostel Paulus gevolgd. Ze zijn in Jeruzalem, Turkije, Griekenland, en in Rome geweest op plekken, waar Paulus het evangelie gebracht heeft. Veel van deze reizen hebben zij gemaakt samen met de vroegere pastoor van Monster, Jan van Mastwijk, en zijn vriend pastor Ruud Visser. Twee jaar geleden zijn nog tweeëntwintig van hen naar Malta gereisd: naar het eiland waar Paulus schipbreuk heeft geleden en is aangespoeld. Naast leerzame ontdekkingen bieden zulke reizen ook altijd ontspanning; de plaatsen die worden aangedaan zijn ook vaak vakantiebestemmingen.

Een deel van de missiereizen van de apostel Paulus heeft de groep evenwel nooit bezocht. En dat is zijn verblijf op het eiland Cyprus. Paulus is daar op zijn eerste missiereis geweest, samen met zijn vriend en leerling Barnabas. Deze laatste was van Cyprus afkomstig. Beiden zijn het eiland overgetrokken en in Paphos zijn nog restanten te zien van de stad die Paulus en Barnabas bezochten.

Cyprus is een mooi en interessant eiland. Interessant omdat het zowel een Grieks als een Turks deel heeft. Ze vormen als het ware twee werelden op één eiland. Mooi is het er vanwege de natuur, de oudheden en de prachtige byzantijnse kloosters. Het is een boeiende reis, maar ook echt vakantie.

De groep parochianen die vorige keer meereisden naar Malta, spraken met elkaar af om in 2019 naar een volgende bestemming te gaan. Dat wordt dus Cyprus. Het zal een 9-daagse reis zijn en deze zal plaatsvinden in de maand oktober; dan is de temperatuur daar niet te warm. De reissom zal ongeveer € 1.500 bedragen; in dat bedrag is op de drankjes en de souvenirs na alles inbegrepen.

Als u na het lezen van dit bericht interesse hebt om met deze reis mee te gaan, dan kunt u uw belangstelling kenbaar maken bij Coby v.d.Zalm.

U krijgt dan bericht, wanneer de aanmelding van start gaat. Het is beter tijdig te reserveren dan achter het net te vissen.

Hopelijk wordt het een weerzien van velen.

Namens uw reisleader pastor Ruud Visser,
Coby v.d.Zalm.

Wat wil het P.C.I. onder uw aandacht brengen?

Ondanks de alsmaar groeiende economie zijn er nog steeds mensen op zoek naar werk.

Wist u dat er voor hulp aan hen, een WW café is in het Westland?

Via het diaconaal platform Westland werden we daar weer eens attent op gemaakt, niet alleen op het vele en goede werk dat hier verzet wordt, maar ook op de werkwijze en de bijzondere behaalde resultaten.

Op woensdagochtend, om de 14 dagen, (de oneven weken) in “de Bovenkamer” achter De Hoeksteen (Burg. Kampschoerstraat 25) wordt daar een inloopochtend gehouden onder het motto: Samen er werk van maken.

Iedereen die werk zoekt is daar vanaf 10.00 uur welkom, gratis is daar ook de koffie.

Er wordt dan gepraat, geluisterd, een thema behandeld, hulp verleend voor een goede persoonlijke presentatie enz.

Het enige wat ik daar nog aan toe wil voegen is, dat de bezoekersaantallen ongeveer 50 mensen per keer is en de laatste 12 maanden heeft een 50-tal mensen werk gevonden.

Raadpleeg www.wwcafewestland.nl voor verdere details.

Ook schreef ik al eens iets over de Voedselbank, ook daar vandaan een belangrijk bericht.

Bij de voedselpakketten worden ook regelmatig pakken koffie meegegeven.

Hoe komen ze daaraan? Wel, voor in de winkel bij Jumbo Monster staat een doos waarin u uw Douwe Egberts zegels kunt doen. Deze worden verzilverd, (vorig jaar in totaal 1.000.000 zegels) en daarvan worden dan de pakken koffie verkregen en uitgedeeld.

Het is maar een tip, die alleen wat knipwerk vraagt.

P.C.I. Machutus parochie

Laat het niet verdwijnen

In vele huiskamers van katholieke gezinnen staan en stonden beelden: een H. Hartbeeld, een Mariabeeld en andere heiligenbeelden. Kruisbeelden, spreukenborden en andere afbeeldingen die religieus zijn.

We hopen deze voorwerpen te bewaren voor de toekomst.

Hoe? Door ze eerst te verzamelen en daarna hopelijk ten toon te stellen in een nog op te richten museum in het Westland.

Welkom zijn ook rozenkransen, prentjes, theelepeltjes met religieuze afbeelding enz. enz. Ook communiefoto's, doopfoto's en trouwfoto's. Doopjurkjes en communiekleding. Kinderbijbels, missalen, gebedenboekjes, prentjes en ook catechesemateriaal.

U ben van harte welkom mee te denken.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Elleke van der Knaap



*Iedereen een
Zalig Kerstfeest en een
Gelukkig Nieuwjaar gewenst*

Regio West: H. Bartholomeus te Poeldijk
H. Machutus te Monster
O.L. Vrouw ten Hemelopneming te 's-Gravenzande
H. Egbertus en H. Lambertus te Hoek van Holland / Heenweg

Regiopastores: pastor I.M. Kwee
Esdoornstraat 1, 2691 VG 's-Gravenzande
☎ (0174) 76 43 38 ✉ kwee@rkwesland.nl

pastoraal werkster E.M. Geelen
p/a Choorstraat 105, 2681 AR Monster
☎ 06 36 28 69 52 ✉ geelen@rkwesland.nl

Overige leden van het pastoraal team

pastoor/moderator J.C.M. Steenvoorden
☎ (0174) 62 45 36 ✉ steenvoorden@rkwesland.nl

pastor G.Th.J. Lansbergen
☎ (010) 761 37 41 ✉ lansbergen@rkwesland.nl

pastor M.Th.J. Straathof
☎ (0174) 27 03 78 ✉ straathof@rkwesland.nl

diaken R.H. Dits
☎ 06 16 82 22 67 ✉ dits@rkwesland.nl

diaken C.W. Burgering
☎ 06 29 56 28 65 ✉ buringing@rkwesland.nl

Federatiesecretariaat (gegevens parochiesecretariaat zie pag. 2)

mw. M. de Jong
Dijkstraat 25, 2675 AV Honselersdijk
☎ 06 51 47 75 80 ✉ info@rkwesland.nl
Aanwezig: maandag t/m donderdag van 09.00-14.00 uur

Het federatiesecretariaat kunt u ook buiten deze tijden bellen voor het melden van een overlijden of in dringende gevallen wanneer u een priester nodig heeft.

Website: rkwesland.nl Kopij voor de website: website@rkwesland.nl

Voor een persoonlijk gesprek kunt u contact opnemen met uw regiopastores en voor overige vragen of bijv. het opgeven van gebedsintenties, aanvragen voor dopen of huwelijk kunt u terecht bij uw parochiesecretariaat.

VOORGANGERS EN SOORT VIERINGEN ONDER VOORBEHOUD

Vieringen Regio West van 22 december t/m 20 januari 2019	HOEK VAN HOLLAND Parochie H. Egbertus	HEENWEG & H. Lambertus	's-GRAVENZANDE Par. O.L.V. ten Hemel-opneming	MONSTER Parochie H. Machutus	POELDIJK Parochie H. Bartholomeus
Zaterdag 15 december	GEEN VIERING	GEEN VIERING	GEEN VIERING	GEEN VIERING	GEEN VIERING
Zondag 16 december 3 ^e zondag vd Advent Boeteritus	11.00 uur Eucharistieviering Parochiekoor Pastor M. Kwee	09.30 uur Eucharistieviering Parochiekoor Pastor M. Kwee	09.30 uur Eucharistieviering Cantamus Pastor A. Vijftigschild	11.00 uur Eucharistieviering Medea Pastor A. Vijftigschild	09.30 uur Woord- en Communiev. VOLP Poeldijk
Zaterdag 22 december	GEEN VIERING	GEEN VIERING	GEEN VIERING	GEEN VIERING	GEEN VIERING
Zondag 23 december 4 ^e zondag vd Advent	11.00 uur Eucharistieviering / Latijn Studiegroepje Gregoriaans Pastor B. Lansbergen	09.30 uur Eucharistieviering Parochiekoor Pastor B. Lansbergen	09.30 uur Eucharistieviering Pastor M. Kwee	11.00 uur Eucharistieviering Cantor Laus Deo Pastor M. Kwee	09.30 uur Eucharistieviering VG bekend
Maandag 24 december KERSTAVOND	19.00 uur Eucharistieviering Parochiekoor Pastor B. Lansbergen ----- GEEN VIERING		19.00 uur Gezinsviering Liedjes via beamer Mevr. E. Geelen, p.w. ----- 21.00 uur Eucharistieviering Parochiekoor Pastor A. Vijftigschild	17.00 uur Gezinsviering Mojeko Mevr. E. Geelen, pw Pastor M. Kwee ----- 21.00 uur Woord- en Communiev. Medea Mevr. E. Geelen, p.w.	19.00 uur Gezinsviering Eucharistie Kinderkoor Deo Sacrum Pastor M. Kwee ----- 21.00 uur Eucharistieviering Fine Tuning Pastor M. Kwee
Dinsdag 25 december EERSTE KERSTDAG		09.30 uur Eucharistieviering Parochiekoor VG bekend	09.30 uur Eucharistieviering Cantamus Pastor M. Kwee	11.00 uur Eucharistieviering Laus Deo Pastor A. Vijftigschild	10.30 uur Eucharistieviering Pastor B. Lansbergen
Woensdag 26 december			12.30 uur Kindje Wiegen		10.00 uur Oecumenische Gebedsv. Hervormde kerk Mevr. E. Geelen, pw VOLP Poeldijk ----- 15.00 uur Kindje Wiegen
Zondag 30 december Heilige Familie	11.00 uur Eucharistieviering Parochiekoor Pastor M. Kwee	09.30 uur Eucharistieviering Pastor M. Kwee	09.30 uur Eucharistieviering Parochiekoor Pastor B. Lansbergen	11.00 uur Eucharistieviering Cantor Medea Pastor B. Lansbergen	09.30 uur Woord- en Communiev. Diaken W. Burgering
Maandag 31 december OUDJAAR	19.00 uur Oec. Woord- en Gebedsv. Protestantse kerk Mevr. E. Geelen, p.w. + Ds. van Duijvenbode	GEEN VIERING	19.00 uur Woord- en Communiev. Cantamus Diaken W. Burgering	19.00 uur Eucharistieviering Medea Pastor M. Kwee	19.00 uur Woord- en Communiev. VOLP Poeldijk

Dinsdag 1 januari 2019 NIEUWJAAR	GEEN VIERING	09.30 uur Woord- en Communiev. Parochiekoor Mevr. E. Geelen, p.w.	GEEN VIERING	09.30 uur Woord- en Communiev. Laus Deo Diaken W. Burgering	11.00 uur Eucharistieviering Pastor M. Kwee
Zaterdag 5 januari				19.00 uur Eucharistieviering Vivace Pastor M. Kwee	
Zondag 6 januari Openbaring des Heren (DRIE KONINGEN)	11.00 uur Eucharistieviering Parochiekoor Pastor B. Lansbergen	09.30 uur Eucharistieviering Parochiekoor Pastor B. Lansbergen	09.30 uur Eucharistieviering Parochiekoor Pastor M. Kwee	09.30 uur Woord- en Communiev. Laus Deo VOLP Monster	11.00 uur Eucharistieviering Pastor M. Kwee
Zaterdag 12 januari					19.00 uur Woord- en Communiev. Mevr. E. Geelen, p.w.
Zondag 13 januari Doop van de Heer	11. 00 uur Woord- en Communiev. Cantor Diaken R. Dits	09.30 uur Woord- en Communiev. Dhr. J. Batist, p.w.	09.30 uur Woord- en Communiev. Mevr. E. Geelen, p.w.	09.30 uur Euchristieviering Laus Deo Pastor M. Kwee	11.00 uur Eucharistieviering Pastor M. Kwee
Zaterdag 19 januari				19.00 uur Eucharistieviering Mojeko Pastor M. Kwee	
Zondag 20 januari 2° zondag dh jaar	11.00 uur Eucharistieviering Parochiekoor Pastor B. Lansbergen	09.30 uur Eucharistieviering Parochiekoor VG bekend	09.30 uur Eucharistieviering Cantamus Pastor B. Lansbergen	10.00 uur Oecumenische Gebedsv. Medea Mevr. E. Geelen, p.w.	11.00 uur Woord- en Communiev. VOLP Poeldijk