

INTERKOM

Parochieblad van de H. Machutus te Monster



47^e jaargang nummer 10 – 12 oktober / 10 november 2019



De elf r.k. parochies van Westland en Hoek van Holland
vormen samen de
parochiefederatie Sint Franciscus, *tussen duin en tuin.*

Bezoekadres H. Machutus, Choorstraat 105, 2681 AR Monster
☎ 0174-213253 ✉ machutus@rkwestland.nl

Parochiesecretariaat:

Openingstijden op maandag, woensdag en vrijdag van 09.30 uur tot 12.00 uur
Maandagmorgen: Dhr. Henk van Ruijven
Woensdagmorgen: Mevr. Marian van Meerkerk
Vrijdagmorgen: Mevr. Ria Regeer

Leden dagelijks bestuur:

Vicevoorzitter : Dhr. R. van der Burg

Secretaris : Mw. M. van Leeuwen

Penningmeester: Dhr. B. Dijkhuizen

Financiële bijdragen:

Voor ondersteuning aan onderstaande activiteiten kunt u uw bijdragen storten op:
Interkom : NL46 RABO 0342916246
Parochiebestuur : NL59 RABO 0342901753 of NL97 INGB 0000238446
Kerkbijdrage : NL26 RABO 0342906518 of NL59 INGB 0000061523
Restauratiefonds H. Machutuskerk: NL78 RABO 0108249778

Bezoekersgroep:

Voor bezoek in het ziekenhuis: melden via het parochiesecretariaat
Voor bezoek thuis: Mevr. Th. Hofstede-van Adrichem,

Bezorgerscontact Interkom:

Mw. Hilde Peeters

Redactie Interkom:

Mw. Ans Vollebregt
Dhr. Henk van Ruijven

Kopij inleveren: redactieinterkom@rkwestland.nl of in de brievenbus van de pastorie vóór maandag **28 oktober voor 19.00 uur**.

De redactie behoudt zich het recht voor kopij in te korten, aan te passen of te weigeren. Ingezonden kopij die te laat binnenkomt bij de redactie zal, indien mogelijk, bewaard blijven voor het volgende parochieblad.

Rembrandt

In de zomer heb ik een museumjaarkaart gekocht. Je moet wat met je schaarse vrijetijd ☺. Nee, ik was het al langer van plan, maar het kwam er nooit van. Het eerste museum was het Scheepvaartmuseum in Sneek; het tweede De Fundatie in Zwolle. Beide mooie musea. Maar eigenlijk wil ik al sinds de verbouwing van het Rijksmuseum in Amsterdam daar naartoe gaan... maar ik kom er nog niet toe. En toen zag ik het oktobernummer van oecumenisch maandblad Open Deur. Thema: Rembrandt.

Het thema in Open Deur is iets breder ingezet dan alleen Rembrandt van Rijn, en luidt voluit 'De Bijbel in met Rembrandt'. Een paar mooie verhalen over hoe de schilder Rembrandt de Bijbel herschrijft met zijn kunstenaarshand én met zijn geroerd hart. Vaker -zo lees ik- lopen er verschillende verhalen door elkaar heen in het schilderij of de ets die we van hem kennen.

Zo leer je via Open Deur de beroemde schilder kennen als gelovige, als twijfelaar, als interpreteerder en als Bijbelkenner... Afbeeldingen van de Verloren Zoon, de Babylonische koning Belsassar, Saul, Paulus, Petrus en Paulus, en de Storm op het meer zijn wereldberoemd geworden. Rembrandt geeft er zijn eigen draai aan. Natuurlijk door met de lichtval te spelen, maar meer nog door datgene op te lichten dat iets vertelt over een andere passage in ons geloofsboek. Een verwijzing. Ik wist niet dat Rembrandt zó thuis was in de Bijbel!

Opvallend is ook hoe hij zichzelf afbeeldt. Onder andere als de Verloren Zoon, brassend met een glas wijn in de hand, zijn handen op de onderrug van Saskia zijn vrouw. Lang leve de lol zouden wij tegenwoordig zeggen. Beide feestvierders kijken direct de lens in met zo'n schalkse blik van: 'Kom op, doe mee. Het leven is één groot feest, waarvan je kan genieten.' Ik dacht niet dat het Bijbelverhaal dáárover ging. Rembrandt vergelijkt zichzelf blijkbaar wel met die figuur uit deze parabel, en dan vooral in het zondige deel.

Tegenwoordig leggen we niet meer zo de nadruk op het verloren gaan van de zoon, maar besteden we meer aandacht aan de barmhartigheid van de Vader. Ook daar heeft Rembrandt een prachtige voorstelling van gemaakt, die we kennen we het boek van Henri Nouwen: Eindelijk thuis. De barmhartigheid van de vader is zo groot, dat hij bijna onnavolgbaar voor ons is. Dat zien we goed terug in de reactie van de oudste zoon, die verongelijkt en boos is over dat zijn vader een feestmaal aanricht voor die schuinsmarcheerder van een broer van hem. Zoals zo vaak is de Bijbel hier oer-menselijk én mooi-goddelijk! Uiteindelijk gaat het om de buitengewoon grote barmhartigheid. Die maakt al het andere onschadelijk en lost het op in liefde.

Kunst moet je niet uitleggen, want dan maak je het kapot. Toelichting krijgen we vier eeuwen later niet meer van Rembrandt. En commentaren van kunstkenners heb ik niet gelezen. Toch denk ik dat iedereen die met een gelovig hart spreekt

iets kan uitdragen over wat God met mensen en met de wereld voor heeft. In de kerk proberen we dat elke keer weer als we samen vieren, onze naasten dienen en openstaan voor andere mensen. Ons gelovig hart laten spreken. En ernaar handelen. Dat is wat God van ons vraagt. Rembrandt heeft zijn talenten gebruikt om in zijn tijd uiting te geven aan wat in zijn hart leeft. Waar liggen onze talenten?

Ik weet nog steeds niet wanneer ik naar het Rijksmuseum ga, maar ik heb wel weer een nieuwe stimulans om nu eens een keer een datum te prikken. Het themanummer over De Bijbel in met Rembrandt heeft dat voor mij bewerkstelligd.

diaken W. Burgering

Viering ter gelegenheid van het hoogfeest van Allerheiligen

Op **vrijdag 1 november** om 19.00 uur zal in de **St. Adrianus kerk** te **Naaldwijk** een viering zijn ter gelegenheid van het hoogfeest van Allerheiligen. Alle parochianen van de elf parochies van federatie Sint Franciscus zijn uitgenodigd om deze viering mee te vieren.

Pastor Steenvoorden zal voorgaan in de viering.

Omgaan met rouwenden

Inspiratiebijeenkomst voor bezoekers van mensen die een dierbare hebben verloren.

Op dinsdag 29 oktober a.s. vindt een inspiratiebijeenkomst plaats onder de noemer: 'Omgaan met rouwenden?' De avond is bedoeld voor vrijwilligers in de kerk, zoals leden van bezoekgroepen en voor pastorale beroepskrachten, maar ook voor vrijwilligers van de Zonnebloem en anderen die bezoekwerk verrichten en geestelijke ondersteuning verlenen aan mensen die een dierbare hebben verloren.

Voor deze avond is Paul Stolwijk uitgenodigd. Paul heeft theologie gestudeerd en is na de studie gaan werken in de zorg en in de uitvaartsector. Inmiddels heeft hij vele nabestaanden begeleid als spreker bij veelal niet-kerkelijke uitvaarten. Ook verzorgt hij workshops op het gebied van rouwverwerking. Voor medewerkers in de zorg behandelt hij vragen als: 'Hoe professioneel om te gaan met het overlijden van zorgvragers en hoe te communiceren met de familieleden rondom het sterfbed van een zorgvrager?'

Op deze avond vertelt Paul vanuit zijn persoonlijke verlieservaringen en vanuit zijn expertise opgedaan tijdens de begeleiding van rouwenden over de vraag wat rouwen betekent en wat wel of niet helpt tijdens het omgaan met een verlies.

De bijeenkomst vindt plaats in de wijkcentrum de Hunselaer (Vitis Welzijn) De Hunselaer 1, 2675 XJ Honselersdijk. De bijeenkomst start om 20.00 uur en duurt tot uiterlijk 22.00 uur.

Het is voor de organisatie prettig wanneer u zich opgeeft. Dit kan bij diaken Ronald Dits met een mailbericht naar: dits@rwestland.nl

Expositie Westlandse bedevaarten

Met een jubileumbedeavaart op 30 en 31 augustus j.l. naar Kevelaer werd de oprichting herdacht van het 'Broederschap van de Westlandsche Processie naar Kevelaer'. In het kader van deze herdenking hebben het Westlands Museum en de Westlandse historische verenigingen en werkgroepen besloten een tentoonstelling te organiseren over bedevaarten die vanuit het Westland werden en worden georganiseerd.

Een bedevaart is een (pelgrims)reis naar een plaats die een bijzondere betekenis heeft binnen een godsdienst. De redenen voor het doen van een bedevaart zijn divers. Ze dient om na te denken over het leven en over God, of om een gunst of een genezing te vragen. Ook dient ze om boete te doen voor zonden en om tot bezinning te komen. Tegelijk was en is het een mogelijkheid om samen met anderen het geloof te beleven.

In de katholieke traditie betreft een bedevaart een reis naar een plaats waar een heilige wordt vereerd, of waar er volgens ooggetuigenverslagen verschijningen hebben plaatsgevonden, meestal van Maria, een engel of een andere heilige.

In de Middeleeuwen waren er diverse Westlandse dorpen die als bedevaartplaats werden geduid en waar bedevaartgangers uit de verre omtrek naartoe kwamen. Deze Westlandse bedevaartplaatsen komen ook aan de orde in deze expositie, maar het accent ligt op de bedevaartplaatsen waar Westlanders naar toe gingen. In Nederland zijn dat Brielle, Heiloo en Amsterdam (de Stille Omgang). Wat buitenlandse plaatsen betreft wordt in de tentoonstelling aandacht besteed aan de reizen naar Kevelaer, Lourdes, Santiago de Compostella en Rome.

De expositie werd door pastoor Martien Straathof geopend en is tot en met 16 februari 2020 dagelijks te bezichtigen van 13.00 – 17.00 uur, met uitzondering van de maandagen. Het Westlands Museum is gevestigd aan de Middel Broekweg 154 in Honselersdijk. Meer informatie is te vinden op www.westlandsmuseum.nl

Bijzondere vieringen

Elke dinsdag om 09.00 uur: Viering

Elke 2^e dinsdag van de maand is er koffiedrinken na de viering achter in de kerk. De eerstvolgende keer is dat op 8 oktober.

Dinsdag 29 oktober is er GEEN viering

Iedere laatste zondag van de maand NA de viering is er koffiedrinken achter in de kerk. De eerstvolgende keer is dat op 27 oktober.

Zaterdag 12 oktober om 19.00 uur: Oogstdankdagviering

Zondag 13 oktober:

om 09.30 uur: Oogstdankdagvieringen,

tevens Familieviering met Mojeko en Medea

om 13.00 uur: Doopviering

Zaterdag 2 november om 19.00 uur:

Allerzielen met na de mis de zegening van de graven

Zondag 10 november om 19.00 uur: Sint Maarten

Zondag 17 november om 09.30 uur:

Viering Patroonsfeest van de H. Machutus met alle koren en pastor M. Kwee en Mevr. E. Geelen, p.w.

Overledenen



In dankbare herinnering

Op 14 september is, op 88-jarige leeftijd, **Johanna Jacoba van Ruijven-Tuijnman** thuis in Monster overleden. Jo is geboren op 16 augustus 1931 en ze groeide op in Warmond, in een gezin met zes kinderen. De oorlogsjaren waren zwaar en een week na de bevrijding verloor ze haar vader. Tegen haar zin moest Jo

van de MULO af om samen met haar zus voor extra inkomen te zorgen. Jo ging werken op de pastorie, later bij een boer en nog weer later in het ziekenhuis. Op de pastorie werkte een kosteres. Via haar leerde Jo Hendrikus (Hein) van Ruijven kennen. Op 3 november 1956 gingen zij trouwen. In totaal kregen zij vier zonen en drie dochters. Jo was een zorgzame en sterke moeder die veel zorg besteedde aan het huishouden en aan haar gezin. In 1964 verhuisde het gezin naar de Geesterwijkstraat. Na het plotselinge overlijden van Hein in 1987, pakte Jo de draad weer op. Zij volgde de moedermavo, ging bridgen, maakte kaarten en kleding en zong in Laus Deo.

Jo vond zichzelf nooit te oud om te leren en volgende op latere leeftijd een cursus voor ouderen achter de knoppen en heeft vorig jaar nog haar certificaat voor

werken met e-overheid behaald. Jo was altijd geïnteresseerd in het leven van haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Afscheidsmusicals, studiekeuzes, vakanties, sportprestaties, Jo was overal van op de hoogte. De laatste jaren woonde Jo in de Masemude. Het was even wennen, maar ze heeft het erg naar haar zin gehad. Jo deed mee aan diverse activiteiten en heeft vele leuke mensen ontmoet. Jo was een sterke vrouw en voor haar gevoel nog lang niet klaar met leven. Zij wilde het liefst 100 worden en nog van alles meemaken. Helaas werd Jo ziek. Jo's wens was om thuis te sterven. Haar kinderen hebben tot het laatst voor haar gezorgd om haar laatste wens te kunnen vervullen. Namens de kinderen: Moeders, blijf ons volgen vanuit de hemel. Een betere toeschouwer dan jij konden wij niet wensen. We gaan je missen.

De uitvaartplechtigheid vond plaats op 20 september 2019 in de H. Machutuskerk, waarna Jo is begraven in een familiegraf op de parochiële begraafplaats. Jo is weer herenigd met Hein en ze is teruggegaan naar De Heer.

Diaken Dits



In dankbare herinnering

Op 18 september is, op 85-jarige leeftijd, **Cornelis Petrus Rood** thuis in Monster overleden. Kees is geboren op 16 april 1934 en opgegroeid in het West-Friese dorp Wervershoof. Hij was de vijfde van zes kinderen. Zijn moeder overleed in de oorlogsjaren en zijn vader maakte kennis met Marie Zuidervliet uit Poeldijk. Zij

had vijf kinderen en zo ontstond een groot samengesteld gezin. Eind jaren '50 ontmoette Kees Riet Groot uit Monster en hun huwelijk was op 16 juni 1961. Ze gingen in Scheveningen wonen waar hun eerste zoon Ab werd geboren. Na de verhuizing naar Ter Heijde werd zoon Rob geboren. Kees heeft haast heel zijn leven gewerkt als internationaal vrachtwagenchauffeur. Medio jaren 70 werd het plan opgevat om naar Nieuw-Zeeland te verhuizen, echter na ruim een jaar werd Kees daar ernstig ziek en verhuisde het gezin weer naar Nederland. Na een zware operatie knapte Kees weer op en pakte zijn oude werk weer op. Inmiddels woonde het gezin in Monster. In 1996 kreeg het gezin een zware klap te verwerken toen zoon Rob plotseling overleed. Riet kon dit moeilijk verwerken en ze overleed in 2001. Kees pakte de draad op, hij had een sterke eigen wil en doorzettingsvermogen. Hij kreeg een relatie met Tiny en samen hebben ze nog mooie jaren beleefd. Daarnaast hield Kees van puzzelen en de krant werd helemaal uitgelezen. Ook heeft Kees zich jaren ingezet voor het parochieblad de Interkom. De laatste jaren kreeg Kees problemen aan zijn gal, het was niet te genezen. Hij paste zijn levensritme aan en bleef van het leven genieten. Uiteindelijk werd zijn lichaam te zwak en overleed hij, in alle rust.

De uitvaartplechtigheid vond plaats op 23 september in crematorium Ockenburgh, waarna Kees aldaar is gecremeerd. Op de rouwkaart staat: 'Ook bij tegenwind vond hij altijd de juiste versnelling.' Dat Kees nu zonder tegenwind op reis mag gaan naar Gods hemelse Rijk, waar hij opgenomen mag worden in Gods barmhartigheid en liefde, daar geborgen samen met zijn dierbare Riet.

diaken Dits



In dankbare herinnering

Op 19 september is, op 89-jarige leeftijd, **Cornelis Jacobus Martinus Schouw** in het Guldenhuis in Den Haag overleden.

Kees is geboren op 8 augustus 1930 en opgegroeid in Poeldijk.

Hij was een van de negen kinderen. Zijn vader was tuinder en, omdat onderwijs door de oorlog niet mogelijk meer was, ging

Kees in de tuin werken. Deze tuin stond aan de Boomaweg. Kees had een grote liefde voor dieren en op zijn 19^e ging hij in een melkveebedrijf werken. Hij wilde graag boer worden maar drie jaar later ontmoette hij zijn vader op een veemarkt. Deze vroeg om weer in de tuin te komen werken. Hij ontmoette Toos van den Enden en ze trouwden op 3 januari 1961. Ze begonnen met een tuindersbedrijf in Madestein. Hier werd het gezin uitgebreid met zoon Kees en dochter Wilma. In 1972 moest het bedrijf daar weg en werd gestart in Rijswijk (Sion). Hier werd ook ruimte gemaakt voor dieren, een stal voor varkens en koeien. Omdat daar huizen moesten komen, werd een bedrijf gestart aan de Boomaweg, met een stal voor zes koeien. Later werd een deel van de tuin verkocht en de stal moest weg, maar er werd een nieuwe stal gebouwd. Kees hield van een praatje en hij genoot als iemand langs kwam. Inmiddels waren er ook kleinzonen, waar Kees ook graag contact mee had. Kees was altijd in de weer en hij hoefde niet op vakantie, af en toe een dagje uit was voldoende. Vorig jaar werd het lichamenlijk moeilijker en Kees deed afstand van zijn koeien. Op 14 augustus brak hij zijn heup na een val en was revalidatie noodzakelijk. Daarna overleed Kees onverwachts, in zijn slaap.

De uitvaartplechtigheid vond plaats op 24 september in crematorium Ockenburgh, waarna Kees aldaar is gecremeerd. Kees voelde zich altijd thuis bij Toos én als hij bij zijn koeien was. Nu heeft hij dit aardse huis verlaten en is zijn ziel op weg naar een ander huis: Gods hemelse huis, waar hij opgenomen mag worden in Gods licht en liefde.

diaken Dits

Parochie-agenda

Iedere woensdagavond in oktober om 19.00 uur:

Rozenkransgebed bij het Mariabeeld, achter in de kerk

Zaterdag 12 oktober van 09.00 – 11.30 uur:

Kledingactie op het OJOS-plein in de Choorstraat

Zondag 13 oktober om 13.00 uur:

M25 actie in de pastorie voor oogstdankdag

Zondag 20 oktober na de mis van 09.30 uur:

Deurcollecte Noordoost-India – zie artikel verderop

Maandag 28 oktober om 19.30 uur: Redactievergadering van de Interkom

Donderdag 7 november:
om 08.30 uur: Vouwen, nieten en rondbrengen van de Interkom
om 20.00 uur: Open Bijbelgroep

Woensdag 13 november om 20.00 uur: Bestuursvergadering

Donderdag 28 november om 20.00 uur:
Bijeenkomst voor ouders die hun kindje willen laten dopen voor de
doopviering op zondag 8 december om 13.00 uur

Eucharistievieringen in de Poolse taal

Elke zondag is er in de RK kerk in Honselersdijk een Eucharistieviering in de Poolse taal. Deze vieringen worden gehouden om 18.00 uur. Vanaf 17.30 uur is er gelegenheid voor een biechtgesprek. Heeft u medewerkers of collega's uit Polen of als burens, geef dan onderstaand bericht aan hen door. Vriendelijke dank voor uw medewerking.

Msze Swiete w jazyku polskim we wszystkie niedziele

Serdecznie zapraszamy na Msze Święte w języku polskim, które odprawiane są we wszystkie niedziele o godz. 18:00. Możliwość spowiedzi od godz. 17.30. Adres kościoła : Dijkstraat 23, 2675 AV Honselersdijk.

Aanmelden voortaan digitaal

Op de homepage www.rkwestland.nl staat onder 'Contact' een blokje genaamd 'Formulieren'.

Hier vind u de digitale aanmelding voor Dopen, 1^e H. Communie, Vormsel, Huwelijk, Verhuizingen en inschrijven parochie voor nieuwe parochianen. Het formulier zal via de digitale weg bezorgd worden bij het desbetreffende parochiesecretariaat. Zij zullen ervoor zorgen dat de aanmelding/inschrijving bij de juiste personen terecht komt en in behandeling wordt genomen.



Naaldwijkse Vespers

Op zondagavond om 19.00 uur is er meestal een korte kerkdienst in de Oude Kerk aan het Wilhelminaplein te Naaldwijk. Zo'n dienst noemt men ook wel: avondgebed of VESPER. Een kort moment van bezinning, van stilte, gebed en muziek. Altijd komt er één van de psalmen in min of meer uitgebreide vorm in voor. In het seizoen 2019-2020 krijgen acht van die vespers iets bijzonders meedie worden de VESPERS PLUS genoemd.
In 2019 is dat op 20 oktober en 17 november.

Op 8 december is er een Festival of Lessons and Carols.
In 2020 is dat op 19 januari, 16 februari, 19 april, 17 mei en 21 juni.

Oogstdankdag in Monster

Beste jongere,

Op **zondagmiddag 13 oktober** gaan we op Oogstdankdag in de H. Machutuskerk in Monster doosjes met groenten en fruit klaarmaken. Vervolgens brengen we deze naar zieken en ouderen in de woon- en zorgcentra en daarna naar ouderen of zieken in Monster. Deze activiteit start om 13.00 uur in de pastorie aan de Choorstraat 105 in Monster. Als je 12 jaar of ouder bent, mag je helpen.

Heb jij zin om te helpen?

Geef je dan snel op!

Opgeven doe je door je naam, leeftijd, woonplaats en telefoonnummer te mailen naar info@M25Westland.nl. Zet in het onderwerp 'Oogstdankdag'. Deze activiteit telt mee voor de Maatschappelijke Stage.

En je kan gerust een vriend of vriendin uitnodigen om mee te helpen!

Met vriendelijke groet,
namens M25 Westland
Ronald Dits, info@m25westland.nl

In het weekend van 12 en 13 oktober zal de jaarlijkse oogstdankdag worden gevierd.

Zoals gewoonlijk zullen diverse kwekers uit onze parochie weer worden benaderd om iets van hun geteelde product te willen afstaan voor oogstdankdag. Daar staan zij jaarlijks voor open en schenken met alle plezier.

Jammer genoeg raken we de laatste jaren nogal wat kwekers kwijt, omdat zij hun bedrijfsvoering hebben beëindigd. De parochie wil hierbij deze kwekers heel veel dank zeggen voor de vele jaren dat zij zo spontaan wat van hun product aan de kerk hebben afgestaan!

Toch gaan we proberen om er dit jaar ook weer iets moois van te maken. Voelt u zich geroepen om wat van uw product af te staan, bloemen, planten, groenten of fruit, alles is welkom.

Wat betreft het aanleveren is dat mogelijk op vrijdagochtend van 09.30 tot 12.00 uur aan de pastorie.

Wilt u het thuis opgehaald hebben, schroom niet en neem contact op met Piet van Heijningen

Vorbereiding Vormsel gestart!

De eerste ouderavond is geweest en ook de kinderen (uit Wateringen / Kwintsheul / Poeldijk / 's-Gravenzande en Hoek van Holland) die meedoen aan de voorbereiding op het vormsel, hebben de eerste bijeenkomst gehad.

Zowel de kinderen als de ouders hebben geluisterd naar het verhaal uit Johannes 3 waarin in de nacht Nikodemus in gesprek gaat met Jezus. Waarom in de nacht? Omdat hij als Joodse kenner van de bijbel niet wil laten zien dat hij met Jezus in gesprek gaat. Wij gaan juist wel met elkaar in gesprek over het geloof. Wij laten aan elkaar zien dat we ons willen voorbereiden op het ontvangen van het sacrament van het Vormsel. Dat willen de kinderen laten zien op zaterdagavond 16 november tijdens de jongerenviering in Poeldijk. Samen gaan we de viering maken zodat de viering van de jongeren en door de jongeren wordt. Gelukkig hebben we het jongerenkoor Corbulo bereid gevonden om voor de muzikale ondersteuning te zorgen. Tijdens de eerste bijeenkomst hebben ze ideeën mogen noemen hoe zij zich voorstellen. Eén was wel spectaculair, dus moet ik even nadenken of het kan. Wilt u weten hoe de 21 kinderen zich gaan voorstellen en wie het zijn? Kom dan naar de viering!

Els Geelen, pastoraal werker

Jongerenkoor CORBULO 50 JAAR!

Jongerenkoor Corbulo uit Wateringen bestaat dit jaar 50 jaar! Dit vieren we op **zaterdag 9 november** in de St. Josephkerk in Wateringen. Hiervoor zijn we opzoek naar oud leden en oude foto's. Ben Jij oud lid of weet je iemand die oud lid is? Mail naar corbulo50jaar@gmail.com voor aanmelden of meer informatie. Het programma van de dag zal er globaal als volgt uit komen te zien:

14:00-15:00 uur: inloop

15:00-17:30 uur: gezamenlijke repetitie voor Corbulo door 50 jaar heen

17:30-18:30 uur: gezamenlijk eten

19:00-20:00 uur: Eucharistieviering Jongerenkoor Corbulo

20:00-20:30 uur: Koffiepauze

20:30-21:30 uur: Corbulo door 50 jaar heen

21:30-??? : Borrel + feest voor oud-leden

Lieve groet,
De Jubileumcommissie van Jongerenkoor Corbulo

DE BIJBELGROEP GAAT WEER VAN START



Na een mooie zomer gaan we ons weer laven aan de Woorden door God tot ons gesproken. Op donderdagavond 7 november a.s. is de volgende bijeenkomst in de pastorie. De aanvang is 20.00 uur.

U bent van harte welkom!

Als thema voor dit seizoen is gekozen voor "Geloofsvertrouwen" of "Vertrouwen op God".

We doen dit in de komende maanden aan de hand van enkele Psalmen.

Donderdag 10 oktober zijn we begonnen we met Psalm 42 en 43. Deze psalmen vormen één doorlopend geheel. Als we deze psalmen lezen valt het op hoe bomvol emotie ze zitten. De dichter is diep bedroefd, echt somber, depressief. En hij onderzoekt zijn eigen verdriet. Bevraagt zichzelf, ziet het eerlijk onder ogen. Hij is onrustig, ontevreden, ondergedompeld in rouw. Hij verlangt heel intens naar God. Maar hij mist God, die voelt zo ver weg. Hij wil van alles tegen God zeggen, maar omdat God zo ver weg lijkt en omdat de dichter zo ver van Gods huis is, voelt dat moeilijk. 'Wanneer zal ik binnengaan om voor Gods aangezicht te verschijnen?' (42:3) 'Waarom vergeet U mij,' (42:10) 'U bent toch mijn God? Waarom verstoot U mij dan?' (43:2). De dichter denkt met weemoed terug hoe hij 'meeding in de stoet en met hen optrok naar Gods huis, onder luide vreugdezang en lofliederen: een feestvierende menigte' (42:5).

Soms kan verdriet blijven hangen in steeds weer diezelfde gedachten, die rondjes draaien, die blijven malen. Dat zien we ook in onze tekst: 'Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en bent u onrustig in mij?' (42:6,12, 43:5). Ook spreekt de dichter zichzelf toe dat het ooit goed komt. 'Hoop op God, want ik zal Hem weer loven. Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God'.

Het missen van God is niet de ergste reden van zijn verdriet. Omstanders pakken hem op die pijnlijke momenten en lachen hem daarom uit: 'Waar is je God?' (42:4,11). Het verlangen naar God zwelt aan, zoals waterstromen aanzwellen. 'Mijn rots, waarom vergeet U mij?'. De Willibrord vertaalt met dat de dichter 'in zak en as zit', terwijl de meeste andere vertalingen kiezen voor 'Waarom ga ik in het zwart?'. Beide uitdrukkingen verwijzen naar diepe rouw, verdriet, naar het losgerukt zijn van een geliefde. Het is donker om je heen. Zwarte duisternis. Dat doet denken aan Jezus Christus. Vlak voor Zijn gevangenneming in Getsemane zegt Hij: 'Ik ben dodelijk bedroeft' (Math.26:38). Zijn dorst, de spotters, die precies op dat punt Hem pressen: 'Als U de Zoon van God bent, laat dan eens zien.' Het missen van God. Jezus riep het uit: 'Waarom hebt U Mij in de steek gelaten?' (Math.27:46). En God Die niets doet, maar de aarde hult in zwart. Drie uur verlaten van God. Hij riep het uit: 'Waarom verlaat U Mij?' Jezus is gestorven, begraven en weer opgestaan uit de dood. Hij leeft. De psalmdichter roept het uit: 'Doe mij recht, o God.' (43:1). Vecht voor mij, bescherm mij. En dan komt het hoge woord eruit: Bewijs nu maar dat ze ongelijk hebben. U moet het doen. Dan herinnert hij zich weer aan het goede wat God in zijn leven deed. Er gaat een

knop om. Hij heeft zijn hoop in God teruggevonden. Er komt blijdschap en vreugde in hem. God heeft Zijn reddende hand naar hem uitgestoken. Van dankbaarheid zal hij weer zingen voor God.

Jan en Edith van der Meer

MISSIO Wereldmissiemaand: Noordoost-India



Wat is jouw missie?

Het noordoosten van India is slechts via een smalle doorgang verbonden met het centrale gedeelte van India. Er leven veel verschillende etnische bevolkingsgroepen, die zich vaak tweederangsburgers voelen. Ze worden uitgebuit en bedreigd in hun culturele identiteit.

Christenen

Talrijke religieuze gemeenschappen zijn in de regio werkzaam. Steeds meer priesters en religieuzen komen uit de regio zelf. Dat is een positieve ontwikkeling. Zij zijn vanwege hun afkomst vertrouwd met de cultuur. De katholieke kerk ziet het hier als haar missie om zich in te zetten voor de bescherming van de waardigheid en de rechten van de mensen en voor de bescherming van de schepping en de inheemse bevolking te begeleiden in een samenleving die verandert.

Touring Sisters

Twee aan twee gaan de 'Touring Sister' naar de dorpen in de Himalaya. De rondtrekkende zusters verlenen medische zorg, geven onderwijs en delen gedurende enkele weken het eenvoudige leven met de inwoners van het dorp. Door hun leven zijn de zusters een voorbeeld en een symbool van christelijke naastenliefde.

Op de theeplantages in de deelstaat Assam worden de theepluksters uitgebuit en vaak slachtoffer van mensenhandel. Zusters van de Salesianen maken de vrouwen en meisjes met behulp van straattheater bewust van de gevaren.

Buitengewone Missiemaand: Gedoopt en Gezonden

Met de campagneslogan "Wat is jouw missie?" sluit Missio aan bij het thema van de Buitengewone Missiemaand Iedere gedoopte heeft een missie. Iederdeem heeft de opdracht de Blijde Boodschap te verkondigen.

MISSIO ondersteunt de opbouw van de kerk en het pastorale werk in Noordoost-India. Help mee!

Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de collecte op **Missiezondag 20 oktober** of stort uw bijdrage op NL 65 INGB 0000001566, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand te Den Haag. Meer informatie: www.missio.nl

KVG



Na een zeer geslaagde modeshow in september, gaan we in oktober op de serieuze tour.

Op **maandag 21 oktober** maken we kennis met de heer Bob Knippenberg uit Hoek van Holland, een hartchirurg die nu met pensioen is. Hij ontwikkelde in het ziekenhuis waar hij werkzaam was een heel bijzondere operatiekamer. Tijdens zijn lezing maken we kennis met deze bijzondere werkwijze waar artsen en dus ook de hartpatiënten veel voordeel bij hebben.

Laat je ook informeren. De avond wordt gehouden in De Noviteit en begint om 19.45 uur. Om 19.30 uur staat de koffie al klaar. Aan niet-leden vragen we een bijdrage van € 3,50.

Vriendelijke groet, namens het KVG,
Ineke Zwinkels

Koor Geen Gehoor

Op **zondag 3 november** is er in de Masemude om 11.00 uur weer een koffieconcert. Koor Geen Gehoor dendert maar door!!!

Met een nieuwe dirigent zal het koor weer een spetterend optreden geven in het Paviljoen. Oud en nieuw repertoire in een vrolijke setting met een eigen KOOR GEEN GEHOOR sausje.

Iedereen is van harte welkom.

De entree is gratis. De koffie en thee slechts € 1,=



Dorcas Voedselactie

In Monster wordt weer op **vrijdag 8 en zaterdag 9 november** in samenwerking met Hoogvliet Monster de Dorcas Voedselactie gehouden. Vrijwilligers van de Hervormde gemeente Monster, de Protestantse Gemeente Monster, de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, de R.K. Parochie H. Machutus Monster en de Hervormde gemeente Ter Heijde zullen bij de winkel de voedsellijstjes uitdelen en de producten innemen. Ook is er een collectebus aanwezig voor mensen die liever doneren. Dit jaar kan dat ook digitaal via Givt (zie: <https://www.givtapp.net>).

De ingezamelde producten gaan na afloop naar een centraal punt in Andijk, waar van de producten voedselpakketten worden samengesteld. De pakketten worden daarna vervoerd naar landen als Roemenië, Albanië, Moldavië of Oekraïne en daar uitgedeeld aan de allerarmsten in die landen.

U vindt de vrijwilligers op vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur en op zaterdag tussen 8.00 en 17.00 uur bij de ingang van de winkel. Hoogvliet heeft binnen bij het koel/vriesgedeelte een aparte hoek ingericht, waar de producten van het lijstje te vinden zijn. De hoek is herkenbaar aan de Dorcas vlag. We hopen dat u onze vrijwilligers niet voorbij loopt en iets van het lijstje koopt en inlevert bij de vrijwilligers. Voor meer informatie kunt u kijken op www.dorcasvoedselactie.nl.

Zoals u leest doen alle gezamenlijke kerken van Monster/Ter Heijde mee aan deze actie en we weten zeker dat dit initiatief glansrijk kan slagen!

Daarvoor hebben we **natuurlijk wel vele vrijwilligers** nodig die op vrijdag en zaterdag 8 en 9 november komen helpen bij de ingang van Hoogvliet.

Ten eerste mensen die als vrijwilliger bij de Hoogvliet willen staan.

Ten tweede een aantal mensen die steeds de karren heen en weer willen brengen van Hoogvliet naar het sorteerpunt.

Ten derde mensen die helpen bij het inladen van de dozen, voor verder transport, op zaterdagmiddag rond 17.00 uur.

Scholieren kunnen eventueel meehelpen in het kader van hun Maatschappelijke stage.

U kunt zich persoonlijk, telefonisch (213253), schriftelijk of per e-mail aanmelden (machutus@rkwestland.nl), bij het secretariaat van de Machutusparochie, Choorstraat 105, met uw **naam, telefoonnummer en e-mailadres én de voor u meest geschikte tijd**; vrijdag of zaterdag de ochtend, middag of op vrijdagavond.

Op maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen zijn de medewerkers van het secretariaat aanwezig.

We hopen dat we op u kunnen rekenen.
Alvast bedankt!



Leo Duwel en Ellen Tieleman

De Gerarduskalender. Elke dag een beetje spirit!

De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: "elke dag een beetje spirit!". Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen.

De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De spreuk op de voorkant en de moppen, puzzels en informatie op de achterkant geven u aan het begin van de dag een positief gevoel.

De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door een uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem.

De kosten zijn € 7,40 per kalender met gratis schild.

De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd.

(zie ook op internet: www.kloosterwittem.nl)

Bij ons in Monster is de kalender verkrijgbaar bij:
Ria Meeuwisse te Monster.

Wisselingen in ons korps van misdienaars

Al een paar jaar is Maria Stawczyk een trouwe misdienaar geweest in onze Machutuskerk.

Toen zij zich aanmeldde om misdienaar te worden, zong ze al geruime tijd enthousiast mee in het koor Mojeko. Ondanks een verhuizing naar 's-Gravenzande bleef ze toch lid van het koor en ons misdienaar korps! Nu hebben haar ouders plannen om met het gezin terug te keren naar Polen; dat gaat binnenkort gebeuren wanneer het huis klaar is.

Omdat Maria de Poolse taal beter onder de knie moet krijgen, besteedt ze nu al veel tijd in het volgen van de Poolse lessen. Op die manier hoopt ze op een goede aansluiting te vinden in het voortgezet onderwijs aldaar.

U begrijpt het al: Maria heeft te kennen gegeven om afscheid te nemen van de misdienaargroep. Op zondag 14 juli j.l. aan het eind van de viering hebben we haar bedankt voor haar jarenlange inzet en na haar een enveloppe met cadeaubon te hebben overhandigd, overlaadden de kerkgangers haar met een groot applaus.

Maria nogmaals heel hartelijk dank; heel veel succes straks in Polen op de nieuwe school en ook sterkte wanneer je hier afscheid moet gaan nemen van je klasgenoten en vriendinnen!

Ook Tobias Theeuwen heeft te kennen gegeven te willen stoppen met zijn misdienaarstaak. Daar later meer over.

~~~~~  
Gelukkig kunnen we nog rekenen op Pieter, Maureen, Gabriela, Sonja, Imke en sinds kort ook op Charlotte. Zij vervullen de taak van misdienaar/ acoliet heel nauwgezet en denk u maar eens in hoe spannend het is voor de kinderen om daar steeds weer te staan op het altaar in het zicht van de vele kerkgangers! Klasse!

Om de groep weer aan te vullen, heb ik toestemming van het team op De Zeester gekregen om binnenkort in enkele groepen een gesprekje te mogen houden over aanvulling van de groep misdienaars om zo de pastor te helpen tijdens een Eucharistieviering. We zullen dan de vraag voorleggen om na te denken en te proberen om 'proefmisdienaar' te worden. Het is leuk om allerlei karweitjes te doen in de kerk. Terwijl je anders in de kerk moet stilzitten kan je helpen de kaarsen te dragen, kanneltjes aan te reiken, te bellen, het intentieboek op te halen.....

Zo heb je steeds iets te doen en kan je de viering aandachtig volgen.

De zoektocht naar nieuwe misdienaars zetten we voort en we hopen dat kinderen én ouders willen bijdragen aan de gastvrijheid in Gods huis.



Leo Duwel  
Coördinator misdienaars/acolieten

## Heilige Tarcisius, patroon van de misdienaars

Tarcisius leefde zo rond het jaar 250 na Christus in Rome. De christenen werden in die tijd vervolgd en gedood, omdat zij de keizer van Rome niet wilden aanbidden als een god.

In de catacomben - lange, donkere gangen - die waren uitgehakt in de rotsen buiten de stad Rome kwamen de christenen samen om de Heilige Mis te vieren.

Zoals elke nacht was Tarcisius ook nu weer in de catacomben gekomen om de Heilige Mis met de paus te dienen. Na de mis hielp hij de paus nog met alles op te ruimen. Toen ze klaar waren, zuchtte de paus: "Gisteren is één van de bewakers van de gevangenis in het geheim bij me geweest. Er zitten vele broeders en zusters in de gevangenis. En zij willen zo graag de communie ontvangen, voordat ze gedood worden. Bijna alle priesters zijn gevangen. Ik kan zelf niet gaan want mij herkennen ze direct. Ach wist ik maar een oplossing!"

Tarcisius hoorde dit en zei direct: "Waarom laat u mij niet gaan, Heilige vader?" "Nee," zei de paus, "dat is veel te gevaarlijk en trouwens, je bent nog veel te jong."



Tarcisius was nog maar 13 jaar. "Maar Vader, ik kom toch ook iedere morgen hier naar toe? En ik ben toch de enige misdienaar die nog nooit is weg gebleven? Het is trouwens nog vroeg en op straat zal ik toch niemand ontmoeten." De paus stemde toe. Hij nam eerbiedig de Heilige Hosties van het altaar, borg ze op in een gouden doosje en hing dat om de hals van Tarcisius. Hij verborg het onder zijn toga. Zo ging hij op weg.

Maar onderweg kwam hij een groep jongens tegen uit zijn buurt. Ze renden naar hem toe en begonnen met hem te praten. Al gauw had een van de jongens door dat Tarcisius iets verborgen hield onder zijn toga. De jongens begonnen aan hem te trekken en te duwen. Maar Tarcisius beschermde het doosje met de Heilige Hosties. Nu werden de jongens boos. Ze begonnen hem van alle kanten te slaan. Een van de jongens zag het doosje en wilde het van Tarcisius afnemen, maar hij hield het stevig vast. De jongens sloegen en traptten hem. Ze werden nu zo razend dat ze stenen pakten en ermee gingen gooien. Zwaar getroffen viel Tarcisius neer. Plotseling werden de jongens gestoord door een Romeinse soldaat die langs kwam en zag wat er gebeurde. "Wat moet dat daar?" schreeuwde hij. De jongens vluchtten verschrikt weg. De soldaat herkende Tarcisius want hij was ook een christen.

Tarcisius gaf hem nu het kostbare doosje met de Heilige Hosties aan de soldaat. Voorzichtig tilde de soldaat Tarcisius op en droeg hem naar een huis in de buurt waar ook christenen woonden. De jonge Tarcisius stierf aan zijn zware verwondingen. Hij werd begraven in de catacomben.



Als je nu zijn graf wilt gaan bezoeken in Rome, moet je naar de basiliek 'Heilige Laurentius buiten de muren'. Onder het hoofdaltaar ligt de diaken Laurentius begraven.

In een klein zijaltaar ligt de Heilige Tarcisius begraven. Er staat een beeld op. Aan zijn voeten liggen nog de stenen en in zijn handen houdt hij de Heilige Communie vast, het

kostbaarste dat hij wilde beschermen tegen anderen die niet in Jezus geloofden

.....

De kerk viert zijn feest op 15 augustus, het hoogfeest van Maria Hemelvaart.

## Oecumenische lezing over Maria

Op **woensdag 13 november a.s.** zal ds. Hans Mast, op uitnodiging van de Raad van Kerken Monster/Ter Heijde, een lezing komen houden in "De Hoeksteen"-zaal van de Protestantse gemeente Monster, Burg. Kampschöerstraat 24, **aanvang 19.30 uur**. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Voor veel protestanten blijft de katholieke 'verering' van Maria een vreemd fenomeen, terwijl het voor veel katholieken behoort tot het DNA van hun spiritualiteit. In de loop van de laatste decennia is er een goede oecumenische gezindheid gegroeid. In de praktijk blijft het soms moeilijk met elkaar over Maria te spreken, laat staan haar gezamenlijk op gepaste wijze de eer te geven die haar als moeder van onze Heer toekomt.



Met deze presentatie hoopt ds. Mast bij te dragen aan verheldering, voortgaande bezinning en verdieping van wat Maria voor ons vandaag betekent; om de grote dingen die de Heer aan haar gedaan heeft.

Met behulp van de beamer wil hij graag e.e.a. vertellen en verhelderen aan de hand van kunstuitingen (schilderijen en religieuze objecten).

Wij hopen dat de informatie mag bijdragen aan een beter begrip van de moeder van Jezus.

De Raad van kerken stelt uw aanwezigheid zeer op prijs!

## Filmavond

Op donderdag 31 oktober.

Plaats: 'De Hoeksteenerk, Iepstraat 1 2691 EX 's-Gravenzande  
Kerk open om 19.30 uur - Aanvang 20.00 uur

Toegang gratis

De koffie staat voor u klaar.

Na afloop is er gelegenheid om onder een genot van een glaasje  
elkaar te ontmoeten.

**NOVITIATE** zit vol prachtige acteerprestaties en gaat over de inwijding in de liefde van een jong meisje, in dit geval de liefde voor God. Ze is opgevoed door een niet-religieuze, alleenstaande moeder op het platteland van Tennessee in de jaren 50 en komt door een studiebeurs op een katholieke school terecht. Cathleen voelt zich al snel aangetrokken door de mysterie en de romantiek van een aan God toegewijd leven. Als ze van postulante noviciaat wordt, wordt haar geloof regelmatig in twijfel geroepen door de harde en vaak onmenselijke realiteit van een leven in dienst van God. Met de opkomst van het Vaticaanum worstelt Cathleen steeds meer met geloofsvragen, seksualiteit en radicale veranderingen in de Kerk die de levensloop van nonnen dreigt te veranderen.

Ineke Hartman en Jan Jacobs

## Jongerenbedevaart naar Rome

Deze bedevaart vindt plaats van 26 april t/m 2 mei 2020. De organisatie is in handen van Jong Katholiek en Huis voor de Pelgrim

Periode: 26 april t/m 2 mei 2020

Organisatie: Jong Katholiek en Huis voor de Pelgrim

Contactgegevens: Huis voor de Pelgrim, tel.: 043-3215715  
email [info@huisvoordepelgrim.nl](mailto:info@huisvoordepelgrim.nl)

Deelnemers: maximaal 100 jongeren tussen de 18 t/m 28 jaar

Prijs: naar schatting € 450,-

### Programma bedevaart:

Zondag 26 april vertrek per vliegtuig.

Deze bedevaart is een reis naar Rome, naar de graven van de apostelen Petrus en Paulus. Tijdens de bedevaart wordt elke dag de eucharistie gevierd op een bijzondere plaats, waaronder in de St. Pieter en in de oudste Mariakerk van het westen: de Santa Maria Maggiore. Uiteraard is er ook de audiëntie met de paus op het St. Pieterplein.

De deelnemers logeren in de jeugdherberg van de paters Teatijnen in het centrum van Rome, naast de grote basiliek van Sint Andreas.

Verreweg het meeste in Rome zal te voet of met het openbaar vervoer worden gedaan. Een goede conditie en goed kunnen lopen is daarom een vereiste, mede vanwege het 'stevige' programma en de vele indrukken die opgedaan worden.

Op zaterdag 2 mei reizen de deelnemers per vliegtuig terug naar Nederland

Mgr. Drs. Rob G.L.M. Mutsaerts,  
Bisschop-referent voor jongeren

Mgr. Drs. Herman W. Woorts,  
bisschop-referent voor bedevaarten

## **Waarom Carnaval en Sint Maarten bij elkaar horen**

Dat de feestdag van Sint Maarten en het begin van het carnavalsseizoen beide op 11 november vallen (11<sup>e</sup> van de 11<sup>e</sup>) lijkt toeval. Op het eerste gezicht lijken beide feesten ook niets met elkaar te maken te hebben. Maar dat is niet juist. Ze hebben eigenlijk alles met elkaar en met het evangelie te maken.

Op 11 november viert de Kerk het feest van de heilige Martinus van Tours. Hij werd vooral bekend, omdat hij nog vóór zijn bekering de helft van zijn mantel aan een bedelaar gaf. Daarmee groeide hij uit tot symbool van barmhartigheid en christelijke naastenliefde. Waar nu kinderen op de feestdag van Sint Maarten langs de deur gaan om snoep op te halen, waren dit in vroeger eeuwen de armen en bedelaars die bij de rijken iets extra's gingen halen.

In heel Europa werd het feest van de 'apostel van Frankrijk' als een belangrijke feestdag gevierd. Dat had ook een tweede reden: na 11 november begon de voorbereidingstijd op Kerstmis. Net als met Pasen ging dit lang geleden gepaard met een vastenperiode: de Sint-Maartensvasten. En net als bij de vasten voor Pasen waren de laatste dagen voorafgaand hieraan een gelegenheid om nog even feest te vieren en het er goed van te nemen. Een soort vastenavond dus, maar dan in november. Het vijfde seizoen begint dus niet toevallig op de feestdag van Sint Maarten.

Het is bekend dat de Kerk niet altijd even gelukkig was met de uitwassen van het carnavalsfeest. De 11<sup>e</sup> van de 11<sup>e</sup> geldt nu als het gekkengetal, maar werd in de Middeleeuwen gezien als een ongeluksgetal. Elf verwees naar de zonde als letterlijke overtreding van de tien geboden (10 + 1) en naar het aantal apostelen dat overbleef na het verraad van Juda (12 - 1).

Bron: parochiebladenservice

# Parochiefederatie Sint Franciscus, *tussen duin en tuin*



**Regio West:** H. Bartholomeus te Poeldijk  
H. Machutus te Monster  
O.L. Vrouw ten Hemelopneming te 's-Gravenzande  
H. Egbertus en H. Lambertus te Hoek van Holland / Heenweg

---

**Regiopastores:** pastor I.M. Kwee  
Esdoornstraat 1, 2691 VG 's-Gravenzande  
☎ (0174) 76 43 38 ✉ [kwee@rkwesland.nl](mailto:kwee@rkwesland.nl)  
pastoraal werkster E.M. Geelen  
p/a Choorstraat 105, 2681 AR Monster  
☎ 06 36 28 69 52 ✉ [geelen@rkwesland.nl](mailto:geelen@rkwesland.nl)

---

## Overige leden van het pastoraal team

pastoor/moderator J.C.M. Steenvoorden  
☎ (0174) 62 45 36 ✉ [steenvoorden@rkwesland.nl](mailto:steenvoorden@rkwesland.nl)  
diaken R.H. Dits  
☎ 06 16 82 22 67 ✉ [dits@rkwesland.nl](mailto:dits@rkwesland.nl)  
diaken C.W. Burgering  
☎ 06 29 56 28 65 ✉ [burgering@rkwesland.nl](mailto:burgering@rkwesland.nl)

---

## Federatiesecretariaat (gegevens parochiesecretariaat zie pag. 2)

mw. M. de Jong  
Dijkstraat 25, 2675 AV Honselersdijk  
☎ 06 51 47 75 80 ✉ [info@rkwesland.nl](mailto:info@rkwesland.nl)  
Aanwezig: maandag t/m donderdag van 09.00-14.00 uur

Het federatiesecretariaat kunt u ook buiten deze tijden bellen voor het melden van een overlijden of in dringende gevallen wanneer u een priester nodig heeft.

---

**Website:** [rkwesland.nl](http://rkwesland.nl) Kopij voor de website: [website@rkwesland.nl](mailto:website@rkwesland.nl)

---

Voor een persoonlijk gesprek kunt u contact opnemen met uw regiopastores en voor overige vragen of bijv. het opgeven van gebedsintenties, aanvragen voor dopen of huwelijk kunt u terecht bij uw parochiesecretariaat.