

Parochie H.H. Martelaren van Gorcum

# Ons Torentje



**22 december 2018**

**De elf RK parochies van het Westland  
en Hoek van Holland  
vormen samen de parochiefederatie  
Sint Franciscus, *tussen duin en tuin***



## **Parochie H.H. Martelaren van Gorcum,**

behorend tot parochiefederatie Sint Franciscus, *tussen duin en tuin*

Kerklaan 8, 2678 SV De Lier,  
tel. 0174 512287.

Bij geen gehoor alleen in dringende gevallen 015-3809154

e-mail: [martelarevangorcum@rkwestland.nl](mailto:martelarevangorcum@rkwestland.nl)

website : [www.rkwestland.nl](http://www.rkwestland.nl)

### **Secretariaat**

Het secretariaat is geopend maandag en woensdag van 9.00 tot 11.30 uur.

Voor afspraken die te maken hebben met o.a. doop, jubilea, misintenties en ziekenbezoek, kunt u contact opnemen met Monique van Paassen, via het hierboven genoemde adres of telefoonnummer 0174 512287.

### **Bankrekeningnummers**

RK Parochiebestuur NL13RABO03362.27.817

Kerkbijdrage NL20RABO03362.14.014

## **Redactie Ons Torentje**

### **Contactpersoon:**

Marijke van der Knaap

### **Redactieleden:**

Joke van der Marel, Marian Burger, Marijke van der Knaap

### **Bezorging:**

Wil Hofstede

Indien u Ons Torentje niet meer wilt ontvangen, kunt u bellen naar het secretariaat, 0174 512287, of mailen naar [redactietorentje@rkwestland.nl](mailto:redactietorentje@rkwestland.nl)

**Kopij** kan worden ingestuurd via e-mail naar [redactietorentje@rkwestland.nl](mailto:redactietorentje@rkwestland.nl) met als onderwerp 'kopij Torentje', of schriftelijk naar de pastorie.

### ***Uiterste inleverdata***

13 januari  
10 februari  
10 maart

### ***Verschijningsdata***

19 januari  
16 februari  
16 maart

# PASTORAAL WOORD

## Wees niet bang

In de bijbelse verhalen rond kerst komt in ieder geval twee keer voor dat mensen schrikken of bang zijn. De eerste keer komt de engel Gabriël onverwacht bij Maria. En de groet luidt: 'Verheug u, Begenadigde, de Heer is met u!' Maria schrikt en denkt: 'Wat heeft dit te betekenen?' De engel stelt haar gerust met de woorden 'Vrees niet, Maria.'

De tweede keer vinden we het bij de herders op het veld. Ook daar komt iets nieuws plotseling hun leven binnen. Opeens is een engel van de Heer daar en ze werden omstraald door glorie van de Heer. Ze werden erg bang. Maar ook hier de woorden 'Vreest niet'.

Ook wij zijn wel eens bang. Ik zat te denken wanneer zoiets gebeurt. Het lijkt me, dat het gebeurt als er een verandering in ons leven komt (soms plotseling en onverwacht), die onzekerheid met zich meebrengt. Of een verandering waarvan we vrezen dat de gevolgen negatief zullen zijn. Ook daar is er onzekerheid, want die gevolgen zijn er nog niet.

Die verandering kan er zeer snel zijn, of op langere termijn. Een voorbeeld van het snelle: je steekt over en een auto komt met grote snelheid op je af. Een nieuw gegeven. Je moet zeer snel handelen. Als je snel weggesprongen bent, klopt je hart in je keel. "Wat was ik bang dat het mis zou gaan," zeg je dan waarschijnlijk.

Ook kan het op langere termijn. De dokter heeft een ernstige ziekte bij je vastgesteld. Heel veel onzekerheden. Hoe zal het allemaal gaan? Hoe snel? Hoe lang heb ik nog? Hoe moet ik met deze situatie omgaan? Heel veel vragen. Angst kan dan snel toeslaan.

In de bijbel staat heel vaak 'Vrees niet'. Bij Maria en de herders heeft dat te maken met God. Iets goeds komt van Gods kant. Maria hoort: "Je hebt genade gevonden bij God." De herders horen: "Ik verkondig u een vreugdevolle boodschap." Het gaat om Gods nabijheid, Gods toewending. Heel kerstmis is het nabijkomen van God in zijn Zoon Jezus.

Als we bang zijn, is het vaak omdat er iets nieuws op ons afkomt. Iets, wat onzekerheid brengt. Iets waarvan we de gevolgen vrezen. De Heer zegt: 'Kom maar bij Mij. Ik ben mens geworden, Ik weet wat je doormaakt.'

Zijn menswording vieren we uitgebreid, in vele kerstvieringen. Daarna, op 1 januari, vertrouwen we onszelf en het nieuwe jaar toe aan de H. Maria. In het verhaal van de bruiloft van Kana horen we haar zeggen: "Doe maar wat Jezus je zeggen zal." Als we dat doen, hoeven we niet te vrezen.

# VAN HET BESTUUR

## **Kees van den Nouweland**

Op donderdag 29 november hebben we met veel verdriet afscheid moeten nemen van Kees van den Nouweland. Wij, als parochiegemeenschap van De Lier, zijn Kees veel dank verschuldigd. Na zijn studie theologie heeft Kees zich jarenlang, met heel veel toewijding, ingezet als voorganger bij avondwakes, vieringen voor onze senioren in de Triangel en de reguliere vieringen in onze parochiekerk. We wensen zijn vrouw Annie en de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.

## **Terugblik**

We kunnen weer terugkijken op een paar geslaagde herfst activiteiten.

Allereerst was er de gezellige parochieavond op 25 november. Deze keer in gebouw 't Anker. Vicevoorzitter Jan Pruisken kondigde aan dat we volgende jaar ons 90-jarig jubileum groots gaan vieren met allerlei spetterende activiteiten. Ronald Dits vertelde over het Rijke Roomse Leven, ondersteund door een leuk meezinglied over het Roomse leven van vroeger.

Dan was er op 30 november de bridgedrive met 24 deelnemers die een gezellige avond beleefden in de pastorie.

In het kader van de Adventsactie gaven een aantal jonge, talentvolle violisten van StringWise uit Amsterdam een concert in onze kerk. Helaas was er minder belangstelling dan verwacht, maar alle aanwezigen hebben genoten van de prachtige muziek en de passie van deze jonge musici.

Op zondag 16 december was er in onze kerk een vrolijk en gevarieerd kerstconcert van muziekvereniging Minerva samen met het koor van De Tiereliërs.

## **Kindje Wiegen.**

Helaas kan het Kindje Wiegen dat we jarenlang organiseerden op Eerste Kerstdag niet doorgaan omdat het niet gelukt is om iemand te vinden die het wil organiseren.

Het goede nieuws is dat er voor de gezinsviering op Eerste Kerstdag wel een kinderkoor (de Achtsprong Singers) bezig is om kerstliedjes te oefenen. Dit alles weer onder enthousiaste leiding van Sonja en Mieke, die toch bereid waren om dit op te pakken.

## **Kaartavonden**

De volgende kaartavond is op vrijdag 18 januari 2019 in het parochiecentrum. Dan wordt er geklaverjast. Aanvang 19.00 uur. U kunt zich nog steeds opgeven bij het parochiesecretariaat of door te bellen naar Elly Heemskerk met namen en adressen van de deelnemers.

## Oproep

Volgend jaar bestaat onze parochie 90 jaar. Inmiddels is er een jubileum commissie gevormd die volop plannen aan het bedenken is voor allerlei festiviteiten.

U kunt nog steeds uw oude foto's van de kerk inleveren bij het secretariaat. Namens het parochiebestuur wensen we u een

*Zalig Kerstfeest en alle goeds voor het nieuwe jaar.*

Letty van Steekelenburg

## 58<sup>e</sup> Kerstmeeting in verwarmde veilinghal

Op 26 december, tweede kerstdag, vindt in de hal van HZ Logistics op voormalig veilingterrein Westerlee traditiegetrouw de Kerstmeeting plaats. Zo'n 1500 mensen komen bijeen voor een sfeervolle kerstviering. Muziekvereniging Excelsior, kinderkoor Do Re Mi en interkerkelijk koor Les Sirenes verzorgen de muziek en de zang. Een grote kerstboom met lichtjes en het kerstverhaal geven een fijne kerstbeleving. Iedereen is welkom, aanvang 10.00 uur.

De jaarlijks terugkerende Kerstmeeting is dé plek om kerstsfeer te ervaren. Ook voor niet-kerkgangers een bijzondere en fijne manier om kerst te beleven.

Het welkomstwoord wordt gesproken door de voorzitter van het Comité Interkerkelijke Kerstmeeting, Agnes van Ardenne. Kinderkoor Do Re Mi zorgt voor de vrolijke noot. Kinderen steken de kaarsen aan en zeggen een versje op. Verder is er een bijdrage van diaken Ronald Dits en Annemiek Ridder. Na 75 minuten vol afwisseling van muziek, zang en verhalen, keer je met een fijn kerstgevoel terug naar huis en/of familie.



Tot ziens op 26 december, tweede kerstdag, bij de Kerstmeeting in de hal van HZ Logistics, op het voormalige veilingterrein Westerlee in De Lier (volg de wegwijzers). Aanvang 10.00 uur. Bent u niet in de gelegenheid om te komen? Via WOS Radio is de meeting ook te beluisteren.

# PAROCHIE- en ALGEMEEN NIEUWS

## In Memoriam

Op 16 november is na een ingrijpende ziekteperiode overleden mevrouw *Antonia Maria Johanna Vis-Weterings* in de leeftijd van 72 jaar. Tonny stond actief, zorgzaam en enthousiast in het leven. Eind 2017 werd zij plotseling geconfronteerd met de grenzen van haar gezondheid. Acute leukemie ondermijnde haar krachten. Het afgelopen jaar werd bepaald door ziekenhuisopnames en behandelingen. Helaas was het een ongelijke strijd tegen een levensbedreigende ziekte. Ondanks verdriet en machteloosheid kwam haar karakteristieke glimlach nog op haar gezicht en kon zij heel raak en gevat uit de hoek komen. Met velen hebben wij afscheid van haar genomen in de parochiekerk van De Lier op 21 en 22 november jl. Tonny zal in herinnering blijven als een lieve en zorgzame vrouw. Zij wist van aanpakken, was werkzaam en flink, voortvarend en doortastend en hield de regie graag zelf in handen. Tonny Weterings werd op 28 november geboren in de schaduw van het Staelduinse Bos in 's-Gravenzande. Zij was als oudste dochter een grote steun voor haar vader en moeder bij het werk in de tuin en de verzorging van haar broertjes en zusjes. Toen zij in het huwelijk trad met Lau Vis verhuisde zij naar de Molenlaan. Hans, Astrid en Erwin mochten opgroeien in de ruimte van haar liefde en goede zorgen. Tonny was zeer betrokken bij het tuinbouwbedrijf. Een zwarte dag in haar leven was het plotselinge overlijden van haar man in 1987. Ondanks het intense verdriet ging Tonny niet bij de pakken neerzitten.

Een nieuw begin van geluk in haar leven ontstond door de ontmoeting met Nic Groenewegen. Tonny verhuisde naar de Kreekrug. 30 jaren hebben zij het leven met elkaar mogen delen. De kleinkinderen Roy, Wess en Sis hebben veel blijdschap in het leven van Tonny gebracht. Zij vond het leuk om op te passen en er samen op uit te gaan. Nic en Tonny waren reislustig en hebben met de camper heel Europa doorkruist. Tonny had een sociaal karakter en leefde zeer mee met haar medemens, haar familie en vrienden, maar ook met haar zieke medemens via het werk van de Zonnebloem. Zij was creatief, mooie dingen kon zij maken, en ook sportief, zwemmen en tennissen deed zij graag. Tonny was ook zeer gastvrij en genoot ervan om anderen te verwennen.

‘Je liefde, je kracht, je warmte en je lach, we zullen ze missen iedere dag.’

Wij wensen Nic, de kinderen en kleinkinderen, familie en vrienden, veel kracht en troost toe bij het dragen van het gemis van deze dierbare vrouw.

Pastoor J. Steenvoorden

## In Memoriam

Op 22 november is, gesterkt door het Heilig Sacrament der zieken, van ons heengegaan de heer *Adrianus Hendrikus Maria van den Berg* in de leeftijd van 85 jaar. Tot op hoge leeftijd was Aad een vitale en sportieve man. Een echt buitenmens die te voet of op de fiets er graag op uit trok.

Aad is een geboren en getogen Lierenaar. Zijn vader was schipper van beroep. In 1944 kwam hij om het leven door beschietingen en toen bleef zijn moeder

als weduwe achter met twee jonge kinderen. Aad was de oudste en moest als jongen van 11 aan de slag in de tuinbouw voor het gezinsinkomen. Deze zorgelijke jaren hebben een diepe indruk op hem gemaakt. Zijn werk in de tuinbouw werd onderbroken door zijn militaire dienstplicht. Aad werd wachtmeester en kon terugkijken op een leuke diensttijd. Terug in De Lier ging hij weer de tuin in, maar het zware werk ging ten koste van zijn rug. Daarom werd Aad vertegenwoordiger. Liefst 40 jaren heeft hij bij Brinkman gewerkt en ontwikkelde hij zich tot specialist in de watertechniek. Hij bouwde een goede band op met zijn klanten en leefde zeer met hen mee. In 1961 is hij in het huwelijk getreden met Corrie van der Stap. 57 jaar hebben zij voor- en tegenspoed gedeeld. Een grote vreugde in hun leven bracht de geboorte van dochter Esther. Aad was een zorgzame echtgenoot en vader. Hij was een man met een duidelijke eigen mening die hij niet onder stoelen of banken stak. Genieten kon hij van de natuur, graag was hij aan het werk in zijn bloemen- en groentetuin. Ook maakte hij regelmatig met zijn gezin een tocht over de Westlandse wateren of naar Midden-Delftland. Jaarlijks ging het gezin op vakantie naar Texel. Toen Esther trouwde met André bleef Aad hen met warme belangstelling volgen. Heel trots was hij op zijn kleinzoons Christiaan en Lukas die hij op heeft mogen zien groeien tot volwassenheid. De laatste maanden waren heel zwaar voor Aad. Liefdevol werd hij in zijn eigen omgeving verzorgd door Corrie met de steun van het gezin en anderen. Nu heeft Aad de overtocht aanvaard naar een nieuw leven bij God. Moge hij rusten in vrede. De uitvaart heeft plaatsgevonden op 29 november in de parochiekerk van De Lier. Wij wensen Corrie, haar gezin, familie en vrienden veel sterkte toe in de komende tijd.

Pastoor J. Steenvoorden

## **Torentjesclub**

Volgend Torentje afhalen op donderdag 17 januari aan de pastorie tussen 13.30 uur en 16.00 uur.

## **Project kinderkoor De Achtsprong Singers zingt tijdens de gezinsviering op 24 december.**

Zes weken geleden hebben een aantal leden van het kerkbestuur, enkele leden van de werkgroep Eerste Heilige Communie en de voormalige leiding van De Keten bij elkaar gezeten.

Unaniem was de mening dat een kerst-gezinsviering zonder kinderkoor niet kon.

Er werd besloten om te kijken of er interesse was bij de ouders en de kinderen om op projectmatige basis een kinderkoor te formeren.

Sonja, Mieke en Joshjah waren bereid om hun schouders er onder te zetten.

De belangstelling was overweldigend.

Ruim 50 leden telt het kinderkoor en orkest. Er zijn vijf repetities geweest op De Achtsprong, waarbij het mogelijk was om onder schooltijd te oefenen.

Maandagavond 24 december om 18:00 uur zal het resultaat van het oefenen te horen en te zien zijn. U bent van harte welkom.

## **Adventsactie voor hulp aan vrouwen in Burkina Faso**

De orde OLV van Liefde van de Goede Herder is een internationale congregatie, opgericht in Anger (Frankrijk) in 1835. De zusters werken sinds maart 2011 in Burkina Faso, een van de armste landen ter wereld. De zusters geven aandacht aan de situatie van vrouwen en kinderen in de sloppenwijk Burkinabé.

In dit derde en laatste projectjaar wordt een programma ontwikkeld voor individuele psychische hulp. Ook is gestart met een inloopservice voor vrouwen uit de omgeving, die slachtoffer zijn van geweld. In het afgelopen jaar zijn er 21 jonge vrouwen opgevangen. Inmiddels zijn ook een kinderopvang en kleuterschool gerealiseerd, die plaats hebben geboden aan 77 kinderen. Ten slotte bieden de zusters ook opleidingen aan voor meisjes en vrouwen, waarvan er in het afgelopen jaar 30 zijn opgeleid en 15 in opleiding zijn. De opleidingen variëren van catering, koken, banketbakkerij en Frans tot internet- en computervaardigheden.

Gedurende de Advents- en kersttijd staat achterin de kerk een bus voor uw bijdrage. Ook kunt u een bedrag direct overmaken naar IBAN: NL89 INGB 065 310 0000, t.n.v. Adventsactie, Den Haag. Bij voorbaat hartelijk dank.  
MOV-groep

## **Missiecollecte**

De opbrengst van de collecte op Missiezondag was € 422,-. Hartelijke dank!

## **Werkgroep Eerste H. Communie**

Op 22 november hadden we met de ouders van de communicantjes de eerste ouderbijeenkomst. We kregen bij binnenkomst allemaal een kaartje met een bepaalde kleur, die correspondeerde met een tafel in de aula. Iedereen ging aan de juiste tafel zitten. We starten de avond, en aan het begin werd er 1 doopkaars aangestoken en daarna hebben alle ouders voor hun kind een kaarsje aangestoken rondom de doopkaars.

Een aantal ouders hadden een voorwerp meegenomen wat thuis centraal staat voor het geloof binnen het gezin. Dit was mooi om van degene die wat mee hadden genomen terug te horen of te zien.

Daarna gingen we met elkaar in gesprek en hebben we een aantal vragen beantwoord en met elkaar besproken zoals; wat betekend het geloof voor jou, wat wil je je kind graag meegeven enz.

Na de pauze zijn we in de groepjes aan de slag gegaan om de zaken die aan bod komen in een viering op de juiste volgorde te leggen. Dit was soms nog best een uitdaging 😊

We sloten af met een sapje en voor degene die wilde een stukje brood en konden zo met elkaar nog even napraten over de eerste avond.

Tijdens deze bijeenkomst hebben we ook al een groot deel van de taken verdeeld. Iedereen heeft zich kunnen aanmelden en inschrijven voor verschillende onderdelen. Een mooie start van een intensief traject met als thema dit jaar een parel in Gods hand!



## Kaartavonden

Er worden door het parochiebestuur goed verzorgde kaartavonden georganiseerd. De bridge is geweest; nu is het klaverjassen aan de beurt.

De klaverjasdrive is op vrijdag 18 januari 2019 in het parochiecentrum, waar vanaf 19.00 uur de koffie klaarstaat.

De inschrijfkosten zijn € 30,- per paar of € 15,- per single.

U kunt zich opgeven met naam en adres van de deelnemers bij het parochiesecretariaat, of door te bellen naar Elly Heemskerck

Het overmaken van € 30,- / € 15,- kan op NL13 RABO 0336227817 t.n.v.

RK Kerkbestuur De Lier, onder vermelding van klaverjas en de naam en het adres van de deelnemer(s).

## Concert van StringWise.

Het concert van het strijkerensemble StringWise in onze kerk op zondag 2 december was van grote klasse. Deze jonge violisten tussen 11 en 15 jaar, onder leiding van vioolpedagoog Wiesje Miedema, verzorgden geheel zelfstandig een gevarieerd programma, soms op piano begeleid door Violaine Deplanque. Dit alles was zeer de moeite waard. Na afloop werd er een collecte gehouden ten behoeve van de Adventsactie voor Burkina Faso (Opbrengst € 341,85).



## Nieuwjaarsboodschap: ‘Geen vrede zonder vertrouwen’

“De politiek moet ten dienste staan van de vrede.” Dat is de centrale oproep van paus Franciscus in zijn boodschap voor de Werelddag van de Vrede. Deze wordt elk jaar op Nieuwjaarsdag gehouden. Paus Franciscus schrijft dan – net als zijn voorgangers – een boodschap, waarin hij het thema vrede centraal stelt.

Dit jaar onderstreept hij daarin de noodzaak dat politiek en politici in dienst moeten staan van de vrede. “Iedere burger draagt politieke verantwoordelijkheid,” aldus de paus, “maar zeker zij die het mandaat hebben gekregen om hun land te besturen en mensen te beschermen.”

Volgens de paus kan er geen vrede zijn zonder wederzijds vertrouwen. De eerste voorwaarde daarvoor is respect voor een gegeven woord. Politieke betrokkenheid noemt hij een van de hoogste vormen van liefdadigheid als die gericht is op een oprechte zorg voor de toekomst van het leven en van de planeet en de zorg voor mensen.



## Verhoging bijdrage misintenties / tarieven

Binnen parochiefederatie Sint Franciscus, *tussen duin en tuin* zijn er enkele jaren geleden vaste tarieven vastgesteld voor huwelijken, speciale vieringen, uitvaarten, dopen en misintenties. Deze tarieven gelden voor alle parochies binnen onze federatie.

Na enkele jaren heeft het federatiebestuur besloten de bedragen met ingang van 01 januari 2019 vast te stellen op:

<b>MISINTENTIES</b>	€ 12,00 (richtlijn)
<b>DOPEN</b>	€ 52,50 (richtlijn)
<b>HUWELIJK</b>	Deze tarieven gelden ook voor huwelijken elders (buiten het federatiegebied).
Doordeweeks	€ 375,00 *
Zaterdag	€ 525,00 *
<b>JUBILEUM</b>	
Aparte viering	€ 275,00 *
Weekendviering	Vrije gift
<b>OVERLIJDEN</b>	
Opbaren	€ 120,00
Condoleren zonder avondwake	€ 225,00 *
	€ 275,00 *
Avondwake (gebruik kerk + koor)	€ 450,00 *
Uitvaart (met voorganger + koor)	
Voorganger bij plechtigheid in aula crematorium/begraafplaats	€ 350,00

\* De bedragen zijn incl. de gebruikelijke kerkversiering, maar excl. o.a. de misboekjes  
Namens het federatiebestuur, Peter Zuidgeest (voorzitter)

## KBO

Bijzonder wordt de bijeenkomst op woensdagmiddag 16 januari. Aanvang 13.30 uur in de Ark !!! KBO en PCOB afdeling De Lier organiseren dan een dialoog bijeenkomst met als thema Mij & Zorg.

Bij deze dialoog bijeenkomst gaan senioren in gesprek over elkaars vragen, twijfels en behoeften en mogelijke oplossingen. In de bijeenkomst komen uiteenlopende onderwerpen aan bod, zoals langer thuis wonen, een gesprek met de gemeente of hulp vragen aan familie en vrienden. In de huidige samenleving zullen we zorg en ondersteuning zoveel mogelijk zelf moeten

regelen. Je kunt natuurlijk veel zelf doen. Daarbij is een netwerk opbouwen heel belangrijk. Als je vitaal bent is het meestal niet zo moeilijk om nieuwe contacten te leggen, maar als je minder mobiel bent heb je mensen om je heen nodig die op bezoek komen of ergens met je naar toe gaan, zoals de supermarkt of de dokter.

Veel mensen denken nog steeds: “als ik oud en gebrekkig word, dan wordt er vast wel voor me gezorgd”. Nou, zo simpel ligt dat niet. Daar komt bij dat we ook nog zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen. En soms moeten .... De keerzijde daarvan is: als je kwetsbaarder wordt, komt eenzaamheid eerder om de hoek kijken. En dat is het grootste probleem onder ouderen. Maar hoe pak je dat dan aan? Hoe wil je dat jouw toekomst er uit ziet als je meer zorg nodig hebt? Daarover, en over veel andere zaken wordt, onder leiding van deskundige gespreksleiders, gesproken tijdens de dialoogbijeenkomst Mij & Zorg.

Harry Jekkers zongen het jaren geleden al: *“Later is allang begonnen”*



Het uitgangspunt van de bijeenkomst van Mij &Zorg is dat veel mensen een stukje van het antwoord hebben. Dat ze samen de beste oplossingen kunnen creëren is de basis van een dialoog.

Binnen het project Mij &Zorg gaan mensen in dialoogbijeenkomsten met elkaar in gesprek over de veranderingen in de zorg, de eigen rol hierin en over mogelijke oplossingen in het regelen van zorg en ondersteuning. Er is ruimte voor persoonlijke situaties. De deelnemers doordenken elkaars zorgen, vragen en behoeften. In de dialoogbijeenkomst kunnen uiteenlopende onderwerpen aan bod komen, zoals langer thuis blijven wonen, het gesprek met de gemeente of hulpvragen aan familie en vrienden.

Het programma ziet er ongeveer als volgt uit:

13.30 uur - inloop met koffie/thee.

De deelnemers zoeken bij binnenkomst 2 foto's uit (die uitgestald op tafel liggen) die iets zeggen over hun leven nu en hun leven straks.

14.00 uur - welkom door de voorzitter van KBO of PCOB.

14.15 uur - inleiding door één van de gespreksbegeleiders, waarin ook de gekozen foto's worden behandeld.

14.30 uur - korte pauze waarin de deelnemers naar de aparte gespreksruimtes gaan (maximaal 15 personen per ruimte).

14.35 uur - start van de dialogen onder het genot van een kopje koffie/thee.

16.00 uur - terug naar de grote zaal voor een korte terugkoppeling door de gespreksbegeleiders waarna de voorzitter van de dag de middag zal afsluiten.

**Belangrijk.** Voor deze dialoogbijeenkomst is het nodig dat u zich van te voren opgeeft. Aan de hand van het aantal inschrijvingen zal het aantal gespreksleiders vastgesteld worden.

Graag vóór 1 januari aanmelden. Gelijk doen !! **U HOEFT GEEN LID TE ZIJN VAN DE KBO !!!**

**Opgeven bij Fer Alsemgeest**



### **Mantelzorg Inloop Westland**

*Een plek voor aandacht, ontmoeting en informatie*

Vanaf 28 november heeft Westland er een unieke plek bij, Mantelzorg Inloop Westland. Mantelzorg Inloop Westland is een plek waar Westlandse mantelzorgers aan kunnen kloppen, hun verhaal kwijt kunnen en zorgen kunnen delen. In een gesprek met gespecialiseerde vrijwilligers wordt naar oplossingen gezocht en er is gelegenheid om andere mantelzorgers te ontmoeten. De mantelzorger wordt er gehoord en gezien.

### **Zorg voor jezelf, zorgen delen**

“Mantelzorg kan van grote invloed zijn op iemands leven. Een mantelzorger zorgt immers niet alleen voor een ander, maar deelt ook zijn of haar zorgen. Hoe ga je daarmee om en wat betekent het voor jezelf? De zorg voor de ander kan te zwaar, te veel worden. Hoe voorkom je dat?”, vertelt Anny Berendse, een van de initiatiefnemers van Mantelzorg Inloop Westland. “Bij Mantelzorg Inloop Westland is er tijd en aandacht voor jezelf. Samen met de mantelzorger willen wij kijken welke weg het beste te bewandelen is om de balans te vinden tussen zorg voor de ander en zorg voor jezelf. Wij willen voorkomen dat de zorg, door druk en overbelasting, uiteindelijk te zwaar wordt”, vervolgt Anny.

### **Informatie en mogelijkheden voor ondersteuning**

Bij Mantelzorg Inloop Westland vindt de mantelzorger niet alleen een klankbord voor zichzelf en de mantelzorgsituatie. Ze kunnen er ook terecht voor vragen en informatie over de mogelijkheden voor ondersteuning. Mantelzorg Inloop Westland werkt samen met gespecialiseerde instanties die zich inzetten voor mantelzorgers. De vrijwilligers zorgen voor gerichte doorverwijzingen en blijven in contact tijdens dit proces. Daarnaast is er bij Mantelzorg Inloop Westland de gelegenheid andere mantelzorgers te ontmoeten. “Wij zien in de praktijk dat er behoefte is aan laagdrempelige ondersteuning en een vaste plek om naar toe te gaan”, aldus Yvonne van Vliet, manager Informatie en Advies van Vitis Welzijn. “Wij ondersteunen daarom dit burgerinitiatief van harte en zien dit als een waardevolle aanvulling van het aanbod aan mantelzorgondersteuning in Westland”, vertelt Van Vliet.

## Openingstijden en contact

Mantelzorg Inloop Westland is te vinden aan de Dijkweg 21 in Naaldwijk in hetzelfde gebouw als Inloophuis Carma. De deur staat elke woensdag open van 10.00 tot 14.00 uur en elke 2e woensdag van de maand van 19.00 tot 21.00 uur. Mantelzorg Inloop Westland is ontstaan vanuit een burgerinitiatief met als drijvende krachten, Anny Berendse, Diane Rang en H el ene van Winden en wordt ondersteund door Vitis Welzijn. Meer informatie is te vinden op [www.mantelzorginloopwestland.nl](http://www.mantelzorginloopwestland.nl). U kunt ook bellen naar 0174 – 630358 (Vitis Welzijn) of een mail sturen naar [mantelzorginloopwestland@gmail.com](mailto:mantelzorginloopwestland@gmail.com).



# MEDEDELINGEN

## Vieringen

vr	21 dec	19.00	Oecumenische viering in de Triangel met past. werkster Theuvenet	
za	22 dec	19.00	<b>Geen viering</b>	
zo	23 dec	9.30	Woord en communieviering met het Amosgilde	St. Caecilia
ma	24 dec	18.00	<b>Kerstavond</b>	
			Woord en communieviering/ Gezinsviering met diaken Dits	De Achtsprong Singers
		21.00	Eucharistieviering met pastoor Steenvoorden	Constantkoor
di	25 dec	9.30	<b>1<sup>e</sup> Kerstdag</b>	St. Caecilia
			Eucharistieviering met pater Zwaard	
		14.30	<b>Kindje Wiegen gaat niet door</b>	
wo	26 dec		<b>2<sup>e</sup> Kerstdag</b>	
			<b>Geen Viering, Kerstmeeting</b>	
za	29 dec	10.00	Woord- en communieviering in de Triangel met past. werkster Theuvenet	
		19.00	<b>Geen Viering</b>	
zo	30 dec	9.30	Eucharistieviering met pastoor Steenvoorden	Volkszang
ma	31 dec	19.00	<b>Oudjaar</b>	
			Eucharistieviering	St. Caecilia
di	1 jan		<b>Nieuwjaar, geen viering</b>	
za	5 jan	19.00	Eucharistieviering met pastor Straathof	Constantkoor
zo	6 jan	9.30	Woord en communieviering met diaken Dits	Volkszang
			<b>Na de viering koffiedrinken</b>	
za	12 jan	19.00	Eucharistieviering met Pastor van Well	Volkszang
zo	13 jan	09.30	Eucharistieviering met pastor Lansbergen	St. Caecilia
za	19 jan	19.00	Woord- en communieviering met diaken Dits	Volkszang
zo	20 jan	09.30	Oecumenische woord- en gebedsviering met pastoor Steenvoorden <b>in de Dom-Kerk, Onze kerk is gesloten!</b>	

## Uw gebed wordt gevraagd

- za 22 dec 19.00: Geen viering
- zo 23 dec 9.30: Nel van Adrichem-van Os,  
Jan en Toos van der Knaap-van Kester,  
Riet van Adrichem-Oudshoorn, Jan van Rooijen
- ma 24 dec 18.00: Pastor Kuypers, Leida van Etten-Hofstede,  
Gré Dukker-van Kleef, Huub van Zon  
21.00: Pastor Kuypers, Leida van Etten-Hofstede,  
Willemien en Rudolf Alsemgeest, John Bisschop,  
Aad van Adrichem en Magda van Adrichem-van der  
Meijs, Letty Kesselaar-van de Laar,  
Henk Groenewegen en Jeanne Groenewegen van  
der Zanden, Nol en Bep Gerritse-van der Zande,  
Joke Arkesteijn-v.d. Laar, Joy Arkesteijn,  
Wim Aarts, Kracht voor zieke dochter Yvonne
- di 25 dec 9.30: Pastor Kuypers, Paula van der Knaap-Zwinkels,  
Willy Vijverberg-Dukker, Giel van Zeijl,  
Leonardus en Catharina Ammerlaan,  
Jo van der Stap, Leny van Rijn-van Winden,  
Aad en Co Kester, Nico Buijs, Piet Koene,  
Piet en Annie van Uffelen-Langelaan,  
Hans v.d. Akker, Robin van Ruijven
- za 29 dec 19.00: Geen viering
- zo 30 dec 9.30: *Jaargetijde Nel van Adrichem-van Os*  
Gré Dukker-van Kleef, John Bisschop, Aad van  
Adrichem en Magda van Adrichem-van der Meijs,  
Corry Bayens
- ma 31 dec 19.00: Pastor Kuypers, Willemien en Rudolf Alsemgeest,  
Aad van Winden, Jan van Dijk
- za 5 jan 19.00: *Jaargetijde Leny Olsthoorn-van Leeuwen*  
Gré Dukker-van Kleef
- zo 6 jan 9.30: *Jaargetijde Leny Olsthoorn-van Leeuwen*  
Jan Gerritse en An Gerritse-Ruijgt, Henk Verbeek,  
Co Kester-Dukker, Gré Dukker-van Kleef
- za 12 jan 19.00: *Jaargetijde Piet de Vetten*  
Pastor Kuijpers, Jan van Rooijen,  
Gré Dukker-van Kleef, Hans v.d. Akker
- zo 13 jan 10.00: *Jaargetijde Piet de Vetten*  
Pastor Kuijpers, Adri en Joh. Verbeek-Ham,  
Gré Dukker-van Kleef



## Altaardienst

ma	24 dec	21.00	Acoliet Misd.	Beaudine Buijs Hugo Rasens
di	25 dec	09.30	Acoliet Misd.	Debora Bruinen Simon en Lucas Hoogerbrugge
zo	30 dec	09.30	Misd.	Mikolaj en Szymon Dembski
ma	31 dec	19.00	Acoliet Misd.	Beaudine Buijs Leon Roeling
zo	13 jan	09.30	Misd.	Simon en Lucas Hoogerbrugge

## Kerkschoonmaak

17 t/m 30 dec	<i>Gastvrouwen : Toos Halkes en Ria Kroes. Annelies Schuurmans, Els Duijvesteijn Nelly Stolze</i>
31 dec t/m 13 jan	<i>Gastvrouwen: Nicolè van den Hoeven en Jeannette Ammerlaan Ria Hofstede, Margriet de Koning, Tiny en Piet Grootcholten</i>
14 t/m 27 jan	<i>Gastvrouwen: Leny Verouden, Paula Fransen Nel Scholtes, Agnes van Oosten, Bep Aarts</i>
28 jan t/m 10 febr	<i>Gastvrouwen : Hennie Hofstede en José Jansen Elly Boeters, Corry van Lieshout, Hennie Buijs</i>



## Contactadressen werkgroepen

Amosgilde: dhr. F. Scheele  
Bezorging envelop kerkbijdrage: mw. T. de Wit  
College van Collectanten: dhr. M. van der Spek  
Communie-werkgroep: werkgroep~~eh~~cdelier@gmail.com  
Constantkoor: mw. K. Houweling  
Doopselwerkgroep: mw. G. Slegers  
Dragersvereniging St. Barbara: dhr. A. van der Meijs  
Geloofsverdieping: mw. T. van de Wel  
Gezinsliturgiegroep: mw. W. v.d. Meijs  
Liturgiegroep tussenkoor: mw. M. van Adrichem  
KBO-afdeling De Lier: dhr. F. Alsemgeest  
Kerkbijdrage: mw T. de Wit  
Kerkledenadministratie: mw. L. Zeestraten  
Kerkschoonmaak: mw. N. van der Hoeven  
Kosterswerkgroep: dhr. N. van Dijk  
Lectoren/lectrices: dhr. L. Zwinkels  
Leonardusfonds: dhr. L. van der Knaap  
Missie- en ontwikkelingswerk: mw. J. Koene  
Nabestaandenbezoek: mw. A. v.d. Knaap  
Parochiekoor St. Caecilia: mw. A. van Winden  
Raad van Kerken: mw. W. Scheele  
Scouting: mw. A. van Meekeren  
Secretariaat: mw. M. van Paassen  
Seniorenwerkgroep: mw. mw. J. Koene  
Vormselwerkgroep: Mw. A. Koene      vormsel14@gmail.com  
Welkomstbezoek: mw. T. Halkes  
Zondagscrèche: mw. C. van den Berg  
Parochiebestuur: dhr. J. Pruisken  
Parochiebestuur: mw. E. Heemskerk  
Parochiebestuur: dhr. G. Overgaag  
Parochiebestuur: mw. L. van Steekelenburg

## Leonardusfonds

Het Leonardusfonds heeft tot doel financiële hulp te geven aan mensen in onze omgeving die zo'n steuntje in de rug hard nodig hebben.

Bent u zo iemand of kent u iemand die hiervoor in aanmerking komt dan kunt u dit melden bij het parochiesecretariaat of bij een van de werkgroepleden: Leonie Dukker, Wim Enthoven, Leo van der Knaap.

**Regio Zuid:** St. Adrianus te Naaldwijk  
O.L. Vrouw van Goeden Raad te Honselersdijk  
H. Jacobus te Maasdijk  
HH Martelaren van Gorcum te De Lier

---

**Regiopastores:** pastoor/moderator J.C.M. Steenvoorden  
Molenstraat 31, 2671 EW Naaldwijk  
☎ (0174) 62 45 36 ✉ [steenvoorden@rkwesland.nl](mailto:steenvoorden@rkwesland.nl)  
diaken R.H. Dits  
p/a Dijkstraat 25, 2675 AV Honselersdijk  
☎ 06 16 82 22 67 ✉ [dits@rkwesland.nl](mailto:dits@rkwesland.nl)

---

### Overige leden van het pastoraal team

pastor I.M. Kwee  
☎ (0174) 76 43 38 ✉ [kwee@rkwesland.nl](mailto:kwee@rkwesland.nl)  
pastor G.Th.J. Lansbergen  
☎ (010) 761 37 41 ✉ [lansbergen@rkwesland.nl](mailto:lansbergen@rkwesland.nl)  
pastor M.Th.J. Straathof  
☎ (0174) 27 03 78 ✉ [straathof@rkwesland.nl](mailto:straathof@rkwesland.nl)  
diaken C.W. Burgering  
☎ 06 29 56 28 65 ✉ [burgering@rkwesland.nl](mailto:burgering@rkwesland.nl)  
pastoraal werkster E.M. Geelen  
☎ 06 36 28 69 52 ✉ [geelen@rkwesland.nl](mailto:geelen@rkwesland.nl)

---

### Federatiesecretariaat (gegevens parochiesecretariaten zie pag. 2)

mw. M. de Jong  
Dijkstraat 25, 2675 AV Honselersdijk  
☎ 06 51 47 75 80 ✉ [info@rkwesland.nl](mailto:info@rkwesland.nl)  
Aanwezig: maandag t/m donderdag van 09.00-14.00 uur

Het federatiesecretariaat kunt u ook buiten deze tijden bellen voor het melden van een overlijden of in dringende gevallen wanneer u een priester nodig heeft.

---

**Website:** [rkwesland.nl](http://rkwesland.nl) Kopij voor de website: [website@rkwesland.nl](mailto:website@rkwesland.nl)

---

Voor een persoonlijk gesprek kunt u contact opnemen met uw regiopastores en voor overige vragen of bijv. het opgeven van gebedsintenties, aanvragen voor dopen of huwelijk kunt u terecht bij uw parochiesecretariaat.