



H. Bartholomeus

Voorstraat 111

2685 EK Poeldijk

Telefoon: 0174-245058

Algemeen nummer: NL 91 RABO 01422 06 334

Bijdrage Kerkbalans: NL 44 RABO 01422 00 875

Openingstijden secretariaat: dinsdag van 9.30 uur-12.00 uur
donderdag van 9.30 uur-12.00 uur

Pastoresteam regio West:

Pastor I.M. Kwee, Esdoornstraat 1, 2691 VG 's-Gravenzande

Tel. 0174-764338 email: kwee@rkwestland.nl

Pastoraal werker E. Geelen, Choorstraat 105, 2681 AR Monster

Tel. 06 3628 6952 email: geelen@rkwestland.nl



Parochie homepage internet: www.rkwestland.nl

E-mail: bartholomeus@rkwestland.nl

Federatiesecretariaat:

Dijkstraat 25, 2675 AV Honselersdijk

Tel: 06 5147 7580 / email: info@rkwestland.nl

Wij blijven jouw naam noemen

In het jaargetijde van de herfst als de bladeren van de bomen dwarrelen, ervaren wij de eindigheid van het bestaan. De natuur vertelt het verhaal van de kringloop van het leven.

Op de dagen van Allerheiligen (1 november) en Allerzielen (2 november) gaan onze gedachten op een bijzondere manier uit naar alle mensen die niet meer in ons midden zijn.

Hoe ouder je wordt, hoe meer mensen er zijn waar je afscheid van hebt moeten nemen.

Het is wel 'uit het oog, maar niet uit het hart'. In geloof, hoop en liefde blijven wij ons verbonden voelen met onze dierbaren.

Op Allerheiligen vieren wij onze verbondenheid met alle christenen die thuis gekomen zijn bij God in het Hemelse Jeruzalem. De kerk is ten diepste een gemeenschap van levenden en doden. Dit geloof brengen wij in de geloofsbelijdenis onder woorden als wij zeggen: 'Ik geloof in de gemeenschap van de heiligen.' Sommige christenen hebben een zo voorbeeldig leven geleid dat zij door de kerk uitverkozen zijn tot blijvende voorbeelden. Hun namen blijven wij met liefde en eerbied noemen.

Hun leven blijft ons inspireren en delend in Gods Eeuwig Licht blijven zij voor ons ten beste spreken. Heiligen zijn voorbeelden en voorsprekers. Natuurlijk zijn er veel meer heiligen dan die paar duizenden mensen die in de loop der eeuwen op de officiële lijst van de wereldkerk zijn geplaatst. Er zijn zoveel gewone, goede, hele heilzame vrouwen en mannen geweest. Sommige herinneren wij ons nog; een goede en zorgzame vader of moeder, een ongehuwde die altijd klaarstond voor zijn of haar medemens, een trouwe vriendin of vriend.....

Vorig jaar is mijn moeder overleden. Wij missen haar warme aanwezigheid zeer, maar zijn als gezin in haar geest verder gegaan. Zo blijven wij allemaal dankbaar onze dierbaren gedenken. Iemand zei me eens: 'Je bent pas echt dood als er niemand meer aan je denkt en niemand meer over je praat.' Het is inderdaad zinvol en troostend om de herinnering aan onze dierbaren levend te houden. Maar ook als er een paar generaties na onze dood niemand meer onze naam noemt, verdwijnen wij niet in de vergetelheid. In tegenstelling tot de mens kan God de doden niet vergeten. Hij heeft immers de naam van ieder van ons geschreven in de palm van zijn hand (Jes. 49,16). Op Allerheiligen gaan onze gedachten uit naar die ontelbare menigte die ons in de loop der geschiedenis is voorgedaan. In onze parochies vieren wij het feest van Allerheiligen in het weekend van 26 en 27 oktober (behalve in Naaldwijk) omdat 1 november in Nederland geen vrije dag (meer) is. In Naaldwijk is er op vrijdag 1 november wel om 19.00 uur een feestelijke viering omdat er daar elke vrijdag een avondmis is. Iedereen die het Hoogfeest op de dag zelf wil vieren is van harte welkom.

In het weekend van 2 en 3 november gedenken wij in de Allerzielenviering de dierbaren die ons sinds 1 november 2018 ontvallen zijn. Bij elke naam ontsteken wij een kaars met het Licht van de paaskaars, teken van ons geloof in de Verrijzenis en het Eeuwige Leven.

Over namen blijven noemen gaat de volgende tekst van de kerkvader Augustinus die leefde van 354 tot 430. Oude woorden die het hart van mensen van nu nog steeds kunnen raken.

'Terwijl jij weg bent en wij leegte ervaren,
voelen wij dat je nog steeds bestaat,
dat wij met je kunnen spreken

want alle liefde die er was kan zelfs de dood niet breken.

Wij hebben jouw naam in het zand geschreven, maar de golven hebben die uitgeveegd.
Wij hebben jouw naam in een boom gekerfd, maar het schors is er afgevallen.
Wij hebben jouw naam in het marmer gegrift, maar de steen is gebroken.
Wij hebben jouw naam in ons hart geborgen, en de tijd zal die bewaren.'

Mogen de dagen van Allerheiligen en Allerzielen ons troost en hoop geven. Dat wens ik u/jou mede namens het pastoraal team van harte toe.

met vriendelijke groet,
pastoor J. Steenvoorden

Allerheiligen

Het feest van Allerheiligen wordt in onze parochie gevierd op **zondag 27 oktober om 11.00 uur.**

Het feest van Allerheiligen is bedoeld als een eerbetoon aan alle heiligen in de hemel.

Naast de heiligen op de kerkelijke kalender zijn er ontelbare naamloze heiligen, die in navolging van Christus, een volledige overgave aan God bereiken.

Vooraf ook voor hen viert de kerk het feest van Allerheiligen.

Allerzielen

De viering van Allerzielen is op **zaterdag 2 november 's avonds om 19.00 uur.**

Het is een gezongen viering waarin pastor Kwee zal voorgaan en het Perosikoor zal zingen.

We gedenken dan alle mensen die ons dit jaar ontvallen zijn. Wij noemen hun namen en wij ontsteken het licht, genomen van de paaskaars tot hun eer, omdat wij geloven dat zij nu leven in het licht van de Heer, in het eeuwige licht.

Ook worden dan de houten kruisjes van het gedachtenisbord overhandigd aan de nabestaanden.

De viering eindigt met een gezamenlijk bezoek aan de begraafplaats waar we samen bidden en we een lichtje bij het graf van onze dierbare kunnen neerzetten.

INZAMELING GEBRUIKTE KLEDING HEEL GOED GESLAAGD .

Tijdens de kledingactie van zaterdagmorgen 12 Oktober 2019, georganiseerd door de werkgroep MOV, is **2410 kg** aan kleding, schoenen, tassen etc. bijeengebracht, wat een mooi bedrag heeft opgeleverd voor onze 3 projecten, die we financieel steunen nl. voor Butterfly Basket Foundation zwaar gehandicapte kinderen in Hanoi in Vietnam, Pater Nico Dister in Irian Yaya om ouderenzorg en zieke kinderen te helpen en zuster Maria Martha in Kosovo voor hulp aan ouderen en zieke bejaarden aldaar . Het zijn projecten die onze financiële steun heel hard nodig hebben.

Op de volgende nummers, die bij de inzameling zijn uitgereikt, zijn prijsjes gevallen **1^{ste} prijs op nummer 396, 2^{de} prijs op nummer 353, 3^{de} prijs op nummer 842.**

U kunt de prijsjes (waardebonnen) afhalen tegen inlevering van het juiste nummer bij Aad Janssen Jan Barendselaan 114 Poeldijk tel. 0174 246193.

De firma Onings BV. bedankt voor de medewerking om de vrachtauto beschikbaar te stellen met chauffeur Vincent Broch, Carlo Kester en Koos Janssen voor hun medewerking aan deze inzameling. De volgende inzameling zal in het voorjaar van 2020 gehouden worden.

De MOV werkgroep doet een dringend beroep op de inwoners van Poeldijk: u kunt het hele Jaar door bellen naar de leden van de werkgroep MOV als u de kleding eerder wilt inleveren.

Er wordt dan een afspraak gemaakt om uw kleding op te halen. U helpt ons om de opbrengst groter te maken voor financiële steun aan onze ontwikkelingsprojecten.

Namens de MOV werkgroep hartelijk dank voor uw medewerking.

Mieke Janssen tel.0174 246592, Jos Grootsholten 0174 245330 en Mevr. G.H. van Dijk 0174 245665.

Werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede Bartholomeus Parochie Poeldijk.
Jan van Paassen.

Belangrijke datums ter voorbereiding op het Heilig Vormsel.

Maandag 11 november 2019

Parochiezaal van de St Josephparochie, Schaepmanstraat 12, Wateringen

Aanvang: 19.15 uur tot 20.45 uur
4e jongerenbijeenkomst H. Vormsel

Zaterdag 16 november 2019
H. Bartholomeuskerk , Voorstraat 111, Poeldijk.
Aanvang 19.00 uur tot 20.00 uur
Voorstellingsviering

Woensdag 27 november 2019
Kerkzaal van OLV ten Hemelopneming, Iepstraat 1 's-Gravenzande
Aanvang: 19.15 uur tot 20.45 uur
5e jongerenbijeenkomst H. Vormsel

Maandag 9 december 2019
Parochiezaal van de St Josephparochie, Schaepmanstraat 12, Wateringen
Aanvang: 19.15 uur tot 20.45 uur
6e jongerenbijeenkomst H. Vormsel

Dankwoord

In september heb ik een prachtige reis gemaakt in het voetspoor van Jezus door het Heilig Land. Lopen waar Jezus liep met een enthousiaste groep van ruim 40 mensen. Elke dag de Eucharistie vieren op plaatsen die je kent vanuit de Bijbel zoals Bethlehem, Nazareth, de berg van de Zaligsprekingen, Kana, de plaats van de wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging, Jericho bij de kleine Zacheüs en in Jeruzalem bij de zaal van het laatste avondmaal en bij het Heilig graf van de Heer. Wij hebben de kruisweg gebeden op de via Dolorosa, de weg die Jezus gegaan is naar Calvarie. Dat was heel indrukwekkend, met pelgrims van over heel de wereld. Ook de boottocht over het helder blauwe meer van Galilea, waar wij het verhaal over de storm op het meer hebben gelezen, was ook heel mooi! Ook zijn wij in Palestijns gebied geweest bij de graven van de aartsvader en moeder Abraham en Sarah in Hebron en in Nablus bij de put van Sichar waar Jezus de Samaritaanse vrouw heeft ontmoet. Deze reis heb ik vorig jaar van de parochianen gekregen bij gelegenheid van mijn 25 jarig priesterfeest. Nogmaals heel veel dank daarvoor. Deze tocht heeft mij veel inspiratie gegeven en ik wil deze graag in mijn overwegingen met u/jou delen.

Ook ben ik van plan om een presentatie over mijn reis te geven en wil ik u/jou met mooie beelden en mijn verhaal graag meenemen op mijn tocht. Iedereen is van harte welkom!
Nadere informatie volgt.

Vriendelijke groet,
pastoor J. Steenvoorden

PAROCHIE H. BARTHOLOMEUS

Kerkberichten 2019-22

Weekeinde van 26 en 27 oktober: ALLERHEILIGEN (C).

Zaterdag 19.00 uur: geen viering. Er is een viering in de Heilige Machutuskerk te Monster.

Zondag 11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. de Vrouwenschola. **Voorganger:** Pastor M. Kwee. **Intenties:** Henk van der Voort en Corrie van der Voort- van der Klugt, Agaath Zwinkels- van Leeuwen, overleden familie Van der Loos- van Leeuwen, Nico en Nel van der Valk- Oosterveer en zoon Willem, Carla Bol- Stam.

Weekeinde 2 en 3 november: ALLERZIELEN (C).

Zaterdag om 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. heren van het Bartholomeuskoor met het Perosikoer. **Voorganger:** Pastor M. Kwee.

Intenties: Harry en Grarda Heuchemer, Dries en Ploni Mooiman- Veerkamp, Jeanne en Angelinus van den Ende- Kouwenhoven, Jacoba van der Valk, overleden ouders Brabander- Greve, Martha Brabander en overleden broers, zussen, zwagers en schoonzussen van de familie Brabander, Greet van den Bogaert- Scholtes, Henk van Kester, Dolf Barendse en Ploon Barendse- van der Klugt, Nic van der Knaap, Roos van der – van den Berg, zoon Hans en overleden familie, Gerard Enthoven en overleden familie, Lenie Gregoire- Zuijderwijk, Nic v.d. Knaap en overleden familie familie v.d. Knaap- Groenewegen, voor onze dierbare ouders Ria v.d. Knaap- Barendse en Aad v.d. Knaap.

Zondag 11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. cantor en volkszang. **Voorganger:** Pastor B. Lansbergen.

Intenties: Koos Grootsholten, Gerard Goeijenbier en Riet Goeijenbier- van Kester, Jan Enthoven en Raymon.

Bijzondere viering.

Op zondag 3 november om 13.00 uur:

Doopviering van Teun Onings en Djeda Kleijn.

Kerk open

Iedere woensdag is de kerk van 13.30 tot 15.00 uur geopend, om zomaar even binnen te lopen voor een stil moment, alleen of met anderen, om een kaarsje aan te steken of er gewoon even te zijn.

Vieringen in De Backerhof

Donderdag 31 oktober om 19.00 uur: Woord en Communieviering.

Donderdag 7 november om 19.00 uur: Rozenkrans bidden.

Huisbezoek

Het wordt gewaardeerd indien u het secretariaat attent maakt op personen, die graag bezoek willen ontvangen omdat ze in het ziekenhuis liggen, of ziek en aan huis gebonden zijn. (tel.245058)

Internet

Op het Internet vindt u bij <http://www.rkwestland.nl> onze parochie.