

Parochie H.H. Martelaren van Gorcum

# Ons Torentje



**24 november 2018**

**De elf RK parochies van het Westland  
en Hoek van Holland  
vormen samen de parochiefederatie  
Sint Franciscus, *tussen duin en tuin***



## **Parochie H.H. Martelaren van Gorcum,**

behorend tot parochiefederatie Sint Franciscus, *tussen duin en tuin*

Kerklaan 8, 2678 SV De Lier,

tel. 0174 512287.

Bij geen gehoor alleen in dringende gevallen 015-3809154

e-mail: [martelarevangorcum@rkwestland.nl](mailto:martelarevangorcum@rkwestland.nl)

website : [www.rkwestland.nl](http://www.rkwestland.nl)

### **Secretariaat**

Het secretariaat is geopend maandag en woensdag van 9.00 tot 11.30 uur.

Voor afspraken die te maken hebben met o.a. doop, jubilea, misintenties en ziekenbezoek, kunt u contact opnemen met Monique van Paassen, via het hierboven genoemde adres of telefoonnummer 0174 - 512287.

### **Bankrekeningnummers**

RK Parochiebestuur NL13RABO03362.27.817

Kerkbijdrage NL20RABO03362.14.014

## **Redactie Ons Torentje**

### **Contactpersoon:**

Marijke van der Knaap

### **Redactieleden:**

Joke van der Marel, Marian Burger, Marijke van der Knaap

### **Bezorging:**

Wil Hofstede

Indien u Ons Torentje niet meer wilt ontvangen, kunt u bellen naar het secretariaat, 0174 512287, of mailen naar [redactietorentje@rkwestland.nl](mailto:redactietorentje@rkwestland.nl)

**Kopij** kan worden ingestuurd via e-mail naar [redactietorentje@rkwestland.nl](mailto:redactietorentje@rkwestland.nl) met als onderwerp 'kopij Torentje', of schriftelijk naar de pastorie.

### ***Uiterste inleverdata***

16 december

13 januari

### ***Verschijningsdata***

22 december

19 januari

# PASTORAAL WOORD

## Advent.

### Uitzien naar morgen.

Naar belangrijke gebeurtenissen in je leven leef je meestal al lang van tevoren toe. Belangrijke dagen in je leven houden je vaak al weken van tevoren bezig. Je voorbereiden naar een huwelijksdag van twee jonge mensen, daar wordt heel serieus werk van gemaakt. De zwangerschap, het toe leven naar de geboorte van een nieuw menskind. Mensen die 25 jaar getrouwd zijn, zijn daar al een half jaar van tevoren mee bezig. Er moet veel georganiseerd worden. Er moeten afspraken gemaakt worden. Daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. En dat is een goede zaak. Want zo groei je er zelf langzamerhand naar toe. Datzelfde geldt bijvoorbeeld voor je vakantie. Het er naar uitzien alleen al kan je soms een geweldige kick geven. Zo is het ook met Kerstmis. Kerstmis is het feest van onze menswording. Daar kun je niet genoeg bij stilstaan. Al je levensvreugde hangt daarmee samen. Mens worden, is een levenslang proces. Als dat proces aarzelt, als de rek eruit is, als het stilstaat, dan verflauwd je motivatie, dan daalt je levensvreugde. De adventstijd wil ons helpen om naar Kerstmis toe te groeien. Vier weken van voorbereiding op het feest dat elk mens op het lijf geschreven zou moeten staan. Want het gaat over jezelf, over je eigen levensweg, over de zin van jouw leven.

'Advent' is afgeleid van het Latijnse woord 'Adventus Domini'. En dat betekent: de komst van de Heer. Daar wordt u misschien koud noch warm van. De komst van de Heer! Wat moet je je daarbij voorstellen? Wat heeft dat met mijn leven te maken? De komst van de Heer is een beeld dat in veel Bijbelse verhalen gebruikt wordt. Een beeld dat te maken heeft met levensvervulling. Soms wordt er met de komst van de Heer iets dreigends bedoeld, een andere keer weer iets hoopvol. Maar steeds klinkt in dat beeld van de komst van de Heer een heel directe vraag aan onszelf door: wat maak je van je leven? Er zit veel meer in dan je denkt; laat het niet zomaar weglopen!

Advent is daarom een tijd van stilstaan bij jezelf, stilstaan bij al die dingen die elke dag maar weer op je afkomen. Welke plaats geef je daaraan in je leven? Kun je andere mensen verder helpen? Met name mensen die het gevoel hebben dat ze niet verder kunnen? Die eenzaam zijn en niet samen met anderen kunnen praten over wat nu echt van belang is om het leven leefbaar te maken.

Juist in deze tijd naar kerstmis vertellen en horen we in de vieringen levensverhalen van mensen zoals u en ik. Levensverhalen van toeleven naar een nieuwe tijd. Het kan ons helpen een vooruitzicht naar onze eigen toekomst geven. De kerk is in wezen een grote familie die in deze tijd toegroeit naar een samenkomst rond de kribbe. We hopen en verwachten dat onze kribbe, ons leven, gevuld mag worden met nieuw leven.

Pastor M. Straathof.

# VAN HET BESTUUR

## Terugblik

We kunnen weer terugkijken op een paar hele mooie en bijzondere vieringen. Allereerst was er Allerheiligen / Allerzielen op 28 oktober. De kerk was gevuld met familieleden van overleden parochianen van het afgelopen jaar en iedereen was geroerd door de mooie muziek en de aangrijpende woorden van Pastoor Steenvoorden.

Zaterdagavond 10 november hebben 20 kinderen het H. Vormsel ontvangen. Hartelijk dank aan allen die mee hebben geholpen bij al deze mooie vieringen.

## Parochieavond

Op zondag 25 november organiseren we weer de jaarlijkse avond voor vrijwilligers en belangstellende parochianen. De werkgroepen en koren hebben hiervoor inmiddels een uitnodiging ontvangen. Ook alle andere belangstellenden zijn van harte welkom. *Let op: dit keer niet in De Ark maar in gebouw 't Anker.* Om 19.30 gaat de zaal open.

## Kaartavonden

Op 30 november wordt er weer gebridget in het parochiecentrum. Aanvang 19.00 uur. U kunt zich nog steeds opgeven bij het parochiesecretariaat of door te bellen naar Elly Heemskerk of door € 30,- / € 15,- (single) over te maken op NL13 RABO 0336227817 t.n.v. RK Kerkbestuur De Lier.

## Gezinsviering

Op 9 december is er weer een gezinsviering. We hopen veel kinderen met hun ouders in de kerk te ontmoeten.

## Concert StringWise.

In het kader van de Adventsactie zal er op zondag 2 december 2018 een concert gegeven worden door getalenteerde jonge musici (11 tot 15 jaar) in onze kerk. Aanvang 14.00 uur. Toegang is gratis.

## Oproep

Volgend jaar bestaat onze parochie 90 jaar. Het bestuur is al bezig om samen met een groepje enthousiaste parochianen jubileumactiviteiten te bedenken. Voor een van die activiteiten zijn we op zoek naar foto's van gebeurtenissen die in onze kerk hebben plaatsgevonden.

Dus... heeft u (oude) foto's van doop-, Eerste H. Communie- of Vormselvieringen waar de kerk duidelijk opstaat, of foto's van een concert of van een van de pastores of kapelaans, dan zouden we daar heel blij mee zijn. U kunt ze inleveren bij het secretariaat. Schrijf uw naam en adres erbij zodat u ze, nadat ze gescand zijn, weer terug krijgt.

Letty van Steekelenburg

# PAROCHIE- en ALGEMEEN NIEUWS

## Vormselviering 2018

Op zaterdag 10 november deden 21 kinderen in De Lier hun vormsel. Voor de viering gingen wij met zijn allen naar de Ark om daar gezamenlijk te eten. Dat deden we met de kinderen maar ook met de Vicaris van Deelen en Diaken Dits. Het eten was erg gezellig. Nadat we hadden gegeten bij de Ark gingen we met zijn allen lopend naar de kerk. Toen we daar waren aangekomen gingen we met onze doopkaars in de pastorie wachten tot de viering begon. Twee aan twee liepen we naar voren daar ging je je doopkaars neerzetten en tussen je ouders in zitten. De voorste plekken waren voor de ouders en kind gereserveerd de plekken daarachter konden ook nog familieleden zitten. Het Constantkoor was ook aanwezig bij deze viering. Er waren ook nog taken waar je je voor kon opgeven zoals voorlezen, de heilige olie brengen naar het altaar en de tafel dekken. Ik dekte de tafel. In de viering mocht je met je ouders naar voren komen om gevormd te worden dat ging zo: je liep met allebei je ouders naast je naar voren naar het altaar en daar deed de Vicaris het heilige olie op je voorhoofd. Als je doorliep kreeg je ook nog een kettinkje. Zo werden alle kinderen gevormd. Ook werd er in de viering nog verteld wat het vormen eigenlijk precies inhoud. Het was een mooie viering.

## Torentjesclub

Volgend Torentje afhalen op donderdag 20 december aan de pastorie tussen 13.30 uur en 16.00 uur.

## Parochieavond

Op 25 november vindt de jaarlijkse parochieavond plaats in gebouw **Het Anker, Baron van Gentplein 31, De Lier**. U wordt allen van harte uitgenodigd om deze avond bij te wonen; vanaf 19.30 uur is de inloop met een kopje koffie of thee. Op deze avond zal Diaken Dits ons het een en ander gaan vertellen over "Het Rijke Roomse Leven". Het zou fijn zijn als u aan het parochiesecretariaat (of aan een bestuurslid) laat weten of u hierbij wilt zijn, dan zetten wij uw stoel vast klaar.

## Wij zoeken collega kosters die ons in het weekend willen helpen met het verzorgen van de diensten.

Na een opleiding ga je meedraaien in een leuk team van mensen, die in het weekend de diensten verzorgen. Een goede inzet is de belangrijkste taak. Ervaring is niet van belang.

Je draait in teamverband eens in de 2 weken één weekend dienst. Je taak is onder andere het klaar zetten van spullen die nodig zijn voor het verzorgen van de diensten en het verzorgen van licht en geluid. Je bent ongeveer 3 kwartier voor de dienst aanwezig voor het openen van de kerk. Na dienst zorg je dat alles weer opgeruimd wordt en sluit je de kerk weer af. Enige kennis van de liturgisch diensten is gewenst.

Ben je geïnteresseerd of wil je er meer van weten laat het ons weten. Voor meer informatie ben je welkom bij; Nico van Dijk of spreek een van de kosters aan.

## Seniorenwerkgroep

### Ziekenzalving

Op zaterdag 27 oktober vond 's middags in het Triangel een plechtige ziekenzalving plaats.

Alle 34 deelnemers kregen bij binnenkomst een fraaie corsage opgespeld.

In de toelichting liet Pastoor Steenvoorden duidelijk uitkomen dat deze zalving een sacrament is en absoluut niet betekent dat dit sacrament slechts kort voor het overlijden van iemand dient te worden toegediend.

Samen met pastoraal medewerkster Rafael Tevenet werd het een plechtige en vooral indrukwekkende viering.

### *Feest in de parochie.*

Op 2 november bestond de Parochiële Seniorenwerkgroep **35 jaar**. Eigenlijk al langer maar de juiste begindatum is niet te achterhalen. Vast staat wel dat toen het Verzorgingshuis Triangel op 2 september 1983 geopend werd, pastoor Ruud Kuypers de directie van de Triangel heeft aangeboden om de geestelijke verzorging van de katholieke inwoners op zich te nemen.



Hij vormde uit een aantal als zeer vroom bekendstaande dames uit de parochie een “Bejaarden” werkgroep. Deze dames brachten bezoekjes aan ouderen in de Triangel maar ook daar buiten. Het groepje “vrome” dames (geen bagijnen!) bestond uit o.a. de dames Jeanne Overgaag, Agaath Mesman, Toos van der Knaap, Lena Kester en Corry Roeleveld.



Zij bereiden de maandelijkse Eucharistieviering voor en toveren het restaurant om tot een kerkzaal compleet met altaartafel. (Vergeleken met nu wat primitief.) Een lage tafel dient als altaar. Alle dames van de werkgroep brengen iets van huis mee: een kruisbeeld,

kandelaars, bloemen enz. Het verhaal gaat dat op een dag dat er een viering in de Triangel was Arend Overgaag rustig zat te ontbijten en Jeanne zei: “*Arend, schiet eens op, dat ontbijtlaken moet mee voor de altaartafel*”. De voorgangers waren om beurten de pastores Kuypers, de Groot (Den Hoorn) en Jansen (Schipluiden). Er is ook een organiste. Wanneer de “kerkzaal” klaar is gaan de dames de bewoners halen die moeilijk zonder hulp naar beneden kunnen

komen. Ook mensen van buiten de Triangel die ook graag naar de kerkdienst willen komen worden per auto thuis opgehaald. Na afloop is er voor iedereen koffie met iets lekkers. Op zondagmorgen wordt in de Triangel (en ook wel daarbuiten) de **communie** gebracht. Aanvankelijk deed Lena Kester dat ruim dertig jaar!., daarna doen de dames van de werkgroep dit per toerbeurt, vaak vergezeld van hun echtgenoot. Eens in de 2 jaar vindt er in de Triangel een **Ziekenzalving** plaats.



Dit betekent heel veel voorbereidingswerk voor de werkgroep. Wanneer de plechtigheid echter heeft plaatsgevonden worden ze overladen met complimenten.

De **Kerstzangmiddag** is opnieuw een hele organisatie maar opnieuw dankbaarheid van de aanwezigen. **Afscheidsviering**: wanneer een bewoner van de Triangel is overleden wordt er vaak een afscheidsviering gehouden, bestemd om de inwoners, medewerkers van het verzorgingshuis en andere belangstellenden in de gelegenheid te stellen de overledene te gedenken. Ook dit behoort tot de werkzaamheden van de Werkgroep. En zo zijn er nog meer activiteiten van de Werkgroep. En dat 35 jaar lang. De Werkgroep is een kostbaar onderdeel van onze parochie. Daarom....gefeliciteerd en bedankt!

Bij een jubileum hoort een **geschenk**: De werkgroep weet het wel. Zo af en toe wordt er gevraagd of parochianen eens een keer een viering bij willen wonen. De werkzaamheden van de Werkgroep worden immers door parochianen uitgevoerd en kun je de Triangel beschouwen als een "filiaal" van de Lierse Parochie. Maar helaas, sporadisch komt er iemand, meestal een lid van het parochiebestuur. Wat zou het fijn zijn wanneer behalve deze "bobo's" ook eens "gewone" parochianen een viering zouden bijwonen. Dat zou het geschenk voor de jubilerende Werkgroep kunnen zijn.

Kees v.d. Nouweland

## **Adventsactie voor hulp aan vrouwen in Burkina Faso**

De orde OLV van Liefde van de Goede Herder is een internationale congregatie, opgericht in Anger (Frankrijk) in 1835. De zusters werken sinds maart 2011 in Burkina Faso, een van de armste landen ter wereld. De zusters geven aandacht aan de situatie van vrouwen en kinderen in de sloppenwijk Burkinabé. Het gebrek aan infrastructuur en overheidsdiensten (onderwijs, gezondheidszorg, enz.) maakt de situatie van vrouwen en kinderen kwetsbaar, waardoor ze slachtoffer worden van geweld en mensenhandel.

In dit derde en laatste projectjaar wordt een programma ontwikkeld voor individuele psychische hulp. Ook is gestart met een inloopservice voor vrouwen

uit de omgeving, die slachtoffer zijn van geweld. In het afgelopen jaar zijn er 21 jonge vrouwen opgevangen. Inmiddels zijn ook een kinderopvang en kleuterschool gerealiseerd, die plaats hebben geboden aan 77 kinderen. Ten slotte bieden de zusters ook opleidingen aan voor meisjes en vrouwen, waarvan er in het afgelopen jaar 30 zijn opgeleid en 15 in opleiding zijn. De opleidingen variëren van catering, koken, banketbakkerij en Frans tot internet- en computervaardigheden.

Op middellange termijn wil het project de sociale en economische integratie van vrouwen in alle lagen van de maatschappij bevorderen. Op lange termijn voorziet het project in de verbetering van de levensomstandigheden van vrouwen en kinderen, gendergelijkwaardigheid en emancipatie. De zusters hopen ook om inclusief en kwalitatief onderwijs te verzorgen voor iedereen en het levenslange leren te bevorderen.

## **Eucharistieviering in de Poolse taal met Kerstmis.**

Elke zondag is er in de parochiekerk van Honselersdijk een eucharistieviering in de Poolse taal. Deze vieringen worden gehouden om 18.00 uur. Vanaf 17.30 uur is er gelegenheid voor een biechtgesprek. Ook op Eerste Kerstdag zal er om 18.00 uur een Poolstalige eucharistieviering zijn.

Heeft u medewerkers of collega's uit Polen of als burens, geef dan onderstaand bericht aan hen door. Vriendelijke dank voor uw medewerking.

### **Msze Swiete w jezyku polskim we wszystkie niedziele i dnia 25 grudnia (Boże Narodzenie)**

Serdecznie zapraszamy na Msze Święte w języku polskim, które odprawiane są we wszystkie niedziele o godz. 18:00. Możliwość spowiedzi od godz. 17.30.

Msze Świętą w języku polskim, która odprawiona będzie dnia 25 grudnia (Boże Narodzenie) godz. 18.00

Adres kościoła (Onze Lieve Vrouw van Goeden Raad): Dijkstraat 23, 2675 AV Honselersdijk.

## **Zondagmiddagbreek**

Jacques Moerman te gast bij Zondagmiddagbreek .

Zondagmiddag 25 november is er weer een breek. Historicus Jacques Moerman komt ons vertellen over boerderijen van Midden -Delfland. Het gehele gezin moest tot in de twintigste eeuw meewerken in het agrarisch bedrijf. Karnmolens, melkkelders en varkenshokken herinneren nog aan de tijd dat de melk op de boerderij werd verwerkt. In de lezing wordt de ontwikkeling van de boerderijen besproken, maar ook is er aandacht voor de werkers op het land en op het boerenerf. Wie weet nog wat een 'kippentrip' is, waarvoor een 'heeft' werd gebruikt en hoe een 'kousendroger' eruit zag? De spreker illustreert zijn lezing met talloze afbeeldingen van boerderijen en van de werkzaamheden. Ook is er aandacht voor het landschap van Midden-Delfland. Voor ouderen zal de middag een feest van herkenning zijn.

Lierse inwoners, jong en oud worden namens de deelnemende kerken en Vitis van harte welkom geheten om deze middag te bezoeken. Tussen 14.30 uur en



16.30 uur bent u welkom in 't Anker. Voor informatie kunt u bellen met 06-25503383.

## **Bericht uit de PKN de Lier**

De werkgroep Vorming en toerusting biedt ons een avond aan met het onderwerp: Adieu God, over het afscheid van de persoonlijke God.

Wij leven in een tijd waarin geloven niet meer vanzelfsprekend is. Voor een deel komt dit door de invloed die de wetenschap heeft op onze kijk op de wereld. Natuurlijk is er meer aan de hand maar de ontwikkeling van de wetenschap heeft zeer veel invloed. Veel mensen hebben het idee dat geloven in een God die ingrijpt in ons leven – zoals het christelijk geloof belijdt - niet mogelijk is als je de wetenschap serieus neemt. Wetenschap kan ook zoveel verklaren dat er voor God weinig ruimte meer lijkt te zijn. En denk bijvoorbeeld aan de wetenschappers die ons vertellen dat het bestaan van God niet te bewijzen is en dat Hij daarom ook niet zou bestaan.

Ds. Arjan Markus uit Rotterdam heeft over dit probleem een boek geschreven en stelt de volgende vraag aan de orde: Hoe kun je (blijven) geloven in God en tegelijkertijd de wetenschap serieus nemen.

Datum: donderdag 29 november

Plaats: Verenigingsgebouw 't Centrum

Tijd: 20.00 tot 22.00 uur

## **StringWise: jonge violisten spelen de sterren van de hemel!**

Het Strijkersensemble StringWise zal een prachtig optreden verzorgen in de RK-kerk van De Lier op **zondag 2 december om 14.00 uur**. StringWise is een groep zeer getalenteerde jonge violisten tussen de 11 en 15 jaar, onder leiding van vioolpedagoog Wiesje Miedema en op piano begeleid door Violaine Deplanque, beiden verbonden aan het Conservatorium van Amsterdam.

Een aantal van de kinderen is leerling aan de Sweelinckacademie, de Jong Talent opleiding van het Conservatorium van Amsterdam. Ze treden zeer regelmatig samen op, ze speelden onder andere voor prinses Beatrix en waren te zien op tv met André Rieu om zich in te zetten voor KIKA. Sommigen van hen wonnen verschillende prijzen tijdens landelijke vioolconcoursen.

Kortom: een kans om niet te missen!

Deze groep kinderen wil zich verbinden met kinderen in Burkina Faso door mooie muziek te maken en de opbrengst volledig aan het Adventsproject te schenken. Dit project van de Zusters van Onze Lieve Vrouw van Liefde van de Goede Herder in Burkina Faso biedt hulp aan vrouwen en kinderen die slachtoffer werden van diverse vormen van (seksueel) geweld. De zusters geven hen onderdak, zorgen voor kinderopvang, scholing en opleidingen en zorgen zo dat deze vrouwen en kinderen weer een toekomstperspectief krijgen.

Dit unieke concert wordt éénmalig gegeven voor alle parochies van Delft, Sion en Westland speciaal voor dit Adventsproject . De toegang is gratis, de deurcollecte aan het einde is bestemd voor het Adventsproject.

Het adres van de RK-kerk is Kerklaan 8, 2678 SV in De Lier.

Meer info over het strijkersensemble via [info@stringwise.nl](mailto:info@stringwise.nl). Verdere info via diaken R.H. Dits, [dits@rkwestland.nl](mailto:dits@rkwestland.nl).

## **Kaarsenverkoop**

In het weekend van 2 en 3 december kunt u achterin de kerk weer adventskaarsen kopen.

Tevens is er de mogelijkheid om de kaarsen tijdens de vrijwilligersavond te kopen. Ze kosten € 2,50 per stuk en de opbrengst is bestemd voor de Adventsactie. Graag gepast betalen. Nadere gegevens over deze actie vindt u in het Torentje.

## **Verbonden door Licht....**

Op vrijdagavond 7 december 2018 is de begraafplaats De Lier tussen 19.00 uur en 20.30 uur opengesteld, om bezoekers ruimte te geven elkaar te ontmoeten.

De begraafplaats is dan verlicht met fakkels, vuurkorven en andere lichtjes.

Op deze 'verbonden door Licht' avond kan men naar muziek en gedichten luisteren. Samen zijn of juist alleen. Een lichtje aansteken en troost vinden.

U kunt een boodschap of gedachte schrijven en ophangen in de boom.

Verdriet hebben is breder dan we meestal denken. Er zijn veel mensen die het moeilijk hebben in hun leven, die teleurstellingen moeten verwerken, die vechten tegen een ziekte, die hun werk verloren hebben, die vechten tegen eenzaamheid. Mensen die geliefden aan het 'leven' zijn kwijtgeraakt.

Kortom, er is veel verdriet.

Het is goed om elkaar dan juist op te zoeken. Ook als je het zelf wel goed hebt.

Elkaar een beetje warmte geven, begrip hebben voor de ander, een hand op de schouder, een luisterend oor, samen even stil zijn, .....dan ben je een lichtpuntje voor de ander.... Dan ben je samen VERBONDEN door LICHT.

Iedereen is op vrijdag 7 december van harte welkom, ongeacht levensovertuiging. Ook familieleden waarvan geliefden zijn gecremeerd of elders begraven liggen zijn van harte welkom om een kaarsje aan te steken.

De ingang is aan de zijkant van de begraafplaats (t.o. de brandweerkazerne). Daar is ook ruimte voor het parkeren van fietsen en auto's. Bij de uitgang is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan bij een kopje koffie, thee of chocomelk. U bent van harte uitgenodigd.

Werkgroep "Verbonden door Licht"

Kijk ook op: [www.facebook.com/verbondendoorlicht](https://www.facebook.com/verbondendoorlicht)



**MOV-KERSTMARKT  
OP ZONDAG 9 DECEMBER  
deze wordt geopend door:  
De MIDWINTERHOORNBLAZERS**

**In de KOM-IN  
Hofwijk  
Honselersdijk**



**De opbrengst gaat naar het Project  
“Droom je Thuis” Dit is om een woning te realiseren voor  
Gehandicapten aan het Zuideinde in Naaldwijk.**

**Geopend van 10.30 tot ca. 14.30 uur  
koffie/thee en limonade staat klaar.**

**Ook worden er heerlijke wafels gebakken.**

**Er is weer een groot aanbod van kerstspullen en natuurlijk  
ook weer prachtige kerststukken, kerstbomen en  
kerstkaarten**

**Inlichtingen bij Connie Post of  
Fia Luiten,**



**Kerstspullen kunt U  
inleveren  
bij de Missiewinkel aan  
de Grote Waard in  
Honselersdijk!**



## **Winterwonderland**

Op vrijdag 14 december zullen de kerken een bijdrage leveren aan deze bekende Lierse winteractiviteit. U vindt ons zowel buiten op de markt als binnen in de Domkerk.

### *Mededeling*

Het doet ons goed om te melden dat de organisatie vanaf nu onder de Raad van Kerken valt. De Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, de Katholieke Kerk, De Vredekerk, de Domkerk en jongeren van diverse groepen, leveren allen een bijdrage. We hebben gekozen voor de Domkerk, omdat die centraal staat, midden tussen de activiteiten.

### *Wat is er?*

Er komen twee marktkramen voor de Domkerktuin, een winters tafereel met arrenslee in de Domkerktuin, 's middags in de Dom wordt er het kerstverhaal 'Opa Knoest vertelt het Kerstverhaal' verteld, 's avonds zingt daar het kinderkoor P.W.A. en speelt het saxofoonkwartet 'The Burlesco4'. Ook is er de beeldengroep van onze parochie te zien, de boekentafel te bezoeken, er zijn wenskaarten voor in de wensboom en er is chocomel.

### *Welkom*

We zien uit naar een gezellige en sfeervolle middag en avond. Met veel plezier gaan we voor u aan de slag en hopen u allen buiten en binnen te zien!

### *Meer informatie*

Zie het spandoek in de kerktuin en de plaatselijke krantjes.  
De Winterwonderland vrijwilligers

## **Kerstconcert Minerva**

Op zondagmiddag 16 december geeft muziekvereniging Minerva samen met zangkoor De Tere-Liers een kerstconcert in onze parochiekerk. Het begint om 15.30 uur. U bent van harte welkom. Toegang gratis.

## **Kerstviering**

Traditiegetrouw wordt ook dit jaar in ons dorp weer kerstfeest met ouderen gevierd. Deze viering is bestemd voor 65-plussers van alle gezindten in De Lier en vindt plaats op maandag 17 december a.s. in De Rank. Aanvang 15.00 uur. Carina en George Westerhof (duo Listen uit Maasland) zullen deze middag voor ons verzorgen met zang en gedichten en tevens is er ook samenzang begeleid door A. Poot.

En natuurlijk is er ook ruimte voor onderling contact en zal het programma afgesloten worden met een gezamenlijke broodmaaltijd die geopend wordt met een korte meditatie door ds. G. de Haan.

Ter dekking van de kosten zal er een collecte worden gehouden.  
Zaal open om 14.30 uur.

Als u niet op eigen gelegenheid naar De Rank kunt komen, neem dan contact op met:

Niek den Otter of Greet van Eendenburg

Namens de voorbereidingscommissie.

Greet van Eendenburg



## Kliederkerst

Wanneer? Zondag 16 december 2018

Hoe laat? binnenlopen: 10.15 u  
samen ontdekken: 10.30 u  
samen vieren: 11.30 u  
gedag zeggen: 12.00 u  
(dit keer is het zonder lunch)

Waar? 't Centrum, De Lier

Wie? (klein)kinderen en (groot)ouders

Hoe? aanmelden kan tot uiterlijk zondag  
9 december via  
[kliederkerkdelier@gmail.com](mailto:kliederkerkdelier@gmail.com)

# MEDEDELINGEN

## Vieringen

za	24 nov	10.00	Woord- en communieviering in De Triangel met het Amosgilde	
		19.00	Woord en communieviering met het Amosgilde	Volkszang
zo	25 nov	09.30	Woord en communieviering met het Amosgilde	St. Caecilia
			<b>Na de viering Koffiedrinken</b>	
za	1 dec	19.00	Eucharistieviering met pastor Straathof	Constantkoor
zo	2 dec	09.30	Eucharistieviering met pastoor Steenvoorden	Volkszang
za	8 dec	10.00	Woord- en communieviering in De Triangel met past. werkster R.Theuvenet	
		19.00	Eucharistieviering met pastor Straathof	Volkszang
zo	9 dec	09.30	Woord en communieviering met past. werkster M.T. v.d. Loo	Do Re Mi
			<b>gezinsviering met kinderkoor</b>	
za	15 dec	19.00	Woord en communieviering met diaken Dits	Volkszang
zo	16 dec	09.30	Eucharistieviering met pastor Lansbergen	St. Caecilia
		<b>10.15</b>	<b>Kliederkerk in het Centrum De Lier</b>	
za	22 dec	10.00	Eucharistieviering in de Triangel met pastor Lansbergen	
		19.00	<b>Geen viering</b>	
zo	23 dec	09.30	Woord- en communieviering met het Amosgilde	St. Caecilia
ma	24 dec	<b>18.00</b>	<b>Kerstavond</b>	
			Woord- en communieviering met diaken Dits	
		<b>21.00</b>	Eucharistieviering met pastoor Steenvoorden	Constantkoor
di	25 dec	9.30	<b>1<sup>e</sup> Kerstdag</b>	St. Caecilia
			Eucharistieviering met pater Zwaard	
		<b>14.30</b>	<b>Kindje wiegen</b>	
wo	26 dec		<b>Geen viering</b>	
			<b>Kerstmeeting</b>	

## Uw gebed wordt gevraagd

- za 24 nov 19.00: Jan van Rooijen
- zo 25 nov 9.30: Paula van der Knaap-Zwinkels,  
Willy Vijverberg-Dukker, Rien Koene en een zieke  
moeder, John Bisschop
- za 1 dec 19.00: Gré Dukker-van Kleef, John Bisschop, Aad van  
Adrichem en Magda van Adrichem-van der Meijs
- zo 2 dec 9.30: Jan Gerritse en An Gerritse-Ruijgt, Wim Aarts,  
Riet van Ruyven-Enthoven, Aad en Co Kester,  
Overl. ouders en familie Alsemgeest,  
Gré Dukker-van Kleef  
Riet van Adrichem-Oudshoorn, Henk van Schie
- za 8 dec 19.00:
- zo 9 dec 9.30: Paula van der Knaap-Zwinkels, Henk Verbeek
- za 15 dec 19.00: *Jaargetijde Jan Weerdenburg*  
Gré Dukker-van Kleef
- zo 16 dec 9.30: *Jaargetijde Jan Weerdenburg*  
overl. ouders Enthoven-Janssen,  
Gerard van Ruijven, Gré Dukker-van Kleef
- za 22 dec 19.00: Jan van Rooijen
- zo 23 dec 9.30: Nel van Adrichem-van Os,  
Jan en Toos van der Knaap-van Kester,  
Riet van Adrichem-Oudshoorn
- ma 24 dec 18.00: Pastor Kuypers, Leida van Etten-Hofstede,  
Gré Dukker-van Kleef  
21:00: Pastor Kuypers, Leida van Etten-Hofstede,  
Willemien en Rudolf Alsemgeest, John Bisschop,  
Aad van Adrichem en Magda van Adrichem-van der  
Meijs
- di 25 dec 9.30: Pastor Kuypers, Paula van der Knaap-Zwinkels,  
Willy Vijverberg-Dukker, Giel van Zeijl,  
Leonardus en Catharina Ammerlaan,  
Jo van der Stap, Leny van Rijn-van Winden,  
Aad en Co Kester, Nico Buijs, Piet Koene,  
Piet en Annie van Uffelen-Langelaan

## Altaardienst

zo	2 dec.	09.30	Acoliet Misd.	Debora Bruinen Simon en Lucas Hoogerbrugge
zo	9 dec.	09.30	Misd.	Leon Roeling
zo	16 dec.	09.30	Misd.	Mikolaj en Szymon Dembski
ma	24 dec.	21.00	Acoliet Misd.	Beaudine Buijs Hugo Rasens
di	25 dec.	09.30	Acoliet Misd.	Debora Bruinen Simon en Lucas Hoogerbrugge

## Kerkschoonmaak

19 nov t/m 2 dec	<i>Gastvrouwen : Hennie Hofstede en José Jansen Elly Boeters, Corry van Lieshout, Hennie Buijs</i>
3 t/m 16 dec	<i>Gastvrouwen : Anneke van Winden, Margreet van Mil en Madelène van Adrichem Lianne Demmenie en Susan van Uffelen</i>
17 t/m 30 dec	<i>Gastvrouwen: Anneke van Winden, Margreet van Mil en Madelène van Adrichem Lianne Demmenie en Susan van Uffelen</i>
31 dec t/m 13 jan 2019	<i>Gastvrouwen : Toos Halkes en Ria Kroes. Annelies Schuurmans, Els Duijvesteijn Nelly Stolze.</i>

## Agenda

25	nov	19.30	Parochieavond in "Het Anker"
30	nov	19.30	Bridge avond in de pastorie
2	dec	14.00	Concert StringWisse
12	dec	20.00	Lectio Divina
16	dec	15.30	Kerstconcert Minerva
17	dec	15.00	Kerstviering 65+ in de Rank



## Contactadressen werkgroepen

Amosgilde: dhr. F. Scheele  
Bezorging envelop kerkbijdrage: mw. T. de Wit  
College van Collectanten: dhr. M. van der Spek  
Communie-werkgroep: werkgroepchdelier@gmail.com  
Constantkoor: mw. K. Houweling  
Doopselwerkgroep: mw. G. Slegers  
Dragersvereniging St. Barbara: dhr. A. van der Meijs  
Geloofsverdieping: mw. T. van de Wel  
Gezinsliturgiegroep: mw. W. v.d. Meijs  
Liturgiegroep tussenkoor: mw. M. van Adrichem  
KBO-afdeling De Lier: dhr. F. Alsemgeest  
Kerkbijdrage: mw T. de Wit  
Kerkledenadministratie: mw. L. Zeestraten  
Kerkschoonmaak: mw. N. van der Hoeven  
Kosterswerkgroep: dhr. N. van Dijk  
Lectoren/lectrices: dhr. L. Zwinkels  
Leonardusfonds: dhr. L. van der Knaap  
Missie- en ontwikkelingswerk: mw. J. Koene  
Nabestaandenbezoek: mw. A. v.d. Knaap  
Parochiekoor St. Caecilia: mw. A. van Winden  
Raad van Kerken: mw. W. Scheele  
Scouting: mw. A. van Meekeren  
Secretariaat: mw. M. van Paassen  
Seniorenwerkgroep: mw. mw. J. Koene  
Vormselwerkgroep: Mw. A. Koene vormsel14@gmail.com  
Welkomstbezoek: mw. T. Halkes  
Zondagscrèche: mw. C. van den Berg  
Parochiebestuur: dhr. J. Pruisken  
Parochiebestuur: mw. E. Heemskerk  
Parochiebestuur: dhr. G. Overgaag  
Parochiebestuur: mw. L. van Steekelenburg

## Leonardusfonds

**Het Leonardusfonds heeft tot doel financiële hulp te geven aan mensen in onze omgeving die zo'n steuntje in de rug hard nodig hebben.**

**Bent u zo iemand of kent u iemand die hiervoor in aanmerking komt dan kunt u dit melden bij het parochiesecretariaat of bij een van de werkgroepleden: Leonie Dukker, Wim Enthoven of Leo van der Knaap**

**Regio Zuid:** St. Adrianus te Naaldwijk  
O.L. Vrouw van Goeden Raad te Honselersdijk  
H. Jacobus te Maasdijk  
HH Martelaren van Gorcum te De Lier

---

**Regiopastores:** pastoor/moderator J.C.M. Steenvoorden  
Molenstraat 31, 2671 EW Naaldwijk  
☎ (0174) 62 45 36 ✉ [steenvoorden@rkwesland.nl](mailto:steenvoorden@rkwesland.nl)  
diaken R.H. Dits  
p/a Dijkstraat 25, 2675 AV Honselersdijk  
☎ 06 16 82 22 67 ✉ [dits@rkwesland.nl](mailto:dits@rkwesland.nl)

---

### **Overige leden van het pastoraal team**

pastor I.M. Kwee  
☎ (0174) 76 43 38 ✉ [kwee@rkwesland.nl](mailto:kwee@rkwesland.nl)  
pastor G.Th.J. Lansbergen  
☎ (010) 761 37 41 ✉ [lansbergen@rkwesland.nl](mailto:lansbergen@rkwesland.nl)  
pastor M.Th.J. Straathof  
☎ (0174) 27 03 78 ✉ [straathof@rkwesland.nl](mailto:straathof@rkwesland.nl)  
diaken C.W. Burgering  
☎ 06 29 56 28 65 ✉ [burgering@rkwesland.nl](mailto:burgering@rkwesland.nl)  
pastoraal werkster E.M. Geelen  
☎ 06 36 28 69 52 ✉ [geelen@rkwesland.nl](mailto:geelen@rkwesland.nl)

---

### **Federatiesecretariaat (gegevens parochiesecretariaten zie pag. 2)**

mw. M. de Jong  
Dijkstraat 25, 2675 AV Honselersdijk  
☎ 06 51 47 75 80 ✉ [info@rkwesland.nl](mailto:info@rkwesland.nl)  
Aanwezig: maandag t/m donderdag van 09.00-14.00 uur

Het federatiesecretariaat kunt u ook buiten deze tijden bellen voor het melden van een overlijden of in dringende gevallen wanneer u een priester nodig heeft.

---

**Website:** [rkwesland.nl](http://rkwesland.nl) Kopij voor de website: [website@rkwesland.nl](mailto:website@rkwesland.nl)

---

Voor een persoonlijk gesprek kunt u contact opnemen met uw regiopastores en voor overige vragen of bijv. het opgeven van gebedsintenties, aanvragen voor dopen of huwelijk kunt u terecht bij uw parochiesecretariaat.