



H. Bartholomeus

Voorstraat 111

2685 EK Poeldijk

Telefoon: 0174-245058

Algemeen nummer: NL 91 RABO 01422 06 334

Bijdrage Kerkbalans: NL 44 RABO 01422 00 875

Openingstijden secretariaat: dinsdag van 9.30 uur-12.00 uur
donderdag van 9.30 uur-12.00 uur

Pastoresteam regio West:

Pastor I.M. Kwee, Esdoornstraat 1, 2691 VG 's-Gravenzande

Tel. 0174-764338 email: kwee@rkwestland.nl

Pastoraal werker E. Geelen, Choorstraat 105, 2681 AR Monster

Tel. 06 3628 6952 email: geelen@rkwestland.nl



Parochie homepage internet: www.rkwestland.nl

E-mail: bartholomeus@rkwestland.nl

Federatiesecretariaat:

Dijkstraat 25, 2675 AV Honselersdijk

Tel: 06 5147 7580 / email: info@rkwestland.nl

Rembrandt

In de zomer heb ik een museumjaarkaart gekocht. Je moet wat met je schaarse vrijetijd ☺. Nee, ik was het al langer van plan, maar het kwam er nooit van. Het eerste museum was het Scheepvaartmuseum in Sneek; het tweede De Fundatie in Zwolle. Beide mooie musea. Maar eigenlijk wil ik al sinds de verbouwing van het Rijksmuseum in Amsterdam daar naartoe gaan... maar ik kom er nog niet toe. En toen zag ik het oktobernummer van oecumenisch maandblad Open Deur. Thema: Rembrandt.

Het thema in Open Deur is iets breder ingezet dan alleen Rembrandt van Rijn, en luidt voluit 'De Bijbel in met Rembrandt'. Een paar mooie verhalen over hoe de schilder Rembrandt de Bijbel herschrijft met zijn kunstenaarshand én met zijn geroerd hart. Vaker -zo lees ik- lopen er verschillende verhalen door elkaar heen in het schilderij of de ets die we van hem kennen.

Zo leer je via Open Deur de beroemde schilder kennen als gelovige, als twijfelaar, als interpreteerder en als Bijbelkenner... Afbeeldingen van de Verloren Zoon, de Babylonische koning Belsassar, Saul, Paulus, Petrus en Paulus, en de Storm op het meer zijn wereldberoemd geworden. Rembrandt geeft er zijn eigen draai aan. Natuurlijk door met de lichtval te spelen, maar meer nog door datgene op te lichten dat iets vertelt over een andere passage in ons geloofsboek. Een verwijzing. Ik wist niet dat Rembrandt zó thuis was in de Bijbel!

Opvallend is ook hoe hij zichzelf afbeeldt. Onder andere als de Verloren Zoon, brassend met een glas wijn in de hand, zijn handen op de onderrug van Saskia zijn vrouw. Lang leve de lol zouden wij tegenwoordig zeggen. Beide feestvierders kijken direct de lens in met zo'n schalkse blik van: 'Kom op, doe mee. Het leven is één groot feest, waarvan je kan genieten.' Ik dacht niet dat het Bijbelverhaal dáárover ging. Rembrandt vergelijkt zichzelf blijkbaar wel met die figuur uit deze parabel, en dan vooral in het zondige deel.

Tegenwoordig leggen we niet meer zo de nadruk op het verloren gaan van de zoon, maar besteden we meer aandacht aan de barmhartigheid van de Vader. Ook daar heeft Rembrandt een prachtige voorstelling van gemaakt, die we kennen we het boek van Henri Nouwen: Eindelijk thuis. De barmhartigheid van de vader is zo groot, dat hij bijna onnavolgbaar voor ons is. Dat zien we goed terug in de reactie van de oudste zoon, die verongelijkt en boos is over dat zijn vader een feestmaal aanricht voor die schuinsmarcheerder van een broer van hem. Zoals zo vaak is de Bijbel hier oer-menselijk én mooi-goddelijk! Uiteindelijk gaat het om de buitengewoon grote barmhartigheid. Die maakt al het andere onschadelijk en lost het op in liefde.

Kunst moet je niet uitleggen, want dan maak je het kapot. Toelichting krijgen we vier eeuwen later niet meer van Rembrandt. En commentaren van kunstkenner heb ik niet gelezen. Toch denk ik dat iedereen die met een gelovig hart spreekt iets kan uitdragen over wat God met mensen en met de wereld voor heeft. In de kerk proberen we dat elke keer weer als we samen vieren, onze naasten dienen en openstaan voor andere mensen. Ons gelovig hart laten spreken. En naar handelen. Dat is wat God van ons vraagt. Rembrandt heeft zijn talenten gebruikt om in zijn tijd uiting te geven aan wat in zijn hart leeft. Waar liggen onze talenten?

Ik weet nog steeds niet wanneer ik naar het Rijksmuseum ga, maar ik heb wel weer een nieuw stimulans om nu eens een keer een datum te prikken. Het themanummer over De Bijbel in met Rembrandt heeft dat voor mij bewerkstelligd.

diaken W. Burgering



Zondag 13 oktober: OOGSTDANKDAG

Op **zondagochtend 13 oktober om 11.00 uur** is er een feestelijke viering met medewerking van de heren van het Bartholomeuskoor. Voorganger in de viering is pastor Kwee.

Het thema van oogstdankdag dit jaar is: “ **Dankbaarheid tonen** ”

Na afloop van de viering is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken.

De in natura ontvangen gaven voor Oogstdankdag zullen op zondag na de viering bij de zieken en ouderen van onze parochie thuis of in het ziekenhuis of verpleeghuis bezorgd worden.

Gaarne willen wij diegenen, die bloemen, groenten, fruit of anderszins beschikbaar willen stellen, verzoeken om deze gaven op donderdagavond 10 oktober a.s. tussen 17.00 en 18.00 uur te willen afgeven in het portaal van de kerk. Zij kunnen ook bij u worden opgehaald.

U kunt hiervoor de volgende mensen bellen:

Dhr. M. van Ruijven, tel. 247096 of onze koster, Ted Barendse, tel. 06- 12913964

Voor degenen die niet in natura kunnen bijdragen is er gelegenheid om hun dankbaarheid te tonen door een geldelijke bijdrage te geven na afloop van de vieringen bij de uitgang van de kerk. De opbrengst van deze collecte zal ten goede komen aan de activiteiten van de M.O.V.werkgroep.

Namens de gehele parochiegemeenschap vragen wij ieders inzet en danken u bij voorbaat voor uw medewerking.

Werkgroep Oogstdankdag.

Belangrijke datums ter voorbereiding op het Heilig Vormsel.

Maandag 14 oktober 2019

Parochiezaal van de St Josephparochie, Schaepmanstraat 12, Wateringen

Aanvang: 19.15 uur tot 20.45 uur

2e jongerenbijeenkomst H. Vormsel

Woensdag 30 oktober 2019

Kerkzaal van OLV ten Hemelopneming, Iepstraat 1 's-Gravenzande

Aanvang: 19.15 uur tot 20.45 uur

3e jongerenbijeenkomst H. Vormsel

Maandag 11 november 2019

Parochiezaal van de St Josephparochie, Schaepmanstraat 12, Wateringen

Aanvang: 19.15 uur tot 20.45 uur

4e jongerenbijeenkomst H. Vormsel

KERKWERKSTERS IN HET ZONNETJE GEZET

Op maandag 23 september jl. zijn twee trouwe kerkwerksters in het zonnetje gezet nadat zij besloten hadden om met dit werk te stoppen.

Mevr. Helen van Os heeft dit ruim 20 jaar gedaan. Zij is begonnen toen pastor Hagen in Poeldijk pastor was met het schoonhouden van de pastorie en jaren later was zij op vaste maandagen bij het schoonmaken van de kerk actief.

Ook mevr. Leny van Kester heeft besloten te stoppen na maar liefst 60 jaar kerkewerk! Zij vertelde dat zij 16 was toen ze de kerk al hielp schoonmaken en alleen enkele jaren onderbroken heeft toen haar kinderen nog heel klein waren. Een bijzondere prestatie!

Namens het bestuur overhandigde Suzanne Kester de beide dames een mooi boeket bloemen. De parochie is beide dames heel dankbaar voor al het werk dat zij verzet hebben.



ONZE KERK EEN FAIRTRADE KERK

Op maandag 23 september ontving onze kerk uit handen van wethouder Karin Zwinkels een Fairtrade certificaat.

De bijeenkomst was in de kantine van FC 's-Gravensande, waar we ontvangen werden met koffie en thee.

Hierna was er een inleiding door Dhr. Hans Triep over het belang van het gebruik van Fairtrade- producten.

Bij de inkoop van deze producten dragen wij namelijk bij aan meer gelijkwaardigheid in de wereld, waarin producten onder eerlijke voorwaarden worden verhandeld met respect voor mens en milieu.

In onze kerk wordt koffie en thee geschonken, die komt van de Wereldwinkel en op deze manier voldoen wij aan de eisen om Fairtradekerk te zijn.



Expositie Westlandse bedevaarten

Met een jubileumbedevaart op 30 en 31 augustus j.l. naar Kevelaar werd de oprichting herdacht van het 'Broederschap van de Westlandsche Processie naar Kevelaar'. In het kader van deze herdenking hebben het Westlands Museum en de Westlandse historische verenigingen en werkgroepen besloten een tentoonstelling te organiseren over bedevaarten die vanuit het Westland werden en worden georganiseerd.

Een bedevaart is een (pelgrims)reis naar een plaats die een bijzondere betekenis heeft binnen een godsdienst. De redenen voor het doen van een bedevaart zijn divers. Ze dient om na te denken over het leven en over God, of om een gunst of een genezing te vragen. Ook dient ze om boete te doen voor zonden en om tot bezinning te komen. Tegelijk was en is het een mogelijkheid om samen met anderen het geloof te beleven.

In de katholieke traditie betreft een bedevaart een reis naar een plaats waar een heilige wordt vereerd, of waar er volgens ooggetuigenverslagen verschijningen hebben plaatsgevonden, meestal van Maria, een engel of een andere heilige.

In de Middeleeuwen waren er diverse Westlandse dorpen die als bedevaartplaats werden geduid en waar bedevaartgangers uit de verre omtrek naartoe kwamen. Deze Westlandse bedevaartplaatsen komen ook aan de orde in deze expositie, maar het accent ligt op de bedevaartplaatsen waar Westlanders naar toe gingen. In Nederland zijn dat Brielle, Heiloo en Amsterdam (de Stille Omgang). Wat buitenlandse plaatsen betreft wordt in de tentoonstelling aandacht besteed aan de reizen naar Kevelaar, Lourdes, Santiago de Compostella en Rome.

De expositie werd door pastoor Martien Straathof geopend en is tot en met 16 februari 2020 dagelijks te bezichtigen van 13.00 – 17.00 uur, met uitzondering van de maandagen. Het Westlands Museum is gevestigd aan de Middel Broekweg 154 in Honselersdijk. Meer informatie is te vinden op www.westlandsmuseum.nl

Acties t.b.v. missionaire inzamelingen in de maand oktober in de Bartholomeus parochie in Poeldijk door de M.O.V. werkgroep.

Zaterdagmorgen 12 Oktober a.s. inzameling gebruikte kleding op het kerkplein van de Bartholomeus Parochie van 09.00-11.00 uur door de MOV werkgroep. De opbrengst is voor de 3 projecten in de 3^{de} Wereld, die de MOV via de Bartholomeus Parochie financieel steunen n.l. : Stichting Butterfly Basket Foundation in Hanoi Vietnam zwaar gehandicapte kinderen in een tehuis zoveel mogelijk ondersteuning te geven in verzorging, begeleiding en ontwikkeling.

De stichting Putri Kerahiman van Pater Nico Dister omf. om kansarme kinderen opvoeding en opleiding te geven in Irian-Yaya, en voor de overstromingsramp in Maart j.l. voor de wederopbouw van het zwaar getroffen gebied in Sentani.

De stichting van zuster Maria Marta Toekomst voor Kosovo . t.b.v. arme kinderen en veel zieke bejaarden, die daar in grote armoede leven.

12-13 Oktober a.s. is het Oogstdankdag in de Bartholomeusparochie. De deurcollecte na de vieringen in de kerk zijn eveneens bestemd voor deze 3 projecten.

In het weekend 19-20 Oktober a.s. is het Wereld Missiedag, waarin Missio aandacht vraagt voor de jonge kerken in de 3^{de} Wereld. In de vieringen is de hoofdcollecte bestemd voor opleiding van priesters, vrijwilligers en hulp aan kinderen in nood en parochiële ondersteuning voor RK kerk in NoordOost- India. Alle acties worden van harte bij u aanbevolen!!!!

De werkgroep Missie Ontwikkeling en Vrede
Jan van Paassen.

PAROCHIE H. BARTHOLOMEUS

Kerkberichten 2019-21

Weekeinde van 12 en 13 oktober: Oogstdankdag (C).

Zaterdag 19.00 uur: Geen viering. Er is een viering in de Heilige Machutuskerk te Monster.

Zondag 11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. de heren Bartholomeuskoor. **Voorganger:** Pastor M. Kwee. **Intenties:** uit dankbaarheid bij het 50-jarig huwelijk van Leo en Anneke van Paassen, Pater Arie van der Elst, uit dankbaarheid bij het 50-jarig huwelijk van Wil en Marlies Bol, Overleden ouders Bol-van Holstein, overleden ouders Bot-Borsboom, Carla Bol, Wil en Jacqueline Bot, Alice Bot, Ellen van den Dool, Margreet Schürmann en onze vriendin Marian van Berkel.

Weekeinde van 19 en 20 oktober: 29^e Zondag door het jaar (C).

Zaterdag 19.00 uur: Woord- en communieviering met volkszang en cantor. **Voorganger:** VOLT-groep Honselersdijk.

Intenties: Jo Alsemgeest- Hogervorst.

Zondag 11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het dames en herenkoor Bartholomeuskoor. **Voorganger:** Pastor A. Vijftigschild. **Intenties:** Barbara Helderman en overleden familie, Frans en Marie Grootscholten- van der Klugt en Peter en Ben Grootscholten, Kees van den Bogaert en Greet van den Bogaert- Scholtes, Gerard Goeijenbier en Riet Goeijenbier- van Kester, Jan van Marrewijk, Koos v.d. Ende, Wim van Dijk en Marie van Dijk- Bol.

Kerk open

Iedere woensdag is de kerk van 13.30 tot 15.00 uur geopend, om zomaar even binnen te lopen voor een stil moment, alleen of met anderen, om een kaarsje aan te steken of er gewoon even te zijn.

Vieringen in De Backerhof

Donderdag 17 oktober om 19.00 uur: : Rozenkrans bidden.

Donderdag 24 oktober om 19.00 uur: geen viering en geen rozenkrans.

Huisbezoek

Het wordt gewaardeerd indien u het secretariaat attent maakt op personen, die graag bezoek willen ontvangen omdat ze in het ziekenhuis liggen, of ziek en aan huis gebonden zijn. (tel.245058)

Internet

Op het Internet vindt u bij <http://www.rkwestland.nl> onze parochie.