

# Parochieblad Wij Samen

r.-k. parochie H. Egbertus & H. Lambertus  
De Cordesstraat 27-29 3151 BH Hoek van Holland

47e Jaargang nr. 8

12 september t/m 19 oktober 2019



Startviering Parochie Lambertuskerk  
Egbertuskerk en Schip weer open op zaterdag  
Mannenkoor zingt in Egbertuskerk  
Vredesweek Hoek van Holland  
Kledinginzamelingsactie  
Open Monumentendag Lambertuskerk  
Taizéviering  
Concert Muziek om de Hoek  
Oogstdankdag, wie helpt mee pakketjes maken?  
Klaverjassen, nieuw seizoen  
Rozenkransgebed tijdstip gewijzigd!

Kennismaken met de Bijbel  
Patroonsfeest H. Franciscus  
Marialof  
Afscheid pastor Martien Straathof

Herinnering aanmelden H. Vormsel  
RKJ Westland 5 jaar feest!  
M25 actief Oogstdankdag

VREDE VERBINDT



OVER GRENZEN



De elf r.k. parochies van het Westland en Hoek van Holland  
vormen samen de parochiefederatie Sint Franciscus, *tussen duin en tuin*

## R.K. Parochie H. Egbertus & H. Lambertus - [www.rkwestland.nl](http://www.rkwestland.nl)

Rabobank nr.: IBAN NL96 RABO 032 32 69 257 t.n.v. r.-k parochie H.Egbertus en H. Lambertus

### Kerkgebouwen

H. Egbertuskerk, De Cordesstraat 29, 3151 BH Hoek van Holland

kosters E. Alders en F. Haalmeijer

H. Lambertuskerk, Maasdijk 189, 2691 PE 's-Gravenzande, tel. (0174) 41 28 72

koster G. Bruinen

### Parochiesecretariaat

De Cordesstraat 27-29 – 3151 BH Hoek van Holland – Telefoon (0174) 38 24 69.

Geopend op woensdag en vrijdag van 09.30 – 11.30 uur.

Email (ook voor misintenties): [egbertusenlambertus@rkwestland.nl](mailto:egbertusenlambertus@rkwestland.nl)

### Parochiebestuur

vice-voorzitter

**vacature**

secretaris

**vacature**

penningmeester

J.A.M. Heppe

[penningmeesteregbertusenlambertus@rkwestland.nl](mailto:penningmeesteregbertusenlambertus@rkwestland.nl)

lid

G. Bruinen

adviseur

H. de Koning

ledenadministratie

W. Gelaudemans

lid

**vacature**

lid

**vacature**

### Parochiële Caritas Instelling (P.C.I.)

voorzitter

mw. C. van de Wetering

secretaris

P. Lammers

penningmeester

R. Zwinkels

### Stichting Vrienden van het Sint Lambertuskerkje - [www.sintlambertuskerkje.nl](http://www.sintlambertuskerkje.nl)

Email: [info@sintlambertuskerkje.nl](mailto:info@sintlambertuskerkje.nl)

voorzitter

N.W.M. Sosef,

secretaris

mw. M.S.M. Reukema,

penningmeester

A.G. Vijverberg,

vicevoorzitter

P.C.M. van der Haak,

lid

mw. C.G.M. Weterings-van Es

beschermheer

Jhr. mr F.C.M. van Rijckevorsel,

adviseur

Pastoor J.C.M. Steenvoorden,

Rabobank nr.: IBAN NL25 RABO 0145302016 t.n.v. St. Vrienden Lambertuskerkje, 's-Gravenzande

### Redactie 'WIJ SAMEN' en Website [www.rkwestland.nl](http://www.rkwestland.nl) en [redactiewijsamen@rkwestland.nl](mailto:redactiewijsamen@rkwestland.nl)

voorzitter

**vacature**

secretariaat

mw. E.M. Schaap

drukwerk

dhr. F. van Oeffelt

distributie

dhr. B. Haarman, Hoek van Holland

dhr. G. Bruinen, Heenweg

Indien u opmerkingen of vragen heeft over de distributie of 'Wij Samen' schroom dan niet om contact op te nemen met de redactie. U kunt mailen of bellen met Evelien Schaap,

[redactiewijsamen@rkwestland.nl](mailto:redactiewijsamen@rkwestland.nl)

In de **privacy-verklaring** leest u hoe de parochie met uw persoonsgegevens omgaat. Deze verklaring kunt vinden op de website: [www.rkwestland.nl/onze-federatie/disclaimer/privacy-verklaring](http://www.rkwestland.nl/onze-federatie/disclaimer/privacy-verklaring)

Heeft u toestemming gegeven voor het publiceren van gegevens e.d. en wilt u die weer intrekken?

Stuur een mail aan het parochiesecretariaat, [egbertusenlambertus@rkwestland.nl](mailto:egbertusenlambertus@rkwestland.nl)

## Praktische hulp in moeilijke tijden

door Pastor Kwee

Zoals een aantal van u wel weet, is het aan mijn thuisfront het laatste jaar heftig geweest.

In april 2018 werd mijn moeder opgenomen op een gesloten afdeling, wegens dementie. Gelukkig was het nog niet heel erg met haar. Je kon nog een min of meer gewoon gesprek voeren en ze herkende je zeker nog. Mijn vader bleef achter in de serviceflat. Hij viel heel vaak. Dus beiden vroegen nogal wat van mijn aandacht. Het is allemaal best heftig.

In die periode heb ik iets gehad aan een boek en aan een inloophuis. Het boek is: 'De heldere eenvoud van dementie'. Schrijver: Huub Buijssen. Het beschrijft heel goed welke soorten dementie er zijn, hoe de demente persoon het zelf beleeft, waarom de dementerende zich op een bepaalde manier uit en hoe je het beste met hem of haar kan omgaan. Hoe je het beste kan reageren, wat je beter wel en niet kunt doen. Heel praktische adviezen dus.

Daarnaast ging ik graag naar het Inloophuis Mantelzorg. Het bevindt zich in hetzelfde pand als Inloophuis Carma (Dijkweg 21, Naaldwijk), maar dit pand is op alle woensdagochtenden en één woensdagavond per maand, het Inloophuis Mantelzorg. Zie evt. de website:

[www.mantelzorginloopwestland.nl](http://www.mantelzorginloopwestland.nl)

Het allerbelangrijkste is, dat je daar goed je verhaal kwijt kan. Men luistert goed en leeft echt mee. De medewerkers hebben ervaring in de verpleging/verzorging, maatschappelijk werk, terminale zorg e.d.. Men is bescheiden met het geven van adviezen. Maar als je daarom vraagt, zal men ze best geven.

In maart 2019 is dan mijn moeder overleden en in juni mijn vader. Er zijn vele boeken over rouw en rouwverwerking. Dit boek vond ik prettig: 'Troost', met als ondertitel: 'Als je iemand mist'. De schrijfster is Hella van der Wijst, bekend van de tv. Het boek helpt je in je eigen rouw. Maar het helpt ook de anderen, die er om heen staan. Ook hier weer: wat kan je beter wel zeggen en wat niet? Wat kan je beter wel doen en wat niet?

In de parochies is er veel ziekte en rouw. Ook in uw eigen familie- en vriendenkring zult u, vroeg of laat, er mee te maken krijgen. Misschien kunnen mijn ervaringen en mijn hulpbronnen van de afgelopen tijd u er mee helpen. We kunnen elkaar helpen. Door oprechte aandacht. Door welwillendheid. Door er bij stil te staan: hoe kan ik er het beste voor de ander zijn, terwijl ikzelf niet over mijn grenzen ga? We vertrouwen er op, dat de Heer ons daarbij vasthoudt en op de goede weg leidt.

## Dank . . . bij afscheid Onze wegen gaan uiteen



Het was afgelopen juni, 8 jaar geleden dat onze parochiefederatie, Sint Franciscus tussen duin en tuin, is opgericht. Bij de start zijn we met 300 deelnemers uit alle parochies van de federatie op bedevaart geweest naar Lourdes. Het is daar, dat ik voor het eerst een grote groep Westlanders mocht ontmoeten. Daar in Lourdes, onder het toezien van Maria, werden wij als parochianen van 11 parochies aan elkaar gegeven om samen met het pastoresteam te groeien in geloof. Nu na 8 jaar neem ik afscheid. Daar ik toen met een bedevaart binnengehaald ben als pastor en lid van het team, ga ik jullie nu, met een bedevaart verlaten. De jubileumbedevaart, 200 jaar Westlandse bedevaart naar Kevelaer, zal mijn afscheid van het Westland zijn.

Op verzoek van de bisschop ga ik per 1 september als pastoor/moderator werken, in de St. Maartenparochie in Noordwijk, Noordwijkerhout, Sassenheim, Voorhout en Warmond. Een grote uitdaging, maar waar ik met geloof en vertrouwen naar uitkijk.

Afscheid nemen valt niet mee, vooral als je in de loop van de tijd veel met elkaar hebt meegemaakt. Mensen die trouw iedere week of met enige regelmaat in de weekend vieringen aanwezig waren, het is familie geworden. Een familie waarbij Christus het middelpunt is. Christus is de liefdesband die je persoonlijk kunt ervaren maar die tegelijk ook universeel is. De kostbare momenten in de doordeweekse vieringen, het deed ons goed. Het deed ons groeien in geloof. Momenten zoals de gesprekken bij de koffie of de stilte vóór de viering en de maandelijks aanbidding, waarin God de ruimte kreeg om tot ons te spreken. De gesprekken bij de voorbereiding bij één van de Sacramenten. De vele doopjes van jonge kinderen en de Eerste Heilige Communie waarbij ik iedere keer dacht: "God laat ons niet in de steek, Hij schenkt de kerkgemeenschap ook vandaag nog nieuw leven."

Indrukwekkend waren de mensen die zich op volwassen leeftijd lieten dopen en vormen. De gesprekken bij de voorbereiding en hun getuigenissen in de viering waren iedere keer ontroerend.

Door de jaren heen ben ik gevraagd vóór te gaan bij heel veel uitvaarten. Voorafgaand aan de uitvaart ben ik menigmaal gebeld voor de ziekenzalving. Het vertrouwen dat ik kreeg, juist in momenten waarin mensen kwetsbaar zijn, beschouw ik steeds opnieuw als bijzonder. Wie ben ik, dat ik mensen in kwetsbare momenten mag bijstaan en daarbij iets van Gods aanwezigheid mag doen ervaren.

De stukjes in het parochieblad, de gesprekken achterin de kerk of aan de keukentafel of die mail met bemoedigende woorden en het telefoongesprek, op het juiste moment. Vaak gaf u terug er iets aan gehad te hebben. Ik heb het graag gedaan.

Ik ben mij bewust dat ik ook steken heb laten vallen, dat ik er niet was, daar waar ik er voor u als pastor had moeten zijn.

Samen met u onderweg, mochten wij groeien met elkaar in geloof. Dank daarvoor. Het gaat u goed, wetend, gelovend dat de Heer met ons mee gaat.

pastor Martien Straathof

## **Afscheid Pastor Martien Straathof**

**25 augustus 2019 St. Jozef Wateringen**

Bron: [www.rkwestland.nl](http://www.rkwestland.nl)

## **Op de pijp met.... pastor Martien Straathof**

*Interview uit: Groot Westland, 22 augustus 2019*

*Tekst: Esdor van Elten*

Even pauze. Even op de pijp. Bakkie doen, praatje maken. Met en over bijzondere Westlanders. Westlanders met een verhaal. Over Westlandse waarden, en over heden, verleden en toekomst. Deze rubriek kent u vast wel van het regioblad Groot Westland. In de uitgave van 28 augustus 2019 zat niemand minder dan vertrekkend pastor Martien Straathof op de pijp.

Pastor Martien Straathof (58) verruilt na 8 jaar het Westland voor de Bollenstreek. De boerenzoon voelde zich hier thuis; "Tuinders zijn van hetzelfde slag als boeren." En wat de pastor betreft verschilt het werk van agrariërs ook weer niet zoveel van wat hij doet: "We zijn allebei met leven bezig." Martien is ongetrouwd en verhuist van Wateringen naar Noordwijkerhout.

### **Een boerenzoon tussen de tuinders?**

En dat bevalt prima! Ik stam inderdaad uit een boerengeslacht en ben opgegroeid op een boerderij in Rijsaterwoude. Vijftig melkkoeien en wat jongvee. Ik ben de oudste van zes kinderen, waaronder één zus. Het boerenleven heeft me ook gevormd. Het buitenleven is belangrijk voor me. Ik heb ruimte nodig. Maar de overeenkomst is ook dat boeren, tuinders en priesters een vak hebben waar privé en werk voortdurend in elkaar overlopen. Bovenal zijn we allemaal met léven bezig. Dat is niet alleen geestelijk, maar ook gewoon heel reëel en praktisch.

### **Had je dan niet liever boer willen worden?**

Ik weet dat ik op mijn twaalfde, zo rond mijn schoolkeuze, al serieus dacht dat ik missionaris wilde worden. Toch ging ik eerst de groene kant op. De tuinbouwschool in Ter Aar. Daar ontmoette ik trouwens de eerste Westlanders: meneer Theo van der Valk, die leraar kassenbouw en groenteteelt was. Daarna naar de middelbare landbouwschool in Hoofddorp. Dat was een protestantse school trouwens. Daarna heb ik nog een kaderjaar weidebouw en rundveehouderij in Oenkerk gedaan. Dat ligt bij Dokkum.

### **Het priesterschap leek toen ver weg...**

Niet helemaal. Ik was als kind al actief in de kerk. Als misdienaar en later als acoliet en hulpkoster. Op mijn negentiende werd ik gevraagd om voorloper te worden bij de uitvaartvereniging. Dat was een soort van burenhulp. Niet commercieel. Dat werk leerde me dat ik met emoties om kan gaan. Ook in kwetsbare situaties. In mijn diensttijd was ik hospik en chauffeur. Ook daar merkte ik dat 's avonds bij het bier mensen naar mij toekwamen met hun verhalen, hun problemen. Ik vroeg me lang af waarom ze nou naar mij kwamen.

### **Waarom denk je dat dat was?**

Omdat ik blijkbaar een luisterend oor heb, En ik sta niet snel klaar met een oordeel. Na mijn diensttijd werkte ik als melkcontroleur. Het werk beviel me. Een vrouw vinden was aantrekkelijk. Maar ook de kerk bleef trekken. Mijn vraag was; hoe kan ik God het beste dienen. Als huisvader en boer? Of als priester? Op mijn 26e besloot ik theologie te gaan studeren. Als priesterstudent woonde ik in een leefgemeenschap Vronesteijn in Voorburg. De colleges volgde ik aan de Katholieke Theologische Hogeschool te Amsterdam. Toen ik rond kerst thuiskwam zei mijn moeder 'je tiert'. En inderdaad, het voelde als thuiskomen. Je wordt als het ware geroepen en je weet van binnen dat het goed zit. Toch vind ik ook mijn eerdere studie en werk waardevol. Het is goed iets van het dagelijks bestaan te weten. Je staat ook als geestelijke midden in het leven. Op 1 juni 1996 werd ik tot priester gewijd.

### **Hoe kwam je in het Westland terecht?**

Mijn eerste standplaats was als kapelaan in Voorhout. Kees van Bockxmeer was daar pastoor, en ik dus zijn 'herdershond'.

### **(Onderbreekt) Eigenlijk ga je dus terug naar je oude stek?**

Dat zie ik toch breder. Inmiddels zijn er bijna twintig jaar voorbij, en is ook daar weer veel veranderd. Ik ben er sinds ik wegging ook jaarlijks teruggekomen. Iedere tweede donderdag van januari is daar i.h.k. van de kerkenveiling een avond 'kaarten met de kapelaan'. Dat is toen ooit begonnen en dat doen ze dus nog steeds.



### **Ga verder...**

Na vier jaar in Voorhout, van 1996 tot 2000, verhuisde ik naar Nieuwkoop. Daar ben ik elf jaar gebleven. Voor een deel waren dat tropenjaren. Het was een periode van reorganisatie. Overal moesten teams worden samengevoegd. Dat gebeurde overigens overal hoor. Maar toen ik in 2011 de keus kreeg tussen Westland en Dordrecht, was één van de redenen dat ik voor Westland koos dat in 'Dordt' zo'n heel proces van reorganisatie nog voor de deur stond, terwijl dat in Westland al gebeurd was.

### **Maar dat was niet de enige reden...**

Nee. De keuze voor Westland lag om meer redenen voor de hand. Dordrecht is een stad, en zoals ik al zei; het landelijke is belangrijk voor mij. Ik moet een koe kunnen zien.

### **Zoveel koeien heb je anders niet in Westland...**

Nee. Ook dit gebied wordt steeds meer volgebouwd. Maar toch heeft het nog een duidelijke agrarische signatuur. En ook de mentaliteit herken ik. Ze weten hier wat land is. Wat doorwerken is. En Westlanders hebben toch iets van 'dat regelen we zelf wel even'. Het zijn zelfkazende boeren, zeg maar.

### **Beïnvloed dat de manier waarop je werkt?**

Deels wel. In een gemeenschap van doeners die niet zeuren moet je je boodschap praktisch en luchtig houden. (aarzelt) Je moet misschien ook niet teveel waardering verwachten. Westlanders zeggen niet gauw dat iets goed is. Nu ik weg ga komen er ineens wel mensen met waarderende woorden.

### **Zijn westlanders een beetje kerkentrouw?**

Laat ik zeggen dat Westlanders goed weten wanneer ze in de kerk moeten zijn. (lacht). Als de bisschop langs komt is de kerk vol. Op hoogtijdagen als kerstmis ook. Daarbuiten is het.. moeizamer. Er zijn natuurlijk nog steeds de getrouwen, in vrijwilligerswerk, op koren... En dat wordt ook gewaardeerd. Toen onlangs één van onze parochianen die heel veel vrijwilligerswerk achter de schermen heeft gedaan overleed, zat de kerk vól. Dat is prachtig. Maar die saamhorigheid en betrokkenheid wordt minder. Neem de wijk waarin onze St. Josephkerk, in de volksmond de 'kolenkit', staat. Toen de kerk werd gebouwd was dit een nieuwe wijk, vol jonge gezinnen. Het is onvoorstelbaar hoeveel werkgroepen, activiteiten, koren en dergelijke hier zijn ontstaan. Maar nu, bijna 60 jaar later, is de wijk vergrijsd en dat zie je dan ook weer terug in de kerk. Het is moeilijk om de jeugd te bereiken. De kinderkoren verdampen. Ouders zijn steeds moeilijker te motiveren hun kinderen de Eerste Communie en het Vormsel te laten doen. De vanzelfsprekendheid is weg. We missen de beleving van het geloof. We zijn in de kerk vol van de goede boodschap, maar hoe maken we van buitenstaanders deelnemers?

Tussen ons dagelijks leven en de mis gaat een flink gat.

### **Dat is een droeve conclusie...**

Nu mijn 25-jarig priesterschap nadert kijk ik terug en realiseer me des te meer dat ik eigenlijk alleen maar krimp heb meegemaakt. De territoria werden groter, maar het aantal mensen werd steeds maar minder. Toch ben ik niet somber, want uiteindelijk gaat het niet om aantallen. Ik doe prachtig werk. Ik mag er zijn voor mensen op belangrijke momenten in het leven; huwelijk, geboorte, dood. De acht jaar die ik hier in het Westland heb doorgebracht was een mooie tijd, waarin ik prettig heb samengewerkt. Westland heeft mij ook veel gegeven. Mensen hebben mij toegelaten in hun kwetsbaarheid. Zij maken mij priester! Ik ga dan ook als dankbaar man weg.

### **Maar waarom ga je weg?**

Begin dit jaar werd mij in Voorhout verteld dat pastoor Goumans wegging en vroegen ze mij om zijn opvolger te worden. Daar moest ik wel over nadenken. Maar ik ben nu 58. Het kan nog. Ik kan nu nog tien jaar iets betekenen voordat ik met pensioen ga. De kans werd me dus geboden en het land van de burens is maar één keer te koop. Daarom besloot ik ondanks twijfels om het toch te doen. En tot mijn verbazing ging het organisatorisch ook allemaal heel snel. Ik vond het heel spannend de mail met het verzoek om overplaatsing te sturen, maar het bisdom ging meteen akkoord. Dat was voor mij een belangrijke bevestiging. Menselijkerwijs is deze nieuwe taak voor mij eigenlijk te groot en te eng. Maar vanuit geloofsperspectief durf ik het aan. En ik weet dat ik ook dáár gedragen zal worden. Door het bisdom, door de mensen daar, maar bovenal door God!

## **Vredesweek 21 – 29 september 2019**



De Vredesweek vindt dit jaar plaats van 21 t/m 29 september.

In tijden dat de Amerikaanse president Trump praat over het bouwen van een grensmuur en Europa de buitengrenzen steeds meer sluit voor vluchtelingen, kiest PAX als thema van de Vredesweek 2019: 'Vrede Verbindt Over Grenzen'. Doe je mee?

### **Thema 2019: Vrede Verbindt Over Grenzen**

VERDE VERBINDT



OVER GRENZEN

Dit thema nodigt uit om de grenzen op te zoeken en te onderzoeken. Want hoewel veel mensen steeds meer in de eigen bubbel lijken te leven, is vreedzaam samenleven met mensen uit andere bubbels en verschillende culturen goed mogelijk.

In 'Wij Samen' nr. 8 - 2018 schreven we over Godian Ejiogu, die destijds een lezing gaf in de H. Lambertuskerk over zijn boek, "Mijn Droom is mijn missie". Hij woont sinds 25 jaar in Nederland en werkt als geestelijk verzorger en diaconaal werker in de Amsterdamse Bijlmer, waar hij met name met Afrikaanse migranten werkt. In zijn boek is hij op zoek naar de mogelijkheden die hij in Nederland ziet voor een rechtvaardige, vreedzame samenleving.

### **'Over de Grenzen'**

*Is er een plek, waar wij elkaar weer kunnen vinden?*

*Een plek voor jou en mij, daar ergens in het midden,*

*het niemandsland, hier ver vandaan,*

*waar wij de grenzen overgaan,*

*een plek met ruimte voor 't gelijk van jou en mij*

*en waar ik ongelijk heb, evengoed als jij.*

*met het onrecht dat ons allebei is aangedaan,*

*zijn we ieder nog in staat daarnaar op weg te gaan?*

*En te zoeken naar de plek waar het pad een aanvang vindt,*

*het pad dat eindigt waar vergeving begint.*

Naar een fragment uit: Het boek van vergeving, p. 16-17 (Desmond en Mpho Tutu, 2014; Uitgeverij Het Spectrum) PAX vieren. Vredesweek 2019.

### **Oec. viering in de Dorpskerk zo. 29 sept. Raad van kerken – 10.30 uur**

Traditiegetrouw besteden we hier in Hoek van Holland ook aandacht aan de Vredesweek.

Zondag 22 september wordt in de 3 verschillende kerken eenzelfde gedicht gelezen. Ook de gebedsgroep op maandag 23 september zal aandacht hebben voor onderwerpen die gelinkt zijn aan vrede en het thema van PAX.

Op zondag 29 september is er een dienst van de Raad van Kerken, een gezamenlijke dienst dus voor en door de kerkelijke gemeenten van Hoek van Holland. Voorganger is ds. Dirk van Duijvenbode. De dienst is in de Dorpskerk, om 10.30 uur. U bent van harte welkom.

### **Kennismaken met de Bijbel**

Bijeenkomsten op maandagavond door diaken Ronald Dits

In september start een groep mensen met een reeks bijeenkomsten waarin zij kennis gaan maken met de Bijbel. Onder leiding van diaken Dits gaan we op zoek naar de opbouw van de Bijbel, naar de betekenis van de verschillende verhalen en wat ze kunnen betekenen voor de moderne mens.

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen die de Bijbel beter willen leren kennen en nog weinig in de Bijbel hebben gelezen. Je hoeft dus geen achtergrondkennis te hebben van de Bijbel.

De bijeenkomsten vinden plaats op maandagavonden, de eerste is op 9 september en we komen samen **van 19.30 tot 21.30 uur**.

De vervolgbijeenkomsten zijn op:

- 7 oktober, 11 november, 9 december en

In 2020 jaar op:

- 6 januari, 3 februari, 2 maart, 6 april en 11 mei.

Waar de bijeenkomsten plaats gaan vinden is nog afhankelijk van de deelnemers. Op dit moment zijn er al zes deelnemers en er is een lichte voorkeur voor 's-Gravenzande.

Hebt u interesse, wilt u deelnemen of heeft u vragen, stuur een e-mail naar diaken Dits:

[dits@rkwestland.nl](mailto:dits@rkwestland.nl)

### **Viering feestdag H. Franciscus Patroonsfeest van onze federatie vrijdag 4 oktober in de St. Adrianuskerk te Naaldwijk – 19.00 uur**

4 oktober, de dag na het overlijden van Franciscus (1226), is de dag die werd gekozen tot zijn feestdag. Maar het is ook een dag die bij veel mensen bekend staat als 'dierendag'.

De achtergrond daarvan is dat de heilige Franciscus, patroon van onze parochiefederatie, sprak tot de dieren.

Zo sprak hij tot de vogels (hij vroeg of ze even stil wilden zijn tijdens het bidden) en hij vroeg de wolf om de mensen niet meer aan te vallen.

Daarom werd de feestdag van Sint Franciscus, in 1929, ook Werelddierendag.

Als parochiefederatie willen wij dit feest ook vieren en wel op vrijdag 4 oktober in de St. Adrianus kerk te Naaldwijk. Aanvang van deze eucharistieviering is 19.00 uur, de pastores van de federatie zullen voorgaan in deze viering, waarin wij als parochiefederatie onze patroon eren en onze gemeenschappelijkheid vieren. U bent allemaal van harte uitgenodigd voor deze feestelijke viering. Het pastorale team van federatie Sint Franciscus, *tussen duin en tuin*

### **Een nieuwe start!**

**Samen werken samen bouwen aan de kerk Zondag 6 oktober 9.30 uur H. Lambertuskerk**

Samen werken samen bouwen aan de kerk in deze tijd. Op zondag 6 oktober willen we dit 'samen werken en samen bouwen' tot uitdrukking brengen in een gezamenlijke viering van beide parochies Egbertus en Lambertus.

U bent van harte uitgenodigd om 9.30 uur in de Lambertuskerk. Beide koren zullen deze viering opluisteren. Na de viering drinken we gezellig koffie en thee met wat lekkers er bij. Bij mooi weer natuurlijk heerlijk in de tuin, dan maken we er nog een gezellig samenzijn van.

### Vervoer:

Vervoer naar de Lambertus wordt geregeld. Wilt u met de bus mee rijden, meld u dan aan bij het secretariaat. (Zodat we weten hoe groot de Bus moet zijn.)

**Om 9.00 uur verzamelen** op het kerkplein van de Egbertus. Bent u niet in staat om naar het kerkplein te komen, meld dit dan ook bij het secretariaat en u wordt thuis opgehaald. Wij hopen u te ontmoeten, graag tot dan!

### Marialof 's-Gravenzande kerk O.L. Vrouw ten Hemelopneming zondag 6 oktober 2019 – 19.00 uur

Op zondag 6 oktober om 19.00 uur zal in de kerk O.L. Vrouw ten Hemelopneming, te 's Gravenzande, een Marialof zijn ter gelegenheid van de opening van de Mariamaand.

Alle parochianen van de elf parochies van federatie Sint Franciscus zijn uitgenodigd om het lof mee te vieren.

Pastor Kwee zal voorgaan in deze viering, waarin bekende Marialiederen gezongen zullen worden.

### Gebed in de Mariakapel

In de Mariakapel vind u de warmte en de beslotenheid om tot gebed te komen, om een kaarsje op te steken. Dat kan, als de kerk open, is op zaterdagmorgen, van 9.30 – 12.00 uur.

Of iedere zondagmorgen voor of na de viering van 11.00 uur, en in de maanden mei en oktober, de Mariamaanden, ook op donderdagmiddag om 16.00 uur. Het tijdstip is op verzoek aangepast.

### Rozenkransgebed ander tijdstip: 16.00 uur

In de maand oktober ( 3, 10, 17, 24, 31 okt.) wordt er in de Mariakapel van de H. Egbertuskerk iedere **donderdagmiddag** om **16.00 uur** de Rozenkrans gebeden.

U bent van harte uitgenodigd om de kapel te bezoeken voor bezinning en gebed. Om 15.45 uur zal de kerk geopend zijn.

We hopen dat dit nieuwe tijdstip naar tevredenheid zal zijn.



### Muziek om de Hoek Concert zondag 6 oktober 2019 - 15.00 uur Dorpskerk

Zondagmiddagconcert 6 oktober 2019 in de Dorpskerk te Hoek van Holland met als thema: **"Bach en collega's"**.

Gerard van der Zijden, hoofdorganist van de Oude- of Pelgrimvaderskerk te Delfshaven speelt werken van Johann Sebastian Bach (partita "Sei gegrüset, Jesu gütig"), en tijdgenoten: de Italiaanse componisten Pietro Locatelli, Domenico

Scarlatti en de Engelse componist George Friedrich Händel, op het kleurrijk klinkende Fama & Raadgeverorgel.

Aanvang concert: 15.00 uur, Kerk open vanaf 14.30 uur. Prins Hendrikstraat 191, ingang Kleine Schoolstraat.

Toegang gratis: collecte aan de uitgang.

Het volgende zondagmiddagconcert is 3 november a.s. met Ken Gould (bariton) en Gerard van der Zijden (orgel).

Concertcommissie 'MUZIEK om de HOEK'

### Kledingactie MOV-Westland zaterdag 12 oktober 2019

van 9.30 – 11.30 uur  
Kerkplein Egbertuskerk



Zaterdag 12 oktober 2019 is er opnieuw een kledinginzamelingsactie georganiseerd door de werkgroep MOV-Westland, op het Egbertusplein in Hoek van Holland. Deze actie wordt federatiebreed gehouden waardoor de opbrengst telt. Samen staan we sterk!

U kunt uw kleding, riemen, gordijnen, lakens, schoenen, in goed dichtgebonden zakken inleveren op het kerkplein van de Egbertuskerk. Daar staat de vrachtwagen weer te wachten. Wij hopen dat het u lukt om veel te verzamelen. Als de opbrengst goed is dan kunnen we de laatste slag slaan, zodat we de school in Gambia in zijn geheel kunnen realiseren. We zijn al een aardig eind op weg en met uw hulp kunnen we onze missie voltooien. Deze actie vindt 2 x per jaar plaats, in april en oktober.



### Wilt u meer informatie:

Evelien Schaap: Hoek v. Holland  
Henk van Ruijven, Monster

[www.movwestland.nl](http://www.movwestland.nl)

Doet u weer mee??

### Aanmelden voortaan digitaal

We leven in een digitaal tijdperk en elk gezin heeft wel de beschikking over een computer, laptop of IPAD. Daarom zal het aanmelden voor Doopsel, Communie, Vormsel, Huwelijk, Verhuizing, inschrijven in de parochie of uitschrijven van de r.-k. kerk alleen nog digitaal kunnen plaatsvinden.

Op de homepage [www.rkwestland.nl](http://www.rkwestland.nl) staat onder **Contact** een blokje genaamd **Formulieren**.

Door gebruik te maken van de formulieren op onze site komt uw bericht /aanmelding rechtstreeks terecht bij de verantwoordelijke personen.

Pastoraal team en Federatiebestuur



## Oogstdankdag

**zondag 13 oktober 2019**

H. Egbertuskerk en H. Lambertuskerk

Oogstdankdag wordt van oudsher onlosmakelijk verbonden met 'dank voor de oogst' van de gewassen van veelal boeren en tuinders. Maar oogsten gebeurt niet alleen in de agrarische sector. En ook wanneer u niet werkzaam bent.

Dag in, dag uit, denken we na over ons 'werken'. Onze gedachten staan niet stil.

Nieuwe kennis en informatie dringen zich op. Het kan beter, het kan zuiniger, het kan efficiënter. We ontkomen niet aan vernieuwing en aanpassing.

Maar we weten:

Dat is het niet waardoor ons leven wordt beziëld.

Maar we weten:

Niet de eisen van markt en maatschappij, niet de noodzaak de kost te verdienen, -hoe onontkoombaar ook- maar de liefde voor werk en mens, de dankbaarheid voor het werk van onze handen, de erkenning van wat ons te boven gaat: die raken hart en ziel van ons leven.

Oogstdankdag kan ervaren worden in de kleine alledaagse dingen waar mensen bijvoorbeeld vreugde, verdriet of rijkdom met elkaar delen.

Jezus vraagt ons dat wij ook op deze gebieden de weg van de liefde voor onze medemensen bewandelen. Er is méér dan alleen maar het oogsten. Wij hopen elkaar door aandacht en gebed tot steun te zijn.

We vieren in onze parochie Oogstdankdag op zondag 13 oktober. Beide kerken zullen versierd worden met groenten, fruit en bloemen, het resultaat van de tuinbouw uit onze buurt.

De vieringen beginnen zoals vanouds, in de H. Lambertuskerk om 9.30 uur en in de H. Egbertuskerk om 11.00 uur.

### H. Lambertuskerk

Bent u dankbaar voor de oogst en wilt u deze graag delen met anderen, dan kunt u uw groenten, fruit of bloemen brengen op **zaterdag 12 oktober van 13.00 tot 14.00 uur in de Lambertuskerk**. Uw gave zal tijdens de viering de kerk versieren en daarna krijgen ze een goede bestemming. via M25 Monster en de Voedselbank in het Westland.

### H. Egbertuskerk

Vanuit de Egbertuskerk zal de Werkgroep Interne Contacten bloemen en/of groente en fruit aanbieden aan zieken en ouderen d.m.v. een bezoekje. U kunt uw gave zondag 13 oktober meenemen naar de viering van 11.00 uur.

Hartelijk dank voor al uw gaven.

## Creatief bezig zijn

Heb je zin om mee te helpen de pakketjes aan te kleden, als voorbereiding voor de zondag?

Je bent van harte welkom **zaterdag 12 oktober** in 'het Schip'. Meer informatie, neem contact op met de Werkgroep Interne Contacten, **elke werkdag** te bereiken tussen 9.00 uur en 12.00 uur, via nr.

(06) 26 87 27 43 of mail naar

[internecontacten@gmail.com](mailto:internecontacten@gmail.com)

## Taizéviering

**zondag 20 oktober – 19.00 uur - Dorpskerk**

**Voor aankondiging:**

**Zangers gezocht voor Gelegenheidskoor**

De Raad van Kerken van Hoek van Holland organiseert op zondag 20 oktober een Taizévesper. Deze viering vindt plaats in de Dorpskerk om 19.00 uur.

Voorganger in deze viering is pastor Els Geelen. Een viering met natuurlijk veel mooie liederen uit Taizé. Mooi om als gemeente/parochie deze liederen te zingen. Ook meerstemmig komen deze mooi tot hun recht.

Daarom willen we voor deze viering ook een gelegenheidskoor samenstellen dat in de middag een aantal liederen zal oefenen o.l.v. dirigent Clé Lammens. Wie het leuk lijkt om hieraan mee te doen: noteer vast deze middag en avond in de agenda: Zondag 20 oktober!

Meer informatie: zie volgende parochieblad 'Wij Samen'.

## Klaverjassen PCI

**Start nieuw seizoen 2019-2020**



Het klaverjassen gaat weer beginnen in de parochiezaal 'het Schip' van de Egbertuskerk, vanaf 19.30 uur.

De opbrengst is voor de Parochiële Caritas Instelling, de PCI. Er is plaats voor jong en oud en voor zowel de beginnende klaverjasser als de meer doorgewinterde klaverjasser. U bent van harte welkom!

De data die zijn afgesproken, om de week op maandagavond zijn:

**Voor informatie:**

Anneke en Piet Zuidgeest,



<b>Klaverjassen 2019-2020</b>
<b>Gewijzigd!</b>
<b>23 en 30 september</b>
<b>14 en 28 oktober</b>
<b>11 en 25 november</b>
<b>09 en 23 december</b>



## RKJ Westland 5 jaar! zondag 22 september jubileum Naaldwijk



Nog niet van RKJ Westland gehoord? Dan wordt het eens hoog tijd, want RKJ Westland bestaat alweer 5 jaar, dus tijd voor een feestje!

Op zondag 22 september viert

RKJ Westland het 5-jarig jubileum!

Na afloop van de reguliere viering in de st. Adrianuskerk in Naaldwijk is er koffie & gebak! Rond 12.30 uur zal er een lunch volgen voor genodigden. Een ieder is uitgenodigd om het jubileum mee te vieren onder het genot van koffie met gebak! U bent allen van harte uitgenodigd!

Met koffie & gebak na de viering!

# RKJ Westland viert feest!

Datum: Zondag 22 september 2019  
Tijd: 10:30uur  
Locatie: H. Adrianuskerk in Naaldwijk

RKJ Westland bestaat dit jaar 5 jaar en wil dit samen met jullie vieren op 22 september! Kom JJ ook?

## Thema-avond RKJ Westland Wetenschap versus geloof woe. 18 september 2019 – 18.00 uur

### Twijfel jij?

Iedereen is druk met werk, feestjes, studie, vakantie en toekomstplannen! Het lijkt op social media alsof niemand twijfelt en iedereen zeer zeker is van zichzelf...

Ogenschijnlijk twijfelt niemand, maar niks is minder waar. Een ieder twijfelt en waarschijnlijk zijn de mensen waar je het niet van verwacht, de grootste twijfelaars. In het woord geloven, zit ook een twijfel. Indien je zegt, "ik geloof van wel", hoor je al een twijfel. Tijdens de aankomende thema-avond van september gaan we het dan ook hebben over geloof, twijfel en wetenschap. De wetenschap is hetgeen waar twijfel nauwelijks voorkomt, gezien er juist wordt gezocht naar bewijs.

Hoe gaan we om met de twijfels rondom geloof en wetenschap en de correlatie tussen geloof en wetenschap? Kom op woensdag 18 september

naar de RKJ avond in Honselersdijk, waar Harry Bodifée ons zal meenemen in dit onderwerp! Juist vanuit zijn achtergrond als politicus en advocaat, zal hij gaan praten over de twijfel rondom geloof en wetenschap!

Harry Bodifée begint om 20.00 uur.

Voorafgaand aan de gastspreker is er een viering om 18.00 uur en volgt er een maaltijd.

Opgeven voor het eten kan via [info@rkjwestland.nl](mailto:info@rkjwestland.nl)

Plaats: Dijkstraat 25 Honselersdijk

### FranciscusEvent op 4 oktober

Na het succes van het JongerenEvent eind juni wordt op Sint Frans-dag een vervolg gegeven aan deze formule met het FranciscusEvent. Natuurlijk op 4 oktober.

Na de federatieve viering in Naaldwijk gaan we snel naar Honselersdijk voor een flitsend programma onder leiding van Hanneke Ter Maat uit Delft. Vanaf half 9 neemt deze gaste uit de Franciscaanse familie ons mee in een aantal specialismen van de heilige Franciscus: armoede, dieren, schepping en/of broeder- en zusterschap. Tegen 10 uur wordt afgesloten met een Franciscaans avondgebed.

Wil je erbij zijn, meld je dan aan via:

[burgering@rkwestland.nl](mailto:burgering@rkwestland.nl) Toegang is gratis. Een enerverende avond gegarandeerd.

## Aanmelden voor vormsel 2019-2020 Herinnering!



Misschien heb je er door de vakantie nog niet aan gedacht om je aan te melden, daarom nog even een herinnering.

Ook komend seizoen

werken de Vormselwerk-groepen uit Wateringen/ Kwintseul (regio Noord) weer samen met Poeldijk/ Monster/ 's-Gravenzande en Hoek van Holland (regio West). Kinderen die in 2015 hun Eerste Heilige Communie hebben gedaan kunnen gevormd worden.

### Vormselviering 15 februari 2020

De datum van het Vormsel is op zaterdag 15 februari 2020. We hebben al veel aanmeldingen maar het zou nog leuker zijn als de groep groter wordt. Want hoe meer vormelingen, hoe meer je ziet dat je niet alleen bent, maar dat er meer jongeren zijn die iets met hun geloof doen.

### Hoe kan je aangemeld worden?

Heel makkelijk... via de website van de federatie: <https://rkwestland.nl/aanmelden-vormsel> want alle aanmeldingen gaan vanaf nu digitaal.

### Start 30 september Ouderavond 1<sup>e</sup> bijeenkomst 2 oktober 2019

Als werkgroep zijn wij al druk aan het plannen van de avonden en we starten op 30 september met de ouderavond. Op 2 oktober is de eerste bijeen-

komt al, dus wil je ook gevormd worden... geef je dan nu nog op maar **uiterlijk 18 september**.

We plannen de bijeenkomsten zo dat er vier keer op de maandagavond een bijeenkomst is en vier keer op een woensdagavond. Zo hoef je (hopelijk) niet 8 keer je training of repetitie te missen.

Het is nog niet zeker waar de avonden gegeven worden, maar we proberen ze 4 keer in Wateringen te houden en 4 keer in regio West.

### Meer info?

Mocht je toch nog vragen hebben, neem gerust contact op met:

[vormselgroepnoordwest@gmail.com](mailto:vormselgroepnoordwest@gmail.com)

Wij kijken uit naar een grote groep enthousiaste jongeren die gevormd willen worden.

Namens de Vormselwerkgroepen regio's Noord en West, Els Geelen, pastoraal werker.

### Oogstdankdag M25

**zondag 13 okt. 2019 – 13.00 uur**  
pastorie Monster



#### Beste jongere,

Op zondagmiddag 13 oktober gaan we op Oogstdankdag in de H. Machutuskerk in Monster doosjes met groenten en fruit klaarmaken. Vervolgens brengen we deze naar zieken en ouderen in de woon- en zorgcentra en daarna naar ouderen of zieken in Monster. Deze activiteit start om 13.00 uur in de pastorie aan de Choorstraat 105 in Monster.

**Als je 12 jaar of ouder bent, mag je helpen.**

**Heb jij zin om te helpen? Geef je dan snel op!**  
Opgeven doe je door je naam, leeftijd, woonplaats en telefoonnummer te mailen naar:

[info@M25Westland.nl](mailto:info@M25Westland.nl)

Zet in het onderwerp 'Oogstdankdag'.

Deze activiteit telt mee voor de Maatschappelijke Stage. En je kan gerust een vriend of vriendin uitnodigen om mee te helpen!

namens M25 Westland,

Ronald Dits, [info@m25westland.nl](mailto:info@m25westland.nl)

### Jongerenkoor CORBULO 50 JAAR!

#### Oud leden gezocht met foto's

Jongerenkoor Corbulo uit Wateringen bestaat dit jaar 50 jaar! Dat vieren we op **zaterdag 9 november 2019** in de st. Josephkerk, Harry Hoekstraat, in Wateringen van 14.00 – 21.30 uur. (met na-borrel en feest!)

Hiervoor zijn we op zoek naar oud leden en oude foto's. Ben JIJ oud lid of weet je iemand die oud lid is? Aanmelden bij of mail naar:

[corbulo50jaar@gmail.com](mailto:corbulo50jaar@gmail.com) voor meer informatie.

of [jkcorbulo@jkcorbulo.nl](mailto:jkcorbulo@jkcorbulo.nl)

### Open repetities

Altijd al eens willen komen kijken bij een repetitie van Jongerenkoor Corbulo?! Aankomend seizoen kunt u op 3 momenten komen kijken! Tot snel!

- donderdag 26 september 2019

- donderdag 12 december 2019

- donderdag 20 februari 2020

van 20.00 -22.00 uur parochiezaal 'De Kolenkit'

Dr. Schaepmanstraat 10 Wateringen

### Werkgroep 'Interne Contacten'

Bent u nieuw in onze parochie?

Is er een baby geboren in uw gezin?

Wilt u thuis de communie ontvangen?

Is er iemand ernstig ziek in uw familie?

Bent u slecht ter been en zou u graag eens een keer een viering bijwonen in de Egbertus- of in de Lambertuskerk? Dan regelen we vervoer voor u.

Is er iemand die een bloemetje verdient?

Zijn er andere belangrijke zaken die u met ons wenst te delen?

#### Interne Contacten is er voor u, ook in 2019!

Voor Hoek van Holland is de werkgroep is **elke werkdag** te bereiken tussen 9.00 uur en 12.00 uur,

- via nr. (06) 26 87 27 43 of

[internecontacten@gmail.com](mailto:internecontacten@gmail.com)

Voor de Heenweg is de werkgroep bereikbaar via:

- Corry van Dijk.

of

- Jacqueliën de Bruijn:.

#### Attentie géén viering Egbertuskerk:

zondag 29 september en zondag 6 oktober is er geen viering in de Egbertuskerk, en dus ook geen koffiedrinken, wèl op zat. Zie het rooster blz. 10.

### Attentie Kerk zaterdagmorgen weer geopend!

**van 9.30 uur tot 12.00 uur**

Het ziet er naar uit dat de kerk en 'het Schip' op zaterdagmorgen weer geopend kan worden voor een bezoekje aan de Mariakapel en/of een kopje koffie in het Schip. Af en toe zal er ook muziek zijn. We hebben diverse vrijwilligers bereid gevonden te helpen met koffiezetten. Hier zijn we uiteraard erg blij mee!

Houdt u echter deze rubriek in de gaten want de opening zal zeker niet elke zaterdag door het jaar het geval zijn. We doen ons best om daar wel naar te streven! We zullen dat hier melden en indien mogelijk ook via mededelingen afroepen. Het is fijn dat we elkaar ook kunnen ontmoeten buiten de zondagvieringen. Mogelijk zullen er ook activiteiten plaats vinden. Ook dat kunt hier lezen. U bent van harte welkom! Zo is er op zaterdag 12 oktober de Kledinginzamelingsactie en zijn er voorbereidingen voor Oogstdankdag. (zie art. elders)

Meer info: Evelien Schaap, (06) 38 76 72 74.

## Uw gebed wordt gevraagd . . .



### Intenties\* voor onze parochie

#### H. Egbertus (E) & H. Lambertus (L):

(\*n.b.: de opgegeven intenties van dit blad zijn verwerkt tot 12 september 2019, de zondagen die niet staan vermeld, zijn geen intenties opgegeven.)

#### zondag 22 september

Leo Kester (E)  
Hanneke Heggelman (E)  
uit dankbaarheid t.g.v. 45-jarig huwelijk (E)  
overleden ouders v.d. Elst-Groot (E)  
overleden ouders Haalmeijer-Hessels (E)

#### zondag 29 september

Hanneke Heggelman (E)  
Johannes Bernardus Maria van Leent (E)  
Cornelis van Steekelenburg (L)

#### zondag 13 oktober

Leo Kester (E)

#### zondag 27 oktober

Hanneke Heggelman (E)  
Johanna Margaretha Kerklaan-de Vette (E)  
Marianne Vermeulen (L)

Handen

Gelukkig is de mens die tot het einde  
handen mag voelen die goed doen.

*De hand ie met aandacht wast.  
De hand die met zorg aankleedt.  
De hand die met liefde kamt.  
De hand die met tact aanraakt.  
De hand die met het hart troost.*

*Geen mens kan leven zonder die hand,  
die teder is, die behoedt, die beschermt  
en bemoediging uitstraalt.  
Tot het einde toe verlangt de mens naar  
die hand,  
totdat er die andere Hand is,  
die alle wonden geneest,  
die alle pijn heelt,  
die alle tranen wist.*

*Tot die tijd kunnen onze handen  
een voorproef zijn van die handen,  
en handen en voeten geven aan de liefde  
die onmisbaar is.*

Marinus van den Berg

## Westlandse kerken tijdens Open Monumentendag 14 en 15 sept. 2019

Het thema van 2019 is Plekken van plezier: naar welke monumentale plekken gingen en gaan mensen voor hun plezier? Of dat nu het theater, de dierentuin, het museum, een park, een sportclub of een café is, het barst in ons land van de monumenten van ontspanning, vermaak en vrije tijd. Meer dan 30 Westlandse monumenten zetten hun deuren open voor nieuwsgierigen en geïnteresseerden. Voor Jong en oud, voor Westlanders en toeristen, voor fietsers en toevallige voorbijgangers.

De meeste monumenten zijn van 10.00 tot 17.00 uur geopend, afwijkende tijden staan op de website van Monumentaal Westland vermeld.

Een kleine selectie van wat er allemaal te zien is:

#### - Lambertuskerkje te Heenweg

In de bostuin is het heerlijk uitrusten tijdens uw wandel- of fietsroute. (Open: v. 13.00 – 17.00 u)

#### - Sint Jan de Doperkerk te Wateringen

Het is dit jaar 200 jaar geleden, dat de broederschap van de Westlandse processie naar Kevelaer werd opgericht. Van verschillende kerkfeesten zal o.a. filmmateriaal worden getoond. De toren kan onder begeleiding worden beklommen.

#### - O.L.Vr. v. Goeden Raadkerk te Honselersdijk

Om 11.00 en 14.00 uur vertelt pastor Dits over spreekwoorden en gezegdes uit de Bijbel. De toren kan beklommen worden. In de Dijkstraat hangen op zaterdag foto's zoals het er vandaar vroeger uit zag.

#### - Bartholomeuskerk te Poeldijk

Foto-expositie die 3 periodes laat zien: rond 1920, 1950 en nu. Diverse activiteiten zoals van de Scouting Poeldijk, met slagwerkgroep van Pius X, beklimming van de kerktoren, optreden door het koor Focalicious, muziektredens door rockband The Dorst, haakworkshop.

#### - H. Andreaskerk te Kwintseul

Er zijn diverse interessante en unieke stukken tentoongesteld die een beeld geven van feest en plezier in de parochie.

#### - Sint Adrianuskerk te Naaldwijk

Er zullen diverse relevante objecten uit het archief in de kerk tentoon worden gesteld. Denk hierbij onder meer aan vaandels en de kazuifels. Ook is er gelegenheid om gelijktijdig een kijkje te nemen in de fraaie pastoriertuin.

Er is een programmaboekje beschikbaar op diverse plekken in het Westland. De informatie is als pdf-bestand te downloaden via de landelijke website van Open Monumentendag.

**“Rabobank Clubsupport” 2019**  
**De “Rabobank Clubkas campagne” gaat verder**  
**onder de naam: ‘Rabobank Clubsupport’**

Ook dit jaar heeft *het Vriendenkor van de Lambertuskerk* zich weer ingeschreven om mee te doen aan de Rabobank Clubsupport (voorheen “Rabobank Clubkas campagne”)

De Rabobank stelt elk jaar een groot bedrag beschikbaar, dit is bestemd voor Stichtingen, Verenigingen, Zangkoren enz. om deze financieel te ondersteunen.

U ontvangt als lid van de Rabobank in september of oktober een brochure met een uitnodiging om te stemmen en u kunt dan als lid 5 stemmen uitbrengen en per deelnemende vereniging 2 stemmen. Dit staat duidelijk vermeld in die brochure.

**Stemt u ook weer mee?**

**Elke stem is geld waard!**

Als u het Lambertuskerkje en het koor een goed hart toedraagt, vragen u vriendelijk om dan ook aan ons Lambertuskoor te denken.

Wij kunnen dan weer nieuwe muziek en/of andere noodzakelijke zaken voor ons koor aanschaffen. Kunnen wij rekenen op jouw stem?

Kijk dan snel op [www.rabobank.nl/clubsupport](http://www.rabobank.nl/clubsupport)

Alvast hartelijk dan voor uw uitgebrachte stem.

Ada Groenewegen,  
 Penningmeester Lambertuskerk

**AGENDA 2019**

**R.K. Parochie H. Egbertus & H. Lambertus**

do.	12 sept.	12.00 uur	Zonnebloem bijeenk.
ma.	16 sept.	18.30 uur	Klaverjassen PCI
woe.	25 sept.	20.00 uur	Parochiebestuurverg.
ma.	23 sept.	18.30 uur	Klaverjassen PCI
ma.	30 sept.	18.30 uur	Klaverjassen PCI
ma.	14 okt.	18.30 uur	Klaverjassen PCI
woe.	16 okt.	19.30 uur	Liturgievergadering
ma.	28 okt.	18.30 uur	Klaverjassen PCI

**Bijzondere Vieringen/activiteiten:**

**vrijdag 13 september H. Lambertuskerk**

**14.00 uur** Huwelijksinzegening van:  
 Mathijs v.d. Knaap en Sanne Persoon  
 Voorganger: pastoor J. Steenovoorden

**weekend 14/15 sept. Monumentendag**

H. Lambertuskerk open van 13.00 u – 17.00 u.

**Zondag 29 september Dorpskerk**

**10.30 uur** Oec. Woord-/Gebedsviering  
 Voorganger Ds. D. van Duijvenbode

**Zondag 6 oktober H. Lambertuskerk**

**09.30 uur Startviering** gezamenlijke Eucharistiev.  
 m.m.v. beide parochiekoren  
 Voorganger Pastor M. Kwee

**Nieuws van de penningmeester**  
**Stand Actie Kerkbalans tot september 2019**

**Beste Parochianen,**

Onze begroting staat op € 24.500,00. U bent allen benaderd via onze AKB-brief, het bestuur hoopt de opbrengst hiermee te verhogen met uw hulp, zodat er voldoende bijdrage wordt ontvangen om aan de verplichtingen te kunnen voldoen.

Het jaar 2018 was geen onverdeeld succes.

De opbrengst was rond de 17 procent LAGER.

De meter staat t.o.v. de begroting op een achterstand van € 5.600,00 t/m augustus.

U laat ons toch niet in de steek? Het begrote bedrag moet te realiseren zijn. Laten we met zijn allen proberen dit jaar tot een financieel succes te maken. Zie de tabel.

Onderstaand de bankgegevens:

Bank: NL 96 RABO 0323 2692 57 t.n.v. Parochie H. Egbertus & H. Lambertus. Graag overmaken op bovenstaande rekening.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.



STAND AKB JAAR 2019		
Maand	2019	2019
	Opbrengst	Begroting
Januari	3330	2500
Februari	6260	2700
Maart	3000	4500
April	1510	4500
Mei	810	3500
Juni	790	1500
Juli	300	1300
Augustus	400	1500
September		1000
Oktober		500
November		500
December		500
<b>Totaal</b>	<b>16.400</b>	<b>24.500</b>

**Collecte MIVA**

De opbrengst van de MIVA collecte, gehouden op 25 augustus 2019 voor de meisjes in Kameroen, is geworden:

- Lambertuskerk 333,10 euro  
 - Egbertuskerk 40,70 euro

Hartelijk dank voor uw bijdrage.



VOORGANGERS EN SOORT VIERINGEN ONDER VOORBEHOUD

Vieringen Regio West van 14 september t/m 13 oktober 2019	HOEK VAN HOLLAND Parochie H. Egbertus	HEENWEG & H. Lambertus	's-GRAVENZANDE Par. O.L.V. ten Hemelopneming	MONSTER Parochie H. Machutus	POELDIJK Parochie H. Bartholomeus
Zaterdag 14 sept.				19.00 uur Eucharistiev./ Mojeko Pastor M. Kwee	
Zondag 15 september Open Monumenten- dag	11.00 uur Eucharistieviering Parochiekoor Pastor M. Kwee	09.30 uur <b>Patroonsfeest</b> Eucharistieviering Parochiekoor Pastor M. Kwee	09.30 uur <b>Startzondag</b> Woord-/Communieviering Cantamus/ Parochiekoor Mevr. E. Geelen, p.w.	09.30 uur Woord-/Communieviering Laus Deo Diaken H. Berbee	11.00 uur Eucharistieviering  Pastoor J. Steenvoorden
Zaterdag 21 sept.					19.00 uur Woord-/Communieviering VOLP Poeldijk
Zondag 22 september Start Vredesweek	11.00 uur Eucharistievering Mannenkoor EMM 's-Grav Pastor M. Kwee	09.30 uur Woord-/Communieviering Parochiekoor VOLP Poeldijk	09.30 uur Woord-/Communieviering Parochiekoor VOLP Honselersdijk	09.30 uur Woord-/Communieviering Laus Deo Dhr. J. Batist, p.w.	11.00 uur Woord-/Communieviering  Dhr. J. Batist, p.w.
Zaterdag 28 sept.				19.00 uur Eucharistieviering Cantor Laus Deo Pastor M. Kwee	
Zondag 29 september Slot Vredesweek	<b>10.30 uur in Dorpskerk</b> Oec. Woord-/Gebedsv. Lector HvH. L. Boks Ds. van Duijvenbode	09.30 uur Woord-/Communieviering Parochiekoor Diaken W. Burgering	09.30 uur Eucharistieviering Cantamus Pastor M. Kwee	09.30 uur Woord-/Communieviering Medea VOLP Monster	11.00 uur Eucharistieviering  Pastor M. Kwee
Zaterdag 5 oktober					15.00 u. Dierenzegening Diaken W. Burgering 19.00 u. Eucharistieviering Pastor M. Kwee
Zondag 6 oktober	GEEN VIERING  Zie Lambertuskerk	09.30 uur <b>Startviering</b> gezamenlijke Eucharistiev. Parochiekoren Pastor M. Kwee	09.30 uur Woord-/Communieviering Parochiekoor Dhr. J. Batist, p.w.	09.30 uur Woord-/Communieviering Cantor VOLP Monster	11.00 uur Woord-/Communieviering  VOLP Monster
Zaterdag 12 oktober				19.00 uur Eucharistiev./ Laus Deo Pastor M. Kwee	
Zondag 13 oktober Oogstdankdag	11.00 uur Woord-/Communieviering Cantor Mevr. E. Geelen, p.w.	09.30 uur Woord-/Communieviering Parochiekoor Mevr. E. Geelen, p.w.	09.30 uur Eucharistieviering  Pastor M. Kwee	09.30 uur familie viering Eucharistieviering Mojeko/Medea Pastor B. Lansbergen	11.00 uur Eucharistieviering  Pastor M. Kwee

# Aan de Ledenadministratie

RK Parochie H. Egbertus & H. Lambertus  
De Cordesstraat 27-29  
3151 BH Hoek van Holland

Naam: \_\_\_\_\_

Voorletters: \_\_\_\_\_  man  vrouw\*

Geb. datum: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Postcode \_\_\_\_\_ Plaats \_\_\_\_\_

Telefoon/e-mail \_\_\_\_\_

- verzoekt opname in ledenadministratie\*
- verzoekt om stop /bezorging parochieblad\*
- verzoekt om uitschrijving i.v.m. overlijden\*
- verzoekt om\* \_\_\_\_\_

\*) aankruisen wat van toepassing is

# MISINTENTIE

Verzoek een H. Mis op te dragen voor

.....

op .....2019...

in de H.Egbertus kerk / H.Lambertus kerk\*

onder vermelding in de H. Mis en in het

parochieblad 'Wij Samen' van

Misintentie voor .....

.....

Deze intentie is opgegeven door:

Naam .....

Telefoon .....

De bijdrage (vanaf € 12,00 per H.Mis)

van € ..... treft u hierbij

aan/is overgemaakt\* naar Rabobanknr.:

**NL 96 Rabo 032 32 69257** t.n.v. de

r.-k. parochie H.Egbertus & H.Lambertus

te Hoek van Holland.

\*) **doorhalen** wat niet van toepassing is

(In te vullen door parochiesecretariaat:)

- ingeschreven in agenda Misintenties
- genoteerd voor 'Wij Samen'
- stipendium ontvangen op .....

Deze opgave kunt u inleveren bij het  
parochiesecretariaat  
De Cordesstraat 27,  
3151 BH Hoek van Holland



## Een geboorte in uw gezin? Nieuw in de parochie?



Het Parochiesecretariaat ontvangt  
graag ook een geboortekaartje,  
of adreswijziging!

\*\*\*

Namens de parochie komt  
een lid van de Werkgroep Interne  
Contacten u bezoeken,  
indien u dat wenst.

RK Parochie H. Egbertus & H. Lambertus  
De Cordesstraat 27-29  
3151 BH Hoek van Holland  
tel.nr. (0174) 382469  
(geopend op woe./vrij. 9.30-11.30 u.)  
mail: [egbertusenlambertus@rkwestland.nl](mailto:egbertusenlambertus@rkwestland.nl)

**Parochiefederatie Sint Franciscus**  
*tussen duin en tuin*



**Regio West:** H. Bartholomeus te Poeldijk  
H. Machutus te Monster  
O.L. Vrouw ten Hemelopneming te 's-Gravenzande  
H. Egbertus & H. Lambertus te Hoek van Holland / Heenweg

---

**Regiopastores:** pastor I.M. Kwee  
Esdoornstraat 1, 2691 VG 's-Gravenzande  
☎ (0174) 76 43 38      ✉ [kwee@rkwesland.nl](mailto:kwee@rkwesland.nl)

pastoraal werkster E.M. Geelen  
p/a Choorstraat 105, 2681 AR Monster  
☎ 06 36 28 69 52      ✉ [geelen@rkwesland.nl](mailto:geelen@rkwesland.nl)

---

**Overige leden van het pastoraal team**

pastoor/moderator J.C.M. Steenvoorden  
☎ (0174) 62 45 36      ✉ [steenvoorden@rkwesland.nl](mailto:steenvoorden@rkwesland.nl)

diaken R.H. Dits  
☎ (06) 16 82 22 67      ✉ [dits@rkwesland.nl](mailto:dits@rkwesland.nl)

diaken C.W. Burgering  
☎ (06) 29 56 28 65      ✉ [burgering@rkwesland.nl](mailto:burgering@rkwesland.nl)

---

**Federatiesecretariaat (gegevens parochiesecretariaat zie pag. 2)**

mw. M. de Jong  
Dijkstraat 25, 2675 AV Honselersdijk  
☎ (06) 51 47 75 80      ✉ [info@rkwesland.nl](mailto:info@rkwesland.nl)  
Aanwezig: maandag t/m vrijdag van 09.00-14.00 uur

Het federatiesecretariaat kunt u ook buiten deze tijden bellen voor het melden van een overlijden of in dringende gevallen wanneer u een priester nodig heeft.

---

Website: [www.rkwesland.nl](http://www.rkwesland.nl)      Kopij voor de website sturen naar [website@rkwesland.nl](mailto:website@rkwesland.nl)

---

Voor een persoonlijk gesprek kunt u contact opnemen met uw regiopastores en voor overige vragen of bijv. het opgeven van gebedsintenties, aanvragen voor dopen of huwelijk, kunt u terecht bij uw parochiesecretariaat.

---

<b>Kopij inleveren vóór:</b>	nummer 09 – vóór 30 september 2019
	nummer 10 – vóór 28 oktober 2019
in het Parochiesecretariaat of per email aan: <a href="mailto:redactiewijsamen@rkwesland.nl">redactiewijsamen@rkwesland.nl</a>	

Zondag 22 september 2019 om 11.00 uur  
zingt het  
**'s-GRAVENZANDS MANNENKOOR E.M.M.**  
onder leiding van Freek Elbers  
tijdens de zondagsviering  
**DE MIS VAN PEROSI A TRE VOCE**



doortocht door de Jordaan (Jozua 4: 23)

R.K. Parochie H. Egbertus & H. Lambertus  
De Cordesstraat 29, Hoekvan Holland

Toegang vrij!



1920 - 2019

*99 jaar!*

's-Gravenzands Mannenkoor E.M.M.

