

Parochieblad van O.L. Vrouw ten Hemelopneming te
's-Gravenzande



Onze Lieve Vrouw Ten Hemelopneming parochie

Iepstraat 1, 2691 EX 's-Gravenzande

Parochiesecretariaat

Openingstijden woensdag en vrijdag van 09.30 u. tot 11.30 u.
Op maandag voortaan gesloten.
☎ 0174 41 91 62 ✉ olvtenhemelopneming@rkwesland.nl

Regiopastor:

pastor I.M. Kwee
Esdoornstraat 1, 2691 VG 's-Gravenzande
☎ 0174 76 43 38 / ✉ kwee@rkwesland.nl
pastoraal werkster E.M. Geelen
Choorstraat 105, 2681 AR Monster
☎ 06 36 28 69 52 / ✉ geelen@rkwesland.nl

Parochiebestuur

vicevoorzitter	vacant
secretaris	vacant
penningmeester	mw. A. Bol
gemeenschaps- opbouw	dhr. J. Jacobs dhr. P. Hendriks
liturgie	mw. M. van Ruijven
communicatie, structuur en diaconie	vacant
catechese	vacant

Redactie Hoeksteentjes

Mw. G. Kruijthof, ✉ redactiehoeksteentjes@rkwesland.nl

Contactpersoon bezorgers Hoeksteentjes

Mw. J. Smit

Financiële bijdragen

Voor ondersteuning aan activiteiten kunt u uw bijdrage storten op:
NL43 RABO 0135.3053.57 t.n.v. r.-k. Parochie te 's-Gravenzande.

Sleuteladres contactpersonen:

Mevrouw M. Valentin
De heer P. Hendriks

<p>Kopij voor de volgende uitgave: uiterlijk inleveren woensdag 4 december. Uitgifte woensdag 11 december.</p>
--

Pastoraal woord

November

November, niet alleen de maand waarin we al langzamerhand richting het einde van het kalenderjaar gaan (liggen de Sint-chocoladeletters al in de winkels? en de kerstartikelen?), maar ook gaan we naar het einde van het kerkelijk jaar.

Eerst, op 1 november, Allerheiligen. We vieren alle heiligen die ons zijn voorgedaan. Door hun heilige levenswandel zijn zij een groot voorbeeld voor ons. Onze federatie laat zich telkens weer inspireren door de H. Franciscus. Op 4 oktober hebben we nog een mooie federatieviering gehad op zijn feestdag.

Op 2 november vieren we Allerzielen. De gedachtenis van alle overleden gelovigen, waarbij natuurlijk zij die de afgelopen 12 maanden zijn overleden, in het bijzonder in onze gedachten zijn.

Een aantal koren staat stil bij de dag van de H. Cecilia, beschermheilige van de kerkmuziek. Sommige koren vieren een Cecilia-feest. En op 22 november is het alweer Christus Koning. Einde van het kerkelijk jaar. 'Wat is het toch weer snel gegaan,' denk je dan altijd. We mogen het kerkelijk jaar afsluiten met de Heer zelf in het centrum van de aandacht. En wel als koning van het heelal, koning over ons allen.

November ... maand van de.....? Je hebt zo van die thema's die aan een maand gekoppeld zijn. Er is een liefdadigheidsinstelling die de maand omgedoopt heeft tot 'Movember', met een 'M'. Het is de bedoeling om aandacht te vragen voor de gezondheid van de man. Met name voor prostaatkanker.

Aandacht vragen, dat gebeurt trouwens heel vaak. En ook vaak middels demonstraties. In oktober hebben de boeren flink van zich laten horen. Met een protestactie op het Malieveld, met acties bij de provinciehuizen, met het verkeer op de snelweg dat vastloopt vanwege al die tractoren. Ook waren er in oktober klimaatprotesten. Vooral jongeren die aandacht vragen voor het klimaatprobleem en die vinden dat de regering er te weinig aan doet. November wordt misschien een maand van weer nieuwe protesten. Door deze groeperingen, of misschien anderen, met weer een ander thema.

Intussen is het oorlog in Noord-Syrië. Het is 15 oktober als ik dit schrijf. Nog niet zo lang geleden is Turkije Noord-Syrië binnengevallen. De Koerden in het gedrang. Weer vele vluchtelingen erbij. Wat een ellende. Soms zou je verzuchten: 'is er dan nooit GEEN oorlog?'

November we sluiten het kerkelijk jaar af. Met dankbaarheid voor al het goede dat er was. En al onze zorgen nemen we mee in gebed. En we bidden om zegen over de wereld. We bidden om een einde aan de oorlogen,

de aanslagen, het geweld. Blijven bidden. Straks weer Advent, een nieuwe periode van hoop.

pastor Kwee

Dankwoord

In september heb ik een prachtige reis gemaakt in het voetspoor van Jezus door het Heilig Land. Lopen waar Jezus liep met een enthousiaste groep van ruim 40 mensen. Elke dag de eucharistie vieren op plaatsen die je kent vanuit de Bijbel zoals Bethlehem, Nazareth, de berg van de Zaligsprekingen, Kana, de plaats van de wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging, Jericho bij de kleine Zacheüs en in Jeruzalem bij de zaal van het laatste avondmaal en bij het Heilig graf van de Heer. Wij hebben de kruisweg gebeden op de via Dolorosa, de weg die Jezus gegaan is naar Calvarie. Dat was heel indrukwekkend, met pelgrims van over heel de wereld. Ook de boottocht over het helder blauwe meer van Galilea, waar wij het verhaal over de storm op het meer hebben gelezen, was ook heel mooi! Ook zijn wij in Palestijns gebied geweest bij de graven van de aartsvader en moeder Abraham en Sarah in Hebron en in Nablus bij de put van Sichar waar Jezus de Samaritaanse vrouw heeft ontmoet. Deze reis heb ik vorig jaar van de parochianen gekregen bij gelegenheid van mijn 25--jarig priesterfeest. Nogmaals heel veel dank daarvoor. Deze tocht heeft mij veel inspiratie gegeven en ik wil deze graag in mijn overwegingen met u/jou delen.

Ook ben ik van plan om een presentatie over mijn reis te geven en wil ik u/jou met mooie beelden en mijn verhaal graag meenemen op mijn tocht. Iedereen is van harte welkom!

Nadere informatie volgt.

Vriendelijke groet,
pastoor J. Steenvoorden

Bibliodrama, jouw levensverhaal en bijbel

Als pastores blijven wij ons ontwikkelen en scholen. Zo ben ik zelf bezig met een 2-jarige opleiding tot professioneel begeleider bibliodrama. Daarvoor oefen ik ook met een groep.



Vorig jaar bleek dat niet iedereen in de groep altijd kon komen, dus nodig ik meer mensen uit om mee te doen dit jaar.

Wat is bibliodrama? Bibliodrama is een methode om je eigen levensverhaal en Bijbelverhalen aan elkaar te spiegelen. Spelenderwijs en interactief ontdek je hoe het Bijbelverhaal jouw verhaal belicht en hoe jouw levensverhaal meespeelt in de uitleg van het Bijbelverhaal.

De avonden, die los van elkaar staan, zijn steeds in de parochiezaal van de Josephkerk in Watingen, dr. Schaepmanstraat 12. De volgende keren zijn maandag 25 november, 27 januari 2020, 24 februari en 9 maart.

We starten om 20.00 uur en ronden om 22.00 uur af. Vanaf 19.45 staan er koffie en thee klaar.

Voor mij als begeleider is het wel prettig om te weten wie ik kan verwachten die avond dus graag even een mailtje aan geelen@rkwestland.nl of een telefoontje naar 06-36286952.

Els Geelen, pastoraal werker

Vieringen en diensten de komende tijd: ***voorgangers onder voorbehoud***

zondag 10 november 32ste zondag door het jaar

09.30 uur

Voorganger

Misdienaars

Intenties

eucharistieviering

pastor B. Lansbergen

volkszang

Linda en Demi van Oosten

Leo Valentin

Ruby van Leeuwen-Ray

Tiny Zwinkels-Verbeek

John Merkx

Rudolf en Thérèse

Marianne Bartels-Kockelkorn

dinsdag 12 november vervalt

zondag 17 november 33ste zondag door het jaar

09.30 uur

Voorgangers

Koor

Intenties

eucharistieviering

pater J. Verbeek c.p. en diaken R. Dits

parochiekoor

Tiny Zwinkels-Verbeek

John Merkx

Marianne Bartels-Kockelkorn

Jan Grootscholten

dinsdag 19 november

09.00 uur woord- en communieviering
Voorganger pastoraal werkster E. Geelen

zondag 24 november

09.30 uur eucharistieviering
Voorganger pastor B. Lansbergen
Koor Cantamus
Misdienaars Linda en Demi van Oosten
Intenties Tiny Zwinkels-Verbeek
 John Merkx
 Marianne Bartels-Kockelkorn

dinsdag 26 november

09.00 uur woord- en communieviering
Voorganger mevrouw I. Hartman

zondag 1 december 1ste zondag van de Advent

09.30 uur eucharistieviering
Voorganger pastor M. Kwee
Koor parochiekoor
Misdienaars Linda en Demi van Oosten
Intenties Marianne Bartels-Kockelkorn
 Jan Grootcholten

dinsdag 3 december

09.00 uur woord- en communieviering
Voorganger pastoraal werkster E. Geelen

zondag 8 december 2de zondag van de Advent

09.30 uur woord- en communieviering
Voorganger pastoraal werkster E. Geelen
 volkszang
Intentie Marianne Bartels-Kockelkorn

dinsdag 10 december vervalt**zondag 15 december 3de zondag van de Advent**

09.30 uur eucharistieviering
Voorganger pastor B. Lansbergen
Koor Cantamus
Misdienaars Linda en Demi van Oosten
Intentie Rudolf en Thérèse

dinsdag 17 december

09.00 uur
Voorganger

eucharistieviering
pastor M. Kwee



Iedere zondag en dinsdag is er na de viering gelegenheid om met elkaar koffie te drinken.

Van de bestuurstafel

Door het gebrek aan bestuursleden moet een aantal taken blijven liggen. John v.d. Enden gaat met ons om de tafel om te bezien of hij oplossingen kan bieden voor het bestuur in de huidige situatie.



Het thema voor de komende kerstdagen is "Kom in de stal". Vanuit de federatie is het verzoek gekomen om zoveel mogelijk Nederlandstalige kerstliedjes te zingen.

Ook gaat de federatie ervoor zorgen, dat er één eucharistieviering zal zijn met Kerstmis

Op 9 november is er een federatieve bijeenkomst voor alle bestuursleden. Deze dag staat in het teken van de problemen binnen de r.-k. kerken.

De kledingactie van oktober heeft ruim 700 kg. opgeleverd.

Vanwege drukke werkzaamheden rondom Kerstmis heeft niemand tijd kunnen vrijmaken om de workshop 'kerststukjes maken' in onze kerk te organiseren.

Het bestuur

Uit de parochieagenda

maandag 11 november

19.30 – 21.30 uur bijbelcursus door diaken R. Dits

dinsdag 12 november

19.00 uur vergadering commissie beheer

woensdag 13 november

19.30 uur vergadering parochiebestuur

zaterdag 23 november

14.00 - 18.00 uur afsluiting bedevaartseizoen

woensdag 27 november

18.45 – 21.15 uur Vormsel werkgroep (kerk en vergaderzaal)

donderdag 28 november

20.00 uur filmavond. Titel film: 'Leave no trace'.

Kerk open om 18.30 uur

woensdag 4 december

Inleveren kopij 'Hoeksteentjes'

maandag 9 december

19.30 – 21.30 uur bijbelcursus door diaken R. Dits

woensdag 11 december

13.00 – 16.30 uur kerstviering 'de Zonnebloem'

Uitgifte 'Hoeksteentjes'

Opbrengst collectes

zondag 6 oktober	€ 99,85
zondag 13 oktober	€ 106,90
zondag 20 oktober	€ 213,55 (Missio)
zondag 27 oktober	€ 182,55



Voor diegene die de collecte gemist heeft of anderszins aan onze parochie wil bijdragen, bestaat de mogelijkheid uw gave over te maken op rekeningnr. NL43 RABO 0135.3053.57 t.n.v. r.-k. parochie te 's-Gravenzande o.v.v. het doel.

In memoriam

Op 8 oktober is, gesterkt door het H. Sacrament der zieken, van ons heengegaan mevrouw **Martina Geertruida Johanna Maria Zwinkels-Verbeek** in de leeftijd van 80 jaar.

Tiny groeide op aan het Poeldijksepad in een groot kwekersgezin. In de jaren na de oorlog was het een tijd van hard werken en weinig verdienen. Van jongs af aan leerde Tiny meehelpen in het huishouden en aanpakken in de tuin. Ook al was het leven sober, wat gevierd kon worden, werd goed gevierd. Er was ook veel gezelligheid. De



kerk stond centraal in het gezinsleven. Tiny groeide, in vergelijking met tegenwoordig, op in een kleine wereld.

Door de ontmoeting met Jan Zwinkels uit Naaldwijk werd haar wereld groter. Op 19 juli 1962 traden zij in het huwelijk. Er werden drie jongens geboren: Leo, Edwin en Patrick. Omdat Jan voor zijn werk een baan kon krijgen in Groot-Brittannië, verhuisde het jonge gezin naar het Verenigd Koninkrijk. Dat was een grote stap, maar Tiny kon zich goed aanpassen en wist door haar zelfstandigheid zich goed te redden. Zij voelde zich spoedig thuis in haar nieuwe leefomgeving. Er werden goede contacten opgebouwd en in een korte tijd was het gezin tweetalig. Zo'n 10 jaar hebben zij in Engeland gewoond, op verschillende plekken.

Terugkijkend op haar leven, noemde Tiny die tijd haar mooiste jaren. Maar ook in 's-Gravenzande had zij het weer goed naar haar zin, dichterbij de familie. Tiny was een liefdevolle echtgenote en een zorgzame moeder die zeer met haar zoons betrokken was, ook toen zij het ouderlijk huis hadden verlaten om een eigen bestaan op te bouwen. Zij leefde mee bij lief en leed en was trots op hun ontwikkeling. Ook met hun partners bouwde zij een fijne band op. Een nieuwe dimensie in haar leven brachten haar kleinkinderen Chessin, Anya en Faye. Zij volgde hen met veel interesse in school en sport en was een trotse oma.

Na een werkzaam leven genoten Jan en Tiny van hun vrije tijd, die zij altijd actief en sportief wisten in te vullen. In augustus kwam na onderzoeken aan het licht dat Tiny ernstig ziek was.

Haar leven veranderde ingrijpend. Gelukkig kon zij tot het laatst in haar eigen vertrouwde omgeving blijven. Ondanks verdriet en machteloosheid waren er de laatste weken nog veel warme ontmoetingen en kostbare momenten. Nu heeft Tiny rust gevonden. Dankbaar voor alles wat zij voor haar dierbaren betekent, hebben wij op 15 oktober met velen op haar leven teruggekeken in een viering van Woord- en Gebed in crematorium Ockenburgh.

Wij wensen Jan, het gezin, familie, vriendinnen en vrienden veel kracht en troost toe bij het dragen van het gemis.

pastoor J. Steenvoorden

**Door het H. Doopsel is in onze parochie-
gemeenschap opgenomen**
op 10 oktober 2019

Olivier zoon van Michel en Katarzyna Duda



Wij wensen Olivier een lang en gelukkig leven in de warmte van zijn familie en vrienden.

Vieringen Regio West van 9 november t/m 15 december	HOEK VAN HOLLAND Parochie H. Egbertus	HEENWEG & H. Lambertus	's-GRAVENZANDE Par. O.L.V. ten Hemelopneming	MONSTER Parochie H. Machutus	POELDIJK Parochie H. Bartholomeus
Zaterdag 9 november				Woord- en communiev. Cantor Medea Mevr. E. Geelen, p.w.	
Zondag 10 november 32 ^e zondag d.h. jaar	11.00 uur Eucharistieviering Cantor Pastor B. Lansbergen	09.30 uur Woord- en communieviering Parochiekoor VOLP Naaldwijk	09.30 uur Eucharistieviering Pastor B. Lansbergen	09.30 uur Eucharistieviering Laus Deo Voorganger bekend	11.00 uur Woord- en communieviering Mevr. E. Geelen, p.w.
Zaterdag 16 november					19.00 uur Woord- en communieviering Voorstellen Vormelingen Corbulo Mevr. E. Geelen, p.w.
Zondag 17 november 33 ^e zondag d.h. jaar	11.00 uur Woord- en communieviering Parochiekoor Diaken R. Dits	09.30 uur Eucharistieviering Parochiekoor Voorganger bekend	09.30 uur Eucharistieviering Parochiekoor Pater J. Verbeek c.p. Diaken R. Dits	09.30 uur Patroons- Eucharistieviering Alle koren Pastor M. Kwee + Mevr. E. Geelen, p.w.	11.00 uur Eucharistieviering Voorganger bekend
Zaterdag 23 november				19.00 uur Eucharistieviering Cantor Laus Deo Pastor M. Kwee	
Zondag 24 november Christus Koning	11.00 uur Eucharistieviering Parochiekoor Pastor B. Lansbergen	09.30 uur Woord- en communieviering Parochiekoor Dhr. J. Batist, p.w.	09.30 uur Eucharistieviering Cantamus Pastor B. Lansbergen	09.30 uur Woord- en communieviering Medea Diaken R. Dits	11.00 uur Eucharistieviering Pastor M. Kwee
Zaterdag 30 november					19.00 uur Woord- en communieviering VOLP Poeldijk
Zondag 1 december 1 ^e zondag v.d Advent	11.00 uur Woord- en communieviering Parochiekoor Diaken R. Dits	09.30 uur Eucharistieviering Parochiekoor Voorganger bekend	09.30 uur Eucharistieviering Parochiekoor Pastor M. Kwee	09.30 uur Gezins-Sinterklaasvering Mojeko Mevr. E. Geelen, p.w.	11.00 uur Eucharistieviering Pastor M. Kwee
Zaterdag 7 december				19.00 uur Woord- en communieviering Laus Deo Mevr. E. Geelen, p.w.	
Zondag 8 december 2 ^e zondag v.d. Advent	11.00 uur Eucharistieviering Cantor Pastor M. Kwee	09.30 uur Eucharistieviering Parochiekoor Pastor M. Kwee	09.30 uur Woord- en communieviering Mevr. E. Geelen, p.w.	09.30 uur Eucharistieviering Medea Voorganger bekend	11.00 uur Woord- en communieviering Mevr. E. Geelen, p.w.
Zaterdag 14 december					GEEN VIERING
Zondag 15 december 3 ^e zondag v.d. Advent	11.00 uur Woord- en communieviering Parochiekoor Mevr. E. Geelen, p.w.	09.30 uur Woord- en communieviering Parochiekoor Mevr. E. Geelen, p.w.	09.30 uur Eucharistieviering Cantamus Pastor B. Lansbergen	09.30 uur Eucharistieviering Laus Deo Pastor M. Kwee	11.00 uur Eucharistieviering Pastor M. Kwee

In memoriam Marianne Bartels-Kockelkorn

Op 22 oktober 2019 overleed op 73-jarige leeftijd na een noodlottig ongeval Marianne Bartels-Kockelkorn. Marianne werd geboren op 19 juni 1946 in Kerkrade in een warm gezin.



Na de lagere school en de huishoudschool ging zij werken bij Simon de Wit. Daar ontmoette zij haar man Theo. Vanwege hun verkering werd Theo overgeplaatst naar een ander filiaal. Zij trouwden op 28 augustus 1969 in de kerk van Chèvremont. Via verschillende overplaatsingen van Theo o.a. naar Wageningen en Heerlen kwamen ze in 1981 in 's-Gravenzande te wonen. Zij kregen 3 kinderen en later 6 kleinkinderen.

Haar familie omschreef haar als een zorgzame en attente vrouw. Zij was goed voor iedereen die ze kende. Zodra zij wist dat iemand een moeilijke tijd doormaakte, of juist heel fijn nieuws had, ging ze samen met Theo daar naartoe en stuurde bloemen, cadeautjes en kaartjes.

Zij was ook een sportieve vrouw. Zij hield van wandelen, fietsen, badminton, dansen en turnen.

Marianne was een gelovige en een devote vrouw. Zij had een grote devotie voor Maria. Bij diverse gelegenheden stak zij een kaarsje op bij het Mariabeeld.

Marianne en Theo genoten enorm van campingvakanties in het voor- en najaar, waarbij de kleinkinderen om beurten een aantal dagen bij hen mochten komen logeren, spelen en genieten.

Op 27 oktober in de avondwake en op 28 oktober in een eucharistieviering namen wij afscheid van haar vanuit de kerk Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming te 's Gravenzande, waarna ze in besloten kring begeleid werd naar het crematorium.

Wij wensen haar man Theo, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.

Pastor Berry Lansbergen

Eucharistievieringen in de Poolse taal

Elke zondag is er in de r.-k. kerk in Honselersdijk een eucharistieviering in de Poolse taal. Deze vieringen worden gehouden om 18.00 uur. Vanaf 17.30 uur is er gelegenheid voor een biechtgesprek. Heeft u medewerkers of collega's uit Polen of als burens, geef dan onderstaand bericht aan hen door. Vriendelijke dank voor uw medewerking.

Msze Świete w języku polskim we wszystkie niedziele.

Serdecznie zapraszamy na Msze Świete w języku polskim, które odprawiane są we wszystkie niedziele o godz.18:00. Możliwość spowiedzi od godz. 17.30.

Adres kościoła : Dijkstraat 23, 2675 AV Honselersdijk.

Jongerenkoor Corbulo 50 jaar!

Mogelijk heeft u al vernomen dat dit jaar het 50^{ste} levensjaar van Jongerenkoor Corbulo is. Dit vinden wij zo'n mijlpaal, dat wij dit graag met iedereen willen vieren middels een jubileumviering en concert. U bent van harte uitgenodigd voor het 50-jarig jubileum **op zaterdag 9 november**. Dit zal plaatsvinden in en rond de St. Josephkerk aan de Doctor Schaepmanstraat 12 te Wateringen. Om 19.00 uur is er een H. Mis met medewerking van het huidig Corbulo. Na de koffie van 20.30 uur is er een concert: "Corbulo door 50 jaar heen" (m.m.v. leden en oud-leden). Ben je oud-corbuloïd en wil je meedoen met het concert? Mail dan naar corbulo50jaar@gmail.com voor meer info en het aanmeldingsformulier.

Impressie bijeenkomsten 2 en 3 ter voorbereiding op het H. Vormsel

We zijn al weer een tijdje bezig met de voorbereidingen op het H. Vormsel. De jongeren doen enthousiast mee. De vorige keer hebben we gesproken over de doop van Jezus door Johannes in de Jordaan. We hebben toen in een groot hart geschreven wat goed is om voor een ander te doen. En we hebben een gebedssnoer gemaakt. In de 3de bijeenkomst zijn we begonnen met stil te worden en hebben we het gebedssnoer gebruikt om bij een kraal stil te staan. Die kraal staat voor rust. In stilte hebben we de dag doorgenomen. We hebben gedacht aan iemand en in het afsluitende gebed door mij heb ik gebeden voor al die mensen aan wie we hebben gedacht. Dat God en wij er mogen zijn voor die mensen. Dat zij op ons mogen steunen en rekenen. Daarna hebben we geluisterd naar het verhaal van de komst van de heilige Geest, het verhaal van Pinksteren. In groepjes hebben de jongeren met 4 hulpouders naar de tekst gekeken. Na de pauze waren er 5 vrijwilligers uit de diverse parochies om geïnterviewd te worden door de kinderen. Er is gevraagd waarom zij vrijwilligerswerk doen en bij welke groep zij horen. Bijvoorbeeld de werkgroep Eerste Heilige Communie, tienergroep of secretariaat. Met ons allen vormen wij zo de kerk.

Namens de werkgroepen vormsel, Els Geelen pastoraal werker

Komende jongerenbijeenkomsten H. Vormsel

Maandag 11 november 2019

Parochiezaal van de St Josephparochie, Schaepmanstraat 12, Wateringen

Aanvang: 19.15 uur tot 20.45 uur

4de jongerenbijeenkomst H. Vormsel

Zaterdag 16 november 2019

H. Bartholomeuskerk , Voorstraat 111, Poeldijk.

Aanvang 19.00 uur tot 20.00 uur
Voorstellingsviering

Woensdag 27 november 2019
Kerkzaal van OLV ten Hemelopneming, Iepstraat 1 's-Gravenzande
Aanvang: 19.15 uur tot 20.45 uur
5de jongerenbijeenkomst H. Vormsel

Maandag 9 december 2019
Parochiezaal van de St Josephparochie, Schaepmanstraat 12,
Wateringen
Aanvang: 19.15 uur tot 20.45 uur
6de jongerenbijeenkomst H. Vormsel

Namens werkgroep Vormsel regio Noord en West, Jeanette Duyvesteyn

Jongerenviering: “Het goede doorgeven!”



Op zaterdagavond **16 november** is er een jongerenviering waarvoor de jongeren in de regio Noord en West van harte worden uitgenodigd. Tijdens deze viering zullen de jongeren uit deze regio's die meedoen aan de voorbereidingen voor het Vormsel, zich voorstellen. Tevens zullen zij een bijdrage leveren aan de viering.

Tijdens de viering gaan we in op de keuzes die je moet maken tijdens de zoektocht naar je eigen weg. Je hebt vragen, grote en kleine vragen, belangrijke en onbelangrijke. Je bent niet alleen met je vragen. Soms loopt een spoor vast en moet je een nieuw zoeken. Vind jij de weg met God aan je zij?

Kom op zaterdagavond 16 november naar **H. Bartholomeuskerk in Poeldijk**. De viering begint om 19:00 uur. Voorganger: Els Geelen, pw. Jongerenkoor Corbulo zorgt voor de muzikale ondersteuning.

Beschermengel

Deel 2

Nu het kerst is over twee weken komt de nostalgie en heimwee naar boven. Het kerstfeest en de vier weken daarvoor waren altijd zo gezellig. De warmte en de saamhorigheid als gezin. De nachtmis waar hij altijd met zijn ouders en zus naartoe ging. Samen met alle kerkgangers uit volle borst als openingslied 'De Herdertjes lagen bij Nachte' zingen en altijd eindigen met het aloude 'Stille Nacht, heilige Nacht.

Vaak door de sneeuw naar huis en dan thuiskomen in een gezellige kamer met een kerststal. Vooraf dekte moeder altijd de tafel. De hele dag had ze al worstenbroodjes staan bakken en andere heerlijkheden.

Wim wordt er weemoedig van. Deze kerst wordt de tiende op rij dat hij alleen is. Een traan biggelt over zijn wangen. Met zijn koude hand veegt hij de tranen weg. Hij steekt de kachel aan met het beetje hout wat onder het kleine afdakje ligt en smeert een boterhammetje met jam. De thee komt later wel als het water kookt. De krant van gisteren die nog op tafel ligt wordt voor de zoveelste keer doorgenomen. De puzzel heeft hij al gemaakt.

Hij kijkt wat naar buiten en mijmert even weg. In korte tijd glijdt zijn jeugd voorbij. Lieve ouders, een lieve zus en een onbezonnen jeugd. Zijn vrienden waren op één hand te tellen. Zijn schooltijd heeft Wim met succes afgerond. Maar dat waren dan ook echte vrienden. Maar ook dat is uitgedund. Ze zijn getrouwd, hebben misschien een gezin.

De waterketel fluit en het kopje thee wordt met smaak opgedronken en zelf is Wim behaaglijk warm geworden. 'Kom, even een washandje over mijn gezicht en nette kleren aan. Deze trui kan nog wel voor vandaag'. Het is elf uur in de ochtend als Wim de dijk op loopt en richting dorp gaat.

Deze zondag zijn de winkels in het dorp open. En voor de kerstsfeer speelt vandaag een orkest sfeervolle kerstliederen. De prachtige etalages zijn uitnodigend om te kopen.

Maar ook deze Kerst wordt dezelfde als de vorige tien. Die eenzaamheid met kerst vindt Wim niet prettig. In ieder huis ziet hij volle woonkamers met prachtige verlichting. Bij de een staat een kerstboom vol met glinsterende ballen. Bij een ander huis staat alleen een kerststal. Voltallige families bij elkaar.

*Volgende maand deel 3
Ineke Hartman*

St. Maarten of een gewone zondag?

Zondag 11 november a.s., is de 32ste "gewone" zondag door het jaar volgens de kerkelijke kalender. Minder gewoon is dat die dag om 11.00 uur de gezangen in de mis in de H. Egbertuskerk in Hoek van Holland volledig Gregoriaans gezongen worden. Blijft bijzonder ook dat dit gedaan wordt door de Studiegroep Gregoriaans, die haast evenveel katholieken als protestanten onder haar leden telt, naast een enkele uitgesproken atheïst. Mensen voor wie deze zang uiteenlopende betekenis heeft en die het toch prachtig vinden dit samen te laten klinken.

Deze zondag valt samen met st. Maarten, wat echter de avond tevoren gevierd wordt. Elders in het land gaan kinderen dan zingend langs de deuren om in te zamelen. Nog weer in andere delen wordt deze zondag het carnavalsseizoen ingeschoten. Wij doen het echter rustig aan. Er wordt

namelijk zonder begeleiding (a capella) gezongen, op een wijze die juist heel meditatief werkt. Vanwege st. Maarten – u kent vast het verhaal van de mantel die hij met een bedelaar deelt – klinkt ook het gezang ‘Ubi Caritas’. (Waar de liefde heerst <https://binged.it/2JCPivY>.) Wie in Taizé geweest is kent het in een mooie repetitief gezongen moderne versie en krijgt hier de gelegenheid het middeleeuwse origineel te horen. (Overgeleverd in een handschrift uit 8st eeuw van het benedictijner-klooster te St. Gallen). Bij de mantel hoort overigens het verhaal dat st. Maarten, de latere bisschop van Tours, indertijd officier in het Romeinse leger was en dat de helft van zijn mantel daarom van de keizer was. Het verhaal is dus dat hij alleen zijn eigen deel weggaf.

Harry J. Bodifée

Kerstconcert in de Uniekerk

Op **zondag 8 december** zal er door het Kamerkoor Couleur Vocale, onderdeel van de Zangkoren Deo Sacrum uit Poeldijk, alweer voor de vierde keer een kerstconcert worden gegeven in de Uniekerk in 's-Gravenzande. Bekende en minder bekende kerstliederen en Carols en ook samenzang zullen u ongetwijfeld in de stemming brengen in de aanloop naar Kerstmis. Solistische medewerking zal worden verleend door de Wit-Russische pianiste Oksana Kryuchkova en het geheel zal weer onder leiding staan van Steven van Wieren.

Aanvang 15.00 uur. De toegang is gratis, maar na afloop wèl collecte. En glühwein!

Aanbevolen!!

Oude bekende kerstliederen. Wie zingt ze mee?

Houdt u van een meezing-festijn? We zoeken zangers en zangeressen, die de gouwe ouwe kerstliederen willen zingen. Samen met de bezoekers van de kerstmarkt. Mensen van uit het hele dorp zijn welkom. Het gaat om een bijdrage vanuit de kerken op de kerstmarkt van **zaterdag 14 december 2019**. Onder de paraplu van de Raad van Kerken wordt door een interkerkelijke werkgroep gewerkt aan een gezamenlijk programma. Met een projectkoor willen we twee maal een half uur oude bekende kerstliederen op de kerstmarkt gaan zingen. Jaap de Groot is bereid gevonden om als dirigent op te treden en om een paar keer met elkaar te oefenen. Vanuit het hele dorp en van uit alle kerken/gemeenten worden zangers en zangeressen gezocht. De oefen-bijeenkomsten staan gepland op dinsdagavond 26 november, woensdagavond 4 december en maandagavond 9 december. Tijd en plaats: 19.30 uur – 21.00 uur in gebouw De Brug, kon Julianaweg 61.

Als u interesse hebt, kunt u zich tot 24 november bij voorkeur per mail opgeven bij [Wim Visser](#), of bij Jaap Schep

Projectkoor!



Kerstavond, maandag 24 december, zingt het koor Cantamus bij een familieviering 's avonds om 19.00 uur.

Nu lijkt het ons leuk om mensen uit te nodigen die avond mee te zingen in ons koor.

Dat betekent wel 5x komen repeteren op de maandag-avond van 20.00 uur tot 21.00 uur, waarna er koffie/thee wordt gedronken.

Wilt u meedoen, mail dan naar: [ellenvijverberg](#) of spreek een van de koorleden aan. Doet u mee?

Met muzikale groet,
Ellen Vijverberg.

Geslaagde filmavond

Op donderdag 31 oktober was er de eerste filmavond van het filmseizoen 2019-2020.

Er waren 55 personen aanwezig om de film Novitiatete zien. Na afloop van de film bleven de meeste film liefhebbers onder genot van een glaasje in de kerk om elkaar te ontmoeten en over de film te praten.

De volgende filmavond is op donderdag 28 november met als titel "Leave No Trace". Zie hieronder.

Filmavond

Op donderdag 28 november 2019 is er weer een filmavond.

Plaats: r.-k. kerk, Iepstraat 1, 2691 EX 's-Gravensande.

Kerk open om 19.30 uur, aanvang film 20.00 uur.

De koffie staat voor u klaar.

Na afloop is er gelegenheid om onder een genot van een glaasje elkaar te ontmoeten.

De titel van de film 'Leave No Trace'.

Toegang gratis

Leave No Trace

Tienersmeisje Tom en haar vader Will, een ex-militair, (over)leven al jarenlang in zelfgekozen afzondering in Forest Park, een groot bos aan de rand van Portland, Oregon. Door een toeval worden ze echter ontdekt en gedwongen het bos te verlaten. Ze proberen zich aan te passen en dochter Tom ruikt voor het eerst aan een 'vaster' leven. Dan stuurt een plotselinge beslissing hen op een barre tocht door de wildernis. De inzet: volledige onafhankelijkheid, hoewel ze aan de ene kant ergens bij willen horen en aan de andere kant een sterke drang hebben om op zichzelf te leven.

Mooi gefilmd subtiel verhaal van de maker van 'Winter's Bone', met Ben Foster ('Hell or High Water') als vader c.q. getraumatiseerde Vietnam-veteraan.

Ineke Hartman Jan Jacobs

Expositie Westlandse bedevaarten

Met een jubileumbedevoart op 30 en 31 augustus j.l. naar Kevelaer werd de oprichting herdacht van het 'Broederschap van de Westlandsche Processie naar Kevelaer'. In het kader van deze herdenking hebben het Westlands Museum en de Westlandse historische verenigingen en werkgroepen besloten een tentoonstelling te organiseren over bedevaarten die vanuit het Westland werden en worden georganiseerd.

Een bedevaart is een (pelgrims)reis naar een plaats die een bijzondere betekenis heeft binnen een godsdienst. De redenen voor het doen van een bedevaart zijn divers. Ze dient om na te denken over het leven en over God, of om een gunst of een genezing te vragen. Ook dient ze om boete te doen voor zonden en om tot bezinning te komen. Tegelijk was en is het een mogelijkheid om samen met anderen het geloof te beleven.

In de katholieke traditie betreft een bedevaart een reis naar een plaats waar een heilige wordt vereerd, of waar er volgens ooggetuigenverslagen verschijningen hebben plaatsgevonden, meestal van Maria, een engel of een andere heilige.

In de Middeleeuwen waren er diverse Westlandse dorpen die als bedevaartplaats werden gedeut en waar bedevaartgangers uit de verre omtrek naartoe kwamen. Deze Westlandse bedevaartplaatsen komen ook aan de orde in deze expositie, maar het accent ligt op de bedevaartplaatsen waar Westlanders naar toe gingen. In Nederland zijn dat Brielle, Heiloo en Amsterdam (de Stille Omgang). Wat buitenlandse plaatsen betreft wordt in de tentoonstelling aandacht besteed aan de reizen naar Kevelaer, Lourdes, Santiago de Compostella en Rome.

De expositie werd door pastoor Martien Straathof geopend en is tot en met 16 februari 2020 dagelijks te bezichtigen van 13.00 – 17.00 uur, met uitzondering van de maandagen. Het Westlands Museum is gevestigd aan de Middel Broekweg 154

Berichten uit ‘De Kreek’ en ‘Sonnevank’



Opgenomen:

9 oktober mevrouw M.H. Ammerlaan, afdeling Rietvink
10 oktober de heer J.A.C. van Kester, afdeling Rietzanger.

Overleden:

3 oktober mevrouw M.M. Haspers.

Elke vrijdagmiddag is er voor de bewoners van ‘de Kreek’ en ‘Sonnevank’ om 15.00 uur een eucharistieviering of een woord- en communieviering. Voorganger is pastor Kwee of een van de pastoraal werkers of een van de medewerkers van het team.
Rieky Israel.

✂-----

Aanvraag voor misintenties *) doorhalen wat niet van toepassing is.

Verzoek een eucharistieviering op te dragen

voor:

op

Deze intentie is opgegeven door tel. nr.

De bijdrage ad € 12,00 treft u hierbij aan / is overgemaakt op rekening nr. NL43 RABO 0135.3053.57 t.n.v. r.-k. parochie te 's-Gravensande. *



Regio West: H. Bartholomeus te Poeldijk
H. Machutus te Monster
O.L. Vrouw ten Hemelopneming te 's-Gravenzande
H. Egbertus en H. Lambertus te Hoek van Holland /Heenweg

Regiopastores: pastor I.M. Kwee
Esdoornstraat 1, 2691 VG 's-Gravenzande
☎ (0174) 76 43 38 ✉ kwee@rkwestland.nl
pastoraal werkster E.M. Geelen
p/a Choorstraat 105, 2681 AR Monster
☎ 06 36 28 69 52 ✉ geelen@rkwestland.nl

Overige leden van het pastoraal team

pastoor/moderator J.C.M. Steenvoorden
☎ (0174) 62 45 36 ✉ steenvoorden@rkwestland.nl
diaken R.H. Dits
☎ 06 16 82 22 67 ✉ dits@rkwestland.nl
diaken C.W. Burgering
☎ 06 29 56 28 65 ✉ burgering@rkwestland.nl

Federatiesecretariaat (gegevens parochiesecretariaat zie pag. 2)

mw. M. de Jong
Dijkstraat 25, 2675 AV Honselersdijk
☎ 06 51 47 75 80 ✉ info@rkwestland.nl
Aanwezig: maandag t/m donderdag van 09.00-14.00 uur

Het federatiesecretariaat kunt u ook buiten deze tijden bellen voor het melden van een overlijden of in dringende gevallen wanneer u een priester nodig heeft.

Website: rkwestland.nl Kopij voor de website: website@rkwestland.nl

Voor een persoonlijk gesprek kunt u contact opnemen met uw regiopastores en voor overige vragen of bijv. het opgeven van gebedsintenties, aanvragen voor dopen of huwelijk kunt u terecht bij uw parochiesecretariaat.