

Parochieblad van O.L. Vrouw ten Hemelopneming te
's-Gravenzande



Onze Lieve Vrouw Ten Hemelopneming parochie

Iepstraat 1, 2691 EX 's-Gravenzande

Parochiesecretariaat

Openingstijden woensdag en vrijdag van 09.30 u. tot 11.30 u.

Op maandag voortaan gesloten.

☎ 0174 41 91 62 ✉ olvtenhemelopneming@rkwestland.nl

Regiopastor:

pastor I.M. Kwee

Esdoornstraat 1, 2691 VG 's-Gravenzande

☎ 0174 76 43 38 / ✉ kwee@rkwestland.nl

pastoraal werkster E.M. Geelen

Choorstraat 105, 2681 AR Monster

☎ 06 36 28 69 52 / ✉ geelen@rkwestland.nl

Parochiebestuur

vicevoorzitter vacant

secretaris dhr. F. Post

penningmeester mw. A. Bol

gemeenschaps- dhr. J. Jacobs

opbouw dhr. P. Hendriks

liturgie mw. M. van Ruijven

communicatie, structuur

en diaconie vacant

catechese vacant

Redactie Hoeksteentjes

Mw. G. Kruijthof, ☎ 0174-415616/✉ redactiehoeksteentjes@rkwestland.nl

Contactpersoon bezorgers Hoeksteentjes

Mw. J. Smit

Financiële bijdragen

Voor ondersteuning aan activiteiten kunt u uw bijdrage storten op:

NL43 RABO 0135.3053.57 t.n.v. r.-k. Parochie te 's-Gravenzande.

Sleuteladres contactpersonen:

Mevrouw M. Valentin

De heer P. Hendriks

**Kopij voor de volgende uitgave:
uiterlijk inleveren woensdag 2 oktober.
Uitgifte woensdag 9 oktober.**

Dank bij afscheid Onze wegen gaan uiteen

Het was afgelopen juni 8 jaar geleden dat onze parochiefederatie, Sint Franciscus *tussen duin en tuin*, is opgericht. Bij de start zijn we met 300 deelnemers uit alle parochies van de federatie op bedevaart geweest naar Lourdes. Het is daar, dat ik voor het eerst een grote groep Westlanders mocht ontmoeten. Daar in Lourdes, onder het toeziend oog van Maria, werden wij als parochianen van 11 parochies aan elkaar gegeven om samen met het pastoresteam te groeien in geloof. Nu na 8 jaar neem ik afscheid. Daar ik toen met een bedevaart binnengehaald ben als pastor en lid van het team, ga ik jullie nu, met een bedevaart verlaten. De jubileumbedevoert, 200 jaar Westlandse bedevaart naar Kevelaer, zal mijn afscheid van het Westland zijn. Op verzoek van de bisschop ga ik per 1 september als pastoor/moderator werken, in de St. Maartenparochie in Noordwijk, Noordwijkerhout, Sasenheim, Voorhout en Warmond. Een grote uitdaging, maar waar ik met geloof en vertrouwen naar uitkijk.

Afscheid nemen valt niet mee, vooral als je in de loop van de tijd veel met elkaar hebt meegemaakt. Mensen die trouw iedere week of met enige regelmaat in de weekendvieringen aanwezig waren, het is familie geworden. Een familie waarbij Christus het middelpunt is. Christus is de liefdesband die je persoonlijk kunt ervaren, maar die tegelijk ook universeel is. De kostbare momenten in de doordeweekse vieringen, het deed ons goed. Het deed ons groeien in geloof. Momenten zoals de gesprekken bij de koffie of de stilte vóór de viering en de maandelijks aanbidding, waarin God de ruimte kreeg om tot ons te spreken. De gesprekken bij de voorbereiding bij één van de Sacramenten. De vele doopjes van jonge kinderen en de Eerste Heilige Communie waarbij ik iedere keer dacht: "God laat ons niet in de steek, Hij schenkt de kerkgemeenschap ook vandaag nog nieuw leven." Indrukwekkend waren de mensen die zich op volwassen leeftijd lieten dopen en vormen. De gesprekken bij de voorbereiding en hun getuigenissen in de viering waren iedere keer ontroerend. Door de jaren heen ben ik gevraagd vóór te gaan bij heel veel uitvaarten. Voorafgaand aan de uitvaart ben ik menigmaal gebeld voor de ziekenzalving. Het vertrouwen dat ik kreeg, juist in momenten waarin mensen kwetsbaar zijn, beschouw ik steeds opnieuw als bijzonder. Wie ben ik, dat ik mensen in kwetsbare momenten mag bijstaan en daarbij iets van Gods aanwezigheid mag doen ervaren. De stukjes in het parochieblad, de gesprekken achterin de kerk of aan de keukentafel of die mail met bemoedigende woorden en het telefoongesprek, op het juiste moment. Vaak gaf u terug er iets aan gehad te hebben. Ik heb het graag gedaan. Ik ben mij bewust dat ik ook steken heb laten vallen, dat ik er niet was, daar waar ik er voor u als pastor had moeten zijn. Samen met u onderweg, mochten wij groeien met elkaar in geloof. Dank daarvoor. Het ga u goed, wetend, gelovend dat de Heer met ons mee gaat.

pastor Martien Straathof

Viering feestdag H. Franciscus Patroonsfeest van onze federatie



4 oktober, de dag na het overlijden van Franciscus (1226), is de dag die werd gekozen tot zijn feestdag. Maar het is ook een dag die bij veel mensen bekend staat als 'dierendag'. De achtergrond daarvan is dat de heilige Franciscus, patroon van onze parochiefederatie, sprak tot de dieren. Zo sprak hij tot de vogels (hij vroeg of ze even stil wilden zijn tijdens het bidden) en hij vroeg de wolf om de mensen niet meer aan te vallen. Daarom werd de

feestdag van Sint Franciscus, in 1929, ook Werelddierendag. Als parochiefederatie willen wij dit feest ook vieren en wel op **vrijdag 4 oktober** in de **St. Adrianus kerk** te **Naaldwijk**.

Aanvang van deze eucharistieviering is 19.00 uur, de pastores van de federatie zullen voorgaan in deze viering, waarin wij als parochiefederatie onze patroon eren en onze gemeenschappelijkheid vieren.

U bent allemaal van harte uitgenodigd voor deze feestelijke viering.

Het pastorale team van federatie Sint Franciscus, *tussen duin en tuin*

Marialof zondag 6 oktober

Op zondag 6 oktober om 19.00 uur zal in de O.L. Vrouw ten Hemel-opneming kerk te 's Gravenzande een Marialof zijn ter gelegenheid van de opening van de Mariamaand. Alle parochianen van de elf parochies van federatie Sint Franciscus zijn uitgenodigd om het lof mee te vieren.

Pastor Kwee zal voorgaan in deze viering, waarin bekende Marialiederen gezongen zullen worden.

Pastoraal woord

Praktische hulp in moeilijke tijden

Zoals een aantal van u wel weet, is het aan mijn thuisfront het laatste jaar heftig geweest.

In april 2018 werd mijn moeder opgenomen op een gesloten afdeling, wegens dementie. Gelukkig was het nog niet heel erg met haar. Je kon nog een min of meer gewoon gesprek voeren en ze herkende je zeker nog. Mijn vader bleef achter in de serviceflat. Hij viel heel vaak. Dus beiden vroegen nogal wat

van mijn aandacht. Het is allemaal best heftig. In die periode heb ik iets gehad aan een boek en aan een inloophuis. Het boek is: 'De heldere eenvoud van dementie'. Schrijver: Huub Buijssen. Het beschrijft heel goed welke soorten dementie er zijn, hoe de demente persoon het zelf beleeft, waarom de dementerende zich op een bepaalde manier uit en hoe je het beste met hem of haar kan omgaan. Hoe je het beste kan reageren, wat je beter wel en niet kunt doen. Heel praktische adviezen dus.

Daarnaast ging ik graag naar het Inloophuis Mantelzorg. Het bevindt zich in hetzelfde pand als Inloophuis Carma (Dijkweg 21, Naaldwijk), maar Inloophuis Mantelzorg is op alle woensdagochtenden en één woensdagavond per maand open. Zie eventueel de website www.mantelzorginloopwestland.nl. Het allerbelangrijkste is, dat je daar goed je verhaal kwijt kan. Men luistert goed en leeft echt mee. De medewerkers hebben ervaring in de verpleging/verzorging, maatschappelijk werk, terminale zorg e.d.. Men is bescheiden met het geven van adviezen. Maar als je daarom vraagt, zal men ze best geven.

In maart 2019 is dan mijn moeder overleden en in juni mijn vader. Er zijn vele boeken over rouw en rouwverwerking. Dit boek vond ik prettig: 'Troost', met als ondertitel: 'Als je iemand mist'. De schrijfster is Hella van der Wijst, bekend van de tv. Het boek helpt je in je eigen rouw. Maar het helpt ook de anderen, die er om heen staan. Ook hier weer: wat kan je beter wel zeggen en wat niet? Wat kan je beter wel doen en wat niet?

In de parochies is er veel ziekte en rouw. Ook in uw eigen familie- en vriendenkring zult u, vroeg of laat, er mee te maken krijgen. Misschien kunnen mijn ervaringen en mijn hulpbronnen van de afgelopen tijd u er mee helpen. We kunnen elkaar helpen. Door oprechte aandacht. Door welwillendheid. Door er bij stil te staan: hoe kan ik er het beste voor de ander zijn, terwijl ikzelf niet over mijn grenzen ga? We vertrouwen er op, dat de Heer ons daarbij vasthoudt en op de goede wegen leidt.

Pastor Kwee

Vieringen en diensten de komende tijd: *voorgangers onder voorbehoud*

zondag 15 september	Startzondag
09.30 uur	woord- en communieviering
Voorganger	pastoraal werker E. Geelen
Koren	parochiekoor en Cantamus
Intenties	Phêro en Anna Bui
	Martien van Kesteren
	Jan Grootscholten
	Piet Scholtes



dinsdag 17 september

09.00 uur woord- en communieviering
Voorganger pastoraal werkster E. Geelen

zondag 22 september 25ste zondag door het jaar

09.30 uur woord- en communieviering
Voorganger dhr. Hans Rouw
Koor parochiekoor
Intenties Leo Valentin
 Jan Grootscholten

dinsdag 24 september

09.00 uur woord- en communieviering
Voorganger Ineke Hartman

zondag 29 september 26ste zondag door het jaar

09.30 uur eucharistieviering
Voorganger pastor M. Kwee
Koor Cantamus
Misdienaars Linda en Demi van Oosten
Intentie Peter Borsboom

dinsdag 1 oktober

09.00 uur woord- en communieviering
Voorganger pastoraal werkster E. Geelen

zondag 6 oktober 27ste zondag door het jaar

09.30 uur woord- en communieviering
Voorganger pastoraal werker dhr. Batist
Koor parochiekoor
Intentie Martien van Kesteren

19.00 uur Marialof

Voorganger pastor M. Kwee

dinsdag 8 oktober geen viering**zondag 13 oktober 28ste zondag door het jaar**

09.30 uur eucharistieviering
Voorganger pastor M. Kwee
 volkszang
Misdienaars Linda en Demi van Oosten

dinsdag 15 oktober

09.00 uur eucharistieviering
Voorganger pastor M. Kwee



Iedere zondag en dinsdag is er na de viering gelegenheid om met elkaar koffie te drinken.

Uit de parochieagenda

Woensdag 18 september

20.00 – 22.00 uur: federatievergadering (kerk)

woensdag 2 oktober

Inleveren kopij 'Hoeksteentjes'

maandag 7 oktober

19.30 – 21.30 uur bijbelcursus door Ronald Dits (vergaderzaal)

woensdag 9 oktober

Uitgifte 'Hoeksteentjes'

19.30 uur vergadering parochiebestuur

Opbrengst collectes

Zondag 15 juli	€ 125,90
Zondag 28 juli	€ 133,40
Zondag 4 augustus	€ 111,75
Zondag 11 augustus	€ 113,60
Zondag 18 augustus	€ 96,05
Zondag 25 augustus	€ 303,90 (bestemd voor MIVA)
Zondag 1 september	€ 102,65



Voor diegene die de collecte gemist heeft of anderszins aan onze parochie wil bijdragen, bestaat de mogelijkheid uw gave over te maken op rekeningnr. NL43 RABO 0135.3053.57 t.n.v. r.-k. parochie te 's-Gravenzande o.v.v. het doel.

Vieringen Regio West van 14 september t/m 13 oktober	HOEK VAN HOLLAND Parochie H. Egbertus	HEENWEG & H. Lambertus	's-GRAVENZANDE Par. O.L.V. ten Hemelopneming	MONSTER Parochie H. Machutus	POELDIJK Parochie H. Bartholomeus
Zaterdag 14 september				19.00 uur Eucharistieviering Mojeko Pastor M. Kwee	
Zondag 15 september 24 ^e zondag d.h. jaar	11.00 uur Eucharistieviering Parochiekoor Pastor M. Kwee	09.30 uur Patroonsfeest/Eucharistiev. Parochiekoor Pastor M. Kwee	09.30 uur Startzondag Woord- en communieviering Cantamus en Parochiekoor Mevr. E. Geelen, p.w.	09.30 uur Woord- en communieviering Laus Deo Diaken H. Berbee	11.00 uur Eucharistieviering Pastoor J. Steenvoorden
Zaterdag 21 september					19.00 uur Woord- en communieviering VOLP Poeldijk
Zondag 22 september 25 ^e zondag d.h. jaar	11.00 uur Eucharistieviering EMM Pastor M. Kwee	09.30 uur Woord- en communieviering Parochiekoor VOLP Poeldijk	09.30 uur Woord- en communieviering Parochiekoor VOLP Honselersdijk	09.30 uur Woord- en communieviering Laus Deo Dhr. J. Batist, p.w.	11.00 uur Woord- en communieviering Dhr. J. Batist, p.w.
Zaterdag 28 september				19.00 uur Eucharistieviering Cantor Laus Deo Pastor M. Kwee	
Zondag 29 september 26 ^e zondag d.h. jaar	10.30 uur in Dorpskerk Oec woord- en gebedsv. Lector HvH. hr. K. Steentjes Ds. van Duijvenbode	09.30 uur Woord- en communieviering Parochiekoor Diaken W. Burgering	09.30 uur Eucharistieviering Cantamus Pastor M. Kwee	09.30 uur Woord- en communieviering Medea VOLP Monster	11.00 uur Eucharistieviering Pastor M. Kwee
Zaterdag 5 oktober					15.00 uur Dierenzegening Diaken W. Burgering ----- 19.00 uur Eucharistieviering Pastor M. Kwee
Zondag 6 oktober 27 ^e zondag d.h. jaar	11.00 uur GEEN VIERING	09.30 uur Start Eucharistieviering Parochiekoren Pastor M. Kwee	09.30 uur Woord- en communieviering Parochiekoor Dhr. J. Batist 19.00 uur Marialof	09.30 uur Woord- en communieviering Cantor VOLP Monster	11.00 uur Woord- en communieviering VOLP Monster
Zaterdag 12 oktober				19.00 uur Eucharistieviering Laus Deo Pastor M. Kwee	
Zondag 13 oktober Oogstdankdag	11.00 uur Woord- en communieviering Cantor Mevr. E. Geelen, p.w.	09.30 uur Woord- en communieviering Parochiekoor Mevr. E. Geelen, p.w.	09.30 uur Eucharistieviering Pastor M. Kwee	09.30 uur familieviering Eucharistieviering Mojeko/Medea Pastor B. Lansbergen	11.00 uur Eucharistieviering Pastor M. Kwee

In dankbare herinnering

Op 13 augustus 2019 is, op 78-jarige leeftijd, **Joannes Gerardus Grootscholten** in het ziekenhuis in Den Haag overleden. Jan is geboren op 12 juni 1941 en opgegroeid in de Heenweg. Hij was een van de 10 kinderen van een tuinder. Jan hield van grapjes en die maakte hij al op de lagere school. Daarnaast moest er hard gewerkt worden en gestudeerd aan de tuinbouwschool. Toch was er tijd om te schaatsen als er ijs lag. De liefde voor de schaatssport heeft Jan zijn hele leven gehad, door zelf te schaatsen of schaatswedstrijden te volgen (over de hele wereld). Tijdens het dansen in Wateringen ontmoette hij Nel Kester. Het was liefde op het eerste gezicht, hoewel Nel ook wel onder de indruk was van de mooie brommer van Jan. Hun huwelijk was op 26 mei 1967. Het bruidspaar ging in Heenweg wonen en er kwamen drie zonen. Na vijf jaar verhuisde het gezin naar de Naaldwijkseweg waar Jan een tuindersbedrijf had. Jan was een fijne vader, zorgzaam, en hij stond ook altijd voor anderen klaar. De kinderen mochten veel bij het huis, spelen, later veel vrienden uitnodigen. Jan was een trotse man, op zijn bedrijf, maar nog meer op zijn gezin, zijn zonen. In 1999 werd het bedrijf aan zoon Michel verkocht en Jan kreeg tijd om met een camper te genieten van vele mooie vakanties. Met Nel kon hij ook erg genieten van de kleinkinderen. In dit voorjaar had Jan geen fut om op vakantie te gaan. Hij had iets onder de leden en vele ziekenhuisbezoeken konden uiteindelijk hem niet helpen. Hij bedankte zijn gezin voor alles en overleed in alle rust. De uitvaartplechtigheid vond plaats op 17 augustus 2019 in de parochiekerk O.L.V. ten Hemelopneming, waarna Jan is gecremeerd in crematorium Ockenburgh. De naastenliefde was voor Jan belangrijk. Dat hij mag opgenomen zijn in Gods barmhartigheid en liefde, daar is hij geborgen en mag hij rusten in vrede.



diaken Dits



Startzondag, 15 september

Zoals u al hebt kunnen lezen en horen wordt er een gezamenlijke start van het kerkenwerk georganiseerd, samen met 4 andere kerkgemeenschappen in 's Gravenzande.

De viering in onze kerk is om 9.30 uur met medewerking van het parochiekoor en Cantamus.

Daarna kunt u koffie drinken in onze kerk, daar de andere kerken om 10.00 uur beginnen en dus wat later klaar zijn.

Daarna is er de mogelijkheid om naar het bedrijf van Vreugdenhil, Monsterseweg 60a te gaan.

Aanmelden is gewenst maar niet noodzakelijk via de website: www.mee-ga-start.nl

Daar wordt ook koffie en thee geserveerd en later heerlijke soep en pannenkoeken voor de kinderen. Er is een springkussen, tafeltennis etc.

Wij hopen u daar te ontmoeten!

Ellen Vijverberg
Piet 't Hart

Dank!

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de vele blijken van belangstelling die ik heb mogen ontvangen tijdens mijn ziekenhuis- opname en het herstel thuis.

Ook de vele bezoeken en warme woorden van mensen vanuit onze parochie hebben me zeer geroerd.

Jan Jacobs

Wisseling van de wacht (bloemiste)

Iedere zondag als u in de kerk komt, ziet u altijd weer een mooi boeket bloemen staan. Een klein altaarstukje en een bloemetje bij Maria. Ook staat er een compositie van wat takken, welke past bij de tijd van het jaar. Met Pasen en Kerstmis was er altijd een uitbundige versiering, vaak naar het thema van de vieringen. Corine Bongaards heeft dit vele jaren met de volle 100% inzet gedaan. Zij gaf ook met Pasen en in de Adventstijd of Kerstmis een workshop in de kerk, wat zeker toegankelijk was voor de kleinere beurs. Een half jaar geleden gaf zij te kennen dat zij het wat rustiger aan wilde gaan doen en zodoende waren wij genoodzaakt op zoek te gaan naar een andere bloemiste. Niet eenvoudig met het huidige budget in onze parochie. Maar wij zijn geslaagd. Bianca Vreugdenhil-Haaring (gediplomeerd bloemiste) uit Naaldwijk wil zich ervoor gaan inzetten. Zij is getrouwd en heeft jonge schoolgaande kinderen en werkt vanuit huis.

Corine, bedankt voor je jarenlange inzet en Bianca wensen wij veel succes.

Herinnering aanmelden voor vormsel 2019-2020

Misschien heb je er door de vakantie nog niet aan gedacht om je aan te melden, daarom nog even een herinnering.

Ook komend seizoen werken de vormselwerkgroepen uit Wateringen /Kwintsheul (Noord) weer samen met Poeldijk/Monster/'s-Gravenzande/Hoek van Holland (West). Kinderen die in 2015 hun Eerste Heilige Communie

hebben gedaan kunnen gevormd worden. De datum van het Vormsel is op zaterdag 15 februari 2020.

We hebben al veel aanmeldingen, maar het zou nog leuker zijn als de groep groter wordt. Want hoe meer vormelingen, hoe meer je ziet dat je niet alleen bent, maar dat er meer jongeren zijn die iets met hun geloof doen.

Hoe kan je aangemeld worden? Heel makkelijk...via de website van de federatie <https://rkwestland.nl/aanmelden-vormsel> want alle aanmeldingen gaan vanaf nu digitaal.

Als werkgroep zijn wij al druk aan het plannen van de avonden en we starten op 30 september met de ouderavond. Op 2 oktober is de eerste bijeenkomst al, dus wil je ook gevormd worden... geef je dan nu nog op maar **uiterlijk 18 september**

We plannen de bijeenkomsten zo dat er vier keer op de maandagavond een bijeenkomst is en vier keer op een woensdagavond. Zo hoef je (hopelijk) niet 8 keer je training of repetitie te missen. Het is nog niet zeker waar de avonden gegeven worden, maar we proberen ze 4 keer in Wateringen te houden en 4 keer in regio West.

Mocht je toch nog vragen hebben, neem gerust contact op met vormselgroepnoordwest@gmail.com Wij kijken uit naar een grote groep enthousiaste jongeren die gevormd willen worden.

Namens de vormselwerkgroepen regio's Noord en West,
Els Geelen, pastoraal werker.

RKJ Westland

Nog niet van RKJ Westland gehoord? Dan wordt het eens hoog tijd, want RKJ Westland bestaat al weer 5 jaar, dus tijd voor een feestje!

Op **zondag 22 september** viert RKJ Westland het 5-jarig jubileum. Na afloop van de reguliere viering in de Sint Adrianuskerk in Naaldwijk is er koffie & gebak. Rond 12.30 uur zal er een lunch volgen voor genodigden. Een ieder is uitgenodigd om het jubileum mee te vieren onder het genot van koffie met gebak. Kom JIJ ook?

RKJ Westland is de Rooms-Katholieke Jongerengroep Westland (en omgeving). Wij houden één keer in de maand een verdiepingsavond met daarna tijd voor gezelligheid onder het genot van een borrel of een frisje. Samenhang, nadenken, discussiëren, geloven én een heleboel gezelligheid: dat is Rooms-Katholieke Jongerengroep Westland voor mensen tussen de 16 en 30 jaar!

Geef uw kleding en schoeisel een tweede kans!!

In samenspraak met de MOV van Honselersdijk willen wij u in de gelegenheid stellen, zonder een beroep te doen op een financiële bijdrage, samen veel geld bijeen te brengen voor een goed doel.

Wij verzamelen:

- Oude kleding; draagbaar of niet draagbaar
- Oude leren schoenen, tassen en riemen

Dit alles moet verpakt zijn in plastic zakken of dozen en in een vrachtwagen geladen worden, gewogen en naar een verzamelpunt gebracht, waar het gesorteerd wordt op draagbaar zijn of bestemd voor de recycling.

Wij krijgen een vergoeding per kilogram. Dus u zorgt voor een grote hoeveelheid en wij zetten het om in een berg geld voor een goed doel. Het goede doel wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Hartelijk dank voor uw tijd en interesse.

Dus ga uw kasten opruimen en breng uw overtollige kleding en schoeisel naar ons!!!

Wegens gebrek aan ruimte alleen op deze dagen kleding brengen.

Wanneer: Vrijdag 4 oktober van 14:00 – 16:00 uur

 Zaterdag 5 oktober van 9:00 – 10:30 uur

Plaats: De Hoeksteen, Iepstraat 1 te 's Gravenzande.

Vrijwilligers die ons willen helpen met laden en overladen kunnen zich melden bij: Jan Jacobs/ 0640256984

Wij rekenen op u. Bij voorbaat dank!

Kinderkoor zoekt musicalsterren!

Op woensdagmiddag 4 september was de start van Kinderkoor Westland met audities voor de hitmusical 'Charlie and the Chocolate Factory'.

Heb jij altijd al eens willen schitteren in een échte musical? En ben je tussen de 5 en 13 jaar oud? Meld je dan aan via het e-mailadres

kinderkoorwestland@gmail.com

Wij hebben namelijk een passende rol voor iedereen!

Waar? De repetities vinden elke woensdagmiddag plaats in ons repetitielokaal, Julianastraat 49, Poeldijk.

Wanneer? De uitvoering van de musical staat ingepland op zaterdag 21 maart 2020.

Kosten? Projectleden betalen eenmalig € 25,-.

Acteer, zing en dans jij gezellig met ons mee?

Namens Kinderkoor Westland, Renate van Oostveen-Koentze

Filmavond

Op **donderdag 31 oktober 2019** is er weer een filmavond.in onze kerk.
Kerk open om 19.30 uur. Aanvang 20.00 uur.

De koffie staat voor u klaar.

Na afloop is er gelegenheid om onder een genot van een glaasje
elkaar te ontmoeten.

Toegang gratis

De titel van de film **Novitiate**

NOVITIATE zit vol prachtige acteerprestaties en gaat over de inwijding in de liefde van een jong meisje, in dit geval de liefde voor God. Ze is opgevoed door een niet-religieuze, alleenstaande moeder op het platteland van Tennessee in de jaren '50 en komt door een studiebeurs op een katholieke school terecht. Cathleen voelt zich al snel aangetrokken door de mysterie en de romantiek van een aan God toegewijd leven. Als ze van postulante novice wordt, wordt haar geloof regelmatig in twijfel geroepen door de harde en vaak onmenselijke realiteit van een leven in dienst van God. Met de opkomst van het Vaticaan worstelt Cathleen steeds meer met geloofsvragen, seksualiteit en radicale veranderingen in de kerk die de levensloop van nonnen dreigt te veranderen.

Ineke Hartman en Jan Jacobs

Vredesweek van 22 tot 29 september Voor u gelezen.....

Het land van de vrede

Een koning zond twee dienaars uit met de opdracht: 'Controleer mijn land en zie of er nog vrede is.'

De eerste dienaar kwam terug en zei: "Majesteit, uw land is een land van vrede. Nergens heb ik wapens gevonden, nergens haarden van verzet. Overal heerst orde en regelmaat. U kunt rustig gaan slapen."

Maar de tweede dienaar kwam niet terug. In het begin was de koning ongerust. Later werd de dienaar met een standbeeld vergeten.

Jaren later werd de koning midden in de nacht uit zijn bed gehaald. Tot zijn verbazing stond daar zijn dienaar van wie hij dacht dat hij dood was. Die zei: "Sire, uw andere dienaar heeft gekeken of er nergens oorlog was, maar ik ben rondgegaan om te zien of er vrede was. En vrede heb ik nergens gevonden. Ik heb gesproken met zieken en bedelaars, met arme boeren, met weduwen en wezen. Ik moet je zeggen: de vrede moet nog gemaakt worden. Daarom, Sire, ben ik zo laat."

Toekomst voor de lokale kerk

Op **maandag 23 september** komt Leo Fijen naar Maasdijk. Hij zal een lezing houden over de toekomst van de lokale kerk. Deze lezing wordt georganiseerd door de samenwerkende geloofsgemeenschappen van Maasdijk. De lezing begint om 20.00 uur in 'De Hoeksteen', Prinsenlaan 4, Maasdijk. Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar. De toegang is gratis. Voor de onkosten van deze avond wordt na afloop een (vrijwillige) bijdrage gevraagd. Ook wanneer u van buiten Maasdijk komt, uiteraard welkom.

Leo Fijen is Nederlands historicus en hoofdredacteur Journalistiek en Levensbeschouwing bij de KRO-NCRV. Leo Fijen is een inspirerende spreker die oog heeft voor de maatschappelijke en kerkelijke ontwikkelingen. Over zijn woonplaats Maartensdijk heeft hij twee boeken geschreven. Anders dan Geert Mak in zijn beschrijving van Jorwerd (Hoe God verdween uit Jorwerd, 1996), ziet Leo Fijen in zijn woonplaats juist kerkelijke stabiliteit en groei. In zijn boek 'Het wonder van Maartensdijk leeft verder' komen mensen aan het woord die op verrassende wijze de weg naar de kerk hebben (terug)gevonden. In zijn briefwisseling met Anselm Grün (Het jaar dat mijn vader stierf, 2007) schrijft hij: "God is terug in Nederland, al is dat steeds vaker buiten de kerk en al gebeurt dat in een geloof dat veelkleuriger, diverser en persoonlijker is dan vroeger."

Kunnen wij, verschillend als wij zijn, opnieuw een vitale gemeenschap van Jezus Christus worden? Wat is daarvoor nodig? Leo Fijen wil met ons op deze en andere vragen ingaan. U wordt dan ook van harte uitgenodigd.!

Berichten uit 'De Kreek' en 'Sonnevank'



Opname

30 juli mevrouw J.C. Lem-Schmidt, afdeling Reiger

Naar huis

De heer J.A. v.d. Lans

Overleden

13 augustus mevrouw M.J. Post-v.d. Berg

27 augustus de heer P.G. Jeunink

Rieky Israel

Regio West: H. Bartholomeus te Poeldijk
H. Machutus te Monster
O.L. Vrouw ten Hemelopneming te 's-Gravenzande
H. Egbertus en H. Lambertus te Hoek van Holland/Heenweg

Regiopastores:

pastor I.M. Kwee
Esdoornstraat 1, 2691 VG 's-Gravenzande
☎ (0174) 76 43 38 ✉ kwee@rkwestland.nl

pastoraal werkster E.M. Geelen
p/a Choorstraat 105, 2681 AR Monster
☎ 06 36 28 69 52 ✉ geelen@rkwestland.nl

Overige leden van het pastoraal team

pastoor/moderator J.C.M. Steenvoorden
☎ (0174) 62 45 36 ✉ steenvoorden@rkwestland.nl

diaken R.H. Dits
☎ 06 16 82 22 67 ✉ dits@rkwestland.nl

diaken C.W. Burgering
☎ 06 29 56 28 65 ✉ burgering@rkwestland.nl

Federatiesecretariaat (gegevens parochiesecretariaat zie pag. 2)

mw. M. de Jong
Dijkstraat 25, 2675 AV Honselersdijk
☎ 06 51 47 75 80 ✉ info@rkwestland.nl
Aanwezig: maandag t/m donderdag van 09.00-14.00 uur

Het federatiesecretariaat kunt u ook buiten deze tijden bellen voor het melden van een overlijden of in dringende gevallen wanneer u een priester nodig heeft.

Website: rkwestland.nl Kopij voor de website: website@rkwestland.nl

Voor een persoonlijk gesprek kunt u contact opnemen met uw regiopastores en voor overige vragen of bijv. het opgeven van gebedsintenties, aanvragen voor dopen of huwelijk kunt u terecht bij uw parochiesecretariaat.