

Parochieblad van O.L. Vrouw ten Hemelopneming te
's-Gravenzande

Herfst

**De blâren vallen, vallen wijd en zijd
als uit des hemels tuinen neergevaren;
zij vallen met ontkennende gebaren.**

**En in de nachten valt de zware aarde
uit alle sterren in de eenzaamheid.**

**Wij allen vallen. Ook deez'hand, ze
valt.**

**En zie slechts andren aan: het is in
allen.**

**Toch is er Een, die al dit vallen
oneindig zacht in Zijne handen houdt.**



Rainer Maria Rilke (1902)



**De elf r.-k. parochies van het Westland en
Hoek van Holland vormen samen de parochie-
federatie Sint Franciscus *tussen duin en tuin.***

Onze Lieve Vrouw Ten Hemelopneming parochie

Iepstraat 1, 2691 EX 's-Gravenzande

Parochiesecretariaat

Openingstijden woensdag en vrijdag van 09.30 u. tot 11.30 u.

Op maandag voortaan gesloten.

☎ 0174 41 91 62 ✉ olvtenhemelopneming@rkwestland.nl

Regiopastor:

pastor I.M. Kwee

Esdoornstraat 1, 2691 VG 's-Gravenzande

☎ 0174 76 43 38 / ✉ kwee@rkwestland.nl

pastoraal werkster E.M. Geelen

Choorstraat 105, 2681 AR Monster

☎ 06 36 28 69 52 / ✉ geelen@rkwestland.nl

Parochiebestuur

vicevoorzitter	dhr. P. Vijverberg
secretaris	dhr. F. Post
penningmeester	mw. A. Bol
gemeenschaps- opbouw	dhr. J. Jacobs
liturgie	dhr. P. Hendriks
communicatie, structuur en diaconie	mw. M. van Ruijven
catechese	vacant

Redactie Hoeksteentjes

Mw. G. Kruijthof, ✉ redactiehoeksteentjes@rkwestland.nl

Contactpersoon bezorgers Hoeksteentjes

Mw. J. Smit

Financiële bijdragen

Voor ondersteuning aan activiteiten kunt u uw bijdrage storten op:

NL43 RABO 0135.3053.57 t.n.v. r.-k. Parochie te 's-Gravenzande.

Sleuteladres contactpersoon:

mevrouw M. Valentin

de heer P. Hendriks

**Kopij voor de volgende uitgave: uiterlijk inleveren 31 oktober.
Verschijningsdatum 7 november.**

Pastoraal woord

Herfst

Vroeger, op de lagere school (de basisschool bestond nog niet), vond ik 'herfst' een moeilijk woord. Met die vier medeklinkers op rij. Je had natuurlijk dictée. De juf of meester las een tekst hardop voor, en je moest die, natuurlijk zo foutloos mogelijk, opschrijven. Ik herinner me nog, dat er een keer iemand van de inspectie langskwam. Er was net dictée. Met het woord 'herfst' er in. Ik dacht: "Laat ik nu echt goed mijn best doen, om het goed op te schrijven."

We gaan de herfst in. Een periode van minder zon, minder warmte, het licht verzwakt, het wordt koeler en kouder. Je bent geneigd te zeggen: het wordt somberder. Toch laat de natuur ook heel mooie dingen zien in de herfst. De bladeren van de bomen in vele prachtige kleuren bijvoorbeeld.

De kerk bevindt zich ook in een sombere tijd, vind ik zo. Het is eind augustus als ik dit schrijf. De paus is zojuist naar Ierland geweest, waar het misbruik in het verleden een grote rol speelde in zijn bezoek. Tevens werd zijn positie aangevallen door een aartsbisschop. Nog maar onlangs is een groot misbruikschandaal in Pennsylvania, in de Verenigde Staten, aan het licht gekomen. Wij, als kerk, moeten ons ernstig schamen. Seksueel misbruik vindt ook elders plaats, in de sportwereld, toneelwereld enz., maar de kerk verkondigt een hoge moraal. De kerk moet een plek zijn van vrede, veiligheid, heil, oprechte liefde. De kerk moet mensen doen opbloeien, niet kapot maken. Velen hebben in het verleden ernstig gefaald en het is goed dat het nu boven water komt. Ik hoop dat er voldoende erkenning zal zijn, dat er genoegdoening gegeven zal worden en dat schuldigen hun straf niet ontlopen.

Herfstachtige gevoelens overschaduwden ons. Waar gaat het heen met de kerk? Toch willen wij verder. We zijn en blijven geroepen door God onze Heer. Hij is als het ware ons baken, ons licht. Zondag 26 augustus, hoorden we lezen uit het Bijbelboek Jozua. Hij riep het hele volk bijeen. En hij zei: "Als gij de Heer niet wilt dienen, kiest dan nu wie gij wel dienen wilt." En het volk zei: "Wij denken er niet aan de Heer te verlaten en andere goden te vereren." Een geloofsbelijdenis, een uitroep van trouw. Ook wij worden wel eens voor de keuze gesteld: 'kies dan wie je dienen wilt.' Maar God blijft ons roepen. En Hij wil ons toch altijd blijven helpen de goede weg te gaan. Van ons vraagt het moed om door te gaan. Van ons vraagt het, dat we Hem trouw blijven. Mogen wij elkaar daarin bemoedigen.

pastor Kwee.

Viering feestdag H. Franciscus Patroonsfeest van onze federatie

4 oktober, de dag na het overlijden van Franciscus (1226), is de dag die werd gekozen tot zijn feestdag. Maar het is ook een dag die bij veel mensen bekend staat als 'dierendag'. De achtergrond daarvan is dat de heilige Franciscus, patroon van onze parochiefederatie, sprak tot de dieren. Zo sprak hij tot de vogels (hij vroeg of ze even stil wilden zijn tijdens het bidden) en hij vroeg de wolf om de mensen niet meer aan te vallen. Daarom werd de feestdag van Sint Franciscus, in 1929, ook Werelddierendag.

Als parochiefederatie willen wij dit feest ook vieren en wel op **donderdag 4 oktober** in de **St. Andreas kerk** te **Kwintsheul**.

Aanvang van deze eucharistieviering is 19.00 uur, de pastores van de federatie zullen voorgaan in deze viering, waarin wij als parochiefederatie onze patroon eren en onze gemeenschappelijkheid vieren.

U bent allemaal van harte uitgenodigd voor deze feestelijke viering.

Het pastorale team van federatie Sint Franciscus, *tussen duin en tuin*

Meer weten van het katholieke geloof?

Wil je meer weten over het katholieke geloof? Of wil je katholiek worden?

Diaken Dits is gestart met een groepje enthousiaste mensen die deze vragen hebben. Op dit moment zijn er vijf deelnemers, maar er kunnen zeker meer mensen meedoen. We bespreken katholieke feestdagen, de betekenis van de drie-ene God, wat is geloof, de Bijbel, en nog veel meer. En vragen mag, graag zelfs. De eerstvolgende avond is op **maandag 15 oktober**, in de pastorie in Naaldwijk.

Wel graag even aanmelden bij de diaken: dits@rkwestland.nl

Vieringen en diensten de komende tijd: *voorgangers onder voorbehoud*

zondag 30 september 26ste zondag door het jaar

09.30 uur	woord- en communieviering
Voorganger	pastoraal werkster E. Geelen
Koor	parochiekoor
Intentie	Leo Valentin

dinsdag 2 oktober

09.00 uur woord- en communieviering
Voorganger pastoraal werkster E. Geelen
Intentie Riet Zwinkels-Zuidgeest

zondag 7 oktober 27ste zondag door het jaar

09.30 uur eucharistieviering
Voorganger pastor B. Lansbergen
 volkszang
Acolieten Yvonne Tran en Demi van Oosten
Intenties in liefdevolle herinnering Jan Beneken-Kolmer
 Thérèse en Rudolf

dinsdag 9 oktober

09.00 uur eucharistieviering
Voorganger pastor M. Kwee

zondag 14 oktober 28ste zondag door het jaar

09.30 uur eucharistieviering
Voorganger pastor M. Kwee
Koor parochiekoor
Acolieten Anthony Tran en Linda van Oosten

dinsdag 16 oktober

09.00 uur woord- en communieviering
Voorganger pastoraal werkster E. Geelen

zondag 21 oktober 29ste zondag door het jaar Collecte Missio

09.30 uur woord- en communieviering
Voorganger pastoraal werkster E. Geelen
 volkszang
Intentie Bep Paalvast-Persoon

13.00 uur gezamenlijke doopviering
Voorganger diaken R. Dits

dinsdag 23 oktober

09.00 uur woord- en communieviering
Voorganger Ineke Hartman

zondag 28 oktober Allerheiligen

09.30 uur eucharistieviering
Voorganger pastor B. Lansbergen
Koor Cantamus
Acolieten Yvonne Tran en Demi van Oosten
Intenties in liefdevolle herinnering Jan Beneken-Kolmer
 Joop en Frans

dinsdag 30 oktober

09.00 uur eucharistieviering
Voorganger pastor M. Kwee

vrijdag 2 november Allerzielen

19.00 uur woord- en communieviering
Voorganger Ineke Hartman
Koor parochiekoor
Intentie Phêrò en Anna Bui

zondag 4 november 31ste zondag door het jaar

09.30 uur eucharistieviering
Voorganger pastor B. Lansbergen
Koor Cantamus
Acolieten Anthony Tran en Linda van Oosten
Intenties Bep Paalvast-Persoon
Thérèse en Rudolf

dinsdag 6 november

09.00 uur woord- en communieviering
Voorganger pastoraal werkster E. Geelen

zondag 11 november 32ste zondag door het jaar

09.30 uur eucharistieviering
Voorganger pastoor J. Steenvoorden
Koor parochiekoor
Acolieten Yvonne Tran en Demi van Oosten
Intentie Bep Paalvast-Persoon

dinsdag 13 november

09.00 uur eucharistieviering
Voorganger pastor Ml. Kwee



Iedere zondag en dinsdag is er na de viering gelegenheid om met elkaar koffie te drinken.

Van de bestuurstafel.

Op 12 september jl was onze 2de vergadering voor het begin van het kerkelijk jaar op 16 september jl.

Vanuit het bisdom, de federatie, commissies en werkgroepen komen in de loop van één maand diverse mails binnen, die allen even de aandacht krijgen, denk hierbij aan bewaartermijnen persoonsgegevens en - voor de parochie -



privacy, gedragscode, etc.

In de afgelopen vergadering is een verzoek aan de aandacht ontsnapt. Enkele huiseigenaren aan de Esdoornstraat willen hun eigendom isoleren. Via de beheercommissie is het verzoek binnengekomen of het kerkbestuur ook mee wilde doen. Op nr.1 woont onze pastor – de heer M. Kwee. Wij als bestuur zien het isoleren van de woning als een investering. Na het raadplegen van de bestuursleden kon aan de beheercommissie snel een “groen licht” worden gegeven.

Recent is de woning ook voorzien van een nieuwe keuken, dankzij onze actieve beheercommissie, de heer Arie de Bruyn en de heer Fons de Deyne is veel in eigen beheer uitgevoerd. Onze dank daarvoor.

Ook zijn er diverse bijeenkomsten met uiteenlopende onderwerpen gepland. Wij trachten, voor zover voor onze parochie van toepassing, de bijeenkomsten door één van de bestuursleden te laten bezoeken.

Daarnaast komen diverse vragen/opmerkingen en mededelingen van de werkgroepen aan de orde. Voor de zeer korte termijn is gesproken over de ‘Mee-ga-start en Startzondag’ op 16 september jl. Hierover vindt u in dit blad meer.

Ook onderwerpen als de kledingactie (12 en 13 oktober a.s.), oogst-dankdag, kerstvieringen, actie Kerkbalans (jan. 2019), automatisering, schoolbezoek van pastoraal medewerkster mevrouw. E. Geelen kwamen ter sprake.

Met de andere 's-Gravenzandse kerken worden voorbereidingen getroffen om op Palmzondag een ‘Passion’ te houden in de diverse kerken.

Het is leuk om met een groot aantal verschillende onderwerpen bezig te zijn. Wij zijn op zoek naar versterking van het bestuur. Heeft u belangstelling? U kunt dit kenbaar maken bij het secretariaat.

Piet Vijverberg, vicevoorzitter.

Uit de parochieagenda

woensdag 25 september

19.30 uur liturgievergadering

Uitgifte ‘Hoeksteentjes’

woensdag 3 oktober

20.00 uur federatievergadering + bestuursvergadering

donderdag 11 oktober

13.00 – 16.30 uur bijeenkomst ‘de Zonnebloem’

zaterdag 13 oktober

14.00 uur bijeenkomst reis naar Israël

donderdag 25 oktober

20.00 uur filmavond ('De man die Ove heet')

woensdag 31 oktober

Inleveren kopij 'Hoeksteentjes'

vrijdag 2 november

19.00 uur Allerzielen-viering

woensdag 7 november

19.00 – 21.00 uur bijeenkomst 'de Zonnebloem'

Uitgifte 'Hoeksteentjes'

Opbrengst collectes

26 augustus (MIVA)	€ 467,65
2 september	€ 123,25
9 september	€ 133,25
16 september	€ 157,05



Voor diegene die de collecte gemist heeft of anderszins aan onze pa-rochie wil bijdragen, bestaat de mogelijkheid uw gave over te maken op rekeningnr. NL43 RABO 0135.3053.57 t.n.v. r.-k. parochie te 's-Graven-zande o.v.v. het doel.

Gerarduskalender

Deze dagkalender met mooie citaten kost € 7,25 en is te bestellen bij het secretariaat, tel. 0174 429162.

In memoriam Leo Valentin

Leo werd geboren op 8 november 1933 in Honselersdijk, in een tuindersgezin. Hij was het tweede kind in een gezin van in totaal elf kinderen. Bij zijn geboorte kwam zijn tweelingzus er achteraan. Leo ging naar de tuinbouwschool en deed daarna een opleiding in de boekhouding. Na schooltijd was hij altijd bij vader in de tuin. Na zijn dienstitijd ging hij werken bij een neef in de tuin. Daarna begon hij een eigen tuin achter die van zijn vader.



Bij het uitgaan, dansen in Drievliet, leerde hij Ria kennen. Ze lieten een huis bouwen bij de tuin, trouwden en gaven het leven aan Peter, Carola en Loek. Leo verbouwde van alles: tomaten, sla, tuinbonen, suikermeloenen, strelitzia's, bloemkool en courgettes. Hij was wel tuinder, maar zijn echte interesse ging uit naar de techniek. Naar het strand gaan was altijd een leuk uitje voor het hele gezin. Door gezondheidsproblemen kon Leo op een gegeven moment niet meer zo goed werken. De tuin heeft hij toen overgedaan aan Loek.

Ria en hij zijn toen verhuisd naar 's-Gravenzande. Ze gingen graag naar de stacaravan in Ermelo. Toeren met de camper deden ze ook met veel plezier. Verder ging Leo biljarten, hij hield een kasje bij, hielp mee in 'de Kreek' en bezocht mensen namens de parochie. En fietsen was een grote hobby.

Op 15 augustus (hoogfeest van Maria ten Hemelopneming) overleed hij in de leeftijd van 84 jaar.

We denken terug aan een lieve echtgenoot, een trotse vader, schoonvader en opa. Hij was heel zelfstandig en vond het fijn om zijn eigen weg te gaan. Maar ook was hij behulpzaam en had een brede interesse. Hij had geen zitvlees, moest eigenlijk altijd bezig zijn.

Moge hij nu bij God de Heer rusten in vrede.

Pastor Kwee.

Polskiej Mszy Świętej

Msze Świętą w języku polskim, która odprawiona będzie w każdą niedzielę o godz. **18.00**.

Adres kościoła: Dijkstraat 25, 2675 AV Honselersdijk.

(Polska Parafia pw. NMP Gwiazdy Morza; www.parafia-rotterdam.nl tel. (010) 477 00 66)

Poolse eucharistievieringen

De eucharistievieringen in de Poolse taal in Honselersdijk worden elke zondag gehouden om **18.00 uur**. Vooraf is er vanaf 17.30 uur gelegenheid voor een persoonlijk biechtgesprek met de Poolse priester. Adres van de kerk: Dijkstraat 25, Honselersdijk.

Mee-Ga Start

Zoals u heeft kunnen lezen in de Hoeksteentjes en gehoord bij de mededelingen, hebben wij als rooms-katholieke kerk meegedaan met 5 protestantse gemeenten, en wel de Noorderkerk, Noorderkerk-Brug (dat is de gemeente die kerkte in De Brug, maar nu is ingetrokken bij de Noorderkerk) , de Nieuwe Rank, de Uniekerk en de Dorpskerk.

Ieder had zijn eigen viering, wij met 2 koren, wat zeker werd gewaardeerd, en daarna werden mensen, die zich hadden opgegeven als gastgezin c.q. bezoeker, verdeeld over wel 25 gastgezinnen.

Zij kregen na de viering 2 adressen toebedeeld waar zij, respectievelijk koffie dronken en bij het volgende adres een wijntje of frisdrank.

Wij hadden ons ook opgegeven als gastgezin en bij de eerste ronde kwamen er druppelsgewijs 13 mensen binnenvallen, en inderdaad uit 5 verschillende gemeenten, parochies.

Het was leuk om mensen te ontvangen, die anders niet zo gauw bij je binnen zouden komen, en vaak ook mensen die je wel van gezicht kent, maar verder niet. Na de koffie deden we een voorstellingsrondje, zodat je wist hoe ze heten, wat ze doen in het dagelijks leven, en waar ze wonen.

Er kwam nog een ver familielid mee.....

Iemand van de Uniekerk vroeg zich af waarom we niet, zoals vroeger, meer samenwerkten. Dat is inderdaad wel geweest tijdens de bouw van onze kerk en nog enige tijd daarna, maar toen verwaterde dat. Misschien iets om over na te denken.

Er komt ook een kerstwandeling waarbij alle kerken kunnen meedoen en ook een gezamenlijk Passiespel..... en we hebben natuurlijk de Braderie-viering.

De tweede groep bestond uit 7 personen.

Daarna was iedereen welkom bij de familie Vreugdenhil aan de Monster-seweg waar het een druk bezocht einde van de Mee-Ga Startzondag werd. Met drankje, hapje, heerlijke soep, en pannenkoeken voor de kinderen. Al met al een heel gezellig gebeuren waar we met plezier volgend jaar weer aan meedoen.

Ellen en Piet Vijverberg

Aanmelden Eerste Heilige Communie

De eerste heilige communie wordt gehouden op 26 mei 2019. Zodra u uw zoon/dochter heb opgegeven, krijgt u de stapavonden toegestuurd van ons.

Aanmelden kan via onderstaand overzicht. Dit kan ingeleverd worden bij het secretariaat. Of overnemen en via e-mail versturen naar

communiewerkgroepsgravenzande@gmail.com
of joyce_snoopy@live.nl

Aanmelden graag voor **26 november 2018**

Roepnaam kind Jongen / meisje

Volledige voornamen

Achternaam

Geboortedatum

Is uw kind gedoopt? Ja / nee

Op welke school zit uw kind? Groep.....

Naam leerkracht

Naam ouder / verzorger

Adres.....

Telefoonnummer

e-mailadres ouder / verzorger.....

Eventuele opmerkingen / vragen.....

Met vriendelijke groet,
Ineke v.d. Meer, Charlotte van Os en Joyce v.d. Meer

✂.....

Aanmelden voor H. Vormsel kan nog.

In juni hebben de kinderen die toen nog in groep 8 (Monster groep 7) zaten een brief gekregen waarbij zij zich konden aanmelden voor de voorbereidingen op het H. Vormsel. Op woensdag 21 juni was er voor de ouders een informatiebijeenkomst in De Zeester te Monster. Dit omdat we de voorbereiding op het H. Vormsel samen gaan doen met Wateringen/Kwintsheul. We gaan een nieuw project gebruiken.

Maandag 1 oktober is de eerste ouderavond en op woensdag 3 oktober start de voorbereiding van de jongeren, zie onderstaand overzichtje. De voorbereiding wordt gegeven door pastor Straathof of pw Geelen. En zal deels in Wateringen zijn en deels in Poeldijk. Voor de kinderen uit Monster zal het op school in groep 8 worden gegeven. De viering van het H. Vormsel is op zaterdag 16 februari 2019 in Monster.

Mocht je je nog niet hebben aangemeld, maar wel mee wilt doen aan de voorbereiding op het H. Vormsel en zit je dit schooljaar in de brugklas (Monster in groep 8), meld je dan nu nog aan via de website www.rkwestland.nl of stuur even een email met alle gegevens naar geelen@rkwestland.nl
Zodra wij de inschrijving binnen hebben, ontvang je meer info.
Namens de vormselwerkgroepen in Poeldijk/Monster/'s-Gravenzande-/Hoek van Holland,

Els Geelen, pw

Bijeenkomsten H. Vormsel

maandag 1 oktober 2018

Parochiezaal van de St Josephparochie, Schaepmanstraat 12,Wateringen
Aanvang: 20.00 uur tot 21.30 uur
1ste ouderavond H. Vormsel.

woensdag 3 oktober 2018

Parochiezaal van de St Josephparochie, Schaepmanstraat 12,Wateringen
Aanvang: 19.00 uur tot 20.45 uur
1ste jongerenbijeenkomst H. Vormsel

maandag 15 oktober 2018

Pastorie H. Bartholomeusparochie, Voorstraat 111, Poeldijk.
Aanvang: 19.00 uur tot 20.45 uur
2de jongerenbijeenkomst H. Vormsel

maandag 5 november 2018

Parochiezaal van de St Josephparochie, Schaepmanstraat 12,Wateringen
3de jongerenbijeenkomst H. Vormsel

'Ben jij bang voor de wolf?'

Dierenzegening in Hoek van Holland

Op **woensdag 3 oktober** is er weer de mogelijkheid om vanwege Wereld-dierendag je huisdier of knuffel te laten zegenen. Om **16.00 uur** begint in de Egbertuskerk te Hoek van Holland een korte gebedsviering, die op kinderen is gericht maar die ook voor volwassenen een aanrader is. Het is mogelijk om je huisdier of knuffel te laten zegenen. Bij de zegening wordt Gods hulp gevraagd om de liefde tussen mens en dier te bezegelen. Heb je een hond, kat, cavia, kip, konijn, hamster, wandelende tak, vis, ezel, schildpad etc... neem die dan mee naar de kerk. Aansluitend aan de viering zal door pastoraal werker Els Geelen de dieren worden gezegend.

Iedereen vanuit het hele Westland en omstreken van harte welkom voor deze zegening, die voor de eerste keer in Hoek van Holland zal zijn. Tijdens de viering met het thema 'Ben jij bang voor de wolf?' zal het jeugd-koor Mojeko uit Monster leuke liedjes zingen. Als er kinderen zijn die mij willen helpen tijdens de viering met het verhaal, laat het dan even weten via



geelen@rkwestland.nl

Sint Franciscus, de patroonheilige van de parochiefederatie Westland, staat bekend om zijn liefde voor de natuur en de dieren. In 1929 is de sterfdag van Franciscus van Assisi (4 oktober) uitgeroepen tot de internationale dag van het dier: Werelddierendag.

Els Geelen, pastoraal werker

80 jaar oorlog:

publieksdag Brielle – zaterdag 29 september

In 2018 is het 450 jaar geleden dat de Tachtigjarige Oorlog begon: de opstand van de Nederlandse gewesten onder leiding van Willem van Oranje tegen hun landsheer koning Filips II van Spanje.

Het begin van de Nederlandse opstand wordt in 2018 landelijk herdacht. Veel musea en archieven besteden aan dit historische feit aandacht met een tentoonstelling of evenement. Meer informatie vindt u op: www.80jaarooorlog.nl Publieke omroep de NTR en het Rijksmuseum Amsterdam presenteren dit najaar respectievelijk een televisieserie en tentoonstelling waarin belangrijke plaatsen aan bod komen, waaronder Den Briel.

Tijdens de gratis toegankelijke publieksdag op 29 september geven de NTR en het Rijksmuseum een unieke voorproef over (de totstandkoming van) de aflevering over Brielle (op 5 oktober).

Iedereen is welkom. Wel graag van tevoren aanmelden via

f.wout@bisdomrotterdam.nl

Programma

10.00 – 12.00 uur

bedevaatskerk.

Speciale openstelling en rondleiding

12.00 – 14.30 uur

Sint-Catharijnekerk.

Streekarchief Voorne-Putten toont archiefstukken.

Voorvertoning aflevering NTR over Brielle.

Inleiding en presentatie Rijksmuseum.

Uitvoering van de 1-aprilvereniging

Muziek door geuzenkinderen.

14.30 – 15.00 uur	Sint-Catharijnekerk Hapje en drankje op eigen kosten
15.00 – 16.00 uur	Gratis bezoek aan het Historisch Museum Den Briel of gratis rondleiding door stadsgidsen langs relevante 1 april locaties.

Marialof in Onze Lieve Vrouw van Goeden Raad kerk te Honselersdijk - zondag 7 oktober

Op zondag 7 oktober om 19.00 uur zal in de Onze Lieve Vrouw van Goeden Raad kerk te Honselersdijk een Marialof zijn ter gelegenheid van de opening van de Mariamaand. Alle parochianen van de elf parochies van federatie Sint Franciscus zijn uitgenodigd om het lof mee te vieren.

Pastor Kwee zal voorgaan in deze viering, waarin bekende Marialiederen gezongen zullen worden.

Geef uw kleding en schoeisel een tweede kans!!

In samenspraak met de MOV van Honselersdijk willen wij u in de gelegenheid stellen, zonder een beroep te doen op een financiële bijdrage, samen veel geld bijeen te brengen voor een goed doel.

Wij verzamelen:

- Oude kleding; draagbaar of niet draagbaar
- Oude leren schoenen, tassen en riemen

Dit alles moet verpakt zijn in plastic zakken of dozen. Deze worden in een vrachtwagen geladen, gewogen en naar een verzamelpunt gebracht, waar de inhoud gesorteerd wordt op draagbaar zijn of bestemd voor de recycling.

Wij krijgen een vergoeding per kilogram. Dus u zorgt voor een grote hoeveelheid en wij zetten het om in een berg geld voor een goed doel. Het goede doel wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.



Dus: ga uw kasten opruimen en breng uw overtollige kleding en schoeisel naar ons!!!

Wegens gebrek aan ruimte alleen op deze dagen kleding brengen.

Wanneer: **vrijdag 12 oktober van 14:00 – 16:00 uur**
zaterdag 13 Oktober van 9:00 – 10:30 uur

Plaats: De Hoeksteen, Iepstraat 1 te 's Gravenzande.

Vrijwilligers die ons willen helpen met laden en overladen kunnen zich melden bij: Jan Jacobs

Wij rekenen op u. Bij voorbaat dank!

Missio Wereldmissiemaand 21 oktober - Ethiopië

God is ons een toevlucht en een sterkte

Onder dit motto uit psalm 46 voert Missio dit jaar de campagne voor de Wereldmissiemaand. Deze zin uit de Bijbel is een bron van kracht voor christenen wereldwijd. In Ethiopië en hier bij ons in Nederland.

Katholieke minderheid

Ethiopië heeft een rijke cultuur, maar is nog steeds een van de armste landen ter wereld. Het is grotendeels afhankelijk van de landbouw. De rooms-katholieke kerk is ondanks haar kleine omvang van 0,7 procent van de bevolking zeer actief. Zij zet zich in voor scholing, zorg voor de armen en hulp aan vluchtelingen.

Steun voor koffieboeren

Ethiopië is de grootste koffieproducent van Afrika. In de regio Kaffa zijn de Menjas afhankelijk van de koffieverbouw. Deze bevolkingsgroep is erg klein, is arm en wordt gediscrimineerd. Vanuit hun gemeenschap in Wush Wush hebben de "Kleine Zusters van Jezus" zich het lot van de Menjas aangetrokken en proberen ze hun situatie te verbeteren.

Opvang van vluchtelingen

Ethiopië neemt na Oeganda het grootste aantal vluchtelingen op, ongeveer 900.000 mensen. In Gambella wonen vooral mensen uit Zuid-Soedan, gevlucht voor de oorlog. De priesters, zusters en catechisten die hier leven, gaan naar de vluchtelingenkampen, delen het armoedige leven en bemiddelen tussen vijandige etnische groepen.

Missiezondag

Missiezondag is vooral het feest van de solidariteit. We vieren dat we deel zijn van een wereldwijde gemeenschap van mensen die verantwoordelijkheid voor elkaar neemt. Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de collecte op Missiezondag **21 oktober** of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, te Den Haag.

Meer informatie: www.missio.nl

Viering ter gelegenheid van het hoogfeest van Allerheiligen

Op **donderdag 1 november** om 19.00 uur zal in de **St. Jan de Doper kerk te Wateringen** een viering zijn ter gelegenheid van het hoogfeest van Allerheiligen. Alle parochianen van de elf parochies van federatie Sint Franciscus zijn uitgenodigd om deze viering mee te vieren. Pastor Straathof zal voorgaan in de viering.

Allerzielen

Herfst...

*Sterven moet het leven, verkleuren de bladeren ze vallen weg.
Troosteloos en somber blijven hun stammen achter, zelf liggen ze
terneer.*

*De stappen die ik zet op kleurrijke bladeren laten een spoor achter.
Verwaaid en afgestorven kijken ze me na.
Maar...zelfs het dode blad blijft boeien, want daar
onder het kleed van kleuren wacht koud het leven om opnieuw te
beginnen.*

*In de herfst denk ik aan hen die wegvielen uit mijn leven.
Troosteloos en somber bleef ik achter, zij lagen terneer.
De stappen die ik zet op hun herinneringen lijken te vervagen
verborgen in de dood kijken ze me na.
Maar...zelfs de dood blijft me boeien, want zou onder de dood
ook niet wachten het leven om opnieuw te beginnen?
Zij vielen weg, verkleurden mijn leven,
maar sterven zal de dood, ik hoop, geloof vertrouw...*

Uit: De dood overleven

U bent van harte uitgenodigd bij deze viering op **vrijdag 2 november**.
Aanvang van de viering is om 19.00 uur.

Ineke Hartman - Brabander

Filmavond

“Een man die OVE heet”

Op **donderdag 25 oktober** is er weer een filmavond.

Plaats: r.-k kerk Iepstraat 1 2691 EX

Kerk open om 19.30 uur

Aanvang 20.00 uur

Toegang gratis

Ove is 59 jaar oud, rijdt in een Saab en staat bekend als de mopperkont van de buurt. Maar Ove is niet bitter, hij gront alleen een beetje, en hij heeft inderdaad niet steevast een glimlach op zijn gezicht. Als hij het ergens niet mee eens is, dan zegt hij dat. Vooral tegen zijn directe omgeving in de wijk waarin hij woont. Elke ochtend loopt Ove een inspectierondje in zijn buurt, terwijl hij foutief geparkeerde fietsen verplaatst en de inhoud van afvalbakken controleert. Er is een reden dat hij met dit imago zijn buurtbewoners bewust op afstand houdt, maar die houdt hij voor zichzelf. Tot de nieuwe overburen op een ochtend per ongeluk zijn brievenbus omver rijden. Het blijkt het begin van een onverwachte vriendschap, die Ove de mooie kant van het leven weer laat zien.

Ineke Hartman en Jan Jacobs



Filmavonden 2018 en 2019

Reserveer deze data vast in uw agenda.

2018: donderdag 25 oktober /22 november en 13 december.

2019: donderdag 24 januari /28 februari en 28 maart.

In het huis-aan-huisblad ‘de’ s-Gravenszander’ en in de ‘Hoeksteentjes’ kunt u lezen welke film er vertoond wordt.

U bent van harte welkom.

RKJ nieuws

De eerste avond is alweer geweest en de tweede dient zich weer aan. Deze is op woensdag **17 oktober** met als thema: Allerzielen / Allerheiligen. De spreker is pastor M. Straathof.

De avond heeft de gebruikelijke indeling.

Voor meer info zie: info@rkjwestland.nl



Tieneravonden

Ook de eerste tieneravond is al geweest en de eerstvolgende zijn op woensdag 3 oktober en woensdag 7 november.

Meer info is te vinden op: tienergroep@rkwestland.nl

Volg jij deze blogs?

Sinds enige tijd post diaken Walther Burgering iedere week op dinsdag en vrijdag een blog onder de titel 'zingeving aan het dagelijks leven'. Ontmoetingen met andere mensen liggen aan de basis van deze blogs, die via facebook en twitter worden verspreid of te vinden zijn op

www.pastorwaltherburgering.nl

Kerstwandeling Westland

Goed nieuws. Kerstwandeling Westland komt met een nieuwe editie in 2018. Op zaterdag 15 december wordt 's-Gravenzande weer verlicht met duizenden kaarsjes. Die lichtjes vormen het decor van het kerstverhaal dat door de 's-Gravenzandse kerken wordt vertolkt. Acteurs, vertellers, zangers en dansers kruipen inde rol van de hoofdpersonen uit het kerstverhaal. En daarom deze oproep: Meld je aan! Meer informatie vind je op

www.kerstwandelingwestland.nl

Aanmelden kan ook via de site.

WJD Panama – 22-27 januari 2019

Wie nog mee wil naar de WereldJongerenDagen eind januari in Panama, kan zich tot 1 oktober aanmelden! Ga je niet mee, dan is er de mogelijkheid om WJD@home mee te maken. Je kunt in een weekend op Ameland de WJD vanuit Nederland meemaken. Meer informatie op:

<http://wjd.jongkatholiek.nl>

Ga je niet mee, maar wil je samen iets beleven in het Westland of dichtbij het Westland, meld dit dan bij Walter Burgering. Dan kan er gekeken worden naar de mogelijkheden. Mail naar burgering@rkwestland.nl

Dit is een kerstverhaal in 4 delen. Tekst: Stephan de Jong.

STERRENKIJKERS

1.

Maria is bang

De avond viel. Het leek of er nóg iets viel. Het was een engel uit de hemel. Opeens stond hij voor Maria. “Je ziet wat bleek, Maria”, zei de engel, “je hoeft niet bang te zijn”. “Ik ben niet bang”, zei Maria.

“Nou ja, ik zei het voor het geval dát”, zei de engel. Hij had nog iets te vertellen: Maria zou zwanger worden en een kind krijgen. Haar zoon zou niet zomaar een zoon zijn, maar een kind van hogerhand. Maria begreep het niet helemaal. Ze werd nu echt bleek. “Nu word ik wel bang”, zei ze.

“Krijg ik een kind? Ik ben alleen verliefd en verloofd, maar nog niet getrouwd met Jozef! Krijg ik een kind? En dan nog wel van hogerhand? Ik snap niets van uw woorden, ze maken me bang”. “Wees niet bang”, zei de engel. “Ik ben het toch”, antwoordde Maria. en het leek alsof er ze nog een beetje bleker werd. “Je hoeft echt niet bang te zijn”, herhaalde de engel. Maar Maria bleef bang.

Tja, dat overkomt iedereen wel eens. Wat doe je eraan? “Ik weet wat je moet doen”, zei de engel, “kijk maar eens omhoog”. Maria deed het. Ze keek naar de hemel en zag de sterren, honderden, duizenden, miljoenen. “Die sterren, ongelooflijk toch? Allemaal van hogerhand”, zei de engel. Maria’s ogen dwaalden langs de sterrenhemel. Het licht van die sterren leek iets te willen zeggen. zoiets van: “Als de goede Schepper deze sterrenhemel kon maken, kan Hij er toch ook wel voor zorgen dat je een kindje krijg”? ’t Klonk heel zacht, maar wel duidelijk. Maria kreeg weer kleur. De engel zag het. Hij lachte. Elke engel weet immers: als je op de sterren let, hoef je niet bang te zijn.

Ineke Hartman

Concert Krim kamerkoor

Het Krim Kamerkoor komt voor drie concerten naar het Westland. Waarvan 1 in de H. Machutus kerk in Monster. Het koor heeft als thuisbasis Simferopol, de hoofdstad van de Krim.

De zachtheid van klank en het enorme stembereik van de zangers en zangeressen maken dat het Krim Kamerkoor in vele Europese steden bekend is geworden. Het koor is regelmatig op tournee in Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk.

Het koor staat onder leiding van Igor Mikhailevsky, die zijn imponerende muzikale visie vakkundig op zijn koorleden weet over te brengen.

Door middel van optredens, de verkoop van cd’s en de vrijwillige financiële bijdrage van het publiek, is Igor Mikhailevsky in staat om een koor-school te onderhouden. Zijn school geeft jonge mensen de kans om hun talent te

ontwikkelen en uit te dragen, zodat zij beroepsmatig deel kunnen nemen in een orkest of werk kunnen vinden als muziekdocent. Sommige jeugdige muzikanten, afkomstig van de koorschool, zijn tot het Krim Kamerkoor toegetreden. Om deze school in stand te houden zijn optredens in het buitenland noodzakelijk.

De huidige situatie op de Krim maakt het niet eenvoudig om een tournee naar Europa te organiseren, wat het bijzonder maakt dat het ook nu weer is gelukt.

29 oktober in de H.H. Martelaren van Gorcum kerk in **de Lier**.

Aanvang **20.00 uur**.

30 oktober in de r.-k. O.L.V. van Goeden Raad kerk in **Honselersdijk**,
aanvang **14.30 uur**.

31 oktober in de r.-k. Machutus kerk in **Monster**, aanvang **14.30 uur**.

De toegang is gratis. Na de uitvoering kunt u een vrije gift geven bij de deurcollecte.



Checklist bij overlijden

Hopelijk is deze niet snel nodig. Maar het kan geen kwaad om al eens deze lijst te bekijken.

Wat moet u op financieel en fiscaal gebied uitzoeken en regelen als uw partner overlijdt?

Akte van overlijden

Het overlijden moet worden gemeld aan de Gemeentelijke Basisregistratie Personen (GBP) van de gemeente waarin uw partner overleed. Meestal doet de uitvaartondernemer dit. Heeft u een officieel, schriftelijk bewijs van overlijden nodig, dan kunt u in de gemeente waarin uw partner overleed een 'uittreksel overlijdensregister aanvragen.

Verklaring van Erfrecht

Financiële instellingen vragen in bepaalde situaties om een Verklaring van Erfrecht, waaruit blijkt wie er mag beschikken over de nalatenschap. Deze verklaring stelt de notaris op, die hierbij nagaat of uw partner een testament heeft gemaakt en wie de erfgenamen zijn.

Testament

Via een schriftelijke aanvraag kunt u bij het Centraal Testamentenregister (CTR) ook zelf (kosteloos) nagaan of uw partner een testament heeft gemaakt. U moet dan altijd een kopie van het uittreksel overlijdensregister meesturen. Het CTR geeft geen inzage in de inhoud van het testament.

Sociale uitkeringen

Het overlijden van uw partner wordt automatisch gemeld aan overheidsinstanties, via de Gemeentelijke Basisadministratie Personen (GBP), waarin de overlijdensakte is opgenomen. Zie ook de site van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Pensioenregeling

Had uw partner een pensioenregeling bij een (voormalige) werkgever, dan meld u het overlijden bij het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar.

Verzekeringen (ook de ziektekostenverzekering)

Meld het overlijden van uw partner aan de verzekeringsmaatschappij of uw tussenpersoon. *Let op:* oude verzekeringsmaatschappijen zijn vaak in andere handen overgegaan. Zie bijvoorbeeld de lijst van atem.nl Ga ook na of uw partner een uitvaart- of levensverzekering had afgesloten.

Hypotheek

Maak een afspraak met de geldverstrekker of uw tussenpersoon. Vaak is er een overlijdensrisicoverzekering verbonden aan de hypotheek. De uitkering wordt gebruikt voor (gedeeltelijke) aflossing van de hypotheek. Samen met de geldverstrekker (en uw tussenpersoon) bespreekt u de mogelijkheden.

Bankrekeningen

Maak een afspraak met de bank. Aan de hand van de Verklaring van Erfrecht kan de bank de tenaamstelling van de rekeningen van uw partner aanpassen. Niet in alle situaties overigens is een Verklaring van Erfrecht nodig.

Inkomstenbelasting

De Belastingdienst stuurt u een aantal maanden na het overlijden van uw partner een aangifteformulier voor de inkomstenbelasting (F-biljet). Daarin doet u aangifte over het lopende jaar tot het moment van overlijden van uw partner.

Erfbelasting

Binnen vier maanden na het overlijden van uw partner stuurt de Belastingdienst een aangifteformulier Erfbelasting (gebeurt dit niet automatisch, dan moet u hierom verzoeken). Binnen acht maanden na het overlijden moet u aangifte doen. Erfbelasting over een geërfde woning wordt gegeven op basis van de waarde op de WOZ-beschikking, van het jaar waarin de woning wordt verkregen of van het daaropvolgende kalenderjaar.

Berichten uit ‘De Kreek’ en ‘Sonnevanck’



Opgenomen

31 augustus mevrouw E. Bats, afdeling Mantelmeeuw

Naar een ander tehuis

29 augustus de heer C. Scholtes naar ‘DrieMaashave’

Elke vrijdagmiddag is er voor de bewoners van ‘de Kreek’ en ‘Sonnevanck’ om 15.00 uur een eucharistieviering of een woord- en communie-viering. Voorganger is pastor Kwee of een van de pastoraal werksters of een van de medewerkers van het team.

Rieky Israel

Aanvraag voor misintenties *) doorhalen wat niet van toepassing is.

Verzoek een eucharistieviering op te dragen

voor:

op

Deze intentie is opgegeven door tel. nr.

De bijdrage ad € 10,50 treft u hierbij aan / is overgemaakt op rekening nr. NL43 RABO 0135.3053.57 t.n.v. r.-k. parochie te 's-Gravenzande. *

✂-----

Nieuw in de parochie of gaat u verhuizen?

Het parochiesecretariaat ontvangt graag een adreswijziging.

Naam.

Adres.

Postcode.

Plaats.

Tel. / e-mail /

r.-k. Parochie O.L.Vrouw ten Hemelopneming

Iepstraat 1

2691 EX 's-Gravenzande.

Tel. 0174-419162 E-mail.

olvtenhemelopneming@rkwetland.nl



Regio West: H. Bartholomeus te Poeldijk
H. Machutus te Monster
O.L. Vrouw ten Hemelopneming te 's-Gravenzande
H. Egbertus en H. Lambertus te Hoek van Holland /Heenweg

Regiopastores: pastor I.M. Kwee
Esdoornstraat 1, 2691 VG 's-Gravenzande
☎ (0174) 76 43 38 ✉ kwee@rkwestland.nl
pastoraal werkster E.M. Geelen
p/a Choorstraat 105, 2681 AR Monster
☎ 06 36 28 69 52 ✉ geelen@rkwestland.nl

Overige leden van het pastoraal team

pastoor/moderator J.C.M. Steenvoorden
☎ (0174) 62 45 36 ✉ steenvoorden@rkwestland.nl
pastor G.Th.J. Lansbergen
☎ (010) 761 37 41 ✉ lansbergen@rkwestland.nl
pastor M.Th.J. Straathof
☎ (0174) 27 03 78 ✉ straathof@rkwestland.nl
diaken R.H. Dits
☎ 06 16 82 22 67 ✉ dits@rkwestland.nl
diaken C.W. Burgering
☎ 06 29 56 28 65 ✉ burgering@rkwestland.nl

Federatiesecretariaat (gegevens parochiesecretariaat zie pag. 2)

mw. M. de Jong
Dijkstraat 25, 2675 AV Honselersdijk
☎ 06 51 47 75 80 ✉ info@rkwestland.nl
Aanwezig: maandag t/m donderdag van 09.00-14.00 uur

Het federatiesecretariaat kunt u ook buiten deze tijden bellen voor het melden van een overlijden of in dringende gevallen wanneer u een priester nodig heeft.

Website: rkwestland.nl Kopij voor de website: website@rkwestland.nl

Voor een persoonlijk gesprek kunt u contact opnemen met uw regiopastores en voor overige vragen of bijv. het opgeven van gebedsintenties, aanvragen voor dopen of huwelijk kunt u terecht bij uw parochiesecretariaat.

VOORGANGERS EN SOORT VIERINGEN ONDER VOORBEHOUD

Vieringen Regio West van 29 september t/m 11 november	HOEK VAN HOLLAND Parochie H. Egbertus	HEENWEG & H. Lambertus	's-GRAVENZANDE Par. O.L.V. ten Hemelopneming	MONSTER Parochie H. Machutus	POELDIJK Parochie H. Bartholomeus
Zaterdag 29 september				19.00 uur Eucharistieviering Medea Pastor M. Straathof	
Zondag 30 september 26^e zondag d.h. jaar	11.00 uur Eucharistieviering Parochiekoor Pastor M. Kwee	09.30 uur Eucharistieviering Parochiekoor Pastor M. Kwee	09.30 uur Woord- en communiev. Parochiekoor Mevr. E. Geelen, p.w.	11.00 uur Woord- en Communiev. Mojeko Mevr. E. Geelen, p.w.	09.30 uur Gezins-eucharistieviering Kinderkoor Pastor M. Straathof
Woensdag 3 oktober	16.00 uur Viering met dierenzegening Mevr. E. Geelen, p.w.				
Zaterdag 6 oktober				GEEN VIERING	GEEN VIERING
Zondag 7 oktober 27^e zondag d.h. jaar	11.00 uur Eucharistieviering Parochiekoor Pastor B. Lansbergen	09.30 uur Eucharistieviering Parochiekoor Pastor A. Vijftigschild	09.30 uur Eucharistieviering Pastor B. Lansbergen	11.00 uur Eucharistieviering Laus Deo Pastor M. Kwee	09.30 uur Eucharistieviering Pastor M. Kwee
Zaterdag 13 oktober				19.00 uur Eucharistieviering Cantor Medea Pastor M. Kwee	
Zondag 14 oktober Oogstdankdag	11.00 uur Eucharistieviering Parochiekoor Pastor M. Kwee	09.30 uur Woord- en communiev. Parochiekoor Diaken R. Dits	09.30 uur Eucharistieviering Parochiekoor Pastor M. Kwee	11.00 uur Gezins-woord-comm.v. Mojeko Mevr. E. Geelen, p.w.	09.30 uur Woord- en communiev. Mevr. E. Geelen, p.w.
Zaterdag 20 oktober					19.00 uur Eucharistieviering Pastor B. Lansbergen
Zondag 21 oktober 29^e zondag d.h. jaar	11.00 uur Woord- en communiev. Cantor Mevr. E. Geelen, p.w.	09.30 uur Eucharistieviering Parochiekoor Pastor B. Lansbergen	09.30 uur Woord- en communiev. Mevr. E. Geelen, p.w.	11.00 uur Eucharistieviering Laus Deo Pastor B. Lansbergen	09.30 uur Woord- en communiev. VOLP Poeldijk
Zaterdag 27 oktober				19.00 uur Allerheiligen Woord- Communieviering Cantor Laus Deo VOLP Monster	

VOORGANGERS EN SOORT VIERINGEN ONDER VOORBEHOUD

Zondag 28 oktober ALLERHEILIGEN	11.00 uur Eucharistieviering Parochiekoor Pastor B. Lansbergen	09.30 uur Woord- en communiev. Parochiekoor VOLP Monster	09.30 uur Eucharistieviering Cantamus Pastor B. Lansbergen	11.00 uur Eucharistieviering Medea – 30 jaar Pastor M. Kwee	09.30 uur Eucharistieviering Pastor M. Kwee
Vrijdag 2 november ALLERZIELEN	19.00 uur Woord- en communiev. Parochiekoor VOLP Poeldijk	19.00 uur Woord- en communiev. Mevr. E. Geelen, p.w.	19.00 uur Woord- en communiev. Parochiekoor Ineke Hartman	19.00 uur Woord- en communiev. Vivace VOLP Monster	19.00 uur Eucharistieviering Pastor M. Kwee
Zaterdag 3 november					19.00 uur Eucharistieviering Pastor M. Straathof
Zondag 4 november 31^e zondag d.h. jaar	11.00 uur Eucharistieviering Parochiekoor Pastor M. Kwee	09.30 uur Eucharistieviering Parochiekoor Pastor M. Kwee	09.30 uur Eucharistieviering Cantamus Pastor B. Lansbergen	11.00 uur Eucharistieviering Laus Deo Pastor B. Lansbergen	09.30 uur Woord- en communiev. Diaken R. Dits
Zaterdag 10 november				19.00 uur Jongeren Woord-comm.v. Cantor Medea Mevr. E. Geelen, p.w.	
Zondag 11 november 32^e zondag d.h. jaar	11.00 uur Eucharistieviering Studiegroep Gregoriaans Pastor B. Lansbergen	09.30 uur Woord- en communiev. Parochiekoor Dhr. J. Batist, p.w.	09.30 uur Eucharistieviering Parochiekoor Pastoor J. Steenvoorden	11.00 uur Eucharistieviering Laus Deo Pastoor J. Steenvoorden	09.30 uur Eucharistieviering Met zendingzegen Pastor M. Kwee + Mevr. E. Geelen, p.w.