

INTERKOM

Parochieblad van de H. Machutus te Monster



46^e jaargang nummer 9 – 29 september / 11 november 2018



De elf r.k. parochies van het Westland en Hoek van Holland vormen samen de parochiefederatie Sint Franciscus, *tussen duin en tuin.*

Bezoekadres H. Machutus, Choorstraat 105, 2681 AR Monster

☎ 0174-213253 ✉ machutus@rkwestland.nl

Parochiesecretariaat:

Openingstijden op maandag, woensdag en vrijdag van 09.30 uur tot 12.00 uur

Maandagmorgen: Dhr. Henk van Ruijven

Woensdagmorgen: Mevr. Marian van Meerkerk

Vrijdagmorgen: Mevr. Ria Regeer

Leden dagelijks bestuur:

Vicevoorzitter : Dhr. R. van der Burg

Secretaris : Mw. M. van Leeuwen

Penningmeester: Dhr. B. Dijkhuizen

Financiële bijdragen:

Voor ondersteuning aan onderstaande activiteiten kunt u uw bijdragen storten op:

Interkom : NL46 RABO 0342916246

Parochiebestuur : NL59 RABO 0342901753 of NL97 INGB 0000238446

Kerkbijdrage : NL26 RABO 0342906518 of NL59 INGB 0000061523

Restauratiefonds H. Machutuskerk: NL78 RABO 0108249778

Bezoekersgroep:

Voor bezoek in het ziekenhuis: melden via het parochiesecretariaat

Voor bezoek thuis: Mevr. Th. Hofstede-van Adrichem,

Bezorgerscontact Interkom:

Mw. Hilde Peeters

Redactie Interkom:

Mw. Ans Vollebregt,

Dhr. Henk van Ruijven,

Kopij inleveren: redactieinterkom@rkwestland.nl of in de brievenbus van de pastorie vóór maandag 29 oktober **voor 19.00 uur.**

De redactie behoudt zich het recht voor kopij in te korten, aan te passen of te weigeren. Ingezonden kopij die te laat binnenkomt bij de redactie zal, indien mogelijk, bewaard blijven voor het volgende parochieblad.

Herfst

Vroeger, op de Lagere School (de Basisschool bestond nog niet), vond ik 'herfst' een moeilijk woord. Met die vier medeklinkers op rij. Je had natuurlijk dictee. De juf of meester las een tekst hardop voor, en je moest die, natuurlijk zo foutloos mogelijk, opschrijven. Ik herinner me nog, dat er een keer iemand van de inspectie langskwam. Er was net dictee. Met het woord 'herfst' er in. Ik dacht: "Laat ik nu echt goed mijn best doen, om het goed op te schrijven."

We gaan de herfst in. Een periode van minder zon, minder warmte, het licht verzwakt, het wordt koeler en kouder. Je bent geneigd te zeggen: het wordt somberder. Toch laat de natuur ook hele mooie dingen zien in de herfst. De bladeren van de bomen in vele prachtige kleuren bijvoorbeeld.

De kerk bevindt zich ook in een sombere tijd, vind ik zo. Het is eind augustus als ik dit schrijf. De paus is zojuist naar Ierland geweest, waar het misbruik van het verleden een grote rol speelde in zijn bezoek. Tevens werd zijn positie aangevallen door een aartsbisschop. Nog maar onlangs is een groot misbruikschandaal in Pennsylvania, in de Verenigde Staten, aan het licht gekomen. Wij, als kerk, moeten ons ernstig schamen. Sexueel misbruik vindt ook elders plaats, in de sportwereld, toneelwereld enz., maar de kerk verkondigt een hoge moraal. De kerk moet een plek zijn van vrede, veiligheid, heil, oprechte liefde. De kerk moet mensen doen opbloeien, niet kapot maken. Velen hebben in het verleden ernstig gefaald en het is goed dat het nu boven water komt. Ik hoop dat er voldoende erkenning zal zijn, dat er genoegdoening gegeven zal worden en dat schuldigen hun straf niet ontlopen.

Herfstachtige gevoelens overschaduwden ons. Waar gaat het heen met de kerk? Toch willen wij verder. We zijn en blijven geroepen door God onze Heer. Hij is als het ware ons baken, ons licht. Afgelopen zondag, 26 augustus, hoorden we lezen uit het bijbelboek Jozua. Hij riep het hele volk bijeen. En hij zei: "Als gij de Heer niet wilt dienen, kiest dan nu wie gij wel dienen wilt." En het volk zei: "Wij denken er niet aan de Heer te verlaten en andere goden te vereren." Een geloofsbelijdenis, een uitroep van trouw. Ook wij worden wel eens voor de keuze gesteld: 'kies dan wie je dienen wilt.' Maar God blijft ons roepen. En Hij wil ons toch altijd blijven helpen de goede weg te gaan. Van ons vraagt het moed om door te gaan. Van ons vraagt het, dat we Hem trouw blijven. Mogen wij elkaar daarin bemoedigen.

pastor Kwee.

Viering feestdag H. Franciscus, Patroonsfeest van onze federatie

Donderdag 4 oktober, de dag na het overlijden van Franciscus (1226), is de dag die werd gekozen tot zijn feestdag. Maar het is ook een dag die bij veel mensen bekend staat als 'dierendag'. De achtergrond daarvan is dat de heilige Franciscus, patroon van onze parochiefederatie, sprak tot de dieren. Zo sprak hij tot de vogels (hij vroeg of ze even stil wilden zijn tijdens het bidden) en hij vroeg de wolf om de mensen niet meer aan te vallen. Daarom werd de feestdag van Sint Franciscus, in 1929, ook Werelddierendag. Als parochiefederatie willen wij dit feest ook vieren en wel op **donderdag 4 oktober** in de **St. Andreas kerk te Kwintsheul**.

Aanvang van deze eucharistieviering is 19.00 uur, de pastores van de federatie zullen voorgaan in deze viering, waarin wij als parochiefederatie onze patroon eren en onze gemeenschappelijkheid vieren.

U bent allemaal van harte uitgenodigd voor deze feestelijke viering.

Marialof in Onze Lieve Vrouw van Goeden Raad kerk te Honselersdijk

Op **zondag 7 oktober om 19.00 uur** zal in de Onze Lieve Vrouw van Goeden Raad kerk te Honselersdijk een Marialof zijn ter gelegenheid van de opening van de Mariamaand. Alle parochianen van de elf parochies van federatie Sint Franciscus zijn uitgenodigd om het lof mee te vieren.

Pastor Kwee zal voorgaan in deze viering, waarin bekende Marialiederen gezongen zullen worden.

Viering ter gelegenheid van het hoogfeest van Allerheiligen

Op **donderdag 1 november** om 19.00 uur zal in de **St. Jan de Doper kerk te Wateringen** een viering zijn ter gelegenheid van het hoogfeest van Allerheiligen. Alle parochianen van de elf parochies van federatie Sint Franciscus zijn uitgenodigd om deze viering mee te vieren.

Pastor Straathof zal voorgaan in de viering.

Het pastorale team van federatie Sint Franciscus, *tussen duin en tuin*

Meer weten van het katholieke geloof?

Wil je meer weten over het katholieke geloof? Of wil je katholiek worden?

Diaken Dits is gestart met een groepje enthousiaste mensen die deze vragen hebben. Op dit moment zijn er vijf deelnemers, maar er kunnen zeker meer mensen meedoen. We bespreken katholieke feestdagen, de betekenis van de drie-ene God, wat is geloof, de Bijbel, en nog veel meer. En vragen mag, graag zelfs.

De eerstvolgende avond is op maandag 15 oktober, in de pastorie in Naaldwijk. Wel graag even aanmelden bij de diaken: dits@rkwestland.nl

Van de bestuurstafel

De zomer is weer voorbij maar dat betekent niet dat er niets is gebeurd.

Geïnspireerd door de zonnige temperaturen en verantwoording nemend voor onze maatschappij gaat ook onze parochie haar steentje bijdragen aan groene stroom. De voorbereidingen zijn in volle gang om zowel zonnepanelen op de pastorie als ook op de Fata Morgana te plaatsen. Om dit ook financieel te ondersteunen zal met medewerking van Nico Meijer van de Fata Morgana een aktie worden opgezet zodat ook u uw maatschappelijke geldelijke bijdrage kan doen door 'symbolisch' alleen of samen met andere parochianen een zonnepaneel te doneren. Hou de berichtgeving hierover dus in de gaten om onze parochie ook in de komende donkere tijd te laten stralen door groene stroom door zonnepanelen!

Verder zijn er na enig zoekwerk en overleg collectezakken besteld om naar het nu naar uitzien begin november ook digitaal te kunnen collecteren. Als parochianen kunnen we dus genoeg ervaring opdoen voordat de hoogfeesten zich aandienen. U kunt nu overigens al uw voorbereiding treffen door het downloaden van de givtapp. Via deze app kunt u niet alleen digitaal geld geven aan onze parochie maar ook andere collecterende organisaties maken gebruik van deze mogelijkheid.

Samen met GIVT zal een uitgebreide introductie volgen om aan een ieder het gebruik kenbaar te maken.

Bert Dijkhuizen, penningmeester

Bijzondere vieringen

Elke dinsdag om 09.00 uur: Eucharistieviering

Elke 2^e dinsdag van de maand is er koffiedrinken na de viering achter in de kerk. De eerstvolgende keer is dat op 9 oktober.

Iedere laatste zondag van de maand NA de viering:

Koffiedrinken achter in de kerk.

De eerstvolgende keren is dat op 30 september en 28 oktober

Zondag 14 oktober:

om 11.00 uur: Gezinsviering met koor Mojeko en Mevr. E. Geelen, p.w.,
tevens oogstdankdag

om 13.00 uur: Doopviering

Zondag 28 oktober om 11.00 uur:

Feestelijke viering ter gelegenheid van het feit dat Medea 30 jaar bestaat; tevens Allerheiligen

Overledenen

In dankbare herinnering **Theo van Vliet**



Op 22 augustus is, op 74-jarige leeftijd, **Theodorus Jacobus Gerardus Maria van Vliet** overleden.

Theo is geboren op 17 mei 1944 en opgegroeid in Monster. In zijn jeugd volgde hij de tuinbouwschool en Theo heeft zijn hele leven in tuinbouwbedrijven gewerkt. Hij ontmoette Corrie van Zeijl in 1973 en ze trouwden op 19 december 1974. Ze hebben 38 jaar aan de Bronkhorst gewoond, waar het gezin is uitgebreid met vier zonen. Theo was een behulpzame man die altijd voor zijn kinderen klaarstond, onder andere door zijn hulp bij hun studie. Ook binnen de Machutusparochie is Theo een lange periode dienstbaar geweest; hij was minstens 25 jaar koster. De laatste acht jaar leefden Theo en Corrie aan de Molenerf. Er waren kleinkinderen gekomen, inmiddels zijn het er 11. Ook voor hen was Theo een grote hulp. Een kleinzoon schreef op de rouwkist: 'opa, bedankt voor je mooie werkstuk'. Met zijn werkstuk over Nederland en de Deltawerken had hij een '10' behaald. Maar Theo was ook ziek, nierfalen sloopte zijn lichaam. Langzaam namen zijn krachten af en verliet hij dit leven.

In besloten kring is Theo gecremeerd op 27 augustus in crematorium Ockenburgh. Er is afscheid genomen van een lieve man, trotse vader en opa. Wij wensen Theo een goede reis naar Gods huis. Dat hij daar mag thuiskomen en rust mag vinden op die plaats van Licht en Liefde.

diaken Dits

In dankbare herinnering **Jan van der Weijden** (80)



Op 3 juli 1938 is Joannes Lambertus van der Weijden te Noorden geboren.

Hij groeide samen met zijn acht zussen en twee broers op in een tuindersgezin. Nadat Jan de tuinbouwschool had doorlopen moest hij in militaire dienst. Tijdens zijn dienst tijd ontdekte hij twee dingen: de tuin draaide gewoon door zonder hem en er was meer in de wereld dan alleen het agrarisch leven. Hij besloot dan ook te reageren op een advertentie van het Boekhoudbureau van de LTB. In de avonduren ging hij studeren en behaalde uiteindelijk zijn HBO diploma. Jan hield van fietsen en dat kwam goed uit want hij fietste van Noorden naar zijn werk in Haarlem en daarna naar school. 's Avonds laat fietste hij de 35 kilometer dan weer terug. Hieruit blijkt ook wel dat Jan een doorzetter was. Hij heeft zich opgewerkt tot belastingconsulent bij wat eerst LTB heette, maar later werd dat Flynth. Jarenlang heeft Jan ook voor mensen van de KBO de belastingpapieren ingevuld. Tijdens zijn tijd in Haarlem ging Jan op een gegeven moment in de kost, waar hij Thea van Veen leerde kennen. Zij trouwden in 1966 en kregen twee zoons, Gertjan in Alex. Ondanks zijn werk en studie, had hij alle tijd voor ze. Trots was Jan op zijn vier kleindochters en zijn kleinzoon. Tijdens het voorbereidende gesprek vroeg ik wat voor man Jan was. Een kleindochter riep gelijk: een lieve man. Hij was ook bescheiden en rustig, rechtvaardige en eerlijk. Talenten die je hebt, moet je benutten vond Jan. Die talenten heeft hij ingezet in vele nevenactiviteiten, zoals penningmeester van de kruisvereniging, het kraamcentrum en de Rotary. Maar ook van het parochiebestuur van Sint Jan de Doper toen ze in Wateringen woonden. Van het Dekeenaat, toen gevestigd in de H. Bartolomeus in Poeldijk. Van de Masemude in Monster. Hij hield ook de speeltuin bij de molen onkruidvrij. En dat alles kon hij combineren met het voetballen op het strand met enkele vrienden en het hardlopen en fietsen. Hoe spijtig is het dan, dat Jan geestelijk achteruit ging. De laatste jaren woonde hij in Sonnevanc te 's Gravenzande. Daar is Jan op 24 augustus overleden.

Tijdens de uitvaartdienst op 30 augustus hebben wij zijn leven herdacht. Het gezin heeft Jan daarna begeleid naar het crematorium. We zullen aan Jan blijven denken ook al is hij nu in het Vaderhuis. Thea, de kinderen, schoondochters en kleinkinderen wensen wij veel sterkte de komende tijd.

Els Geelen, pastoraal werker

In dankbare herinnering **Jacobus Nicolaas Jozef Zwinkels**



Koos Zwinkels werd op 12 juni 1936 geboren. Hij groeide op in een gezin met 9 zussen en 3 broers. Het leven op de tuinderij bestond uit werken en zorgen. De kerk en de katholieke geloofsbeleving, waarvan de basis gelegd is in zijn jeugd, liep als een rode draad door zijn leven. Ondanks de crisisjaren en de oorlog heeft Koos zijn jeugd als een onbezorgde tijd ervaren. Eind jaren '50 kreeg hij verkering met Grard Damen. Novem-

ber 1960 zijn ze in het huwelijksbootje gestapt. In november zouden ze 58 jaar getrouwd zijn geweest.

Koos nam het ouderlijk bedrijf over. Hij was op en top tuinder: hij had het in zijn vingers. Het tuindersvak was voor hem geen 'moeten', maar een bewuste keuze. Grard en Koos werden de ouders van 4 kinderen. Een dochter en drie zoons. De kinderen kijken terug op een onbezorgde jeugd. Ze hadden met hun vriendjes en vriendinnetjes alle ruimte om op te groeien. Er was een open en vertrouwde sfeer bij de familie Zwinkels. Ieder voelde zich op hun gemak. Koos was benieuwd naar de mening van anderen. Als je het vroeg, gaf hij zijn mening. Hij kon duidelijk laten weten dat hij het soms anders zag, vooral als het tegen zijn rechtvaardigheidsgevoel inging, maar daarbij werd wel ieder gerespecteerd. Hij zei altijd in woorden van gelijke strekking: "Behandel de mensen in alles zoals je wilt dat ze jullie behandelen." Daarnaast vond hij het niet erg dat er fouten gemaakt werden, als je maar van je fouten leerde.

Hij was trots op zijn 4 heel verschillende kinderen. Hoe ze hun plek gevonden hebben in het leven en daarin hun verantwoordelijkheid nemen. Met veel belangstelling volgde hij zijn kleinkinderen op weg naar volwassenheid. Dat hij zijn eerste achterkleinkind in handen mocht nemen was een groot cadeau. Koos heeft met zijn vrouw een mooie oude dag mogen beleven. Hij ging graag nog even kijken op het bedrijf, maar bemoeide zich nergens mee. Als je zijn mening vroeg hoorde je de liefde voor het vak en de mens terug in zijn antwoord.

De laatste tijd ging zijn gezondheid achteruit. Hij droeg het manmoedig. Op dinsdag 28 augustus is Koos gestorven.

De uitvaart vond op maandag 3 september plaats vanuit de H. Machutus. Het parochiekoor, waarin Koos jarenlang gezongen heeft, zong de mis van Gounod en daarnaast hun mooiste liederen. Daarna is Koos begeleid naar het crematorium Ockenburgh te Den Haag. De veelzeggende tekst bovenaan op de rouwkaart: 'Omdat er liefde is, bestaat er geen voorbij' mag ons bemoedigen. Dat we ooit elkaar mogen tegenkomen in het hemels Vaderhuis en dat Koos een voorspreker voor ons mag zijn, bij God.

Pastor Straathof.

Parochie-agenda

Maandag 1 oktober om 20.00 uur:

Doorgesprek voor ouders die hun kindje willen laten dopen voor de doopviering van zondag 14 oktober om 13.00 uur

Maandag 8 oktober om 20.00 uur:

Open Bijbelgroep o.l.v. dhr. Jan van der Meer

Iedere woensdag in de maand oktober om 19.00 uur:

Rozenkransgebed achter in de kerk bij het Mariabeeld.

Zaterdag 13 oktober van 09.00 – 12.00 uur:

Kledingactie op het OJOSplein, Choorstraat 95 te Monster ten behoeve van het MOV

Maandag 29 oktober om 19.30 uur:

Redactievergadering van de Interkom

Woensdag 31 oktober om 14.30 uur:

Concert van het Krimkoor. Zie artikel verderop.

‘Ben jij bang voor de wolf?’

Dierenzegening in Hoek van Holland

Op **woensdag 3 oktober** is er weer de mogelijkheid om vanwege Werelddierendag je huisdier of knuffel te laten zegenen. Om **16.00 uur** begint in de Egbertuskerk te Hoek van Holland een korte gebedsviering, die op kinderen is gericht maar die ook voor volwassenen een aanrader is. Het is mogelijk om je huisdier of knuffel te laten zegenen. Bij de zegening wordt Gods hulp gevraagd om de liefde tussen mens en dier te bezegelen. Heb je een hond, kat, cavia, kip, konijn, hamster, wandelende tak, vis, ezel, schildpad etc... neem die dan mee naar de kerk. Aansluitend aan de viering zal door pastoraal werker Els Geelen de dieren worden gezegend.



Iedereen vanuit het hele Westland en omstreken is van harte welkom voor deze zegening, die voor de eerste keer in Hoek van Holland zal zijn. Tijdens de viering met het thema ‘Ben jij bang voor de wolf?’ zal het jeugdkoor Mojeko uit Monster leuke liedjes zingen. Als er kinderen zijn die mij willen helpen tijdens de viering met het verhaal, laat het dan even weten via geelen@rkwestland.nl

Sint Franciscus, de patroonheilige van de parochiefederatie Westland, staat bekend om zijn liefde voor de natuur en de dieren. In 1929 is de sterfdag van Franciscus van Assisi (4 oktober) uitgeroepen tot de internationale dag van het dier: Werelddierendag.

Els Geelen, pastoraal werker

Gezinsviering op zondag 14 oktober

Op zondag 14 oktober staat de eerste gezinsviering van dit schooljaar op het programma. Het thema van deze viering is: **VRIENDSCHAP**. Heb jij een vriend of vriendin? Neem die dan mee naar de viering.

Ook vieren we op deze dag **OOGST-DANKDAG**, waarin we het gaan hebben over delen met elkaar en vriendschap opbouwen. In de kerk kunnen nieuwe vriendschappen ontstaan. Aan iedereen die de viering komt bezoeken, willen

wij vragen om een stuk fruit mee te nemen (appel, peer, mandarijn, banaan). Na de viering gaan we dit uitdelen aan al onze nieuwe vrienden.

U komt toch zeker ook? 14 oktober om 11.00 uur. Ons Jeugdkoor MOJEKO zal de viering opluisteren met liedjes over vriendschap.

Wij hopen dat er veel nieuwe vriendschappen gaan ontstaan tijdens deze viering.

Wergroep gezinsvieringen

Oogstdankdag 2018

In het weekeinde van 13 en 14 oktober wordt oogstdankdag gevierd. De werkgroep verzamelt dan weer allerhande groente en fruit om daarmee uit te beelden wat er het afgelopen seizoen allemaal is geoogst en wat de inzet van mensen in positieve zin kan opleveren voor ons allemaal. Een weekeinde om even bij stil te staan. Veel zien we ook niet. Als mensen op ziekenbezoek gaan, als mensen andere helpen en als we ons inzetten als vrijwilliger.



Maar in dit weekeind kunnen we er uiting aan geven door bv. groente en fruit te verzamelen en dat in de kerk te tonen. De werkgroep is weer aan het werk om e.e.a. te verzamelen en wil graag in contact komen met mensen die wat willen geven, om er weer een mooi plaatje van te maken. Ook lang houdbare levensmiddelen zijn welkom.

Als er parochianen zijn die wat willen geven dan kunnen zij dat afgeven op het secretariaat of contact opnemen met:

Piet van Heijningen

Activiteit in samenwerking met M25 op oogstdankdag



Samen met anderen doosjes met groente en fruit verdelen en wegbrengen naar mensen die het nodig hebben in samenwerking met M25 Westland. Vervolgens breng je deze naar zieke en ouderen in het dorp en naar woon- en zorgcentra in Monster.

De activiteit vindt plaats op zondag 14 oktober van 13.00 tot 16.00 uur.

Aanmelden kan bij: info@m25westland.nl



Medea 30 jaar!!



Ja, U leest het goed, Medea bestaat 30 jaar! Dit feit laten wij niet ongemerkt voorbij gaan.

Vanaf 1988 verzorgt ons koor regelmatig de muzikale omlijsting tijdens de eucharistievieringen in onze H. Machutuskerk.

Er zijn diverse hoogtepunten in de afgelopen 30 jaar de revue gepasseerd, zoals de viering in 2003 ter gelegenheid van het 200 jarig bestaan van de parochie Machutus. Ook mogen we het concert "Feel the Spirit", uitgevoerd op 12 maart 2006, niet vergeten en recent onze optredens in De Opmaat en woonzorgcentrum Sonnevank.

Toch blijft de hoofdtaak van Medea om de eucharistievieringen muzikaal te ondersteunen: dat doen wij met veel plezier én toewijding.

Helaas is het leden aantal teruggelopen, (wij zijn nog steeds hard op zoek naar nieuwe leden en vooral mannen zijn zeer welkom) maar de vaste kern is een hechte groep die veel plezier haalt uit de repetities en het zingen tijdens de vieringen.

Wij willen u dan ook van harte uitnodigen om op **zondag 28 oktober 2018 om 11.00 uur** om een feestelijke viering in de kerk met ons mee te maken.

Ik hoop u dan te zien!

Ria Regeer, voorzitter Medea.



Uitnodiging Open Bijbelgroep Machutus Parochie

We gaan op 8 oktober aanstaande weer van start met onze gesprekken rond de Bijbel. Het belooft weer een spannend en mooi jaar te worden waarin wij ons zullen verdiepen in de zo inspirerende Bijbelteksten. Bijbelteksten die ons overeind houden. Teksten die ons, in de zo roerige wereld om ons heen, richting en zin geven door de inspiratie van God onze Vader.



Zoals gebruikelijk komen wij doorgaans op te tweede maandagavond van de maand bij elkaar. Dit jaar op 8 oktober, 12 november en 10 december. Volgend jaar gaan we dan op dezelfde voet verder tot en met de maand mei. Dat zijn in totaal dus acht bijeenkomsten.

Van oktober tot december zullen we aan de hand van verschillende gebeden waaronder de Psalmen het Hooglied en Lofzangen onze gedachten laten gaan. Van januari tot mei richten wij ons op de Genezingsverhalen in de Bijbel. Onze onverslijtbare Dries van de Akker s.j. zal ons kringleiders vanuit Birmingham weer op de teksten inleiden.

In een variatie op het schrijven van een van onze mede kringleiders tijdens de voorbereiding horen we:

Doordat we maandelijks met de Heilige Schrift bezig zijn leren wij God steeds beter kennen. Onder de paraplu van Zijn barmhartigheid en vergevingsgezindheid mogen wij groeien in Geloof.

Ja, we mogen door in de zin van de Bijbelteksten, Gods Woord, door te dringen Zijn Woorden in ons leven door laten werken. Zodat wij meer en meer een liefdevolle gemeenschap in Christus zullen vormen.

Wij, de kringleden zowel als ik zelf, maar allereerst onze Vader, nodigen u uit om ook deel te nemen want het voedsel van Gods Woord ligt gereed. We hoeven het slechts tot ons te nemen.

Jan van der Meer

WERKGROEP – MOV



Allereerst willen wij iedereen heel hartelijk dank zeggen voor de opbrengst van de deurcollecte tbv de MIVA. De opbrengst daarvan was **331 euro**. Een heel mooi bedrag waardoor wij de mensen in Zimbabwe aan de juiste zorg kunnen helpen, ook voor de armsten en de mensen in de afgelegen gebieden. Met alle kerken in Nederland te samen zal er weer een mooi bedrag bijeen gebracht worden. Achter in de kerk op het bord kunt u alle opbrengsten zien van 2017.

In de laatste Interkom werd vermeld dat de kledinginzameling op 6 oktober zou zijn, maar dat is verplaatst naar **13 oktober**. Zet het in uw agenda en zegt het voort zodat we weer tot een mooie opbrengst kunnen komen.

De maand oktober is het wereldmissiemaand In het **weekeinde van 6 en 7 oktober** is het wereldmissiedag. Er is geen speciale collecte maar er staat een mandje achter in de kerk waar u evt uw gift in kan doen en er liggen wat bladen die u mee kunt nemen en er hangt informatie aan het bord waar u zich kan informeren. De speerpunten van wereldmissie dag is helpen in het onderwijs en de kleine koffieboeren helpen om hun productie te verhogen.

Namens de werkgroep MOV
Henk van Ruijven

Wereldmissiemaand 2018: Ethiopië centraal

Oktober is van oudsher de Missiemaand. Via de organisatie Missio worden alle parochies gevraagd solidair te zijn met gelovigen elders in de wereld. We horen immers allemaal bij dezelfde kerk. Dit jaar wordt daarvoor de blik gericht op Ethiopië: de wieg van de mensheid, land van koffie en het geboorteland van de koningin van Sheba. Ondanks modernisering en een groeiende economie behoort Ethiopië nog altijd tot een van de armste landen van de wereld. In het tot voor kort autoritair bestuurd land zorgen etnische conflicten voor toenemende spanningen. Desondanks biedt Ethiopië onderdak aan vele duizenden vluchtelingen.

Met de psalmtekst "God is ons een toevlucht en een sterkte" (Psalm 46) laat Missio ons kennis maken met het pastorale werk van de katholieke kerk in Ethiopië. Minder dan één procent van de bevolking is er katholiek. De meeste Ethiopiërs behoren tot de Ethiopische koptische kerk. Maar de kleine katholieke gemeenschap verzet veel werk. In de Wereldmissiemaand ondersteunen we hun werk. Meer info is te vinden op: www.missio.nl

Msze Swiete w jezyku polskim w kaźdą niedzielę.

Msze Świętą w języku polskim, która odprawiona będzie w każdą niedzielę o godz. 17.30 (możliwość spowiedzi od godz.17.00).

Adres: kościół Dijkstraat 25, 2675 AV Honselersdijk.

(Polska Parafia pw. NMP Gwiazdy Morza; www.parafia-rotterdam.nl
tel. 010-4770066).

Adreswijzigingen / Verhuizingen

Wij verzoeken de parochianen zo vriendelijk te willen zijn om bij eventuele verhuizingen en/of adreswijzigingen van uzelf en/of uw huisgenoten, die te willen doorgeven aan het parochiesecretariaat via machutus@rkwestland.nl

of op papier aan: RK Parochiesecretariaat van de H. Machutus
Choorstraat 105
2681 AR MONSTER

Naam :

Oud adres :

Nieuw adres :

Postcode :

Emailadres :

Verhuisdatum :

Aantal personen behorend tot het gezin:



In het kader van 'Welzijn met Muziek' geeft het koor Laus Deo uit Monster een gratis optreden.

Naast ons repertoire zingen we ook een aantal liedjes van vroeger, zo dat u dit mee kunt zingen.

Waar: Pieter van Foreest, locatie Hooge Tuinen te Naaldwijk
Wanneer: **Donderdag 4 oktober**
Aanvang: 19.00 uur

Koffieconcert in De Masemude met Koor Geen Gehoor

Op **zondag 7 oktober** staat het Koor Geen Gehoor om 11.00 uur klaar voor een gezellig muzikaal uur.

Koor Geen Gehoor gaat alweer het 4^e seizoen in.

Koor Geen Gehoor heeft ook in 2018 meegedaan met Varend Corso Westland.

Koor Geen Gehoor doet ook dit weer jaar mee met Westlands Koren Festival in Naaldwijk.

Koor Geen Gehoor mag weer optreden in De Masemude.

Koor Geen Gehoor vindt het altijd leuk om te zingen in De Masemude.

Koor Geen Gehoor gaat weer alles geven om er een succes van te maken.

Koor Geen Gehoor zingt nu ook al zelfgeschreven liedjes.

Koor Geen Gehoor is groter dan ooit tevoren, nu 85 mensen.

Koor Geen Gehoor nodigt iedereen weer uit om te komen luisteren.

U bent van harte welkom en de koffie staat klaar!



Concert Krim kamerkoor

Het Krim Kamerkoor komt voor drie concerten naar het Westland. Waarvan 1 in de H. Machutus kerk in Monster.

Het koor heeft als thuisbasis Simferopol, de hoofdstad van de Krim.

De zachtheid van klank en het enorme stembereik van de zangers en zangeressen maken dat het Krim Kamerkoor in vele Europese steden bekend is geworden. Het koor is regelmatig op tournee in Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk.

Het koor staat onder leiding van Igor Mikhailevsky, die zijn imponerende muzikale visie vakkundig op zijn koorleden weet over te brengen.

Door middel van optredens, de verkoop van cd's en de vrijwillige financiële bijdrage van het publiek, is Igor Mikhailevsky in staat om een koorschool te onderhouden. Zijn school geeft jonge mensen de kans om hun talent te ontwikkelen en uit te dragen, zodat zij beroepsmatig deel kunnen nemen in een orkest of werk kunnen vinden als muziekdocent. Sommige jeugdige muzikanten, afkomstig van de koorschool, zijn tot het Krim Kamerkoor toegetreden. Om deze school in stand te houden zijn optredens in het buitenland noodzakelijk.

De huidige situatie op de Krim maakt het niet eenvoudig om een tournee naar Europa te organiseren, wat het bijzonder maakt dat het ook nu weer is gelukt.

Maandag 29 oktober om 20.00 uur:

in de H.H. Martelaren van Gorcum kerk in de Lier.

Dinsdag 30 oktober om 14.30 uur:

in de R.K. O.L.V. van Goeden Raad kerk in Honselersdijk.

Woensdag 31 oktober om 14.30 uur:

in de R.K. Machutus kerk in Monster.

De toegang is gratis.

Na de uitvoering kunt u een vrije gift geven bij de deurcollecte.



Senior, de wereld verandert . . . bijblijven!

De senior is gebaat bij functionele informatie. Ook digitale informatie. Steeds meer senioren krijgen greep op het omgaan met eigentijdse informatie via tablet of laptop/desktop. Dit naast de “communicatie” via e-mailverkeer. De Seniorenraad Westland heeft begrepen dat de senior gebaat kan zijn met een uitgebreide databank om de eigen horizon te verbreden. Deze databank met uiteenlopende onderwerpen is te vinden op de website van de Seniorenraad. Als men op “Interessante links” toetst ontrolt zich een eigentijds hulpmiddel, waarin ruim 250 websites zijn ondergebracht. Met vindt informatie over welzijnsorganisaties, de overheid, de Westlandse politieke partijen, maar ook over duurzaamheid, innovatie, onderwijs, ontspanning, vakantie. Na het starten van de computer is de verrijkende informatieve hulpbron in enkele klikken zichtbaar. Iedere week worden koppelingen toegevoegd, zodat de senioren-databank een serieuze “steun-in-de-rug” aan het worden is. De redactie ontvangt gaarne informatie over serieuze, neutrale websites, die na beoordeling aan de eigen databank kunnen worden toegevoegd. Schroom niet en klik eens naar www.seniorenraad-westland.nl met name dus naar de “Interessante links” en . . . doe er uw voordeel mee!

Ton ter Heijden,
Seniorenraad Westland,
commissie “Communicatie & Voorlichting”.

De Gerarduskalender - elke dag een beetje spirit!

De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: “elke dag een beetje spirit!”. Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen.

De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De spreuk op de voorkant en de moppen, puzzels en informatie op de achterkant geven u aan het begin van de dag een positief gevoel.

De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door een uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem.

De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd.

(zie ook op internet: www.kloosterwittem.nl)

De kosten zijn € 7,25 per kalender met gratis schild.

Bij ons in Monster is de kalender verkrijgbaar bij:
Ria Meeuwisse



RKJ nieuws

De eerste avond is alweer geweest en de tweede dient zich weer aan. Deze is op woensdag 17 oktober met als thema: Allerzielen / Allerheiligen. De spreker is pastor M. Straathof. De avond heeft de gebruikelijke indeling. Voor meer info zie: info@rkjwestland.nl

Tieneravonden

Ook de eerste tieneravond is al geweest en de eerstvolgenden zijn op woensdag 3 oktober en woensdag 7 november. Meer info is te vinden op: tienergroep@rkwestland.nl

Volg jij deze blogs?

Sinds enige tijd post diaken Walther Burgering iedere week op dinsdag en vrijdag een blog onder de titel 'zingeving aan het dagelijks leven'. Ontmoetingen met andere mensen liggen aan de basis van deze blogs, die via facebook en twitter worden verspreid of te vinden zijn op www.pastorwaltherburgering.nl

Kerstwandeling Westland

Goed nieuws. Kerstwandeling Westland komt met een nieuwe editie in 2018. Op zaterdag 15 december wordt 's-Gravenzande weer verlicht met duizenden kaarsjes. Die lichtjes vormen het decor van het kerstverhaal dat door de 's-Gravenzandse kerken wordt vertolkt. Acteurs, vertellers, zangers en dansers kruipen in de rol van de hoofdpersonen uit het kerstverhaal. En daarom deze oproep: Meld je aan! Meer informatie vind je op www.kerstwandelingwestland.nl
Aanmelden kan ook via de site.

WJD Panama – 22-27 januari 2019

Wie nog mee wil naar de WereldJongerenDagen eind januari in Panama, kan zich tot 1 oktober aanmelden! Ga je niet mee, dan is er de mogelijkheid om WJD@home mee te maken. Je kunt een weekend op Ameland de WJD vanuit Nederland meemaken. Meer informatie op: <http://wjd.jongkatholiek.nl>
Ga je niet mee, maar wil je samen iets beleven in het Westland of dichtbij het Westland, meld dit dan bij Walter Burgering. Dan kan er gekeken worden naar de mogelijkheden. Mail naar burgering@rkwestland.nl

Dorcas Voedselactie



In Monster wordt op **vrijdag 9 en zaterdag 10 november 2018** in samenwerking met Hoogvliet Monster de Dorcas Voedselactie gehouden. Vrijwilligers van de Hervormde gemeente Monster, de Protestantse Gemeente Monster, de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, de R.K. Parochie H. Machutus Monster en de Hervormde gemeente Ter Heijde zullen bij de winkel de voedsellijstjes uitdelen en de producten innemen. Ook is er een collectebus aanwezig voor mensen die liever doneren. Dit jaar kan dat ook digitaal via Givt (zie: www.givtapp.net).

De ingezamelde producten gaan na afloop naar een centraal punt in Andijk, waar van de producten voedselpakketten worden samengesteld. De pakketten worden daarna vervoerd naar landen als Roemenië, Albanië, Moldavië of Oekraïne en daar uitgedeeld aan de allerarmsten in die landen.

U vindt de vrijwilligers op vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur en op zaterdag tussen 8.00 en 17.00 uur bij de ingang van de winkel. Hoogvliet heeft binnen bij het koel/vriesgedeelte een aparte hoek ingericht, waar de producten van het lijstje te vinden zijn. De hoek is herkenbaar aan de Dorcas vlag.

We hopen dat u onze vrijwilligers niet voorbij loopt en iets van het lijstje koopt en in inlevert bij de vrijwilligers.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.dorcasvoedselactie.nl

Zoals u leest doen alle gezamenlijke kerken van Monster / Ter Heijde mee aan deze actie en we weten zeker dat dit initiatief glansrijk kan slagen!

Daarvoor hebben we **natuurlijk wel vele vrijwilligers** nodig die op vrijdag en zaterdag 8 en 9 november komen helpen.

Ten eerste mensen die als vrijwilliger bij de Hoogvliet willen staan.

Ten tweede een aantal mensen die steeds de karren heen en weer willen brengen van de Hoogvliet naar het sorteerpunt.

Ten derde mensen die helpen bij het inladen van de dozen, voor verder transport, op zaterdag middag rond 17.00 uur.

U kunt zich persoonlijk, telefonisch (213253), schriftelijk of per e-mail aanmelden (machutus@rkwestland.nl), bij het secretariaat van de Machutusparochie, Choorstraat 105, met uw **naam, telefoonnummer en e-mailadres én de voor u meest geschikte tijd**; vrijdag of zaterdag de ochtend, de middag of op vrijdagavond. Op maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen zijn de medewerkers van het secretariaat aanwezig.

Scholieren kunnen eventueel meehelpen in het kader van hun Maatschappelijke stage.

We hopen dat we op u kunnen rekenen.

Alvast bedankt!

Leo Duwel.
Ellen Tieleman.

80 jaar oorlog – Publieksdag Brielle

In 2018 is het 450 jaar geleden dat de Tachtigjarige Oorlog begon: de opstand van de Nederlandse gewesten onder leiding van Willem van Oranje tegen hun landsheer koning Filips II van Spanje.

Het begin van de Nederlandse opstand wordt in 2018 landelijk herdacht. Veel musea en archieven besteden aan dit historische feit aandacht met een tentoonstelling of evenement. Meer informatie vindt u op: www.80jaarooorlog.nl Publieke omroep de NTR en het Rijksmuseum Amsterdam presenteren dit na-jaar respectievelijk een televisieserie en tentoonstelling waarin belangrijke plaatsen aan bod komen, waaronder Den Briel.

Tijdens de gratis toegankelijke publieksdag op **zaterdag 29 september** geven de NTR en het Rijksmuseum een unieke voorproef over (de totstandkoming van) de aflevering over Brielle (5 oktober).

Iedereen is welkom!

Programma:

- 10.00 – 12.00 uur: Bedevaartskerk
Speciale openstelling en rondleiding
- 12.00 – 14.00 uur: Sint-Catharijnekerk
Streekarchief Voorne-Putten toont archiefstukken
Voorvertoning aflevering NTR over Brielle
Inleiding en presentatie Rijksmuseum
Uitvoering van de 1 Aprilvereniging
Muziek door geuzenkinderen
- 14.30 – 15.00 uur: Sint Catharijnekerk
Hapje en drankje op eigen kosten
- 15.00 – 16.00 uur: Gratis bezoek aan het Historisch Museum Den Briel of gratis rondleiding door stadsgidsen langs relevante 1 april locaties



Filmavonden 2018 en 2019

Reserveer deze donderdagen vast in uw agenda.

2018: 25 oktober - 22 november en 13 december.

2019: 24 januari - 28 februari en 28 maart.

In de 's-Gravenszander en in het Hoeksteentje kunt u lezen welke film er vertoond wordt.

U bent van harte welkom.



Filmavond

Een man die OVE heet

Wanneer: donderdag 25 oktober

Plaats: RK Kerk Iepstraat 1 2691 EX

Kerk open om 19.30 uur

Aanvang 20.00 uur

Toegang gratis

Ove is 59 jaar oud, rijdt in een Saab en staat bekend als de mopperkont van de buurt. Maar Ove is niet bitter, hij gromt alleen een beetje, en hij heeft inderdaad niet steevast een glimlach op zijn gezicht. Als hij het ergens niet mee eens is, dan zegt hij dat. Vooral tegen zijn directe omgeving in de wijk waarin hij woont. Elke ochtend loopt Ove een inspectierondje in zijn buurt, terwijl hij foutief geparkeerde fietsen verplaatst en de inhoud van afvalbakken controleert. Er is een reden dat hij met dit imago zijn buurtbewoners bewust op afstand houdt, maar die houdt hij voor zichzelf. Tot de nieuwe overburen op een ochtend per ongeluk zijn brievenbus omver rijden. Het blijkt het begin van een onverwachte vriendschap, die Ove de mooie kant van het leven weer laat zien.

Ineke Hartman en Jan Jacobs

Bij de rozenkransmaand

Wees gegroet

Wees gegroet Maria
uitverkorene van God
onze moeder

vol van genade
die gij wilt uitdelen
aan al uw kinderen
de Heer is met u,
gij kunt van God verkrijgen
wat wij in gelovig vertrouwen vragen.

Gezegende onder de vrouwen,
ons voorgedaan in nederigheid
en in dienstbaarheid

gezegend is Jezus
uit u geboren
tot onze verlossing ontvangen

Heilige Maria
moeder van Jezus
moeder van de Kerk

bid in ons
bid met ons
bid voor ons

opdat ook wij,
in geloof en hoop,
mogen openstaan
voor de geest van God
die ons leidt
tot in eeuwigheid!

Amen.

(Thea van Domburg-Mans,
Uit: Groot Gebedenboek, Lannoo 1999).



Over mensen in nood en financiële hulpvragen in onze parochie

Naast de vele mogelijkheden die er zijn om mensen in nood te helpen (Gemeente, Vitis, Schuldhulpmaatje en Voedselbank bijvoorbeeld) zijn er ook mogelijkheden om als het niet lukt, een beroep te doen op de diaconie en p.c.i. van de diverse kerken in het Westland.

Zo kennen we in het Westland het: Diaconaal Platform Westland (alle kerken en moskeeën van het Westland) maar ook de P.C.I-en van onze Parochiefederatie Sint Franciscus, *tussen duin en tuin*, voor onze parochie bekend onder de naam P.C.I. H. Machutus Monster.

Met wat voor hulpvragen kunt u bij ons terecht en wat kunnen wij doen.

- Op de eerste plaats een luisterend oor en door onze ervaring mogelijk een doorverwijzing naar een instantie die meer kan betekenen dan het P.C.I.
- Tijdelijke financiële ondersteuning in een echte noodsituatie waarin andere instanties niet voorzien. Veelal gebeurt dat middels een directe financiële tegemoetkoming, waarbij soms gevraagd wordt om een (gedeeltelijke) terugbetaling op termijn.

Voor dit laatste worden we het meeste gevraagd, enkele voorbeelden:

- In een gezin moet moeder langdurig naar het ziekenhuis. Er is geen financiële ruimte om de kinderen haar te laten bezoeken, we geven daartoe dan de mogelijkheid.
- In groepsverband wordt er een uitje georganiseerd voor kinderen, een kind kan om financiële redenen niet mee, we lossen dat op.
- Er zijn op korte termijn wat spullen in huis nodig, wasmachine werkt niet meer, computer is kapot. (zonder computer met opgroeiende kinderen kan eigenlijk niet meer).
- Kind gaat naar een andere school en heeft behoefte aan een fiets.
- enz. enz.

Voor dit soort hulpvragen kunt u terecht bij Jan van Rest. De vertrouwenspersoon voor onze federatie is diaken Ronald Dits dits@rkwestland.nl

Mocht u mensen kennen die echt hulp nodig hebben en er niet om vragen, laat het ons dan weten, met een extraatje, bijvoorbeeld in natura, proberen we die mensen ook te helpen.

En: voor eventuele giften: NL26 RABO 0342903802 t.n.v.
PCI Machutus Monster.

Ook een informatieve website in deze is:

www.gemeentewestland.nl/bijzonderebijstand

Regio West: H. Bartholomeus te Poeldijk
H. Machutus te Monster
O.L. Vrouw ten Hemelopneming te 's-Gravenzande
H. Egbertus en H. Lambertus te Hoek van Holland / Heenweg

Regiopastores: pastor I.M. Kwee
Esdoornstraat 1, 2691 VG 's-Gravenzande
☎ (0174) 76 43 38 ✉ kwee@rkwestland.nl
pastoraal werkster E.M. Geelen
p/a Choorstraat 105, 2681 AR Monster
☎ 06 36 28 69 52 ✉ geelen@rkwestland.nl

Overige leden van het pastoraal team

pastoor/moderator J.C.M. Steenvoorden
☎ (0174) 62 45 36 ✉ steenvoorden@rkwestland.nl
pastor G.Th.J. Lansbergen
☎ (010) 761 37 41 ✉ lansbergen@rkwestland.nl
pastor M.Th.J. Straathof
☎ (0174) 27 03 78 ✉ straathof@rkwestland.nl
diaken R.H. Dits
☎ 06 16 82 22 67 ✉ dits@rkwestland.nl
diaken C.W. Burgering
☎ 06 29 56 28 65 ✉ buringing@rkwestland.nl

Federatiesecretariaat (gegevens parochiesecretariaat zie pag. 2)

mw. M. de Jong
Dijkstraat 25, 2675 AV Honselersdijk
☎ 06 51 47 75 80 ✉ info@rkwestland.nl
Aanwezig: maandag t/m donderdag van 09.00-14.00 uur

Het federatiesecretariaat kunt u ook buiten deze tijden bellen voor het melden van een overlijden of in dringende gevallen wanneer u een priester nodig heeft.

Website: rkwestland.nl Kopij voor de website: website@rkwestland.nl

Voor een persoonlijk gesprek kunt u contact opnemen met uw regiopastores en voor overige vragen of bijv. het opgeven van gebedsintenties, aanvragen voor dopen of huwelijk kunt u terecht bij uw parochiesecretariaat.

VOORGANGERS EN SOORT VIERINGEN ONDER VOORBEHOUD

Vieringen Regio West van 29 september t/m 11 november	HOEK VAN HOLLAND Parochie H. Egbertus	HEENWEG & H. Lambertus	's-GRAVENZANDE Par. O.L.V. ten Hemel- opneming	MONSTER Parochie H. Machutus	POELDIJK Parochie H. Bartholomeus
Zaterdag 29 september				19.00 uur Eucharistieviering Medea Pastor M. Straathof	
Zondag 30 september 26^e zondag dh jaar	11.00 uur Eucharistieviering Parochiekoor Pastor M. Kwee	09.30 uur Eucharistieviering Parochiekoor Pastor M. Kwee	09.30 uur Woord- en Communiev. Parochiekoor Mevr. E. Geelen, p.w.	11.00 uur Woord- en Communiev. Mojeko Mevr. E. Geelen, p.w.	09.30 uur Gezins-Eucharistieviering Kinderkoor Pastor M. Straathof
Woensdag 3 oktober	16.00 uur Viering met dierenzegening Mevr. E. Geelen, p.w.				
Zaterdag 6 oktober				GEEN VIERING	GEEN VIERING
Zondag 7 oktober 27^e zondag dh jaar	11.00 uur Eucharistieviering Parochiekoor Pastor B. Lansbergen	09.30 uur Eucharistieviering Parochiekoor Pastor A. Vijftigschild	09.30 uur Eucharistieviering Pastor B. Lansbergen	11.00 uur Eucharistieviering Laus Deo Pastor M. Kwee	09.30 uur Eucharistieviering Pastor M. Kwee
Zaterdag 13 oktober				19.00 uur Eucharistieviering Cantor Medea Pastor M. Kwee	
Zondag 14 oktober Oogstdankdag	11.00 uur Eucharistieviering Parochiekoor Pastor M. Kwee	09.30 uur Woord- en Communiev. Parochiekoor Diaken R. Dits	09.30 uur Eucharistieviering Parochiekoor Pastor M. Kwee	11.00 uur Gezins-Woord-Comm.v. Mojeko Mevr. E. Geelen, p.w.	09.30 uur Woord- en Communiev. Mevr. E. Geelen, p.w.
Zaterdag 20 oktober					19.00 uur Eucharistieviering Pastor B. Lansbergen
Zondag 21 oktober 29^e zondag dh jaar	11.00 uur Woord- en Communiev. Cantor Mevr. E. Geelen, p.w.	09.30 uur Eucharistieviering Parochiekoor Pastor B. Lansbergen	09.30 uur Woord- en Communiev. Mevr. E. Geelen, p.w.	11.00 uur Eucharistieviering Laus Deo Pastor B. Lansbergen	09.30 uur Woord- en Communiev. VOLP Poeldijk
Zaterdag 27 oktober				19.00 uur Allerheiligen Woord- Communieviering Cantor Laus Deo VOLP Monster	

Zondag 28 oktober ALLERHEILIGEN	11.00 uur Eucharistieviering Volkszang Pastor B. Lansbergen	09.30 uur Woord- en Communiev. Parochiekoor VOLP Monster	09.30 uur Eucharistieviering Cantamus Pastor B. Lansbergen	11.00 uur Eucharistieviering Medea – 30 jaar Pastor M. Kwee	09.30 uur Eucharistieviering Pastor M. Kwee
Vrijdag 2 november ALLERZIELEN	19.00 uur Woord- en Communiev. Parochiekoor VOLP Poeldijk	19.00 uur Woord- en Communiev. Mevr. E. Geelen, p.w.	19.00 uur Woord- en Communiev. Parochiekoor Mevr. I. Hartman	19.00 uur Woord- en Communiev. Vivace VOLP Monster	19.00 uur Eucharistieviering Pastor M. Kwee
Zaterdag 3 november					19.00 uur Eucharistieviering Pastor M. Straathof
Zondag 4 november 31^e zondag dh jaar	11.00 uur Eucharistieviering Parochiekoor Pastor M. Kwee	09.30 uur Eucharistieviering Parochiekoor Pastor M. Kwee	09.30 uur Eucharistieviering Cantamus Pastor B. Lansbergen	11.00 uur Eucharistieviering Laus Deo Pastor B. Lansbergen	09.30 uur Woord- en Communiev. Diaken R. Dits
Zaterdag 10 november				19.00 uur Woord- en Communiev. Cantor Medea Mevr. E. Geelen, p.w.	
Zondag 11 november 32^e zondag dh jaar	11.00 uur Eucharistieviering Studiegroep Gregoriaans Pastor B. Lansbergen	09.30 uur Woord- en Communiev. Parochiekoor Dhr. J. Batist, p.w.	09.30 uur Eucharistieviering Parochiekoor Pastoor J. Steenvoorden	11.00 uur Eucharistieviering Laus Deo Pastoor J. Steenvoorden	09.30 uur Eucharistieviering Met zendingszegen Pastor M. Kwee + Mevr. E. Geelen, p.w.